

20160526-MvS-Lezing-nr-9-Vriendendag-Wassenaar-Speciaal

Thema: Omgaan met situaties in jezelf, in je eigen omgeving en in de wereld zonder resultaat te willen

Bron: Martijn van Staveren uit samenkost

20160526-mvS-Lezing-nr-9-Vriendendag-Wassenaar-20190128-New-MP3+onbewerkte-tekst

Voor opvragen opname onder vermelding van naam samenkost: emailadres rene.gieltjes@hotmail.com en zie de site van René Gieltjes voor nog veel meer informatie en inspiratie

<http://leven-na-de-dood.freevar.com/Matrix.html>

Ter inspiratie uitgewerkt door een medereiziger.

Als we het idee hebben dat we snel iets moeten doen in de buitenwereld, actie moeten ondernemen, of iets willen voorkomen dan moeten we ons herinneren dat we de tijd hebben om ermee bezig te zijn. En ondanks wat er geprojecteerd wordt op de aarde ("we moeten van alles doen om iets te veranderen of te voorkomen") op het moment dat we in dat gevoelsbewustzijn komen ga je niet meer uit van de werking van de scheppingskracht. Dan ga je ergens een soort druk op leggen en die druk is een verwachting, dan heb je er een visie bij, dus wat beoog je. Je boogt iets om te doen en dat is je resultaat.

Er is iets aan de hand in het scheppingsveld waar wij in leven dat is dat resultaat blokkeert de uitwerking. Dus resultaatgerichtheid blokkeert de stroming van de scheppingsenergie.

Dus het is belangrijk dat je kijkt naar waar je mee bezig bent, draag je een resultaat in je, wil je ergens naar toe, beoog je iets te bereiken? Want als je dat doet zorg er dan voor dat je bewust wordt dat het daar dus niet om gaat. Dat is een hele belangrijke kosmische wetgeving.

We denken dat we ergens naar op weg zijn, naar X, en dat is heel erg het programma van het binaire denken en dat is het artificiële systeem.

Dus als wij gaan denken "daar moet ik heen als ik dit wil oplossen in mijzelf" dan zit je echt in een resultaat. Maar als je aan gevoelens werkt, als je een gevoel in je draagt en je gaat met bewustzijn door je lichaam heen dan ben je niet aan het denken, dan denk je niet dat je iets wilt neutraliseren, maar dat we voelen dat dat wat er is, je voelt iets in stilte, je neemt het waar en meer doe je niet. En dan ben je in je kern je essentie in beweging aan het zetten, want de kosmische wetgeving, de kwantum fysische creatie is dat daar waar menselijke observatie komt, waar waarneming is, vindt er een verandering plaats. En de verandering is altijd dat de betekenis er afvloeit. Dus op het moment dat je ergens naar kijkt dat je er geen resultaat aan hangt.

Het enige wat ik wil veranderen is mijn eigen frequentie, mijn eigen coherente hartslag in relatie tot rust en liefde hier van binnen en harmonie. Dan trek je je uit het veld weg en ga je naar binnen toe en op het moment dat je daar binnenin bent zul je nooit denken vanuit je hart wat je allemaal zou willen veranderen buiten jezelf. Dan voel je alleen maar rust en stilte. En als je dat kunt voelen en je gaat dan met je thema naar binnen van "oh ik heb net heel veel onrust gevoeld en chaos" en je gaat naar die chaos kijken in jezelf, dan voel je dat het wegtrekt. Wat je dan doet is dat je het neuronenvakket, wat door je lichaam heen wordt gestuurd vanuit je brein, wordt geneutraliseerd. Dat neuronenvakket is informatie die samengebond is tot een pakket wat de betekenis heeft van chaos, wordt gezien door je bewustzijn, dat gaat niet weg maar de betekenis valt uit elkaar, die gaat eraf.

Kwantumfysica: daar waar menselijke observatie is, innerlijk, het kan een rustpunt zijn, het hoeft niet eens kijken te zijn, daar waar menselijke waarneming is vindt neutraliteit plaats. Het veld dat gemanipuleerd wordt, samen getrokken wordt in een context, een bepaalde bandbreedte dat ons brein precies snapt, valt uit elkaar.

En dan hebben we het over emoties, krachtvelden van emoties, of het plus of min is maakt niet uit.

Wil ik buiten mij iets veranderen of wil ik waarheid voelen in mijzelf?

Je gaat dus naar binnen toe in de totale stilte en je beseft dat wat buiten je gebeurt elektrofysiologisch in je bewustzijn in je fysieke bewustzijn geproduceerd wordt, want waarneming van buiten wordt ook door het brein en het centraal zenuwgestel omgezet tot een werkelijkheid. Je begrijpt dan ook dat alles wat buiten jou gebeurt wordt dus geproduceerd in mijn bewustzijn. Dus als ik in mijn bewustzijn aanwezig ben en daar gewoon naar kijken en die prikkels die vallen weg, dan kan het zijn dat ik op een bepaald moment, en zo zal het ook zijn, in een bepaald moment in de grootste chaos in de wereld kan verkeren terwijl mijn bewustzijn volledig autonoom is en blijft! Heb je dan iets aan de wereld veranderd? Nee! Je hebt iets aan jezelf veranderd!! Dus daarom is het zo belangrijk om resultaat los te laten. Dat is ook hoe je communiceert met buitenaardse beschavingen.
