

20191103-MvS-Themadag-Levend-bewustzijn-in-een-Virtuele-analoge-werkelijkheid-Zwaanshoek-Kim-Verhoef-04feb2020

Goedemorgen allemaal.

Wat fijn dat we hier allemaal bij elkaar zijn. We gaan het met elkaar hebben over essentiële onderwerpen die ik graag met jullie wil doornemen. We doen dat wel vanuit een gezamenlijke atmosfeer want we komen allemaal van onze eigen plek af en we hebben natuurlijk ook allemaal onze eigen informatie bij ons. En dat mag ook wel een beetje tot rust komen.

Voor de mensen die hier voor het eerst zijn; Mijn naam is Martijn van Staveren. Dat is niet wie ik ben. Even zo goed ben jij ook niet je naam. Ik ga vandaag met jullie een aantal diepgangen doorstromen, althans dat is wat er kan gebeuren. Maar dat hangt er wel vanaf hoe we er met elkaar in staan, hoeveel ruimte er wordt gegeven, ook aan het interactieve samenzijn zodat het niet een toehoorders dag wordt van Martijn. Ik sta hier natuurlijk wel aan de voorkant maar het gaat er wel om dat we echt goed beseffen dat we allemaal in onszelf bezig zijn en wat aandacht verdient. En in die zin ook dat je goed kijkt naar je gevoel binnenin. Dat je hier aanwezig bent maar ook goed bij jezelf bent en blijft. Dat je je openstelt zonder dat je jezelf verliest, maar dat je ook voelt van "ja maar ik kom hier ook om iets te brengen" "ik kom hier ook om met mijn bewustzijn iets te laten vibreren" "Het zit in mij, ik heb een bepaalde visie over het leven en ik voel allerlei dingen en die neem ik ook hier mee naar toe" En dat verrijkt de atmosfeer hier met elkaar.

Er is veel gaande en ik heb het idee dat we daar best weleens met z'n allen doorheen kunnen gaan fietsen. Ik weet niet waar we het allemaal precies over gaan hebben maar ik weet wel in de breedte waar het over gaat. Dus ik geef eigenlijk alleen aan dat ik geen lijn heb van een verhaal. Dat kan ik ook helemaal niet want dan moet ik het uit mijn hoofd doen en dat kan ik niet. Dus het gaat er om wat er met ons gebeurt en ik kan daar informatie bij vertellen die mogelijk verhelderend kan werken zodat we misschien tot inzichten kunnen komen of dat dwarsverbanden aan elkaar gezet kunnen worden in je eigen bestaan. Want we zijn eigenlijk allemaal naar één ding op zoek en dat is in het nu, in je eigen leven, "hoe kom ik verder, hoe kom ik dieper in mijzelf en hoe kom ik ook in contact met anderen?" En of dat nou andere mensen zijn van hier of van een andere wereld, of wezens van een andere wereld of dieren van deze planeet of de natuur, dat maakt eigenlijk niks uit.

Introductie

Ik zal een korte opzet geven van deze dag.

Deze dag is eigenlijk ontstaan nadat er heel veel mensen de afgelopen jaren bezig zijn geweest met een verbouwing van de terminologie van spiritualiteit, dus het is veranderd naar "het gaat om veel meer".

Spiritualiteit is fijn maar het is ook beklemmend omdat het modellen zijn, modellen die afsluitend zijn. En dat is een forse beweging die niet alleen in Nederland plaatsvindt maar overal, dus ook buiten Nederland. Mensen voelen van "ja er moet meer komen nu, er moet meer informatie komen en ik voel ook eigenlijk dat ik niet meer bezig wil zijn met de processen die zijn geweest want dat zit er al in, het is bij mij al geopend, dus ik hoef niet meer steeds door dezelfde molen heen in mijzelf"

En dat vind ik heel fijn om te horen omdat dat ook kanalen opent om dus samen dieper in onderwerpen terecht te komen waar het werkelijk over gaat.

Ik heb de afgelopen jaren heel veel bewogen door, binnen een bepaalde bandbreedte, te praten over onderwerpen die gaan over liefde en voorbij liefde, en onderwerpen die gaan over het aardse stuk, dus de aardse werkelijkheid en multidimensionale andere werkelijkheden die daar doorheen lopen.

En in die reis heb ik dat zo afgestemd, ik heb mijzelf nooit beperkt daarin, om dat op een manier te benoemen en te delen die in ieder geval op z'n zachtst gezegd vraagtekens laat ontstaan in de mensen. Want veel mensen kunnen niet precies horen wat ik zeg maar ze voelen wel van alles, wat er uit voortkomt. Dus het gaat er mij niet om dat mensen snappen wat ik zeg. Ik weet dat zelf wel.

Maar het is voor mij ook een vertaling. Het gaat er mij vooral om dat mensen in hun eigen gevoel komen, wat die gevoelens ook zijn.

In de afgelopen jaren is dat enorm in beweging geweest en die beweging is nog steeds in allerlei lagen bezig.

Kijk je moet het zo zien; de verandering is een golf, die gaat niet in één keer.. Je kunt niet zeggen dat die vanuit 0 naar 40 of 50 of 100 % gaat, om het maar even in getallen uit te drukken. Maar je kunt wel zeggen 'nou, als ik vanuit dat percentage waar ik ben opgestart met mijn gevoel naar een frequentie of een diepte ben toe gegaan in mijzelf, dan ga ik verder en verder, maar als je dan om je heen kijkt dan zie je eigenlijk nog een heleboel andere mensen vastzitten'. Dat zijn oordelende woorden misschien, maar zo bedoel ik het niet. Het is het vastzitten aan allerlei constructies van denken en ook constructies van voelen en spiritualiteit.

Dus voor mij is het van belang dat ik in verschillende golven beweeg en dat zal ik dus ook doen.

Ik ga fors inzetten op de golven die nu bezig zijn door verder te gaan spreken over de onderwerpen waar de mensheid met elkaar de afgelopen jaren in hebben omgeploegd, gevoeld en gedraaid van waar gaat het nou eigenlijk om? Maar ik zal ook al mijn inzet, liefde en kracht blijven geven om ook in de velden waar nog weinig tot niets bezig is, om daar ook te zijn.

Voor mij is het ook tijd om te kijken van hoe ik in al die verschillende velden en lagen aanwezig ga zijn.

Ik weet één ding; dat kan ik alleen doordat jullie er zijn! Want wij pakken zoveel werk van elkaar over, wij delen zoveel informatie in de frequentie van ons hart dat door wat jullie doen en zijn, wie jullie zijn op jullie manier en ik op mijn manier, wordt het voor mij ook mogelijk om op verschillende andere sporen plaats te nemen.

Dat wilde ik graag even met jullie delen.

Mijn verhaal

Ja ik ben geboren hier op aarde net als jullie en ik ben geboren met een geheugen in tact van waar ik vandaan kom. En dat is niet een klein stukje maar dat is eigenlijk alles. Ik vind het heel lastig om daar op de aarde over te praten omdat er zoveel.... ik vind het niet lastig maar het is een uitdaging om daarover te praten want als je daarover spreekt wordt het gelijk gerelateerd aan een vorig leven en worden eigenlijk alle spirituele modellen ingeladen waardoor mensen niet kunnen horen wat ik uitzend in mijn gevoel.

Ik vind het erg moeilijk om op deze aarde te zijn omdat er weinig tot geen contact is. En daarmee bedoel ik dat mensen zo dicht staan. Dat weten jullie net als ik, dat voel je ook dat het soms een enorme kluit is om met mensen in contact te komen.

En dat is helemaal niet dat ik dat vervelend vind maar dat geeft soms een gevoel van eenzaamheid. En toch voel ik ook dat we met elkaar bezig zijn de verbinding te verruimen, groter te maken. Maar ik heb het lastig gevonden. Ik ben hier geboren in Amsterdam, in het VU ziekenhuis. Mijn ouders en de hele familie woonden in Amsterdam. Ik weet ook nog allemaal precies hoe dat allemaal gegaan is. Ook de hele kindertijd, van de eerste jaren weet ik precies hoe dat ging.

Ik kon bij mijn ouders zien wat er allemaal hartstikke goed ging en de rest kon ik ook zien..(gelach) Ik vind het vreemd dat mensen niet luisteren naar zichzelf. Ik begrijp ook wel dat het soms moeilijk is. Als ik naar mijzelf kijk zit ik ook in een constructie van de mens van de aarde. Maar het is toch eigenlijk vreemd om te

zien dat mensen zoveel van binnen hebben en aan de buitenkant zo weinig uitzenden en niet eerlijk zijn.

Toen zijn wij op een gegeven moment verhuisd naar Franeker in Friesland en daar heb ik een hele mooie tijd gehad en heel veel meegemaakt. En al die tijd dat ik daar woonde wist ik "eigenlijk ben ik helemaal niet geschikt om ergens te gaan wonen of zo". Maar dat gebeurt toch, je hebt een huis nodig. En ik heb nog steeds het gevoel dat ik eigenlijk nergens thuishoor. Ik heb ook nu weer het gevoel dat ik moet verhuizen of eigenlijk moet loslaten waar ik nu zit. Inmiddels woon ik in Kerkenveld en dat gevoel daarbij is eigenlijk ontzettend fijn voor mij. Ik vertel het niet om over mijzelf te praten maar om iets gezamenlijks bloot te leggen. Het is een soort nomadisch gevoel, alsof ik een nomade ben van de aarde, dat ik niet op één plek zou moeten wonen. Dat dat alleen al alles zo ontzettend vastzet. Ken je het?

Reacties: Ja, jazeke

Martijn: Ik zeg het ook echt alleen maar om het gezamenlijke stuk met elkaar in te laden van 'hé wat apart eigenlijk dat je toch én heel gelukkig kunt zijn op een plek en tegelijkertijd voel je ook dat er veel meer nodig is dan die ene plek'. We worden ook getrokken naar plekken van de aarde, ik ook, dat ik daar naar toe wil, maar het heeft altijd te maken met mensen. En voor mij is het de kracht van mensen, die voel ik dan ook terug in dieren. Het zijn allemaal verschillende velden.

Maar goed, ik ben dus in mijn leven in een bepaalde vorm aan de gang gegaan om te praten over wie ik ben en om te vertellen wie wij als mensen zijn. En ik merk dat het heel veel aandacht vraagt om daarin vrij te zijn en te blijven, om daar een eigen ruimte in te nemen en dan eigenlijk juist daardoor in een verbinding te kunnen zijn.

En dat is eigenlijk een beetje het thema van deze dag; om op aards gebied te kijken naar wat er gebeurt met ons, wie wij zijn als aardse mens, maar ook om te kunnen zien en te voelen wie je onder dat aardse stuk werkelijk bent en dat hoort dus ook bij de aarde. Maar ook de diepere lagen daarvan omdat je dan uitkomt bij de kracht van de schepping, de kracht van vrijheid. Want onze schepping, onze kracht om te voelen is eigenlijk direct verbonden met vrijheid of geen vrijheid.

Onszelf openen

Ik heb in mijn leven hier op de aarde met heel veel mensen mogen en kunnen spreken en ik vind het ook heel fijn dat we dat vandaag doen en het zou ook mooi zijn als we vandaag één of twee oefeningen kunnen doen, naar onszelf toe, om datgene wat er in ons leeft weer te openen. Want wat hier op de aarde aan de gang is is niet mals. En ik loop nu daar dus zo van weg naar deze kant (doet hij letterlijk) en dat is een reactie op het openleggen van dat het niet mals is op deze wereld. Het is eigenlijk best wel een onthutsend en een dramatisch onderwerp. Maar het moet aangevlogen worden om die bevrijding van wie we werkelijk zijn te benaderen en daar in te gaan en naar binnen te gaan en te voelen en het om te zetten in een bepaalde actie, handeling.

Waarom deze dag?

Deze dag is eigenlijk ontstaan doordat er een soort vastlooptmoment is bij iedereen, zelfs bij de mensen die zeggen "nou met mij niet hoor, het gaat met mij goed, ik heb nergens last van" Nou en als je dan naar buiten kijkt, dat is een onderdeel van de wereld waarin jij leeft, dan zie je dus dat het helemaal niet zo is.

Dus je kunt niet je ogen sluiten! Je bent een deel van het geheel. En als ik de illusie ga hebben dat het met mij fantastisch gaat en niet meer dan dat, tja dan kan ik wel zeggen dat het goed met mij gaat maar als ik me verbind met deze wereld en deze werkelijkheid waarin ik leef, dan zie ik eigenlijk dat het niet zo is.

Daar ligt ook onze kosmische verantwoordelijkheid in de vorm van dat we

betrokken raken bij het geheel waar we ook onderdeel van zijn. En dat kun je niet uit handen geven, want dan gebeurt er niks!

Ik wil met jullie een aantal dingen doorlopen die vooral gaan over een soort opening om inzicht te krijgen in wat er gebeurd is, maar ook dat je daar een herkenning in hebt in je leven, hoe het in elkaar zit. Waarom dingen zijn zoals ze zijn. Of waarom dingen niet zijn zoals je ze van binnen voelt. En dat er dus echt een reactie in het veld kan zijn die precies aansluit op wat jij in jezelf al die tijd hebt dichtgehouden of juist nu gaat openzetten.

Dat is wel een intense reis hoor want het gaat voorbij spiritualiteit.

Er is geen spiritualiteit maar alleen maar zuiver bewustzijn! Dat is iets heel anders.

Ik heb in dit leven hier ontzettend veel moeten lachen en eigenlijk ben ik als jonge jongen ook heel vaak boos geweest over de halsstarrigheid van mensen om eigenlijk niet echt naar binnen te gaan en te voelen, maar als het ware te blijven plakken aan een model.

Want daar staat hoe het in elkaar zit.

En dan vroeg ik altijd, ook als klein jongetje al "wat vind je er dan zelf van?"

"ja maar hier staat het in, hier staat in dat het zo is"

"Dat kan wel zo zijn en dat noemen we de bijbel, het kan best zo zijn dat het er in staat maar waar ben jij dan in het verhaal? Wat voel je? Doe je dan wat er in het verhaal staat of voel je jezelf?"

Dat waren voor mij altijd hele essentiële vragen.

Nou ik ben hier gekomen als mens. Ik kom met mijn bewustzijn vanuit een andere wereld net als iedereen. Ik ben daar heel open in en toch ben ik daarin gereserveerd, ik ben "gereserveerd open". Dat moet ik ook echt zeggen omdat ik weet dat er in de mind gewoon grenzen liggen om dingen te kunnen aanvaarden. Dus ik wil ook mensen geen geweld aan doen met mijn innerlijke kracht. Aan de andere kant word ik ook uitgenodigd om het eigenlijk wel te doen.

Ja moet ik nu het gevoel hebben dat ik dat dan kan gaan doen omdat er mensen zijn die zeggen "doe maar", vanuit mijn perceptie hè, of blijf ik nog steeds open en gereserveerd open zodat het veld zich niet omdraait, want er is natuurlijk al een hele grote beweging en dat daardoor de boel nog dichter gaat. Het is echt veldwerk om te praten over deze onderwerpen.

Deze aarde is een ontsmettingswerkelijkheid

Ja ik ben dus hier gekomen vanuit een wereld die volledig vrij is. Dat is een sterrenstaat en die noemen we Antara. Daar heb ik volledige kennis over en volledig mijn gevoelens. En ik vind eigenlijk ook dat deze wereld voor mij best wel een soort...hmmmm...- hij is heel helder voor mij en ik weet heel goed wat ik wil, maar ik vind deze wereld ook een soort, nou moet ik even zoeken naar het woord...het is een wereld waar steeds gepleisterd wordt, ja gepleisterd.

Er wordt steeds een pleister op iets geplakt. Want als je het ergens over gaat hebben dan wordt er heel snel een pleister overheen gezet, waardoor het lijkt dat datgene wat je werkelijk voelt eigenlijk alweer wordt gemaskeerd.

Ik vind het een hele vreemde werkelijkheid. En overal wordt iets van gevonden.

Maar goed, ik ben hier dus gekomen omdat ik een onderdeel ben van een sterrengroep en dat is van de Alleessia, Katoera Antara (Anoesja Cantora Antara) of (Naisha, Katoera Antara). Dat is een groep die samenwerkt met andere mensen om hele grote organische werelden vrij te houden van bezettingsmachten. Die werelden zijn belangrijk om wezens die bezet zijn geraakt te ontzenuwen.

Deze aarde bijvoorbeeld. Deze aarde is een ontsmettingswerkelijkheid.

Als hier geen formats en formules zouden zijn dan is deze aarde in staat om alles wat hier is, en elke vorm van stres weg te laten vloeien.

De aarde heeft alle vermogens die, als we ons daarmee durven te verbinden via onszelf, van binnenuit trillingen te laten ontstaan waardoor wij kunnen

rehabiliteren. En de aarde is dus niet de enige planeet. Het is een gigantisch intergalactisch netwerk van werelden die in staat zijn om die te ontstoren. Laat ik het zo maar zeggen. En daar ben ik een onderdeel van en ik heb daar ook geen vaste woon of verblijfplaats.

De wereld waar ik vandaan kom, ik praat even in de ik-vorm nu, zijn alle wezens onsterfelijk en toch is het een hele feitelijke wereld, gewoon feitelijk.

Het is geen zweefwereld, er wordt niemand aanbeden, er is alleen maar verbondenheid en ook een hoge mate van intellectualiteit vanuit de kracht vanuit het hart. Echt voelen wanneer iets open is. Echt open, dus geen geheimen, geen beperkingen, niet naar binnen toe houden omdat dat daar eigenlijk niet eens kan. Dus het is gewoon open.

Het is een hele krachtige werkelijkheid waar heel veel verschillende verdiepingen in zijn, dat zijn dus de verdiepingen binnen die werkelijkheid waar ik vandaan kom. Het zijn eigenlijk verdiepingen van universa door elkaar heen en daar is niet bekend hoe het eigenlijk ooit ontstaan is en of er wel 'een ontstaan' is van alles! Eigenlijk is de visie dat het er niet toe doet! Wij houden ons gewoon bezig met het leven! En wat er daarna en daarvoor is, is eigenlijk niet relevant.

Dat is hier op de aarde anders omdat we hier sterven. Dus wij zijn bezig om te begrijpen wat sterven is. En we zijn ook bezig om te begrijpen hoe het leven is ontstaan. Maar daar waar ik vandaan kom is dat dus niet. De wereld waar ik vandaan kom daar is het lichaam een vorming van trilling uit emoties. Dus wat je hier doet op de aarde, dat je droomt en dat je droomt dat je een lichaam hebt en ergens loopt, daar waar ik vandaan kom, en dat geldt dus ook voor jullie, daar heb je zulke krachtige innerlijke intelligentievelden, die zijn echt puur gebaseerd op emotietrillingen, zuivere trillingen, heel krachtig, echt veel krachtiger als dat we hier kennen als emoties. En met die innerlijke trilling, dat is dus je bewustzijn, is er vormgeving in de vorm van een lichaam.

Dus de emotie is de trilling en de trilling schept vorm en de vorm die er is is niet gelijk aan wat we hier op aarde kennen. Het ziet er wel uit als mensen maar de binnenkant is totaal anders. Het functioneert niet in organen maar er is een heel ander circuit.

Je moet je dus eigenlijk durven voorstellen dat je in die wereld, die er nog steeds eigenlijk is, dat je in die wereld leeft als een onsterfelijk wezen maar dat je wel je lichaam hebt vanuit jezelf!

Even heel belangrijk om te beseffen dat wat ik hier deel dat dat anders is dan wat we hier op de aarde ervaren. Hier is jouw bewustzijn gekoppeld aan een lichaam wat eigenlijk voortkomt uit genetische lijnen. Dat heb je niet zelf gemaakt, daar ben je in. Dat is iets anders.

Dus je uiterlijk, maar ook je overtuigingen, je aannames, ook fysieke verstoringen, mentaal, emotioneel, alles wat daar in zit is ergens eigenlijk ook genetisch al bepaald.

Dus in die zin moet je hier op de aarde zeggen dat jouw lichaam echt niet is wie je bent. Het zijn altijd twee verschillende velden.

In de wereld waar ik vandaan kom is dat niet zo. Daar is jouw lijf, dus de uiting, de expressie van je innerlijk wezen is echt wie je werkelijk bent. Dus een totale verandering.

Je hebt dus ook echt werkelijk dat wat je laat zien naar buiten toe wat ook de binnenkant is. Dat wou ik zeggen....Besef het goed hè. Het gaat even om het besef dat je daar werkelijk jezelf laat zien in wie je van binnen bent!

En hier in deze wereld kunnen we dat ofwel bewust verhullen of we worden er door belast en we lopen met een grimas door het leven terwijl we ons van binnen eigenlijk best wel goed voelen en een ander tegen jou zegt "wat kijk jij boos".

En dat kun je doorbreken, je kunt inderdaad je lichaam laten vervloeien naar wat je van binnen voelt. Maar goed, dat is misschien een wens van veel mensen die je dus ook kunt doen. Nou moet ik even lachen.

De wereld waar ik vandaan kom dat is Antara, dat is een onderdeel van Saphira.

Saphira is een hele grote sterrengroep. Dat is een hele grote cluster van Siriaanse beschavingen, mensen, die zo ontzettend helder zijn dat ze in staat zijn om alle andere levensvormen te assisteren zonder interventie te plegen. Zij komen er dus niet tussen om te zeggen hoe het moet, ze zijn alleen aanwezig. Door de betrokkenheid van de emotie en de verbondenheid, de trilling van binnenuit is het trillingsveld van het lichaam zo sterk dat het codes uitzendt in het veld en dat er in het veld, dus de werkelijkheid waarin geleefd wordt, er een reactie plaatsvindt in dat veld op de aanwezigheid, in dit geval, van de mens. En binnen die werkelijkheid is ook heel veel gaande. Het is niet zo zoals we hier veel op de aarde zien van "ga maar terug naar bron en ga maar op in het licht" het is niet zo dat er in die werkelijkheid geen problemen zijn. Onderling met elkaar daar niet, maar er zijn wel hele grote missies gaande omdat niet overal het vrede is. Niet in alle lagen van de schepping is het rustig.

Dat willen mensen graag wel zo voelen. Hier ook, in spirituele modellen, omdat het een bepaalde mate van rust geeft. Het is hier onrustig op de aarde, hoe fijn zou het zijn dat het ergens gewoon wel klopt, dat het daar gewoon rustig is, dan kun je het hier uitzitten, op weg naar de rust. Maar kwantumkosmos, in alle werkelijkheden die er zijn is dat gewoon niet zo. Er is niet overal vrede. Er zijn verschillende ideologieën, ideologieën over wat het leven is, waar het over gaat, dus ook wat er wel en niet gevoeld kan worden. En eigenlijk is dat, als je terugkijkt op de aarde, hier op de aarde ook. Allemaal verschillende meningen. Mensen hebben meningen maar ze voelen vaak niet en als je hen vraagt "waar komt die mening dan vandaan?"

"nou ja dat en dat en dat vind ik"

Ik vraag "wat vindt je er dan van in je gevoel wat je nu zelf zegt?" "Kun je daar eens naar toe gaan". "wat voel je nu werkelijk bij wat je zojuist hebt gezegd?"

Dat is heel confronterend.

Kijk en dat is wat er in de kosmos ook aan de hand is, daar zijn heel veel wezens die niet meer kunnen voelen.

Vanuit een heel groot intergalactisch en interkosmische netwerk vaardigen wij bezoeken uit naar allerlei verschillende universa waar verstoringen zijn. Waar wezens wonen, leven, zijn, die voor een groot deel, helemaal of voor een klein deel, uit hun innerlijke gevoelens zijn gevallen. En de oorzaak daarvan heeft te maken met groepen die in de interkosmische werkelijkheden zijn en die dus andere ideologieën hebben over wat het zou moeten zijn, wat leven moet zijn. Maak je zelf een keuze vanuit je gevoel of wil je dat wat je denkt opleggen aan een ander? Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Dat is iets wat we gewoon moeten aannemen als mensheid, ook in de hele ufologie-groepen en binnen de spirituele groepen, dat er zo'n grote discrepantie is en dat we daar eens gewoon naar moeten kijken.

Scheppingsveld geopend, maar die blauwdruk...

De wereld waar ik vandaan kom daar is het zo dat wij daar- door heel veel oneindige tijden, omdat tijd daar niet chronologisch op elkaar volgt maar verbonden is met bewustzijn- niet alleen als de Antara beschaving maar ook als andere beschavingen, werkelijkheden zelf hebben gecreëerd.

Hier op de aarde moeten we het maar even op een simpele manier vergelijken met virtual reality. Dus dat je kunstmatige werkelijkheden kunt creëren en dat je je met je brein daarin kunt koppelen en dat je daar heel gedetailleerd in aanwezig kunt zijn.

Je brein, dus dit neurologisch bewustzijn, detecteert geur, smaak, gevoelens, gehoor, zicht en al dat soort dingen. Eigenlijk is die werkelijkheid er dus niet maar wordt hij ingevoegd en dan is die werkelijkheid er dus op dat moment wel. Je komt dus in een kunstmatige werkelijkheid terecht.

Wat wij en heel veel andere beschavingen hebben gedaan, niet alleen menselijke beschavingen, is dat wij met een openingsfrequentie in het scheppingsveld, dus het informatieveld waarin we leven, daar hebben we een opening in gemaakt waardoor er in de lagen van het universum verschillende

frequentievelen open kunnen.

Die kunnen helemaal open en ingericht worden zoals je het zelf wilt!

En het heeft te maken, net als bij een computer, met dat je iets kunt kopiëren en plakken en dat oneindig kunt doen. Het is alleen zo dat de velden die je opent in het scheppingsveld nog leeg zijn van leven. Dus er zit een format, een blauwdruk in de schepping.

Dus die open je en dan is eigenlijk alles op een bepaalde basis-manier ingericht.

Dit is nogal wat, dit onderwerp, want hier gaat eigenlijk alles over. Het heeft ook te maken met deze werkelijkheid. Er is een basis in die werkelijkheid en die ga je inrichten. Op dat moment ga je -en er zijn verschillende technieken en bewustzijnsmanieren voor om dat te doen, die werkelijkheid in dan ga je daar leven scheppen. Je gaat daar naar binnen.

Zoals wij dus nu met ons bewustzijn in ons lichaam zitten hier en kunnen dromen, zo kun je met een heel ander en groter vermogen met hele teams reizen in een werkelijkheid die nog niet ingericht is.

En dat is wat er gebeurd is, heel eenvoudig gezegd.

Een virtuele werkelijkheid die dus echt bestaat.

Er is op dit moment een ontzettend grote hoeveelheid universa die ingericht zijn door scheppende wezens die experimenten hebben uitgevoerd om te kijken of ze hun universum konden uitbreiden zonder daarbij interventie te plegen in een universum van een ander. Dat is op zich een hele mooie manier.

Stel je voor dat jij iets in de huiskamer van je buurman of buurvrouw wilt veranderen ja dan zit je in de kamer van je buurman of buurvrouw en dan pleeg je interventie, heel simpel. Maar als je een techniek hebt om het veld te openen en je komt in een blauwdruk terecht van die situatie dan kun je in die blauwdruk dingen gaan inrichten zoals jij het wilt, met als doelstelling jouw experiment. En er verandert dus niks aan die werkelijkheid daarvoor.

Zo moet je het maar een beetje bekijken. Dus dat we als het ware werkelijkheden hebben geopend om daar van alles mee te doen. En er zijn heel veel beschavingen die dat hebben gedaan. Het is het openen van de code die ligt opgeslagen in het veld.

Dit veld heeft ook een code. Die kan geopend worden en die is ook al geopend door neurologische en wetenschappelijke groepen met alle gevolgen van dien. Bij het inrichten -en ik druk het allemaal even klinisch uit, maar het is werkelijk inrichten en dat zijn hele complexe situaties maar doordat we daar zo intelligent zijn van binnenuit is alles te bevoelen en ook te bevatten.

Maar bij het inrichten van die werkelijkheden zijn er levens ontstaan en ook complete nieuwe universa met opkomst van beschavingen die onderdeel zijn van die matrixen. Dat is dus een matrix. Dus een matrix is een veld op zich, een universum. Matrix is niet wat je op de t.v. ziet van The Matrix (film).

Dat is wat er gebeurd is, dat is onze perceptie hier van het hoofd hebben we gedacht dat de matrix alleen dat is.

Zo zijn al die verschillende velden ingericht en die velden zijn ook bezocht door beschavingen die daar zelf aan de wieg van hebben gestaan. Er zijn beschavingen die zich voor een deel hebben verplaatst. Die zijn uit hun werkelijkheid, de oorspronkelijke oneindige werkelijkheid, daar naar toe verschoven met hele groepen. En waarom? Omdat het hun eigen schepping is. Dus daar kun je ook oneindig leven. Ik wil daar maar even mee aangeven dat er heel wat mogelijk is. Je kunt dus ook echt verhuizen van het ene universum naar het andere universum.

Nou is dat redelijk abstract? Nee want kwantumwetenschappers hebben het er ook over. Dus het is al heel erg te onderbouwen in hoe het universum zich gedraagt, waarin aanwijzingen zijn dat ons universum, dus deze bandbreedte waarin wij leven een heel klein deeltje is van een oneindige verdieping in alle universa die er eigenlijk omheen liggen.

Wat er gebeurd is is dat er binnen die matrixen die zijn ontstaan, omdat het kunstmatige zelfgecreëerde matrixen zijn -dus niet de oorspronkelijke werkelijkheid die er al was waarvan niemand weet waar die vandaan komt, hoe lang iedereen ook leeft, dat is dus een contradictie als je zegt als je zo lang leeft, je bent onsterfelijk, dan moet je eigenlijk terug kunnen kijken in het verleden hoe het ontstaan is. Maar dat kan niet omdat je namelijk nooit bent ontstaan. Dus je kunt niet terugkijken naar het begin.

Voor onze logica kan dat niet maar zo zit het wel in elkaar.

En er zijn een heleboel werelden/matrixen, die door scheppende beschavingen zijn ontstaan die heel helder en krachtig zijn en heel veel respect hebben voor het leven, ingenomen door andere interkosmische rassen. Die interkosmische rassen konden niet in de oorspronkelijke wereld komen. Dat gaat niet. Om allerlei redenen. Dat is te ingewikkeld om daar nu over te gaan praten. Maar de matrixen die daar ontwikkeld zijn, die wel. En daar leven ook onsterfelijke wezens en de beschavingen die dat hebben gedaan zijn, terwijl ze in die werkelijkheden terecht zijn gekomen, bepaalde oorlogstactieken gaan uitvoeren die er toe hebben geleid dat een behoorlijk aantal zelf gecreëerde matrixen onder controle zijn komen te staan van die intelligenties.

Dus de scheppende rassen die die werelden hebben gecreëerd die eigenlijk verbonden zijn aan hun oorspronkelijke werkelijkheid hè -dus net als wat we hier op de aarde doen als we iets maken waar je met een virtual reality bril een lichaam kunt ervaren in een andere werkelijkheid, daar kun je ook naar binnen toe. Eigenlijk hebben die wezens -die dat hebben gedaan- de scheppende machten die leven in die universa, de besturing daarvan overgenomen.

En ik wil daarmee alleen maar aangeven dat we voor deze dag even moeten parkeren dat er vele universa zijn die zijn ontwikkeld door andere beschavingen en dat die ontwikkelde beschavingen, zeer gevorderde beschavingen die dat kunnen, onder toezicht zijn geplaatst door andere intelligenties en dat er dus een stapel is, om maar even dat woord te noemen, van allerlei werkelijkheden en universa die ingenomen zijn door een andere intelligentie.

En dat is met voorbedachte rade zo gebeurd en niemand begreep waarom dat gebeurde maar inmiddels is dat duidelijk.

Zwarte vlek in je bewustzijn

Kijk je moet je voorstellen dat ..het is heel pijnlijk wat ik nu ga opnoemen...en verbindt je daar nu maar gewoon mee vanuit je eigen perceptie...er werkelijkheden worden gecreëerd waarin ook leven wordt geschapen binnen die werkelijkheid.

Jij komt met jouw innerlijk weten, jouw innerlijke kracht en ook met je wetende en scheppende vermogen met een heel groot team daar je frequenties en het leven brengen, letterlijk. Het leven kom jij er in brengen.

Die wezens die daarin ontwikkeld worden, worden eigenlijk ontwikkeld door jou en jouw groep. Het wordt echt door jou ontwikkeld.

Er zit een heel groot team achter die dat allemaal doet. En dan kijk je naar die beschavingen die daar leven en weet je dat jij aan de wieg staat van die beschaving.

Eigenlijk zijn het, in onze aardse termen uitgedrukt, cyborg beschavingen, want die beschavingen kennen van binnen geen oorspronkelijk, onsterfelijk bewustzijn.

Ze zijn gecreëerd en dat maakt hen beslist niet minder waardevol. Het is heel waardevol. Maar er komt een dag, een moment, dat in de opkomst en ontwikkeling van de evolutie binnen al die beschavingen de vraag wordt gesteld "waar komen wij vandaan?"

En die vraag is een essentiële vraag omdat er wordt vastgesteld dat er iets mist.

Kijk maar naar jezelf hier op de aarde. Wij willen echt in ons gevoel allemaal weten waar we vandaan komen. Het is als een soort zwarte vlek die door je bewustzijn spookt.

Wat is het leven? Waar gaat het om? Hoe komt het? Hoe kom ik hier, waar kom

ik vandaan? Is dit nou een les? Moet ik eigenlijk boeten voor iets?

Die vragen zijn ook in andere werelden gesteld. En die vragen werden niet beantwoord omdat het antwoord moet worden gevonden door die wezens zelf! En daar werden ze in bediend..... Ze werden voorgelogen en kregen modellen te zien die perfect aansloten op hun behoefte om te willen weten en voelen wie ze zijn. Het deed het er niet meer toe of het de waarheid is maar meer of het een soort leegte invulde. En bij de grote leegte die er binnen die beschavingen is zijn er dus visies aangenomen waardoor die wezens eigenlijk de visie hebben aangenomen van iets en iemand anders. Eigenlijk zijn het de legers die werden getraind tégen hun scheppende ontwerpers.

Ik verwacht echt niet dat je alles in één keer absorbeert wat ik zeg hoor.

Samengevat: opgerichte werkelijkheden, ingerichte werkelijkheden met leven waarin het leven zich afvraagt waar het vandaan komt om vervolgens antwoorden te krijgen van iets anders en vervolgens in dienst komen te staan van iets anders en daarmee op te staan tegen de scheppende macht die hen geschapen heeft die ze niet kennen.

Dus ze zijn een andere beweging ingegaan.

Dan komen we op een kruispunt terecht van 'is dat nu een fout van scheppende rassen, voelende wezens? Hebben ze daar een steek laten vallen?

Nee, niet! Want als je gaat vertellen hoe het in elkaar zit is het niet je eigen ervaring!

Want dat is hier op de aarde ook zo. Je kunt nog zóveel van mij horen en nog zóveel van een ander horen, jij kunt nog zóveel andere mensen iets vertellen, maar als je het zelf niet ervaart vanuit jezelf, als je iets niet beleeft dan is het niets. Dan is het een hypothese.

En dan kun je er wel gevoelens bij hebben maar doordat je het zelf niet beleefd wordt het niet bevestigd, dus je moet zelf iets doen! Je moet het zelf doorstromen, doorstromen, doorstromen.

Nou dit zijn de voorbereidingen geweest voor allerlei verschillende gevangenkampen om scheppende wezens, die achter de machten van de matrixen zitten, als het ware in te kapselen in hun vermogen. En daar zijn allerlei redenen voor.

Zo komen we straks op het punt uit van analoge matrixen, organische matrixen, organische velden en voelende velden. En wij hebben te maken met velden waarin wordt gedacht en waar in vorm en modellen moet worden geleefd.

Dat zijn twee totaal verschillende dingen en dat zit ook in ons lichaam. We praten over de hartskracht, het voelen en we praten over de mind. We zitten echt middenin het kruispunt van wat zich op kosmisch gebied al de hele tijd afspeelt maar wat hier op de aarde nu naar een ontknoping toe gaat.

En het komt er echt op aan dat je als mens hier op de aarde voor jezelf, niet voor mij, niet voor een ander maar voor jezelf helemaal doorgrond waar je vastzit.

En je moet hem oppakken, anders kom je er niet doorheen! Ik ben geen valse praatjesmaker, ik zeg gewoon waar het op staat, je moet er echt naar toe gaan. Het is de tijd nu om dat te doen! Alles kan los!!

Die werelden, die matrixen die zijn ingenomen door verschillende groepen, en ik spreek niet zo snel namen uit omdat namen instructies zijn in het veld om de macht van die groepen ruimte te geven. Dus ik bewaak dat heel erg met mijn bewustzijn en omdat ik het ook niet belangrijk vind om al die namen op te noemen. Het gaat meer om de vorm, zodat je een voorstelling hebt en dat je in je eigen leven kunt zien wat er dus gebeurt.

Die verdiepingen, al die lagen, universa die ingenomen zijn, die worden door deze rassen in een technologische systeem gebruikt om wezens in een val terecht te laten komen waarbij ze reizen door die ingenomen werkelijkheden om uiteindelijk ergens terecht te komen waar ze helemaal niet meer weten wie ze zijn.

Ik zou hier eigenlijk een beamer bij moeten gebruiken. Ik had het ook kunnen doen want ik heb het al helemaal uitgewerkt, maar ik doe het bewust niet met een beamer op dit moment omdat het voor mij, voor mijn ervaring en beleving nu ook belangrijk en zeer waardevol is om te kijken hoe ik dit kan uitleggen. En ook waar het spaak loopt en dan ga ik daar dus gewoon op in en dan gaan we straks na de lunch er nog een keer op in. Dus straks na de lunch kunnen we ook met elkaar in gesprek gaan en ben ik uitermate bereid om dingen nog anders uit te leggen en ook te reageren op dingen die je voelt dat je moet weten of dat dat nog aandacht nodig heeft.

En ik sta hier dus gewoon als medemens dus niet als één of andere goeroe omdat ik dingen weet, nee ik sta hier gewoon als medemens.

Voertuigen en reizen

We reisden door heel veel verschillende lagen door de schepping, gewoon met gigantische voertuigen, met hele grote sterrengroepen. Voertuigen die ontstaan uit bewustzijn. Voertuigen die ontstaan van binnenuit, trillingen, krachtige gevoelens, zuivere gevoelens en gevoelens die intelligent zijn en die verbinding hebben met andere wezens, andere mensen.

Een gezamenlijk bewustzijn ontstaat doordat je samen met elkaar in verbondenheid bent. Niemand heeft een doel, niemand wil de ander voorbij streven, je hebt een gezamenlijk gevoel en ieder heeft daarbij wel zijn eigen uniciteit, recht overeind! Niemand is de baas, ieder heeft zijn plek. Er zitten wel wat nuances verschillen in. Het gaat niet om baas. Maar er zijn wel verschillende plekken.

Wij reisden. En er is een periode gekomen dat alle vrije werelden in bepaalde universa bezocht werden door diezelfde groep die die andere werelden innam. Ik ga daar vanmiddag misschien nog iets over zeggen, over hoe dat gebeurt, maar daarvoor moeten we eerst weer even naar onszelf terug om even een stukje duidelijkheid te scheppen tussen wat denken en voelen is. Dat is de sluitcode op de openingscode van hoe de werkelijkheid reageert.

Ik reisde met deze groepen door allerlei werelden heen met gigantische voertuigen, het kleinste voertuig is 6300 km. Dat is eigenlijk heel klein. Deze aarde is ook heel klein. Dat zijn kleine voertuigen.

Injectie van een virus, een code van 188 werkelijkheden

En wij hebben gezien hoe andere grote groepen met hele speciale technologie -wat ons al bekend was, maar we hebben het mogen zien, ik heb het ook bekeken, gemonitord, bekeken, bestudeerd, wij hebben bestudeerd hoe ze dat doen.

Zij hebben met een enorm armada van technologische voertuigen een soort zwerm los gelaten, een zwerm door de trillingsvelden. Wij noemen dat een injectie in het scheppingsveld, waarbij die code, dat virus wat door het informatieveld reist, alles wat leeft en wat daar is in een afgescheidenheid heeft gebracht.

Wat gebeurd is, is dit; Er wordt een injectie gebracht in het veld en dat verspreid zich op dit moment bij Gaia, dus deze wereld, in de lagen van hoe Gaia functioneert en daarbij bij het uitpakken van die informatie trillingsvelden worden er 188 verdiepingen open gezet, dus er ontstaan in het veld 188 frequentievelden, noem het maar een gebouw in die werkelijkheid, 188 lagen en in elke laag kun je zeggen dat je als je in die laag terechtkomt in één van die al voorbereide klaarliggende matrixen terechtkomt. Dus het is een soort snelkoppeling die geplaatst wordt. Kun je dit volgen?

Het is niet zo dat daar allemaal werkelijkheden in worden gecreëerd maar het zijn snelkoppelingen. Dus als je in die laag zit, is het een snelkoppeling en dan kom je in die werkelijkheid uit. En alle wezens die in Gaia leefden, die aarde is minstens 100 keer groter dan deze wereld die wij nu zien, merkte en zagen het ook. Het wordt gezien als een soort zwarte substantie in het veld die er

doorheen gaat als een soort rook, maar het is iets totaal anders, en binnen die rook zitten allerlei hele kleine spiegeltjes, wij noemen dat nu Nano bots maar daar is het echt artificiële intelligentie en wordt als het ware de code van Gaia geïsoleerd.

En alle wezens die daarin leven worden geraakt door die besmetting en die worden door die besmetting direct naar de eerste verdieping gezet. Boem! Uit het veld.

Direct door de snelkoppeling in het veld dirigeert tie die kant uit! En het eerste veld wat erin actief is geworden is dat de mens werd afgeleid door die besmetting. Zij werden afgeleid met haar bewustzijn, dus ook vanuit hier, was niet meer betrokken bij wat er in de wereld gebeurde maar ze was afgeleid door de shock! Door de schrik.

Het is allemaal veel complexer dan wat ik nu zeg maar het is een vertaling. Ook op de aarde kennen wij dat als wij in een soort moment komen dat je even helemaal eraf bent dan ben je eigenlijk helemaal uit jezelf weg. Dan ben je eigenlijk als een zuignap aangeplakt op dat wat zich om jou heen lijkt te gebeuren. Dat is dan in één keer belangrijk geworden. En dat wat er gebeurt is misschien ook wel belangrijk, maar waar ben jijzelf nog op dat moment?

Dat gebeurde collectief in Gaia. Alle wezens die met het bewustzijn in Gaia leefden en scheppingskrachten hebben, dus zichzelf vormgeven van binnenuit, hebben eventjes een onderbreking gehad en in het moment dat dat gebeurde stopte de vormgeving van het wezen, dus de hele fysieke expressie van binnenuit naar buiten stopt. Boem! Weg!

En in dat nanoseconde-moment zit gelijk het bewustzijn van dat wezen ingesloten in die ene verdieping. Dat is laag één.

En dan komt er een vervolg van 187 lagen en dat is niet van boven naar beneden maar dat zijn allemaal lagen door elkaar heen waarin allerlei universa worden ervaren om ons maximaal te traumatiseren. Dus op dat moment begint een duizelingwekkende reis van de liefhebbende wezens van Gaia, van allerlei verschillende virtuele werkelijkheden die niet één of twee seconden duurt maar die heel lang duren. Laat ik er maar geen jaren aan geven in getallen. En als dat klaar is val je naar de volgende verdieping. Boem. Boem. En dan kom je daarin terecht. Je wordt eigenlijk als scheppingswezen maximaal murw geslagen door de ervaringen die je hebt, die je zelf niet voelt maar wel denkt dat je het meemaakt.

Dus er is een gigantische wereld in volledige kracht waar iedereen gewoon leeft en voelt en ook denkt, en daar wordt een zwerm parasieten ingezet, die wordt er echt letterlijk ingeschoten met hele grote trillingsgereedschappen die in de codes worden gebracht, in de trillings en informatievelden van de aarde, waardoor de wezens die daarin leven die code oppikken en in hun werkelijkheden terechtkomen.

Bij het injecteren van die werkelijkheid ontstaan er 188 dimensies in één moment. Die vouwen zich uit. Boem! Binnen al die 188 lagen, het gaat niet om die 188 want het is veel meer dan dat, ik hou het heel gecompliceerd.

Maar elke laag is dus een ander universum en elke laag heeft ook andere soldaten en andere heersende machten die onder toezicht staan. Dat zijn dus die wezens die ooit gecreëerd zijn door scheppende wezens, die onder toezicht zijn gesteld door de invasiemachten. Dus in al die 188 superdimensies die zich openen binnen Gaia waar wezens in terechtkomen heeft elke werkelijkheid, dus elke dimensie als het ware een eigen bestuur. Dus we moeten goed beseffen dat er iets is ontstaan op de aarde waarbij je kunt spreken over allerlei verschillende bemoeienissen. En ook verschillende ideologieën.

Dit is iets wat helemaal weggewist is bij de mensheid en daar liggen de grootste zorgen om en daar is ook direct het ufofenomeen aan verbonden. Dit is ook één van de redenen waarom spiritualiteit is ingeladen op de aarde, om de grootst mogelijke leugens die je je maar kunt voorstellen. En het zijn echte leugens. En ondanks dat we ons bij heel veel dingen goed voelen zijn het gewoon louter leugens.

Vraag: is het nu ook nog zo dat je in elke laag terecht kan komen?

Martijn: we zitten nu in deze laag, dus in deze werkelijkheid.

Vraagsteller: maar die zijn allemaal ingeladen ...??al die 188 lagen.

Martijn: we gaan er zo mee verder. Dit is op zich al zoiets aparts als je dat zo benoemt dat je denkt ja wat.. Dit heeft alles te maken met ons model, hoe wij hier op de aarde leven. Hoe het een en ander in elkaar zit, waarom de mensheid niet vrij is, waarom ze aan modellen meedoet, waarom ze er niet uitkomt, dat ze wil dat ze eruit komt, dat ze denkt dat ze eruit komt, maar er eigenlijk dieper dan ooit in zit.

Het grote verschil is dit. Toen die bezettingsmachten er niet waren leefde de mens vrij vanuit zichzelf. Je voelt en dat wat je voelt, dat is wat het is! Dat is wat je doet, daar ga je voor!

Wat er ook allemaal verder nog is; daar ga je voor!

Eigenlijk is het zo dat die trilling vanuit het hart, de trilling van voelen, een instructie is waardoor het veld waarin je leeft reageert op wat jij ten diepste voelt. Dat is de schepping. Informatie, trilling; bewustzijn reageert op wat je voelt.

Wat het nu is geworden is dat we voldoen aan modellen en zelf niet meer voelen.

Heel belangrijk dit stuk. Om goed te doorgronden waar religie, spiritualiteit in het dagelijks leven eigenlijk alles aan verbonden is.

Gevoel, écht voelen..

Als je denkt dat je vrij bent dan heb je het mis! Je kunt vrijheid wel verder verruimen in jezelf. Nu zijn we dus volgzaam, volgzaam betekent hoofd, denken.

Als je denkt heb je een andere taal, dan denk je in de taal van het lijf. Als je voelt, is dat een organische trilling, dan denk je helemaal niet maar dan voel je iets wat wezenlijk van jezelf is. Dat is al zover ondergesneeuwd dat het bijna niet meer te bevatten is voor heel veel mensen van "ja maar wat bedoel je dan, wat bedoel je dan, waar wil je dan heen?"

"Maar ik ben er al, ga maar gewoon voelen wat er aan de hand is"

Die 188 lagen zijn allemaal ingeladen om te voorkomen dat je gaat voelen.

Dus in een afleertraject om te voelen, door al die lagen heen, en om dan uiteindelijk ergens terecht te komen dat je denkt dat je voelt. Dat is deze wereld.

Dat is echt iets heel anders.

Nou ik heb het allemaal zien gebeuren, ik ben er zelf ook doorheen gegaan, net als iedereen. En bij mij is het helemaal in tact, ik weet precies wat er aan de hand is, maar ik weet ook precies hoe het om te draaien is. Maar dát willen de mensen niet horen! Wel de aanzet. Voel je het veld? Wat er gebeurt?

Het is niet dat ik dus nu kan vertellen hoe het moet, want ik ben geen verlosser. Maar door dat beeld van de verlosser wordt mijn mond gesnoerd. Begrijp je wat ik zeg?

Het is eigenlijk wel zo dat het wel degelijk te benaderen is. Het is ook wel degelijk ook te openen. Alleen je moet heel diep kijken naar waar je aan vastzit.

Geometrie

Ik heb hier een foto van een waterklankbeeld, die maakt Robert Boerman, die zit achterin, een enorme grote lieve gozer. Dag Robert, fijn dat je er bent!

Heel fijn en fijn dat we er allemaal zijn.

Dit is een waterklankbeeld en dat is eigenlijk een organische trilling. Dit is een informatietrilling vanuit het gevoel, vanuit levend bewustzijn. Hoe het allemaal tot stand komt gaat Robert nog een keer vertellen met een mooie uitleg daarover.

Maar dit is eigenlijk de hartfrequentie, als jij denkt in lijn met wat je voelt. Dit is in je hart. Als je zegt "goh ik voel het door mijn hart heen stromen, ik ben geraakt, ik ben aangeraakt, ik voel me levend, er gebeurt van alles wat, ik ben

zwaar geëmotioneerd. Als je dan de trillingen van het hart meet, dat zijn allemaal elektromagnetische en andere plasmagolven, en als je die omzet in een bewegend beeld, dan zou je dus een hologram zien die oneindig is en die dwars door alles heen gaat. Door de hele aarde heen. Het is informatietrilling, bewustzijn. Die lijkt geometrisch te zijn maar dat is 'ie niet. Want dit is geen geometrie. Kijk maar, Ik leg hem hier op het bankje neer dan kun je zo meteen in de pauze kijken, maar het is niet geometrisch. Het is namelijk niet rekenkundig. Hij klopt niet helemaal exact in de geometrie want voelen is geen wiskunde. Je kunt met je gevoel niet verklaren waarom, je voelt het, het komt van binnenuit.

Als we kijken naar hoe het brein functioneert, het denken, de intellectuele eigenschappen van het brein en vooral als het brein in dienst staat van het constructie-denken en constructie-voelen, dus modellen die je hebt gehoord gekregen van een ander, maar jouw leven wijkt daar sterk op af. Dat zijn twee verschillende dingen.

Als je de geometrie gaat zien van het brein, dus van je overtuigingen, volgsystemen, hoe lief ze ook zijn, dan zul je daarin zien dat het geometrie is. Heilige geometrie. Dat is de taal van dit universum. Dus denken van het lijf alleen op informatie van buitenaf is heilige geometrie. Heilige geometrie zegt het al, het is helemaal 100% geometrisch van aard. Het is dus een rekenmodel en het is ook berekenbaar.

Ik hoop dat je goed mee luistert naar wat ik zeg. Als je in overtuigingen zit, in aanname modellen en in leergangen van allerlei informatie van buitenaf, dan denk je in de geometrie die berekenbaar is. Met wiskunde kun je uitrekenen wat de volgende stap wordt. Of je kunt ook uitrekenen wat de vorige stap was. Als je denkt in modellen dan ben je controleerbaar. Is dat nou erg? nee, daar gaat het hier niet om maar je bent berekenbaar, calculeerbaar en eigenlijk ben je ook bestuurbaar!

Wat is nou het verschil tussen dit voelende bewustzijn, organisch, emotie, de hartskracht en de mind?

Waarom voelen wij niet?

Waarom doen wij iets anders dan wat we voelen?

Dat kun je een korte tijd doen en dan weet je van nu moet het wel anders!

Waarom houden we ons vast?

Hier kan niets en niemand iets over uitrekenen wat ik hier in mijn hand heb. (de foto) Niets! Niemand kan uitrekenen wat je voelt. En ik weet het zelf ook niet. Ik kan het met woorden niet vatten. Maar ik kan er wel naar luisteren en ik kan het ook omzetten in mijn lichaam naar mijn hoofd. Dan verandert de heilige geometrie, het rekenmodel waarvan ikzelf dus denk als wezen, als Martijn, dat ik snap wat ik morgen ga doen. Dat zijn dus gedachten en die komen te vervallen. Want die geometrie, die rekenmodellen, de tabellen van het voorspelbare, het wiskundige denkveld die vervloeien eigenlijk doordat ik ga luisteren naar wat ik van binnen voel, waardoor mijn brein weer in lijn komt te staan met wat ik echt ten diepste in mijzelf ben.

En op dat moment ben ik weer terug op Gaia. Dan ben ik uit die 188e laag.

We moeten er niet uit, we moeten er in!! Dat is christos en daar heb je een lucifer voor nodig om hem aan te steken.

Ja, de modellen van christus en lucifer zijn geïnstalleerde modellen in die 188 lagen om mensen in constructies te laten denken en niet te zijn! Lucifer is nooit een wezen geweest zoals we dat in de geschriften zien. Het is gewoon niet waar.

Lucifer is de kracht om het christusveld in jezelf, dus de ware gevoelskracht binnenin om die te laten ontvlammen, om het te verbranden de constructie. Dat is lucifer!

En dan staat christus in jezelf op.

Dat is een universele kracht van vrij voelen en vrij leven en het is de initiatie, een directe knop die je indrukt zodat het veld gaat reageren op jou, dat je er bent i.p.v. dat je denkt dat je er bent.

Dit zou ik nog op hele andere manieren kunnen uitleggen en nu ging het dus zo.

Naar binnen keren

Ik hoop dat jullie een klein beetje, net als ik, zijn uitgekomen bij je zelf. Tussen denken en voelen en waarom je misschien zo'n weerstand kunt hebben om naar andere mensen te luisteren die het allemaal zo goed weten voor jou. Omdat je voelt dat je brein wordt afgestemd, ook al weet de ander iets vanuit het gevoel, op het moment dat het vertaald wordt met woorden is 'ie al geometrisch en is het niet meer de analoge mandala.

Je moet op een gegeven moment een keer je mond houden en voelen, samen met elkaar. Voorbij de woorden.

Ik heb het heel veel jaren in mijn leven gedaan en ik merk dat het heel lastig is omdat mensen allemaal in stilte zaten met de constructies op hun hoofd.

We zaten stil te zitten om stil te zitten.

We zaten in de rust omdat rust fijn was.

En waarom was het fijn? Omdat er zoveel onrust was, waar we niet naar keken om vervolgens na die rust weer in de onrust te stappen.

Ja sorry jongens, daarvoor kom ik hier niet..... Ik wil met elkaar de reis maken naar binnen toe. Echt naar binnen en echt dat ware veld van christus, Christoskracht in ons, het volledig open bewustzijn echt kunnen voelen. Ook met mensen samen voelen en niet alleen maar op het moment dat je denkt dat je het nodig hebt.

Dat is ook zoiets aparts, dat mensen er alleen mee bezig zijn als ze het nodig hebben. Als het even niet goed gaat dan hebben we het nodig, maar als het wel goed gaat dan hebben we het niet nodig, dan zijn we weer aan het denken en denken we dat het goed gaat. Maar wat is dat toch voor iets aparts?

Je houdt het zelf in stand

Dus deze twee velden van het denken hier (brein), geometrie, en het organisch voelen, daar binnenin (hart), zijn twee verschillende instructies wat we dus het commando noemen. Dat is een samenwerking met het scheppingsveld waarin je leeft, om te laten weten dat je bestaat, om te laten weten dat je het recht hebt om in te ademen, dat je het recht hebt om alles te doen wat in jou aanwezig is wat je voelt wat je moet gaan ervaren en gaan beleven, op aards niveau en kosmisch niveau.

En dan komen wij in het hier en nu terecht en moeten we vaststellen hoe beperkt we zijn en waar we allemaal in vastzitten. En moeten we er ook achterkomen van 'tsjongejonge, wat zit het slim in elkaar zeg want door al die trauma's zit ik eigenlijk in denkconstructies. Ik blijf het in standhouden om de laag die eronder zit niet te voelen'. Terwijl dat eigenlijk de organische trilling is. Dus ik hou iets overeind daar (brein) om reden X en daarmee kom ik niet daar (hart). Goh, het lijkt bijna wel een aards leven.

Nou dat wilde ik graag met jullie doornemen.

Je krijgt niemand mee

Er is echt een ommekeer mogelijk in de mens. Want kijk, je kunt je suf blijven piekeren van hoe kom ik hier nou uit, uit deze situatie, hoe kom je eruit?

Hoe kun je de wereld veranderen, hoe krijg je mensen met je mee?

Dat gaat niet lukken. Je krijgt mensen niet met je mee, want dat is puur een gedachte. Je moet uitkomen voor jezelf, wat je voelt. En je moet ermee ophouden eromheen te draaien! Je moet gewoon naar binnen gaan. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld als dat het lijkt en misschien heb je daar even een bepaalde tijd voor nodig, dat is ook helemaal niet erg, ik ken dat zelf ook heel goed.

Maar ik denk wel dat je er met elkaar heel eerlijk en open over moet praten en uitwisselen. Want anders heeft het geen zin en geen betekenis.

Wij zijn allemaal onafhankelijke mensen, nu, wij staan los van elkaar en toch is er een verbinding. Want we zijn allemaal in ons leven aan het kijken van "hé hoe kom ik dieper daar naar binnen en wat binnenin mij leeft hoe krijg ik dat van

binnen naar buiten?"

Je ziet allemaal dingen in de wereld van "goh, dat zou ik echt anders willen zien". Dat kinderen bijvoorbeeld echt blij naar school gaan en echt gelukkig weer teruggaan. Dat je ziet dat er ontspanningssessies zijn en dat mensen ook echt ontspannen zijn en niet alleen ontspannen zijn voor dat moment maar dat ze ook echt inzicht hebben gekregen in waar ze mee kunnen stoppen en dat ze binnenin zichzelf kunnen voelen dat het gewoon eindigt, dat bepaalde patronen echt voor altijd eindigen! En dat moet je dan ook terug kunnen zien in die mensen en hun leven op aarde. Want daar zit de verandering.

Persoonlijkheid verbeteren?

Je kunt jezelf voor de gek houden en zeggen dat je bewust bent maar hoe bewust ben je echt?

Wat doe je? Hoe leef je? Hoe ziet je leven eruit? Waar temper je jezelf? Waar hou je jezelf tegen? Waar erger je jezelf? Wat vind je hartstikke fijn? -wat ook een constructie is van het denken.

Kijk, wij moeten heel goed beseffen dat het hele leven wat wij hier nu leiden, we eigenlijk niets anders aan het doen zijn dan onze persoonlijkheid proberen te verbeteren. (En dat is helemaal niet verkeerd want dat is ook een heel mooi proces omdat die persoonlijkheid dan ook ruimer en krachtiger wordt om te kunnen navigeren tussen alle problemen die er zijn en om ook te kunnen navigeren als trilling, waardoor dingen ineens gaan stromen bij andere mensen en in jezelf.)

Maar we moeten ook goed opletten dat alles wat we tot nu toe hebben gedaan aan verbeteringen en verruiming in bewustzijn, ook op spiritueel gebied, dat dat toch veelal oplossingen zijn op basis van de problemen die er waren. En dat is een onderdeel van de 188e laag.

Dus in je hele leven ben je, als je niet oplet, eigenlijk niets anders aan het doen dan het script wat in die 188 lagen geïmplanteerd is te verbeteren, maar dat is niet wie jij bent! Jij bent niet dat script want dat lichaam is niet wie jij bent, dat is iets van een ander!

Het gaat om de binnenkant, daar gaat het om.

En als je niet oplet dan ben je eigenlijk je hele leven jezelf aan het verruimen, verbeteren en ook liefde aan het ervaren en het gaat dan vooral om het besef van "ah ik doe het eigenlijk allemaal door de verschillende stappen die er eerder zijn geweest!"

Dat is best wel verwarrend als je hier naar gaat kijken. Eigenlijk zeg ik gewoon 'zet er eens een rode streep doorheen, want wat blijft er dan nog over?'

Maar dat is helemaal niet wat ik beoog, ik wil helemaal niet zeggen 'zet een rode streep door alles wat je hebt verruimd en bekeken', ik bedoel vooral 'kan het zo zijn dat alles wat je hebt gezien, geleerd en hebt gedaan, dat dat nog steeds niet heeft geleid tot een leven wat klopt bij wat je werkelijk voelt?'

En in die context moet je misschien zeggen van 'ja ik ben eigenlijk gewoon bezig met het model van deze wereld, om eigenlijk mijn behoefte die hoort bij deze matrixpersoonlijkheid een beetje te pleasen en te verbeteren want ik heb het best wel zwaar, dus ik heb bepaalde behoeftes en die behoeftes ga ik invullen'.

Maar omdat je het zwaar hebt is het niet de behoefte vanuit het hart maar een behoefte vanuit je hoofd. Want zwaarte ligt in je mind!

Dus dan ga je naar oplossingen zoeken die aansluiten op de mindproblemen.

Dat is best wel een ingewikkeld stuk maar als we willen terugkeren naar die organische werkelijkheid, de organische matrix, ook als we in contact willen zijn met andere mensen en jullie in contact willen zijn met beschavingen uit een andere werkelijkheid die buiten die 188 verdiepingen operationeel zijn (een aantal trouwens ook daar binnenin) -kijk want al die verdiepingen zijn nu nog onder toezicht van die grote macht, maar als je dat ook wilt dan zul je op een

gegeven moment naar binnen toe moeten gaan om te kijken naar 'wat voel ik nou en hoe autonoom ben ik en hoe diep betrokken ben ik eigenlijk in het moment, of trek ik mijzelf terug'.

Hè, dat is echt een fundamenteel iets. We moeten het dan ook van de kwantumfysica vanuit het hartsfrequentie Veld hebben.

Ik hoop dat jullie het zo'n beetje kunnen volgen.

En dit is alleen maar een aanzet want hier valt heel veel over te praten. Ik denk ook wel als hiervan het scherm naar beneden is of ergens anders in Nederland, denk ik wel dat als er beelden bij komen dat het ook wat ondersteunend kan werken.

Maar omdat wij met ons voorstellingsvermogen en met ons eigen gevoel werken is het ook zo dat als je met 90 mensen samen bent je eigenlijk veel dieper kunt komen in bepaalde inzichten. Dat komt door de trilling die ontstaat doordat je met elkaar aan het voelen en het ook aan het doorlopen bent. En dat is misschien beter dan alleen maar een klinisch beeld op een schermpje natuurlijk.

Cyborg vs Mens

Jullie kennen waarschijnlijk net als ik dat je precies weet wanneer iemand tegenover of naast je, een persoon is die helemaal in de mind zit.

Ik heb het niet over goede of slechte mensen, voor de duidelijkheid; het zijn geen oordelen. Maar dat je kunt voelen wanneer iemand in zijn mind of in zijn hoofd zit of wanneer iemand open staat en in zijn gevoel is. Dat is een totaal ander mens.

Dan praat ik, voor mijn begrippen, zoals ik er naar kijk, echt over een mens. Als iemand voelt en openstaat dan is het een menselijk wezen. En als het helemaal dicht is en het is een rekenmodel, dan is het eigenlijk voor mij een soort cyborg reflex. Het is puur het denken. Het moment dat je dat voelt 'hé ik heb hier geen toegang toe' en het gevoel dat als je met iemand in contact komt dat je naar binnen kunt, bij jezelf en bij de ander. Dat zijn zulke grote verschillen.

Marktplaats

Ik heb het gisteren ook weer meegemaakt. - Even een intermezzo tussendoor. Ik wilde gisteren een ander autootje gaan kopen, een tweedehands autootje en achteraf bleek dat een zesdehands te zijn, dat stond op het papier. Maar ik ging daar naar toe en die mensen waren zo ontzettend moeilijk tegen me, waren zo in hun hoofd.

Ik zeg van "goh ik heb wat geld meegenomen en de rest wil ik graag via ideal doen", het ging via marktplaats. "Nou goed dan zal ik het even naar je smartphone sturen" Nou toen ging het gelijk fout. Wat ik toen heb meegemaakt vond ik echt heel bijzonder. Ik ben hoofdschuddend weer uit die huiskamer gelopen bij die mensen met een grote glimlach op mijn hoofd.

En de eerste vraag was "*waarom heb jij geen smartphone?*"

Ik zeg "nou die heb ik niet omdat ik het veel te lastig vind omdat ik dan moet voldoen aan al die verzoekjes, dat gaat gewoon niet lukken"

"Oh wat doe je dan voor je werk?"

Ik zei "daar heb ik geen tijd voor maar ik ben in ieder geval met bewustzijn bezig en met mensen in contact te komen"

"Oh oké., ja dan kunnen we dus de link niet sturen"

Ik zeg "nee dat klopt, dat kan niet, dan moeten we dus inderdaad even naar de bank toe"

"Naar de bank?"

Ik zeg "ik moet geld uit de bank halen"

Ik zeg "weet je wat we ook kunnen doen ik kan gewoon inloggen op mijn bankrekening en dan kan ik het gewoon overmaken en daar kunnen jullie bij zitten"

"Ja maar dat is privé"

Ik zeg "nee dat is het niet het zijn gewoon getallen, je mag wel gewoon meekijken, dan kun je het zien en dan kan ik het overboeken en zie je dat het gebeurt"

Nou dat was wel zo raar dat ik zo open was, die mensen waren helemaal perplex dat ik dat deed. Het hoofd ging helemaal aan bij die mensen omdat dat niet kon.

En toen vroeg ik van "ja maar wat doen jullie dan voor werk"

"ja wij zijn samen, wij werken op die school hier achter, wij zijn leraar en lerares".

Ik zeg "zo en wat leren jullie de kinderen dan?"

Nou ja het was in ieder geval een leuk kopje koffie. Het kwam er eigenlijk op neer dat zij vonden dat ik niet te vertrouwen was omdat ik zo open was, dat vonden ze heel raar. Was vanuit het veld van hoofd en hart hè, ik heb niks te verbergen. Dan kun je toch gewoon meekijken, wat maakt mij dat nou uit. Maar dat was raar dus was het van *"nou ja dit is zo raar dat maak je normaal gesproken nooit mee"* zei die vrouw en die vrouw was helemaal over d'r toeren. Ik zeg "nee maar dat hoeft je toch niet altijd mee te maken, het gebeurt gewoon nu" Toen zegt ze *"ja maar dat vind ik gewoon raar, het is net alsof het dan niet echt is, zo kan het niet, er steekt vast wat achter"*

Ik zeg "ja de verkoop van die auto"

Maar dat wilde ze dus niet. Het ging niet door, absoluut niet.

Ik zeg ja "hoe moeten we het dan oplossen?, Ik geef een aanbetaling dan haal ik hem weet ik wanneer op, ik weet niet hoe dat dan allemaal gaat want ik heb geen idee van tijd"

"ja dat is goed"

Ik zeg "ja dan wil ik een papiertje van dat je even opschrijft dat die aanbetaling dan is gedaan"

"Ja ja, nou ja dat zit toch wel goed?"

Ik zeg "jij bent degene die bevestiging nodig heeft dus dan mag je mij die ook geven" Nou op een gegeven moment was het heel apart.

Ze zegt van *"maar hoe, als je hier weer komt, hoe ga je dan dat restant betalen, wil je het dan via de bank doen, vooraf of gewoon hier?"*

Ik zeg "nou dan betaal ik het wel gewoon hier, dan is het doordeweeks en dan staat het binnen 5 minuten erop"

"Nee" dat wilde ze niet.

Ik zeg "nou dan neem ik het geld gewoon mee"

En toen zei die man *"nou als je dan het geld meeneemt dan gaan we wel een bank bezoeken en dan gaan we wel checken op .. Zijn schoonvader stond erachter en die zei "nou uh hé doe even gewoon zeg"*

Ik zat nog met mijn kop koffie en ik zeg "ja spreek die zin nog eens een keer uit, ik ben benieuwd wat je nog wilt gaan zeggen na al het vertrouwen wat ik laat zien en ook vertrouwen heb in jou als verkoper van die auto?"

"Nou ja ik wil wel zeker weten dat het geen vals geld is dat ik geen vals geld inneem" En toen pakte ik het geld van die aanbetaling weg, gaf hem een hand en ik zeg "ik vind het echt wonderlijk wat ik hier meemaak". "Van een maximaal vertrouwen zo'n wantrouwen naar mij toe, nou dan gaat het gewoon niet door, dan trek ik gewoon de boel terug"

En toen stond hij op, kwam hij voor mij staan en zegt "en deze reactie zegt mij alles" Toen zegt zij *"het is vals"*.

Allemaal hoofd hè.

En toen keek ze me zo aan, ik stond nog met mijn koffie in mijn hand, en ik deed het geld weer in mijn zak, ik zeg "nou dan wens ik jullie nog een hele fijne dag en succes met de verkoop.

"en dan gaat 'ie gewoon zomaar weg" zei ze.

Ik zeg "ja ik ga zomaar weg want ik wil dit geld, wat ik liefdevol heb gekregen van andere mensen, wil ik liefdevol kunnen laten ontvangen door andere mensen en dat zijn jullie helaas nu niet"

En ik ging blij de deur uit en ik heb geen auto gekocht. Maar het voelde van 'nou het was gewoon super'. Ik ging in de auto, lekker de radio aan en ik heb

een heerlijke rit teruggehad naar huis gewoon omdat ik voelde van 'wat ik hier heb -en dat is dan gewoon het stukje geld, maar het gaat niet om het geld het gaat om de energie, ik voel dat, daar blijf ik bij! Ik ga niet mee in dat soort dingen.

Het gaat nu niet om dit verhaal maar ook voor jezelf dat je herkent van waardoor word je naar buiten getrokken? Dat kun je gewoon stoppen. Nou het was gewoon een hele leuke situatie.

Dit was een inleiding.

Deel 2-4

In de valkuil van de kosmische boobytrap

Er wordt in de alternatieve circuits heel veel onderzoek gedaan naar wie de machthebbers op deze wereld zijn. Er worden hele lezingen en boeken geschreven over de Cabal, de elite en over nog allerlei meer benamingen. We weten wel dat er allerlei machten zijn op deze wereld, daar hebben we eigenlijk geen boeken voor nodig want je zie het dagelijks op t.v..

Ik zou de vraag willen stellen: Wie zijn wij? En wie ben jij?

En niet met een antwoord van 'ik ben die en die naam'.

Maar wie ben jij ten diepste in jezelf? Dus ook door de persoonlijkheid heen, je persoonlijkheid ten dienste ervan.

En hoe komt het dat het zo'n fundamentele vraag is? Als je echt daar naar durft te gaan kijken en je leven daarin ten dienste durft te stellen, dan komt er een trilling door het lichaam heen die als het ware een aanwijzer wordt voor de aankomende momenten die aanzuigt op dit nu! Dat is kwantummechanica, kwantummechanica is dat alles op elkaar aansluit, achter elkaar aan, maar dat het moment wat daar op aansluit niet perse het moment is alleen maar wat jij denkt!

Door bezig te zijn met de Cabal, met de bevrijding etc. etc, trappen we gewoon in de valkuil. Het is een kosmische boobytrap, want we gaan namelijk nooit snappen wie het zijn. Dus we trappen eigenlijk in de valkuil van de machten die deze zwerm parasieten hebben geïnjecteerd. Want daar zitten die scripten in. Je gaat de scripten van de Cabal nooit ontmantelen. Nooit! Je gaat daar nooit een einde aan zien komen!

Waarom? Omdat de Cabal een instructiesysteem is in de mind. Als je ermee bezig bent ben je aan het denken!

Het klinkt heel zwart wit zoals ik het nu uitdruk en het gaat er ook niet om dat je je er niet meer mee bezig mag houden, maar ik wil alleen maar inleiden van 'oké wacht even, het gaat dus eigenlijk om denken en het gaat om voelen en het gaat om denkend voelen of voelend denken. Wacht even, als ik bezig ben met constructies..... eigenlijk is het verhaal van de Cabal ook een mindprojectie.

Het klopt wel want we zien het in onze wereld en we zien ook hoe die machten geïnstalleerd zijn, dat hoeven we ook niet te ontkennen, maar hoeveel waarde heeft dat nu eigenlijk ten aanzien van datgene waar ik mee bezig ben?

Hoeveel waarde heeft het nu om bezig te zijn met te doorgronden wie die krachten zijn? Want wat kun je eigenlijk doorgronden?

Je kunt het alleen maar 'snappen', je kunt alleen maar de modellen daarvan gaan begrijpen. En op het moment dat je het allemaal snapt en je leest en je zet jezelf er naar toe, is dat allemaal heel goed want wij sluiten onze ogen daar niet voor, maar uiteindelijk is dat model, de constructie van dat hele concept, operationeel in de mind. En op dat moment ben je weg bij jezelf en is de kracht van je mind helemaal in dienst van dát onderwerp!

Het is mogelijk om je daarin te verdiepen, maar de vraag die ik er tegenaan leg -'wie ben jij?-' is veel groter van waarde voor ons op dit moment! Het gaat voorbij de liefde.

Wij zijn inderdaad liefhebbend bewustzijn, zachtaardig en als wezens op deze aarde tegelijkertijd heel krachtig in staat om iets te laten ontstaan wat je niet

kunt bedenken. Dus ik denk dat we goed moeten beseffen dat die vraag van 'wie wij zijn' NU voorrang moet hebben op alles wat er is aan controle. Terwijl dat ook goed is voor de inzichten, dat je ook doorziet en kunt doorvoelen wanneer je misschien zelf ook heel helder in dat veld gevangen wordt genomen door iets in je dagelijks leven. Dat zijn echt hele subtiele dingen, gewoon aardse dingen die jou daar naar toe brengen.

Wie ben jij?!

Maar ik wil het graag hebben over wie wij zijn! Wie jij bent! Wat ons verbindt als mensheid van de aarde. Wat onze krachten zijn. Wat ons vermogen is. Daar liggen de veranderingen en de koerswijzigingen in het tijdverloop, in en buiten de matrix. Het ligt niet in het snappen wie die machten zijn! Want degene die wij gaan aanwijzen als machten zijn het niet! Dat zijn namelijk katvangers, de stromannen in een veel groter systeem die onder toezicht staan van iets heel anders. Dus je kunt het wel gaan snappen en doorgronden maar de fundamentele vraag van 'wie zijn wij' is er altijd geweest en die moet opgelegd worden!!

Die moet opgelegd worden én ook concreet worden toegepast.

En vergis je niet; er is geen ruimte voor het wel aanvliegen en er niets mee doen!

Dat is kosmisch. Je kunt niet zeggen "ik ben met bewustzijn en met spiritualiteit bezig en ik draag christus in me" dat is iets anders dan het zijn!

Het is iets anders.

Het gaat om het ontmantelen van die constructies die jou in de greep hebben waardoor je denkt in de geometrie.

En waarom? Omdat daar de schakeling ligt tussen welke oorzaak en gevolgwetgeving zich kosmisch nu hier gaat ontvouwen! Wat hier gaat gebeuren.

Want ondanks dat wij in een dichtgeslibd Gaiaveld zijn is deze werkelijkheid, die wij nu zien, wel onttrokken uit Gaia.

Dat vrij bewustzijn, dát moet voorrang hebben!

Je moet goed beseffen dat bij de infectie die heeft plaatsgevonden, (en daar ga ik op een ander moment veel dieper op in) dat gaat echt alleen maar daar om en dat kan alleen als het binnenin helemaal snor zit. Dus dat je ook binnenstapt van 'hé, weet je ik weet dat dit best wel een pittige dag kan gaan worden maar ik ben er klaar voor. Ik heb mijn gordels om voor mijzelf, ik ga ervoor.'

Dan ga je echt razendsnel de diepte in op dat soort onderwerpen, maar dat kan alleen gedragen worden als je heel transparant, eerlijk en oprecht bent naar jezelf!

Het stuk christus zijn, het stuk vrij bewustzijn, want dat is eigenlijk waar christus voor staat, is eigenlijk heel eenvoudig. Dat vrij bewustzijn, dát moet voorrang hebben!

En waarom moet dat voorrang hebben?

Als een wezen vrij is van allerlei gedachtevelden -je mag denken hè, want denken komt dan in dienst te staan van wat je werkelijk binnenin voelt- en als de beperkingen, de dempingen, de afremmingen en de compromissen allemaal gesloten zijn, als die allemaal aan de kant gaan, dán kom je pas in het vrije veld in jezelf terecht.

Dan ontstaat er een trilling in je hoofd die conform is met dat wat je van binnen voelt. Dan is één en één is hetzelfde.

En dan kun je best soms even switchen naar het geometrische veld, het denkveld en dat je hier ook met werkzaamheden bezig bent enzo maar dan zit dat er wel onder.

Je kunt niet simuleren dat het eronder zit. Je kunt niet doen alsof.

En de mens kan dat. De mens kan een leven leiden wat klopt bij wat je werkelijk voelt en waarvan jij zegt "nou hier gaat de werkelijkheid over, dit wil ik in het leven zetten". De mens kan dat!

Constructies

En om dat te kunnen hebben ze trofeeën gemaakt in de vorm van een kruis en daar hangt een mens aan als trofee van iemand die christus in zichzelf belijdt, even in de ouderwetse termen..

Maar degene die het christusveld, de vrije kracht in zichzelf, werkelijk helemaal laat ontrollen, die pakt dus de lucifer, de innerlijke kracht om uit de constructie te gaan. Want lucifer is een verbrander van constructies en Jezus christus is een constructie! Dus bij het verbranden van die constructie, op het moment dat je daarin terecht gaat komen, je gaat daar ook nog een keer je leven in lijnen dan is het beeld van de trofee die wij hier op de aarde zien de ultieme bedreiging van wat je te wachten staat!

Ja, je moet goed opletten hoe de constructies in elkaar zitten....

Dat we niet vrij kunnen zijn is ook een gedachtesfout hier in het hoofd, want als je echt kiest voor je vrijheid dan komen wij met een heel arsenaal aan redenen waarom dat niet zou kunnen. Dat is gewoon een feit.

Wij gaan vertellen waarom het niet kan. Ik heb geen geld, ik heb de ruimte er niet voor, ik kan dat niet en wat moet ik wel niet doen en ik raak dat kwijt, zus kwijt en alles weg. Maar alles wat er was en is dat doet er niet toe! Dat is een onderdeel van die 188 verdiepingen om jou te verblinden om in te stappen in wat je werkelijk ten diepste voelt!

Iets denken wat je voelt, het voornemen hebben om iets te gaan doen wat je voelt, daar naar toe te gaan en te zeggen 'nou dat ga ik doen want ik zit al in mijn gevoel dus dat ga ik wel doen.

Wat ga jij doen, wanneer? Morgen? **Overmorgen**? Dat is een gedachte!

Zo zwart wit moet je hem naar elkaar toe brengen. De kosmos kent daar helemaal geen onderscheid in. Het is wel of niet! Het is Ja of Nee in jezelf.

Ja of Nee! En niet een beetje!

Snap je waarom bewustzijn niet tot leven komt op de aarde? Iedereen zit in een soort

sluitcode van beperkingen waarom het niet kan.

Dus wie zijn wij? Nou voelende wezens. En ik heb het niet over voelen in het woord van dat je van binnen iets voelt. Het gaat er om dat voelende wezens hun leven wat ze werkelijk voelen in emotie, in trilling. Dat is iets anders dan iets voelen en er niet naar leven. En ik blijf het even een paar keer zeggen om je goed wakker te schudden hoe diep dat in jouw eigen systeem ook aan de gang is. En dat gebeurt bij ieder mens. Ik ben dat ook tegen gekomen want de matrix slibt je gewoon dicht. Die trekt je een kant uit en soms weet je het ook wel, dan hou je de leiding erin en dan kan je eruit stappen. Maar je moet goed opletten hoe het echt in elkaar zit anders komen we als kosmische wezens namelijk geen steek verder. Want er ligt een enorme kracht achter ons, wie wij zijn om dat hier op de aarde in één keer te laten ontstaan, via jou!

Nier via een of andere club met een of andere leider, nee jij in je dagelijks leven! En dat doe je dan gezamenlijk.

Als je kiest

Dus wat is die kracht?

Zodra een mens van binnen voelt waar het mee verbonden is-en dat is op zich al een hele opgave omdat we vaak uit de verbinding zijn geklapt door allerlei gebeurtenissen - en zodra een mens weer terugkeert in wat hij/zij van binnen (dus ook in de persoonlijkheid, juist daar want dat is de ingang) kan voelen wat nodig is, echt heel diep daar binnenin en je weet voor jezelf dat je die weg moet kiezen, op het moment dat je dat doet dan verandert de staat van je brein. Dan worden de hersengolven van het brein anders. Je krijgt een ander informatieveld in je hoofd.

Het brein wat denkend functioneert voor het lichaam en instructies geeft, geeft ook instructies aan het veld.

Het brein van het lichaam -zo is het ooit ontworpen in de matrix waarin we nu zitten voordat die werd overvallen en ingenomen- is een instructiegever aan het

veld en hoe het veld moet reageren. Dus dit veld waarin wij leven is niet statisch want in elke nanoseconde zijn er ontelbare explosies aan mogelijkheden en er blijft er maar één over die aansluit op jouw diepste bewustzijn of op jouw diepste denkbewustzijn.

Het denken is een instructie aan het veld.

En iedereen die denkt dat 'ie bewust is krijgt uit het veld een reactie vanuit de gedachte dat jij bewust bent. Tot het moment dat je echt gaat uitlijnen in je gevoel, wat je van binnen voelt en het door je hoofd heen brengt en weet 'zo zit het in elkaar, dáár moet ik voor gaan, dat is wat ik moet doen'. En dat je het ook doet!

Dat lijkt bijna onmogelijk. En dat stopt ook nooit meer!

Als je het eenmaal weet en je zet een stap dan open je de doos van pandora. En dat is de doos van pandora van deze matrix omdat alles wat zich rondom jou beweegt een perfect werkend systeem is om jou niet te laten voelen wat die vrije kracht in je is, waar jij echt volledig kiest voor wat je werkelijk voelt van binnen.

En als je het dan eenmaal kiest en je gaat ervoor dan zul je merken dat je heel diep werk moet verrichten om steeds in de keuze te blijven van het voelen. Dat je hoofd in lijn blijft met wat je voelt!

En ik zie tot nu toe bij eigenlijk alle mensen op deze aarde -en dat is helemaal niet als een beschuldiging of zo, het is meer een vaststellen en daar ben ikzelf ook een onderdeel van- maar ik zie dat wij als mensen razendsnel, in het moment wanneer we doen wat we voelen, tussen die momenten door allerlei dingen doen die niet kloppen. En dat weten we ook. We zien het zelf gebeuren want we zijn er zelf bij.

En hoe krachtig ons bewustzijn zich expandeert hoe meer we zien dat datgene wat we doen niet klopt!

En hoe ontmoedigend het soms kan zijn om te beseffen hoe snel dat gaat en wat er dan voor nodig lijkt te zijn om wel in dat stuk te komen van dat het klopt en dat je doet wat klopt. En dat kloppen is dus wat je voelt.

Nou wie wij zijn? Wij zijn instructiegevers. Dat is een woord wat misschien helemaal niet het juiste woord is, maar we zijn levensveld-doorgeefluiken.

Wij brengen vanuit onze diepste gevoelens met ons bewustzijn, in dit geval door het lichaam heen, een trillingsveld naar buiten waar het veld waarin we leven op gaat reageren.

En dan komt het zo frappante tevoorschijn, en dat is ook een beetje waar het hier over gaat omdat het een virtueel analoog bewustzijn is, en dat is dat we keuzes hebben maar dat we die keuzes niet maken. En als we ze wel maken voeren we ze niet uit, maar blijven we eigenlijk meelopen met de matrix van wat er over ons wordt gedacht en wat je zou moeten doen.

En dat is ook op school zo.

Ik heb dat als jongen ook mee gemaakt op school. Ik moest altijd doen wat daar werd gezegd, nou dat resulteerde ook in hachelijke situaties want ik deed het gewoon niet! Ze gooide me gewoon van school af (op een vriendelijke manier) omdat ik niet in de pas mee liep.

Ik stelde vragen vanuit mijn gevoel aan die man van "hoe weet u dat eigenlijk van die piramides?"

Daar hadden we een hele uitleg over gehad en dat was dan helemaal ontcijferd.

Ik zeg "oh maar dat heeft u dus niet zelf ontdekt" "

"nee dat staat in het boek"

Ik zeg "ja maar er staat zoveel in boeken want als ik een ander boek pak staat er een ander verhaal in, dus weet u wel zeker dat wat u vertelt dat dat het is?"

Heel vervelend was dat altijd. En ik stelde die vraag ook wel dwingend, het was altijd ook confronterend om mogelijkheden open te leggen. Om ook niet zelf gevangen te raken in al die nonsens.

Scriptverandering

En voor ons geldt dus dat wij als instructiegevers aan het veld moeten terugkeren naar onszelf en niet naar de interesses van de Cabal en de machthebbers. Wij moeten kijken naar wie wij zijn en waar we toe in staat zijn, want als dát tevoorschijn komt dan heeft dat effect op de Cabal. En niet andersom!

Wij kunnen hen niet verslaan want zij zijn op dit moment de legitieme houders van deze werkelijkheid. Zij staan in dienst van een veel grotere macht. Je kunt het ook niet veranderen want als je blijft denken in hun concept dan zit je in hun tijdlijn die zij noteren. Want zij willen dat alleen die tijdlijn open blijft.

Bij het innemen van deze matrix -dus de werkelijkheid die wij nu ervaren, deze werkelijkheid, dat innemen is in een hele andere tijdzone gebeurd- dat is een draconische ingreep geweest. Ze hebben letterlijk de oorzaak- en gevolgwetgeving van deze werkelijkheid (waarin wij leven en wat echt een script is) scriptmatig geprogrammeerd mét mogelijkheden om erin te scheppen. Dus het heeft hoofdlijnen die heel gedetailleerd zijn.

Dus in elke micro- en nanoseconde ontstaan er eigenlijk zo'n 50 tot 60 triljard mogelijkheden, alleen maar in dat scenario waar jij je aandacht op zet.

En er blijft er één over en de rest valt weg. Dat is dus de kwantumfysica.

Het wordt wetenschappelijk gemeten dat informatie, wat onze werkelijkheid is, zich niet constant op dezelfde manier gedraagt. Maar als een mens aanwezig gaat zijn en een mens met vrij bewustzijn erin aanwezig gaat zijn heeft dat het effect dat eigenlijk alle oorzaak en gevolgwetgevingen naar nul worden gesteld. Het hele veld opent zich, alle mogelijkheden gaan weer aan.

Deze werkelijkheid waarin wij leven is ingenomen en het volledige script van de scheppende rassen die deze werkelijkheid om hun redenen hebben gecreëerd, is technologisch helemaal compleet uit elkaar gesleuteld.

Dus het inrichten van de werkelijkheid, het hele script, is uit elkaar gesleuteld en er is nog maar een hele kleine bandbreedte aan scenario's overgebleven, eigenlijk aan het decor van dat oorzaak en gevolg traject.

Dit is dus echt wetenschap op kosmisch niveau waar ik het nu over heb.

Wij kunnen het snappen als we zeggen van 'het spelletje wordt eigenlijk opnieuw geherprogrammeerd'.

Dus wat er 100% op die PlayStation dvd staat zet ik op mijn computer en ik programmeer daar wat in en er blijven maar drie straten over van het hele circuit van die racebaan. En de rest is gewoon uit.

Of ik programmeer er gewoon een poppetje in wat voorbij komt lopen en jou een bekeuring geeft. Zo doen andere krachten op kosmisch niveau het ook. Dat zijn hele geavanceerde en gevaarlijk krachten die dat doen. Dat is geen spelletje!

En alle kosmische wezens vrezen eigenlijk voor die krachten maar hebben geen vrees zolang ze IN zichzelf zijn en NIET luisteren naar de gedachten die die krachten door ons heen zetten.

Wat zij hebben gedaan is het hele script van deze werkelijkheid - en ik heb het alleen maar over deze werkelijkheid want het is een hele multi interdimensionale macht, een zeer grote coalitie die heel veel levensvelden en heel veel werelden omver hebben geworpen. En er is echt een grote noodzaak om open te leggen wie wij zijn en daar ook echt iets mee te doen en de samenkracht met elkaar in te gaan zetten.

Wat ze hebben gedaan is, ik druk het even in getallen uit maar heeft daar niets mee te maken, dat 95 % van de oorzaak en gevolg-mogelijkheden die geprogrammeerd zijn in onze werkelijkheid waarin wij geboren zijn, uit staan!

Die reageren niet meer. Die zijn niet in het script aanwezig.

Ik heb het al heel simpel gezegd over iemand die niet anders kan denken. Ik probeer iemand iets te informeren en diegene hoort gewoon niet wat je zegt. Jij doet op jouw manier je best en toch komt het niet binnen. Het lijkt wel alsof je de ander gewoon niet kunt vertellen wat je nou werkelijk bedoelt.

Het komt niet binnen, het reactieveld waarin je leeft is éénduidig, alleen maar in de afwijzing, afgesloten, dicht. Dicht, gewoon dicht. We hebben het hier echt over oorzaak en gevolg wetten. Dus we zitten eigenlijk in een soort versmald circuit en dat versmalde circuit is functioneel omdat eigenlijk alle wezens die in dat circuit leven in constructen denken en ook nog denken dat ze voelen. Dus iedereen roept dat ze vrij zijn en iedereen roept datgene wat je niet voelt. Ze komen bij elkaar met groepjes en gaan praten over wat er gevoeld wordt en niemand zegt: "nou weet je als ik nou eens heel eerlijk naar mijzelf kijk dan zit ik dus in een situatie en die klopt gewoon helemaal niet, die klopt niet met wat ik werkelijk van binnen voel, ik probeer eigenlijk alles overeind te houden met ballen in de lucht, maar waarom doe ik dat eigenlijk, potverdorie ik doe dat gewoon omdat het een script is, ik doe het gewoon omdat het een script is, het is mijn gedachte dat ik dat moet doen en dat zijn mijn gedachten niet want ik voel iets anders!"

Dat is de organische kracht van de mens om kleur te bekennen waar het niet stroomt en waar je iets overeind houdt en waar je de diepste krachten in jezelf niet kunt uitdragen naar buiten toe. Dat zijn constructen. En door in constructen te denken zit je dus niet in het veld van de organische harttrillingen.

En die organische harttrillingen, als die geleefd worden dan en met kracht erbij zetten, dat zijn hele diepe bekrachtigingen, ook met elkaar en op allerlei verschillende levels, in 33 circuits kun je dat helemaal doorgaan en kun je deze trillingen gezamenlijk in het veld laten weten dat je er bent. En het veld gaat reageren.

Deze krachten die de mensheid besturen zijn hartstikke benauwd dat de mens haar innerlijke vermogen inzet en zich bevrijdt uit het juk van de gedachte! En lieve mensen ik blijf het zeggen; het is niet zomaar eventjes een spiritueel spel, dit zijn kosmische topwetenschappen!

Als wij uit deze situatie willen stappen, dat ons leven niet klopt, dan moeten we ook eerlijk zijn wáár het niet klopt. En dan moet je niet zeggen van "ja maar dit is maar een persoonlijkheidsstoornis of een persoonlijke reis, ja ik moet dit leven verrijken"

Nee, je moet goed beseffen dat je als kosmisch wezen in die persoonlijkheid terecht bent gekomen! En dat die persoonlijkheid juist het instrumentarium is om je te laten denken dat je voelt en dat je compromissen sluit.

Dus het gaat heel erg over jou en over mij, wie wij zijn. Daar moeten we eerlijk in zijn als mensen met elkaar. Daar moeten we niet omheen praten.

Als wij als wezens contact willen leggen met een andere wereld dan moeten we ook het contact met elkaar leggen en moeten we echt door alles heen stappen wat ons tegenhoudt en ons uit dit veld houdt, maar wel in ons denken.

Vraag: je zegt dat ze benauwd zijn voor ons, stel dat we gezamenlijk uitstappen, uit ons denken, wat gebeurt er dan met ze?

Martijn: Het moment dat wij gaan voelen en het voelen omzetten in ons denken en we zetten ons denken letterlijk in lijn met voelen en we zetten het denken ook uit in onze manier van leven en handelen, dan is de trilling van het gevoelsveld (wat ook in de mind is) een instructieveld en dat heeft niks te maken met per ongeluk goede dingen doen, het heeft echt te maken met bewust luisteren naar wat je voelt. Dan kun je dat inzetten en dan reageert dat veld waarin wij leven buiten die 5%.

Dan komen de scripten, die mogelijkheden die dicht getrokken zijn, tot leven.

En een dag later belt iemand je op en zegt : "jij zei gisteren wat, ik kon er niet naar luisteren, maar ik was thuis en ik wil het toch eigenlijk horen".

Dit kun je niet bedenken, je kunt iemand niet kneden, je kunt alleen maar jezelf kneden.

Wat er gebeurd is, is dat wij in een 'oorzaak en gevolg traject' zitten.

Dit universum waarin wij leven functioneert heel anders dan de wereld waar we vandaan komen.

Wat anderen ons willen laten denken en wij dan dus ook gaan denken, moet

stoppen want dat is een ernstige insertie (tegenwerking) om te voelen.
Dus ook in therapeutische sessies, eigenlijk in alles, alles moet op de schop.
Alles moet anders.

Als alle mensen bij een huisarts komen, ook al is het voor een fysieke verstoring, ook al is het allemaal wetenschappelijk zoals het is; als alle mensen teruggaan naar hun eigen eerlijkheid in zichzelf:

hoe ziet mijn leven eruit,

hoe ziet mijn gezinsconstructie eruit,

hoe ziet mijn werkconstructie eruit,

ben ik werkelijk het leven aan het leiden wat ik voel..nou noem het maar op.

Dan komt die organische trilling vrij en die geeft een instructie aan het veld. Als die instructie van binnenuit aan het veld wordt gegeven, reageert het veld van wat jij nodig hebt. En dat is geen spiritualiteit, dat is een bewustzijnsreactie. En eigenlijk is de mens daarin niet aanwezig.

Eenvoudiger kan ik het niet zeggen.

Vraag: en waarom zijn ze dan zo bang, wat gebeurt er dan met hen?

Martijn: Wat er met ons gebeurt is dat wij tot levenskracht komen.

Vraagsteller: maar met hun?

Martijn: dat maakt niet uit wat er met hun gebeurt! Daar is t'ie, daar is de constructie! En het is heel mooi wat je zegt want die kennen we dus allemaal. Het is mooi dat je dat zegt want zo snel gaat het. Voor je het weet zit je dus, ook al is het interessant, eigenlijk in een gedachte.

Dus hé, waar gaan we heen, wat gaan we doen, wat willen we? Willen we het hier echt laten stromen? Willen we echt ons leven uitlijnen of stappen we razendsnel over?

Het zit zo geavanceerd in elkaar dat als je hier zo zwart wit, dan wordt het hier bijna niet leuk meer omdat je eigenlijk alles moet weghalen waar het helemaal niet over gaat.

Het gaat alleen maar over jouw vreugde! Het gaat om jouw levenskracht! Want als jij hier een vrij leven leeft, als je helemaal stroomt, je bent in je energie, dan maak je deze werkelijkheid ook weer organisch. Dan reageert die organisch op wat jij van binnen voelt. En zal het moment van die insertie, dus die infectie die is losgelaten, die zal bij het moment dat je gaat overlijden ook geen werk doen! Want er is helemaal geen overlijden en je bent hier namelijk nog nooit geboren, dat denk je alleen maar zolang je hier bent omdat je hier in die film zit!

Het zit heel complex in elkaar maar eigenlijk komt het erop neer dat als je overlijdt en je blijft met aandacht bij jezelf en je gaat niet naar de constructie, dan zul je ook merken dat het overlijden niet plaatsvindt! Er is geen overlijden!

Dat is bijna niet voor te stellen als je midden in dat proces zit van een overlijden, dus als je ziet dat een ander mens overlijdt. "ja nee maar Martijn kijk nou, die is overleden" Nee, er is iemand overleden in jouw matrix. Dat is wat jij ziet.

Maar wij leven in een zeer geavanceerd holografisch script en wat er gebeurt is als je in een moment zit dat je denkt dat je gaat overlijden.

Stel er gebeurt plotseling iets en je gaat dood, dan moet je goed beseffen dat op het moment dat je dood gaat dat dat helemaal niet gebeurt! Want wat er eigenlijk gebeurt is dat jouw lichaam nog leeft en dat er gedachten in je lijf actief worden die denken dat je dood gaat. En als je daar met je gedachte uit gaat en je beseft van maar dat is helemaal niet zo, ik denk nu dat ik dood ga, dan ga je met je aandacht terug naar jezelf, die aandacht aan het overlijden laat je los, je bent je lichaam niet meer, dan merk je dat er iets anders ontstaat. En dat betekent, en daarvan staat je leven van in dienst, dat betekent dat je je eigen gevoel voorrang geeft!! De dood is een gedachte!! Het klinkt allemaal heel abstract voor een hoop mensen maar het is echt wat het is. De dood is een gedachte. Als je het niet denkt en je blijft in jezelf aanwezig en je blijft rustig bij jezelf daar, dan zul je merken dat er vanuit hier ineens een impuls komt, een gevoel, die zich helemaal van binnenuit opent en jouw lichaam ontvouwt zich weer van binnenuit naar buiten en de projectie is weer aanwezig dat je leeft en

dan ben je uit deze wereld weg! En dan zul je merken dat je hier nooit bent geweest!

Reactie: Joehoe!

Martijn: Nou maar ik vind het hier heel mooi, maar we moeten het even op technologisch en bewustzijnsgebied bij elkaar durven brengen.

Kijk wij zijn zo verslaafd aan liefde, weet je als je een verhaal 500 x vertelt dan is het ook gewoon zo. En er is wetenschappelijk aangetoond dat veel eerder de receptoren van het brein sneller informatie als een waarheid aannemen, ook al zit het anders in elkaar. En dat geldt natuurlijk ook voor het verhaal wat ik vertel.

Er zijn zoveel mensen die door de spirituele zoektocht, het hele leven hebben doorvoeld van "ja maar het kan niet waar zijn".

Kijk de dood ligt erin geprogrammeerd om ons te laten denken dat we daarna naar iets toe gaan wat fijn is omdat het hier niet fijn is en dan hoeven we het hier niet echt fijn te maken want we gaan toch weer terug naar huis. Dus blijven we passief. Daar is de dood voor in geprogrammeerd.

Maar de grotere kosmische werkelijkheid (en dat is echt zoals buitenaardsen en andere beschavingen in andere werkelijkheden er naar kijken, zo kijken wij daar ook naar omdat het gewoon zichtbaar is van buitenaf) is eigenlijk dat het bewustzijn van degene die gehighjackd is en eigenlijk in een andere werkelijkheid verkeert, dat dat bewustzijn niets anders doet dan dat stukje werkelijkheid ervaren en bij het overlijden zich niet overgeeft aan het script want er valt niks te overlijden, want je bent daar helemaal niet, dat het bewustzijn zich niets anders dan ontdoet van de gedachte van overlijden want dat is een constructie.

En op het moment dat die constructie uit het hoofd weggaat kun je ook niet meer overlijden en op het moment dat er wordt gevoeld bij jezelf in dit veld, in het hoofd, is het moment van overlijden een uitklapsessie van binnenuit.

Trillingen scheppen weer vorm en het lichaam wordt voelbaar en bouwt zich op in allerlei verschillende lagen, heel krachtig, heel groot, heel feitelijk. En die krijgt badend in het zweet, met allemaal kleuren en warmtegolven, je lichaam weer voelbaar en dan doe je je ogen open en dan ben je gewoon weer daar waar het allemaal begon voor die invasie! Ja eigenlijk dus na die invasie zoals het er uitzag voor die invasie.

Dus dat is best een hele vreemde beweging om daar zo doorheen te gaan, maar eigenlijk praten we er ook over als ik spreek over 'van wat is nou eigenlijk onze eigen kracht, waar staan wij voor als mensen', dan praat je eigenlijk over een doorgang terug naar jezelf, letterlijk hier in dit leven maar ook letterlijk naar datgene wat er gebeurd is, terug naar de oorspronkelijke vorm.

Wetenschappers

Ik heb het al eens eerder verteld. Ik heb hier met een aantal wetenschappers over gesproken die ook met bewustzijn bezig zijn, dat zijn ook echt mensen die uit de academische wereld komen. Anesthesisten heb ik gesproken, een aantal die ook vertellen van "ja weet je' ik heb 30 jaar lang dat werk gedaan en ik heb 30 jaar lang wetenschap bedreven omdat het gewoon is wat er in het boek staat en dat is ook een situatie die je tegenkomt, dus dat is één en één daar wordt het bevestigd, dus ja wat voor gedachte moet ik hebben dat het anders in elkaar zou zitten?"

Maar door de jaren heen hebben die anesthesisten ook steeds met mensen gesproken die uit narcose komen en die deze verhalen dus bevestigen, dat ze niet overleden en tijdens de narcose in hun lichaam bleven en dat ze van binnenuit een lichaam zagen opbouwen en dat ze ineens tijdens die hele operatie thuis zijn geweest en volledig in tact!

Weet je, dat is stof tot nadenken.

Er zijn op deze aarde ontzettend veel mensen, ook uit de wetenschap, die ik een warm hart toe draag want ik vind het een onderdeel van bewustzijn, een bewustzijn van wetenschap, die dat ook bevestigen. Daar kun je niet zomaar

omheen.

Liefde

Oké nu gaan we helemaal terug naar het hier en nu.

Waar staan wij nu, wie zijn wij, wat is ons vermogen?

Ons vermogen is om vorm te scheppen, energie te formeren. De wetenschap laat het ons zien. Liefhebbend bewustzijn en liefhebben is voor mij

betrokkenheid en openheid, niets anders. Ik heb helemaal geen god nodig, ik heb alleen innerlijke kracht nodig en jullie innerlijke kracht, dat is god!

Verbondenheid, waarheid. De innerlijke kracht komt in jezelf tevoorschijn op het moment dat je van binnenuit kijkt wat schepping is. Dan moet je vaststellen dat

je met je emotietrillingen vorm scheidt en dat je die informatie anders laat

bewegen. Dat is ook de kracht van liefde, dat is het. Daar staan wij nooit bij stil.

Als je elkaar liefde geeft wat gebeurt er? Wat is liefde?

Liefde is maar een dom woord, omgebogen in wat het niet is. Liefde zijn hele

diepe organische trillingsvelden van de schepping die een leven laat zijn door

de kracht van liefde en die je ook met je aandacht naar iets of iemand of een

situatie toe over zet. Je verplaatst het. Niet hier van binnenuit naar een ander

maar je zendt het met je bewustzijn naar buiten.

Liefde is een niet definieerbaar iets.

Liefde kun je niet beschrijven, het is een kracht. Als je een heel lief vogeltje in

een boom ziet zitten en je bent verbonden met dat prachtige mooie beestje met

z'n zwarte oogjes dan kijk ik naar dat vogeltje en dan is er alleen maar de

binnenkant van mij. Die is zo sterk en ik voel alles voorbij het vogeltje en het

vogeltje is de ingang.

En dan voel ik zoveel kracht binnenin en als ik me dan richt op dat vogeltje en

dat gebeurt ook, dan gaat dat vogeltje dus reageren omdat in dat vogeltje die

trilling ontstaat doordat ik naar dat vogeltje kijk vanuit deze kracht binnenin en

mijn brein in lijn is. En ik kijk naar dat vogeltje en dat vogeltje reageert.

Eigenlijk verplaatst je d.m.v. de kracht van liefde en betrokkenheid, organische

kracht door de matrix heen naar dat andere deel.

En vaste materie bestaat niet want vaste materie is energie, dus je verplaatst

niets anders dan je innerlijke energie, je innerlijke bewustzijnskracht, door de

energie heen en het komt op dat moment tot leven in het vogeltje.

De kracht van liefde is betrokkenheid, het is oprechtheid en daar heb je niets

voor nodig, niets. Geen constructie, niks. Helemaal niets!

Alles is nonsens wat we ooit geleerd hebben gekregen.

Het zijn af-misleidingen. Af- en misleidingen!

Elke constructie zorgt ervoor dat we niet echt die trilling en vibratie wegzetten.

Er is geen god. Jij bent het op het moment dat jij het voelt. Dat is the Force, de

kracht die alles met elkaar verbindt.

Er is nooit een god geweest. Er is geen enkele intergalactische beschaving die

god erkent! Zij kennen louter alleen de diepste kracht van zichzelf en ze

eerbiedigen dat naar elkaar toe en beleven dat samen op welke manier dan ook.

Dat is the Force! De kracht.

En we hebben helemaal niks nodig, we hebben helemaal geen kerken nodig, we

hebben niet nodig wat er in het verleden allemaal gebeurd is. We hoeven er ook

zeker geen oorlog over te voeren. "Oh nee ja, daarom juist. Juist daarom. We

moeten juist wel oorlog voeren want oorlog is denken! En oorlog is trauma."

Terugkeren

De mens moet terugkeren naar zichzelf, wij allemaal.

En dat is niet alleen een verhaal dat is ook doen. Kijken waar je staat.

En dat betekent fors banden doorsnijden in het denken. Je moet durven zien

wat niet waar is. En je moet zien in jezelf wat wel waar is, wat klopt, waar je

door beperkt wordt en waar je aan banden wordt gelegd. Want dat is het script

waarin je nu leeft.

En door dat gewoon te erkennen, te zien en te voelen, ja dat is misschien heel

spannend, zeker weten soms is het heel spannend, maar heel vreugdevol. En

door dat te doen opent zich in jou een veld, boem, hier komt een explosie, hier implodeert iets, dat is de gedachte en daar komt het gevoel in te voorschijn en de nieuwe gedachte stemt zich hierop af en geeft eigenlijk een instructie aan het veld.

Dat is de eerste beweging.

De tweede beweging is dat je het heel erg meent! Dus het eerste is voelen. De tweede eigenlijk is dat je het doet en derde, die hoort er bij, is dat je het meent! Je kunt dat niet simuleren. Dat kan niet. En ik denk dat we allemaal in een spagaat hebben gezeten in ons leven en misschien nu nog wel, ik hou het netjes.

Max vond de kaart lekker. Ik heb thuis een hond en die krijg een hele mooie kaart voor zijn verjaardag met allemaal vogeltjes erop en die heeft daar precies 5 uur gestaan. Mijn zoon zei, oh wat erg. Ik zei, oh ik snap best wel dat hij het een lekkere kaart vond, gewoon door de liefde.

Dus wat staat ons te doen? Wie weet het? Kijk eens naar jezelf.

Wat staat je te doen als kosmisch wezen, nu hier. Gaan we een dwarsverband leggen tussen onze werkelijkheid nu?

Ik kan ook zo niet door. Niet met mensen hier op deze wereld die in compromis gaan zitten. Gaat niet. Ik ben daar heel duidelijk over en ik spreek nu niet naar jullie toe van als je daar niet in mee kan gaan dan wil ik helemaal niets met jullie te maken hebben, absoluut niet. Mijn liefde is gigantisch groot, heel groot. En die wordt misschien, als dat zou kunnen, nog groter als het niet lijkt te lukken om eruit te komen en je moet het gewoon eerlijk durven zeggen naar jezelf. Ik kan verder niets doen als mensen niet eerlijk naar zichzelf gaan kijken. Als wij dat niet zelf doen. En dan kun je met je hoofd gaan denken ja maar wat bedoelde je nou? Maar je weet wel wat ik bedoel. Want ieder mens weet in zichzelf waar de haringen in de grond gezet zijn. Iedereen weet, kijkend naar het eigen leven wat er op dit moment, en dat is alleen maar een laag, want het is heel erg gelaagd, niet gelukkig makend is, waar je beperkingen zitten. "ja maar moet ik daar dan nog wat aan doen Martijn?"

Nee van mij niet, het is of in de matrix van de beperkingen of het is in dit script met alle mogelijkheden. De keuze is aan jou.

Hier wachten ze op die buitenaardsen, mensen uit andere werkelijkheden, dat we het script loslaten wie we nooit zijn geweest! Daar wachten ze op!

En waarom? Op het moment dat wij gaan voelen, als wij uit de constructie van de mind stappen dan kunnen ook de scripten die er doorheen gelegd zijn door de andere intelligenties ook hun weg vinden. Er is veel meer aan de hand als dan wij allemaal zien.

Mogelijkheden

De afgelopen 200 jaar, even in matrixtermen uitgedrukt, is er heel veel in deze werkelijkheid geprogrammeerd. Het aantal objecten wat hier wordt gezien als voertuigen is direct verbonden met werkzaamheden in de matrix dat er ook alle scripten ingelegd zijn die zich kunnen openen als wezens zich daarvoor inzetten. Dat zijn dus mogelijkheden, scenario's waar ik het over heb.

Je moet het echt als een soort computerhologram zien maar dan wel van organische aard. En dat zijn allemaal trillingsvelden. Het is niet zo dat er een heel script in ligt van een weg waar je doorheen kunt lopen, het zijn trillingsvelden, informatievelden die gaan reageren op jouw bewustzijn van binnen af. En daar moet je je ook tegen aanzetten, je moet met je bewustzijn daar naar toe gaan.

Als ik jullie nu vertel dat er op dit moment 20.000 Sirianen in een paar boventonen buiten dit universum, in een hele grote coalitiegroep klaarliggen om datgene wat zij hebben ingebed in deze matrix aan mogelijkheden die er daarvoor nooit waren. Dat zij dolgraag willen samenwerken met wezens, menselijke wezens, die hier nu zijn die uit hun denkformat moeten stappen.

Dan is de keus op een gegeven moment van 'ja wat houdt dat dan precies in, wat moet ik daarvoor loslaten?'

Want als ik je dat vertel dan moet er toch een lampje gaan branden waarom er zoveel voorwerk is gedaan, zoveel voertuigen en objecten er over de hele wereld worden gezien. Ze zijn hier echt niet alleen om gezien te worden. Er wordt echt gewerkt. Echt, er wordt hier gecreëerd in het veld.

Dat zijn de christuswezens, dat zijn dus wezens uit een andere werkelijkheid die vrij zijn van de gedachte van dat je iets moet volgen.

Constructies

Iemand vroeg mij net van 'wat is nou een constructie,.

Een constructie is niet verkeerd, maar als 'ie beperkt gaat het fout. En een constructie is meestal fout als het lijdend begint te worden, met i j.

En een constructie is ook als je gaat voldoen aan die constructie en niet meer aan wat je voelt. Ik ben niet allergisch voor constructies.....maar wel als mijn vrijheid wordt in gedempt.

En ik wil dat jullie dat ook allemaal gaan bekijken voor jezelf, en niet omdat ik dat wil maar omdat ik jullie allemaal graag wil ontmoeten en dat het tijd wordt dat de mensheid elkaar ontmoet. En misschien gaat je leven daardoor in een versnelling terecht komen. Het zijn ook geen oproepen om je hele leven om te gooien het zijn ook meestal de kleine dingen met de grootste invloed in je leven.

En hier praten de mensen graag overheen. Want dan wordt het spannend, dan vallen de woorden weg en dan ga je naar binnen en dan ga je voelen. Het is echt confronterend. Heel eerlijk zijn.

We zien allemaal dat het heel leuk is om lezingen te volgen, bij te wonen en te geven over buitenaardsen, over positieve buitenaardsen, over negatieve buitenaardsen, over controlegroepen, maar het brengt ons niks.

Ik durf dat gewoon te zeggen en daarom ben ik hier ook. Daarom word ik ook geboycot in al die groepen, want daar willen ze me niet. Want ik haal daar alle stoelpoten weg van alles wat zo mooi is. Het is ook mooi maar ik zeg gewoon simpel 'denk na en gebruik je gezonde verstand'.

Ik roep de mensen op om naar zichzelf te kijken zodat we het samen met elkaar durven te doen. En dat doen we nu ook.

En dat is wat er zo'n paar duizend jaar geleden ook gebeurd is in onze matrix, dat er wezens kwamen uit een andere werkelijkheid en werkelijkheden die gewoon werden weggezet onder één naam om te voorkomen dat het woord naar buiten kwam waar het echt over gaat, zoals we hier met elkaar zitten. Dus deze werkelijkheid openen, organisch maken en elke gedachte van een volgsysteem moet eruit!

Ik kan het gewoon klip en klaar zeggen: Als jij nog op één of andere manier verbonden bent aan iets in jouw leven met een volgsysteem, een gedachte, hoe lief die ook is, dan zetelt deze in de mind en is het een geometrische gedachte en sluit die niet aan en is het geen instructie, hoe liefdevol ook, in het veld. Omdat je het zelf namelijk nooit hebt gezien.

Jij hebt jesus christus nog nooit gezien. En dan zijn er mensen die zeggen "ja ik heb hem wel gezien" en dan zeg ik "nee je hebt hem niet gezien, je hebt alleen de illusie gezien" want hij leefde immers 2000 jaar geleden en jij bent hier nu! Dat zijn de feiten. Een ander feit is dat het gaat om wat je nu voelt!! En dat doe je niet want je hebt een gedachte uit een boek. En de wezens die achter het christusveld zitten daar kom ik zelf vandaan dus ik heb recht van spreken als ik over deze onderwerpen praat. En jullie komen er ook vandaan omdat we vrije wezens zijn. Zo simpel is het. Je moet het niet ingewikkeld maken. Er ligt overal wel een soort van schuld op dat je dat niet mag zeggen.

Vrij?

Een jaar geleden of zo had ik een tijdelijke website, mijn website was niet online, toen heb ik even een ander site in elkaar geflanst zodat er toch iets

stond en daar stond een spreuk bij over dat de meeste mensen vrij denken te zijn en dat toch allemaal op spirituele voorkeuren is gebaseerd en dat weer afkomstig is van het lijden van wat je meemaakt in je dagelijks leven. Maar de vraag "hoe vrij wil een mens werkelijk zijn?" dat zette ik eronder "hoe vrij kun je eigenlijk zijn?" Daar zullen we nooit achter komen als we die vraag blijven stellen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik kreeg er toen heel interessante mails over en heel veel mails over jesus, hoe vrij die was. En het gaat hier helemaal niet over jesus maar het gaat hier over die innerlijke kracht. En toen vroeg ik "maar hoe weet jij dat nou allemaal?" "Hoe vrij ben Jij, ik vraag het toch aan jou en toch niet aan jesus?" En het is steeds weer hetzelfde, steeds weer dat riedeltje, die constructie, steeds weer die constructies, constructie. En ik zeg niet dat die constructies niet deugen maar ga het maar zelf voelen.

En ik blijf dat dus even herhalen zoals je merkt en dat doe ik bewust omdat het heel hardnekkig is en we in ons dagelijks leven echt tot onszelf moeten komen om die kosmische kracht en ook de samenwerking vanuit wie wij zijn hier en nu om die naar voren te brengen in het veld. Het veld moet eerst geopend worden van binnenuit!

Wij kunnen namelijk niet communiceren met andere beschavingen als die bandbreedte van dat informatieveld dicht staat. Omdat die beperkt is door die draconische machten die dat script hebben geïsoleerd. Dus wij kunnen niets anders dan eerst van binnenuit dat veld openen, hij moet open! De command moet gegeven worden!

Is hier iemand die constructieloos is?

Dan doe je snel je vinger naar beneden hè? En voor mij is constructie dus ook echt letterlijk, wat ik al zei dat het beperkt.

Wij hoeven helemaal niet 30.000 jaar in sessies, dat hoeft helemaal niet. Ja natuurlijk als je pijn hebt in je lijf, in je psyche en in je emoties, dan heb je die sessies nodig om daar een bepaalde ontspanning in te krijgen.

Maar wij moeten gewoon kijken naar wat er aan de hand is. Het leven wat we leiden, daar moeten we naar kijken, Het speelt zich gewoon recht in je gezicht af en iedereen verhuult zichzelf in een soort rookgordijn. Wij moeten die kosmische krachten openen. En dan wordt er aan ons gevraagd vanwaar we vandaan komen of we wel werkelijk vrij willen komen of dat we nou het leven willen blijven leven waarvan we zeggen dat we het niet zijn. Wat is dat voor een discrepantie?....

Het is eigenlijk goed geld naar kwaad geld brengen. Als je het zo even uitspreekt.

Willen wij werkelijk vrij zijn? Voelen we het nou echt, zetten we het door en willen we echt de bakens zijn van binnenuit? En het gaat over de hele aarde waar we het nu over hebben. Willen we echt de bakens zijn als mensen van deze aarde, zonder een hoop poespas, om op een fundamentele, krachtige en ook eenvoudige wijze in waarheid te staan met onszelf? Kunnen we dat? Willen we dat? JA of NEE?

En voor degene die nu niet direct ja zegt vind ik dat heel wijs om daar eens even goed over na te denken wat de consequenties kunnen zijn in het gevoel! Het is zo dicht geslibd jongens. Het zo onvoorstelbaar groot wat er aan de hand is en er wordt zo met zorg gekeken naar ons allemaal door andere intelligenties. Er wordt zo met zorg gekeken naar hoe wij onszelf openen en of we de bereidwilligheid hebben om het ook echt te doen. En er wordt zoveel aan de gedaan om dat te voorkomen.

Vrij gemaakte matrixen

Die 188 verdiepingen waar we het net even over hebben gehad; een aantal verdiepingen zijn daarin vrij gemaakt, binnen intergalactische oorlogen. Er zijn een aantal matrixen vrijgemaakt. Binnen die vrije matrixen zijn, laat ik het zo zeggen, bevriende allianties gestationeerd. (Die liggen dus eigenlijk om ons heen. Wij zien dat niet. Die liggen om ons heen want alles loopt door elkaar

heen.)

Deze bevriende allianties werken mee. Die maken doorgeefzones gereed als iemand niet overlijdt maar zichzelf dus ontkoppelt. En sommige frequentievelen daar kun je tussenin wakker worden zodat je daar eerst wakker wordt.

En er zijn ook een heleboel zones die zijn niet vrij. De zones die niet vrij zijn, daar worden allerlei experimenten uitgevoerd om het bewustzijn van de mens van Gaia, die hoeft niet perse van Gaia van de aarde te komen want dat je hier nu leeft hè, het kan zijn dat je hier een bezoek bracht op dat moment. Het kan ook zijn dat je er heel bewust in bent gegaan. Dus er zitten heel veel mogelijkheden waarom dit allemaal gebeurd is. Maar de val van het bewustzijn door die injectie, dat we met ons bewustzijn stopten een lichaam te produceren en vervolgens door al die verschillende frequenties heen, door een hele zwarte drab, in een verdieping terecht kwamen waar we dus nu zijn, om die val van het bewustzijn niet om te draaien wordt ons bewustzijn gemonitord in verschillende andere lagen.

En ik vertel dit er gewoon bij en dat kan best.

Controlesysteem

Er zijn verschillende groepen bezig, (en op dit moment zijn het zo'n 71 verschillende groepen in verschillende dimensies binnen die constructie, dus binnen die lagen van de matrix die verdiepingen zijn) omdat wij door hun velden heen gevallen zijn, zijn we gemonitord. Dat is een onderdeel, een bewust onderdeel om ons te kunnen track en tracen, dus het zijn allemaal controlesystemen.

Er zijn 71 groepen die, doordat we bij hen langs zijn gegaan en zij weten en volgen waar we zitten met ons bewustzijn, in welke matrix, met hun technologie ons bewustzijn hier van deze aarde kunnen koppelen aan hun technologie waarbij er dus een ontvoering plaatsvindt.

Ik zal er iets meer over vertellen. Het gaat als volgt;

Er zijn een hoop mensen op deze aarde die vaak als psychiatrisch patiënt worden versleten maar dat zijn mensen die dat meemaken, en het gaat om heel veel mensen. (En ook een hoop mensen die daar niet over praten)

Die worden middenin de nacht of overdag wakker en ineens liggen ze ergens anders op een tafel waar een onderzoek wordt verricht. Of op een andere manier als dat ik nu zeg. Die mensen, en ik heb dat zelf heel veel meegemaakt, ik weet precies hoe dat werkt. Dat wat er gebeurt is dat het bewustzijn....ik zal even mijzelf als voorbeeld nemen.

Ik ben hier een neuraal bewustzijn, dus een breinbewustzijn en ik heb ook een innerlijk bewustzijn. Dat breinbewustzijn, daar zitten de programma's in van het denken wat gecontroleerd moet worden om binnen die tijdlijn te blijven die zij voor ogen hebben zodat we niet in een andere tijdlijn komen waardoor de doelstelling, die zij van de matrix voor ogen hebben, komt te vervallen.

Wat zij doen is; zij pluggen in op dit matrixbrein, ze kunnen het bewustzijn, in dit geval van mijn persoon en mijn innerlijk bewustzijn is daar eigenlijk ook mee verbonden, kunnen ze wegtrekken en die kunnen ze inladen.

Nu staan we even in hun operatiekamer, hele geavanceerde ruimtes zijn dat.

Het zijn ook cyborg beschavingen die daarbij betrokken zijn, en ook een aantal andere groepen die gevallen zijn, die ooit scheppers waren.

Zij kunnen vanuit hun ziekenhuisafdeling, laboratoria, daar liggen allerlei verschillende bionische lichamen opgesteld en dat zijn over het algemeen (en dat hangt per ras af) eigenlijk meer poppen, er zit geen gezichtsuitdrukking op, er zit helemaal niks, er zit geen mond op, maar het is een pop en vaak zijn ze helemaal spierwit en die pop is voor onze begrippen geen pop, die is zo geavanceerd dat die eigenlijk alle levensvormen, waar ook in het universum, het bewustzijn daar in kan laden en dat het uitgelezen kan worden via dat lichaam.

Wat er gebeurt is dit; Mijn bewustzijn wordt gekaapt, wordt weggetrokken

omdat ik leef in een lichaam wat niet van mij is, dat moeten wij beseffen hoor. Wij moeten niet denken dat dit lijf van ons is. Daar ligt de grote sleutel.

Je moet goed gaan beseffen dat het lichaam niet van ons is en dat er andere houders zijn die menen dat het van hun is en sommigen hebben misschien ook gewoon recht van spreken. Het lichaam wordt opengebrouwen, neuraal, ze halen het bewustzijn er als het ware uit en doen dat met een speciale technologie koppelen aan het bionische lichaam wat klaarligt in hun laboratoria. Op dat moment wordt ik wakker in dat lichaam en kom tot leven.

En dan komt het bijzondere, als ik wakker word kijk ik naar mijzelf en zie ik dus ook wie ik ben hier op de aarde. Zij zien het niet! Zij kijken naar mij en zien gewoon een bionisch lichaam. Zij weten dat mijn bewustzijn gekoppeld is aan dat lijf. Zij weten dat ik mijzelf ervaar zoals zij willen dat ik dat ervaar, maar het lichaam is niets anders dan een soort vangmechanisme om mijn bewustzijn daar in te brengen dus ze kapen je bewustzijn in een ander veld.

En dat is de constructie van het draconische ras, dus die 188 lagen.

Ik word daar wakker en ben volledig bewust, puur vanuit wie ik ben, dat het lichaam dat ik zie dat dat helemaal niet waar is. Dat weet ik, dat ben ik niet, ik ervaar het wel maar dat is wat zij door mij heen zetten. Mijn bewustzijn fabriceert dat ik dat ben. Zij zien dus een leeg lichaam. Op het moment dat ik daar ben, zo ervaar ik dat, kunnen zij met hun technologieën allerlei aanpassingen verrichten in het brein, dus in het neurale netwerk. Eigenlijk speelt het zich af door dit stuk (volgens mij houdt hij zijn beide handen zijwaarts tegen zijn hoofd). Het neurale netwerk daar gaan ze aan werken en alles wat er nodig is, wat zij hebben aan doelstellingen, dat wordt toegepast. En dit is zeg maar een onderdeel van het grote ontvoering scenario.

Dus mensen denken dat ze ontvoerd worden ergens heen maar het gebeurt eigenlijk niet echt, hun bewustzijn wordt alleen gekoppeld aan iets anders. Dat zijn hele grote ontvoering scenario's. Hier op de aarde gebeurt dat ook.

Er zijn hier inlichtingendiensten, dat zijn de Labyrint Delta groepen, die doen dat ook. Die hebben die code ook gebroken, die breken in en je wordt gewoon losgekoppeld en dan wordt je in een of andere faciliteit ergens in Nevada onder de grond, wat je nooit zult weten, wakker en daar passen ze dingen aan en vervolgens word je wakker en je weet het niet meer.

Ons lichaam heeft jou nodig

Dus de vraag en waarom ik dit vertel is van "wat gebeurt er allemaal met ons?"

Waarom leven we nu na duizenden jaren nog steeds in dezelfde situatie en denken we dat we slim zijn omdat we een slimme telefoon hebben. Wat is er nou fundamenteel veranderd? Wat is er nu echt werkelijk veranderd?

Ons lichaam wat niet van ons is, heeft jou nodig!!

Je hebt niet meer de verhalen van andere mensen nodig. Je hebt wel inspiraties nodig, aanzetten tot, dat kan heel bruikbaar zijn, heel fijn om te gaan oefenen en daar ook echt krachtiger in te gaan zijn. Maar je zult je leven op de schop moeten gooien. Het lichaam van ons wordt zo bestuurd door allerlei intelligenties. En er is ook echt een oorlog gaande over de controle van het lijf, van je denken, om te voorkomen dat jij wordt wie je werkelijk bent en om de gevolgen van het echt dieper voelen te elimineren als het ware!

De strijd die over ons wordt gevoerd, als op een kosmisch schaakbord, gaat er eigenlijk om (in alle verschillende lagen waar die strijd over gaat, maar de grootste strijd, dat is het breekpunt waar alles om draait) dat zij niet wakker worden.

Zij willen die wezens die met innerlijke kracht trillingen laten ontstaan en daar vorm uit laten ontstaan, in slaap houden, in een illusionaire situatie. En het speelt zich echt niet alleen op de aarde af.

Dus voor ons is het van grote waarde dat we zeggen "wacht eens eventjes, als het mijn lichaam niet is dan moet ik misschien maar doorzien waar ik aan vast zit, dan moet ik gewoon goed gaan voelen en luisteren wat ik nou ten diepste in mijzelf voel, ik moet aanwezig raken in mijn lichaam, en niet alleen met dingen

bezig zijn waar het eigenlijk niet over gaat, om vervolgens tijdlijnen te laten open springen, want daar gaat het hier over, tijdlijnen open springen die resulteren in mogelijkheden die er daarvoor niet waren, daardoor herstelt mijn innerlijke bewustzijn zich via de persoonlijkheid en wordt mijn persoonlijkheid ook nog eens een keer gelukkig en blij en doe ik ook nog eens een keer een stap terug naar de wereld waar ik vandaan kom en breng ik ook nog iets organisch in de wereld in".

Dus het mes snijdt aan heel veel verschillende kanten.

En de mens is gewoon lui ...gemaakt. Lui.

Appèl

Ik heb de afgelopen zomerperiode echt zitten voelen in mijzelf van zal ik nog doorgaan met wat ik doe. Dat is helemaal niet naar jullie toe hoor maar het was gewoon puur iets innerlijks van mijzelf want ik loop ook met alles gewoon mee maar ik doe niet de dingen omdat ik ze moet doen. Ik voel helemaal niet dat ik iets moet doen, ik ben er al! Ik wil jullie graag ontmoeten en de mensen elkaar laten ontmoeten. En dan allemaal op onze eigen manier. Niet zoals Martijn dat zegt. Die geeft alleen maar iets in een vorm aan. Skip die rommel, weg. Volg je eigen pad!

Maar ik heb wel een heel duidelijk gevoel van nou ik weet niet of ik nog op deze manier, wat het dan ook is, wil doorgaan. Omdat ik gewoon voel dat de mensen gewoon halsstarrig zijn en doen alsof..... Ja dit gaat niet over jullie maar over al die andere mensen. (gelach)

Maar dat is ook wat ons verbindt die halsstarrigheid. Het is echt zo en wat er nu wordt gedaan, er wordt een appèl, echt een beroep gedaan op de mensen die het vermogen hebben om voorbij zones te reizen. Er wordt echt een appèl gedaan door verschillende menselijke groeperingen om terug te keren in wie zij ooit is geweest. Echt hun innerlijke lichtvonk, echt de oneindige vlam van bewustzijn. Er wordt een appèl gedaan zodat wij gaan kijken en daar met eerlijkheid en openheid over uit gaan wisselen en dan hoef je het niet eens allemaal door te voeren maar om het open te leggen. Om menselijk bewustzijn te repatriëren heb je elkaar ook nodig. En we moeten met elkaar ook eerlijk zijn. Het heeft geen zin als jij met een dichtgetrokken hart hier gaat zitten en vervolgens straks naar huis gaat en het hart dicht laat.

A. is het voor jezelf geen enkele bijdrage maar het is ook zeker voor de andere mensen ook geen bijdrage want we brengen frequenties in het veld. Dus je komt eigenlijk dan niks doen.

Het klinkt allemaal heel erg pittig als ik het zo uitdruk maar het is wel zoals het is, en zo is het. Zoals wij er naar kijken, waar ik vandaan kom, dat de mensen gewoon wakker geschud moeten worden op een zachtzinnige maar wel heldere manier. En daar heb ik, vanuit wie ik ben en wat ik allemaal doe, ook buiten dit, een hele sterke beweging in. Maar ik heb het nog nooit zo meegemaakt zoals op deze wereld hier want hier slib ik ook af en toe dicht.

Opmerkelijk hoe het allemaal hier werkt. Echt een geperfectioneerd systeem. Nou dus mijn gedachte was in de zomer van ik doe helemaal niks meer, ik ga helemaal niks meer doen, alles weg, huis weg, ik wil helemaal niks, ik wil gewoon helemaal niks, ik leef ook helemaal niet meer in deze wereld. Het was een puur gevoel om dieper in mijn stuk te zijn wie ik ben, waar ik echt mensen in wil ontmoeten als het ware. Dat is een hele andere, dat is de binnenkant en de binnenkant is altijd de buitenkant geweest maar ja de buitenkant Wie wil er wat zeggen? Ik ben even uitgeraasd....

Iemand gaat zingen begeleid met pianospelen.

Martijn: hoe voel je je nu? Vertel alsjeblieft wat het voor je betekent.

Deler: Het voelt eigenlijk alsof ik niet kan overbrengen, nog steeds niet.

Martijn: dat is de gedachte. Wat voel je?

Deler: Wat voel ik, ontzettende trilling.ja ik kan wel....??

Martijn: maar je zit er wel.

Deler: Mag ik nog iets delen?

Martijn: Ja.

Deler: ik wil iets vertellen over een treinreis die ik deze week had. Ik zat in de stilte coupé, ik reed naar mijn werk van Zutphen naar Arnhem en ik ging zitten in de stilte coupé, toen kwam er al heel snel een man naast mij zitten, ik was me nog een beetje aan het installeren en die man die vroeg aan mij "mag ik hier zitten" en ik zei "ja nou dat is goed" En ik haalde mijn tas weg en die man die ging zich installeren met z'n laptop en z'n papieren.

Martijn: een echte man.

Deler: een echte man (gelach) hij ging ook heel wijdbeens zitten zo tegen mijn benen aan en vervolgens ging hij werken en bij het computeren kwam hij de hele tijd met zijn arm vrij stevig tegen mijn arm aan zo stevig dat ik dacht van 'ik had in dat geval misschien wel sorry gezegd'. Maar hij leek zich daar niet zo van bewust en ik merkte bij mezelf dat ik dacht "hier heb ik nou echt zo'n geen zin in" dus voor ik het wist zei ik tegen die man in de stilte coupé, "zou u uw benen even bij elkaar willen houden" ja ik vroeg het echt heel vriendelijk, maar als ik daar iets langer over had nagedacht had ik de vraag misschien niet gesteld, maar ik deed het dus wel en die man die zei niet van "oh sorry ik had het niet in de gaten" maar hij zei "ja ik zit hier in het midden en hier is de lijn en ik zit gewoon met mijn benen onder het tafeltje" ik zei tegen hem "ja het klopt, je zit met je benen onder het tafeltje maar ik zit hier met mijn benen bij elkaar en jij zit met je benen wijd en ik hou niet van fysiek contact met vreemde mensen" en dat ging er ook als een volzin uit, waar ik ook even maar ik dacht "ja het is wel waar" "het is wel wat het is" Dus hij werd heel boos en hij vond het echt heel belachelijk maar hij ging gewoon aan het werk, hij die kant op en ik de andere kant op want ik wilde gewoon in stilte uit het raam kijken. En toen kwamen wij in Arnhem aan en daar moest hij er uit en ik ook en toen begon hij zijn spullen allemaal in zijn tas te stoppen en ik was nog steeds uit het raam aan het kijken en hij stootte mij weer aan terwijl ik uit het raam aan het kijken was dus ik dacht van nou ik ga eens even heel expressief kijken hoe hij dat nou gaat doen, want ik had ook niet gezien hoe hij nou weer tegen me aan kon komen en dat vond hij misschien irritant dat ik zo zat te kijken, maar hij stond uiteindelijk op en toen zij hij tegen me "ik begrijp er niets van, dit heb ik nog nooit meegemaakt" Ik zei "nou het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld ik wil gewoon niet dat je me aanraakt" en toen zie hij "ik heb nog nooit iemand zoals jij meegemaakt" toen zei ik "nou dat is dan niets te vroeg" maar wat ik wil vertellen is dat alleen maar bezig was in het stuk van dat ik gewoon geen zin had in dat fysieke contact en ik vervolgens toen hij in de rij ging staan om de trein uit te gaan en ik dat nog niet deed vervolgens ik opstond en de stilte coupé uitliep en een soort van staande ovatie in stilte kreeg van allerlei mensen die natuurlijk alles hadden mee gekregen en ik vond dat een mooi verhaal. Iemand zie nog tegen mij "me too" En ik dacht oh ja. Ja ik wilde dat even delen.

Martijn: het gaat heel sterk over wat jij voelt, wat er gebeurt, tuurlijk de handeling ...?? het gaat vooral om dat je niet meer die momenten voorbij laat gaan dat je er aandacht aan geeft van wat je voelt.

Deler: ja het mooie vond ik ervan dat

Martijn: nou jij vond het helemaal mooi.

Opmerking: misschien heb je een kans laten liggen want je zingt en je wilt dat de ander open is en contact maakt, misschien was het een ultieme gelegenheid maar dat ga je niet weten.

Deler: ik volg jou niet.

Martijn: nou verschillende visies. Dank je wel voor je delen.

Mijn voorstel is dat we straks de stoelen wat intiemer neerzetten zodat ik uit die achterlijk zone weg ben van verdeeldheid, dat het rond kan en dan kunnen we met elkaar op een iets andere manier verder gaan om dieper op de onderwerpen in te gaan en ook in de sessie van vragen en delen met elkaar. Er is heel wat te zeggen, je mag mij alles vragen, ik geef ook overal antwoord op. Maar als je iets wilt inbrengen door gewoon iets te zeggen of te delen dat je dat ook gewoon doet. En dan gaan we met elkaar kijken van wat is dat dan dat

openen van je gevoelens en hoe zetten we die hersengolven ook om en dan op een iets andere manier als dat we tot nu toe hebben besproken. Maar gaat hier echt om confrontatie en daaruit ontstaat verbinding.

Deel 3-4

De tafels en de stoelen die staan anders. En dit is dus organisch. Dit ontstaat gewoon. Het doorbreken van de school?? Opstelling is wel essentieel. Ik ben helemaal niet een groot aanhanger van, überhaupt van niets, maar ook niet van cirkels, want cirkels vind ik ook weer een soort verplichting. Maar het is wel heel leuk als je een beetje anders gaat zitten.

Nou wat we zouden kunnen doen, dat heb ik de vorige keer met zo'n soort gelijke dag ook gelanceerd maar dat is niet ontstaan. Wat we zouden kunnen doen is met elkaar openen van wat er gezegd moet worden, wat je wilt delen of misschien wat je wilt vragen aan mij of aan iemand anders. We hebben natuurlijk ook hele essentiële onderwerpen, dus probeer ook de vragen daarop af te stemmen. Ik wil niet sturen, helemaal niet, maar probeer de vragen daarop af te stemmen op het onderwerp waar we het over hebben.

Verbinding en gedachten

Het onderwerp waar we het over hebben is dat we op dit moment voortdurend gedrag hebben wat eigenlijk niet bij ons past. En dat we gedachten hebben die eigenlijk ondermijnend zijn in datgene wat we beogen van binnen.

We hadden het er net aan de tafel al even over dat we als mens zo snel gedachten hebben, supersnel, over iets of iemand, en dat die gedachte eigenlijk al, dus niet een leuke gedachte, krenkt of een bepaalde negatieve lading heeft.

Ik noem maar even je vindt iemand gewoon gek, raar en dat je met iemand samen zit en toch detecteer je in je systeem dat je die persoon raar vindt. Hoe kan dat? Dan ben je eigenlijk niet in verbinding, want als je echt in verbinding bent, dus dat betekent dat je ook aanwezig bent in je lichaam, dat je goed luistert naar wat je voelt, dus dat moet je ook steeds weer opnieuw met je bewustzijn inladen in het begin. En als je dat doet zal je dus nooit zo'n gedachte hebben. Als je echt in verbinding bent dan vind je iedereen mooi zoals die is!

Ja eenvoudiger kan ik het niet zeggen.

En dat geldt ook voor de contacten die je gaat leggen in deze wereld met andere beschavingen. Dat staat echt op een punt, al een paar jaar heel sterk er tegenaan, om dat ook met groepen mensen te kunnen beleven.

Maar waar komen wij vaak in terecht? ik maak dat in groepen mee, in oeverloze gesprekken over sommige issues. En dan willen we dat allemaal blootleggen en vertellen. Dat willen we met elkaar delen en dat is ook heel belangrijk, zeer waardevol dat je natuurlijk uiting kunt geven aan wat je van binnen allemaal voelt en waar je tegen aanloopt en dat je het gewoon zat bent, daar komen emoties bij vrij. En dat is ook goed, want die emoties zijn de ingang om naar een diepere laag te gaan.

Maar we moeten op een gegeven moment wel beseffen van 'ja, het gaat om heel iets groters dan alleen het ik! Dus ik ben er niet op uit om het ik weg te halen, maar ik ben er wel heel erg op uit om goed het besef in te laden dat we moeten stoppen met alleen maar aan je persoonlijke stukken te blijven doordraaien. Want eigenlijk zit je dan gewoon in je mind.

Dus het gaat om een diepere laag daaronder. En het contact kan nooit tot stand komen als wij met die gedachte blijven zitten in het format van de intelligentie van het denken. Problemen en persoonlijke storingen zijn eigenlijk allemaal gedachtes!

Dus ook je persoonlijkheid en je frequenties waar je mee te maken hebt, je problemen en ook echt je dempingen en beperkingen, eigenlijk alles is gewoon een gedachte! En de gedachte die fabriceert daar een neurologisch gevoel bij dus dat is een breinrespons. En uiteindelijk zit je dan in die andere taal. Dus je

moet gewoon goed kijken in je eigen leven waar gaat het om. Wat is het?

Nou als ik het samenvat dan gaat het hier om:

De mens spreekt haar taal niet meer. De mens is haar taal kwijtgeraakt. En dat is niet de gesproken taal maar dat is de innerlijke taal. Dat je weet waarom je iets doet. Dat je in contact bent met iemand omdat je voelt dat het er toe doet dat jij er bent. En niet om die ander te vermaken, niet dat die ander jou nodig heeft, kijk mij eens ik heb goede en krachtige energie, ik zal die ander eens even oplichten. Nee verbinding, er zijn voor de ander. De kracht van aandacht. En die taal die ligt dus nog steeds in ons opgeslagen, maar die taal moeten we ook gaan spreken. Die taal moeten we ook met elkaar gaan delen. En dat is echt bijna een moeten want anders kom je namelijk niet vooruit. Kijk maar in genootschappen die met religie bezig zijn hoe daar frictie is. Er wordt gesproken over liefde maar eigenlijk is er overal frictie.

Er wordt gesproken over 'zo moet het' en niemand doet het.

Er wordt gezegd van 'dit is de weg' en niemand bewandelt hem. En dat is natuurlijk heel simpel je moet het gewoon terugzien in je eigen leven. Want dat verbindt ons heel diep met elkaar. En als wij contact gaan leggen met andere beschavingen, ook echt gewoon in het veld hier, dan is ons denken daarbij van doorslaggevende waarde. Ons denken moet in lijn komen met wie wij werkelijk zijn, zonder te weten wie je bent, maar wel wat je voelt!

Wie ben ik om jou vreemd te vinden? We zijn toch allemaal hartstikke mooie mensen? Wie ben jij om dat te denken over een ander? Je weet toch wel dat je het zelf niet doet. Die gedachten en die oordelen die wij als mens hebben die schieten gewoon door ons heen, maar het is toch niet van ons. Want het lichaam is niet wie wij zijn!

Dus ik wil hem maar gewoon lekker openleggen met elkaar om te zien welke reacties er bij jullie uitkomen en of jullie ook het lef hebben om hardop te spreken.

Want het gaat echt nu voorbij dat stuk van wachten en wachten tot een ander wat zegt. Jij bent nu aan de beurt! Je zit hier toch niet voor spek en bonen?

Dus degene die zijn mond altijd dicht heeft; hier is de microfoon.

Wie durft het aan om te zeggen wat deze dag voor een betekenis heeft, deze samenkomst met elkaar door gewoon even te zeggen wie je bent. Wie houdt altijd zijn mond dicht en heeft de opvoeding of de gedachte in zijn systeem geïmplementeerd gekregen, ingeplant gekregen dat 'ie niet mag praten. Wie is dat?

Iemand spreekt: Ik merk dat als ik hier ben en hier naar luister dan vallen heel veel vragen weg en dan voel ik het gewoon en dan denk ik dat is het en als ik weer thuis ben ja dan komt er een twijfel. Ik wil graag een voorbeeld iets waar ik nu in mijn leven wat gaande is. Ik ben 50 en doe mijn hele leven al de ene opleiding na de ander omdat ik nooit genoeg weet en dat ik het gewoon niet kan neerzetten of zo en in de laatste opleiding heb ik twee jaar cranio-sacraal therapie gedaan, fantastische opleiding vond ik om meer dieper in mijn gevoel te komen. Ik deed die opleiding ook omdat ik meer in balans wilde komen. Nu na 2 jaar is de opleiding een ander spoor gaan volgen waardoor het plannetje, zoals ik het aan het volgen was, voor mijzelf niet meer kan. Dus ik ben nu een soort van buitenaf gedwongen van dat ik ben gestopt en ik dacht nou misschien is het wel eens een keer het moment dat ik mijn eigen ding naar buiten breng. Er kwamen leuke vragen op mij af en nu is de twijfel weer toegeslagen, van ja hoe moet ik mij daar neerzetten, ik ben geen therapeut, heb ik allemaal laten verlopen de opleidingen die ik gedaan heb, er is geen één meer van geldig omdat ik ook geen therapeut wil zijn maar ik krijg het niet voor elkaar om gewoon te zeggen nou ik ben er voor je kom maar en ik heb geen methode. Zoiets. Het werkt wel. Ik heb al wel de ervaring dat degene die daar wat aan heeft daar komt zeg maar. Waar ik naar zit te kijken is dat er dan toch weer iets in mij ingezogen wordt dat ik begin te twijfelen zou ik dan toch maar die opleiding weer verder gaan, moet ik allemaal modules doen, innerlijk

kindwerk waar ik klaar mee ben,

Martijn: mag ik jou een vraag stellen?

Ik onderbreek je niet maar ik doe het eigenlijk wel. Jij vertelde net- Dit is voor ons allemaal. Op de een of andere manier kan dit waardevol zijn. Dus het gaat niet over jou persoonlijk maar in relatie tot de reactievelden die we tot leven laten komen in onze werkelijkheid- Jij vertelde net 'dan ga ik naar huis en dan is alles weg na een tijdje.' Ja wat is een tijdje. Het gaat weg.

Kun je eens kijken naar je thuissituatie wat daar aan de hand is? Hoef je mij niet te vertellen, aan ons hè, daar gebeurt iets. Daar liggen de feiten. De thuissituatie, dan hoef je niet in je thuissituatie te kijken van 'dat is het probleem, hier is het probleem' maar er gebeurt iets met mij in mijn thuissituatie waardoor er iets weglekt, wegebt.

En wat is weglekken? Daar hebben we het over gehad.

Het veld van binnenuit dat je hele intellect als het ware in dienst staat van een dieper voelen. Dan kom je thuis in een andere situatie en vervolgens wordt de mind weer operationeel door de omgeving en drukt als het ware het andere veld weer weg. Dus er is iets met jouw thuissituatie. Daar moet je dus in gaan zoeken, kijken, eigenlijk weet je het al, alleen je ontkent het. Het zijn forse woorden daar hoef je niet op te reageren en als ik er helemaal naast zit dan moet je helemaal niet reageren.

Dank je wel dat jij zo hardop spreekt.

Weet je de tijden dat wij moeten aansluiten bij een ander dat zijn we allemaal voorbij. We zijn hier nu op de aarde. We zijn hier met elkaar, we voelen allemaal dat we er toe doen en we moeten ophouden met ons in te houden, met ons klein te maken, stil te zijn en ook dat we blijven zoeken naar oplossingen. Want het is het niet. Het zit daar waar we gedempt worden! En dat heb je net heel hard uitgesproken en die demping dat die er vanaf gaat. Wie wil er nog meer?

Iemand deelt: Ik kreeg alleen maar toestemming om te praten, ik mag alleen praten als ik toestemming krijg om te praten. Als iemand me aanspreekt.

Martijn: Oké maar die toestemming heb je nu niet.

Deler: nee die heb ik nu niet, dus ik heb ze nu toch voor mijzelf genomen daarom vroeg ik omdat effekes te mogen zeggen. En ik leef van het enthousiasme van anderen en dan resoneert dat bij mij en wil ik heel enthousiast zijn en doen wat een ander doet of schilderen als die ander, of haken als die ander of gelijk wat doe en ik zit vol enthousiasme totdat ik al die spullen in huis heb gehaald en dan is het allemaal weg. Dus dan zit ik met een enthousiasme wat er niet is en ik wil nu gewoon gezegd hebben en stoppen met droomkopen en mijzelf zijn.

Martijn: Wat voor gevoel roept dat droomkopen op?

Deler: een minderwaardigheidsgevoel

Martijn: waarin?

Deler: de zelfverzekerdheid van een ander dwingt mij tot minderwaardigheid. Dus iemand anders kan altijd iets beter dan ik en is het beter of niet beter, maar ik ervaar het als beter dus. De ander is beter.....?? En dat moet stoppen.

Martijn: en hoe ga je dat doen? Want je zegt het moet stoppen maar hoe dan?

Deler: door iets te gaan doen waarvan ik niet weet wat ik ga doen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Dus ik moet iets doen en dat iets is onbepaald. Dat iets zal iets zijn..

Martijn: ik ga je even onderbreken hoor. Nu zit je in je hoofd. Het gaat snel hoor want als wij zelf aan het woord zijn doen wij dat namelijk allemaal dus het is niet dat ik jou corrigeer, het is gewoon samen bewegen en wegen. Je zit nu in je hoofd, je bent nu aan het denken, het is niet fout maar nu denk je dat je iets moet doen en eigenlijk is dat niet zo want de gedachte om iets te doen, als je die weghaalt dan is er iets in jou, in die situatie, iets wat gevoeld wordt. Daar gaat het om!

Deler: als ik niets doe dan verveel ik mij. Maar die verveling is niet tijdrovend, die duurt niet lang de tijd vliegt voorbij. Ook al verveel ik me. Dan ben ik leeg,

levenloos, ik zit daar als een Michelin manneke

Martijn: ben jij gelukkig in je leven nu?

Deler: nee

Martijn: hoe wil je dan dat recht krijgen als de situatie niet is dat je gelukkig bent? Dat je je gelukkig voelt?

Deler: weet ik niet.

Verwarring

Martijn: Wie wil er nog meer iets zeggen? Dit is erkenning van de scripten waarin we zitten. Besef dat heel goed. Erkennen dat het zo is. Het gaat niet om oplossingen zoeken.

Iemand deelt: Ik heb me vandaag nogal in verwarring gebracht omdat ik het idee heb dat ik goed bezig ben, zeg maar dat ik mijn eigen bewustzijn en met proberen te voelen wat er in mij omgaat. En jij maakt dus eigenlijk duidelijk van 'ja we denken dat we voelen en we duwen weg wat we in ons hart voelen. Wanneer weet ik nu wanneer ik echt ben wat ik zou willen zijn en wanneer is het nep? En dat scheidt nu een hele grote verwarring.

Martijn: mooi hè om te ontdekken dat je eigenlijk verward bent, anders kon dat niet gebeuren. Ik heb namelijk niet de kracht om jou te verwarren, ik heb alleen de verwarring blootgelegd.

Ik ga straks wat dingen doornemen met elkaar, ik ga nog reageren hoor.

Kijk, verwarring ontstaat eigenlijk alleen als je leeft vanuit de mind. Dat zijn forse woorden hoor wat ik hier zeg.

Maar verwarring, je kunt alleen verward zijn als je leeft vanuit je hoofd. Dat doe jij niet want je hebt er ook heel veel gevoel bij, maar het moment, ik heb het puur alleen over het moment dat er verwarring komt, kan je verstand niet meer bijbenen wat er allemaal aan de hand is.

Ik noem het gewoon zo even op als een paar mogelijke feiten van 'hmm interessant dat ik verward kan raken want als ik helemaal niet hoeft te denken over al die modellen of over dingen dat ik goed bezig ben, dan kan ik gewoon naar mijn gevoel, want dan weet ik waar ik voor sta, waar het om gaat, waarom ik dingen doe zoals ik ze doe omdat het bij mij mijn diepste gevoel en krachtvelden in beweging zet.'

Natuurlijk brengt het verwarring maar dat is uiteindelijk ook de verwarring die christos is. Christos, de kracht van ons, brengt ook de verwarring aan het licht. Want we zijn ook verward als beschaving. We zijn met dingen bezig waar het niet over gaat.

Het zit niet perse verpakt op de manier van hoe je nu leeft of hoe je nu met bewustzijn bezig bent. Het kan op allerlei andere manieren verpakt zitten. Maar ik kan je wel garanderen dat het zich voor 98% (wat ons vasthoudt echt) in ons directe persoonlijke levenssfeer afspeelt. Recht voor je neus!

Het gaat er echt om of je eerlijk bent. En 'het eerlijk', door het zo te zeggen neigt dat er toe dat het suggereert dat je oneerlijk bent, dat is niet wat ik beoog.

Het is eerlijkheid voor jezelf, waarheid wat je echt voelt. Wat je echt weet waar het over gaat en dat leggen we met elkaar bloot. We leggen eigenlijk bloot wat het niet is. Dus de verwarring die er ontstaat.... we raken verward maar je weet toch wat je voelt?Ik druk hem maar gewoon even zo uit.

À zeggen en B doen

Ieder mens, daar hoeven we helemaal niet geheimzinnig over te doen, ieder mens weet wanneer hij niet echt vrij is in zijn eigen persoonlijke leven. En nog een keertje; het maakt niet uit waar dat zit. Het kan op je werk zijn dat je voelt van 'ik ben daar niet vrij in'. Ik zeg hier niet dat je je direct moet terugtrekken, daar gaat het hier niet om. Maar het gaat erom dat je moet erkennen voor jezelf dat er iets gebeurt, dat je het aan het doen bent, iets overeind houdt wat eigenlijk niet klopt! En dat niet kloppen daar bedoel ik mee dat je gevoelens misschien wel het tegenovergestelde zijn van wat je echt van binnen voelt, wat je echt wilt doen.

Waarom zou je op een bank werken als je dolgraag met dieren werkt?
Waarom zou je altijd fantaseren over dieren en doorgaan met het werk op de bank? Waarom zou je een kleuterjuf zijn terwijl je eigenlijk voelt van nou dat wil ik helemaal niet. "Ik wil eigenlijk gewoon planten zaaien en met die planten gewoon de hort op en het lekker verkopen en aan de mensen meegeven".
Dus we moeten goed kijken naar de contradicties in ons bestaan. Daar zitten de grootste leugens in. Mensen zeggen A maar ze doen B. En dat doen we dus allemaal. Dus de verwarring, ja dat snap ik, maar hij laat wel zien dat er dus iets in jezelf nog dicht gehouden wordt. En dat weten we allemaal. Als we echt eerlijk zijn dan weten we dat we iets moeten omdraaien in onszelf.
Ik vertel daar straks nog wel iets over, kwantumfysica, waarom dat zo belangrijk is om met dat gevoelskrachtveld aan de gang te gaan, wat dat gevoel dan ook heet of wat het ook betekent.
Hier is nog een microfoon.

Fysieke klachten

Iemand deelt: Je weet dat ik zo ongeveer in het hol van de leeuw woon. Ik heb de laatste week, en daar gaat ook mijn vraag over, heel erg last van zenuwpijn in mijn kaak en iedere keer kom ik op dat stuk van wat heeft dat mij te zeggen en wat blokkeert daarin mijzelf? En dan komt dus ook de vraag naar voren want we hebben allemaal wel last van fysieke problemen waarbij we niet kunnen terugzoeken en vinden wat daar nou specifiek de oorzaak van is en waarom overkomt mij dit?

Is dat altijd een spiegel of is dat een hack of wat is dat? Hoe kun je zoiets interpreteren en hoe kan je daarmee omgaan zodat het ook weer opgelost kan worden zonder zware medicatie of zo.

Martijn: Nou of het een hack is, dat is eigenlijk dezelfde vraag van wie is de Cabal? Dan komen we in de constructie terecht als we het daarover gaan hebben. Er is hier in onze werkelijkheid een arsenaal aan allerlei factoren gaande om ons bezig te houden. Dus dat zijn ook lichamelijke conditioneringen. En juist daarom. Ik bedoel de lichamen woorden eigenlijk relatief totaal niet oud. Het is te zot voor woorden dat in dit universum waar zoveel mogelijk is, in deze aarde waar zoveel mogelijk is, dat slechts gemiddeld 80-85 jaar het fysieke lichaam meegaat. Maar dat is bewust gedaan. Dus er zijn allerlei redenen om de mens te beknotten in haar lichamelijke ervaringen. Dus dat zit er gewoon in, in de programmering, want als we 1000 jaar oud worden dan zal onze kracht fundamenteel toenemen en zullen wij ook, doordat we 1000 jr kunnen leven, onze persoonlijkheden doorbreken en ook echt komen tot onszelf.

Dus de vraag van is dat een spiegel? Nee, ik geef gewoon antwoord vanuit waar ik vandaan kom. Zo wordt er niet naar gekeken. Het is geen spiegel.

Je kunt het in de lagen waarin we nu leven wel relateren aan allerlei dingen en zeggen van 'ja het heeft daarmee te maken en daarmee te maken en dat zus en dat zo', maar dan praat je wel over je persoonlijke rol! En die persoonlijke rol doet er niet toe. Het gaat er om wat jij voelt als mens! Waar je echt voor staat en wat je ten diepste in jezelf voelt. En daar moet je voor gaan. En elke gedachte daarover zorgt er alleen maar voor dat je daar niet bent! En zo werkt de matrix.

De matrix is een heel geavanceerde machinerie die op allerlei mogelijke manieren je uit je innerlijke gevoel aan de binnenkant van je bewustzijn weg wil halen. Daar is deze hele agenda op gericht. Maar daar zit het, binnenin. Dat is wie we zijn en dat klinkt allemaal heel abstract en extreem ook want dat zou betekenen dat je nooit meer een dwarsverband zou kunnen leggen tussen je kies en het proces maar je proces wordt er niet beter van en je kies ook niet.

Kijk ik ben daar heel zwart wit in om geen ruimte te laten zijn daar tussenin, om nog een zone in te duiken van 'nou je kunt het nog even daar aan toe wijzen. Kom tot leven! Ga voelen. Ga echt staan waar je voor staat!. Dus thuis ook. Zit je in de verdrukking waar dan ook, met een buurman of wat, sta op en zeg wat er aan de hand is van binnenuit naar buiten toe. Je moet het in het veld

brengen. Je kunt het niet stilhouden, dan blijft het binnen zitten aan de binnenkant, je moet het naar buiten brengen, naar buiten. En dat wat je naar buiten brengt doe je niet vanuit je persoonlijkheid maar dat doe je vanuit een heel diep gevoel, daar ga je eerst kijken van 'nou wat voel ik nou eigenlijk'. Mijn gedachte vinden al dit, mijn gedachte vinden al dat, nou helemaal over de rooie, ik kan er niet meer tegen.. Nee nee is allemaal niet belangrijk, wat voel je dan daar binnenin? Wat gebeurt daar dan? Daar moet je zijn!

En dan heb je een kracht te pakken omdat je met je aandacht en je focus de trillingen van de hersenfrequenties, dus eigenlijk de constructie van denken benadert met je eigen bewustzijn en op dat moment komt er een andere code in het hersenveld, dus in de denkconstructie.

Op dit moment kan dat nog niet gemeten worden op de aarde, ik denk over een jaar of 4-5 wel. Dat zijn holografische transponders die het brein kunnen uitlezen op een andere manier dan nu, daar zitten we heel dicht tegenaan. Maar er kan gelezen worden dat het informatieveld waarin functies van het brein liggen opgeslagen dat die veranderen door jouw aanwezigheid daarin. Dus het is eigenlijk matrix, kijk maar alles is matrix. Dit lichaam is ook matrix, ik ben ook matrix.. We zijn nu onderdeel van deze matrix, zo simpel is het. Maar we moeten kijken van 'hoe kunnen we in deze matrix onze aanwezigheid laten stromen en als je heel diep betrokken raakt bij zo'n pijnpunt.'

Wat heb je nodig?!

Stel hè, Want we moeten hem ook kunnen omdraaien. Als je heel diep betrokken raakt bij jezelf tijdens die situatie met je kies, dan moet je absoluut niet een link gaan leggen met die kies vanuit je hoofd, want dan zitten we dus in een therapeutische sessie, daar gaat het dus niet om. Het gaat om informatie. Je bent heel diep in verbinding met jezelf, je kunt heel goed voelen wat je voelt, niet alleen je lichaam maar ook wat je nodig hebt in dit leven en waar het heel sterk over gaat, wat heb je nou eigenlijk nodig? En op het moment dat je dat doet kun je eventjes je aandacht brengen naar je kies, maar hij zit ergens anders! Ik durf het jullie allemaal te vragen: weet je wel wat je allemaal nodig hebt in dit leven om echt gelukkig te zijn?

Wat het woord dan ook is, geluk. Wat heb je echt nodig?

Ik heb het dus niet speciaal over "ja ik heb een dure auto nodig en een boot of ik moet heel veel kunnen reizen" Nee, welk gevoel heb je nodig? Gevoelens zijn infovelden en bewustzijnstrillingsvelden, daar ligt de reparatie. Dat is uit bij ons. Wat heb je nodig, in je gevoel? Niet al die constructies. Dat is niet interessant. Zo hebben we nooit gefunctioneerd. Nooit!

Voordat we hier kwamen hebben we dat nooit gedaan, voordat we in de invasie kwamen. We hebben altijd ons intellectuele gevoelsveld gebruikt.

Ik stel de vraag nog een keer:

Wat heb je echt nodig in je gevoel? En het kan zich uiten in je leven in een vorm.

Reacties: Verbinding, aanwezigheid, stroming.

Martijn: Verbinding, met wat? Hebben wij de mensen om ons heen die ons zien? Ik ga even een stap nu verder hoor. Zijn er mensen aanwezig, om ons heen, die ons zien? Iedereen heeft een ander antwoord.

Ik stel het niet omdat het een ja of een nee is of zou moeten zijn, maar puur even voor het veld, openheid, transparantie. Hebben wij mensen, hebben wij contact om ons heen, is ons leven zo ingericht, dus ook het leven waarin je leeft waarin je echt contact hebt? Klopt dat?

Dat zijn fundamentele vragen. Of zit je in een ontworpen situatie of zit je in een compromis? Hoe ver gaat dat? Hoe zit het in elkaar?

Zijn je vrienden werkelijke vrienden? Heb je echt contact?

Want als we dat willen, dan moeten we ook kijken of het zo is!

Kijk, en wij zeggen vanuit onze perceptie 'natuurlijk wil jij dat, natuurlijk, natuurlijk heb je dat nodig omdat je het niet hebt gekozen, want je gaat akkoord met de ander'.

Zo kijken wij er van oorsprong dus allemaal naar. Natuurlijk heb jij dat nodig. Jij denkt dat je het nodig hebt omdat je persoonlijkheid het nodig heeft omdat

je het moeilijk hebt, maar natuurlijk heb je het nodig, want die ingrediënten heb je niet in je leven gekozen! Je hebt namelijk gekozen voor dat andere waar je mee te maken hebt. Wat dat dan ook is waar je mee te maken hebt. Je moet goed kijken hoe je leven in elkaar zit. We moeten uit de constructie van de mind. We moeten uit de constructie die er sluipend in is gekomen. (stamp op de grond) En we moeten hem herkennen! Schrok jij?

Dit zijn galactische confrontaties in een draconische werkelijkheid die ons bestuurt als nooit tevoren. Hij is gigantisch groot. En het veld staat te resoneren op instructies vanuit de hartskracht. Het veld wil heel graag en kan ook niet anders gaan reageren op de aanwezigheid van vrij bewustzijn, christos, vrij bewustzijn!

Niet een bewustzijn wat een compromis heeft, niet een bewustzijn wat zegt "nou ja maar ik voel me best wel gelukkig, ik voel me best wel gelukkig" zegt mijn hoofd. Deze taal en het gaat om die taal. Ik kan er niet duidelijker in zijn dan het steeds opnieuw te zeggen want daarom komt er geen contact.

Daarom leggen wij ook het veld niet open van Gaia waardoor er niet echt collectief contact kan plaatsvinden tussen de andere beschavingen en ons. Want je kunt je suf staren naar de buitenlucht en je kunt je rot wensen dat je contact krijgt maar jij bent degene die het initieert en niets anders! En jouw denken staat er tussenin.

Waarom kunnen we niet voelen?

Iemand deelt: ik wil graag iets zeggen omdat ik heel erg voel hoe ik mijzelf gevangen hou, precies op die manier eigenlijk en ik wil dat gewoon niet. Ik voel ook heel veel kracht en ik heb inderdaad allemaal programma's in mijn hoofd van dat ik niet mag praten, minderwaardig ben en ik ben dat niet. Dus nu voelde ik dat ik dat graag wilde zeggen voor mijzelf om dat te openen.

Martijn: ja superfijn en jij bent ook de enige die dat kan. Gewoon opstaan.

Iemand deelt: nou ik merk dat het me ongelofelijk emotioneert van hoe kom ik erachter wat ik werkelijk nodig heb, niet vanuit mijn hoofd, maar vanuit hier.

Martijn: ja daar gaan we zo met elkaar een beweging in maken, want dat wil ik graag zo uitleggen. Kijk, het gaat om voelen maar omdat onze mind zo operationeel is hebben we ook een klein stukje inzicht nodig van waarom wij eigenlijk niet kunnen voelen. Dat dit zo, de constructie van hoe we hebben geleefd wat zo ontzettend sterk is geworden dat het lijkt alsof we er niet meer bij kunnen komen. En dat kan, we kunnen erbij komen. Maar mijn antwoord nu op dit moment is; fantaseer erop los!

Deler: dat heb ik al heel vaak gedaan.

Martijn: dus weet je het. Dat is mooi hè. Onze fantasieën laten ons weten welke frequentie we nodig hebben in ons gevoel. Dat is de mensheid gegeven.

En wij zijn daar etiketten op gaan plakken omdat wij dingen fantaseren die niet kunnen of niet mogen of het zou gewoon een onmogelijkheid zijn of het heeft consequenties waardoor je weet van nou dat...Maar dat is onze kosmische kracht.

De kosmische kracht is de fantasie want daarbij komen hele krachtige trillingen vrij in je lijf en je lichaam weet het ook. En wij laten het daar nu bij en we zeggen 'nou fijn dat jullie fantaseren, maar nou komt het erop aan of die fantasie ook in het hoofd kan komen en dat je die ook gaat leven, dat je hem inzet. En dat betekent dat je er als eerste duiding aan geeft en uiting. Uiting, je moet het uitspreken, je moet het delen, je moet het bekend maken en je gaat er iets mee doen.

En dan gaat het er niet om dat datgene wat je doet, dat dat de verandering brengt, want dat is de aanleiding om te voelen, maar het gaat erom dat de gevoelens die in je lijf vrijkomen instructies zijn in het veld. En die instructies in het veld die reageren op datgene wat je besloten hebt, in een vorm waardoor het bekrachtigd wordt en voor altijd blijft!

Deler: maar het aparte is ik wil ontzettend graag de wereld zien. Als jij dan zegt van 'ja maar niet aan die nieuwe auto en niet aan het reizen' dan denk ik meteen 'oh dat is het dus niet'.

Martijn: ja en dat zeg ik expres. Ik zal even uitleggen waarom ik dat zo zeg. Omdat de vorm waarin het zich laat zien leidend zou kunnen worden, terwijl het een uiting van de vorm is van 'ja dat is wat ik erbij voel'. Maar we moeten direct in de binnenkant blijven bij ons van wat het ons eigenlijk brengt in onszelf. Want wat gebeurt er bij jou als jij dat uitspreekt, dat je op een gegeven moment helemaal gaat reizen over de wereld zoals je het werkelijk voelt dan ontstaat er niet vreugde over die reis maar dan staat er iets in jou op als wezen wat zo'n krachtveld is dat je weet nu leef ik weer! Daar ben ik, boem! Aan! En dat veld, daar gaat het om. Dus je "gebruikt", tussen aanhalingstekens, je "gebruikt", benut eigenlijk de vorm waarin het zich uit om datgene wat er diep in jezelf is voorrang te geven. Maar het is wel verbonden met dat waar het zich in uit. Want dat komt in deze wereld tevoorschijn en dat is buitengewoon serieus. Dat kun je ook niet ontkennen. Dus het is én de vorm, dus het vliegen, dus dat is het helemaal, daar kies je voor daar ga je voor, dus lekker de wereld om en lekker naar Jordanië, lekker naar Israël. Nou zo, je gaat overal naar toe maar je houdt dat ook vol omdat het gevoel daaronder zit omdat het daar om gaat.

Dus wij moeten naar de driedimensionale modellen, de aardse modellen toe om onze fantasie daarin vrij te geven, gewoon er op los. Dat is de kosmische kracht. En dat hebben ze ons afgenomen doordat wij leven in de modellen en de constructies. En wij zijn erin geboren en hebben er niet zelf voor gekozen. En nu is het bijna onmogelijk om eruit te stappen.

Dus het gaat echt om 100% eerlijk en open je fantasie de loop laten gaan en precies dat wordt geblokkeerd. Dat weten we allemaal, ieder mens, wij allemaal. Ieder mens heeft stille fantasieën over wat je met je leven zou willen, hoe het eruit zou kunnen zien en moeten zien! Moeten zien, niet kunnen, moeten! Eigenlijk weet je dat gewoon. Zo ben jij gelukkig. En daar ontstaan die trillingen. Of als het niet lukt draaien die trillingen om in diepgaande woede en verdriet of je voelt hem zo diep door je heen stromen van "oh ja maar dit is het!" En op het moment dat het woede en verdriet is dan zijn je traumavelden dus aangeraakt en dan nemen die traumavelden de leiding en die gaan jou vertellen waarom het niet kan.

Nou fijn dat jij straks gaat vliegen.

Want kijk de gedachte dat het niet kan is slechts een gedachte. Het is geen magie, het is weten dat dit veld alles heeft. Dit veld heeft alles in huis, zo is het ooit ontworpen voordat het gekeapt werd. Dit veld heeft alles in huis, dit veld kent elk wezen wat er in leeft, kent de diepste vibraties maar zolang die wezens zich blijven ontkennen in hun diepste gevoelens, dan reageert het veld niet. Het is een samenwerking, het is de Mannah kracht, het is een samenwerking tussen wat jij van binnen in alle openheid en eerlijkheid voelt en daarbij een reactie ontvangt uit het veld. Zo simpel is het! Maar wij zitten met ons hoofd daar!

Iemand deelt: daar wil ik nog even iets op aanvullen en vragen of jij weet hoe dat zit. Ik zag gisterenavond een kort filmpje over DNA. Het is dus een technische vraag.

Ons DNA is voor een deel actief en voor een deel of een groot deel hebben we wat men junk-DNA noemt, is mijn ervaring. Dat niet actief is.

Het was een filmpje van een Rus die diep naar dat junk-DNA is gaan kijken en die daar zag dat DNA zich opbouwt volgens de geometrie van taal en denken. Hij zei van 'goh daar ligt de oorsprong van ons denken, in het junk-DNA'.

Ik dacht wow, wij zitten nog dieper dan diep. Dat is wat er door mij heen ging hoe diep wij aangesloten zijn op het denken en om ons weg te houden van onze essentie. Ken jij junk-DNA?

(gelach)

Martijn: ik moet even uitzoomen hoor. Ik probeer ook jouw vraag te begrijpen en ik begrijp het niet.

Deler: zal ik hem anders inleiden en misschien is het ook geen vraag, Ik ga het anders doen. Denken is voor mij altijd een probleem geweest, heb ik erg mijn

best voor moeten doen om goed te leren denken. Voelen is voor mij lang een probleem geweest, laat ik het zo zeggen. Het was er vroeg ingehamerd om niet te voelen, dus ja dan zit je in een spagaat en dan wordt dat een aardig onderzoek. 'Wat is voelen en wat is denken' Dat is eigenlijk de bron, die mij zo bezighoudt. Afgelopen jaren afgelopen maanden, misschien zelfs afgelopen twee maanden is het voor mij steeds minder een probleem dat mijn denken niet zo goed werkt op zijn tijd en dat mijn voelen dieper is dan wat ik ook ooit gedacht heb wat het is. Dat ik veel meer ervaar en voel dan wat ik ooit door had. En dat dat soms niet meteen op de voorgrond is en dat dat wel richting geeft aan de beweging in mijn leven. Tegelijkertijd ben ik ook bezig met 'hoe verstopt het zich toch zo hier in deze werkelijkheid' want ik vond het tegelijkertijd ook moeilijk om in deze werkelijkheid te zijn, om me hier te tonen, om mij hier te laten horen, om er iets van te maken wat ik nog dacht toen wat maken was. En vanuit mijzelf best ook iemand ben die 'in stilte zijn' fijn vindt waarbij het in stilte zijn ook heel waardevol is geworden omdat daar het allerfijnste van het leven ook voelbaar, herkenbaar en ervaren wordt, dat is er ook, maar stilte is ook iets van terugtrekken op zijn tijd. Uit het leven terugtrekken ook, het is een 'en'. Zoals alles een en ...?? is. Ik klets maar door....?? ik praat nog even om bij mijn vraag te komen.

Hmm, dit is er zo een hè sjoep waar het denken er ineens tussen schiet en dan ben ik uit mijn gevoel weg, zo.

Martijn: dan is het nu zo dat eigenlijk alles wat nu nog wordt gezegd dat het er eigenlijk al niet meer toe doet.

Deler: ja, oké. Want?

Martijn: omdat het weg is.

Deler: en ik mijn best doe om in de herinnering te gaan hè?

Martijn: Juist dan kom je in de herinnering van wat je net hebt gedacht wat je wilde zeggen en dan is het per definitie geometrie van de mind. Op een andere manier heb je het verteld wat je ten diepste voelt.

En die junk-DNA hè, de mens kan nooit verder evolueren, alleen op genetisch gebied kan er van alles gebeuren, fysiek kunnen er dingen gerepareerd worden. De binnenkant. Kijk, als ik over de mens praat dan praat ik over de binnenkant. De mens kan nooit verder evolueren van binnen naar buiten als het binnenin niet wordt gevoeld. En die trillingen van binnenuit zijn de gereedschappen om DNA, de hologrammen van DNA, want wij zien alleen op dit moment fysiek DNA, maar om het metafysische DNA waar het fysiek een onderdeel van is, om dat weer te activeren. Wij moeten dus tot zelfvaardige stappen kunnen komen. We moeten dingen van ons afschudden en niet goedgelovig zijn. En we moeten het goede en het evenwicht in onszelf weer naar voren halen en daar diep voelend iets mee doen naar buiten toe. Dan komt er een reactie uit het veld terug, want het levensveld reageert, bevestigt en maakt een koerswijziging waardoor precies dat ontstaat dat aansluit op je diepste gevoelens. Bij die communicatie tussen het levensveld en de schepper, dus dat ben jij dan in dat geval, vindt er een activatie plaats, een hologram activatie van DNA waar het fysieke DNA een onderdeel van is. Dus fysiek DNA repareert ook als er dieper wordt gevoeld en dan komt er een instructie uit het metafysisch DNA.

Dus er is meer aan de hand dan alleen het fysieke stuk. En dat is natuurlijk ook logisch want wij zijn niet alleen maar fysieke wezens.

Maar je kunt je voorstellen dat gedachte instructies die net als bij hypnose ons iets kunnen laten denken wat er niet is of juist iets wat er wel is kan verwijderen uit ons hoofd, dat kan met hypnose ook zijn. Het zijn denkinstructies. Zo zijn er ook instructies vanuit de innerlijke kracht!

Dus we moeten vooral heel goed opletten dat we niet in sporen terechtkomen waarvan we denken dat dát ons levensmissie is. We moeten goed opletten of we echt het leven hebben wat we voelen dat we nodig hebben. Dat is eigenlijk waar het nu over gaat.

Dat junk-DNA heeft verschillende oorzaken en er ligt een gedachtetaal in de junk-DNA opgeslagen die gewoon vernietigd is en daar is weggestopt. En hij komt tevoorschijn als mensen weer gaan voelen. Dus ook echt de intelligentie

op het gevoel tevoorschijn laten komen.

Ik denk anders, dat kan ik over mijzelf gewoon zeggen, ik denk anders dan de meeste mensen. En omdat ik anders denk kan ik ook andere dingen zien en doordat ik anders zie, dan moet ik zeggen dat het bij mij iets anders functioneert in het lichaam. En ook in de DNA is daar dus een andere functie. En als ik aan wetenschappers vraag of ze daar eens naar willen kijken is die bereidwilligheid er niet want we zijn allemaal hetzelfde.

Je hele perceptie van de werkelijkheid speelt mee, dat is één, maar ook als je helemaal los bent geraakt van het denken van iemand anders dan geeft dat hele informatieveld van dat denken instructies door dat junk DNA heen waardoor we weer aan gaan. Dus ik zeg eigenlijk dat de mens niet verder kan groeien als ze niet tot zichzelf komt! Dus wat er stuk is, wat er junk is, gaat pas aan op het moment dat het vanuit de mens zelf ontstaat. Als het door de wetenschap wordt aangezet dan is het innerlijke bewustzijn er niet bij aanwezig.

Dus we moeten goed opletten of we nou verder een cyborg beschaving gaan worden, opgebouwd in fysiek of dat we voelende wezens worden. We zullen gewoon radicaal andere keuzes gaan maken.

Deler: Dank je wel

Martijn: waarvoor?

Deler: Omdat ik voel dat er hier iets verschuift in mij.

Martijn : en dat weet jij!

Iemand deelt: Ik ben...(naam)

Reactie: dat is de persoonlijkheid.

Deler: ja die persoonlijkheid die staat nog behoorlijk op de voorgrond.

Martijn: waarom zeg je dat?

Deler: ja dat is eigenlijk een oordeel naar mijzelf toe

Martijn: nee maar wat je doet, dit is een stuk confrontatie. Wat je doet, wat wij als mensen doen. Door dat soort dingen te zeggen zitten we gelijk in ons hoofd, want jij wil die microfoon omdat je iets wilt delen vanuit je gevoel

Deler: ja

Martijn: het is hier veilig hè met elkaar

Deler: ja ja, maar dit soort voorbeelden dit is zo subtiel wat je nu tegen mij zegt wat ik dus zelf niet in de gaten heb maar hoe dat dan zo werkt. Nou ja dat vind ik niet altijd even makkelijk.

Martijn: wat is er dan niet makkelijk aan dan?

Deler: nou om dat zelf te traceren of dat inzicht gelijk te hebben hé wat doe ik nu. Nou ja ik heb wel 101 vragen als ik hier zo blijf zitten maar.

Martijn: maar dat zou prima zijn. Kijk we hebben elkaar nog nodig. Dat is ook waarom we hier zijn. We hebben elkaar nodig, ook om elkaar wakker te praten, te schokken en wakker te confronteren en ook wakker te aaien. Het hoeft niet allemaal met kracht en confrontatie, want we hebben elkaar wel nodig. Het zijn de kleine dingen die gezegd worden die inzicht velden zijn. Het gaat er niet om wat er in het oor gebeurt, het gaat om de velden die ontstaan in onszelf.

Nou dan mag je nu doen alsof je de microfoon voor het eerst hebt.

Deler: nou ik zat even zo te beluisteren en ik zit zelf nu in een uitkeringssituatie waar ik een keer stop tegen ga zeggen. En tegelijkertijd voel ik van binnen van 'ja maar ik pas niet meer in de modellen'. Ik vraag me iedere keer af, want we hebben het nu net over dat je vanuit je Harts intelligentie leeft en je hart volgt, vanuit wie je in wezen bent. Dan krijg ik heel sterk zelf het gevoel van 'ja maar dan klopt het ook niet meer dat we nog steeds akkoord geven aan de modellen waar we nog zo aan vastzitten'.

En misschien dat ik het daarin mijzelf enorm moeilijk maak, het is in mijzelf echt een zoektocht van ja ik wil iets totaal anders, wat er niet is.

Dat roept ook allerlei angsten op in mijzelf en tegelijkertijd kijk ik dan ook om mij heen en dan denk ik 'ja, maar wat doen we dan nu eigenlijk'. Of ga ik daar iets te diep nu in?

Martijn: zou je eens naar je gevoel kunnen gaan.

Deler: ja oké

Martijn: er is een reden waarom je begon te spreken omdat er iets van binnenuit borrelt en dat heeft te maken met een gevoel. Wat is het werkelijk wat je net voelde? Ga niet in je herinnering. Kijk in het nu.

Deler: wat ik voel is dat ik angst heb over de stap die ik wil gaan zetten, maar ik weet niet of je dat bedoelt.

Martijn: wat heb je nodig?

Dat is even een hele klinische vraag en dat is tegelijkertijd ook echt een gevoelsvraag. Wat heb jij nodig in je leven en dat hoef je nu niet hardop te zeggen. Maar kijk gewoon eens naar je eigen bestaan hoe dat in elkaar zit en waar er gaten zitten wat eigenlijk opgevuld zou moeten worden met vreugde en levensenergie, dat je merkt dat het heerlijk is om er te zijn, etc. etc. Dat gevoel. Want dat wat we missen, dat wordt gemist door onze gedachten. Het zit in ons hè, niet in wat we doen buiten onszelf. Het zit in ons.

Opmerking: dat is een leuke. Wat we missen wordt gemist door onze gedachten. **Deler:** ja ik versta je wel het heeft ook met het nu moment te maken.

Martijn: ik hoop dat we met deze ronde ook helder krijgen waarom ik in de zomerperiode dacht van 'nou misschien moet ik stoppen'. Dat laten we nu zien. Dat is geen oordeel hè, ook niet naar mijzelf toe. Het is gewoon van 'kijk we zitten dus zo diep in ons persoonlijke traject, we zitten er zo diep in, dat we echt inderdaad overslaan waar het over gaat! En we denken dat we het niet kunnen benoemen. En we denken dat we niet weten wat het is. Terwijl wat jij net vertelt over vliegen nou dan sprankelt het gelijk. Dus er is wel degelijk in ons iets te vinden waarvan we weten, voelen wat je nodig hebt.

Iemand deelt: Ik denk dat ik op mijn 17e de innerlijke reis begonnen ben vanuit depressie en crisis en zo, van waar iedereen zijn leven begon op te bouwen lukte dat niet voor mij. En soms zijn het niet de badguys of de slechte omstandigheden om toch vanuit de diepste kern proberen wel dat te overstijgen en uzelf een klein beetje te vinden. Ik denk dat ik me een twintigtal jaren geleden bestaansrecht heb gegeven" Ik was iets aan het beeldhouwen en toen zag ik 'ja dat ben ik'. Ik heb dat genoemd "ik ben" en dat was in een existentiële crisismoment van 'ik ben er nu toch al dus ik kan er maar beter zijn want ik ben er al een tijd'.

Ik vond het heel raar dat ik mijzelf het geboorterecht moest geven want ik leefde toen al een tijdje, dat vond ik heel bizar.

Met mijn familie is het nooit goed gekomen, ik heb er nooit echt bij gehoord, dat heb ik nu onlangs beseft toen ik nog een stuk van de navelstreng heb doorgeknipt want ik voelde dat het niet meer ging voor mij. Door die technieken die leert vanuit crisissituaties van onder nul denk ik dat je ook nog van boven nul van alles kan doen want je hebt geoefend een beetje en ik heb al eerste stappen ervaren van hoe de deur wat meer kan openzetten, maar ik vind het wel best spannend, want je moet ruggengraat hebben om dingen te kunnen filteren en aan te kunnen om boven nul ook..

Martijn: hoe is het met jouw ruggengraat dan?

Deler: Mijn ruggengraat, die is gaandeweg vanuit veel crisismomenten die ik tot mijn schade en schande heb moeten doorploeteren en ik had heel weinig gidsen, niemand eigenlijk, af en toe wel een ...?? die ik aan de kant van de weg zag, die was wel interessant maar. Zeg nog eens je vraag?

Martijn: hoe is het met jouw ruggengraat, want je zei ja daar moet je wel een ruggengraat voor hebben. Dat klinkt als een soort voorwaarde die je nodig hebt om ergens te komen.

Deler: ik voel dat nu ook als ik de deur openzet, dat ik daar niet genoeg potentieel voor heb om dat aan te gaan. De aarzeling die ik voel in mijzelf en misschien moet je gewoon wachten en kijken wat er gebeurt, dat de dingen zichzelf aandienen...?? met de Heilige Graal, dat schijnt mijn persoonlijke gids te zijn op dit moment waar toe ik mij kan ...?? Terwijl je de stap zet komt de

steun en kan je over de brug gaan in het kwantumveld maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd om volgende praktische stappen te ervaren. Dat is een groeiproces waar je af en toe met mensen moet kunnen levelen

Martijn: kun je eens stoppen met praten?

Ja dat willen mensen met mij ook altijd doen en dat gaat ook niet lukken. Ik zeg dit eigenlijk alleen maar om jou te vragen of je eens naar je gevoel kunt gaan, kun je eens naar je gevoel gaan, voorbij deze uitleg over ruggengraat 'wel of niet' en wat er allemaal gebeurt is. Dat zijn allemaal geheugendatabanken, allemaal informatie in het lijf. Kun je eens gaan naar het nu. Wat je nu op dit moment nodig hebt. Wat voel je?

Deler: ik weet niet of ik nu iets nodig heb, ik ben prima. Ik vind het wel leuk om authentiek contact te maken met de mens. Dat vind ik altijd heel bijzonder om van daaruit te ervaren wat dat doet met een mens. Dat mag nu ook maar dan moet je er uiteindelijk de rust voor nemen. Dat gaat niet als we praten, dat klopt, daar ben ik het mee eens. Maar je vraagt me om te praten en we doen nu een praatoefening.

Martijn: ik vind het heerlijk dat je het doet en ik speel gewoon lekker mee.

Deler: de linkerhelft van de hersenen, door de vragen die je stelt, doen we een oefening dan zitten we rechts meer in het voelen. Dus je geeft de aanzet naar het denken.

Martijn: Nou jij zegt 'ik heb niks nodig', klopt dat?

Deler: als ik naar buiten ga heb ik misschien wel van alles nodig, maar hier en nu. Ja ik zou het leuker vinden op aarde als we beter contact hebben met elkaar.

Martijn: waar heb je die gidsen voor nodig dan?

Deler: die gidsen? Ik vind dat leuk om die wereld te verkennen met die gidsen en zo. Als ik vragen heb die ik alleen niet opgelost krijg om verder te kunnen kijken en de juiste keuzes te maken, betere keuzes. Kortere leertrajecten. Zij brengen ook heel veel vreugde de gidsen en de kleine wezens die ik ook leer kennen. Een fijnere wereld dan misschien alle dag met mensen op het werk.

Martijn: en als die nou vanaf morgen nooit meer terugkomen, wat dan?

Deler: je hebt het dan gehad hè.

Martijn: ja zo gaat het in België maar in Nederland niet...(gelach)

Deler: Ik heb wel het vertrouwen dat ik veel positieve dingen nog?? veel beter is. **Martijn:** Kun jij voelen wat ik doe?

Deler: Ja jij wil dat ik alleen....?? zonder hulp.

Martijn: kun je voelen wat ik doe?

Deler: ik ga het nog eens proberen.

Martijn: niet te snappen maar voelen

Deler: Maar je stuurt taal via cognitieve processen, dan moet ik het andere doen. Ik... ?? maar dan word ik heel blij. Dan niet in de stoel blijven zitten dan zou ik iets anders gaan doen.

Reactie: laat het zien

Deler: dan moet ik het alleen doen, dan ga ik een beetje dansen en zo.

Martijn: dat is niet waar ik op uit ben. Het is meer van velden openen. Er liggen zoveel dingen over ons heen die er wel toe doen maar toch eigenlijk heel sterk afwijken van wat je ten diepste in jezelf voelt. En als ik de vraag stel van 'wat heb je nodig', aan wie dan ook, dan lijkt het net alsof je het even moet ophalen in jezelf wat je nodig hebt en dan zitten we al heel snel in de gedachte, dat is dus juist de uitdaging van 'oh wat heb ik nodig, ja wat heb ik nodig', terwijl we eigenlijk in onze fantasie altijd precies weten waar we heen moeten, wat we echt voelen. En dat is dus ook voor mij even vertaald, wat je nodig hebt. Waar ik naar op zoek ben is naar mensen die daarheen durven gaan.

Deler: ik ben daar al maar ik blijf nu liever in de stoel zitten....??

Martijn: jij hoeft helemaal nu niets te doen want je doet gewoon wat jij wil en voelt **Deler:** maar het hoeft niet van mij want als iedereen blijft zitten in de stoel dan vind ik het niet zo leuk.

Martijn: dus doe je het een andere keer, gelanceerd.

Ik vind het leuk, dank je wel, mooi krachtig, samen. Ik druk dus een beetje door

hè, dat voel je dan ook, maar ik doe dat in waarde en respect.

Ik druk meer in velden om te kijken of we inzicht kunnen krijgen in hoe we bij datgene waar het over gaat bij weg kunnen lopen. Ik zeg niet dat we dat doen. Dat zeg ik niet. Ik wil het alleen maar blootleggen met elkaar want uiteindelijk gaat het om die trillingen van de innerlijke kracht en dat is de universele taal. En die gaat voorbij de mind! En die is helemaal ondergesneeuwd. Die is helemaal weggestopt.

Deler: dan moeten we stoppen met praten dan moeten we dingen doen.

Martijn: nou dat hoeft niet, waar wij vandaan komen praten wij ook.

Iemand deelt: ik heb een paar vragen. Als je het teveel vindt dan moet je het maar zeggen. Ole Dammegard had het van de week over die falsflag, valse vlag. Kun je daar iets over vertellen, ik wil weten klopt het en heb je nog wat extra informatie dan dat hij al gedeeld heeft? En of die Phoenix lichts een doelbewuste actie was van buitenaardsen of was het een CIA project?

Leven van licht, dus mensen die geen eten nodig hebben, hoe kun je dat bereiken? En ik heb een ayahuasca meegemaakt waarin ik op een gegeven moment, toen ik diep gaapte, mijn ogen dicht geknepen, allemaal cijfers, nullen en enen zag, heb ik dan de grens van de matrix bereikt? (gelach)

Martijn: ja wat moet ik daarover zeggen?

Deler: of het klopt.

Martijn: Nee

Deler: was het een insertie bij hem

Martijn: Nee

Deler: is hij controled opposition

Martijn: Nee

Deler: oh wat gebeurde er dan?

Martijn: ik vind dat woord wat je nu uitspreekt neigen naar het stigmatiseren. Niet dat jij dat doet, maar het stigmatiseert als dat maar de enige mogelijkheid is.

Er zijn mensen op deze wereld die zo goed in de gaten worden gehouden door de inlichtingendiensten, en dat zijn echt hele andere inlichtingendiensten als die wij normaliter zien en die krijgen precies de informatie naar zich toe gezet om dingen in het veld te publiceren of naar buiten te brengen wat het eigenlijk niet is.

Er is echt een informatie oorlog gaande en wat hij vertelt is gewoon niet waar.

Deler: oh dat vind ik een shock

Martijn: hoezo?

Deler: Ole Dammegard.

Martijn: maar geloof niks van wat ik vertel. Dan hoef je ook niet geschokt te zijn. **Deler:** nou omdat ik hem wel heb leren kennen als een hele integere

Martijn: het gaat ook niet om integriteit en of iemand integer is of niet. Je kunt ook wel in het verlengde van iets anders praten en hartstikke integer zijn. En dat alle signalen daar echt op wijzen en al die rapporten die je ziet en al die informaties, nou dan heb je toch een reden om het te vertellen. Maar we moeten ook goed opletten dat ook zulke mensen gebruikt worden, letterlijk, om valse aanslagen te laten plaatsvinden. Kijk en ze zijn echt niet op hun achterhoofd gevallen.

In de alternatieve media, om het maar een verzamelnaam te geven, zien ze echt wel dat er heel veel macht is. Door de alternatieve media is heel veel macht. Mensen worden bereikt via de alternatieve media, dus het is ook een heel belangrijk propaganda en sturingskanaal geworden, voor militaire doeleinden, economische doeleinden en politieke doeleinden. Dus zulke mensen die heel integer zijn worden op een gegeven moment echt ingezet om de agenda's te lanceren die wij totaal niet snappen omdat wij niet weten wat er allemaal op intelligence level plaatsvindt om dat gewoon te ontrollen. Want wij zien helemaal niks van die intelligence. Dat is 99% onzichtbaar. En we krijgen misschien 1% te zien.

Deler: dat is meteen een antwoord op de vraag doe ik eerder had. Dat het

helemaal niet van belang is om je te verdiepen in de Cabal en dat soort dingen.

Martijn: ja je komt er niet achter, plus je wordt hartstikke voorgelogen. Je wordt voorgelogen want niemand weet hoe het zit. Zelfs de mensen bij Need to Know personen die weten ook niet hoe het zit. Het is zo'n groot verdeeld systeem. Er is niemand die kan uitleggen hoe het in elkaar zit van deze aarde.

Deler: Volgende punt die Phoenix lights is dat echt?

Martijn: Ja dat is echt.

Deler: dat was echt van de benovelent uh

Martijn: nee

Deler: wat was de reden dan dat ze dit laten zien?

Martijn: de reden dat ze dit lieten zien was niet gerelateerd een het Amerikaanse congres

Deler: ging het om financiering? Die lichten, die ufo's. Dat waren dus niet van de goedaardigen om het zomaar te zeggen.

Martijn: nou het wil niet altijd zeggen dat iets goed of slecht is, iedereen heeft zijn eigen redenen van bestaan en heeft zijn eigen redenen waarom 'ie dingen doet en wij proberen dat te classificeren als iets positiefs of negatiefs. Maar het is een onderdeel van een rookgordijn om het ufo scenario echt in te brengen, de hele ufo gemeenschap, dat zijn gebeurtenissen die hebben een enorme impact in hoe het ufo fenomeen als het ware is ontvouwd. Dat is een onderdeel van wat zich in de jaren 40 en 50 daar allemaal voltrok, dat was in 1957 geloof ik. Dat is een onderdeel om de hele buitenaardse cult als het ware te installeren. En dat betekent ook op militair niveau maar dat betekent ook in de menselijke spiritueel niveau.

Maar de reden daarvan die kun je niet zomaar benoemen, die is veel te groot. Het is een eenvoudige vraag maar het is niet zo dat ze voorbij gekomen zijn en dat ze aan hun stuurknuppels zaten en dachten we gaan er langs in de militaire industrie, nee het is iets heel anders. Het zijn dus niet wezens geweest die de kracht in de mens eren, nee.

Deler: omdat je het in het begin van de middag erover had. Wat ik wilde delen over ayahuasca ik heb echt een super ervaring gehad, dat wil ik wel even delen. Een enorm gevoel van compassie met de mensen hier op aarde, dat ging echt zo diep en toen dacht ik 'oh my god hoe zwaar het hier is'. Dat kwam zo binnen, het was echt, daar ben ik heel dankbaar voor. Ondanks dat dat ook matrix is.

Martijn: Nou ayahuasca is niet perse matrix. Kijk het is een onderdeel van de matrix, maar je kunt wel uit de matrix, uit deze werkelijkheid. Laat ik het woord matrix weghalen. Deze werkelijkheid die wij nu beleven daar kun je echt wel uit ontstijgen, je kunt daar wel uitgaan, of dat via een ayahuasca ceremonie gaat of bijvoorbeeld doordat je uit je lichaam stapt. Het is dan nog steeds matrix gebeurtenis want je doet het in deze wereld. Maar het is maar net wat daar operationeel is, welk veld is daar in beweging? Maar zolang jij in verbinding met jezelf aanwezig blijft kun je eigenlijk alles gewoon doen en dan kun je ook als het ware de matrix op een andere manier bekijken. Er zijn heel veel lagen in de matrix waardoor je het script op een afstand kunt zien, dus een beetje uitgezoomd. En dan kun je ook ervaren dat die gevoelens van de beklemmingen als het ware minder worden dat je dat helemaal kwijt raakt, maar je zit nog steeds in het systeem. Want je gaat nooit terug naar je oorspronkelijkheid. Zo ver gaat het met die ceremonies niet. En daarom moet je zelf helemaal compleet innerlijk veranderen en terug naar jezelf!

Deler: ik dacht toch dat ik heel goed onderweg was.

Martijn: ja dat blijkt wel met al die getallen die jij zag. Ik kan hier niet vertellen wat die getallen zijn, dan ga ik duiding geven. Jij ziet dat en het is voor jou als mens belangrijk dat je gaat voelen wat er met jezelf gebeurde op dat moment. Of dat nou gliefs zijn, getallen of andere velden. Ik kan niks zeggen want dan ga ik invullen wat het is en dat vind ik niet correct omdat ik daarbij ook de mogelijkheden van wat het is door de mind, door mij uitleg, dan wordt het daarin gelegd. Ik ben daar met dit soort dingen wel voorzichtig in.

Deler: Ik zat het net te propageren van 'dat moet je ook doen omdat je dan op een gegeven moment zo'n krijgt in die sessie, wat je dan kunt doen is er

helemaal doorheen ademen. En dan ga je er doorheen en dan kom je echt in een soort paradijs, hele heerlijke staat'.

Martijn: waar we het nu vandaag over hebben, en daar moet het vooral over doorgaan, is dat we dat paradijselijke gevoel inderdaad in onszelf moeten kunnen terugvinden als mens hier in deze wereld, hier, dat je hier voelt in je lichaam, dat je het hier voelt als mens, dat eigenlijk al die andere dingen die je dan doet, nou voor het onderzoek is het leuk, maar kom maar eerst hier tot leven, zelf.

En we moeten elkaar leren heel te laten, dat is wat we moeten doen. En ik denk dat als ik iedereen heel laat en jullie laten iedereen heel, dat je dan ook met die projectie, die je weg seint vanuit je mind, een veilig veld creëert waardoor mensen zich kunnen openen. Dat is waar we mee bezig zijn. We zijn aan het kijken wat er gebeurt, wat is het onderscheid tussen wanneer je naar een denkformat gaat of wanneer je naar een innerlijk gevoelsformat gaat?

Mijn voorstel is om straks met elkaar nog in twee oefeningen te gaan wat misschien wel leuk is om het samen te beleven en dan wil ik daarvoor nog even iets over kwantumfysica zeggen om dat organische deel in onszelf voorrang te geven. Want daar gaat het om.

Je kunt blijven denken tot je een ons weegt. Maar er is iets nodig van binnenuit en dat moet naar het hoofd toe en het moet ook in lijn met het denken naar buiten worden uitgezet. Dus je leven moet op een heel ander spoor zien te komen. En dat kun je met je hoofd niet voor elkaar krijgen, alleen met je gevoel. Dus je moet een actie geven aan het veld van: "ik ben hier, ik ben er serieus en ik laat me ook niet meer tegenhouden". Ik heb gekozen om te leven en ik kan alleen maar kiezen voor het leven door te voelen en te weten in mijn diepste fantasieën van wat ik nodig heb in die trilling".

Daar gaat het om. Eenzaamheid of misschien iets anders, het maakt niet uit.

Iemand deelt: Mijn vraag is inmiddels een beetje veranderd. Ik heb al veel antwoorden gekregen door de gesprekken van zo net. Mijn eerste vraag ging over 'ga in je fantasie zitten' en daarna zei je van 'het is hier veilig met elkaar om te spreken' en toen dacht ik 'ja dat kan jij niet voor ons bepalen want dat voel ik in mijzelf en ik weet niet of het echt veilig is in mijzelf'. Ja dat vond ik even een lastig stukje van wat is dan veiligheid.

Martijn: Ja wat is dat dan? Leg jij het eens uit gevoelsmatig, als je wilt, wat het voor jou is.

Deler: Nou ik merk soms dat ik voor heel simpele dingen ineens heel angstig word en dan voel ik geen veiligheid want ik heb geen houvast aan mijzelf want daar is die angst i.p.v. dat het open is en ik eerlijk in mijzelf kan kijken, want er zit iets voor. En dat kan heel simpel zijn in een ontmoeting met iemand dat ik me dan niet veilig voel en dan lijkt het alsof die ander niet veilig is voor mij maar in wezen ben ik dan niet veilig in mijzelf.

Martijn: weet je, wij kijken vanuit waar ik vandaan kom, wij kijken er zo naar. Veiligheid ontstaat op het moment dat het wezen die de veiligheid ervaart dat uitspreekt.

Deler: dus op momenten dat ik mij niet veilig voel als ik dat uitspreek dan is het weg? **Martijn:** ja en dan niet alleen maar de woorden van 'nou nu zeg ik even

van ik ben onveilig en dan draait het wel om', maar de trilling van onveiligheid. Dus dat is binnenin, dat is een emotieveld die dus wordt uitgesproken, gedeeld vanuit het gevoel en dat je het naar buiten toe uitspreekt van "ik voel me eigenlijk niet echt veilig".

En dan voel je ook dat daar dus een laag onder zit van waarheid, dat je het ook echt zo voelt op het moment dat je dat zo uitspreekt. En dan de keuze daaraan verbindt, aan het gevoel, dat dat gewoon afgelopen is bij de gratie van dat je de leiding gaat nemen in dat moment. Het komt er dus op aan of je het doet.

Dan ontstaat het, dan draait het veld om. En eigenlijk doen we dat niet omdat we denken dat er allerlei onveiligheden zijn en we eigenlijk gehoorzaam zijn naar het veld wat in ons actief is, waarvan we zeggen waar we vanaf willen.

We houden hem eigenlijk zelf in stand.

Deler: mijn eerste vraag was je had het over fantasieën

Martijn: daarom zei ik dat dus want je vroeg wie ik dan wel niet ben om dat te zeggen. Je vroeg je af of ik dat voor jou kan bepalen. En dat bepaal ik dus helemaal niet, voor niemand. Maar het is meer dat ik het gewoon zeg om het open te leggen. Want het is hier gewoon veilig. Het is hier veilig, het is hier veilig. Ja we kunnen hier met elkaar gewoon over alles spreken.

En dat het veld van onveiligheid tevoorschijn komt dat is dus een gedachteconstructie van jou. Ik herken dat en wij herkennen dat allemaal dat we die dingen voelen. Dus ik spreek het niet tegen maar ik wil niet zeggen dat het onveilig is.

Dus we moeten helder worden met ons bewustzijn. Dat we niet gaan voldoen aan onze eigen mindconstructies. Dat is heel erg fijn om dat open te leggen. Sorry dat ik daar nog eventjes op in ging.

Deler: nee het was goed, want het is een stuk om heel makkelijk bij weg te gaan, die angst is dan zo groot, denk je, in dat construct, dat houd je dus vast.

Martijn: maar dat is niet jouw angst, dat is angst van het lichaam, dat is niet wie jij bent! En waarom ik deze dag ben opgebouwd met het verhaal, samengevat van wat er gebeurd is en om ons -en dat hoef je niet te geloven maar dat kun je gewoon bestuderen- een stuk inzicht mee te geven dat alles wat we doen en ons beperkt, dat dat een ingrediënt is van het lichaam die we niet zijn!

En de vraag is: willen we daarnaar luisteren of knallen we er doorheen?

En dat kan met ons innerlijk bewustzijn gebeuren. Op elk vlak. Ik weet dat dat kan. Ik weet dat wij dat allemaal kunnen. Er is geen verschil tussen ons, niet. Het is alleen de illusie van de gedachte dat er verschil is.

Deler: over fantasieën. Dan heb ik fantasieën en die moet ik dan uitleven zei je.

Die fantasieën zijn dan dat ik dan in een andere wereld zit en dan denk ik ben hier niet alleen op deze wereld maar ook in andere werelden, het is heel makkelijk om weg te gaan, uiteindelijk gaat het om mijn leven te ontbloten om duidelijk te krijgen wie ik in wezen ben, wat mij tegenhoudt hier.

Martijn: en wie je bent is wat je voelt.

Deler: ja en als ik dat voel dan kan ik overal tegelijk zijn.

Martijn: kom eerst maar eens hier.

Deler: ja precies, ik moet hier gaan leven, hier doet het er toe. Dus in die zin moet ik niet gaan fantaseren??

Hier moeten we het doen

Martijn: want al het andere is er niet meer. Want we zijn nu hier. Er is dus ook geen bron. Dat kunnen we hardop uitspreken. Er is geen bron behalve dat stuk hier wat je kunt voelen. Al het andere van wie je bent en wie je ooit bent geweest, wat ingekapseld is geraakt, wat geïsoleerd is geraakt, waarvan nu het restant voelbaar is in het lichaam wat ook nog eens een keer wordt weggemoffeld door de overtuigingen van het lichaam, alles wat je ooit bent geweest, dit is het restant! Dit is het restant.

Zo ver is het gekomen met deze technologie dat de bron van wie je bent helemaal teruggebracht is naar het punt van nu. En elke gedachte dat er hierna nog iets is waar je in terugkeert en dat je ergens anders tegelijkertijd bent is slechts een gedachte! Dat is wat andere krachten ons willen laten denken om ons in de mind te laten zijn.

Dus dat stuk wat er nog is dat is de eeuwige vlam binnenin, die moet in dit leven hier ook echt voorrang krijgen in jezelf en van jezelf!

Dus je moet in je eigen leven dat door gaan breken of veranderen vanuit je diepste gevoel wat je fantaseert. Dat moet je doen omdat je daarmee die innerlijke trilling, en dat is het innerlijke lichtveld, repatrieert. Het zit hem in deze werkelijkheid.

Dit is de prison, hier is de gevangenis van de mind. De mind is gevangen, maar het gevoel is er wel. Het gevoel is gedempt geraakt, geïsoleerd geraakt door al die werkelijkheden die we hebben meegemaakt, steeds dieper en dieper en wat

we nu uiteindelijk over hebben is een hele sterke constructie van onze persoonlijkheid.

Onze persoonlijkheid is heel sterk, een hele sterke constructie, maar wat er overblijft is dat er door die persoonlijkheid heen, in lijn met de persoonlijkheid, dat wat we voelen helemaal gaan leven! Helemaal, volledig. En dat moet je voorrang geven.

En dan pas draait 'ie om en dan is er weer een bronwezen. Eerder niet. Anders ben je in slaap en is alleen dat deeltje wat slaapt, het restant, afwezig. Zo wordt deze planeet ook gezien.

Gaia is gevallen, al heel lang geleden en niemand wil het horen en iedereen zit te therapeutiseren, maar niemand durft het te doorbreken. Iedereen heeft mitsen en maren omdat we verslaafd zijn aan onze persoonlijke rollen en onze gedachtes dat het niet kan.

Gaia is gevallen

Gaia is gevallen, deze wereld is gevallen.

We kunnen het zien dat als we naar buiten kijken dat er geen snars meer van klopt. En het is niet zo dat dat nou een negatief verhaal is, nee het zijn de feiten. We zien dat het niet deugt hoe de wereld functioneert. Er zijn mensen die beslissen dat het van hun is. Het is van hen. Nee het is van alles.

We moeten de feiten durven zien dat het niet oké is en dat jij als enige wezen, afgezien van al die mensen om je heen, tot jezelf moet komen. En je moet het doorbreken. Er is geen andere manier. En het doorbreken betekent letterlijk in mijn taal, of eenvoudig uitgelegd, naar je diepste verlangens gaan. Verlangens in fantasie waarbij een gevoel ontstaat binnenin en niet een gedachte ontstaat, naar buiten uit! Dan wordt het woord verlangen, wordt weer in een hele andere context geplaatst.

Ons is in de gnostiek vooral afgeleerd en ook in allerlei andere velden dat we geen verlangens mogen hebben, want verlangen is niet goed, nee dat komt omdat verlangen vanuit de mind niet goed is! Maar je hebt ook een innerlijk verlangen, dat is vuur, dat brandt om in contact te zijn met de aarde, om in contact te zijn met de bomen, met de mensen, met de dieren, in contact te zijn met mensen die je liefhebt waar je voelt 'die mensen die moet ik gewoon ontmoeten, iemand die je niet kent, bham en het vuur vliegt over en weer en je hebt de dag van je leven, door die ene korte ontmoeting van 15 seconden dat je iemand hebt gezien.

En dat kun je niet verklaren maar het gebeurt.

Wij moeten goed zien dat de val van Gaia al heeft plaatsgevonden. Deze wereld hier, is heel hardnekkig om daar naar te durven kijken, we willen het wel vaststellen, maar als het er op aan komt, hoe we onszelf repatriëren, dan slaan we onszelf steeds over. En daar moeten we toch naar toe.

Dat is de galactische bevrijding, dat is de kosmische kracht in ons, dat is de universele taal en er is maar één taal en dat is de taal van het binnenkant voelen waarin je niet kunt verklaren wat je voelt, maar je gaat er gewoon mee aan de gang!

Je doet er wat mee. Want anders ben je daarna weer dood. Zo wordt er naar deze aarde gekeken. En het klinkt even sterk en stevig, maar ik druk mij nu op dit moment heel zacht uit.

Vraag: wanneer we dan dood zijn ontkoppel je je van iets?

Martijn: de dood heeft niet te maken met ont koppeling. De dood heeft te maken met dat je niet leeft vanuit je diepe vibratie, dan ben je dood.

Vraag: Bedoel jij een kosmisch verlangen als je zegt 'je fantasie', is dat een kosmische fantasie? Dat denk ik dat kan alleen maar bereikt worden door aandacht, aanwezigheid..

Martijn: ik weet niet welk woord je er aan zou moeten geven want deze informatie van mij komt ook niet uit woorden vandaan. Het komt uit een totaal intellectuele innerlijke kracht vandaan. Als ik het ergens aan zou willen plakken, jij zegt het is dus iets kosmisch, ja het is iets universeels. Het is iets universeels, het is een verlangen en dat verlangen hebben we hier als

verlangen, maar waar we vandaan komen is dat er niet want daar zijn we dat gewoon! Er zijn geen beperkingen. Wij plakken geen etiketten op elkaar. We zijn niet bezig met elkaar stuk te maken. Dat bestaat gewoon niet. Dus daar is ook geen verlangen.

Dus in die zin is dat verlangen ook weer niet kosmisch maar vooral heel aards. Maar de kracht daarvan wat daarbij vrij komt dat is dus kosmisch. Dat is eigenlijk het onsterfelijke deel in de mens.

Na de pauze wil ik nog iets beeldend uitdrukken over het frequentieveld om ook dat denken, wat voorkomt dat je kunt voelen, dat dat in beweging kan komen. En dat is voor ons allemaal want we staan voor hele grote draaideuren op dit moment, en het is maar net van hoe stap je erin en ook hoe je in je eigen leven ook echt die reactievelden actief krijgt. De velden van deze matrix, dat er een reactie komt op wat jij voelt. Dat kan echt hoor! Dat is geen magie. En dat heeft niks met spiritualiteit te maken het heeft gewoon met kwantumwetenschap te maken en dat jij kunt stoppen met dingen denken in de constructie van een ander. En daarom zeg ik ook steeds van 'vergeet wat ik zeg in mijn constructie', want het is ook alleen maar een vertaling. Het is veel groter en heel anders dan dit. Maar het is alleen maar een vertaling en dat kun je zelf over na gaan denken en voelen en daar zet je je eigen beeld in en je eigen betekenis. We moeten wel autonoom blijven.

Deel 4-4

Wij vliegen een route aan om contact te leggen met andere intelligenties en het bijzondere is; wij hoeven geen contact met hen te leggen, zij zullen het doen met ons! Dit pad, wat we vandaag zo bijna traumatisch doorlopen, van het voelen en dat te openen, het ontstaan van het innerlijke bewustzijn en de trillingen, dus de analoge geometrie, het organische voelen dat voorrang krijgt, dus ook in je dagelijkse leven, wat zich ook gaat bevinden in het hoofd, is ook het aansluitpunt om galactisch contact te krijgen met andere beschavingen. Elke afwijking daarvan zal niet leiden tot contact. Zij weten heel goed wat ze wel en vooral niet willen, wat ze vooral niet gaan doen.

Dus het gaat er om dat we voelende wezens zijn en als voelende wezens dat ook gaan inzetten!

Dat is eigenlijk veel minder moeilijk als dat het lijkt. We moeten er alleen behoorlijk rekening mee houden dat als je daar naar gaat luisteren dat je leven inderdaad gaat veranderen.

Nou ja aangezien we toch willen dat het allemaal anders is zou ik zeggen why not? Ja toch?

Contact met andere beschavingen

De beschavingen die de mensheid, laat ik zeggen, positief gezind zijn, die de kracht in de aardse mens eren en die van buitenaf dus heel goed zien wat er met Gaia gebeurd is, dat de wezens en de beschavingen die daarbij aanwezig waren gevallen zijn in een constructie van artificiële werkelijkheden, zijn opgeslokt en die ooit waarschijnlijk zelfs nog door mensen van Gaia zelf gecreëerd zijn. Zijn eigen schepping en eigen universum gevangen genomen, wat ze zelf hebben gecreëerd.

Daar is heel goed bekend dat de manier hoe zij de aarde bekijken en de mensen die daarin leven zich moeten ontdoen van levenswijzen en keuzes die er eigenlijk niet toe doen, en daardoor een veld oproepen in het bewustzijn waardoor zij niet met ons kunnen communiceren.

Dus als jij in de 'oorzaak en gevolg' blijft van het denksysteem en daarbij ongelukkig bent en de innerlijke vlam eigenlijk helemaal niet voelt -en toch voel je je in je hoofd eigenlijk best wel prettig, het is best wel een goed leven eigenlijk hè in je hoofd, dat is gewoon best oké- maar als daar geen emotie en een trilling bij is, dus je mist eigenlijk de innerlijke boot, als die trilling niet in je

hoofd is kunnen ze niet communiceren met ons. Zij hebben daar echt een specifieke voorkeur in. Het is er echt. Ik haal altijd het woord voorkeur weg want dat is het woord wat past bij het matrix denken.

Er is een voorkeur om in contact te komen met een civilisatie die hier op dit moment op de aarde leven, wij zijn nu onderdeel daarvan.

Wij moeten niet denken dat wij het contact moeten leggen. Wij leggen contact met onszelf. We rollen het uit, we stabiliseren onszelf, we komen in een iets ander levensformat terecht en dingen worden anders. Vanuit dieper dan ooit komt het binnenste bewustzijn tot leven en voel je ook dat je steeds krachtiger wordt van binnen, je voelt dat er binnenin veel meer leven is dan buiten. Dat voel je, dat wordt veel sterker.

En die route van vandaag is er vooral omdat ik hem ga openleggen om goed te beseffen dat het een illusie blijft om contact te hebben als je daar in voelt dat het daar ook mee te maken heeft om als ambassadeur/ambassadrice of kosmisch diplomaat hier op de aarde als mens te kunnen schakelen tussen verschillende werkelijkheden en daarin, laat ik zeggen, een post in te nemen. Dus dat je iets doet wat op intergalactisch niveau doorwerkt, dat je contact hebt met verschillende werelden.

Eigenlijk komt dat niet tot leven, dus je moet op een gegeven moment keuzes maken.

En vandaag staat centraal dat wij echt dieper in de materie moeten gaan, naar binnen toe. In onze materie naar binnen te kijken van wat wel en niet klopt. En als we dat niet zouden doen dan blijven we dus doordraaien in een oneindige cyclus van wat we willen. En dan wordt het niet gevoeld.

Dus we hebben met twee talen te maken.

De taal van het volgsysteem, wat dat volgsysteem ook is, laat dat ook duidelijk zijn. Er is op kosmisch gebied geen enkel onderscheid tussen welk model dan ook. Als het een model is waar je aan moet voldoen, als het een model is waar je in mee moet gaan, als het vanuit een gedachte is van een ander en je eigen ervaring zit er niet in, je kracht van binnenin, je eigen ervaringen zijn er niet, dus die gevoelens binnenin zijn nooit tot leven gekomen, dan blijft het een theoretisch iets.

En elk model wordt op kosmisch niveau gezien als een instrumentarium om de mind te laten functioneren.

Deltagroep en de 2 velden

We kennen allemaal de driehoek, de driehoek met het oog bovenin. De driehoek is de Delta en de Delta met het oog erin is het overzicht en als je een driehoek ziet met een oog erin wat licht uitzendt dan is dat het symbool van de Deltagroep. En de Deltagroep is de geïnstalleerde macht vanuit de draconische grootmachten door die 188 lagen heen. En dat heeft alleen maar betrekking op Gaia wat ik nu vertel hoor, in al die lagen. Ergens anders is dat weer totaal anders.

Die Deltagroep heeft macht en die heeft macht over ons, wie we zijn en over ons denken. Want zij kunnen uitrekenen wat wij denken, sterker nog wij denken wat zij willen! Dus de Labyrint Deltagroep, de driehoek met het oog is letterlijk de controle over de mens. Dat is het symbool wat we hier op de aarde zien. Dat heeft niets anders te maken met alleen dat.

Daarnaast heb je nog de driehoek van creatie dat is de innerlijke kracht. Dus deze driehoek staat boven (op?) het hoofd en zorgt er eigenlijk voor dat je i.p.v. dat je je innerlijke kracht, waar we het steeds over hebben, van binnenuit naar je hoofd brengt en dat je leeft naar buiten zoals je je van binnen voelt. Eigenlijk zorgt die driehoek van de Delta er eigenlijk voor dat je doet wat zij denken ofwel jij denkt op een manier zoals zij willen dat je denkt. Zij hebben de controle over het lichaam, zij hebben het aangepast, zij zitten achter de grote modellen die hier op de aarde gaande zijn om te zorgen dat je niet dat wat je van binnen voelt uitzendt.

Dus de Deltagroep is eigenlijk puur actief doordat jij kunt denken op hun

manier.

Nou, nu komt het ineens andersom. Nu draaien we het om.

In één keer kom je tot een heel diep inzicht door een gevoel en je gaat dingen omdraaien door dat voorrang te geven in jezelf en het te laten stormen, wat het ook is. Het gaat gewoon aan. Op dat moment dat je naar je hart luistert naar je emoties binnenin en je gaat het uitvoeren naar buiten, dus je zet het dus in het veld, op dat moment is per definitie je brein al operationeel ten opzichte van dat diepere gevoel. Op het moment dat het brein verschuift naar een andere organische trilling is de Deltagroep veel minder actief. Want het berekenbare stuk van je gedachte zet...?? weg. En ook is de toekomst die erop aanzuigt, door jouw denken, ook weg. Dus alles wordt op nul gezet.

Dus je hebt de Deltagroep bovenin en je hebt eigenlijk de Creatiekracht onderin. Hier onderin heb je de innerlijke zone, dus het gevoelsveld en dat is ook een driehoek, dat is het innerlijke voelen en het is het geven en het ontvangen. Dit zijn alleen maar woorden, maar het zijn trillingen.

Als je iemand iets geeft vanuit liefde en oprechtheid dan is dat niet zomaar iets. Heel veel mensen weten niet eens meer wat dat is. Om echt iets te geven, een moment van echte aandacht, echt diepe liefde van binnenuit. En een ander die het niet eens kan ontvangen, of het een beetje ontvangt, die maakt het bijna stuk wat je geeft.

Dat heb ik mijn hele leven al meegemaakt. Mensen voelen zich er bedreigd door, door wat je geeft in wie je bent. Het is ook bedreigend omdat die mensen onbewust voelen van 'ja maar als ik daarop ga reageren dan verandert dit hier binnenin en dan verandert mijn hele leven, dus dat moet ik helemaal niet doen'. Dus het zijn twee velden. En als ons eigen delta weer in beweging komt, dus niet de Deltagroep vanuit het hoofd, het denken, maar onze eigen delta om te kunnen geven, ontvangen en goed te kunnen luisteren naar elkaar, dat we kunnen luisteren naar ons hart, dan brengen we die kracht omhoog en dan begint ons innerlijk zijn ook te schijnen in het hoofd. Dat zijn hele diepe krachtvelden. Hier op aarde noemen we het derde oog maar dat is helemaal niet zo, het is letterlijk het brein dat licht gaat geven. En licht is informatie, is bewustzijn.

Fantaseren

Dus wij hebben het met elkaar over deze zeer belangrijke onderwerpen maar vergis je niet, het speelt zich gewoon in je eigen leven af. Je hoeft het niet in boeken op te zoeken, dat is allemaal onzin, overbodig, flauwekul. Het speelt zich in je leven af waar je nu in bent! Zo simpel is het. En daar moet je naar kijken.

En je moet ook voor jezelf invoelen van wat het dan wel en niet is, en ook goed kijken van 'ja misschien is dat het juist wel maar wil ik het juist helemaal niet'. Waar ben je bang voor? Je moet het ontcijferen, je moet het decoderen want het zijn gewoon codes in ons systeem.

Ik weet zeker als alle mensen één dag zouden luisteren naar hun diepste fantasieën dat de hele wereld er anders uit zou zien.

Als iedereen zou doen wat hij ten diepste voelt en echt durft te fantaseren zou de hele wereld totaal anders zijn. Alles!! Iedereen!

Dus ook de mensen die in de Delta zitten van het denken!

Want iedereen kan fantaseren, Iedereen. Maar het is een switch, je switcht van het ene naar het anderen, tjak, tjak, tjak. tjak.

Als alle mensen één dag zouden fantaseren wat ze werkelijk voelen en dat ook zouden uitleven, beleven en ervaren dan zou de hele wereld veranderen!

Nou de beschavingen die contact zoeken, nu op dit moment met de mens, om ook echt in contact te komen; die kijken naar een gegronde krachtige groep mensen die daar niet voor wegloupt en niet bang is om het leven helemaal uit elkaar te zien vallen van de constructies van de

matrix!(stilte)

Martijn: ik word daar gewoon blij van. Ik word daar echt blij van.
Dus welke constructie is er nu operationeel?Kijk eens naar je eigen leven.

Laten we een paar minuten de tijd nemen om allemaal met de aandacht bij onszelf te zijn en gewoon eens in alle eerlijkheid -durf je gedachte er doorheen te laten gaan, durf met je gevoel er doorheen te gaan en kijk eens heel eerlijk; waar zit je op dit moment vast, ook al is het liefde, ook al is het waardevol en respectvol. Waar zit je aan vast, wat bestuurt jou op dit moment?
En wat jou bestuurt dat-moet-eruit! Omdat het een constructie is.
Neem eens even een momentje...

En wees nou nog eens een keer eerlijker. Wat doe je nou? Je blijft weg bij bepaalde zones.

Ik spreek even tegen die mensen die weten dat ik tegen hen spreek. Ga eens gewoon kijken echt wat er aan de hand is. Gewoon in je leven. Kijk maar eens wat er aan de hand is en wat invloed uitoefent en wat je beperkt en waar je rekening mee moet houden. En dat kunnen mensen zijn, dat kunnen situaties zijn. Durf er gewoon eens naar te kijken

Zou je dan ook eens kunnen kijken wat je diepste fantasie is?

En durf je ook voor je diepste fantasie te kiezen, een beslissing..... ..

En dat mag je uit je persoonlijke levenssfeer halen. Als je naar je persoonlijke levenssfeer kijkt, wat je diepste fantasie en verlangen is, waar je misschien wel hartkloppingen van krijgt of een heel blij gevoel of een vrijheid gevoel. We hebben hier vandaag nog meerdere dingen gehoord, het kan ook reizen zijn. Het maakt allemaal niets uit wat het is. Gooi het eens open en kijk eens heel aandachtig in jezelf naar dat gevoel.

En voor de duidelijkheid, in deze wereld waarin wij leven speelt het zich heel vaak in intimiteit en seksualiteit af.....

En wil je voor jezelf eens kijken, als jij je fantasie aanzet, wat voor energieveld je daarbij kunt ervaren. Misschien ook dat je het niet mag of dat het niet kan. Ga die zones eens in die in je echte leven hier op aarde de verandering zullen zijn.....

..

En dan de vraag om dit in alle rust vast te houden met aandacht bij je hart en desnoods leg je je hand op de plek van je hart en in alle rust te zitten ...en tegen jezelf, dus ook echt innerlijk vanuit jezelf te spreken, dat je de keuze hebt gemaakt en uitvoert om dit te laten ontstaan, toegang in je leven over dit wat je zojuist hebt gefantaseerd.....

.....

Dus we spreken hier niet over een mens maar over een instructie vanuit het bewustzijn. Dus durf ook te fantaseren.....

Je vraagt helemaal niets, het is een instructie. Je hebt het in jezelf neergezet vanuit je diepe gevoel dat dat het gevoel is, het wetende gevoel, dat het daar over gaat! Je hebt hem geparkeerd in je lichaam, een beslissing genomen dat dat je keuze is en vervolgens is hij ook aanwezig in je brein en zit 'ie in je denken naar buiten toe.

Als je je ogen open doet kun je ook voelen dat wat je van binnen hebt gevoeld ook wordt uitgezonden met je ogen open naar buiten. Het zit in je bewustzijn. Het wordt meegezonden. Dat kun je voelen, dat kun je herleren om weer te voelen.

Het besef wat er ontbreekt laat ons het ook voelen. Je kunt heel goed voelen dat wat je zojuist hebt gefantaseerd en hebt gevoeld, dat dat nu in je brein aanwezig is vanuit je hart omhoog en dat dat in de informatie die uitgezonden wordt mee trilt.

Het is een instructieveld en jij moet voor jezelf weten en beseffen dat je het in elk moment nu mee zendt naar buiten. Het is aanwezig. Daar moet je heel standvastig in zijn. Je moet voor jezelf weten waar je voor staat. Je hoeft niet terug te krabbelen, het is wat je voelt!

Het oude denk-format

Nu komt het er weer op aan dat je in de volgende stappen dat, wat je in jezelf draagt, bewaakt. En dat je, dit zijn de kosmische teachings van de Siriaanse constellaties, in elke seconde dat je leeft en wie je bent dat bewustzijn overeind houdt.

Dat je in moeilijke situaties jezelf hebt getraind om daar niet in weg te vliegen maar terug te gaan van 'ja maar ik heb dit besloten en dit is ook wat ik voel'. Dit is mijn innerlijke keus. En die is er al en ik zend hem nu uit. Dus wat er nu op mij afkomt is helemaal niet van toepassing. Dit is waar ik voor sta.

En dan is het innerlijke weten en de kracht van je eigen bewustzijn wederom weer opnieuw de versterkende factor om het informatieveld weer te informeren wie jij bent in dit stuk. Je hoeft nooit meer akkoord te gaan met iets anders! Omdat dat allemaal afwijkt van wat je werkelijk ten diepste voelt.

En dit voltrekt zich dus elke dag, elke minuut en elke seconde.

En het gevecht van buitenaf wordt intenser omdat nog meer prikkels naar ons toe worden gezet om weer terug te keren in het oude format van denken. En als het jou niet geprogrammeerd krijgt dan gaat het zijn weg zoeken via andere mensen die dichterbij je staan en jou weer opnieuw in een format zetten.

Je moet weer terug naar jezelf en je moet weten wat je hebt besloten.

Dit universum functioneert op beslissingen, innerlijke beslissingen.

En dat is eerst 1 persoon, en dan zijn het groepjes die collectieve beslissingen nemen vanuit de diepste intelligente hartskracht. Ook over zaken en issues van de wereld. Mensen komen bij elkaar en die zijn zo krachtig autonoom dat zij weten ook, door de kwantumfysica, waar ze voor staan en dat het een effect is in het informeren van het informatieveld.

En zo ontstaan er groepen mensen op deze wereld die zichzelf zo krachtig trainen dat zij veldveranderaars zijn. In het Engels, feeldchangers op menselijk bewustzijn. Dus het informatieveld verandert, wijzigt, alleen maar door de aanwezigheid van helder krachtig bewustzijn. Samen met elkaar in een groep en over de hele aarde verspreid. Taskforces, werkgroepen.

Dat krijg je nooit voor elkaar als je dit in jezelf niet toepast.

Iedereen wil daar aan deelnemen maar bijna niemand past het toe in zichzelf, op zichzelf. Dus wie doet er dan mee? Juist de draconische gedachte!

Dus we moeten hem helemaal schoonmaken. En ik ga niet zeggen dat dat in elke seconde van je leven moet lukken, maar waar we wel naar toe moeten is in dit punt hier, omdat we ook een soort bevrijdingskracht zijn voor de rest van de wereld en ook voor onszelf, moeten we wel zeggen van 'we kunnen alleen maar uitzenden wat we zelf ook zijn'!

Kijk dat is een hele andere vorm van spiritualiteit. Je zet echt je bewustzijn in om het informatieveld te laten stromen ten opzichte van wat je samen voelt met elkaar.

En je hoeft echt niet met 4 miljard mensen op deze wereld, het 100e aapjeseffect waar iedereen het over heeft, dat hoeft helemaal niet. Je kunt met hele krachtige taskforces/mensen samenkomen die heel subtiel, innerlijk heel beschaafd, liefdevol en krachtig zijn en die zich op geen enkele manier laten afleiden, op deze aarde hele mooie velden in beweging laten komen waarbij de instructie om het op nul te zetten, dus de oorzaak en gevolg wordt op nul gezet waarbij alle mogelijk scenario's weer open gaan en waarbij je met elkaar zoveel respect hebt dat je niet gaat invullen wat het zou moeten zijn! Maar je maakt

hem even op nul!

Dus de statische tijdlijn die er is, de logische gevolgen die er uit voort zouden kunnen komen, die komen te vervallen, maar wat er dan wel komt weet je niet!

Daar blijf je bij weg, want anders ga jij beslissingen nemen voor anderen.

Dus het gaat echt om het openleggen van het veld. En wij moeten beseffen dat wij op dit moment een onderdeel zijn van het veld en dat onze persoonlijke levenssfeer een onderdeel is van het veld.

En ik heb mijn persoonlijke levenssfeer al jaren lief maar ik weet wel dat het een instrument is om mij te belemmeren, als ik niet oplet. En dat gebeurt ook weleens.

Of ik let wel op en ik sta het toe, maar ik ben er wel bij. En dat geldt voor ons allemaal.

We moeten er heel zorgvuldig naar kijken. Het is niet zomaar een kwestie van ontwaken in de matrix. Het is echt werken! Dat klinkt heel pittig dat format, maar het is echt voortdurend bewustzijn, steeds kijken wat je doet.

Kijken hoe contacten verlopen, kijken hoe je je werk uitrolt wat je daar nog doet en te zien of je dat nog steeds doet vanuit jezelf of als er irritatie is kun je die irritatie opruimen. Ja die kun je opruimen.

Kijk als wij niet in onze innerlijke kracht zitten dan hebben andere intelligenties ruim baan om ermee te klooiën, om ermee te rommelen. En, echt jongens het gebeurt hoor! Het is echt niet mals wat hier gebeurt. Er zijn hele grote groepen bezig om menselijk bewustzijn te injecteren, steeds weer te belasten, steeds weer met allerlei programma's, weer inserties, weer allerlei dit en dat.

En dat gebeurt bij mij ook, aanwezig op de aarde, maar ik maak steeds mezelf schoon, steeds weer naar binnen toe om mijn innerlijke licht, innerlijke kracht steeds weer te laten vibreren, steeds weer!

Ik weet waarom ik hier ben, niet om een reden van buiten, maar ik weet waarom ik hier ben hier in deze ruimte om jullie te ontmoeten en om inzichten mee te geven die, vertaald op jullie manier, kunnen leiden tot het vrijkomen van beperkingen en belemmeringen. Ik ben hier op de aarde om daar gewoon over te praten met elkaar. Dat weet ik. Dus daar hou ik me ook aan omdat dat mijn diepste gevoel is, een gevoel van verbinding.

En als we dat met elkaar willen uitrollen dan brengen wij iets heel moois in de wereld, maar ook vooral in jezelf.

Maar je moet absoluut durven fantaseren.

Ik denk dat er allemaal mensen zijn hier die hebben gemerkt dat het best wel lastig is om te fantaseren.....

Vraag: Dus je moet het gevoel vasthouden omdat de krachten proberen dat bij je weg te halen, dus dat je uit jezelf gaat. En merk dat ook als ik thuis ben dan kan ik dat vasthouden, maar als ik me dan af ga vragen wie ben ik, juist dan komen er extra probleempjes en extra gedachten en dan kan ik het gewoon niet vasthouden. Of ik stap de deur uit en ik denk van 'nou ga ik werken maar ik ga bewust zijn, ik ga op die momenten bij mezelf blijven' en dan kom ik 's avonds thuis, ik doe de garage weer open en denk ik nou het is me geen enkel moment gelukt. Ik heb er gewoon niet aan gedacht. Hoe kan dat dan?

Martijn: nou je hebt er wel aan gedacht....maar niet gevoeld.

Ik ga eerst even dat rijtje ontmantelen. Kijk ons leven is zo ingericht dat wij dus eigenlijk bezig zijn met dat leven wat dus herziening nodig heeft. Dus wat jij nu vertelt is, zoals wij ernaar kijken, een ernstige indicatie dat je leven niet klopt. Vind je het nog wel leuk?

Vraagsteller: Ja nou en ook af en toe heel moeilijk.

Martijn: het is ook moeilijk, zo lijkt het nu omdat je leven niet klopt!

Vraagsteller: ja maar juist op de momenten dat ik voel dat ik in mijzelf ben, juist dan komt er zoveel tegenkracht. Juist dan.

Martijn: Wat vraag jij dan? Wanneer komt die tegenkracht voor jou in beweging?

Vraagsteller: nou bijvoorbeeld toen in Havelte, ik had gesproken en ik had echt het gevoel van 'daar ga ik voor' en dat ging goed. En toen kwam er een klein

probleempje en toen zei ik 'we doen wat we moeten doen en we gaan ons er niet druk om maken' en dat ging goed, volgende probleempje, ging weer goed, en ik krijg zoveel, het is net of ze extra, extra

Martijn: dat gebeurt ook.

Vraagsteller: en dan?

Martijn: nou ja, waar wij naar moeten kijken als mens, en dat geldt dus voor ons allemaal, is dat de tegendruk die er is aansluit op een mindset. Dus het is de taal. Goed opletten hè? Dus je hebt het idee dat je iets doet en je zit goed in je vel, maar eigenlijk als dat kan, als die tegendruk kan komen is er al een ingang in je mind, dus op het informatieveld van hoe je op dat moment denkt!

Dus, ik durf het gewoon te zeggen dat, op het moment dat dat gebeurt ben jij al uit de verbinding. Ben je namelijk iets aan het doen, wat niet perse verkeerd hoeft te zijn en misschien wel zelfs heel erg fijn kan zijn, wat fijn is in je hoofd maar die diepere gevoelens zitten er niet. Daar zit het. Wij zitten op een vals spoor als mensheid.

En dat is ook ingeleid door onze economische modellen en onze systemen die daarop ingericht zijn.

Vraagsteller: dat gebeurt inderdaad als je in het gewone leven weer stapt.

Martijn: snap je dat het in eerste instantie allemaal niet zo eenvoudig allemaal is, we denken dat we er heel dicht op zitten. Zitten we eigenlijk ook, maar om het uitrollen heb je hele zware confrontaties nodig en die confrontatie laat alleen maar zien dat er iets anders is waar je echt gelukkig van gaat worden. En dát moet je tevoorschijn durven halen. En dat weet jij, alleen de mind verblindt je. En dan verandert alles.

En al het andere is een compromis.

Wij zijn zo bang om ons leven kwijt te raken terwijl wij het nu niet eens hebben. Ik vind het wel leuk dat jullie het ook allemaal zo fijn vinden om dit gewoon zwart wit allemaal uit te drukken. De ruis er tussenin verdwijnt, je kunt veel directer naar onderwerpen kijken. Ja misschien worden we er wel verward van, maar ja dan wordt het alleen maar helderder uiteindelijk.

Hasj

Vraag: Kijk ik heb er een trucje voor als ik als een kip zonder kop rond blijf rennen en mezelf niet kan vinden en niet heb dan neem ik een trekje hasj en dan één trekje whoem, ik zit, ik voel, ik kan fantaseren, ja. Behalve dat ik het er niet mee eens ben dat ik dat doe en daar een hele grote strijd mee heb. Ik zou graag willen horen wat jij hierover zegt.

Martijn: ik zou graag willen vragen waar heb je dan zo'n strijd over?

Vraagsteller: omdat ik me een bedrieger vind, ik heb er allerlei oordelen over, ik denk dat het niet echt is en als het uitgewerkt is, is het heel vaak ook weer weg. Dus moet ik weer.

Martijn: Duidelijk, mooi. Nou ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Dus het kan ook een soort verslaving worden. Maar wat je doet door dat te gebruiken is eigenlijk niets anders dan dat je hersengolven veranderen, het informatieveld van je brein. Het is een kunstmatige ingreep die wel werkt voor jou op dit moment, daardoor kun je makkelijker, je brein raakt afgestemd in een bepaald elektromagnetisch stuk, dat is neuro informatie, maar het neuroweefsel is het brein maar ook de binnenkant van je hart. Dus die informatielijn, en die gaan meer met elkaar communiceren. Dus je kunt veel sneller het veld van voelen weer ervaren. Dus het is heel fijn om dat te doen. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja als ik dat nou niet gebruik wat zou ik nog meer kunnen doen om daar in te komen? Want die handeling die je verricht dat is echt een handeling en dat is dus niet fout, iedereen doet zijn onderzoek, klaar! Het maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het fantastisch. Voor mij part hang je stoned tegen de muur op je kop, ik heb daar helemaal geen oordeel over, ik vind het allemaal hartstikke leuk wat iedereen doet maar als het maar zijn grenzen kent dat je niet door de vliering gaat. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar soms heb je die ervaring nodig en die ervaring hebben we ook gewoon nodig maar uiteindelijk moet je kijken naar je leven. Je moet gewoon kijken van 'wacht eens even, door

dat middeltje gebeurt er iets in je brein en kan ik voelen. Dus de conclusie is "ik kan voelen, Ik heb een hulpmiddel nodig maar ik kan het wel". Dus wat is er dan in mijn leven waarin dat niet kan?

Nou dan moet je naar de constructies kijken van hoe je leven in elkaar zit. Daar moet je in duiken. Je moet kijken van wat jouw leven op dit moment is. En wat er dus ontbreekt in je leven. Want dat is dus hoe de matrix functioneert. Er zijn dingen uitgehaald om je in een ongelukkige, minder stromend of stilstaand leven te laten leiden. En op het moment dat dat er niet is dan gaat het brein echt alleen maar in het beta bewustzijn functioneren, laat ik het maar zo noemen, waardoor je niet in het geluk kunt komen in diepere lagen van gevoelens.

Vraagsteller: Ja dat is al heel lang zo.

Martijn: Ja dus je doet het omdat je het al zo lang doet! En dat is dus de constructie en die moet er uit. Want nu, door te denken dat je dit al zo vaak doet, alles wat we al doen zijn dus de receptoren van de hersenen, het wordt steeds opnieuw gereproduceerd. En onze hersenen weten dat het toen heeft gewerkt en doen het nog een keer, en nog een keer en nog een keer en op een gegeven moment is dat gewoon en herhaling van gedachtevelden.

Vraagsteller: ik merk ook er zijn verschillen, er zijn ook mensen die het bewust doen.....?? ook mensen ik wil het eigenlijk niet maar ik doe het gewoon.

Martijn: is er nog iemand die iets wil zeggen om de lijnen te openen met andere intelligenties want daar hebben we het hier vandaag over.

Iemand deelt:?? ook het gevoel het (hasj)helpt mij en ik dacht ook ik kan beter voelen maar dan onderdruk je je gevoelens en al die tijd is mijn leven stil blijven staan of juist achteruit gegaan en dat is na 7 maanden weer gestopt. Dat is een lang proces geweest want je hebt een innerlijke strijd van je moet het niet doen en ik doe het wel want het is prima, ik voel me er beter bij en maar dat is natuurlijk je brein die dat allemaal ingeeft maar dat weet je eigenlijk wel ...?? het is een bepaalde leegte opvullen of een vlucht...?? maar goed sinds ik ben gestopt sta ik beter in contact met mijzelf en loopt mijn leven nu ook beter dan al die 20 jaar dat ik wel blowde. Dus ik heb een andere manier gevonden om beter bij mezelf te blijven. Dat is yoga, Wim Hof methode. Je eigen leven gaat er anders uit zien.

Martijn: dat is mooi. Ik heb nog nooit zoveel wijze woorden gehoord van mijn buurvrouw. Dat is mijn achterbuurvrouw in Franeker. We kennen elkaar al jaren daar en nou ontmoeten we elkaar hier en dat is echt leuk.

Iemand deelt: Ik wil een fantasie delen die ik kreeg. Ik was in een soort heuvelberglandschap, met rotsen, bomen, planten. De uitwisseling van energie en tussen rotsen, planten, alles was gewoon duizend keer sterker als dat ik het gewend ben. Gewoon heel krachtig.

Martijn: ja dat is heel mooi want als wij echt gaan fantaseren komen wij ook weer in contact met Gaia, dan komen we echt door de lagen heen in contact met de aarde, wie de aarde werkelijk is. En dan gaan we die dingen ook zien, dan komen die velden zo sterk in beweging. Je kunt ook echt uit deze matrix weg met je bewustzijn.

En daarvoor moet je je fantasie volledig de vrije loop laten gaan en of dat nou over de bergen of over de bomen gaat, dat maakt niks uit, het gaat om de vibratie die onder die fantasie is, als het ware. Dit is echt de taal van de schepping.

De taal van de schepping is vrijuit fantaseren en de gevoelens die daarbij horen ook dan te laten ontstaan. Of dat je voelt dat het gevoelens zijn en dat je met die gevoelens gaat fantaseren.

Het gaat vooral om de trillingen die er ontstaan vanuit de hartskracht in het lichaam. En dat is de taal van de andere beschavingen. Dat is een hele moeilijke weg om daar te komen, maar als we daar ons best op gaan doen en je wordt heel open en eerlijk, dus de sloten gaan overal af, je gaat praten over wat je van binnen voelt en wie je werkelijk bent, ontstaat er een heel ander

menselijk bewustzijn. En dat is het bewustzijn wat hier op de aarde zoek is.

Dus ik hoop dat we vandaag een beetje een goede aanzet hebben gegeven om hier dieper op in te gaan in aankomende tijden. Maar ook met groepen mensen die daar echt in durven te gaan en echt vrij zijn. En als dat niet zo is, dat je daar gewoon je werkzaamheden in zet. En dat vrijer maken, je kunt jezelf niet voor de gek houden, dat gaat gewoon niet. Je zit anders in het lichaam en het gedachteveld wat het niet is om instructies te geven aan het veld.

Je moet echt goed beseffen dat dit lichaam op een manier functioneert dat het denkt in lijn met, of dat het voelt dat het diepste innerlijke gevoelens zijn. En als dat dan conflicteert met je werkelijkheid dan weet je dat je wat te doen hebt.

Kijk en dat durven wij niet omdat wij in ons leven hebben geleerd dat je altijd respect moet hebben voor een ander en rekenschap moet afleggen om een ander niet te kwetsen, maar hoe kan je een ander ooit kwetsen als je kiest voor wat jij voelt? En dat hebben we dus afgeleerd. Het zit heel diep overal in geprogrammeerd zodat je als het ware je vrijheid, dus christos, niet terug mag halen. En dat is het woord, christos, de kracht daarvan, op een dag zal die uitgesproken worden in het lichaam omdat de mensen het niet meer zijn. En het gaat echt om een vrije zone, om vrij autonoom bewustzijn.

Nu hebben we hem heel groot gemaakt vandaag en je kunt hem ook weer klein maken en weer terugbrengen naar details, details in je dagelijks leven, simpele dingen, daar kun je het ook terugzien.

Van "potverdorie hé ik kom weer tot leven en ik ga ineens naar links omdat daar mijn achterbuurman is in die heb ik geen zin om gedag te zeggen" Simpel, wat er gebeurt er op dat moment is precies hetzelfde. Wat is dat dat je dat doet? Dus je moet het hele arsenaal van jezelf, wie je bent en wat je voelt helemaal doornemen, helemaal opnieuw doornemen.

Het is veel makkelijker om dood te gaan via een lichttunnel, dat is veel makkelijker, want dan zit je in een constructie van iets wat voorgekookt is en dan kom je gewoon niet thuis.

Iemand deelt: ik weet dat mijn fantasie heel sterk is, maar waar ik tegen aanloop is in hoeverre beïnvloed je een ander als die in jouw fantasie voorkomt?

Martijn: Niet. Alleen als je vanuit de mind aan het werk gaat.

Vraagsteller: en waarom niet?

Martijn: omdat de trilling die jij in jezelf hebt en die uitgezonden wordt, geen invloed heeft op wat een ander doet, tenzij die ander het ook zelf gaat voelen. Anders heeft het geen invloed.

Er zijn nog veel meer antwoorden te geven, omdat we allemaal in verschillende hologrammen leven. Je manipuleert niet. En als je wel manipuleert dan ja, dan nee, daar wil ik niks mee te maken hebben hoor.

Martijn: kunnen we hem in de aandacht ook even naar de kosmos brengen met elkaar? Hij moet even weg bij onze persoonlijkheid.

Iemand deelt: ja dat is precies waarom ik graag vanuit mijn gevoel een aantal klanken zou willen produceren en ik zou het fijn vinden als jullie niet proberen het te gaan snappen van 'wat zegt ze nu allemaal', maar probeer ze te voelen. Je kunt je ogen erbij openhouden, je kunt je ogen sluiten als je wilt. Ik heb heel even nodig, want ik voel het wel, ik heb heel even nodig om te starten en daarmee wil ik dus een veld openen ook voor de communicatie met andere beschavingen.

Spreekt in een oorspronkelijke taal en klankt

Open het veld diep vanuit je hart. Voel. Voel in je emoties wat er binnen kan komen, voel de frequenties die binnen kunnen stromen, blijf weg bij je hersenen.

Blijf nog heel even bij het gevoel en laat de trilling goed door je lichaam stromen.

Open jezelf.

Martijn: Heel fijn, dank je wel.

Deze dag staat in het teken van de opening in onszelf, een beetje confronterend maar buitengewoon belangrijk, om de aankomende tijden waarin we zitten en beleven om ook deze informatie verder te kunnen openen. Want er is echt wel wat nodig.

Er is een goed platform nodig van mensen die rock solid zijn in zichzelf, die niet meer in een compromis leven maar gewoon eruit zijn gestapt en in zichzelf zijn getapt!

Om de trillingen van vrij en autonoom bewustzijn in je lijf te laten stormen en om die ook in een visie over de wereld naar buiten te laten stromen. Dat wil niet zeggen dat alles allemaal moeilijk is als je jezelf bevrijdt. Deze dag staat dan ook echt in het teken van de doorgang naar iets anders.

Voor mij is het ook een experiment om het op deze manier met jullie te beleven, want ik weet niet hoe andere mensen daarop reageren.

Ik weet alleen wel wat ik zie en ik zie een heleboel compromis!

Als je naar huis gaat voel dan eens even goed na of het zo is dat je nu durft te kijken naar binnen toe, in jezelf, of dat je aan de buitenkant van jezelf blijft en in het compromis doorgaat, waar het dan ook zit. Want wat wij nodig hebben, als platform op deze aarde, zijn mensen die van binnenuit zijn geboren en die bij de aankomende mogelijke contactleggingen van buitenaf naar binnen heel sterk in hun aanwezigheid zijn verbonden met het lichaam waarbij het innerlijke krachtveld ook zo sterk is dat het bij malversaties stabiliserend kan werken.

En daarnaast is het nodig dat de mensen echt tot leven komen en genieten van het leven, want het is al zwaar genoeg. En er is zoveel vreugde in de wereld.

Ik heb het best heel fijn, ik stroom eigenlijk gewoon wel. Zo nu en dan een keer niet maar over het algemeen wel. Ik voel me gewoon goed. En de kracht van het voelen, van vreugde, is een belangrijke frequentie.

Je moet het een en het ander tegen elkaar aanzetten. De vreugde en de moeite. Zet het gewoon tegen elkaar aan en zet hem open, maak hem los. Dit is stap 1.

Deze dag kan alles veranderen in je leven, als je dat wilt. En daar kunnen we vast op een ander moment wel weer eens dieper op ingaan, maar dit is het wel voor vandaag.

Ik wil alle mensen nog de mogelijkheid geven om nog iets te vragen of te zeggen of te delen, maar ik merk wel dat dit voor dit moment het is wat ik kan bijdragen. Anders moet ik naar een ander schil toe en dan red ik dat niet in een half uur of drie kwartier.

Iemand deelt: Het is eigenlijk meer een toevoeging want tijdens het verhaal ben je natuurlijk ook met jezelf bezig, ben ik vaak in mijn hoofd aan het denken en denken. Ik merk zelf als ik muziek uit kies, kan piano zijn, kan wat anders zijn, dan merk ik dat het mij helpt om meer uit mijn denken te komen en naar mijn hart. Ik ga dan ook beelden zien, ik raak ontroert, soms haal je er weleens dingen uit maar ik vind het fijn het daar ook even over te hebben. Muziek als middel om contact te maken met je hart. Kun je daar ook iets over uitleggen hoe dat werkt met muziekfrequenties of weet ik veel? **Martijn:** we hebben het over het downloaden van informatie, het maakt niet uit of het geluid, beeld, of een aanraking is, of een geur. Alles wat wij zintuiglijk ervaren is binnenhalen van informatie en dat word een elektromagnetisch signaal in het brein. En het zijn een hoop klanken en een hoop vibraties die het brein zo laten trillen dat het brein zich afstemt op het innerlijk voelen, en daarbij is het aan iedereen zelf natuurlijk te voelen wat het is. Maar muziek is nou eenmaal iets organisch maar je kunt het ook ontvangen bij elektronisch muziek, dus je kunt ook bij hele zware dreunende muziek voelen. Dus het is niet perse alleen maar aan een organische trilling verbonden, het gaat er om dat je iets download, iets naar je toe haalt.

Je absorbeert eigenlijk het geluid. Het geluid is eigenlijk niets anders dan een

elektrisch signaal in het brein en in het brein ontstaat er een holografisch bewustzijn en dat holografisch bewustzijn gaat trillen en vibreren en daarbij kun je dingen voelen naar binnen toe, dus het kan een opening zijn. Het kan ook een ontspanning zijn.

En andersom dus ook, er zitten ook trillingen in geluid die de mindset versterken.

Vraag: hoe weet je dat dan?

Martijn: nou dat weet je door alert te zijn of je echt helemaal meegaat in het gedachteveld en dat je uit je gevoel raakt. En het hoeft ook helemaal niet fout te zijn want je kunt ook heel sterk in je gedachteveld zijn en in die gedachtevelden kun je ook hele fijne dingen ervaren. Dus het is heel goed opletten wat er is. Je moet heel goed opletten van waar zit ik en wil ik dit, is dit ook wat ik echt voel?

Want als je echt naar je gevoel toe gaat en je zit in een gedachteveld dan kan je daar ook een prettig gevoel bij hebben maar je kan er achter komen van ja maar dit is helemaal niet wat ik voel! Dus dan kom je uit een soort hypnotische situatie.

Ik kan het niet uitleggen. Dus jouw bewustzijn is de enige die dat kan voelen en weten dat je in een ander spoor zit. Dat is mijn reactie op dit moment.

Vraagsteller: en als je kippenvel krijgt, is dat ook een uiting van binnen dat er iets gebeurt? Als je mooie muziek hoort bijvoorbeeld kan ik weleens kippenvel van iets krijgen maar is dat ook een teken?

Martijn: Ja dat kan, dat is bij iedereen anders, sommige mensen krijgen haren rechtop hun hoofd. Dat zijn uitingen.

Iemand deelt: ik woon midden op de Veluwe en ik zou heel graag een platform of een aantal mensen willen verzamelen rondom de Veluwe, dus die ook makkelijk bereikbaar zijn, ook naar een plek in de natuur waar ik verblijf en waarbij ik al heel lang het gevoel heb dat het de bedoeling is om daar een fundament te vormen, een baken. Waarbij we met het gevoel kunnen werken in het veld.

Ik woon in Hoenderloo en het is lastig om met openbaar vervoer bij mij te komen, er kan wel iets geregeld worden maar poolen zou makkelijker zijn. En ja bereikbaarheid betekent dus ook voor mij dat het belangrijk is want dan kan je ook frequenter met elkaar in verbinding zijn. Mijn emailadres is

info@hoogdeelen.nl

Martijn: ja er zijn allemaal initiatieven aan het ontstaan dat mensen bij elkaar komen die niet iets wensen maar het gewoon zijn en het neerzetten. En dat is wel heel erg fijn dat je dat zo benoemt.

Nou dan kan ik niets anders doen dan mijn dankbaarheid aan jullie overbrengen dat we hier vandaag met elkaar hebben gezeten en dat ik heel goed beseft dat het nogal wat is om daar zo'n hele dag naar te luisteren en ook het onderzoek wat daarin plaatsvindt dat je daar ook wat vragen over hebt. Maar weet heel goed, kijk goed naar de kwantum fysische wetten dat jouw aandacht voor deze wereld, en voor jezelf, er echt toe doet! En dat je uit de constructies moet stappen.

Dat moet je gewoon doen, tenminste als je daadwerkelijk jezelf wilt herleren terug te vinden.

Nou dan zou ik zeggen maak er allemaal een mooie reis naar huis van. Ik blijf hier ook niet lang meer, dus geen geknuffel alsjeblieft??