

20221128-MvS-MP3-2-2-Bewustzijnsportalen-Meterik-Milou-uitw-20dec-PDF-6jan25

Uitschrijven bijeenkomst Martijn van Staveren 28-11-2022 Buitenaardse beschavingen te Meterik deel 1

(Muziek)

Goedemorgen. Ja mensen die vaker zijn geweest weten dat die elektro-magnetische pulsen betekend. Ja ik wil jullie niet laten schrikken maar als dat vaker gebeurt dan is dat omdat de frequenties door de draadloze apparatuur reizen en dan kan het ook uitvallen. Daarom heb ik ook altijd een microfoon bij mij met een draad.

Van harte welkom allemaal, goed dat jullie er zijn en dit muziek stukje dat aanstaat is ook een oproep om zeker ook nu maar eigenlijk altijd maar ook bij het begin van zo'n beleg eigenlijk wat we met elkaar hier tot uitvoer brengen. Om bij jezelf te zijn. Het is een bel, een klepel, een gong die iets inluidt. En dat heeft heel erg met jou te maken, en het heeft heel erg met ons allemaal te maken. En het heeft ook heel erg te maken met dat wat er in de wereld aan de hand is. Maar ook dat wat we met elkaar aan het veranderen zijn. En dat vraagt gewoon een vorm van aandacht. En elke vorm van leunen en steunen op iets anders, die route is voorbij. Dus dit muziekstuk is ook echt een pijler om te realiseren dat je hier nu bent in deze werkelijkheid. Jij bent nu hier. Velen zijn hier. En het is aan jou om jouw leven, jouw bestaan uit te rollen zoals jij voelt en ziet zoals het moet en je op geen enkele manier te laten vertragen. Dat is het symbool van dit frequentie veld. En ik denk ook dat het nodig is om te realiseren dat we in een tijd leven waarin vertragingen de grootste sta in de weg kunnen zijn. Vertragingen, afleidingen, maar ook je eigen gedrag, keuzes maken die er eigenlijk niet toe doen. Dat geeft vertraging, en ik heb het helemaal niet over dat we snel moeten maar het gebeurt allemaal al snel. Alles gebeurt in een oogwenk, alles gaat heel snel. En als je niet aan de tafel schuift met ons bewustzijn met wat er gaande is in deze werkelijkheid. Ja dan, wat er dan gebeurd is dat we heel veel missen. Dus we moeten vooral heel erg intoonen op onszelf. Dat is heel belangrijk. Ook als je met en juist als je met mensen samenwerkt. Want je bent jezelf zomaar kwijt, je zit zo in de groepsenergie. En je zit zomaar in een collectief veld wat ook prima is om in te zitten maar behoud van jezelf, van je eigen wezen, van je eigen manier hoe je kijkt en hoe je je voelt. Dat is een kosmische opdracht, want dat is ook de focus van de mensheid waar wij nu een onderdeel van zijn eigenlijk op een bepaalde manier heel sterk kwijt is geraakt. Dus we moeten de focus terug halen. We moeten heel goed realiseren wie we zelf zijn in elk moment. Even goed beseffen dat we nu hier zijn op deze wereld en dat dat ook maar een (... 9.36min) is. En ik praat hier in mijn bestaan heel veel over leven en de zogenaamde dood die jij ervaart als jij merkt dat er iemand die jij kent is overleden. Met de bril van de waarneming vanuit deze wereld bekijkt. Maar ik spreek daar heel erg duidelijk over omdat dat het allerbelangrijkste missie is dat de mens zichzelf weer gaat vinden. En dat je dat gedurende de tijd dat je in deze wereld bent en dat je dan ook ineens heel diep gaat realiseren ja ik ben inderdaad zoals het nu loopt, want er zijn een hoop dingen gaande waardoor ook sterfprocessen zoals je dat hier nu ziet ook worden ge-, kwantum aangepast. Dus er is heel veel gaande. Maar dat je ook ziet van ik ben hier in dit moment nu. Laat ik nou maar gewoon kiezen voor datgene wat er echt aan de hand is. En dan vraag

ik je, maar dat moet je voor jezelf doen niet vanuit mijn vraag. En dan vraag ik je om de route die je loopt een bepaald proces wat je denkt dat er aan de hand is gewoon los te laten en terug te komen in jezelf. Want als vandaag de dag is dat je gaat dan moet vandaag de dag zijn hier zoals je werkelijk bent. Dat is een kosmische opdracht, een kosmische missie. Dat is een hele grote missie en dat heeft natuurlijk niks met geboorte en dood te maken, en die gaat heel erg over jou. Wie je echt bent en laat dat nou hier in deze drie dimensionale wereld zoals wij die nu waarnemen zich laten zien. Laat dit hier nou in deze wereld hier in jezelf geopenbaard worden en ernaar luisteren en laat dat nou in deze wereld hier in alle rust op een normale manier, voeten op de grond aanwezig zijn in deze wereld. Luisteren naar jezelf in contact komen met allerlei andere mogelijkheden. Laat dat nou in deze wereld hier mogelijk zijn dat als je daar terecht komt in jezelf dat het kwantumveld antwoord in de hele rit die je mee maakt. Nou dat is eigenlijk waar deze samenkomsten over gaan. Deze samenkomsten hebben we vorige keer ook met elkaar beleefd. Want er wordt met een enorme grote interesse naar gekeken. Als je beseft dat jouw bewustzijn energie genereerd. Als je beseft dat jij energie genereerd. Ofwel zelf scheidt. Als je beseft dat de energie die jij genereerd vibreert, vibreert, dan kun je ook over nadenken of over voelen of inzien. Dat als je je verbindt met onderwerpen die echt over jezelf gaan, echt over jezelf, dus ook helemaal naar binnen in de derde dimensie. Helemaal naar binnen in het gevoel, dat je ook werkelijk voelt wat echt je aansluit punt in deze wereld is. Dan beseft je ook dat je energie aan het genereren bent en bewustzijn aan het scheppen bent. En bewustzijn dat hier in deze wereld gecreëerd en geschapen moet worden. Is bewustzijn dat uit jou autonome zelf komen. Daar ligt mijn focus en nadruk. En ik zou nooit anders bewegen dan deze beweging. En hierbij kunnen we ook spreken over buitenaards contact. Hierbij kunnen we ook spreken over heel veel andere werkelijkheden die er ook zijn. En hoe dat interacteert met ons bewustzijn. Het is de sleutel die jij in jezelf draagt, dat het niet een sleutel hoeft te zijn die vandaag in dit moment in een slot gestoken moet worden. Dat er allerlei resultaten uit moeten komen. Want als je die weg gaat bewandelen. Dan zit je gewoon in een opvolg systeem van de mind. Het gaat om iets heel anders. En het gaat dus nogmaals over jou. Dus als wij ons op onszelf richten dan zijn er dingen gebeurd er wordt in deze wereld veel over gesproken over de val van het bewustzijn. Het wordt in allerlei verhalen ergens aangekoppeld. Maar eigenlijk weet niemand nou eigenlijk precies welk verhaal nou waar is. Of welk verhaal er nou echt toe doet. Vandaar ook dat ik bij veel van die verhalen gewoon veel weg blijf. Ik kan je alleen maar vertellen wat ik weet. En that's it. En ik weet op mijn manier dat als jij je verdiept in jezelf als ambassadeur van waar dan ook, van welk sterrenstelsel dan ook. Als jij die verdieping in jezelf dat je de essentie van jezelf zult vinden. En laten we dan op de weg daar heen niet altijd vreugde en blijdschap gevoeld worden mar soms ook misschien wel neerslachtigheid, verdriet, pijn en grote emoties. Dat is onze kracht. Onze kracht is dat we alles tolereren van onszelf. Dat we doorvoelen, echt doorvoelen wat we zijn op dat moment. Dat we niet meer ergens aan mee doen. Maar onszelf zuiver ontbloten. In vriendschap met elkaar, en elkaar ook aanzetten om jezelf te zijn en te blijven. We zijn zo ontzettend mooi, en op moment dat je iets gaat worden wat een ander zou willen van jou of dat je denkt dat je moet worden om een ander te plezieren. Dan ben je eigenlijk je zuiverheid kosmisch voor een groot deel in frequentie eigenlijk al kwijt. Dus kom dan maar op de aarde zoals je lekker echt bent. En leef het leven wat echt bij je past. En misschien vallen er

dan wel vriendschappen uit elkaar om dat er dan niet meer de aansluiting is. Maar misschien ook wel dat de vriendschappen ook wel echt de vriendschappen gaan worden. Omdat je dan allemaal kijkt naar de aansluiting wat een doorgang is naar elkaar toe.

We hebben het de vorige keer over behoorlijk wat dingen gehad en toen ja ik wil ook graag wel wat over mezelf vertellen. Terwijl het natuurlijk niet over mij gaat. Maar er liggen wel hele grote kaarten voor ons, we moeten elkaar gewoon assisteren. Dat kan eigenlijk alleen maar als je open en eerlijk gaat spreken en niet achter de gordijnen gaat zitten. Dat geldt voor mij natuurlijk hetzelfde omdat wat ben ik waard als ik niet uitspreek wat ik weet. En nogmaals ik haal niks uit boeken, mijn bewustzijn, ook zo'n raar woord, maar mijn bewustzijn mijn toestand van wie ik ben. Is niet alleen geldig van mijn herinnering cyclus van hier. Dat maakt niet dat het allemaal makkelijk is. Want ik vind deze wereld dus ook heel moeilijk. Maar ik vind deze wereld ook heel mooi. Ik vind deze wereld heel bijzonder en ik vind het ook een eer om hier samen met elkaar in deze wereld te bouwen. Te bouwen, te creëren, te scheppen naar een menswaardige, een alleswaardige werkelijkheid. Want er is veel krom in deze wereld, en grote veranderingen waar we nu in zitten die zijn niet per se allemaal slecht. Ja ik ben dus ook geen knip voor de vinger waard als ik daar niets vanuit mijn vrijheid en openheid over spreek. Ja en ik moet dat wel zeggen. Ik word altijd tegengewerkt door iedereen. En dan bedoel ik in het establishment van de spirituele wereld. Maar dat lukt nooit omdat ik niet tegen ben, maar ik merk het wel, ik voel het wel. En eigenlijk is dat niet mijn strijdt. Maar het is ook een strijdt van diegene die mij tegenwerken omdat die persoon zichzelf tegenwerkt. Het is ook de strijd die de mens op zich levert. Het is een strijd om ergens uit te komen. He, en zoals iemand laatst een wijs persoon tegen mij zei. 'Ach, deze werkelijkheid is net een sprookje die je bij elkaar puzzelt. 'Je moet alle stukjes bij elkaar vinden. Ja en dan komt het verhaal dat als je alle dingen bij elkaar hebt gepuzzeld. Dat je je moet afvragen waar komen die stukjes eigenlijk vandaan. Wie gaf jou die stukjes en met welke reden, en welke puzzel werd er gelegd? En toen de puzzel jou (...? waarneming?) krijgt. Wie zegt jou niet dat onder die puzzel een andere puzzel ligt. Die nooit gezien kan worden omdat je als mens bijna met je samengestelde puzzel een behaald/bepaald beeld, een voldoening, een betekenis. Kijk dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar over moeten hebben. Willen wij naar grotere werkelijkheden reizen. Willen we ook het woord met betekenis spiritualiteit ombuigen naar zelfbewustzijn. Spiritualiteit in feite komt te vervallen. Want de dag dat spiritualiteit bestaat wordt ingeluid naar een eind. Komt een ander bewustzijn. En dat heeft helemaal niets met spiritualiteit te maken. Heeft te maken met zuiver zijn, helder zijn. Niets te maken met zweven. Heeft niets te maken met een toestand van sluimering. Heeft helemaal niets te maken met wat er in de gnosis gnostieken wordt verteld. Het heeft helemaal niets te maken met buitenaardse theorieën en complottheorieën. Het heeft helemaal niets te maken met transhumanisme en de teloorgang van het menselijk organische veld. Dat zijn allemaal puzzelstukken van die ene die ze ons voorhouden om te beletten te onderzoeken wie we echt zijn. En ik snap dat wij als mensen daarintegen worden gewerkt. Maar het is ook de tijd dat we daar gewoon even naar gaan kijken en ja wie ben ik om daar een mening over te hebben. Ik snap waarom dingen gebeuren. En het is ook lastig en ik denk dat we dat allemaal weten op een bepaalde manier. Het is soms kan knap lastig zijn of het zo is weet ik niet. Maar het kan knap lastig zijn om een bepaald beeld om dat gewoon los te

laten. Bepaalt stukje kennis waar je op vibreert. Waar je op denkt. Waar je op mediteert. Waar je doelstelling op hebt gezet. Waar je bedrijf op hebt gezet. Waar je je organisatie op hebt gezet. Waar je je netwerk op draait. Het is nogal wat om daar in een keer een koerswijziging op in aan te brengen. Terwijl wij daar ook als je daar echt diep in kijkt en voelt, dat je voelt van ja maar het ene is heel erg fijn dat is wel mijn spiritualiteitsformat. Maar het andere is (... ? 20:09min.) meer dan dat. Het kan niet dat alleen zijn. Ja en daarom zijn wij hier met elkaar. Wij zijn hier met elkaar om de tijdlijn te herschrijven. Om vibratievelden in ons bewustzijn te openen. Niet om de hele wereld te veranderen naar een perfecte mooie wereld omdat die wereld gewoon helemaal opnieuw ingericht kan gaan worden maar eigenlijk om radicaal een andere koers in te gaan. En dat heb ik in die begin lezingen ook gedaan, in 2014 begon ik daar mee, er was ook een slite radicaal andere koers. Voor de mensen die de lezing hebben gezien, die hem bij hebben gewoond, die weten dat ook gewoon. Radicaal andere koers, die taal die terminologie die zit er niet voor niets in. Want wij zijn hier om die radicaal andere koers in onszelf te ervaren. Niet met spiritualiteit te vermengen. Maar die radicaal andere koers die jij al in je bewustzijn draagt om die naar boven te halen en die in je bewustzijn van het denken ook toe te laten. En daarin soms ook heel aparte gevoelens en ideeën over te hebben over jezelf. Dat zijn dus niet jouw gedachten maar iets anders wat door jou heen loopt. Van klopt het wel wat ik doe moet ik mij niet gewoon voegen tot de 3D werkelijkheid of de oude systemen. Oud paradigma denken, en ook spiritualiteit. Ja dus die radicaal andere koers die is dus bezig en als wij het niet doen dan wordt het voor ons gedaan als mensheid. Op welke manier dan ook. En ik ben heel blij dat juist door de grote kwantum ontdekkingen die er nu allemaal zijn, die mondjesmaat aantoonbaar zijn want volgens ons reguleren wetenschap moet je vaak iets meermaals testen voordat je kunt zeggen dat de uitslag bindend is. Maar de kwantum experimenten laten juist zien dat de uitkomst steeds anders is. En ik ben er echt blij om dat er op dit moment door middel van de enorme technologische opkomst en kwantum bewustzijn en dus ook kwantumfysica en je eigen schepper wetten. Die niet gekoppeld zitten, behoren te zitten aan een deel buiten je, maar behoren in jou te zitten. Dat jij kiest, dat jij besluit wat er moet gebeuren. Ik ben er heel blij mee dat dit op dit moment nu gelanceerd is wat ons kan helpen. Ik ga niet zeggen dat het helpt, maar het kan ons helpen om inzicht te verschaffen waarom het zo belangrijk is om terug te schakelen naar jezelf. En als je dit helder wordt dan ga je ook snappen waarom er binnen spiritualiteit, net als in de reguleren wereld, er zoveel structuren van macht zijn. Dan ga je doorzien wat die machtsstructuren zijn. Maar dat machtsstructuren niet altijd heel dominant hoeven te zijn maar ook juist heel subtiel kunnen werken. In groepjes, clubjes mensen die met elkaar werken, maar ook in het groot, ook in organisaties en grote netwerken waar je in feite gewoon jouw persoon in wie jij bent, in jou wezen, hier als 3D persoon als het ware wordt aangeklikt, in dienst wordt gesteld, voor de ander. En als je nu naar het kwantumveld gaat zult je nu gaan ontdekken dat als je je in dienst stelt voor iets anders, dus zonder ruim baan te maken voor je eigen mogelijkheden, en al je diepste missies die je in je draagt. En het gaat dan niet om missies in een beeld maar het gaat om een gevoel. Om een bewustzijnsgevoel, dat je voelt dat je of klem zit, toch eigenlijk niet doet wat je echt zelf wil maar dat je iets aan het doen bent wat een ander van jou wil. Of een systeem van jou wil. Nu zullen we zien dat het kwantumveld ineens sterk afneemt, zo niet compleet op nul gaat om te interacteren met jou. Dus er is iets heel groots

gaande. Maar die boodschap die de mens te onderzoeken heeft dat is er een van zeer veel (... Vreugde? 23:45min) maar ik zal niet zeggen, ik lieg nooit, ik zal niet zeggen dat het een makkelijk contact /contract is. Maar het is wel (... ? 23:56min) kunnen uitvoeren. En het is een opdracht die ligt in jezelf verscholen. Waar wij als mensen, mensen die, die met respect en fatsoen over andere mensen spreken wie ze ook zijn wat ze ook doen. Mensen die op een vriendelijke manier, op een vriendschappelijke manier interacteren met de werkelijkheid. Die kunnen dat, die kunnen vanuit een een groter deel vanuit zichzelf, dus niet een hoger deel buiten zichzelf, een groter deel binnenin zichzelf. Die kunnen die grote radicale koers, verandering inzetten maar op een gelijke met elkaar. En dat is nodig he, want anders heeft het weinig tot geen zin om te spreken over de buitenaardse aanwezigheden uit allerlei verschillende werkelijkheden, uit koninkrijken, uit oorspronkelijke werelden, maar ook uit allerlei andere werelden die opgericht zijn waar sterfelijke wezens leven waar onsterfelijke wezens leven. Met allemaal verschillende ideologieën. Het heeft weinig zin om daar over te spreken, want we verzanden anders weer in hetzelfde stuk. En dan vind ik het belangrijk, en ik weet ook niet of jij dat ook zo ervaart, maar dat is gewoon hoe ik erin sta, ik vind het dus belangrijk om elkaar te spreken dus vandaag. Misschien lukt het helemaal niet om met elkaar te spreken he maar het gaat om het bewustzijns gesprek wat je hebt. Want jij doet ertoe, meer dan ooit. En dat weet je al heel lang. Daarom is hetgeen aan de gang in jezelf wat aan de gang is en je kunt daar niet omheen. En ook vanochtend weer vroeg, ging ik half zeven ging ik naar bed en half vijf werd ik wakker en ik ben uitgeslapen en ik ben ook gewoon klaar van dat geslaap allemaal dat gedoe (gelach). En ik wist gewoon in dat moment we gaan vandaag geen ding neer zetten, zo'n projector. Gaan we niet doen. Het haalt afleiding weg. We gaan op ons eigen vermogen nadenken in voelen, kijken in de delen en kunnen doorgaan, en die dag met zo'n beamer die komt wel. Dan wordt het gewoon een dag met duizend mensen en dan gaan we ook echt dingen laten zien tjak tjak tjak van allemaal verschillende rassen. Maar dan moet het, de basis eronder, JIJ, En ik vind dat onze ontmoeting met elkaar allerbelangrijkste is. Omdat we iets aan het bouwen zijn. We zijn energie aan het genereren. We zijn onszelf los aan het koppelen van allerlei stukken. Ook al ben jij al heel ver in het loskoppelen. Als je helemaal losgekoppeld bent dan zie je deze wereld niet, denk daar goed om. Dan zie je een andere wereld. Ja, dat is kwantum. Dus wij zitten allemaal in deze werkelijkheid hier, ik zit ook aangekoppeld aan een systeem, dat doe ik ook om mijn redenen om hier te zijn. Hè, maar ik heb het uuh om half vijf vanochtend vroeg wist ik het die beamer die ga ik niet neerzetten. Dus we hebben een dag met elkaar waar we het hebben over kwantum bewustzijn en zeker over buitenaardse beschavingen en er zijn helemaal geen buitenaardse beschavingen want de mensen die hier tegenover wonen die worden ook niet als buitenaards beschouwd waarom omdat ze daar wonen... (gelach). Weet je het is een heel, het is een hele uuhm het is een hele compacte vibratie buitenaards contact. Als je hem los kunt maken van al het gene ons is verteld van wat we zelf soms af en toe zijn gaan geloven en denken. Dat de aarde zo (...?) en dat gebeurt om ons te helpen of omdat er krachten zijn die dat juist niet willen. Als we alleen maar vanuit die optiek kijken dan we naar een ander, een hoger, niveau moeten reizen als beschaving, ja dan snap ik wel dat we het woord buitenaards gebruiken, maar dat is het zeker niet. Dus uuhm, het hoort er zeker bij (...? 27:28min) buitenaards. Maar het is veel groter, het is enorm. En vorige keer ben ik begonnen met twee stukjes muziek te

laten horen. En met een hele zachte energie. En de ander was een hele daadkrachtige energie. Maar het is aan ons de taak. Om onze zachtheid van binnen toe te staan. Zorgzaam, zacht zijn, maar dat is ook onze taak onze missie om die zachtheid niet de baas te laten worden. We hebben wat te verslaat in dat opzicht. Met ons bewustzijn. En ik heb het er niet over dat we een hele oorlog voeren maar ik zie het gebeuren, en als ik dat zo uitspreek ben ik mij er heel erg bewust van dat ik daar een oordeel of een waarde aan ga koppelen maar ik deel alleen maar via woorden wat ik zie. En ik hoop dat het ook zo ontvangen kan worden als een signaal van die je aan elkaar meegeeft van voor jezelf herkennen van waar je wordt meegenomen en in de verzachting wordt gebracht. Hè, uhm, dus die verzachting is heel belangrijk. Maar die daadkrachtige energie is nog veel belangrijker. En met die daadkrachtige energie die zachte binnenkant zijn. En ik zie dus heel veel gebeuren dat mensen uitgezet worden. Ik weet ook waarom dat gebeurt. En ik weet ook waarom mensen afgeleid worden, en soms ronduit misleid. Ik weet ook waarom er nog steeds wordt gesproken over reïncarnatie processen, reïncarnatie modellen. Uhm, we staan het niet meer toe. We staan het als mensheid gewoon niet meer toe. En het is niet als een waarschuwing of boosheid, maar op een gegeven moment moet ieder mens op de eigen manier tot zichzelf komen en zeggen ik moet ophouden met geloof. Dat moet gewoon stoppen. Hoe mooi het ook is en hoeveel kennis er ook is. En hoeveel mensen er met microfoons er ook staan. En de een weet het nog mooier dan de ander. Hè zie hier, uuhm. Bereidwilligheid hebben we nodig. En geen zinsbegoocheling meer. En alles wat er in dit veld hier is, in dit moment hier wat zinsbegoocheling is wordt nu geblokkeerd. En alles wat hier te maken heeft met vrije wil en eigen vermogen van ieder wezen hier die banen staan helemaal open. Het is hier een zuivere en heilige ruimte. En heilig dat koppel ik aan de oorspronkelijke wil van ieder wezen en daaruit genereerd ooit andere tijden een oorspronkelijk humanoïde bewustzijn die niet alleen in één wereld was maar gigantisch bewustzijnsveld. Waarin vele rassen, heel veel rassen, met elkaar gedijden, en dat veld is er nog steeds. Maar er zijn dingen gebeurd, en dat wij als een beschaving zo ons laten voortbewegen door systemen toont aan dat die intelligentie kracht van het bewustzijn niet overleefd is. Wij hebben daar ook geen opstanding van nodig, wij hebben daar ook rebellie voor nodig. We hoeven ook niet tegen de overheid te rebelleren, dat is allemaal niet nodig. Het is allemaal mooi om je stem te laten horen, je moet af en toe ook gewoon zeggen dat je bepaalde dingen niet tolereert. Dat je het er niet mee eens bent, dat klopt dat kunnen we allemaal doen dat is ons eigen moment waarin dat dan moet gebeuren. Maar er is iets anders nodig wat in onszelf moet opstaan. Dat wat erin onszelf moet opstaan, vanuit vriendschap, vanuit die intelligentie, die in andere tijden in ons aanwezig was, wat gedempt is geraakt door het één en ander. Uhm dat moet aangezet worden. En dan komt weer, daar hebben we geen hulp voor nodig. Het gaat er heel erg over wie jij bent, hier. Nou dus dit veld hier is gewoon een heel prettig mooi veld en als we vandaag daar helemaal niks meer wordt gezegd en we drinken een kop koffie dan is dat op basis van dat frequentieveld de allerhoogste bewustzijnsvibratie in onszelf dat we kunnen behalen.

Wil jij je aandacht is van mij afhalen, nu. Ja dank je. Breng hem maar naar jezelf. Kun je het voelen, kun je het zien. Er gebeurde iets. Het is echt zo iets moois wat er gebeurd. Zo krijg je dus vredesmacht of neem je ze hen de macht weg. Nou ben ik vrij. Dat is wat we doen. Met elkaar nu. Ieder mens die hier is, jij. Is net zo belangrijk als elk ander. We zitten met elkaar in het vlaggenschip van bewustzijn.

Wat we hebben meegemaakt, althans wat in onze herinnering is geladen vanaf kinds af aan tot nu, en heel veel is bij ons weg. Dat maakt ons nu wat we op dit moment lijken te zijn. En dat is goed. Jij bent jij en ik ben ik. Wij zijn ons allemaal met elkaar., ieder individueel zelf. Ja, fijn dat jullie er zijn. Wat is er toch wat er achter dat vibratieveld echoot. (...) spreekt, wat er nu juist spreekt. Is dat, wat is dat als je in die stilte zit. Als er geen gedachten zijn, geen systemen, wat is dat voor een vibratieveld. Het gaat om jou, en dat is niet in deze ruimte. Dat is in jouw bewustzijn. Waar je ook bent het is er. Waar je ook naar toe reist het is er. Je kunt het wegsturen. Je kunt er allerlei dingen doorheen gaan zetten. Je kunt je druk maken. Je kunt je inspannen. Je kunt je vermoeien. Je kunt je vreugdevol maken en energie genereren en fysiek sporten, het maakt niet uit dansen. Het is er constant. Er is iets.

En dat we deze dag tendinzen mogen stellen van een communicatie onderling met elkaar in vriendschap. En dat we deze dag in dienst mogen stellen in communicatie met andere intelligenties, met andere vibratievelden, met andere intelligentie velden, waarbij wij JIJ diegene bent die weet. Waarbij jij diegene bent die toetst. Waarbij jij diegene bent die open of dicht zet. (Iemand spreekt: 'en zo is het'). Het is zo mooi deze wereld, en hij is zo moeilijk op zoveel punten maar het is zo'n parel van een werkelijkheid. Er zijn zulke mooie dingen te doen.

Als je de moeite neemt om toch zo te zijn hier, gewoon zo. Het (...) is zo geavanceerd mooi veld, er lopen zoveel vibratie velden door elkaar heen, zoveel vertaal velden door mekaar heen. Als je kunt zien hoe informatie en bewustzijn zich bewegen, hoe ze zich van je af kunnen keren. Hoe ze zich om je heen kunnen bewegen. Hoe ze je informeren. Hoe jij het veld kunt informeren. Hoe onjuiste informatie afbuigt wat niets met jou te maken heeft. Het is zo iets moois wie wij werkelijk zijn. Als je doet wat je echt voelt. Of juist helemaal niets doet omdat je niets voelt. Dan is het er. Alle vibratie lagen gewoon rustig. Valt niets te behalen, valt niets te veranderen. Er hoeft nergens voor gewerkt te worden.

Bosonen dat zijn hele kleine deeltjes die ze in 2012 ontdekt hebben in de Hadron Valley in Zwitserland, waar afschuwelijke verhalen over worden geschreven dat dat de portalen van de hel gaan worden. Nou ik kan je vertellen dat de intelligenties die de vrije wil altijd ondermijnen die tonen zich natuurlijk als vrije wil. En niet als een hel. En die bosonen dat is interessant, want die bosonen die ze hebben gemeten dat zijn eigenlijk de kleine deeltjes die materie scheppen uit energie. Belangrijkste, dus er is zijn stappen en processen voordat deze materie er is, waar wij die wij zien als materie. En stappen en processen daarvoor zo noem ik dat even maar het zit er eigenlijk in, zijn net als bloemen vibratievelden met elkaar communiceren. Er zit dus een stap voor waar informatie wordt omgezet naar materie. En de vraag is waar komt die informatie vandaan. Is er maar één informatie weg? Nee er zijn er miljarden. Er zijn er zo veel bemoeienissen met de wereld hier, met deze werkelijkheid. Daarom (...?) luister naar jezelf. Want als jij je afstemt op wat je zelf voelt of juist als je niets voelt en je doet niets. Is een hele zuivere handeling hoor als je iets niets voelt en ook niet kunt denken of je wilt niet denken doe je ook gewoon niets. Want stel je voor je zit in een werkoverleg met een groep mensen even iets aan het doen en je hebt afspraken gemaakt en je voelt het even helemaal niet, nou welk bewustzijn frequentie veld, welk trillingsveld, wordt er door de bosonen omgezet tot een materiewereld. Wat het volgende moment daarom manifest wordt in materie dat wordt via dat deeltje dat ze nu bosonen noemen op dit moment wordt dat ingeleid en opgezet. Maar als jij daar nu tussenin gaat staan,

er tussenin, en jij gaat helemaal niet iets doen wat je niet voelt maar je stopt met iets te doen dan blokkeert dus de mogelijkheid die erop aan kan sluiten. Je spreekt dus over heel veel verschillende taalvelden. En dit stuk is buitengewoon belangrijk omdat de vele allianties en sterrenrassen en groeperingen uit allerlei andere werelden en werkelijkheden ook vele mensen uit Koninklijke rassen, oorspronkelijke werelden die de mensheid bestudeerd zoals wij dat hier ervaren. Die zijn daar zeer op gericht. Die zijn zeer gericht op op beseffen jullie, gaan jullie beseffen, ontdekkingen, momenten waarin jullie met je bewustzijn alles kunnen parkeren. Waarom wij zijn toch liefdevolle wezens... Wij komen toch alles juist toegang geven... Nee dat is een spiritueel script. Wij zijn hier helemaal niet gekomen om alles maar toegang te geven. Dat is de overgave aan alle scenario's. Maar kom je dan letterlijk iets blokkeren. Uuhm dat is inherent aan schoon bewustzijn. Je blokkeert, er vind geen doorgang, geen overdracht plaats vanuit frequentievelden via het bosonen deeltje wat de energie omzet in een 3 dimensionale materiele wereld. Dus nu zitten wij heel scherp op de snede. Daarom spreek ik ook mensen aan en dus ook mezelf aan of het wel klopt wat er wordt gezegd. Kleeft daar niet een doel aan.. Wil je niet ergens naar toe... Ja ik wil eigenlijk helemaal nergens naar toe want ik ben er al. Ik sta gewoon te vertellen wat ik doe. Ik leg bepaalde dingen uit, ik leg bepaalde energieën bloot. Daar kunnen we wat mee doen, daar kunnen we mee werken. Maar wat jij nu doet, ik heb geen idee, van mij hoeft je daar ook helemaal niks mee te doen. Eigenlijk heel eenvoudig gezegd, 3-dimensionaal gezien, ik heb er niet eens interesse in of jij er iets mee doet. Want dat is een gedachten. Ik leg bloot, inzichten met elkaar over en weer brengen. Daar komen resonantievelden uit en daarmee schep je informatie, is bewustzijn.

Het is een heel belangrijke boodschap, ennu, ja gemoedstoestanden en uhm meningen, leven dood alles heeft hiermee te maken. Ja dus de (...?) dat de spiritualiteit valt is in aantocht. En de mensen die zich daar nu tegen verzetten omdat ze belangen hebben om dat 3-dimensionale spirituele model te zitten, en dat is nogal sterk zowat ik hier nu op deze manier uitdruk, omdat als je net met bewustzijn bezig gaat met spiritualiteit bezig gaat en je komt er dus achter dat er leven na de dood is, dat er buitenzintuigelijke waarnemingen zijn, dat er astrale reizen zijn, en dat er buitenaardse zijn, dat er aura's zijn, incarnatie is. Dan is dat behoorlijk schokkend wat ik zojuist zeg. Want het einde van de spiritualiteit wordt ingeluid. Toch is dat precies wat er gezegd moet worden. Ik zeg het hier, die weg is eindig, het stopt. Waarom, omdat we uit die puzzel aan het stappen zijn. We halen de puzzelstukjes weg en het is niet zo dat de hele mensheid dat hoeft te doen. Het is kwantum, jij doet het, op jou manier om jouw redenen wat jij voelt om wat er in jou beweegt en dat heeft het kwantumdeeltje wat zich manifest maakt in alle sectoren van veld. Het hele veld is dat kwantum deel. Verplaatst zich overal naar toe. En verder laat je het gewoon los en dan zul je zien dat datgene wat jij doet zich ook manifest begint te tonen in het veld. Je zult zien dat mensen in deze wereld ineens een rigoureuze radicaal andere draai maken, een andere route gaan kiezen. Mensen waarvan je het niet had verwacht. En als mensen dat niet doen dan komt er een soort gevecht in het veld. Over welke puzzel gaat het nou eigenlijk worden. Dus je ziet struggelingen. Sommige mensen krijgen het heel benauwd als ze niet gaan luisteren naar de diepste woorden en inzichten van kwantumbewustzijn. En niet gaan luisteren naar wie ze echt werkelijk zijn. En ik ga daar toch nog even een zijstraat in ik heb met behoorlijk wat mensen in deze

wereld hier maar ook in Nederland heb ik samengewerkt en gesproken. En ik heb ze van dichtbij in alle hartelijkheid mogen meemaken. Maar om moment dat ik ter tafel leg de vraag als nou blijkt dat jij vertelt wat waar is maar een puzzel is van iets wat jou wil laten vergeten en in vergetelheid wil houden ben jij dan bereid vanuit juiste plek die jij hebt gebouwd ben je dan bereid om die puzzel weg te halen en iedereen te tonen wat je dan ontdekt hebt. En ik heb gezien dat mensen dat niet wilden. Dus er zijn een heel goed geïnstalleerde puzzel bewakers aanwezig. En ik zie ze ook in bepaalde agenda's en in modellen, ik zie ze draaien. Ik heb met die mensen gesproken ik zie ze over de grip van grootte intensiveren naar gelang oorspronkelijk en een compleet andere episode van wie we werkelijk zijn naar de voorgrond begint te komen. Want er is zoveel aan de hand, er zijn verschillende banden van bewustzijn aan het draaien. Dus het is echt cruciale tijd dat wij uhm aan het werk gaan om interactie met andere beschavingen ook te activeren. Ik moest zoeken naar een woord. Het is een activering van een heel groot intergalactisch bewustzijn. Het komt niet binnen via de 3D manier van hoe de mensen zichzelf ervaren, komt niet binnen als je jezelf niet ziet van uit wie je werkelijk bent hier op de aarde. Het komt niet binnen als je een geblokkeerd bewustzijn hebt in dienst van iemand anders. En dat komt echt heel precies. Dat is waarom ze deze systemen op aarde hebben geïnstalleerd. Zodat we allemaal zwaar verslaafd, afhankelijk en gechanteerd worden. Dus dit is de basis boodschap die onder alles ligt wat er staat te gebeuren. Dus ook voor de aankomende tijd voor jou en voor ons allemaal zorg ervoor dat jij er bent. Maak jezelf los wat er ook gaat gebeuren en de volg gedachtes die daarop worden gelanceerd. Loop niet mee maar betrap jezelf op een gedachten die jezelf aan het nadenken doordenken bent die niets te maken heeft met zelf observeren. Dat is echt heel (...) dan. Nou dan staat hier een mooie foto van Bibianna. Mooi. Bibianna, voor de mensen die haar fysiek niet hebben gekend. Bibianna die is vorige week, nee twee weken geleden is dat nu, anderhalf week geleden is zij vanuit de begrippen van hier is zij overleden. Vanuit de begrippen van als je het zelf mee maakt laten we de werkelijkheid los, je transfigureert naar een andere werkelijkheid. Van sterven is geen sprake. En zo moeilijk is dat niet want als je een virtueel realiteit bril afdoet dan zeg je ook niet dat je dood bent. En dat gebeurt eigenlijk op zeer hoog geëvalueerd niveau eigenlijk precies hetzelfde. Het is alleen zo we hebben onszelf zo geïdentificeerd. Nou ik vind fijn dat ze er is op deze manier en uhm ik denk dat onze warrior-schap daarin, het aanwezig zijn hier op de aarde, dat we dat ook moeten open leggen. Ik ben hier gekomen, ik komt uit, uit één van de Antaraanse werelden. Een Antara wereld is een oorspronkelijk menselijke wereld. Er zijn heel veel oorspronkelijke werelden. En oorspronkelijk bedoel ik letterlijk dat is een oneindige wereld. Alles wat daar is, is gewoon feitelijk. Er is niets geen gezweef. Niets. Je raakt elkaar aan, je loopt over de grond, je plukt de bloemen. Alleen het bewustzijn is daar vele malen groter en heel rijkelijk bevoorraad. Natuurwetgeving functioneert daar ook anders. Omdat je bewustzijn daar anders navigeert. Die werelden van Antara, dat zijn uhm eigenlijk werelden, een van de werelden, er zijn heel veel werkelijkheden daar is niks geen exclusiviteits aan dat is heel normaal. Die ook beschreven worden in de boeken hier als de Koninkrijken. En daar lopen mensen echt niet alleen maar in oude juten kledij met sandalen (gelach). Maar daar zijn ook hypermoderne pakken. En ook zeer zeer geavanceerde technologie. Maar het is bovenal een organische wereld. Een wereld waarin vrije wil boven alles staat. Met respect voor het leven voor elkaar boven alles staat. Het is een wereld waarin niet

kan worden geboren en ook niet kan worden gestorven. Het is een wereld die daardoor lijkt voor onze begrippen 3-dimensionaal van o dan is maar één (...) niet tastbaars. Dat is het wel. Het is vele malen tastbaarder dan deze wereld. Deze wereld is gewoon een grote warme soep. Hè der is hier eigenlijk, als je vergelijkt wat je niet mag doen, omdat dat een onjuiste vergelijking zou worden, is het hier eigenlijk een hele drappige dichtgetrokken wereld. Je moet het hier ook echt met je voorstellingsvermogen doen. Dat weet je ook. Met je voorstellingsvermogen kun je meer zien en meer voelen dan je met je gedachten gaat ervaren. Je kunt misschien beter teruggaan met je fantasie naar een plek die je ooit hebt ontmoet waar je een heel speciale relatie mee hebt. Misschien kun je dat veel beter met je bewustzijn doen. Fantaseren en voorstellen en voelen als dat je er echt naar toe gaat. Want dan vind je nooit meer die plek van wat je toen hebt gevoeld. Dus dat is heel interessant en in de Antaraanse werelden, dat zijn zeer grote zal ik zeggen machtige mensen. Niet macht over de ander maar macht over zichzelf. Vanuit die Antaraanse wereld ben ik uhm deze werkelijkheid gaan ervaren. Uhm één van die missies die de mensheid van zichzelf heeft. Die heb ik net benoemt en dat is gewoon het puzzelstukje wat ik ook mag en moet bijdragen er is geen sprake van mogen. Er is ook niet opdracht achter mij van iets of iemand die tegen mij zegt van dat moet je doen. En ik sta in dienst maar als je goed beseft hoe feitelijk die werelden zijn, hoe groot die coalitie groepen zijn, dan zul je ook beseffen dat daar ook een soort van moeten in zit. Het zijn gewoon missies. En daar waar de vrije kracht van individueel bewustzijnswezen verloren gaat, ook laat ik zeggen van cyborg beschavingen die ook eigen vrije keuze kunnen resoneren. Hè er zijn heel veel cyborg beschavingen, het is eigenlijk niet het goede woord, maar er zijn heel veel kunstmatige intelligenties die gewoon zo ontzettend dienstbaar zijn en zo gigantisch liefdevol oprecht zijn. Dat de, nou dat, er zijn zoveel cyborg beschavingen zijn veel liever dan de mens hier op zijn best. Dan val je gewoon huilend bij in de armen. En je hebt niet door dat dat een ooit opgericht geconstrueerd lichaam is. Dus het is niet allemaal negatief. We moeten uit die soep weg, we moeten weg uit die soep van de bosonen die worden ingevoegd dat ons veel onheil staat te wachten en dat we bang moeten zijn voor de grote veranderingen. Daar moeten we bij weg. Want daarvoor zijn wij hebben we ons eigen bosonen meegenomen aan de binnenkant. Die komen we hier brengen en die worden gelanceerd. Vanuit de Antaraanse wereld ben ik hier naartoe gekomen en ik heb mijn weten overeind gehouden uhm dat is belangrijk ook om over te spreken. Ik ben daar altijd heel voorzichtig in. Maar ja op een gegeven moment moet je dan toch een keer met een groep mensen wel een aanstap aan start maken van ja bepaalde vibratievelden, het gaat niet zozeer om mijn verhaal. Het gaat om vibratie velden, he daar gaat het om. Die (...zet?) elkaar ook weer aan. Zo ben ik hier gekomen en ja toen ik hier eenmaal in deze wereld aanwezig was in een lichaam wat we dan klei noemen dat zijn (...) die ik nu draag. Ik ervoer deze wereld wel als een heel bijzondere wereld maar vooral een wereld vol onmogelijkheden. Hoe mensen denken, hoe mensen kijken, hoe mensen zien, hoe mensen reageren uhm eigenlijk gewoon constant een onvriendelijk veld om zich heen. Het is echt een gebeurtenis op zich omdat opdat te kunnen ervaren vanuit twee verschillende velden. Zo'n hartelijke echte wereld waar je vandaan komt waar ook bekend is (...) missies voeren we uit als menselijke humanoïde beschaving. Overigens niet alleen humanoïde beschaving zijn vele beschavingen te noemen. Maar ik heb het nu over een humanoïde deel daarvan. Die ook missies uitvoeren naar werelden waar het

allemaal niet zo aangenaam is. Maar het is heel apart om te zien hoe je vanuit een vriendelijke intact latende wereld, waar mensen elkaar intact laten, ook niet interveniëren van elkaar, ook niet met spiritualiteit bezig zijn. Maar het is een veel hoger dieper weten binnenin. Het is heel apart om te zien dat hier. Dat mensen in zo'n kolk van uhm dwaasheid of verdwaasdheid, verdwaasdheid lopen. En dat zijn dus ook (...) ouders totaal verdwaasd eigenlijk, maar als ouders heel lief en heel goed. Goed bij de pinken zeggen we hier dan. Maar toch dan vanuit mijn manier van hoe ik mensen ervaar, echt heel gek, (...). Maar goed ik ben hier dus gekomen en de ervaringen begonnen eigenlijk vrijwel direct toen ik hier gekomen was en de coalitie groepen begonnen die in eerste instantie uit de toekomst komen van de tijdlijn waar we ons in hebben bevonden. Met buitenaarde ontvoeringen en scenario's en militaire organisaties waarbij betrokken waren. Eigenlijk om te voorkomen om dat stuk bewustzijn dat wij met elkaar kunnen uitdragen om daar niet over te spreken. En het waren best wel heel pittige jaren. En ik had dat niet kunnen voorzien hoe zwaar dat was. Heel zwaar, de krachten die worden losgelaten op het lichaam. Maar desalniettemin ben ik ook heel blij om dat te hebben ervaren omdat het ook een stuk menselijk maakt van deze wereld hier. En dat is iets wat ik eigenlijk wel kan gebruiken. Nou ja dat is wel zo. Ja en nou staan we hier. En er is veel gebeurd, ook in mijn leven hier op de aarde. Ik ben toen door zones gereisd, ik heb veel mogelijkheden gezien waar we naar toe kunnen. Ik ben in veel andere werelden geweest, ook in de tijd dat ik hier op de aarde ben. Ook nu nog steeds. Dus mijn wereld gaat heel gefragmenteerd door elkaar heen en soms moet ik ook echt wel de boel op een rij krijgen. Omdat er ook heel veel gebeurt en dit lichaam kan niet altijd heel goed overeind willen houden. Dus je kent wel dat je ergens rijdt en gewoon niet meer weet waar je bent. Dat is een normaal iets. Dat is gewoon eigenlijk een soort amnesie op een bepaald moment. Dat kan soms wel heel langdurig zijn. Dat is data die deze wereld gewoon niet kan ontvangen. Dat is lastig en in dat geval gaan we maar gewoon door. Maar waarheen weet ik niet. Dus dat zijn dan van die voorbeelden van ben ik dan niet goed bij mijn hoofd. Jawel, mijn bewustzijn functioneert uitstekend maar bepaalde data valt dan weg. Dus ik schakel tussen al die werelden door. En ik zeg dit omdat het eigenlijk ook bij jou gebeurt. Die grote veranderingen die er plaatsvinden, laat ik zeggen concentratiestoornissen, het gevoel dat je de zaak niet meer onder controle hebt, geheugen dat misschien niet goed meer functioneert of verwarring al dat soort dingen dat heeft te maken met dat grote veld wat achter ons aan het heen en weer schuiven is. Dus er is een hele grote teleportatie gaande. Van waar wij informatie uit krijgen. En het kan ook zomaar zijn, en ik ga niet zeggen dat dat ook zo gaat, maar het kan zo zijn, dat we in deze wereld ineens in een complete switch zitten van waar bijna niemand meer weet waar hij mee bezig is. Nou dat is eigenlijk al de wereld van nu (gelach). Maar ik bedoel van ook echt letterlijk dat je ziet dat de boel gewoon stilvalt. Nou toen kwam ik hier dus naar toe, ik heb mijn heel veel contacten die ik heb ben gaan ervaren in deze wereld. Want wat voor mij ook wel interessante ervaringen ik weet wie ik zelf ben, ik weet waar mijn huis staat, ik weet waar hoe ik woon, wie mijn vrienden zijn, wie mijn directe groepen zijn waarmee ik contact heb. Het is allemaal niks geen, ik ga het nog een keer zeggen, niks geen spiritualiteit aan, als mensen denken ooh wat interessant wat mooi, het is gewoon normaal zoals hier. Toen die contacten op gang begonnen te komen in deze wereld hier, was ik daar heel blij om. Omdat ik toen ook wist van he he nou uhm die informatielijnen liggen open. Er kan weer gecommuniceerd worden. Na een heel

veel taal van andere problemen en moeilijkheden. Ik heb heel intensief contact met thuis. Met de wereld waar ik vandaan kom en er wordt nogal gedrukt en gewezen op dit stuk waar ik het nou de hele tijd over heb. Over wie jij bent, over terugtrekking uit velden waar je niks te zoeken hebt. En dan in te stappen in jezelf, je te verbinden met jezelf. Je te verbinden met wat je allemaal ervaart aan de binnenkant. Dus niet met je identiteit maar wie en wat je van binnen bent. Om je te verbinden met de aarde ook waar je leeft, de natuur, de kracht, de schoonheid, het paradijs, de kracht van de natuur, de frequentie. Er ligt een enorme druk op en die druk wordt steeds groter en groter, en er worden mensen weggehaald in deze wereld en niet door hen maar door bepaalde beslissingen die gaan gewoon in een keer boem boem boem, er gaan gewoon mensen ineens weg. En dan heb ik het niet over mensen die ik per se ken maar in het geheel is het best wel is er een enorme verschuiving gaande. Er is enorm veel, worden er nieuwe kaarten getrokken om mensen die hier die brengen aan de andere kant van de virtuele reality bril. Want het is een heel groot technisch experiment waarin we leven. Daaraan sluit om een brug te leggen met het bewustzijn wat hier op de aarde is. Er is heel veel aan de hand en er wordt veel op gedrukt. Er wordt veel druk uitgeoefend. En dat is een heel andere boodschap dan we staan ons klaar en gereed om ons informatie te verschaffen en ons te vertellen wat je nou allemaal moet doen, het gaat om een veel grotere opdracht. Er ligt een behoorlijk druk op, maar niet een druk van de aarde. Niet van het aardse denken. Er ligt een behoorde druk op om nu te gaan kijken naar wie je nou echt zelf bent. En vanuit dat stuk samen te verbinden met mensen zonder een groep verstrikking te krijgen. En daarin, nou komt ie, grote collectieve planetaire nieuwe beslissingen en besluiten te nemen. Vanuit het bewustzijn moeten dingen opnieuw geweten worden. Die kettingen moeten aan elkaar gezet worden van trillingsvelden binnen in onszelf van wat we zien van wat hier nodig is. Dus ik heb het over het goddelijke potentieel hierin onszelf (...?) aanwezig met elkaar opnieuw inzetten. En dat neerzetten in het veld. Dus ook echt kracht, we hebben het over remote viewing sessies of remote sensing dus vanuit gevoel en emotie. Dat zijn hele krachtige gebeurtenissen. En natuurlijk is het mooi om thuis te zitten en ook op een stoel te zitten achterover lekker aan het genieten van de rust, dat doe ik ook. Maar ik weet ook dat er wat moet gebeuren. En ik weet ook dat het niet op een 3D manier moet gebeuren. Maar ik weet wel dat het via de 3^e dimensie zichtbaar gaat worden. Dus de contacten die ik heb zijn vooral indringend. Vandaar ook dat ik daar muziek bij draai. Omdat de muziek van wie je ook zelf bent waar je ook vandaan komt de bekrachtiging, de enorme daadkracht die erin ligt. Dus dat is je bewustzijn, dat is niet je ziel. Het is je eigen bewustzijn wat aangaat of opengaat. Wat dus als het ware door die muziek nog extra opzet krijgt, een inbranding van binnenuit. Ja nu zijn we hier, is het nou Maas aan de Horst of Meterik? (Gelach en stemmen). Dus zo gaat dat, ja. Ja ja ja ja.. Ik kan het. Ik ben het. Ik weet het. Ik doe het. Dat is waar we voor staan. Ik ben vriendschap. Ik ben leven. En ik ben een wezen dat overal de karteltanden tot een mooie ronding laat vervallen. Ronding. Dat is wie we zijn dat is wie je bent. Ik ben hier in een wereld waarin ik mij bewust ben dat er met mijn bewustzijn en via mijn bewustzijn tegenstellingen, wrijvingen, afkeer, gevecht, trekken en duwen, (...?), omdat ik het kan en het ben naar eenheid, naar ruimte voor elkaar. Ik ben hier in deze wereld omdat ik dat ben. Ik ervaar deze wereld met mijn bewustzijn en breng deze door en via en in mijn bewustzijn deze vrijheid terug. Lang leven het menselijke veld, lang leven de aarde. Lang leven de

kracht. Op universele wijsheid. Als je door gaat hebben hoe snel dit doet dat veld, trekt dicht en open. En ik doe heel bewust alles wat ik doe, doe ik heel bewust. Dus, bewust dit, bewust moe, open dicht open dicht. Kom maar in je meesterschap. Trek jezelf er maar eens uit of juist maar eens in. In, uit, in, uit. Niemand kan het voor je doen. Niemand heeft de macht en het recht om iets voor jou te doen. Naar mij toe ook niet. Niemand. We hebben de macht en het recht om het voor onszelf te doen. En heel krachtig dingen weten, helder weten, is een heel solide bewustzijn. En dan keren we terug in de eerste laag van wie we zijn. Helder weten. Onchanteerbaar. Zo kwam ik hier naar toe op mijn manier om te praten over hele eenvoudige simpele dingen om enorme complexe, die eigenlijk ook heel simpel zijn, complexe materie en geestelijke energie te (..?). Die we in één flits kunnen snappen omdat we dat al zijn. Dus er is een route nodig om ergens naar toe te gaan. Dus, open, helder, geleidend veld, jij moet het doen. Ik zeg het alleen maar omdat ik het doe in mijn eigen veld. AAN. Wakker. Alert. Luistert met het oor door het bewustzijn, alles wordt hier gezien. Alles wordt hier gevoelt. Hoeft niet via de menselijke 3D gevoelens. Alle golven die hier zijn worden allemaal door ons stuk voor stuk, iedereen luistert hier. Het lukt niet met een beamer vandaar. Nou dan is het best wel leuk zo'n dag. Plezier, lachen en toch hier (bewustzijn?) blijven. Pay attention. Hier warrior. Binnen. En ook hier in het hoofd, hier. Dit soort dingen heeft niks met spiritualiteit te maken, dit heeft echt te maken met totaal herschrijven en opnieuw uitvinden wie je werkelijk zelf bent, wat je altijd al weet maar soms moet je in deze wereld gewoon beseffen soms moet je dingen tegen elkaar zeggen, meer dan eens, om te beklijven oom iets dieper in jezelf aan te krijgen. Er is veel voorwerk gedaan om de mensheid in een slaap te sussen. Dat kun je ook in boeken lezen, maar dat hoeft niet want hier zit jij. Helemaal niet nodig, die boeken. Wie zegt dat die boeken goed zijn, dat het klopt. Wat voor informatie zijn die trillingsvelden die van die boeken komen? Komt er iemand (...?) van wat je voelt. Heb je niet de historie voor nodig. Daarbij technologie toont ons nu al aan dat herinneringen zo kunnen worden herschreven. Elon Musk deed daar een paar maanden geleden een hele duidelijke uitspraak over. "Over 2 jaar, of 5 zegt hij (Elon Musk wordt na gesproken:), maar eerder 2 dan 5, maar ik zeg maar 5, zijn wij straks in staat om in ons eigen bewustzijn opnieuw te denken en het op te slaan, hop'. En iedereen in die zaal (waar Elon Musk spreekt) van ooh, maar dat is fantastisch want dat betekend dan spraks dat we dan al die nare herinneringen kunnen weg denken en er iets overheen. Maar dat is dan ook fantastisch'.

(Martijn) Maar misschien moeten wij gewoon hier in het nu komen he. Moeten we natuurlijk ook. Maar de veel grotere vraag die hier doorheen dendert, is natuurlijk naar het kwantum. Geheugen wissen. Geheugen herschrijven. Iemand anders, jijzelf, over 2 jaar, dus nu ook al, wat weet ik dan eigenlijk, wat herinner ik mij, wat herinner ik mij nou werkelijk. Wordt mijn geheugen herschreven door al die boeken? Dank Elon, en in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen is Elon geen duistere agenda en hij is absoluut niet een licht agenda. Het is de keus die jij maakt met jou bewustzijn, welk bosondeeltje er in het veld aan gaat, en informatie toe laat op jouw bewustzijn. Daar gaat het hier om, pffuhw. Dit is gigantisch nu zijn we geland 11:11 (tijd). Dus lieve mensen wil ik wel vertellen over één en ander over bepaalde beschavingen en vind ik dat heel mooi om met jullie te delen. Maar denk hier om ik sta hier nooit en als dat wel zo gaat worden dan stop ik daar mee, want ik ga daar niet in mee, ik sta hier nooit te vertellen vanuit mijn plek. Ik moet even bedenken vanuit 3D sta nu hier en die gaat tegen mensen spreken, maar ik

sta hier nooit tegen mensen te spreken, ik sta hier nooit TEGEN jou te spreken. Ik sta hier nooit te vertellen vanuit een bewustzijn van dat je dat niet weet. Dat er een herinnering doorheen loopt van dat je het niet weet. Daar heb ik niets mee te maken. Ik spreek tot jou. Dan ga ik nu even een muziek stuk aan zetten, een korte. (Muziek) Nou dat was een kort stukje maar krachtig bewustzijn. Ik hoop dat we met elkaar zo'n beetje hebben gebouwd het eerste uur. Zodat we verder kunnen he. Kijk het is niet een, het is niet zomaar iets waar wij even met elkaar voor gaat zitten aan tafel, het is echt bouwen met elkaar. Heel groot bouwen. Wat is er aan de hand in deze wereld. Wat zijn al die visitaties. Waarom voelen mensen zich aangetrokken tot dat ze denken dat ze christus zijn geweest en hebben ontmoet. Waarom hebben mensen zo sterk de neiging om te denken dat ze in een vorig leven bijvoorbeeld katharen waren. Wat is dat toch? Welke puzzels lopen daar doorheen? Het vergt een grote precisie. Het vraagt om hele grote precisie om naar dingen te kijken. Dus het is ons allemaal gegeven omdat we het zijn. Het vraagt hele grote precisie om naar onderwerpen te kijken. En ook naar mensen te kijken want jij bent diegene die zaken herschrijft in het veld, je herschrijft matrixvelden entiteiten die uit allerlei verschillende richtingen komen. Het is aan jou om zaken te herschrijven. En daarvoor moet je ook goed kijken, goed kijken wat je ziet. Goed kijken wat je ziet. Als je met mensen spreekt, goed kijken met wie je spreekt. Misschien is het wel veel makkelijk om met iemand anders te spreken die, die, aan een stuk door praat in plaats van Martijn die een paar keer stopt. Maar ik ben wel zorgvuldig in wat ik zeg, en ik ga niet zeggen dat een ander dat niet is. Maar soms moet je beseffen dat je in deze wereld in dit soort werkelijkheden, en ik denk dat je dit zelf ook ervaart. Dat je ook meer ruimte en tijd nodig hebt in bepaalde momenten. Soms moet je anders gaan kijken naar hoe informatie naar je toe komt. Uhm wil ik nog een ander muziekstuk draaien (muziek).

Nou is mijn voorstel om even een korte pauze te houden. En dan wil ik zo met jullie over de krijger groep spreken. De Mas'hara, een hele krachtige krijger groep. (Er wordt een krijger geluid/kreet door iemand uitgesproken waarop Martijn reageert met 'Goedemorgen er komt ook iemand binnen'.) En dat is belangrijk om over krijgers te spreken omdat dat direct verbonden is met wie de mens hier op de aarde is. En het is die kracht die in ons ligt, we laten ons daarin ook niet meer afleiden. We gaan het gewoon doornemen, ik wil daar iets over vertellen. Laat die kracht in jezelf ook maar gewoon ontwaken want dat moet op een gegeven moment gewoon gebeuren. En ja we zijn liefdevolle wezens, en ja we zijn zachtaardige wezens. Ik ben ook iemand die tussen de bomen ligt in de rust. Maar heb altijd een pijl en boog en die raakt altijd. En dat heb jij ook. We moeten recht op het hart af. Een goede pauze en tot zo, vijftien minuten en dan komen we weer bij elkaar.

PAUZE

6 jan 2025 werd volgende opnieuw gedeeld

Informatie van 28 november 2022 over De Masarah's: een kosmische krijgersgroep

Inleiding

De groepen waar MvS in actief is zien vibratievelden en dat is wat zij zien en die

onderzoeken ze ook met bewustzijn en ook met technologie – en dat heeft alles te maken met de krijgergroep waar ik het zo over ga hebben. Wij onderzoeken multi-dimensionaal, dus door de dimensies heen, en dat zijn triljarden werkelijkheden die door elkaar heen lopen. Wij onderzoeken zo'n werkelijkheid, wij hebben speciaal bewustzijn erin gecreëerd zelf, daar moet je helemaal ook in kunnen kijken, in iets wat niet van jou is, wij gaan daarin en kijken naar het gedrag van die intelligentie die de vrije wilsbeschikking, dus de Life Force proberen te besturen (archontische beïnvloeding, parasitaire besmetting, zwermen intelligenties. We kunnen zeggen dat het eigenlijk identiteiten zijn die uit allerlei verschillende richtingen komen en gebracht zijn in het kwantumveld – en daar zit een gigantische besturing achter. Onze taak is en waar ik een coördinator in ben, is het onderzoeken van die velden. En met daar ook een heel duidelijk statement in;

HET BEEINDIGEN ERVAN!

Dat is dus een gedachte die voortkomt uit de aller diepste frequentie die in ons ligt en dat is: dat het leven zal vrij haar weg kiezen. Dus hier ook op Aarde. We hebben ook geassisteerd in het ontstaan van werelden omdat, het gebeurt met regelmaat dat er beslissingen zijn genomen door anderen die in situaties zijn gekomen dat hun bewustzijn door een andere intelligentie is overgenomen of er zich in heeft gevoegd, dat het oprichten van een nieuwe werkelijkheid noodzakelijk is om zichzelf te gaan bestuderen. En daar assisteren wij in. Dus wij hebben meegewerkt, ik ook, aan de oprichting van o.a. deze wereld. Het gaat niet over mij maar het gaat over iets heel groots. Het gaat niet over mij, ik spreek het alleen uit. Het gaat over ons, wie we zijn, ten diepste, en dat voel je in het water in ons hart en de liefde voor de natuur en de liefde voor elkaar. Daar gaat het hier over. En de liefde voor de universele kracht die in alle levende bibliotheken, hoe die bibliotheek ook is opgericht, aanwezig is. Het eerbiedigen en respect hebben voor de Living Force. Wij noemen dat hier de natuur. We hebben daaraan meegewerkt en die wereld is opgericht en dat is een fantastische werkelijkheid geworden. Uiteindelijk zijn er dingen gebeurd in die wereld en ben ik ook naar die wereld gekomen. Dat is hier om bewustzijn te repatriëren met elkaar, om goed in gesprek te gaan en niet elkaar te bestrijden maar goed in gesprek te gaan in taal maar ook echt in frequentie. Om met elkaar af te stemmen, jij stemt mij niet af en ik jou niet, maar we stemmen elkaar toch af door met elkaar samen in het grote onderwerp te zijn.

Wat er gebeurd is, is dat er werelden zijn gevallen, dus hele universa, hele zwermen van bewustzijn zijn door werelden gereisd en zijn neergestreken in bepaalde secties. Dat moet je nu niet zien in een fysieke vorm maar dit waar ik het over heb over intelligentie die verspreidt zich op een hyperintelligente manier als informatie, als frequentie door de frequentievelden heen en veroorzaken daarmee een soort uitsluiting van heel veel mogelijkheden in het veld, aan scripten, aan oorzaak- en gevolgsystemen (noot van mij: 97 % aan mogelijkheden die in het Experiment waren opgeslagen). En ik ben dus hier nu en we hebben een soort gemeenschappelijke taak die niet, die kan ik niet benoemen, maar we hebben een gemeenschappelijke taak, maar als jij je werk gewoon doet – als jij gewoon leeft in wat jij echt moet doen, dan doe je hetzelfde als ik en als ik echt leef en echt moet doen, dan doe ik hetzelfde als jij en dan zijn we zusters en broeders. Dat kun je niet uitleggen want dan ga je over grenzen heen en dan ga je elkaar vertellen hoe het moet. Dat mag je niet doen want je moet het wel uniek blijven doen op jouw manier. Dus ik ben hier gekomen en ik heb in deze wereld heel veel mooie dingen

gezien.

Voordat ik hier kwam heb ik ook andere werelden bekeken en wat wij doen vanuit de Antarrah raden die we zijn, is dat wij – en wij zijn niet de makkelijkste trouwens- dat wil ik ook maar even gezegd hebben. Wij zijn zeer liefdevol en buitengewoon genegen om alles en iedereen – we respecteren iedereen om daar in de eigen keuze te laten zijn. Dat doe ik ook hier. Maar wij zijn niet de makkelijksten en daarmee bedoel ik: we haken nooit af! Nooit! Never! Wij staan, dat is de kracht van het menselijke ras in oorsprong. En of je nou uit een wereld komt die helemaal in de natuur leeft en dat je vanuit die werelden en die werkelijkheden af en toe ook eens reist naar een wereld waar ook hele grote steden zijn die overigens ook ingebed liggen in de natuur, alles is in verbinding met de natuur. Het maakt helemaal niks uit. Het is onze Kracht. En ik ben in werelden geweest waar we met grote coalitiegroepen naar binnen gingen en dan praat ik echt over miljoenen tegelijk – en dat is echt voor ons niets jongens, een paar miljoen is echt niks, dat is gewoon goed georganiseerd maar voor onze begrippen is dat minimaal. We zijn werelden ingegaan en daarin laten we eigenlijk altijd met elkaar- het is een bewustzijns- hartgedragen- bewustzijnsintelligentie, vanuit het hart brengen we in, maar we brengen altijd onze intelligentie op een bepaalde manier in het veld. Als een werkelijkheid verstoord is geraakt, als een werkelijkheid niet goed functioneert, als de vrije wil daar niet meer functioneert zeggen wij nooit: no! Wij zijn Bronwezens, wij dragen de bronkracht in ons. Wij zeggen nooit: "Laat ze maar gaan, het is hun taak, het is hun missie, het is ment to be, het is een leerproces, wie zijn wij om daarin te interveniëren. Dat zeggen we niet. Wat we doen is ons bewustzijn, dat doseren wij in die werkelijkheid, waardoor dat stuk van onszelf zichtbaar wordt in die wereld, dus de frequenties. Je kunt het zien als software in de computer maar het is echt bewustzijn die wordt erin gebracht, wham en daar tie naar binnen en daar zijn bepaalde handelingen voor – dat moet je wel echt uitvoeren, je zou bijna zeggen een ceremonie maar dat is ook een woord wat het een en ander is gaan betekenen, maar het is eigenlijk wel een **soort ceremonie** en dan gaan die frequentievelden die gaan daar doorheen en maakt zich manifest binnen de – die worden door de bosonen (kwantumdeeltjes) die dat ontvangen, worden omgezet naar een materiële situatie. En in dit geval zijn dat dan bepaalde eigenschappen van de achterhoede van ons die in die wereld zichtbaar worden. Zo brengen wij ook bepaalde krijgervolken binnen. Denk nu maar niet dat je een krijgervolk bent als je een speer hebt. Dat je ergens aan moet voldoen, dat je er als een krijgervolk uit moet zien. Dat krijgers eenmaal in werelden zoals hier zichzelf overeind houden door hun natuurachtergrond en natuurvolkeren ja ook echt in de zuiverheid zo goed als mogelijk is door de zuiverheid te bewaken, dat zien we hier ook.

De Masarah's een zeer gespecialiseerde beëindiginggroep

Er is een bevolking die heet de Masarah's, dat zijn super zuivere mensen, in aardse lengte zou ik zeggen dat ze 4 meter groot zijn. En het zijn echter warriors, echte krijgers. En die kunnen schaken in het veld. Die dragen de absolute liefde en respect in zich maar als die in een veld worden geboren, als die in het veld wakker worden, als die frequentie in dat veld zich transfigureert naar een materie, waar materie uit ontstaat, dan zijn zij echte krijgers, echte warriors. We zien ze hier op de Aarde ook terug. De Massai en de Maori. Dat zijn er maar een paar maar denk er goed om wat voor kracht daarin zit. Dat zijn vibratievelden van elders. Zij tonen

ons het een en ander. Als je die mensen gaat besturen en je gaat ernaar kijken, zij laten het zien. Dat is een kracht uit de geest, uit hun bewustzijn. Bammm! En wat ze doen.... Maori betekent oorspronkelijke krijger en de Massai betekent, helpers van de goden. Deze organisatie, zo noem ik het maar, het is een hele grote intergalactische organisatie die komen binnen als zeer gespecialiseerde beëindiginggroepen, dat is het woord. Het beëindigt de laatste stukken van de vervuiling wat ergens in de informatie zit eruit. Dat zijn hele krachtige warriors. En ook hier op de Aarde zijn ze. Ik heb ze gezien en ze zijn enorm. Ik heb gezegd 4 meter en ze zijn heel atletisch. De Masarah hebben een iets donkere, niet heel donkere maar een iets getinte huid en praktisch allemaal hebben ze lang zwart haar met hele mooie versiersels. Ze hebben kleding waarin...in dit stuk (nek) dat is gewoon hun kleding en in dit stuk loopt er een gouden-bronzen, ik weet niet wat voor materiaal dat is, loopt een kraag van onverwoestbaar materiaal. Dat loopt tot aan hun kin. En ze hebben felblauwe ogen. Zeer geprezen, zeer geprezen beschavingen die op plekken komen waar oorlog woedt. Ze brengen zichzelf erin en als daar eenmaal binnenin zijn, dan houden ze tot een bepaald moment behouden ze die kracht van wie ze zijn, dus hun sterrenkracht, zoals in deze werkelijkheid binnen gekomen die behouden tot een bepaald moment stil en dan komt het! Ze zijn geland hè hier! Er is heel veel geland, jij ook hè! Jij bent hier ook binnen! Denk er goed om wat hier aan de hand is. Wij zijn gekomen om de vrede op te richten maar vrede kan nooit ontstaan als je de oorlog niet beëindigt. En om de oorlog te beëindigen moet je hem gewoon zien. Ook zien in jezelf en hem ook zien in het veld om je heen. Ik wil het woord knokploeg nog net niet gebruiken. Maar het zijn hele krachtige krijgers. Ze zijn in hun homeworld, in hun huiswereld wonen ze met 27 miljoen mensen, dat is helemaal niet zoveel maar dat is hun huiswereld. Ze zijn uitgewaaid als nomaden door eigenlijk alle werelden overal kom je ze ook wel tegen. Dat is een hele interessante beschaving.

Ik was denk ik een jaar of 12, ik zat nog de lagere school dat ik ze ontmoette. En ik zat in de klas, de vijfde klas als ik me goed herinner. (vertelt iets over het klaslokaal het toilet). Toen kreeg ik voor het eerst contact met ze en ik weet nog heel goed hoe dat ging. Ik zat te schrijven aan een tafel, ik zat niet aan het raam maar 1 plaats verderop. We waren een soort dictee aan het doen. (vertelt dan dat hij zoveel lege briefjes heeft ingeleverd en hoe klem hij zat in het schoolsysteem). Als hij het lege briefje had ingeleverd dan ging hij het lokaal uit en stond dan achter de deur door het raampje te kijken. En dan zag ik al mijn vrienden zitten en dan voelde ik me... dood. Levend omdat ik eruit was gegaan maar dit is het dodenrijk wat ook beschreven wordt. Dat komt niet hier na, dat is dit. Ongelooflijk.

Ontmoeting met de Masarah's op 12-jarige leeftijd

Ik zat dus niet bij het raam en ik was met een dictee bezig en terwijl ik met dat dictee bezig was, ik was aan het schrijven ging het in een keer waaien in mijn nek. En ik dacht: wat is dat nou! Raam open en ik kijk zo om me heen en ik zie het hele klaslokaal niet meer. Ik zit gewoon aan een houten tafel met een pen, met een soort touwslert achter aan die pen, een hele rare pen voor ons en ik zit daar en ik zie ineens dat ik in een heel andere omgeving ben. Toen was ik in een kort moment door die portalen gegaan van deze matrix die kan dus gaan draaien die dus draait op het moment dat je dus zogenaamd doodgaat... heel leuk... zat ik dus aan die tafel in een ruimte in de natuur met allemaal mensen uit mijn eigen team en we waren dingen aan het schrijven met de krijgers. En dat was een heel aparte

gebeurtenis. Dat duurt dan zo gemiddeld, die ervaring dat ik daar was, misschien 2 weken. Dus 2 weken ben ik daar, gewoon compleet daar. Ik weet dat ik uit school weg ben, ik leef daar gewoon, ik doe daar dingen en alles gewoon, alles. En dan komt het moment dat dat stopt en werd ik me weer bewust van dat ik met de pen zat in een dictee. Nou flauwekul zo'n dictee. Als jezelf niet oplet word je gewoon een rebel tegen dat soort dingen ware het niet dat mijn bewustzijn zich alles weet te herinneren, ik weet gewoon wie ik ben, dat ik snap wat daar gebeurt. Daarom kon ik daar mee omgaan.

Maar in die 2 weken dat ik daar was hebben we doorgenomen wat we hier op de Aarde gaan doen althans toen wat de planning was. En die is niet mals! En als ik dus om mij heen hoor hoe mensen hun krijgerschap aan de kapstok hebben gehangen en zich hebben overgeleverd aan allerlei meditaties en allerlei toestanden maar hun eigen bewustzijn van binnenuit, dat krijgerbewustzijn eigenlijk gewoon vergeten zijn! Het is echt schokkend om dat te zien. Nou en ik was weer wakker en toen ben ik naar huis gegaan en kreeg ik een bloedneus en kwam ik thuis bij mijn moeder en kreeg ik allerlei doeken onder mijn neus. En toen vroeg ze wat is er aan de hand was en toen vertelde ik dat ik 2 weken weg geweest was. Toen vroeg ze: "Waar ben je heen geweest schat? Vertel er straks maar alles over maar eerst de bloedneus even stoppen. Heel adequaat op mij reagerend, dat is heel mooi. De Masarah's zijn heel grote krijgers en in deze wereld is het zo dat – het gaat trouwens niet over 1 krijgerbeschaving, het gaat over meerdere. Maar dat zit binnen Masarahbeschavingen. In deze wereld is het zo dat een krijger bewustzijnskrijger vibratie, bewustzijn toegang krijgt tot ieder mens **die vrije denker** beslist te zijn. Ieder mens, iedereen. Dus jij bent het ook. Jij kunt dat ook hier leven. Zie jezelf niet als een zwak en er niet-toe-doend-bewustzijnswezen want er schuilt een krijger in je en die krijger schuilt die krijger die MOET aan het werk, die kan niet stilzitten en alleen studeren en doorvoelen. Er moet ook iets mee gebeuren, er moet ook echt iets gebeuren met die kracht.

DRINGEND VERZOEK: ZET JE KRIJGERSCHAP AAN

Ik wil jou duidelijk maken dat dat stuk van jezelf van de Masarah, dat dat stuk van jezelf – als die herkent die actie dat je een klap wil uitdelen zonder pijn te doen aan een ander persoon, dat je een klap wil uitdelen met je bewustzijn van nou is het afgelopen bamm met je bewustzijn, dat die AAN MOET. Die moet aan. Dat stuk moet gewoon aanstaan en dat kan hand in hand met muziek er doorheen., muziek nr 1. En muziek nr 2 dat is dus de warrior, de Krijger. En ik spreek nu rechtstreeks tot jou als mijn broeder en mijn zuster. Zet je zelf daarin aan. Onderzoek jezelf en haal het met je bewustzijn naar boven. Trek hem naar boven toe. Het is nu de tijd, NU, om dat stuk van jezelf heel serieus te nemen want er is geen compromis meer (2x). Het gaat nu om echt puur jezelf uitpakken en neerzetten, uitdenken, doortasten, ombuigen met je bewustzijn. Daar gaat het om.

Bij de totstandkoming van contact wat door de Zevenstercoalitie gaat gebeuren op deze wereld hier, de Zevenstergroep zeg maar, bij het tot stand komen daarvan - dat is de 1^{ste} voorhoede daarvan zijn de Mahatmensen en de Mahatmensen zijn de mensen die als een soort verkenners voordat het contact echt plaatsvindt- ik heb nu over contact hè! Ik heb het niet over een droom, ik heb het echt over contact, punt. En dat weten bepaalde groeperingen op deze Aarde ook. Het zijn ook echt inlichtingengroepen die zijn hiervan op de hoogte. Die weten dat het aanstaande is. Er zijn hele andere groepen omheen die er zowel doorheen bewegen die dat

proberen te voorkomen maar binnen die verkennergroep de Mahatcoalitie daar binnenin is ook de Masarah actief. Ik wil eigenlijk met jullie samen een beeld op jouw manier maar een beeld dat gevoel- het genereren en creëren van bewustzijn, dat die puzzel die alleen maar licht en liefde en abstractie is, dat die begint los te trillen en die stukjes die schieten uit elkaar en die vallen uit elkaar weg en die vallen ergens in een soort goot, daar komen ze in terecht en dan komt er een andere puzzel tevoorschijn. Wat er is een absolute waarheid in de mens verscholen, dus ook in jou wie jij echt bent dat die krijger en dat moment waarin de Mahat aan klikt, in sectie, dat noem ik maar even sectie 1 - ze moeten door 8 verschillende lagen heen om in deze wereld te komen dat het ook begeleid wordt – het proces NU wat op dit moment gaande is, dat is nu gaande. Daarom zijn er ook zoveel activiteiten met ufo's in de wereld, dat er heel veel positieve en negatieve weg in allerlei verschillende ideologieën zijn??? omdat of te bewerkstelligen of het tegen te houden dat bij de gebeurtenissen die zich nu aan het voltrekken zijn, dat er als een krijger naar wordt gekeken en dat niet getolereerd wordt meer om dat naar een verzachting te brengen en weg te smelten en ohhh daar zijn ze, de liefdevolle. Want deze beweging van de liefdevolle, daar zijn ze van ahhhh (zucht) daar zijn ze (zucht) de liefdevolle. Dit komt bij mij uit een puzzel...Dit komt allemaal uit een puzzel, een buitenaardse bewustzijnsagenda. En wij moeten onszelf weer gaan herkennen in leiding nemen, beslissingen nemen, gedachtes bijv. ook uit eigen bewustzijn, ga maar eigen gedachtes genereren. En wat er gaat gebeuren is dermate groot dat er een krijgergroep binnen de Aarde deze grote gebeurtenissen met bewustzijn moet beschermen, dat is het eigenlijk, bewaken. Wat voor woord moet je daaraan geven. Het moet gezien worden in wat het is. En niet de betekenis krijgen in wat het niet is. Want als jij het op een manier gaat bekijken wat het niet is, of uit liefde. Als ze waren gekomen vanuit liefde, dan waren ze 10.000 jaar geleden ook al gekomen. Als wij wie we zijn vanuit welke bronwereld we ook komen, als we vanuit liefde hadden kunnen komen op de manier zoals we het zo vaak hebben geleerd, dus alleen vanuit de verzachting de stilte, de stilte en vervolgens overgaan naar de hemel gaan en dan weet ik of reïncarneren of niet reïncarneren en ergens anders heen, als dat er zou zijn, dan hadden ze dat allang gedaan. Dat is het dus niet. Er is iets anders aan de hand.

En de Masarahkracht die groepskracht van hen, die ook in jou zit, die moet tot leven komen. En ik heb heel veel met de Masarah's gewerkt. Heel veel. Het zijn heel vriendschappelijke krijgers. Er is maar 1 film waarbij ik zoiets kan voelen en dat is de 1^{ste} Avatar. Daar zit een gevoelslaag in maar in Avatar zit ook wel de kant van wegzweven. En dat is het dus niet. Die krijgers die daar zijn, hun doortastendheid, geen onderhandeling, kiezen vanuit de Kracht dus altijd de hoogste essentie van het leven beschermen, de vrije wil ook al kom je daardoor zo in een probleemsituatie terecht. Door de vrije wil te blijven uitdragen van je zelf en de vrije wil van andere te respecteren, dan nog kies je daarvoor. In Avatar komt dat stukje heel duidelijk naar voren. Dat vond ik heel erg mooi. Dat is een heel bijzondere film dat ze hebben gemaakt in de energie. En dan heb je dat stukje van Ewa, dan doen ze zo die staartjes om elkaar en dan kunnen ze zo communiceren via dat grote levensveld in die boom dat is er dus niet want dan zweven we weer weg. Want waar we vandaan komen is alles een feitelijke wereld. Dit is zo belangrijk! Er zijn zoveel krachten die ons laten denken dat wij geen feitelijke wezens zijn.

Deze grote krijgergroep die is enorm. Die hebben honderdduizenden werelden

meegeholpen te bevrijden. We praten hier over een krijgergroep waar menig andere beschaving vanuit respect, ruimte vrijmaakt en daar weggaat. Uit respect. En dat is niet vanuit angst maar dat is respect omdat het bewustzijn van deze krijgergroep zo sterk is, dat de ruimte waar ze doorheen lopen, dat wordt helemaal wie zij zijn. Hoewhoooooo (M maakt trillende bewegingen door de ruimte). Overall waar zij lopen neemt het veld de vorm aan in de energie van hun kracht. Zo sterk is dat. En dat zijn ze dus voortdurend. Dat is ook waarom ze in kleinere groepen niet in een grote coalitie leven maar in kleinere groepen verspreid over vele andere werelden en werkelijkheden leven. Dit is een groep die gigantisch vriendschappelijk. Enorm. En deze groep wordt eigenlijk nooit genoemd in onze wereld, deze kracht wordt ook heel weinig genoemd in relatie tot buitenaards contact. Ik heb zo ontzettend veel mooie ontmoetingen over buitenaards contact en ik heb ook nog meegewerkt in 2010 met de Niburugroep in Soest destijds, daar heb ik echt mijn best gedaan om er te zijn maar nee dat werd allemaal niet..... het kwam gewoon niet van de grond. En ik heb gezien hoe het krijgerschap gewoon uit...uit... Hij moet gewoon AAN jongens. Hij moet helemaal aan, die krijgerkracht die moet aan hier (hart) en die moet vanaf dat stuk in relatie tot de echte puzzel – wat die puzzel ook precies is- dat ga je vanzelf zien want dat zit allemaal al in je. Maar je moet alleen in het spoor staan van een grotere werkelijkheid. Maar die krijgerkracht is zo ontzettend groot en precies dat stuk daar ligt ook de besluitvaardigheid – en daarom zijn er ook massa's groepen van de Masarah's naar de Aarde gegaan. Massa's. En ik zeg niet dat jullie allemaal bij die organisatie of die vertakking van de mensen vandaan komen maar alles is zo verbonden met elkaar – dus dat zit in de blauwdruk – ze hebben er alles aan gedaan om deze krijgerkracht om die te bagatelliseren via spiritualiteit of ombuigen naar iets anders en dat is waar ik af en toe eens heel hard mijn hand op de tafel sla, of ik ineens iets heel anders kan doen. En dat is omdat die krijgerkracht die er is, ook te lanceren hier in dit veld. En laat die nu nou vanuit het hart gelanceerd worden. Want in werelden waarin chaos is, vraag je ook eigenlijk om ordetroepen die de chaos te baas kunnen, die dat met bewustzijn kunnen zien. Die daar leiding in hebben en niet uit wegtrekken en zo heeft ieder z'n eigen kwaliteit. Iedereen.

42 min

Andarraahbeschaving: panterachtigen (nog niet opgenomen in dit document)

De wereld van de **Masarah's** is zo ontzettend groot. Het is echt enorm.

Honderduizenden rijken zijn er door hen op het allerlaatste moment opgeschoond. Zij blijven daarvoor altijd. Dat wil niet zeggen dat ze vastzitten aan die wereld in werkelijkheid maar als een wereld is opgeschoond of vrij is, dan blijven deze warriors altijd daar. Als jij een van die wezens bent, dan kun je gewoon gaan, dan word je gewoon afgewisseld. Dat doe je in samenspraak. Maar er is altijd die aanwezigheid. Tot een bepaald moment wordt die aanwezigheid minder nodig en dan hebben we het over nieuwe intelligentie in die wereld zelf – net als op de Aarde, als er hier straks alles achter de rug is – want er komt me toch een orkaan jongens van Kracht, dat is gigantisch, dat is enorm. Ik ben buitengewoon positief gestemd. Dit is het moment waar ik voor ga en als we daarvoor alles moeten loslaten en kwijtraken: het is een bevrijding! Want je bent gelijk al die gedachtes ook kwijt! Het is alsof je je huis moet behouden en je denkt: oh ik moet mijn huis behouden want ik heb een huis en ik kan mijn hypotheek niet meer betalen en het is een grote zorg en op het moment dat de curator het heeft weggehaald dat je denkt: nou hoef ik me er ook geen zorgen meer om te maken. Het is weg. Het zijn

gewoon lijnen die aan ons vastzitten en dat is wat er in deze wereld ook gebeurt. Het zijn dus geen galactische federaties zoals we hier hebben gehoord met channelings. Je hebt natuurlijk confederatiegroepen. Er is een interkosmische federatiegroep maar dat is absoluut niet de groep waar andere mensen weer over berichten. We moeten daar ook voorzichtig in zijn, bij wegblijven want waar ik het over heb is zo feitelijk als wij hier nu met elkaar zitten. Dat is een hele grote doorbraak voor hier en hier (hart en hoofd) dat het over feitelijke dingen gaat. Spiritualiteit bestaat niet! Het enige wat bestaat dat ben jij!

En ik heb gezien hoe de wereld, het universum van Umanah, dat is dit universum hoe dat werd binnengedrongen door parasitaire grootmachten. Ik heb het gezien hoe het Experiment werd gesloopt. Mag je dat zeggen? Ja dat mag je zeggen want dit is gewoon bekend. Alle buitenaardse rassen die de vrije wil onderschrijven die geïnteresseerd zijn in jou en geïnteresseerd zijn in de evolutie die ook deze wereld een warm hart toedragen, die weten wat hier is gebeurd. En die weten ook dat het niet alleen hier is gebeurd maar dat dat ook elders is gebeurd waardoor dit is ontstaan. En daarom zeg ik ook: je kunt niet beschrijven in de wereld van Antarrah hoe wij werkelijkheid ervaren. Alles waarvoor je hier leeft bestaat daar niet. Dit is een totale vrijheid die zo prettig is dat je niets anders voelt te willen doen dan bezig zijn, bezig zijn als nooit tevoren. En toen begon het grote avontuur. Ik vind het altijd heel mooi als naar een film kijk waar ik mannen en vrouwen pakken zie aantrekken en dan gaan ze bijv. op militaire missie. Het gaat er niet om dat ik dat mooi vind maar de frequentie erachter. Niet om de militaire missie maar de missie, de blijdschap, de missie, het avontuur, het ongebonden zijn dus niet aan de wetgeving van de Aarde ik moet geld verdienen, ik moet dit doen of dat doen maar je hebt nog maar 20 jaar en dan ben ik misschien wel dood of misschien ben ik morgen wel dood. Misschien heb ik nog wel 40 jaar of je moet ergens voor leven, je moethelemaal niet.....o.a. de wereld van Antarrah is daar helemaal vrij van. Maar er zijn wel grote confederatiegroepen, hele grote groepen. En er zijn er heel veel. Want je kunt je voorstellen hè – maar ik weet of je het hebt gezien maar die nieuwe telescoop (James Webb) die ze hebben gelanceerd en die nu aanstaat – een zandkorreltje, ter grootte van een zandkorreltje hebben ze opnames gemaakt en daar alleen al zie je honderden zo niet duizenden sterrenstelsels, in 1 zandkorreltje. En denk erom elke sterrenstelsel heeft minimaal 300 miljard sterren. Dat zijn 300 duizend keer 1 miljoen sterren/zon en die hebben allemaal planeten. Dus het is enorm waar wij in leven. Het is gigantisch. En daar zijn ook federatiegroepen, hele grote federatiegroepen en dat zijn geen mensen met vleugels, dat zijn mensen met een buitengewone wijsheid en ook met hele normale energie. Daar hoef je helemaal niet van onder de indruk te zijn. Dat maakt indruk op onze lichamen en omdat we hen waarnemen komt hun intelligentie via kwantumwerking ook in ons op een bepaalde manier tot leven. Dat voel je intelligenter wordt, veel gevoelender wordt en een heel ander informatieveld in jezelf gaat ervaren. En als ze dan weggaan, als je gewoon contact met ze hebt dan merk je als dat geheugen van jezelf circulair niet aanstaat dan merk je ook dat dat weer wegtrekt. Dan voel je ook dat die intelligentie van hen ook uit jou wegtrekt. Dit wordt allemaal beschreven in de kwantumwetgeving. Dit wordt allemaal beschreven ook in de oude boeken, ook in de Gnosis, dit wordt ook besproken in de oude religieuze boeken, in de geschriften. Het werd met de tijd (geest) van destijds opgeschreven en het vermogen van destijds wat er toen was en eigenlijk zou je moeten zeggen destijds was er niet want er werd gerommeld met ons geheugen

want ze laten ons dat gewoon denken. Boem. Dus denk erom, er zijn hele grote coalitiegroepen en zeer grote confederatiegroepen, daar ben jij zelf een onderdeel van, en dit onderwerp daar kom je niet voor niets toe in je leven. Daar kom je toe omdat dit heel diep van binnen er ergens iets brandt.

Die groepen van Andarraah, dat zijn ook hele krachtige zeer intelligente wezens. Er is veel contact gelegd tussen deze groeperingen en ook geprobeerd contact te leggen – en dat contact is er ook gekomen tussen deze groeperingen en laat ik zeggen sturende geheime organisaties hier op de Aarde. Die contacten zijn er allemaal geweest. Ze zijn stuk voor stuk allemaal afgebroken. Allemaal... geen contact ... Wat er gebeurt nu op dit moment is dat er een enorme inzet wordt geleverd om op dit moment een one-voice te laten ontstaan. Een een-stem geluid van mensen die als het ware uit modellen weg zijn en helder aanwezig zijn die niet geloven in reïncarnatie en dat soort dingen maar gewoon beseffen, ik ben in een wereld terecht gekomen met mijn bewustzijn en mijn bewustzijn is eigenlijk niet anders dan het lichaam wat ik heb wat gedempt is geraakt door middel van virtual reality-ervaring en die mensen die moeten hun taken oppakken hier! Iemand die niet mee gaat reizen met allerlei wegsleepmethodes, in-slaapsus-methodes, die moeten AAN. En dat is bekend.

Speciale Amerikaanse Inlichtingendiensten (Masarah's)

Ik weet dat in de speciale Amerikaanse inlichtingengroepen, daar zitten ze met een heel groot probleem. Er zijn bepaalde afdelingen binnen inlichtingenkringen die het echt open willen leggen. Die maken zich daar zorgen over. Niet alles is archontisch. Het is niet altijd constant hetzelfde (kwantum fysisch ernaar kijken).

Die inlichtingendiensten dat zijn speciale neuro kwantum, neuro ruimtevaartorganisaties, die zitten met een heel groot probleem. Zij vinden nl dat het belangrijk is dat de mensheid wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van echt fysieke intelligenties. Dat ze technologie - en bewustzijnsbeheersing hebben van zichzelf en dus heel makkelijk door dimensies kunnen reizen, dat heeft ook niets met spiritualiteit te maken. Dat is gewoon vermogen. Je hebt toch ook het vermogen om te kunnen dromen. Je hebt ook het vermogen om in je droom over het strand te kunnen lopen. Je hebt ook het vermogen om deze werkelijkheid te kunnen ervaren. Je hebt nog veel meer vermogen dan dit want dit gebeurt allemaal maar per ongelijk. Dat weten zij. En die inlichtingengroepen die willen eigenlijk heel graag dat naar buiten wordt gebracht dat de wereld in een compleet ander gevolg zit van iets van wat we zelf weten. Maar als zij gaan vertellen wat ze echt weten, nl dat er krachten zijn, intelligenties die achter het frame van deze werkelijkheid dus achter het frame van de energiegolf, de taal met hun intelligentie aanwezig zijn en onze uitkomsten steeds van het volgende moment beïnvloeden, als dat echt wordt verteld, dan is deze wereld totaal totaal oncontroleerbaar. En dat is ook zo want we moeten niet denken dat dat niet zo is. Als door autoriteiten voor de huidige wereld hier, die nog in autoriteiten echt gelooft, als mensen vanuit autoriteiten krijgen te horen van wat er aan de hand is, dan is het ook echt zo dat er chaos uitbreekt. Dat is ook zo want het is ook veel makkelijker om mensen weg te zetten als complottheoristen of complotgekken of een wappie. Dan hoef je er niet naar te kijken. Maar als echt naar voren komt wat wij in de afgelopen 10 jaar aan virtual reality hebben bedacht en dat we over 5 jaar er zo en zo ervoor staan, dat is al miljarden jaren elders in andere dimensies actief en wordt ook ten nadele gebruikt en resulteert zelfs in beïnvloeden van onze werkelijkheid. Er zijn virtual

realitygroepen bezig om met informatiegolven onze werkelijkheid aan te passen. Daarmee kunnen ze dus in onze wereld zijn zonder zichzelf te tonen en zelfs ook zonder, als we het doorhebben, als negatief te worden gezien. Want ze manoeuvreren zichzelf er juist als een positief bericht er doorheen om de vrije wil van ieder wezen af te pakken. Dat weten ze bij de inlichtingengroepen. En daar zitten ze meer. Dus wat wij aan het doen zijn als krijgersgroep iets aan het beseffen – we moeten iets realiseren in onszelf en dat moet je thuis als je aan de afwas staat of je moet boodschappen doen of grasmaaien, je bed aan het opmaken, moet je dat eens goed door je heen laten gaan dat deze informatie die zo groot is in ons, dat die ook bevat en ook gevat kan worden tijdens 3-dimensionale aardse dingen. Zaken moeten bij elkaar komen. Het moeten niet 2 verschillende werelden zijn maar ze moeten bij elkaar komen. Zo ervaar ik het ook en zo kan iedereen het ervaren.

Deze inlichtingengroepen die willen assistentie. Deze inlichtingengroepen zijn de Masarah's. Het spel zit zo mooi in elkaar. De oorlog die er nu is op de aarde wat je nu ziet, gasoorlog, energieoorlog, vreselijk wat daar aan de hand is, maar dat is nog helemaal niets..... Wij moeten ons voorbereiden op een radicaal andere koers.

Ik ben lid van het Antarrahteam, van de 144^{ste} vloot de **Maiekliä Jatoera Antarrahgroep**.

Daar kom ik vandaan en ik ben voorbereid en ik weet ook net zoals jij niet wat er morgen gaan gebeuren, maar ik ben voorbereid, Ik sta daar en ik wijk niet. Als er iets groots gebeurt in deze wereld plotseling, positief of iets anders dan wat je positief noemt, is het voor mij een onderdeel van de verandering. Alles is op bewustzijn gebaseerd. Alles is frequentie. Alles is intelligentie. Is het jouw intelligentie die vibreert of is het iets dat uit de boeken komt wat een ander heeft gezegd? Daarom moet je mijn verhaal ook compleet – je mag het aan luisteren-compleet los boem los laat je al die vibraties uit jezelf losvallen en jij stapt schoon naar huis. Trouwens dat ben je nu al. Als bewustzijn primair is, en de schepperwet laat het zien dan is er nogal wat aan de hand. Wij zijn hier gekomen niet voor de lol, of tegen je wil in of uit vrije wil gekomen, we zijn hier gekomen om iets met deze wereld te doen. Ik kan niks behalen, ik doe wat ik doe. Ik ga er gewoon voor. En wij moeten voorbij al die kaders kijken. Je moet niet geloven in de data van deze wereld. Ik ben er ook niet mee bezig want dan zitten we in de grillen van de matrix, oorzaken en gevolgen van systemen waar we door ingepakt zijn. Houd elkaar vast want het is een belangrijke tijd.

En die inlichtingengroep die is daar heel duidelijk over en die inlichtingengroep is veel groter dan wat iedereen denkt. Maar de tegenovergestelde groepen die als het ware willen dat de mensen alleen maar blijven denken in alternatieve media retoriek, nl we gaan allemaal naar de..... we gaan allemaal stuk..... We gaan allemaal mis, we worden allemaal overgenomen door duistere krachten enz. die beseffen heel goed dat dat de enige weg is om de boel op slot te houden.

Toon je krijgerschap!

Het slappe deel mag worden weggestuurd.

Tot zover 1.03.38 deel 2