

MENSBELEVING IN DE NATUUR WESTERHEIDE LAREN 11-08-2024

INLEIDING

Het is nu de taak dat wij bij elkaar zijn en een unieke frequentie laten ontstaan door gewoon zuiver jezelf te zijn en lekker te ontspannen en te voelen, dat wat er ook allemaal aan de hand is in het bestaan aan mooie dingen en aan moeilijke dingen. Dat daar, je hoeft daar nu niet mee bezig te zijn, er is iets anders waar je mee bezig zou kunnen en misschien ook wel moet zijn en als we dat allemaal op onze eigen unieke manier doen dan ontstaan er hele mooie krachtvelden, Intelligentie Velden, gedragen vanuit de intentie van ieder mens hier.

We noemen dat hier dan het hart.

Ik noem het, het origineel bewustzijn van jezelf, dat als dat met elkaar communiceert, we in staat zijn om dingen te laten plaatsvinden of juist niet te laten plaatsvinden zonder dat daar enige bemoeienis in is en dat is de grondslag eigenlijk van waaruit ik spreek.

Dat er een enorme mooie bijzondere en ook normale kracht in ieder mens op de Aarde aanwezig is en dat het zo zonde is dat dat niet belicht wordt op de manier wat dan uiteindelijk alleen nog maar over jou gaat.

Dus dat er altijd dingen omheen zitten en dat die allemaal kunnen vertrekken.

In dankbaarheid en soms mag het ook in boosheid zijn dat mensen iets boos wegsturen van, dit heb ik mijn hele leven nou gedaan. Ik ben het zat, dan is dat gewoon ook oké als het op die manier gebeurt.

Het gaat er niet om hoe het moet zijn, maar het gaat erom dat het gewoon gebeurt en dat gebeurt op ieders eigen manier en daar ben ik heel blij om en dankbaar voor, dat we hier vandaag bij elkaar zijn.

Een dag die gaat over, over die kracht in de mens, die kracht die jij in je draagt en het woord kracht is ook een discutabel woord, omdat daar weer allerlei beelden bij kunnen zijn van dat het kracht is op een hele excessieve manier.

Waarbij er kracht wordt getoond hè, dat kan hè. Dat kan, maar het is ook een woord wat helemaal niets daarmee te maken hoeft te hebben, maar wat een hele stille serene kracht is.

Een diepe intelligentie van jezelf, een diep weten van jezelf en dat je die trilling laat komen en dat dat ook kracht genoemd kan worden, maar dat dat niet per se de uiting van kracht hoeft te zijn. Dus ik geef eigenlijk al aan dat het gebruik van woorden en ik denk dat je dat precies ook met me mee kan voelen en dat je, dat ik ook met jou kan meevoelen, woorden de betekenis, het inladen daarvan beelden gedachten gevoelens dat dat wel secuur eigenlijk moet gebeuren: **secur**.

Het heeft securiteit nodig.

Dus ik denk ook dat we dat we vooral onze manier van hoe we in deze wereld onszelf uitdragen, de woorden die we eraan hangen, dat we ons daar ook als beschaving nu hier in deze wereld waar je ook vandaan komt, dat we ons daar heel hartelijk maar ook noodzakelijk bewust van moeten zijn en dan gebruiken we ook de woorden die kloppen bij de intentie van jezelf en daar gaat het om, dan kan het best zijn als jij woorden gebruikt die voor mij dan het niet zijn, maar dat ik wel voel, oh maar jij gebruikt dat woord en ik voel die intentiekracht eronder van waaruit dat wordt gezegd

en dan blijf ik niet hangen achter mijn plaatje van het woord, maar kan ik voelen wat het woord in jou is. Dan gaan we dus voorbij de referentiekaders van wat we hier taal noemen.

Nou fijn dat je er bent en ik ben dankbaar ook Arjan dat jij deze plek en deze dag hebt weten te beleggen. Dankjewel, het is een hele inzet, een inzet die ik dus nooit geef omdat ik met andere dingen bezig ben en het diepe vertrouwen en de vriendschap voel naar iedereen. Dus ook echt naar jou, en echt naar jou, naar iedereen. Dat datgene wat er wordt gedaan, ja het vrijmaken in de ruimte en tijd wat we hier ervaren van deze locatie. Ja, dat je dat doet, of dat het er is, het is er en je spoort het op. Zo voel ik het eigenlijk, er zijn, genoeg. Ja dat vind ik heel mooi van jou ook want je kan ze wel duidelijk voelen dat er zoveel plekken zijn en dan krijg ik wel eens een berichtje van Arjan waar die dan allemaal zijn. En dan is het berichtje, maar het is het niet op naar de volgende plek, joehoe en dan reist hij door heel Nederland en ook daarbuiten. En er is nooit een wanklank ofzo. Het is altijd vrijheid en dat is ook wat we nodig hebben en dat vind ik heel mooi. Dat maakt het voor mij ook werkbaar omdat alles ontstaat vanuit bewustzijn en de draaggolf die we daarin zijn. Die zit ook verpakt in het beeld waar we in blijven. Nou ja, ik zei het al mijn naam is Martijn. Ik ben bezig samen met heel veel mensen in deze wereld en ja, ik heb daar natuurlijk geen autoriteit. Ik heb helemaal geen autoriteit over anderen, alleen over mezelf, maar ik spreek het uit. Ik denk dat wat we, wat ik te doen heb, dat dat ook is wat wat jij te doen hebt. En ik denk ook dat als ik zeg dat ik dezelfde dingen doe dan jij dat dat gewoon exact klopt en het maakt helemaal niet uit hoe dat gebeurt en via wat. Dus in die zin is mijn verhaal redelijk onbelangrijk. Eigenlijk totaal irrelevant. Het is een stukje van het geheel. Maar het is wel een belangrijk stuk van het geheel, omdat bepaalde zaken die we voelen en die zich ook afspelen in de wereld die we waarnemen, dat die dingen ook benoemd worden en dan komt het ook bij elkaar.

Dus de dingen die jij weet en in jezelf draagt, dat die ook worden gezegd. Nou ik doe dus mijn deel en dat is vandaag een klein stukje daarvan, om er met je naar te kijken om daar samen in te bekrachtigen. Samen met elkaar hierin te verblijven maar wel voordat het woord samen er is dat je goed contact maakt met jezelf. En ik wil naar dit moment dan. Met elkaar dit moment openleggen, zodat we wat er nu vandaag verder deze middag ook allemaal kan plaatsvinden, en er kan een heleboel plaatsvinden, dat het allemaal plaatsvindt vanuit jouw inzet. Dus niet dat je wist dat je hier naartoe zou gaan en dat je eigenlijk hier nu toevallig bent. Die je hebt gemaakt om hier vandaag te zijn, in dit moment, is een hele bewuste keus hè. Daar is misschien wel van alles doorheen gebeurd. Misschien nog vanochtend dat je dacht: moet ik nou wel of niet gaan? Dat is een bewuste keus en op het moment dat je ergens bent en ik heb dat in mijn bestaan hier heel vaak meegemaakt. Ik heb het ook zelf ervaren dat geprobeerd werd om als ik dan eenmaal aanwezig raakte dat ik me daar bijna niet meer bewust van kon zijn dat ik aangeklikt werd aan het moment en dan raakte ik bijna zoek, terwijl het een bewuste keus was om er te zijn.

Mijn voorstel is en dat hoeft je niet te doen hoor. Het is alleen maar een voorstel - ik doe het zelf - om dit moment van een paar minuten in stilte goed bij jezelf te zijn. Wat maakt dat je bezig bent, juist in deze tijd van de mensheid waarin zoveel

gebeurt.

Wat maakt, dat je bezig bent met datgene waar jij mee bezig bent?

Wat is de diepe roep daarin?

Wat betekent dat in gevoel?

En dan kun je dat meenemen in dit moment hier.

Dat dat ook de hartgronding voor al die andere mooie mensen, die ook diezelfde intentie zich dragen. Dus laten we die paar minuten daar maar eens rustig voor openen en je kijkt maar hoe dat dan voor jou werkt.

Dan komen we zo ook fysiek weer bij elkaar terug.

NATUURBELEVING

Wat is het, dat woord beleving... een beleving om mens te zijn? Wat is het, dat dat hier kan worden uitgesproken en het is een beleving? Het is een ervaring.

Het is een moment en je ziet dat we in een wereld leven. Althans dat is wat we te zien krijgen of dat ook allemaal waar is, moeten we allemaal ter discussie durven stellen, wat we te zien krijgen.

Maar je ziet dat we in een wereld leven, waarin we echt onszelf nodig hebben om die verbinding, die beleving onderling met mensen onderling, waarin het goede vibreert, waarin je voelt dat er niets tussen ons in zit, om dat te ervaren.

Je hebt daar iets voor nodig en als je dat niet doet, wil dat niet zeggen dat het dan niet gebeurt. Maar als je het niet doet, datgene waar we het zo over gaan hebben, dan merk je dat je wordt ingenomen door anderen of door andere systemen of door frequenties en dat gaat niet om, om de vinger te wijzen naar iemand anders, maar het is om een stuk onderscheid te kunnen maken tussen hoe zaken kunnen bewegen. En ik ben in mijn bestaan hier in deze wereld, ben ik heel veel en word ik veel gecorrigeerd of wordt er geprobeerd mij te stoppen te praten daarover, omdat er zoveel niet gezegd mag worden.

Het is bijvoorbeeld voor heel veel mensen niet prettig om te zeggen dat het dus ook in plaats van dat je je eigen ruimte creëert, dat er ook een mogelijkheid is dat je in de ruimte verkeert van niet van jezelf. En ik stap daar dan een stap dieper in, door te zeggen; dan sta je in de frequentie van iets of iemand anders en dat is nog steeds helemaal niet plus of min hè Het is iets wat je kunt voelen als je bij een verjaardag bent of met vrienden een gesprek hebt op een bepaald moment, waarin je voelt dat het, dat je het gesprek wat je voert, ja wat je uitvoert, wat je doet, dat dat niet uit jezelf komt. Maar dat dat meer reacties zijn op wat de anderen allemaal zeggen en doen. Op dat moment verkeer je niet in jezelf en dan ben je aan het meebewegen. Ik noem dat dan de transportband van iets anders en dat is ja, ik blijf daar heel genuanceerd over vandaag. In ieder geval om daarvan alles over te zeggen want dat moet iedereen zelf ook weten en herkennen.

Maar het woord mens beleving, de beleving om weer met mensen samen te zijn. De beleving om zelf je eigen menselijke aspect weer te kunnen ervaren Ja dat is een vraag. Hè. Hoe kan dat dat je dat hierin, in de frequentie eerst moet bewust worden? In een wereld waarin jij leeft heeft alles zoals het hier nu lijkt te zijn een begin en een einde. Is een begin van bewustzijn. Maar we zeggen bewustzijn is oneindig toch? Worden we ons bewust? Het zijn hele diepe schuivers aan de binnenkant hoor, dat betekent, of het kan betekenen misschien op een andere

manier als dat ik het nu zeg. Dat er een begin is aan het opstaan van je bewustzijn. Dat bewust worden, helemaal op je eigen manier, maar dat betekent dan weer dat er ook een moment is waarin het bewustzijn van jezelf is weggegaan.

Kijk en dat is waar ik het over heb. Ik heb het over **gebeurtenissen in de kosmos die we hier op de Aarde zien. Gebeurtenissen die een uitwerking hebben op bewustzijnswezens. Dat is een bewustzijnsvibratie aan, helemaal open.** Je kent het hè. Dat je alles weet. Dat zijn van die momenten dat alles exact in lijn is dan weet je het. Je voelt het en je bent het: een oneindige ruimte van verbondenheid en er is geen negativiteit. En dan is er iets anders waardoor dat weer verandert in jezelf, waardoor je weer een onderdeel lijkt te worden van het systeem van deze wereld en dat is een bewustzijnsverhuizing.

Dat is een verandering van intelligentie van jezelf. En wat beleef je dan?

Is dat dan nog een mensen beleving? Het zijn cruciale vragen!

Wat is de mens eigenlijk wie en wat ben jij werkelijk?

Ik ben hier nu, vanuit hier bekeken 50 jaar en ik heb in mijn 50 jaar net als jij heel veel meegemaakt. Hele mooie dingen, hele gekke dingen, hele stomme dingen, ook in het moment onnodig. En achteraf nog steeds onnodig. Ik heb er niets van geleerd. Ik ben er niet bewust van geworden, want ik was het al!

Die gebeurtenissen zorgden ervoor dat ik mijn bewustzijn op dat moment niet kon gebruiken. Zo mag je het ook zien en zo kom je steeds een stap dichterbij een innerlijke noodzaak en waarbij je carte blanche geeft.

Dat is jouw bewustzijns instructie, waarbij je zaken recht praat of ruimte geeft om nog een keer er te zijn, want het kwantumveld kent geen verschil tussen wat er gebeurd is, wat er nu is, en wat er gaat gebeuren. En als je alles wat er in je leven vroeger is gebeurd carte blanche geeft omdat het een leerproces was, dan kan ik je zeggen vanuit daar waar ik kom, dat dat zich zal blijven voltrekken en dat is precies waar de mensheid in verkeert.

Maar de mensen willen het vaak niet zien. Waarom?

Omdat we het idee hebben dat we onszelf dan tekortdoen of omdat onze ervaringen er niet toe deden of dat we nutteloze dingen hebben meegemaakt. Terwijl we aan de binnenkant verbonden met deze wereld hier, het wel een waardevolle ervaring vonden.

En zo kom je eigenlijk in verschillende lagen terecht van wat deze wereld is.

Wat is waar? Wat is waar? Is dat wat jij als waar ervaart? Wat voor jou in dit moment er is?

Omdat je het overeind moet houden of omdat je het juist al ervaart en dat je dat ook wilt blijven ervaren vanwege goede dingen? Maar wat is goed en hoe groot is de beleving om mens te zijn? En hoe groot sta je het jezelf toe om die kracht wat mens zijn echt is, ook hier helemaal te zijn? Dus nog dieper kijken in je bestaan. Nog breder kijken in je vibratie. Nog eens goed kijken wat vragen of opmerkingen van andere mensen met je doen. En nog eens heel goed kijken of je werkelijk waar doet wat je van jezelf weet wie je bent, of dat het nog wat meer kan stromen? En het kan! Er is meer mogelijk en dat is waarom wij op deze Aarde zijn.

Wij zijn op deze Aarde ieder voor zich hier, om alreeds bestaande kennis te brengen. Door het te zijn, want het krijgt geen doorgang door je heen als je het niet bent. Hij zei: **“Die het hart niet van zichzelf werkelijk laat zien en toont, kan ook de hartslag van het grotere kennisveld en de grotere werelden wie**

je werkelijk bent ook niet ontvangen". Het is gewoon de wet van de frequentie. Dus ja, daar kunnen we naar kijken. We kunnen kijken naar wat daar aan de binnenkant in onszelf is, maar ook wat de verbanden zijn tussen wat jij weet en ziet. Wat je voelt en doet. Waarvan je ook weet wat er al is maar je nog niet doet. Maar waarvan je weet wat er gaat gebeuren en het is onvermijdelijk dat je het hart van jezelf leeft. Het is onvermijdelijk dat je het inzet op jouw manier.

MOOIE ONTMOETING MET 2 MENSEN

Ik heb twee dagen geleden een hele mooie ontmoeting gehad met twee mensen die ik al een tijd niet had gezien en het zijn ook mensen die heel actief leven vanuit het hart en ook bezig zijn met de veranderingen in deze wereld en dat een warm hart toedragen. Dus hun leven in dienst zetten van wat al alle andere mensen ook organiseren en doen en vertellen. En dat is heel mooi en ik denk dat ik heel gelukkig ben als ik het zo mag zeggen. Ik voel dat ik heel gelukkig ben maar ik denk dat ik het zo moet zeggen dat ik heel gelukkig ben met het gesprek met hen omdat daar zoveel naar voren kwam wat je aan keuzes voor jezelf krijgt te zien liggen.

Want in deze is het een kwestie van dat je nog moet bijleren in deze wereld.

Is het tegenovergestelde werkelijk waar en dat is, als je naar de beleving wilt van jezelf en je wilt je eigen bewustzijn in alle rust op jouw manier weer ontvouwen en terug ontwikkelen vanuit jezelf, dan zul je heel veel moeten afleren, loslaten, ook dingen die niet zo hoeven te zijn.

Dat betekent dat je eigenlijk steeds kaler wordt. Het wordt steeds leger. Ik spreek vanuit mezelf, niet vanuit een boek, maar het hoeft niet per se de grote waarheid te worden van een ander. Ik vertel alleen wat ik en wie ik ben en wat ik weet.

Ik ben niet geïncarneerd. Ik weet dat jij dat ook niet bent. Ik weet dat er andere dingen zijn gebeurd. Ook weet ik dat alles plaatsvindt, alles om de kracht van de mens, de originele beleving van haarzelf, om die te beletten ervaren te worden in deze dimensie.

Je mag alles voelen. Je kunt alles voelen. Je kunt alles ervaren, alles kan, alles mag, alles is toegestaan, alles is open, maar er is één ding waar geprobeerd wordt om je niet te krijgen en dat kan de mens ook niet.

Alles sluit aan, aan de kennis van een ander, als de informatie van een ander, dus ook van mij tot zich neemt en vanuit de informatie het gevoel heeft zich verder te ontwikkelen. We praten in dat geval van het reproduceren van een frequentie van buiten jezelf. En zo zijn er 8 miljard mensen. Als zij geloven in iets, alle 8 miljard dragers van dat ene informatieveld, dus het gaat om kaalheid, het gaat om leegheid, het gaat om schoonheid, dat je ook kunt zeggen: "Ik weet het niet".

Bijna 100 % van ons bewustzijn draait op aannames.

Dan moeten wij als Reizigers Van Elders moeten wij dat weer opnieuw durven uitspreken. Dat hebben we ook afgesproken in andere bijeenkomsten elders. Niet wij met elkaar. Jij weet dat allemaal Het zit in je.

Als ik eenmaal in zo'n wereld ben die opgericht is en ontwikkeld is en we gaan naar werelden waar ook problemen zijn, als ik daar eenmaal ben zal ik me uit alle innerlijke kracht en macht moeten herinneren dat ik me voortdurend los moet maken van alles wat er wordt gezegd, zodat ik wel datgene ben en diegene ben, in de essentie van wie ik ben, waar ik

vandaan kom, want dat is wat ik kom brengen.
En nu ben je hier. En nu zitten we in een tijd in deze wereld waarin precies dezelfde dingen gebeuren als 100 jaar geleden. Als 500 jaar geleden. Precies dezelfde dingen vinden plaats van 2000 jaar terug, van 5000 jaar terug. Dat zijn de Matrixinformaties wat hoort dan bij het veld van nu. We kunnen 100.000 jaar teruggaan, 400.000 jaar terug. We kunnen nog veel verder teruggaan en wat zich nu op dit moment hier wat je ziet in deze wereld wat een entertainment show kan zijn, is precies hetzelfde als al die andere cyclussen die er zijn geweest, cycli.
En juist daarom, dat er steeds meer mensen zijn die dat zien, wordt er een aanslag gepleegd op je bewustzijn van origine, om weer opnieuw ergens in te gaan geloven. En daarom zeg ik: "Geloof niets van wat ik zeg maar luister er gewoon rustig naar en laat het weer los, het hoort niet bij jou op de manier zoals ik het zeg. Dat is wat bij mij hoort, maar de trillingen die erin liggen en een kennis van waar ik vandaan kom, dat is wel dezelfde trilling als van jou".

De spiritualiteit en dat wat ik met die mensen ook besprak. De spiritualiteit het bewustzijn waar de mens doorheen fietst. Het is allemaal heel mooi het is heel interessant. Het is ook goed als je voelt dat je misschien, laat ik zeggen, een vorig leven hebt gehad ergens. Dat kan. Het is ook mooi als iemand anders je vertelt dat je gekneusd bent in het leven, omdat je in je leven misschien een tweelingzusje bent kwijtgeraakt aan de oever van de Rijn dat kan heel veel impact hebben. Het kan allemaal mooi zijn, maar de vraag is, hoe kan het dat iemand anders dat vertelt over jou en dat jij dat niet weet?

Omdat het een leerproces is, zeiden die mensen ". Ik vroeg: "Wat heb je dan geleerd?" Niet in het hoofd hè van wat heb je geleerd, maar echt aan de binnenkant, in je emotionele kernkracht. Wat heb je geleerd? Ja, misschien dat ik geleerd heb om meer acceptatie te hebben bij de problematiek waarin ik leef. Ik heb het steeds over de aanslag over de mensheid op dit moment, die uitgerold wordt.

ACCEPTATIE VERSUS AANVAARDING

Acceptatie is iets heel anders dan aanvaarding. Een Schepper aanvaardt, maar accepteert geen pijn. Een Schepper kan voelen dat er onevenwichtige toestanden aan de hand zijn en aanvaardt dat wat wordt waargenomen, maar accepteert dat niet. Dat zijn twee verschillende trillingsvelden van het bewustzijn aan de binnenkant.

En toen zei ik tegen die mensen: "Had je dan zo'n weerstand tegen de problemen in je eigen leven, dat dit verhaal van die persoon je precies dat geeft waardoor je een gevoel van acceptatie krijgt? Van ik, ik kan niet begrijpen waar het vandaan komt, mijn probleem, of ik kan niet begrijpen waarom ik niet meer weet waar ik vandaan kom, omdat ik een sluier heb wat een bepaalde boodschap heeft. Had je dat nodig?"

Een aanvaarding of een acceptatie van iemand anders". En toen gebeurde er iets. "Nee", zei die persoon: "dat heb ik helemaal niet nodig, want ik voel terwijl ik me dat afvraag, dat het er gewoon allemaal nog zit. Ik ben nog steeds boos. Ik ben nog steeds verliefd op het leven. Ik zie nog steeds dat er dingen gebeuren die eigenlijk niet kloppen en ik zie nog steeds dat we in een prachtige wereld in een

paradijs leven. Dus eigenlijk heeft het helemaal niets met me te maken". Dat dat werd gezegd...". "Heb je een idee hoe je die weerstandsvelden, die er kunnen zijn, de teleurstellingen, het verdriet, de moeilijke dingen naast alle mooie dingen die er ook zijn, heb je het idee wat je daarmee zou kunnen doen?" "Nee". Ze zegt: "Nee dat weet ik niet, want ik heb het uitgezet. Het is uit. Ik laat het los". Ik zeg: "Wat laat je dan los"? Dus ook voor jou: "Wat, wat laat je los als mens. Welk deel van de beleving van jezelf laat je los. Als je besluit bepaalde dingen niet meer te willen zien of niet meer te willen voelen omdat het pijnlijk is of omdat het kwaadaardig is omdat het negatief is. Wat laat je los Ja wat laat je los". "Ja, dat weet ik niet ". Vertel, geef eens een beetje iets een uitleg.

Of toen kwam mij het beeld voor van ja, je staat in een vliegtuig. En je staat daar met een parachute om, om te springen en je staat daar omdat je besloten hebt die sprong te maken. Dus er is een reden, je hebt iets gevoeld. Wij, alle mensen voelen iets, wij voelen iets in deze wereld gebeuren, jij voelt iets. Er is iets aan de hand, er gebeurt iets. Er wordt gedraaid aan knoppen. Er gebeuren zaken in deze frequentie waarin we zijn. En je voelt ook. Het heeft alles te maken, niet alleen met de mensheid heeft te maken met jou zelf, er wordt gedraaid ergens aan. Dus ik zei tegen die mevrouw: "Je bent een vliegtuig ingegaan" Er is een emotie, er zijn lichamelijke processen. Uitbarsting van stoffen ook in het brein, die maken dat je energie voelt. Spanning, een enorme dosis avontuur en je staat daar en er wordt tegen je gezegd: "En spring" en je springt niet. "Wat is de reden waarom je niet springt?" Toen zegt ze: "ja, dat is het dus. Je bedoelt dus dat als ik uit het vliegtuig spring, dat ik, nadat ik de angstexplosie heb ervaren, ineens in de kracht terechtkomt van wat het eigenlijk echt is en dat opent zich dan". Ik zeg: "Ja precies. En dan heb je die gevoelens in jezelf aanstaan. En het uit zich dan weliswaar via het lichaam.

Maar het is een proces wat voorbij het lichaam gaat en zo is ons leven".

Daarom hebben we het ook over de mensbeleving in de natuur, om dat de natuur geen angst kent. De natuur is angstvrij, er staat geen boom te huilen om de andere boom als die beslist te stoppen. Er is iets anders. Daar is een andere ja. Niet een reactie vanzelfsprekend, heel normaal en organisch. Dus er is iets wat te maken heeft met de blokkades en de angsten in de mens en dat zijn ook percepties van onszelf. Ook gedachten over wat deze tijd is en waar je op moet wachten of dat je ziet dat het beter wordt, wat het feitelijk niet wordt, totdat jij het doet, dan zitten al die blokkades al die remmende partijen, al die scenario's die je negatief kunt noemen maar ook die je aanhangt, tussen. En dat is eigenlijk waar deze bijeenkomst, deze samenkomst, met elkaar op gebaseerd is. Want iedereen, jij, ik, iedereen die hier is, iedereen die het bespreekt, iedereen die hier is die is zich bewust. Jij bent je bewust dat je iets te doen hebt waar je ogenschijnlijk niet direct bij kunt komen. En ik heb het over iets waarvan ik weet dat het bijna altijd bij iedereen zo is. Je hoort het dat ik zeg:

"Bijna is goed, ik ga gewoon door". Dus toen ik hier naartoe ging, ik ben hier Martijn en ik ben gewoon. Ik hou van het leven hier. Ik hou ontzettend veel van het leven. Ik ben heel gek op het leven hier. Ik geniet van deze wereld. Ik geniet van alle mensen die aardig zijn, die niet aardig zijn. Iedereen is hier en iedereen doet zijn best. Ik spreek het ook elke dag uit. Iedereen, bewust of onbewust, doet zijn of haar best om hier te zijn op de manier die past bij dat moment hier.

Wat we te doen hebben is helemaal alles los te laten wat we al allemaal hebben gedacht over deze wereld. Dus ook waar we in zitten qua veranderingen. Daar moeten we helemaal niet in geloven. We zien wat er allemaal aan de hand is. Dat zien we, maar we moeten helemaal bij onszelf komen en in onszelf komen en niet in een spiritueel beeld komen en ook niet in een bewustzijnstoestand wat ons wegvaart en wegvoert. Maar we moeten in onszelf terechtkomen, waarin we juist heel helder zijn en ons bewustzijn van onszelf en in ons bewust van de Wereld.

VERBEELDINGS- EN INBEELDINGSKRACHT

Nou, en ik kwam hierheen en ik heb gezien, Ik ben deze wereld dus gaan ervaren, Ik heb gezien welke spellen en programma's er hier worden gedraaid. En ik maak daar geen onderscheid tussen goede of kwaadaardige dingen. Dat zijn gewoon allemaal verschillende systemen.

En ieder mens, Ik heb het zelf gemerkt, Ik ben hier ook, **ieder mens heeft een invloed, ingang hè. Dus op ieder niveau of iedere trilling, ieder onderwerp in deze wereld** kan op ieder mens aansluiten hè, dus we kunnen allemaal ons aansluiten bij de bagwan. Daar kunnen we allemaal inkijken en voelen. Wow, dat kan zelfs als je weet dat het daar niet over gaat, kun je dat voelen.

Dat is onze inbeelding kracht, onze verbindingskracht.

Wij kunnen alles voelen. We kunnen ook vandaag allemaal 100 procent, wat dat dan ook mag betekenen, moslim worden. We mogen ook 100 procent, dat kunnen we, Christen worden. Wat het ook mag betekenen.

Dat kunnen wij. Alles wat er is in deze dimensie, dimensies aan informatie wat je bewustzijn, gevoelens prikkelt, daar kunnen wij in terechtkomen.

En ik weet dat, ik heb zelf mijn onderzoek daarnaar gedaan. Ik ben overal ingegaan. De dingen waarin ik voel, daar ga ik in en kijken wat er nu precies gebeurt en wie en wat dat is aan intelligentie, die dat vertelt, dus onze verbeeldingskracht en inbeeldings-kracht. Onze beleving en dat ons verbinden met wat de ander meent.

Dus ook wat er collectief gebeurt is ook onze grootste valkuil en die twee dingen moeten we ons bewust zijn.

De mens de beleving van de mens is. Dat zij dat is, zij kan alles beleven. Je kunt elke pijn en verdriet van de ander voelen en elke moeilijkheid van de ander, kun je ervaren Je kunt ook zien dat de ander die moeilijkheid zeer waarschijnlijk ervaart. Dat weet jij dan voor jezelf zeker, vanwege dat die ander dat, dat, en dat en dat en dat doet en daar en daar en daar en daar en vastzit en dat nog niet kan zien en dat nog niet kan zien. Dat kun je zien maar dat staat niet de beleving in de weg van de pijn en de moeilijkheden die de ander ervaart.

Dit zijn twee sporen beleving beleven. Het leven beleven op alle dimensies in alle dimensies, in alle lagen van jezelf in verbinding gaan met alles wat er is en dat niet worden.

Ik kwam hier belevingsloos. Eigenlijk: ik heb niets beleefd. Ik wist niks van de Aarde van wat hier allemaal speelde wist ik van alles maar ik wist niks van hoe het zou voelen, dat wist ik niet. Dus ik ben er ook in gegaan. Ik vind het een hele mooie reis, als mensen praten over bijna-doodervaringen de beleving en misschien heb jij dat ook beleefd. De beleving, de ervaringen, de krachten, de warmte, de Liefde, de betekenis, alles wat het is, kan het helemaal beleven. Ja, we zijn iedere keer op

een andere manier bij elkaar.

Heb je jezelf wel afgevraagd wat er zo echt is aan jezelf? Welk deel van jou is? Echt hoe definieer je echt? Wat is het echte leven?

Ik zit je hier niets te vertellen hoor. Ik draag alleen frequentie uit. Ik weet dat je dat allemaal al weet, anders kan ik ook niet praten wat is het echte leven, wat is dat? Is dat je hart volgen? Heb je het gemerkt dat je je hart kunt volgen en het echte leven niet ontvang?

Het mogen allemaal mind breakers zijn, dus ik vroeg aan die mensen die ik heb ontmoet na alles wat jullie de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan.

Eigenlijk in het hele leven hebben jullie het erover dat daar de trilling verhoogd wordt, de trilling, de frequentie gaat omhoog.

Het is heel mooi, want deze mensen, dat zijn hele krachtige mensen, die hebben dus ook een hele grote boodschap meegedragen en dragen die boodschap ook mee en toen vroeg ik:

“Hoe kan het dan, dat als wij dingen doen waardoor de trilling zich uitbreidt, opstapelt aan de binnenkant - er komt meer frequentie, meer emotie, meer vrijheid, meer eigen autonome, energie, meer eigen keuzes, eigen keuzes, verbinding - hoe kan het dan dat we in een wereld leven zoals dit? Wat is er dan omhoog getrild? Wat is er dan uitgebreid? En waarom is de mensheid moe? Ja, wij ook zeg. Goh, kan dat? Waar ben je dan zelf hè? Dat is de vraag aan ons!

Dat is een kosmische vraag die wij hier, hier in deze werkelijkheid moeten uitpakken voor onszelf.

Moeten, want dat is een commitment wat je op de een of andere manier op jouw manier hebt. Dat je je als je hier bent dat je jezelf zult uitpakken en je niet laat meevoeren voor, van, in, de parameters die deze werkelijkheid vullen, zowel in een vervelende als ook in de goede dingen.

Dus wanneer ben jij echt?

Heb jij het voor jezelf gevonden, de momenten waarin je jezelf echt ervaart en voelt: Ja hè. Die zijn er. En die momenten zitten ergens tussenin. En van origine is het andersom. Van origine is het: Zo, jij bent er zelf helemaal en deze wereld zit daarin.

Weet je het al wat je bent?”

Het gaat er niet om wie je bent daar, is het nog nooit over geweest wie je bent, dat weet jij zelf. Wel wie je bent, maar het gaat erom wat in frequentie, in trilling, in boodschap, in herinnering, de levende herinnering, wat dat is. En wat het hier is, wat het doet, wat het brengt, wat het uitzet. Dit heeft niets te maken met spiritualiteit. Het heeft te maken met Origineel Bewustzijn. Een reis in een andere omgeving en dan ontdekken, herontdekken wat dat zelf is en wat het Is.

HOOP

Wat is hoop? Wat gebeurt er eigenlijk bij hoop of een bepaalde vorm van wat we op de aarde zien als gebed? Wat gebeurt er! Wat ben jij?

Het is essentieel dat de mensheid zichzelf weer gaat herinneren. Waar zij voor staat en wat zij is. Het is een boodschap van elders. Je bent boodschapper. Je bent een levende boodschap, een levend veld, een herinnering van elders hier.

Het heeft niets te maken met spiritualiteit en niets met religie.

Het is op natuurbasis, op de bomen de natuur gebaseerd en zo is de tijd aangebroken dat de mensheid terugkeert naar zichzelf en het zal met forse kraken en piepen gepaard gaan.

We hebben er allemaal jarenlang over gesproken dat het zo niet langer kan in deze wereld. Dat mensen elkaar naar het leven staan, dat ze elkaar aanvallen op huidskleur of op seksuele voorkeur of op ras op cultuur en de pijnen die daar allemaal mee gemoeid zijn.

We hebben met elkaar allemaal gezegd van: "Dit is niet oké, dit is levensbedreigend in de kern van wat leven is. Het leven wordt beperkt.

Dus het leven moet dan ook worden bevrijd en we kunnen het leven niet bij elkaar bevrijden. Je kunt geen demonen verwijderen want die bestaan niet. Dat is wat ze erin fluisterden waar wij getuigen van zijn en jij de leader in bent.

Vanuit de hartkracht waar je vandaan komt is dat de bevrijdingsbeweging waar de mensheid op dit moment doorheen gaat. Dat je die komt laten zien door te tonen wat je bent en het in te zetten. Welkom in deze ruimte; een tijd van wat ze voor ons hebben gecreëerd.

Ik weet dat als het aan jou had gelegen, zag het er niet zo uit, dan zag het er - even in aardse taal - perfect harmonieus uit en waren er geen verschillen. Is de Aarde helemaal schoon, is er geen geld wat onderdrukt of verschil maakt, zijn er geen hulpbronnen, alleen bronnen voor iedereen. Maar de ruimte en tijd waarin wij nu verblijven is iets anders ingedeeld en dat komt door grote verstoringen in het enorme Experiment van wat we hier ervaren van de aarde. Wat daarvoor ook nog weer heel anders benoemd kan worden. Wat we vandaag maar gewoon puur bij het Experiment houden, deze prachtige werkelijkheid.

Het laat zien waarom de wereld zo onlogisch wordt bezocht door allerlei andere bezoekers, soms buitenaardsen genoemd.

Maar ook in allerlei verschillende verdiepingen, uit te leggen. Koninkrijken bezoeken de Aarde. In de ruimtetijd die er is gecreëerd waarin wij nu leven, is er een heleboel niet mogelijk, voor anderen.

Maar wel mogelijk voor degene die erin leeft. En volg je hart en rol je pad uit, dat is één, maar hij of zij die de eerste stap zet op dat pad, moet zich bedenken meegevoerd te gaan worden, in dat pad. Want de ruimtetijd die hier gecreëerd is, is gecreëerd om te misleiden en om te af te leiden en als je een pad loopt, als je een pad ingaat van een project, of een gedachte, of een hulpbehoefte, dan zul je zien dat je vrij snel wordt overgenomen door dat pad.

Mensen die een dierenkinderboerderij zijn begonnen - ik haal zo even iets uit mijn rugzak van mooie ervaringen - die daar vijf jaar keihard voor hebben gewerkt, hun hele oude bestaan hebben opgeruimd met veel pijn en moeite zich hebben losgetrokken uit de familie, om een tussen aanhalingstekens, alternatief leven te leiden. Met de dieren en de kinderen: dat wordt alternatief leven genoemd. Die mensen zijn erin gegaan en het pad waar ze in zijn gegaan, toen ze er eenmaal in kwamen hadden ze hun punt bereikt. Daar waren ze, boem, toen voelden ze het, nu is het er schoon fris nieuw. En toen begon het pad door te draaien, en toen werd het een pad en ze waren niet meer zichzelf. Maar ze hadden het idee dat ze deden wat ze deden, dat dat was wat ze wilden en wat ze ooit hebben gevoeld en om dat

te voorkomen. Zo noem ik het nu. Is dat nodig wat jij bent? Je mag niet in de ruimte en de tijd meer terechtkomen van iets anders. Bij de wederopstanding van het menselijk bewustzijn, het origineel van wie we zijn, moeten we ons ter degen diep bewust zijn en blijven en je moet het ook echt aan onszelf geven. Je moet het niet naar elkaar toedoen, want dan gaat het belerend voelen, dan gaat het corrigerend voelen, dan krijg je weer zoiets van, een ander ziet dat ik nu uit de pas loop, nee zelf doen!

RUIMTE EN TIJD LANCEREN VANUIT JEZELF: JIJ BENT HEEL UNIEK!

Maar we zullen ons gedurende het hele proces waar we nu doorheen gaan en dat zijn hele stevige processen, zullen we constant bewust moeten zijn dat de ruimte en tijd waarin we verblijven, ter discussie moet worden gesteld, met ons bewustzijn En dat er een andere ruimte en tijd moet worden gelanceerd vanuit jezelf. Welkom Schepperkracht, Mens van Ooit!

Ik wist en weet dat je het niet kan vergeten. Ik weet en ik ben gewoon een puzzelstukje, ik ben niet belangrijk. Ik doe dit stukje hier nu. Ik weet dat je het niet bent vergeten, er is iets heel unieks met jou.

Jij bént heel uniek Jij kunt eigen ruimte en tijd scheppen... en daarmée kun jij naast het gegeven dat je erin kunt verblijven - dat weet je dat heb je al vaker ervaren - kun jij in die eigen unieke trilling die je hebt creëerd, kun je heel bewust aanwezig zijn en heel helder beslissingen nemen, toewijzingen maken in de Matrix.

We hebben dat vorige week ergens een dag in Kerkenveld ook gedaan: het wervelen met elkaar. Ik heb veel nagedacht, doorvoeld, over hoe ga je nou met elkaar in gesprek in een wereld, waarin eigenlijk groepen zo plakkerig zijn. Voor je het weet zit je in een of andere cult, voor je het weet zit je weer in één of andere... zit je weer bij een goeroe hè?

Voor je het weet ga je elke keer op iemand zijn site kijken. Foei, je moet op je eigen site kijken. Hier, daar ligt het. Ik heb daar heel diep over nagedacht en gevoeld. En kijken van hoe kun je nou met elkaar in contact komen, dat je al die dingen kunt benoemen en toch... als een netwerk -laten we gewoon hardop durven noemen - hoe kun je nou met elkaar samenwerken, hoe kun je met elkaar wervelen? Hoe kan mijn ruimte en tijd effect hebben op jou? Hoe kan jouw ruimte en tijd effect hebben op mij?

Hoe kunnen wij als een one voice nation hier op de Aarde, vanuit het hart, samen wervelen en iets inzetten? Ieder mens is uniek.

De beleving van het leven is onze grootste kracht, samenwerken met je grootste vijand is een makkie. Degene met de grootste weerstanden om zich heen. Het is appeltje eitje. Je hebt de beleving, je kunt zo zien waarom. Dingen zijn zoals ze zijn en voor de mensen die erachter blijven hangen en haken, dat zijn allemaal tools, die heb ik ook gedeeld, dat hoeven misschien helemaal niet jouw tools te zijn, maar er zijn allemaal gereedschappen om weer iets van jezelf aan te pakken en op te ruimen.

Zo zijn we hier bij elkaar als een groep mensen die zich bewust is van iets heel bijzonders en dan kun je gelijk overheen zeggen ja, het is ook heel normaal dat doe ik dan ook vaak dat ik het eroverheen zeg voor de mensen die het idee hebben dat ik dan het menselijke soort op hemel. **Nou we zijn wel neergehemeld.**

Ja wat is er allemaal aan de hand met jou wat ervaar je. Ik zit hier, ik stel die vraag als een broeder niet als een meerdere en ook niet als een mindere gewoon puur hier wat is er allemaal.

Hoe ziet je leven eruit in deze laag?

Hier kijk maar weet je nu hop. Dat is je leven hoef je niet eens in details te pakken hè, Je kan het in één plop, zo daar is die, en dan, het andere leven en dat noem ik dan het niet systemische leven. Voor mij is dat het echte leven waar je werkelijk door geraakt wordt waar je voelt van ja, dit is waar het over gaat. Mijn aandacht gaat daar naartoe ik moet daarmee bezig zijn Ik denk daarover na. Ik voel daarover na, hoe ver ben jij bereid om jezelf terug te halen in hier? Het is geen vraag die ik stel die jij zou moeten antwoorden. Het is een vraag.

Toen ik hier kwam, in deze wereld kwam, feitelijk is dat dus - ik praat nu vanuit een ander informatieveld dan wat we allemaal geleerd hebben, waar jij inmiddels of wel door mij, of door anderen, of puur vanuit jezelf, van op de hoogte bent. Ik heb gezien hoe mijn lichaam, wie ik werkelijk ben, hoe dat dit lichaam -in bandbreedte- hoe 99 procent daarvan in elkaar schoof -zo noem ik het nu- in elkaar schoof met het uiteindelijke resultaat dit... wat ik nu ben en wat je hier ziet. Dat lijkt heel erg op wie ik echt ben, dus mijn oorsprong zit hierin. Dat is ook wat ik voel. Dat is bij ieder mens gebeurd.

OVERLIJDEN IS ORIGINEEL, GEZOND EN VOLWAARDIG WORDEN

Een hele andere reis. Op moment dat je gaat overlijden zul je merken dat dat niet kan.

Je zult zien dat er géén overlijden is en ook geen uittreding.

Je zult zien dat je niet door het licht gaat, dat er geen engelen bestaan.

Je zult zien dat al die scripten, al die mogelijkheden, dat die allemaal een onderdeel zijn van dit veld. En in dat moment kun je ook zien dat het verschillende producers heeft, met allerlei andere redenen en motieven, omdat ze wilden dat jij met je bewustzijn daarin zou koppelen, omdat je Schepper bent.

En jouw ruimte en tijd hebben zij nodig en op moment dat je overlijdt zul je zien - en die dag zal er zijn- dat dat niet gebeurt, maar iets anders zul je zien.

Dat je lichaam expandeert in een paar niet momenten van tijd, waar je in één tel, whoem...helemaal weer origineel bent, gezond en wel en dan sta je voor een spiegel en je kijkt naar jezelf.

Je kunt het zelf zien.

Tijdens het proces kun je naar je live kijken, zul je zien dat je jezelf tegenkomt, als die persoon van de Aarde, maar dan volledig volwaardig en heel.

Dus ook in jou, net als ook in mij, ligt de kern van wie je bent verscholen.

En iedereen zoekt de Oorsprong, iedereen zoekt het contact met Thuis, maar die vind je in geen boek. Nergens contact met thuis, de doorgang van Thuis dat je je dingen herinnert, letterlijk weet, niet fantaseert.

Er zijn mensen die dat beweren en het wel fantaseren.

Altijd eerlijk zijn. Altijd eerlijk zijn.

De weg naar huis... alles wat je je kunt herinneren kun je dus nergens vandaan halen. Het kan alleen vanuit jezelf en we hebben het al 100.000

keer op de Aarde gezegd: Hè kom tot jezelf. Kom in je eigen kracht. Leef je eigen kracht, maar wat is dat nou eigenlijk die eigen kracht is je eigen unieke ruimte en tijd”.

UNIEKE RUIMTE EN TIJD SCHEPPEN

Noem het wat je wilt, het is een moment voor jezelf waarin je puur alleen nog zelf overblijft. Alleen jij en daarin ook mag beseffen dat je dat niet alleen doet. Dat andere mensen dat ook doen.

Ik ben mijn hele leven belet, geprobeerd belet te worden om niet hierover te spreken. **Om niet te spreken over die unieke ruimte en tijdrekening.**

Even een stap verder besef, dat waar wij het over hebben, dat het voorbij gaat en afwachten totdat regeringsleiders beslissingen nemen, die kloppen bij wat er eigenlijk moet gebeuren.

Het scheppen van unieke ruimte en tijd, slaat processen helemaal over. En er is heel wat aan de hand in de wereld. Discussiëren heeft geen zin.

Heb je het geprobeerd met mensen te discussiëren?

Geprobeerd, om het nou ja, niet een discussie, maar hè, Ik heb mijn inzet geleverd om iets te vertellen over waar ik mee bezig ben.

Heb je gemerkt dat, niet altijd, maar dat het merendeel heel lastig is.

Dat je niet de data van de ander, die in jouw netwerk verschijnt, deze werkelijkheid, dat je die niet zomaar met de taal van deze wereld kunt veranderen?

Dat lukt niet, Er is iets anders voor nodig.

Hoe zou je het vinden dat je met jouw vermogen en samen met mensen, hier, en over de hele wereld – maar jij bent degene die het doet, als jij het niet doet, kan de hele wereld het doen, - maar verandert er niets... Als jij het niet doet kan de hele wereld het doen, kan het niet, dan verandert er niks. Hoe zou je het vinden, dat je de oorlog, die in mensen zit geprogrammeerd, die op dit moment de hoofdfrequentie drager is van de dreigende situatie op Aarde, hoe zou je het vinden, dat je via jouw eigen ruimte en tijd die je zelf scheidt, een afbuiging maakt op de ruimte en tijd waarin je leeft, waarvan het gevolg is dat jij de tv aanzet en dat dingen gewoon ineens anders zijn.

Weet je wel hoe belangrijk je bent, hoe waardevol?

Weet je wel hoeveel mensen en wezens en andere intelligenties en ook mensen van deze wereld die niet, die wij niet hier te zien krijgen?

Hoe ontzagwekkend (veel) respect zij hebben voor jouw slagvaardigheid, wie je bent, ook hoe je door het leven loopt en wat je onderzoekt en dat Kroonjuweel daar binnenin je eigen bewustzijn.

Weet je hoe uniek dat is dat jij hier bent?

Dat is geen toevalligheid, of je hier nou bent gekomen op een vervelende manier, of op een hele bewuste manier die vervelend is, of op een hele spontane toevallige manier die heel leuk, is of op een hele bewuste manier die heel leuk is, maakt allemaal niet uit.

Je bent hier nu.

Weet je hoe waardevol dat is dat jij er bent?

Het klopt hoor, alles wat je hebt gedaan, alles wat je weet, klopt allemaal.

Het klopt niet, omdat ik het nu zeg hoor, dat weet jij al.

Trek jezelf maar recht, het klopt allemaal, alle deuken eruit alles klopt.

Wij zijn geen probleem, jij bent geen probleem.

Je bent een aanwinst, een frequentie van liefde, van intentie en aandacht.

We leven in een hele mooie tijd omdat ook via de onder andere kwantumfysische onderzoeken wordt aangetoond dat menselijke aandacht, focus, betrokkenheid, echtheid, de kleinere deeltjes, die wij dan nu als kleinere deeltjes zien, van wat we materie noemen, van richting veranderen. Dat wordt allemaal nu gezien.

Wat is jouw Aandacht?

Is jouw bewustzijn in staat, om draaggolven waar materie uit bestaat, naar een andere uitkomst te brengen?

Wat is dematerialisatie dan eigenlijk?

Die tekst ontbreekt. Daar waren ouderen volkeren, die zagen dat.

Die hebben zichzelf opgeheven.

Ze zagen het, ze wisten het en gingen naar huis...Boem.

Simpel is gewoon:

Kosmische wet verbonden aan bewustzijn of andersom. Bewustzijnswet zichtbaar in een universum, zoals hier. Hoe zou je het vinden dat je dat weer kunt zien, kunt ervaren, door het zelf te doen.

Wij zijn niet nutteloos. Hoeveel mensen voelen zich nutteloos in deze wereld?

Dat je voelt, ik kan veel meer.

Ik heb veel meer in mijn mars, Ik heb veel meer in mijn hart, ik zie het.

JE EIGEN FREQUENTIE AANZETTEN/INZETTEN

Ik ben dankbaar dat je bent gekomen. Niet om naar dit te luisteren, maar om dit met elkaar in het veld te takelen. Dat is wat we doen.

Dus wat is dan een mensbeleving?

Wat is het?

Ik vind mensbeleving ook plezier hebben. Vind ik hartstikke fijn, lachen genieten...

Ik heb drie weken lang daar in het zuiden van Frankrijk na vele jaren weer een keer lekker in het grote meer tussen de mooie Bergen mogen liggen op een, gedeeltelijk in een opblaas stoeltje. Niks geavanceerds aan. Maar het was alles.

Het dobberen op het water en door het water kijken, wat sprankelend helder is, wat uit de bergen komt en de vissen te zien en...maar het stopt niet binnen de kaders van wat we vakantie noemen. Het is het hele leven. Het is het volledige leven.

Het is barmhartig zijn, maar het is ook die barmhartigheid inzetten.

Dus wat ben jij?

Ik kom er nog een keer op terug, pak hem maar eens in beeld. Ik vraag je hier niet om te visualiseren hoor, daar ben ik de persoon niet naar. Het gaat bij mij altijd om wéten op je eigen manier. Maar je kunt hem in beeld of in weten, kun je jezelf pakken. Als jij stopt met meedenken en ook met meevoelen in de wereld, komt alleen nog maar uit bij jezelf, zúiver bij jezelf.

Het enige wat je dan kunt waarnemen, dat is puur jezelf en het waarnemen van jezelf is dan, **ik besef dat ik besta**, mijn bestaan is dit, moment.

En dat kun je in een beeld zien op het moment dat je jezelf ervaart, kalm, rustig, en dat kan 10 seconden zijn dat kan ook 10 uur zijn, dat maakt niet uit. dat is wat het is.

Op het moment dat je je zelf ervaart in het beeld, ontstaan er draaggolven uit je bewustzijn die het veld inreizen. Je schept energie en die energie die trillingen en de taal van dat veld van die bubbel, dat wordt maar één keer

gecreëerd, dus uniek.

En het is onmiddellijk weg, opgevolgd door het volgende en nou leg ik het uit als een opeenvolging in tijd. Maar het functioneert anders.

Maar wat er gebeurt, is dat er energie wordt gecreëerd en die energie, als je kijkt naar de taal, en naar de trilling van dat veld, als je dat in aandacht noemt, dan is dat een taal waar niets op kan aansluiten van deze wereld, wat bedacht is in een systeem.

Dus als je die frequentie aan gaat zetten, van jezelf, dan kun je alleen nog maar met spreken met mensen en die komen ook alleen nog maar op je pad, die die taal Zijn.

Ik praat nu over de absoluteheid van de verlichte staat van het bewustzijn, van origine. Dat als dat volledig AAN is, operationeel dus, het neemt niet af in waarde, dan kunnen ook geen situaties meer ontstaan in de wereld ook niet aan de andere kant van de planeet, er kunnen geen situaties meer ontstaan in jouw werkelijkheid, omdat ze niet aansluiten op de trilling die jij schept.

De beleving van de mens wat leven is, is enorm. En er zijn grote oorlogen geweest in het tijdsvacuüm waarin wij nu leven in deze wereld.

Hier is heel veel gebeurd in deze wereld.

We noemen dat hier een Matrix hè.

Maar het is heel groot hoor het is niet zomaar even een Matrix van controle echt niet.

Het is veel groter allemaal dan dat.

Maar er is hier heel veel gebeurd en door de vele gebeurtenissen heen die er nog zijn geweest voordat de mensheid zoals we hier nu zijn hebben plaatsgevonden, is er ook een hele grote afwezigheid.

Dat het veld waarin wij leven dus de dimensie waarin wij leven, het ontwerp de schepping waarin wij leven, er is heel veel gebeurd dat die Schepping, het Ontwerp, de Taal, bijna niet meer in zich draagt, tot bijna helemaal niets, om te kunnen reageren vanuit die schepping.

En daarom zijn er mensen nodig die het weer opnieuw opstarten.

In feite ben je een inlerend bewustzijn uit een andere werkelijkheid. En dat noem ik dan met een verlicht hart met een koepel om het hoofd van goud, dat de schil hè, van wat je zelf aan energie neerzet - dus dat deel wordt weer tot leven gewekt, wat door grote oorlogen en miscommunicaties, voordat wij deze werkelijkheid zijn gaan ervaren wat hier allemaal is gebeurd.

Ze komen het Leven Zelf Zijn.

Een ander deel, het originele deel van jezelf aanzetten. Je hebt de beleving in deze wereld wat er allemaal aan de hand is.

Je zet jezelf aan en je brengt dat deel helder en rustig de wereld in.

Je eigen unieke ruimte en tijd, daar zet je opdrachten in met weten, heel gericht.

Dat is geen wens, dat is puur kwantumfysica en je brengt hem naar de plek toe waarin je weet waar die heen moet.

Maar je kunt ook eens in de 4 jaar stemmen... en dat is van hier bekeken ook allemaal, ik praat niet over goed of slecht, dat is ook allemaal..... en die moeten we

gewoon weer opnieuw inzetten en mijn nadruk ligt op mijn komst.

Hier in deze wereld ligt mijn nadruk erop bewustzijn bij ons allemaal bespreekbaar te maken. Terug te keren naar zichzelf en op te houden met alle systemen waarin je zit.

En dat is heel groot wat we aan het doen zijn.

KUIKENTJE

Ja gisteravond was ik nog thuis en vanochtend ook nog - het fysieke huis dan in Friesland- en er zijn wat kuikentjes geboren voordat we naar Frankrijk gingen Ja het was niet de bedoeling zeg maar, maar het gebeurde wel en dat is mooi hè als dingen gebeuren die je niet wilt en dat je kunt kijken hoe je de ruimte daarvoor kunt creëren. En dan zie je dat het altijd gewoon kan alles, alles, alles kan. Alles kan? Alleen ruimte maken met je gedachten, dat was één kuikentje, die had eigenlijk van het begin af aan al de neiging om steeds op zijn zij te liggen. Dus als het kuikentje overeind kwam kukelde het gelijk weer terug. Dus één pootje was slap en eh ja niet goed ontwikkeld zeg maar. Toen zijn we dus naar Frankrijk gegaan. Beestje gewoon lekker ruimte gegeven om te eten en te drinken en het leven te ervaren wat dan wel kan. En geen drama erop. En gisteravond heb ik het kuikentje, kipje, het, een kipje, heb ik uit het bakje gehaald. Uit het hokje gehaald en ik begreep van Raymond, mijn fysieke zoon dat hij al met het kuikentje naar de dierenarts was geweest: de pluimveearts. En ik vroeg van: "Goh wat hebben ze kunnen, hebben ze iets kunnen zien, kunnen voelen"? "Nee eigenlijk niet". "Maar dat heb je uitgelegd of teruggekregen"? "Ja, nou eigenlijk niks. Ik heb uitgelegd wat het probleem is en dat onderzocht en het pootje was eigenlijk gewoon goed".

Nou ja, dus ik heb gisteren dat lieve kuikentje eruit gehaald, op mijn hand genomen en dan kun je twee dingen doen. Je kunt veel meer dingen doen, maar grofweg twee dingen. Ik kan bezig gaan met het probleem en dat is logisch, dat is de logica, ik kan kijken naar dat pootje, naar dat beentje, en dus mijn bewustzijn positioneert zich daarop. Maar ik kan ook eerst mijn zorgzaamheid openen en het beestje in mijn hand houden. Dat heb ik ook gedaan. Pootje zo tussen mijn vingers door en het kuikentje keek me zo aan en er kwam een hele ontspanning in zijn oogjes. Hele mooie heldere volwassen ogen van een klein kuikentje. Niet meer piepklein, maar zo ongeveer (Martijn maakt een gebaar van de grootte) en ik praat zo tegen haar en zeg: "Het is goed. We zijn hier samen". Wij kijken elkaar aan en dat deden we ook. We keken elkaar aan en het beestje begon te ontspannen in mijn hand en ik ervoer mezelf heel duidelijk in mijn aandacht naar dat levende wezen en er was een moment van ruimte, een moment van aandacht. Dat kun je niet simuleren, je kunt doen alsof, je kunt het simuleren, maar dan ontstaat niet die frequentie. En het beestje was heel wit in het gezicht en binnen een paar seconden, whoep, was het gezicht weer doorbloed rood en ik kon het voelen met mijn handen.

Je hoeft niet te leren aura's te lezen. Dat kun je ook niet leren. Je hoeft niet te leren energie te begeleiden want dat doe je namelijk al.

We zijn het, iedereen.

Maar het is nou niet echt nodig.

Dat beestje wordt wakker, bewust, ik til het zo op en ik begin het zo zachtjes over het buikje gewoon wat aan te raken. Een liefkozing, maar ook een gevoel van delen

van wie ik ben. Je weet het hè. Je deelt je energie, in het moment van de unieke ruimte en tijd die er is gecreëerd. En ik wrijf zo verder over zijn buikje, haar buikje, over de pootjes. En ik kijk zo naar die mooie pootjes en die gaan, die teentjes gaan zo heen en weer. Heel mooi, heel intelligente, mooie voetjes, heel warm. Ik heb zo een voetje vast en ik voel het andere voetje en nog een keer en nog een keer. Ja het ene voetje is heel gewoon normaal warm en het ander is heel koud. Dat is het enige wat je hoeft te weten Ik neem haar in mijn hand.

Blijf bij jezelf. Vaar niet weg in: ik ga jou genezen.

De unieke ruimte en tijd, en het samen met elkaar, het geven van de aandacht, het geven van het leven, het delen van die unieke ruimte en tijd beschikbaar, samen en met elkaar in, het duurde een paar seconden en het was klaar.

Dan heb ik haar weer teruggezet in het hokje. Lekker drinken en eten.

Dus ik vertel dat aan Raymond en toen zegt hij: "nou die dierenarts heeft dat helemaal niet gevoeld, en niet gemerkt dat het pootje helemaal koud is. Waar is hij?" Ik keek in het hokje. Ja die is koud en die is warm.

"Nou zeg moet ik daar €40 voor betalen!"

22 jaar, puur natuur, kijkt natuurlijk ook naar dat aspect.

Ik zeg: "Ja want daardoor zijn wij ook gaan kijken omdat we te horen kregen.

Ja, ik was er niet alleen maar had besloten: ik ga naar de dierenarts.

En zo kun je het zien in het traject dat alle dingen ook aan elkaar vastzitten.

Dus in plaats van dat we dingen lostrekken van elkaar en zeggen: "Dit is fout en die heeft zijn best niet gedaan, en die kan het niet, kun je ook zeggen van: oké, nou alles zit met elkaar in verbinding en nu ben ik hier, nou. En ik weet niet hoe het verder gaat met het kipje, maar het was de unieke ruimte en tijd geven.

BEKRACHTIGING UNIEKE RUIMTE EN TIJD

Zo zit ik hier ook met jou. Je verblijft op dit moment in een deeltje van mijn unieke ruimte en tijd, omdat ik het je geef. Mijn hart staat open. Ik vind je een mooi mens. Ik ervaar je op mijn manier, in alle inzet en liefde die je geeft aan de wereld. Maar ook in alle vragen die er zijn en ook de irritaties die er zijn. Kom maar in mijn ruimte en tijd. Welkom, want het is iets wat ik schep en het is voor het leven en ik zou willen vragen of de aankomende paar minuten, ieder voor zichzelf op je eigen manier breng je aandacht bij jezelf, dat je bewust bent van jezelf, met je eigen trilling, je eigen zone, je eigen bewustzijn beseft. Je bent al volleerd hè. Je weet alles al alles is er al en dat je dat op een bepaald moment helemaal naar je eigen gevoel weten en denken dat je het openzet helemaal met elkaar, naar elkaar toe hier. Dat iedereen daarin mag verblijven, één grote unieke ontmoeting met elkaar. (Enkele minuten stilte).

En mochten er nog wat remmen zijn of wat dempingen, dat je doorbreken kunt, gooi al die deuren maar eens open met je hart en met je hoofd. En toon je eigen uniekheid via je voorstellingsvermogen. Je vermogen om te kunnen delen. Stuur het maar gewoon zelf het veld in. Breng het maar naar elkaar toe en laat jezelf maar zien. **Zet die instructie maar eens in het veld, omdat deze Matrix waarin we leven is daar heel erg bij gebaad, dat je dat doet.**

Je laat het niet gebeuren in een automatisch proces, maar het gebeurt omdat jij het doet, dus is iets anders: de leading edge.

En zo heel bewust het rondje makend met veel woorden via veel woorden is dit een soort, ja, kosmische mixer, om alles, een beetje zo bij elkaar te brengen.

Ik denk dat we dat ons terdege bewust moeten zijn, dat we vandaag ook hier bij elkaar komen. En dat we dat over de hele Aarde doen. Mensen komen bij elkaar. Ze zien het, er moeten dingen gezien worden maar ook z'n moment als hier.

Hoe hartelijk dat is en misschien zitten hier wat mensen die de andere paar mensen wel kennen, maar daar niets meer mee te maken willen hebben. Ja dat is voorbij... dat bestaat niet! Je kunt wel een beslissing hebben ergens van nou, het is goed zo, maar het hoeft niet bevoorrad te zijn met afscheid gedachten en oordelen. De dingen moeten gewoon schoon zijn. En zo zitten we hier bij elkaar en het is dat wat ik net wilde zeggen.

Ik denk dat we ons goed bewust moeten zijn, dat ieder mens die hier zit, liefde voelt voor het leven. Ieder persoon die hier naast jou zit of waar dan ook voelt liefde voor het leven.

En ik loop nu 50 jaar zo in dit momentum van parameters aan geheugen, loop ik hier mee. En ik zie dat het werkelijk zo is, dat iedereen die ontmoet, en ook daarbuiten hoor, maar ik heb het nu over de ontmoetingen dat het net als jij, mensen zijn die echt van het leven houden.

Die het leven mee willen assisteren vrij te komen. Dat ieder mens uit de zorgen komt en weer in de connectie van het leven en dat we met elkaar goed willen zorgen voor de natuur, voor de Aarde, voor die blauwe planeet.

En voor de dieren en al het andere leven.

Dat is wat we moeten beseffen, dat bewustzijn, dat moeten we aanhebben. Dat iedereen hier om jou heen, ook al ken je die persoon niet, zit hier met dezelfde dosis liefde en dezelfde dosis inzet, om het léven te openen. En ieder mens heeft net zoveel liefde voor het leven als jij.

En kan die liefde ook aan jou geven.

Vraag: "Ben je klaar om die liefde te ontvangen van een vreemde die je op je pad tegenkomt, in je ogen kijkt en door je ogen kijkt, waarin je de vriendelijkheid en de allerhoogste verzorgings-staat van het leven ont móet?"

Hier ook, hier ook, ook hier, juist hier.

Ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan in je leven, maar ik loop wel met je mee. Jij weet ook niet wat ik allemaal heb gedaan in mijn leven - maar de verbinding die we hebben gelegd - je loopt wel met me mee.

Als ik in Harlingen loop over de Pier en ik loop daar met Wendy, dan lopen we met de hele mensheid.

We kijken naar de mensen en de mooiheid. We zien de mensen die voorbijfietsen, roekeloos, ongeïnteresseerd, maar ze zijn er wel.

Durf je dat?

Liefde te ontvangen, aandacht, intentiekracht, het goede van de ander? Want bij de terugkeer van het menselijke potentieel moeten we daar ook over navoelen. Ben ik in staat om liefde te ontvangen? Kan ik de ander echt aanvaarden? Durf ik een knuffel te krijgen of een omhelzing te geven aan die ander? Ja, die is wel erg groot, die maar niet. Ik neem de kleine. Het gaat om écht bij iedereen. Moet je eens kijken, kijken naar gewoon elkaars gezicht. Moet je eens kijken wat een uniekheid hier. Het leven is een wonder. Het is een wonder dat we hier zijn en als het hier echt de place to be was hè, dan landen zij massaal. Maar er is hier iets anders.

Ik heb het in de afgelopen jaren heel veel gezien en gevoeld op mijn manier en het is dan mijn gevoel hoe ik dat ervaar, ja, dat de voorkeur wel vaak gegeven kan worden dan het geven van de liefde. En dat heb je in de hand. Dat kun je zelf doen, maar liefde en echte vriendschap, oprechtheid, een groet, een knik, een waardige blik, een ondersteuning naar elkaar toe, het voelen, Já, já, klik, het vraagt openheid.

En openheid is een bewustzijn en dat heeft niets met spiritualiteit te maken. Je hoeft niet in allemaal in de liefde te gaan zitten. Het gaat om ontvangen. Het gaat om het kunnen zien.

En ik denk ook dat dat ook de moeite is, wat ik in de tijd nu en dan tegenkom, dat mensen die elkaar vaker ontmoeten in groepjes, dat die mensen elkaar allemaal vervelend gaan vinden, want dan hebben ze elkaar zo vaak gezien dan bedenken ze ja, ik zie steeds dezelfde, maar als je kunt ontvangen en als je geeft dan is ieder moment steeds weer nieuw een echt en een moment wat betekenis heeft daar in dat moment.

BOOTCAMP MET DE SIRIANEN

Ik was 23 jaar en ik had een zevendaagse -zo noem ik dat-een - zevendaagse bootcamp gehad met mensen uit de Siriaanse wereld, dus niet Syrië maar van de Siriaanse Wereld, van de Sterren.

Dat zijn complete verdiepingen van werelden, het zijn universa door elkaar heen. Ik was 23. Het ging over de dingen die ik weet. Maar de dingen waarbij zij mij assisteerden, omdat eenmaal hier zijn, dat dan, is er een bepaalde ervaring bijgekomen, namelijk het hier zijn wat best zwaar is. Hier zijn is zwaar. Het is hier heel mooi. Ik vind het een paradijselijke omgeving.

Over de natuur heb ik het dan over in zijn in haar originaliteit.

Maar hier zijn maakt het zwaar en ik had een zevendaagse bootcamp die niet zeven dagen achter elkaar was maar die zich afspeelde in 42 dagen tussen de tijd door waarin ik leefde toen ik 23 was. En toen ik 23 was toen heb ik een tijd gewerkt op een scheepswerf in Harlingen.

Dat deed ik samen met de zeg maar het management van de Rederij die de boten liet bouwen in opdracht van Japanners. Japanse mensen waren dat. Ik liep met hen door alle hoeken heen van de lasnaden, of die goed gelast waren en dat moest dan gecheckt en ingevuld worden. Nou de boten zijn nooit gezonken dus ze zijn goed gecontroleerd, maar we hadden het eigenlijk over altijd hele andere dingen.

We hadden het over de cultuur in Japan en hij vertelde me alles Een heel kleine Japanse man vertelde me alles. Maar in die tijd heb ik, terwijl ik dat ook deed, heb ik ook een bootcamp gehouden in die 42 dagen waar ik mensen ontmoette die een stuk groter zijn dan de mensen van de Aarde hier.

Als ik het in de maatvoering zet dan zijn ze denk ik 3,5 meter lang, maar de verhoudingen zijn gelijk aan van ons.

Dus het is eigenlijk net alsof je gewoon het zoomvergrootglasje plus indrukt, tik tik tik en dan wordt het gewoon groter. Hun afmetingen zijn groter en ze hebben hele mooie kleding.

En het ging over het terughalen van de eigen unieke kracht: dus het Zelfbewustzijn.

En zij stonden erbij. Ik deed bepaalde oefeningen die ik thuis heel goed kan doen en die ik ook heel goed kan doen als ik alleen ben. Maar zodra er externe waarneming op komt, dan komen er verschillende dingen bij elkaar.

Ik noem het bemoeienis eigenlijk van het bewustzijn van een ander, die wervelt door mijn informatieveld heen waardoor de parameters van het reactieveld van op mijn unieke ruimte en tijd, eigenlijk onder druk komen te staan.

Zo hebben we flink wat dingen gedaan. Het ging over gewichtloosheid door middel van ruimte en tijd, de aantrekkingskracht van de Aarde op nul zetten - zo noem ik het nu - want de Aarde heeft helemaal geen aantrekkingskracht, dat is iets anders. Maar op nul zetten en daarmee omhoog kunnen gaan op een halve meter of op een meter. Boomstammen omhoog laten komen in de ruimte en tijd.

Het was een heel intense bootcamp want het ging heel vaak fout.

Ja, was dat natuurlijk een halve dag geweest, vraag je af: waarom had je zeven dagen nodig? Omdat het zes dagen fout ging.

Ja maar daar ging het specifiek over, het genereren van je eigen ruimte en tijd en dat deed ik. Ik deed dat door te denken aan mijn woning waar ik vandaan kom waar ik écht leef. Dus aan het land wat daar is, de dieren die daar leven, het grote, ja ik noem het even een heel groot reservaat. Het is een wereld op zich.

In die wereld zijn alle mensen die daar leven, die zijn bewaarders verzorgers voor die omgeving. Natuur dat zichzelf, er is geen bemoeienis, mee gaat al miljoenen, miljoenen, miljoenen, jaren zo door.

Maar het er aanwezig zijn is een soort communicatie zoals bomen met elkaar communiceren, communiceer je als mens daar ook. En dus ik dacht, richtte ik mijn bewustzijn gewoon op Thuis. En zodra ik mijn bewustzijn richtte op thuis, was onmiddellijk de ruimte en tijd aangepast en ging de boomstam, kon ik gewoon zo met mijn voet, ik zou de boomstam pakken een grote eikenboom moet ik zo oppakken, zo omhoog zonder gewicht zo omhoog doen, dan bleef gewoon in de lucht zweven daar waar ik het wilde.

Dus de wetgeving van de natuur van waarin wij leven, dus kwantumfysica, die reageerde op mijn zuivere staat van mijn eigen ruimte en tijd.

Daar waar je eigen ruimte en tijd is, zijn simpel gezegd oude afspraken ongeldig. Check. Dat moet je goed onthouden voor alles wat we in de wereld gaan doen.

Ik heb in 2020 heb ik een uitzending gedaan in Kerkenveld, die ga ik overmorgen op mijn website zetten. Die heb ik er toen afgehaald met het idee van nou, die 1000 mensen die daar toen live naar keken die hebben dat allemaal gehoord en dat is prima, dat is nu gehoord, maar over een paar jaar als we in die tijd zitten, zet ik hem er weer op en dat is dan overmorgen.

Het gaat over: feitelijk praat ik er niet over, **maar het gaat over het scheppen van je eigen unieke ruimte en tijd.**

Maar wat mijn grote kameraden deden dus, het zijn laat ik zeggen teachings, maar het is niet het juiste woord, het zijn eigenlijk informatieve educatieve momenten hè, dat je dingen oefent. Wat zij deden was met mijn toestemming, mijn geheugen enigszins dempen.

Dat was op zich al een hele toestand om het gedemd te krijgen.

Dat lukte dus niet, dus wat daar is op een alternatieve manier, hebben zij een soort zwaartekracht in mijn fysieke brein kunnen inbrengen, dus een zwaartekracht, dus ons brein draait - deze wereld is ook een soort zwaartekrachtveld - waardoor ik me wel wist te herinneren waar ik vandaan kwam. Maar het niet helemaal van binnen kon ervaren.

Dus de ervaring zat net op een andere plek en op dat moment kon ik dus niet die boomstam omhoog krijgen. Ik kon ook niet iemand anders die meedeed aan het experiment uit een systeemgedachte halen, dat deden ze bewust om mij te laten voelen van hoe het is om eigenlijk zonder een geheugeneffect - ik praat dan over geheugen - weten waar ik vandaan kom.

Omdat, zonder dat effect ook te snappen en te weten, dat ik dat snap vanuit hier. Dus dat ben ik gaan snappen, ik ben het gaan ervaren door het ervaren, ben ik gaan voelen wat het eigenlijk is om hier te zijn zonder te weten waar je vandaan komt. Dat was voor mij een hele vreemde gebeurtenis en ik was blij dat het er, maar ook weer terug was toegankelijk.

Maar wat we hebben gedaan is met, in de momenten waarin ik mijn eigen ruimte en tijd niet kon op/aanzetten door te weten waar ik vandaan kom, heb ik de weg kunnen vinden.

Er zijn vele taken, die kun je alleen aan. Ik kan hier ook alleen taken aanzetten als ik, doordat ik hier ben vanuit dat ik hier ben, vanuit deze, wat is theorie, moet het hier ontdekken wat ik wel en niet kan hè, net als iedereen, maar ik heb toen ontdekt en ervaren hoe het is om ruimte en tijd te scheppen zonder mijn herinnering.

En daar ging het om, er was een zevendaagse bootcamp en er was ook, ontroerend omdat daarmee eigenlijk een weg open ligt om ook een mogelijke weg, als die er dus nog is en op dit moment is die er dus nog wel, dat hele vertakkingen van de mensheid straks gaan weten waar ze vandaan komen.

Ja dat gaat gewoon gebeuren en er zijn grote schokgolven onderweg.

Maar zolang dat er nog niet is, dat ik een route heb om te begrijpen vanuit de eigen ervaring, wat eigen ruimte en tijd is en hoe ik dat zou kunnen bespreekbaar maken en kan inzetten met andere mensen, en dat is waar ik nu ben aangekomen in mijn reis en volgens mij is daar deze ontmoeting ook op gebaseerd.

Dat we datgene wat we allemaal al weten, dat we dat ook kunnen inzetten en dat ik daar in de aankomende tijd samen met jou vele mensen op de Aarde mee aan het werk wil gaan.

En ik ben ze daar heel dankbaar voor dat dat toen gebeurd is. Ik heb dat als een hele indringende mooie bijeenkomst ervaren. Het was heel kleurrijk. Ik weet niet of jullie het opvalt maar zie je hoe het zonlicht wit is, kun je het zien?

Kun je het nog herinneren jaren geleden hoe het zonlicht was wat voor reflectie je gaf? Er zat veel meer geel en ook oranje in.

Ik ben, mijn lichaam is 50 jaar, maar als ik terugdenk aan dat toen ik 10 of 11 jaar was, was ik elke avond met mijn zus aan het stoepranden, dat balspel, en dat was dan het kleurrijk buiten de zon. Was kleurrijk, dus de reflecties ook hè, de bomen de bruintinten zijn veel dieper, groen tinten zijn veel dieper, de planten zijn veel dieper in kleur. Maar die ontmoeting die ik had, eigenlijk is dat hier dit hier, waar we nu in zitten, is een zwart-wit foto. Zo kleurrijk en zo warm toen en was ik heel dankbaar daarvoor. (Pauze.)

Na de pauze zou ik willen voorstellen om straks met een paar mooie bekrachtigingen met elkaar te starten om te kijken of we, ik heb het tot nu toe nog niet zoveel over buitenaardsen gehad, maar vanuit daaruit spreek ik wel vanuit de Originele Wereld. Om te kijken, over die originele kracht, om die originele

intelligentie eerst met een bekrachtiging, dat we goed in het lichaam zitten, om dan die originele intelligentiekracht, jij zelf, om die samen ook echt in te zetten op iets in de wereld zo. Dat we hier bij elkaar zijn en ook iets naast het bij elkaar zijn, dat we ook na daarnaast ook samen echt iets doen. En wat dan in de wereld is, ik geef daar een voorbeeld bij en je hoort het, is een voorbeeld. Jij beslist het, want jij gaat over jouw hologram. Jij gaat over jouw wereld, het is jouw keus, jouw vrijheid hè, dus als jij een heel ander iets voelt waar het naartoe zou moeten gaan, dan doe je dat. Dat is mijn voorstel om zo te doen en ook in dat deel ook alle ruimte voor overleg met elkaar en dingen te zeggen. Misschien wil je wat vragen, misschien wil je iets zeggen. Ik weet het niet, alles kan in de ruimte.

Ja een beetje verschoven van plek, vanwege de, ik weet niet eigenlijk waarom ja, ik vermoed de zon die zo wit is, maar je merkt wel dat zo'n dag of zo'n middag met elkaar, dat is een kort moment maar het is wel een interessant en belangrijk en waardevol moment maar je merkt wel dat je eigenlijk meer tijd zou moeten hebben Dat is ook de reden waarom we afgelopen woensdag, we de Crowd Power zouden starten. Er komt een nieuwe datum, uiteraard duurt het niet zo heel lang. Maar we gaan met de Crowd Power uitzendingen, gaan we ruimte extra maken. Niet de ruimte, maar gespreksruimte. Extra ruimte maken om met elkaar over deze onderwerpen te spreken hè. Dus dat proberen we en zo moeten we ook even kijken hoe dat allemaal het beste functioneert, maar om ook interactief met elkaar te kunnen zijn dus interactief te kunnen bekrachtigen.

De kracht van Creatie in jezelf en met elkaar te bundelen, maar ook opmerkingen die er gezegd kunnen worden door jou of de anderen.

Misschien vragen die er zijn. Je mag mij overigens alles vragen Ik vind het helemaal prima. Ik heb wel altijd een soort waakzaamheid daarop zitten. Een soort waakzaamheid omdat ik heel goed weet dat als iemand, als ik heel veel vragen krijg, dan ga ik natuurlijk ook veel reageren, veel antwoord geven. Ik weet hoe antwoorden vraag en antwoord en dan krijg je een soort macht constructie in deze wereld van: Martijn zegt dit en dat.

En het gaat dan wel het netwerk in van Martijn zegt dát.

En die positie heb ik niet en die wil ik ook niet.

Maar daarnaast ben ik wel 100 procent bereid en ik heb daar ook behoefte aan om in vrijheid natuurlijk die vragen te beantwoorden.

Dus als jij vragen hebt of je ziet dingen in de wereld gebeuren, je mag ook vragen over mij als persoon stellen. Ik heb geen geheimen ik kan overal over praten.

Als het maar met elkaar wordt gedragen, want jij bent net zo wijs en net zo volwetend en volvoelend dan ik. Dus laat mij dan heel bewust antwoorden of reageren op dingen die ik dan heel bewust kan, die jij op dit moment eventjes niet paraat hebt, laat ik het dan maar zo noemen, die misschien prikkelend kunnen werken voor jezelf om dingen tegen elkaar aan te houden en dan met je eigen bewustzijn dat grotere deel te kunnen zien wat dan tevoorschijn kan komen.

Dat is het mooie. Dat is denk ik ook mijn functie om dat te doen want je kunt toch nooit precies vertellen hoe het in elkaar zit, want de kosmische strijd die er wordt gevoerd over onder andere mensen, rassen, mensenrassen.

Dus niet alleen hier, maar ook elders, en ook over andere levensvormen. Die strijd die er is, die gaat primair over, dat er wezens zijn die eigen ruimte en tijd, dus eigen dimensie verbonden uit het aan het bewustzijn,

voortkomend uit het bewustzijn, dat die wezens bestaan die dat zelf kunnen scheppen. Want de wetten komen te vervallen van de programma's die voor anderen zijn bedacht. Dus daar gaat het over.

Er is in het verleden gesproken -nu is dat wel anders in de kosmos - maar er is nog heel veel niet in orde, maar er is een enorme oorlog die bewust wezens die bewust schenden.

Dus dat is wel primair waarover je vragen ook mag stellen. Je moet ook durven willen weten hè. Je kunt naar websites kijken, je kunt podcasts luisteren, lezen, wat je wil horen wat je nodig hebt. Maar voor mij is dé organische communicatie nog altijd de manier. Ik wil nog steeds niet zeggen dat als mijn reactie eruit komt dat die voor jou bekend is, of dat dat wat ik zeg of wat jij hoort, of denkt te horen, dat dat het is. Maar ik heb wel persoonlijke communicatie uitwisseling met elkaar, heb ik heel hoog in het vaandel staan, heel hoog in mijn hart, want daarop kun je verder borduren met elkaar. En misschien dan in zo'n Crowd Power niet.

Alle minuten helemaal uitvoerig, maar wel de volgende uitzendingen, dan kan je weer de dingen bij elkaar leggen en kijken wat kun je daarmee doen.

Welkom weer terug dan hier. Zijn er dingen die nu gezegd moeten worden of kunnen die ook getild worden over de bekrachtiging heen. Het is aan jou hoor ik ga daar niet over. Ik weet niet wat jij denkt of voelt, of als er iets dwars zit of er moet iets gezegd worden. Misschien moet je even het ontluichting nippeltje indrukken.

Ik weet het niet. Het kan allemaal en ik wil je niet passeren, dus neem zelf de leiding als je voelt dat er iets gezegd moet worden.

DOEL VAN EEN BEKRACHTIGING: DE GODDELIJKE TRILLING LATEN VERMEERDEREN

Vraag gehoord ontvangen en ik ga reageren.

Oké dit is een diepgaande vraag.

Vraag: **Dus jezelf bekrachtigen, je eigen bewustzijn aanzetten en inzetten, is dat iets wat je één keer hoeft te doen of doe je dat meerdere keren, per onderwerp?**

Ja per onderwerp kan ik er eigenlijk direct over zeggen. Dat moet je voor jezelf invoelen. Je moet eigenlijk jezelf bijhouden want het is alles. Het heeft te maken met hoe bekrachtig je wat. Is de bekrachtiging op zich op dat moment een vrije beweging, of doe je het vanuit een onderliggende reden?

Dan kan het zijn dat je hem voedt met je mind, omdat je vindt dat dat moet gebeuren.

Aan de andere kant wat je gaat bekrachtigen, dus daar waar je de trilling gaat laten vermeederen, want dat is wat we doen:

Aandacht is dat de godskracht ergens ingaat. Dan breng je een Taal tot leven in datgene waar je naar binnen gaat, het gaat aan dat vibratieveld.

Nou als jij bekrachtigt, dan hangt het natuurlijk er maar net vanaf hoe krachtig, of hoe diep, kan de trilling van het goddelijke, van jouw eigen goddelijke trilling, aangaan.

Is het iets wat al heel lang uitstaat, dan zou het kunnen zijn, dat je dat met één keer, niet per se aankrijgt.

Nog een keer, als zou je de hele dag in een bekrachtigingstand verkeren, daar is niks verkeerd aan. Er kan niets verkeerd gebeuren en de wereld waar we vandaan komen daar leven wij eigenlijk in een constante staat van wat we hier een bekrachtiging noemen. Het heeft te maken met een zeer grote open, lichte, maar

een hele levendige staat van wakker zijn. Je bent super wakker en dat is wat we met een bekrachtiging ook doen.

Daarom roep ik ook altijd: AAN, tegen alle mensen.

Blijf tijdens de bekrachtiging wakker.

Focus.

Ja, je moet je bewust zijn en blijven.

Dat je aan bent, dat je er bent, en kijk, als jij achteruitgaat zakken dan heb je heel gauw, dat je door ontspanning, omdat je brein natuurlijk in dat bèta niveau informatie aan het produceren is, als je gaat ontspannen, dan gaat je brein langzaam naar het alfabewustzijn, dus de meditatieve toestand en van daaruit kun je ook een hele wel aangename staat van ontspanning ervaren.

Dat is heel lekker. Dat is heel fijn en daar kun je ook heel rustig in wegzakken.

Maar daar ben je niet meer de creator.

Je geeft daar (g)een bewustzijnsweeten weg.

Je zet daar niks neer. Je bent je er niet bewust van. Je creëert niet.

Je zet geen command neer hè!

Je moet dus dingen heel bewust weten en dat is wat je Thuis non-stop doet, daar ben je volledig bewust van jezelf.

Dat is een opperste staat van: ja, laat ik het nou maar zeggen, een soort, het is een alleswetende en - toch heel nuchter hoor - het is een alleswetende, verbindende, een zeer betrokken liefdevolle intentie waarin je verkeert en dat is een toestand van weldadigheid en het is een toestand waarin je ook heel goed kunt denken en dus ben je heel helder wakker.

En daarom niet achteroverleunen en wegzakken daar is niets mis mee als we het hebben over scheppen.

Als we het hebben over de bekrachtiging dan moet je zelf de plek weten te vinden en dat doet iedereen anders. Het is een onderzoek. Het is een reis.

Het zijn ervaringen die nodig zijn maar je zult jezelf de plek moeten laten ervaren waarin je zegt van:

"Hier ben ik mij heel bewust dat ik wakker ben en ik ben me heel bewust en verbonden met mijn lichaam en de wereld".

Dus er is niet meer een parasiet in jou die jou iets laat denken en de enige parasiet die dat zou kunnen zijn tijdens de bekrachtiging dat ben ik, omdat ik je wat ga zeggen... dus mijn woorden hebben dus geen kracht en geen macht.

Ze zijn louter als een soort, misschien een vorm van een railsje ter herkenning, ja, vibratie hoger is andere jouw vibratie, jouw bewustzijnstoestand, het aanstaan maakt.

Als je daar komt zul je ook merken, goh dat is in verhouding tot alles wat ik nu mee verbonden heb.

Ik noem even een paar voorbeelden hè:

opgestegen lichtmeesters, buitenaardse beschavingen die je helpen in de vorm van de Galactische Federatie, een Jezus die er is, een Magdalena die er is, op Engelen die er zijn, dat zijn allemaal trillingen en frequenties.

Maar als je helemaal naar jezelf toe gaat en je houdt alleen jezelf over, je neemt de moeite om puur alleen jezelf te blijven ervaren, dan merk je dat er een ruimte terugkeert in jezelf.

En die valt totaal in leegte te ervaren, in stilte en als je dat in een stap verder durft te trekken, dan kan daarvoor in de plaats komen, een hele diepe verbinding met de

wereld waarin je leeft.

Dus niet met de systemen van spiritualiteit, maar met de wereld waarin je leeft en daar voltrekt zich alles en als je dan een verstoring hebt in je lichaam of in je geest, of je merkt dat je emotioneel geblokkeerd bent of dat je angsten hebt of een dwangstoornissen hebt, noem alles maar op, kunnen we één grote mensen familie zijn. We weten allemaal wat hier gebeurt.

We hoeven helemaal geen geheimen meer te hebben over wat we allemaal meemaken.

WERELDVREDE LATEN ZIEN

Dan zul je merken dat je in die hele diepe rust en contact, via die leegte, zul merken dat je weer beschikt over zelf denken en dat zelfbewustzijn, dat kun je heel rustig brengen naar het onderwerp waar je last van hebt en daar gaat hij dan, ga je zelf in de kern van de verstoring komen en dan gaat hij anders resoneren.

Dat is precies hetzelfde en mijn missie, mijn werkzaamheden, die ik heb, is om wereldvrede, vrede de wereld inbrengen, is inherent aan een diepe staat van zelfzorgzaamheid terughalen.

Kun je het zien kun je het zien in die volgorde?

Hoeveel mensen - het gaat niet over goed en fout - hoeveel mensen zijn met de liefde van wereldvrede aan en het laten zien?

Dus wereldvrede en die wereldvrede die, die is heel goed om naar buiten uit te brengen, dat is fantastisch, dat is het leven, maar we zien hier, kijk ik kom, ik kom uit een wereld die Antarrah heet.

Dat is ook een menselijke wereld maar daar kijken wij ernaar.

Niet alleen daar, maar eigenlijk in alle sterrenwereld kijken wij ernaar.

Dat de mens, alleen naar buiten kan uitzetten als zij het zelf is en dat betekent ook dat het aspect van het aardse stuk van jezelf ook in vrede moet komen.

Dus ook je ongemakken, je verstoringen en je geheimen.

De dingen die je niet mag voelen, de dingen die wel worden gevoeld.

De verstoring in het lichaam in je denken, de angsten, noem alles maar op wat er allemaal kan zijn.

Hoeft er niet per se te zijn, maar het kan en daar moet eerst de zelfzorgzaamheid van jou terechtkomen.

Take care of yourself is the key to Heal The World en het andere is ook mooi, daar heeft niemand een oordeel over. En het is ook niet fout maar je vergeet jezelf en weet je, het is zo belangrijk om dat wel te doen, omdat het lichaam en de geest en je denken van hier dat is van jou...

Het is namelijk een restant van wie je bent in de Oorsprong - dus als je door die weg heen wilt, pak je altijd je eigen koers en je eigen richting, altijd - maar blijf weg bij de afleidingen die voor tienduizenden jaren en honderdduizenden jaren zijn uitgevoerd.

MANIPULATIE

Het voelt heel vrij om zo te praten Ik loop gewoon naar jou toe en geef ik je de Microfoon. Mijn vraag blijft overeind staan of je dit wilt vragen nu of na de bekrachtiging, niet aan jou, maar aan iedereen.

Ja goedemiddag mijn vraag is van:

stel dat je zeg maar die zelfbekrachtiging doet en je wil dat met daar waar het misschien nodig is, waar ben je dan bezig?

Met manipulatie? Wil je weten hoe je manipuleren is? Hoe ik dat doe?

Ik weet wel hoe je moet manipuleren. Ja dat is logisch als je in een wereld wordt geboren die zeer manipulatief van aard is en je leeft daarin. Dan krijg je dat te zien, dat heb ik gezien en ik weet ook hoe je dat moet doen.

Dat weet ik, ik kan er niet in functioneren, want ik word er dood en doodziek van. Letterlijk ga ik gewoon bijna dood.

Ik heb alles uitgetest. Ik heb alles bekeken.

Ik heb gekeken, hoe, wat manipulatie is, et cetera.

Als je het echt weet, dan ga je, dan word je er eigenlijk ziek van.

Want het is een verstoring. Het is een verstoring in jezelf, die je probeert te plaatsen in een ander en dan ga je ook een connectie aan in de verstoring met de ander en daar ben je ook verantwoordelijk voor, want ik ben degene die het voedt. Je slaat altijd weer terug op jezelf, trekt energie eruit weg dus ja ik weet het precies.

Dankjewel dat je het ook zegt.

Ik denk dat iedereen het weet en het is ook goed dat we dat weten, ja het is een hele grote vraag die je stelt.

Wanneer ben je AAN met een bekrachtiging?

Wanneer doe je iets manipulatief of niet? Dat zijn natuurlijk hele oude antwoorden. Ja het gaat om intentie et. Dat is ook zo. Het gaat ook om je intentie. Maar als ik hem voor dit moment kort en bondig wil antwoorden of reageren dan zou ik zeggen:

Er zijn twee sporen waarin je kunt bekrachtigen.

- **Als bekrachtigen vanuit een behoefte en die komt dus vanuit jezelf of je bent verbonden met jezelf waar geen behoeften zijn en dan kun je aanwijzen.**
- **Daar waar behoefte liggen en verlangens daar worden we op gemanipuleerd want dat willen we ook bereiken dat willen we ook verzilverd zien als jij iets inzet in deze wereld.**

En je komt met groepjes mensen bij elkaar en je doet daar alles voor hè en de behoefte is in dat groepje geworden om x te bereiken of y. Dan wordt dat ook het doel zeg maar. En dat wordt een behoefte om dat neer te zetten en dan gaat het er om of iedereen het nog echt voelt dus je moet je heel scherp gaan plaatsnemen in een doelloos, er is een grotere reden om te doen wat je doet, maar niet een doel van een belang van jou als persoon. Kijk ik heb er helemaal geen belang bij.

Ik noem de grotere voorbeelden dan even op hoor.

Ik heb er helemaal geen persoonlijk belang bij dat er vrede komt in het Midden-Oosten, want ik zit hier. Zo zwartwit moet je het zien.

Toch als jij je inzet voor vrede in het Midden-Oosten en daar niet in de partijen te belanden, maar in de chaos te zijn, wat voor ieder mens leed is, dan kun je daar iets heen brengen zonder een persoonlijk doel.

Je moet heel goed kijken, scheppen is een hele hoge verantwoordelijkheid. Schep je...dan geef je energie, breng je het ergens heen, puur vanuit jezelf.

Zit daar een doel achter wat jou als persoon dient, ja of nee?

Daar kom je achter als je daar mee bezig gaat.

Ja oké, dan wil ik je vragen om als je dat óók voelt, en ook het moment vindt om te doen, het hoeft allemaal niet, mag, het kan allemaal om als je wat spullen hebt op je schoot liggen of wat dan ook, dat gewoon even van je schoot af te halen, zo dat je je rustig kunt richten op je lijf wat je hier ervaart dat je geen rekening hoeft te houden met dat er iets van af kan vallen.

BEKRACHTIGING 2

Herinner jezelf op dit moment.

Wat maakt dat je bezig bent in het leven met deze mooie beweging, namelijk jezelf tevoorschijn halen en de harmonie die je in jezelf draagt in deze wereld te willen brengen?

Wat maakt dat dat in je aanwezig is en je weet het eigenlijk nu.

Het ging vanaf de eerste nanoseconde, ging het hier in deze wereld al direct over jou. Zo laat je rustig alle gedachten los die er allemaal zijn geweest, wat er is gezegd is allemaal weg.

Verklaar het veld helemaal schoon met elkaar in alle verdiepingen en in alle trillingen. Is er ruimte, dan kom je heel bewust met de aandacht bij jezelf terecht. Voel maar op een hele eenvoudige manier dat je hier zit of dat je hier ligt en het is heel fijn om te voelen dat je niets móet doen en ook niets hóeft te doen en doorvoel je lichaam.

Dat je je spieren op je eigen manier, rustig ontspant.

Grote spieren, ook kleine spieren. Ook je elleboog en bijvoorbeeld je handen en je vingers. Dat je voelt dat op elke plek in je lichaam de spierspanning rustig naar het ontspanningspunt kan worden gebracht. En dan adem je op je eigen manier in en uit.

Ik besef dat daar waar mijn aandacht is, menselijke aandacht, daar vindt verandering plaats in de trilling van de materie.

Dus je brengt rustig jouw aandacht naar je lichaam.

En wellicht dat je je lijf in één tel helemaal bewust bent van boven naar beneden of van beneden naar boven.

En iets meer gedetailleerd breng je je aandacht naar je voeten op een normale manier.

Je bent je bewust van je voeten en je brengt je aandacht verder omhoog door je benen heen, naar boven, reis maar door je eigen benen heen, op jouw manier.

Je bent je bewust van je billen, van alles.

Van je onderbuik je onderrug en zo ga je verder omhoog.

Je borstkas, je sleutelbenen Je bent je bewust van je armen tot aan je vingers en je nagels aan toe.

Ook voel je je keel en je nek, de achterkant van je hoofd, maar ook de voorkant van je gezicht.

Je voelt je oren en de bovenkant van je hoofd je schedel.

Heel bewust neem je plaats op jouw manier in je hoofd, tussen je oren in, (pijnappelklier) en je bent je bewust van je hele lichaam naar beneden toe tot aan je voetzolen aan toe.

Blijf hier maar eens in jezelf in alle rust aanwezig.

Blijf bij jezelf als je naar buiten wordt geroepen (= de afleiding) breng je jezelf direct rustig naar binnen en weet:

Ik ben hier en ik Besta!

En zo ben je rustig en heel wakker.

Helder aanwezig en terwijl je zo bent en blijft op jouw manier, breng je je aandacht naar de plek van je hart, je borstbeen, het gouden veld, wat daar binnenin aanwezig is en brand om het leven te ervaren en het leven, te zijn.

Wat is je boodschap in jezelf vanuit Thuis waar je vandaan komt wat je in deze wereld komt brengen: een gevoel een weten.

Open, open. Dit is heilig bewustzijn.

En in deze heilige trilling van jezelf, kijk je in je bubbel van eigen ruimte en tijd, het unieke frequentieveld van jou, kijk je naar iets in je eigen bestaan wat volle aandacht vraagt of nodig heeft, observeer, open.

En dan kan de volgende stap zijn, dat je je bubbel opent en het veld in laat stromen. Welkom en ga...reis... en de golf vertrekt.

En zo ben je je bewust van jezelf dat je hier zit en kom je in alle rust en schoonheid en wat het ook genoemd kan worden.

Misschien voelt het voor jou anders, dan is dat gewoon anders, ben je hier gewoon wakker en aanwezig.

AFSPRAAKLOZE REALITEIT

En zo werden wij in anderen werelden ook gezien, de mensen rassen, die binnen één heel groot vibratieveld van verbondenheid in contact met elkaar leefden, in allerlei verschillende dimensies.

We noemen dat hier dimensies, verschillende koninkrijken, onsterfelijk, zo werden wij gezien, als de aanpassers voor werelden waarin andere afspraken zijn dan een afspraakloze realiteit.

Als je open bent heb je geen afspraken nodig.

Als je geen systemen hebt, gebeurt alles precies zoals het is.

Je voelt je niet beledigd als iemand niet komt, want je wacht helemaal niet op die ander, want je hebt een eigen leven hier.

Wacht je op een ander, omdat je leven ervan af lijkt te hangen dat de ander op visite komt, dat komt door de systemen waarin wij leven, vandaan komen Daar ervaren we iets heel anders Dat is een niet op dit bewustzijn gebaseerd denken, noem het wel denken.

Het is een emotionele heldere staat van zijn.

We denken daarvan uit, we handelen, we leven, we bouwen, we tuinieren, we engineeren met dat vermogen, wat voor ons geen vermogen is.

Het is de staat van leven: dienstbaarheid, gezondheid bestaat niet eens Thuis:

Het woord gezond, want dat betekent dat er ook een ongezonde situatie is.

Het bestaat niet, dus je hebt daar andere woorden, maar met die intentiekracht passen wij wel dingen aan.

En dat hebben ze geprobeerd, niet alleen in deze wereld hier, maar in andere werelden moesten overleven. En eigenlijk is het nooit gelukt want het is er nog steeds Jij bent er. Je liefde, het weten, wanneer je iemand een hand moet geven, een handreiking en dan dat je ziet van, ja dat klopt precies. Ik moest dat inderdaad doen. Ik moest het doen. Het was zo, het is zo. Dus het is hier niet weg, maar onze taak en dat mag ik best wel zo noemen hoor. Het is niet de taak omdat ik het zeg. Het is de taak die jij in jezelf herkent. Ik noem het nu zo. Ik praat in bulk. De taak die op ons ligt en in ons ligt, is dat we ons weer bewust worden van datgene wat zo

in de vergetelheid is geraakt en dat dat niet een toevalligheid is en ook geen spiritueel iets maar dat dat een grondslag van je eigen beslissingenbasis is van voelen en het ook inzet en dat we het weer aanzetten, naar boven toe halen, het weer terug - dus niet een flard van de toevalligheid - maar het is een beslissing. Het is een weloverwogen, een dienstbaar bewustzijn en dat kun je met elkaar samen inzetten en dat is ook de taak die wij hebben.

Ik heb me zelf nooit beschouwd als een aards mens.

Ik vond het ook moeilijk. Ik ervaar me dan liever zagezegd in de taal als een buitenaardse man. Hoewel ik dat zo helemaal echt kloppend vind, want ik ben zeg maar familie van het humanoïde koninkrijk.

Dat is voor mij wat het voelt, zoals het ook is, maar de taak die we hier hebben, is dat we deze toevalligheid die we zo nu en dan gebruiken, dat we die volledig met elkaar terughalen. En dat is wel een opdracht hoor, want als je dat gaat doen, dan gaat je hele leven op de helling. En veel mensen die ermee bezig zijn gegaan, hebben ook gevoeld, wat voor enorme tegenwerkingen dit allemaal kan oproepen. Dus of het allemaal zomaar even het blik opentrekken is in het doen, dat ga je ontdekken als het gebeurt.

DE OUDE, ORIGINELE TAAL

Ik stel voor om samen te werken.

Want als bewustzijn zich bundelt, als bewustzijn zich zonder bemoeienis bundelt, geen manipulatie, vertrouwen, op een dag dat je eventjes niet goed erin zit voor jezelf, en dat je kunt vertrouwen op het veld waarin je leeft met de mensen die dit ook doen, dat je een frequentie àppel daarop doet.

Ja het is een grote opdracht wat ik net zei:

"Laat het maar het veld instromen, het is letterlijk kwantumfysica. Alles is gebaseerd op bewustzijn als jij de instructie geeft, niet zomaar van, oh nu laat ik het los, nee je geeft een instructie een command dat is wie we zijn we creëren scheppend bewustzijn en we zetten dat heel bewust in, los en we sturen het ook ergens heen.

We zetten hem in het veld dan komt hij op de plek terecht waar het moet zijn.

Dat is heel erg belangrijk en deze taal is eigenlijk een oude Taal.

Het staat ook in de aankondiging, lees oude taal.

Het is een oude Taal, het is onze origine Taal, hier beoefenen we het nu zo.

We zijn het hier tot uitdrukking aan het brengen, op deze manier, maar het is een hele organische, eigenlijk constant aanwezige staat van zijn en ik ben zeer vereerd dat ik je mag ontmoeten vandaag, omdat ik nooit heb gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Ik heb ook niet gedacht dat het niet zou gebeuren. Ik weet het niet.

Ik weet alleen dat ik hier ben dat ik mij verrekte alleen heb gevoeld jarenlang in deze wereld, met alles wat ik ben.

En weet, en ik weet dat ik niet alleen ben en dan begint de klus hè.

Hop daarin, daaruit, daarin, daaruit.

Overall mooie mensen en boze mensen die ook mooi zijn. Ja hè!

Mensen die je begrijpen die mij begrijpen en dan denk ik, nee ze begrijpen me niet. Maar het is toch fijn dat zij denken dat ze me begrijpen, want daardoor komen ze in de frequentie dichterbij, want ze stellen zich open en de mensen die niet met je

willen communiceren en dan is het zo, in zo'n tijd waarin een leven, is het zo waardevol en een grote kosmische urgentie dat we bij elkaar komen en dat we dit wat bewust zijn.

Eigenlijk is dat we dat ook praktiseren. Dat we het niet alleen bij praten houden en niet alleen bij educatie zoals ik ze dan wel eens benoem, educatieve informatiedagen.

Maar dat je het ook, je moet het, je moet het doorgronden.

Je moet het snappen in jezelf.

Het werkt nooit zoals ik het zeg, het werkt alleen zoals het bij jou werkt hè.

Maar dat het dan ook wordt omgezet vanuit praten, maar ook echt in actie over de wereld, in Nederland in Zwitserland in Oostenrijk, overal. Over de hele wereld.

In Duitsland, in Amerika, in Rusland in China, in Japan, in Venezuela, ga maar door.

Overal zijn mensen zich bewust geworden van wat ze zijn.

En die oeroude vraag van wie ben ik?...

Die komt erna geopend.

Onthoudt het heel goed wat je vandaag ziet in jezelf Laat mij maar gewoon een beetje doen wat ik doe, maar dat hoeft je niet te onthouden.

Het gaat erom wat je moet onthouden.

Dat is wat er in jezelf gebeurt en wat je daarmee kunt. En maak daar ook notities van. Niet per se nu, maar dat kan ook thuis. Schrijf het op, want er wordt geknakt in de dimensies. Om het Er Zijn.

NIEUWE LEIDERS UIT HET HART NODIG

Matrixhouders proberen constant alles te wissen.

Die proberen informatief blokken aan te zetten in jouw Matrix, waardoor je brein operationeel wordt in een ander dimensie kunt bij komen.

Dus er is echt iets gaande en het heeft te maken met het behoud van deze wereld, waarin wij degenen zijn die energie scheppen en het via de mind weggeven, zodat andere intelligenties met een andere ideologie met voor deze wereld nooit eerder beschreven redenen, willen behouden.

En dat moeten we ook allemaal niet willen snappen is mijn beeld op dit moment. Mijn beeld is dat we moeten wakker worden en dat we ons zorgzaamheid- bewustzijn zijn en het zelscheppend vermogen en dat we kwantumvelden, dat we dat moeten snappen.

Ik ben hier vandaag gekomen, jij ook, omdat er een overeenkomst is tussen ons.

En dat is een trilling in trilling, kun je dat terugvinden?

En dat is een samenvloeiing.

Dat is een, dat is iets dat gaat voorbij de materie.

Het zit onder de materie, dat weet je en dan kan je mind daarvan maken van: nou ik vind het fijn om daarheen te gaan, Ik vind het fijn om even te werken, ook aan mijzelf.

Ik vind het fijn om mezelf in te brengen, het kan ook allemaal zo zijn.

De mind maakt dan die vorm ervan, maar dat wat eronder zit is een grote roep die anderen hebben geprobeerd te deleten uit ons systeem.

En het gaat dus niet gebeuren.

Het is ook niet een verzetoproep, maar het is een beslissing en de wereld heeft je nodig.

Het is nodig dat er nieuwe leiders terugkomen, leiders vanuit het hart,

mensen met logo's op een schouder van de Force.

Het respect voor elkaar, niet respectloos zijn als iemand iets niet wil, ook al denk jij dat dat juist zou heel goed zal zijn, dat die persoon dat wel doet hè.

Ja, maar ik wil het niet.

Ja maar het zou zo goed zijn voor je dat je het doet en dan gaat die persoon het voor jou doen. Dat is voorbij de grenzen.

Niet fout of zo of negatief, maar het is niet met respect hè.

Als jij iets doet en dat een ander ziet wat het niet moet zijn, als de ander de Taal van het Hart en het Koninkrijk begrijpt, dan laat die ander jouw dingen doen die volgens die persoon niet goed zijn.

Dan snap je wat de taal is van Thuis dan snap je wat die frequentie van Christus als trilling is. En dan snap je wat echt respect is. En elkaar ontsluiten, is ruimte geven aan elkaar, vrijheid, dan is hij daar en dan komt de absolute staat van ruimte en respect terug naar elkaar toe.

Ik vier het leven deze dag met je. Ik vier het leven, deze dag met je.

ER ZIJN VOOR ELKAAR EN ELKAAR TOT LEVEN BRENGEN

We zijn allemaal grootmeesters van Thuis en er zal een moment zijn, als deze werkelijkheid niet meer vanuit hier wordt bekeken maar vanuit waar we vandaan komen, dat we misschien wel beleggen om eens een keer een reünie te houden.

Dan kijken we met elkaar terug naar dat enorme Experiment met al die gekke dingen erin. En ook al die mooie dingen erin. Want ik zei het al, ik vind het hier een paradijs. Ik vind het heel bijzonder om hier te zijn. Ik hou net zoveel van mensen, als van dieren. Ik hoef niet te vluchten in dieren. Ik heb soms wel eens het gevoel gehad van, ik kan beter met dieren te maken hebben. Maar het is niet waar, want dieren reageren ook precies naar het bewustzijn van de mens. Dus bekrachtig jezelf.

Trek jezelf terug uit de matrix of je nou plus of min focus hebt op jezelf.

Alles los, alles los, los, er is niets te behalen. Je kunt niets halen.

Je kunt alleen jezelf terugbrengen en vanuit dat, als je dat doet en dat is soms een hele taak, dan zul je merken dat dat heel veel bijzondere effecten geeft. Is die gezamenlijke frequentie eronder, die we als familie met elkaar zijn, dat we dat ook goed zien met elkaar.

Help elkaar, je kunt elkaar niet helpen ergens doorheen, maar je kunt elkaar wel helpen door te laten weten dat je er bent. En ik weet ook dat hier mensen zitten, ik kan ze niet aanwijzen, dat weet ik niet, maar ik lees dingen, ik lees alles op mijn manier, ik weet dat er ook mensen zijn die naast de bijeenkomst hier, thuis eigenlijk helemaal niemand hebben. Die dan weer in een situatie zitten van alleen.

En ik benoem nu dit, maar er zijn meer dingen die ik zou kunnen opnoemen, maar het gaat meer om het besef om ons te openen voor elkaar. En dus niet die klefgroep te worden maar gewoon gezonde en heldere mensen die elkaar even de schouder geven, een kopje thee zetten voor elkaar, en vragen: "Wil je misschien een broodje? Hoe is het met je nou?" "Wil je het echt weten?" "Ja, ik wil het echt weten. Ik wil het echt weten. Ik wil echt weten vanuit mijn gevoel hoe het met je is... want misschien kan ik iets voor je doen.

Ik heb namelijk heel veel energie over". Dit is heel normaal.

Dit is waar we vandaan komen. Ik heb de afgelopen jaren met veel mensen mogen

verblijven in momenten en her en der ontstaat dan natuurlijk toch wat vaak groepsvorming, dat mensen vaak daar komen.

Dat zijn dan vaak dezelfde mensen en dat is goed.

Alles is goed maar ik zie juist, daardoor zie ik, hoe diep de boodschap werkelijk zit om goed te zijn voor elkaar, juist ook als je elkaar vaker ziet want dan ga je ook meer dingen zien van elkaar die je niet wilt zien.

Dat zie je in vriendschappen ook. Daar ligt het werk.

Juist daar laten zien wie je echt bent, juist op die plekken waar iedereen scheef gaat in deze wereld. Juist daar niet gaan reageren op de ander, maar terug naar je eigen zone, terug naar je eigen ruimte. Creëer, schep het opnieuw.

Je eigen bewustzijn, nieuw leven, unieke ruimte en tijd.

Dat is waar deze bijeenkomst over gaat en verder kan ik ontzettende, interessante, diepgaande, onthutsende, en ook positieve andere dingen vertellen.

En dat ga ik dus niet doen op dit soort dagen, want het gaat juist om dit, waar we het nu over hebben. En niet om spektakel met boeken vol met spektakel en allemaal dingen en ook interessante dingen.

Ik kan allemaal interessante dingen vertellen, dingen die je allemaal eigenlijk al weet. Als ik ze ga vertellen zou je er ogenblikkelijk op je eigen manier in kunnen zien, wat het zou kunnen betekenen voor jezelf. Ik ben daar ook wel mee bezig om dat naar buiten te brengen. Maar alles draait om timing. Ik ben niet gekomen om mezelf neer te zetten. Ik ben hier gekomen om elkaar te ontmoeten en elkaar tot leven te brengen. Te helpen daarin. Jij doet het en ik zeg iets, jij zegt iets en ik doe het. Het is een bijzondere tijd hè, waarin we leven en ook wat betreft de voorspellingen er werden ook heel veel voorspellingen gedaan.

HET AARDSE KRACHTVELD HEEFT GEEN SCHEPPENDE VERMOGENS

Ik weet nog wel dat toen 2006/2007, toen kwam ik af en toe heel sporadisch, maar wel zo nu en dan, kwam ik bij Niburu, hier in Soest, destijds bij Anton Teuben.

Dat vond ik gewoon fijn, omdat ik daar mensen tegenkwam, ja ook voorbij de werkelijkheid van hier met dingen bezig zijn. Dat was heel mooi.

Ik kon niet zoveel gesprekken voeren, behalve als ik meepraatte! ... maar het was wel heel mooi en ik heb dan door die tijden heen, heb ik gewoon gezien dat, dat er iets ontbreekt, zonder een oordeel.

Ik zie het gewoon en ik weet ook dat dat waar het over gaat, je moet jezelf terughalen. Dus dan kwamen we ook in die bijeenkomsten, kwamen we ook vaak, hoe mooi ze ook waren en zijn en met alle eer en liefde en inzet die er allemaal geleverd is, echt fantastische mooie mensen allemaal, maar we mogen ons niet blijven permitteren om vanuit het aardse karakterprofiel, met onze belaste processen, voort te blijven bewegen. Want als je het vanuit ons aardse systeem blijft benaderen dan zit je ook in een aards krachtveld en **het aardse krachtveld heeft geen beschikking over scheppende vermogens op dit moment, nog niet, alleen onze Spirit, onze geestkracht ons voorstellingsvermogen.**

Ja, ik heb wel gezien, van wat voor mooie dingen hier allemaal aan de hand zijn en ik heb met heel veel mensen mogen samenwerken, maar ik heb nog nooit echt samen gevoeld, met mensen samen te werken. Ik voel het met jou, dat je hier vandaag bent omdat jij je eigen wijsheid hier inbrengt.

ONTMOETING MET ARJAN

Ik voel het met Arjan die ook een enorme draai in zichzelf heeft gemaakt jaren

geleden. Niet vanwege mij of omdat hij met mij... nee, uit zichzelf. Ik ontmoette jou ook in die periode. Arjan was met een heel groot netwerk van Earth Matters bezig. Grote website, één van de grootste sites toen, met allemaal verschillende onderwerpen hè. Allemaal verdeeld. Economie, noem maar op. Met een heel team van mensen. Ik kwam bij hem in Haren in Groningen.

Nou had hij een vleugel van de Biotoop gehuurd, groot gebouw met een afdeling een hele eigen etage. En ik kwam daarbinnen, nou ik kwam thuis. Zoveel warmte, liefde en de geuren en de bossen en alles was perfect gewoon, zoals het thuis is, in zeg maar kantooruimte. Maar ik kwam gewoon thuis. Maar er waren allemaal mensen aan het werk hè. Die afdeling dit, die afdeling dat, een heel team mensen. Ja, en toen kwam ik ook en ik deed eigenlijk niets anders dan een paar vragen stellen hè. Ik ben niet iemand die met dingen meedoet. Ik at nooit mee, ik dronk nooit mee. Ik kom altijd alleen op mijn moment, dat is heel eigen van mezelf en ja daar veranderden gewoon dingen. Je wist, op jouw manier, wist je al precies wat je eigenlijk niet meer zou kunnen doen hè.

En dat kwam ook door de overdracht met elkaar, werd dat helderder over en weer en het was niet makkelijk. En dat geldt voor ons allemaal hè. Dit geldt niet speciaal bij Arjan, het is iets gemeenschappelijks.

Het is niet altijd makkelijk om zomaar een verandering te doorzetten. Maar het hoeft ook niet per se moeilijk te zijn. Denk om je eigen ruimte en tijd. Maar het was niet eenvoudig om een bedrijf eigenlijk hè, met zo'n heel grote groep mensen inactief, ja, om dat te veranderen. Dan gaan ook mensen weg, mensen worden boos, mensen voelen zich verraden, de familie voelt zich verraden, ze zijn je kwijt, maar ze hebben nog niet door hoe dicht bij je bent. Dichterbij dan ooit ben je je moeder genaderd, maar zij kan het in dit geval, waar ik het over heb, misschien nu niet zien en je wilt het laten zien. Je wilt je liefde laten zien. Het is soms heel moeilijk in deze wereld. Maar wees wel bewust, want dat mensen, jij, die dat incasseren en die dat dragen dat dat mensen zijn die dat ook kunnen. Jij kan dit, daarom gebeurt het.

Als je het niet zou kunnen zou je dit allemaal niet meemaken en er zijn een hoop mensen in het frequentieveld van de Aarde, van het grote Experiment waar allemaal verschillende bemoeienissen in zijn.

Er is een hele grote groep mensen, die dat op dit moment niet kan. Dan moeten we ook projectieloos kunnen laten zijn, want die mensen kunnen het waarschijnlijk morgen ineens wel en daar moeten we ons niet tegen verzetten. En ook niet denken van je bent beter of verder, want we zijn niet beter of verder, want die mensen - dat heb ik ook hier gezien - een heleboel mensen bij wie ik mijn contact had die het allemaal niet wisten, die waren in heel veel dingen echt subliem en veel beter dan ik. Wat ik niet kon. Ik dacht hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe kun je dat hè? Wauw wat knap, ik kan dat gewoon niet. Bepaalde werkzaamheden, of bepaalde uitvindingen, of bepaalde systemen, wat ik dan niet nodig heb, maar die mensen vonden van wel. Dan lieten ze me zien hoe ze dat voor elkaar hadden in hun bedrijf en wauw wat knap, ze weten het niet wat ik weet, maar ze kunnen dingen die ik niet kan. Respect. En zo ga je het helemaal zien, dat alles een moment heeft waarin het overspringt. Dus kom alsjeblieft bij jezelf helemaal in het leven. Stap nog dieper in jezelf dan je je ooit hebt gezien.

CONTACT MET MENSEN VAN ELDERS

Ik ben hier gekomen om dit te doen om vanuit dit stuk unieke ruimte en tijd over de hele Aarde een schakel, begeleiding, te mogen zijn in het tot stand brengen tussen contact van de aard tussen de aardse mens hier en aardse rassen van elders. Die dezelfde familie zijn, dezelfde bloedlijnen zijn, ook dezelfde spirit en frequentie hebben.

Mensen uit opgerichte werelden die daar zijn, die van Oorsprong ook uit Koninkrijken komen, maar ook mensen rechtstreeks uit een Koninkrijk. Ik heb contact met die mensen. Mijn hele bestaan is dat contact overeind gebleven. Ik praat met deze mensen zoals ik hier met jou praat. Ik ruik deze mensen, ik raak ze aan, Ik hoor ze, ik voel ze, de enorme ruimte om hun heen, maar ook hun kennis die ze hebben van het universum.

Het verleden en de toekomst die bij hen intact is van wat er is gebeurd vanuit hier en wat er vanuit hier gebeuren gaat, wat in veel gevallen afgebogen behoeft te worden. Ik heb contact met die mensen. Vanuit dit stuk leef ik. Ik heb niet een buitenaards contact. Ik heb contact, ik maak contact met andere intelligenties die niet menselijk zijn, maar ik heb contact met mensen en **het is de noodzaak dat deze Aarde van binnenuit in contact gaat komen met grote andere rijken. Gewoon fysiek van aard.**

Maar mensen die hun eigen ruimte en tijd zijn. Je merkt het als je bij die mensen bent. En het is een moment, als je een manco hebt ergens, een verstoring, en je bent bij deze mensen samen, dan is die verstoring weg als je in een rolstoel zit, problemen met je benen. Deze mensen zijn bij jou, dan is **de trillingcreatie**, zij leven het, is zoals water, rustig, het is zo vibrerend en zo schoon. Zitten er geen systemen in, het is helemaal vrij. Dat is zo rustig, dat het verstoringsvelden in dat moment gewoon uitzet, opheft.

Dus de manier van een fysieke verstoring, kijken we in de materie, in het vlees kijken we, in acht dimensies daarachter, dus dat zijn acht intermoleculaire werelden die in elkaar zitten. Dan zien we dat de verstoring diep vanbinnen, daar binnenin wordt ontmanteld.

Je gaat uit en die mensen kunnen opstaan uit hun stoel, hebben geen probleem, ben je doof kun je horen, ben je blind kun je zien, maar nog meer, als je het niet meer weet in dat moment, weet je alles als jij in die momenten zo bent gekomen, dat je op je eigen manier hier op Aarde je eigen ruimte en tijd terug hebt gevonden. En laten we daar niet omheen draaien dat vindt plaats in je eigen bestaan in je eigen wereld in je eigen huis. De manier hoe je boodschappen doet. Niets systeem. Geen systeem Alles is mijn eigen beslissing. Ho stop, ik ga boodschappen doen en je ziet het. Dat is iets anders, het is andere trilling.

Het wordt gemeten, ieder mens wordt door hele grote onderzoekscentra elders, daar wordt gezien wat je bent en het moment dat je dat beseft wat eigen ruimte en tijd is, dan zul je bij die ontmoetingen, waarbij je eigen historie aanstaat, die kun je inpakken in je eigen bewustzijn.

Dat is een gemeenschappelijk erfgoed hoor! Het is een gemeenschappelijk erfgoed, het behoort niemand toe, het is van niemand. Alles is informatie en alles is bewustzijn Je kunt zeggen het is data, het is trilling, het is frequentie, het leeft en ik heb contact met die mensen.

Ik praat er mijn hele bestaan al over, ook met mijn ouders. Mijn moeder had het toevallig, niet toevallig, bewust laatst ook over. Zouden jouw ouders misschien een

opname willen maken dan en dan. Als ze dat niet uitgezonden willen hebben misschien, dat ze uitgezonden willen hebben als we dan weer thuis zijn hè? Misschien iets? Ja, mijn moeder zegt ook: Ja ja, dat wil ik wel, maar ja, dan zien ze ook hè, dan zien ze ook dat ik krakkemikkig ben. Ik zeg: "Maar mam, het is toch fantastisch dat jij je zelf gewoon laat zien wie je bent. Dat je gewoon vrijuit kunt spreken. Het hoeft toch geen geheim te zijn!

KWANTUM JUMPING

Als je het niet zegt, dat mag ook gewoon stil blijven. Ik heb er altijd over gesproken waar ik vandaan kom, altijd en notities gemaakt en tekeningen als jongen waar ik heen ging. Ik weet nog wel, Ik wandelde op een dag in mijn vierde klas - er waren toen nog klassen - wandelde ik naar de "Voeg Vlecht", zo heette die school in Franeker. Ik wandelde daar naartoe, ik liep een aantal stenen voorbij die tussen de stoepanden, tussen de trottoirbanden in staan, zodat auto's daar niet op de weg kunnen parkeren En ik liep tussen die twee stenen door en hop, mijn eigen ruimte en tijd expandeert in één tel en ik sta dus in die straat gewoon in een stilstaand beeld. En uit het niets - zo noem ik het - komt nooit uit het niets, komt er een object uit door de huizen heen, door een huis, een soort, ja, een vliegende schotel. Maar eigenlijk heel vierkant. Een object van aluminium ijzer en landt. Het waren mensen van mijn team, waar ik zelf in functioneer, van waar ik vandaan kom en ik herkende ze gelijk. Contact hebben en ook contact leggen. Waar we met elkaar voor staan. Laat het niet een militaire aangelegenheid zijn of alleen maar worden want het is heel, heel groot onderwerp over de UAP en de UFO's, het dossier Er zijn heel veel mensen op de Aarde nu mee bezig. Laat het niet een militair aspect worden of contact hebben of contact leggen en ook contact onderhouden, is direct verbonden met die eigen zone. Ik noem het ook **de bloementuin**.

De ruimte die je zelf creëert en vanuit daaruit legde ik dat contact en eigenlijk zij met mij. Ik stapte bij hen binnen en we vlogen nergens heen. Het ging dicht en het ging open. We waren ergens anders. Gericht door het universum, niks we zijn niet lichtjaren, lichtjaren en lichtjaren door en door hyper Space gegaan. No Way. Het enige wat we deden was ons gezamenlijk verhuizen met ons bewustzijn. Ik bespreek dat ook in de lezingen.

Ik heb niet in alle lezingen erover gesproken maar over **Quantum Jumping**.

Dat wij wezens zijn die met ons bewustzijn kunnen springen van wereld naar wereld. Letterlijk verschijnen, dat doen zij ook. Zij verschijnen hier. Wij worden bezocht door duizenden verschillende soortige beschavingen, met allemaal een net iets andere manier, van hoe ze hun kracht genereren, hoe ze dat scheppen. Maar wij zijn de Mensen van Oorsprong en wij komen hier op de Aarde, door dit allemaal terug te halen via de grondslag van wie jij bent.

En daarom zeg ik tegen jou mooi mens, wat fijn dat je wakker bent, wat fijn dat je er bent.

Wat ik al zei, ik heb heel lang heb ik mij daar eigenlijk eenzaam in gevoeld en toen ik in 2010 een keer een lezing gaf, dat was in Franeker bij TTA Instituut en daar praat ik ook wel eens over op andere plekken. Daar..... en die zei tegen mij van:

“Wij gaan een lezing voor je organiseren”. Ik zei: “Ja, kan niet, ik heb een computerbedrijf” “Ja, nee, je gaat, maakt niet uit, gewoon vertellen. Ja, maar ja, ik heb al een flyer klaar”. “Heb je al een Flyer, ja en een datum, ook al en de mailing, is ook al de deur uit”. Zo is het allemaal gestart. Ik heb die flyer nog. Daarvoor voelde ik me overigens niet eenzaam. Het waren de eerste 15 jaar van mijn leven dat ik me eenzaam voelde en toen begon ik daar gewoon wat meer naar buiten over te spreken. Ik ben bereid om alles te vertellen wat er is. Maar ik ben niet belangrijk. We moet het samen dragen want bij jou gaan ook dingen open, of zijn al dingen open en die dingen moeten ook benoemd worden.

Dus we hebben een internationaal netwerk nodig met, ik noem het woord professioneel, dus geen niet wegzweven in fantasie en behoefte, maar benoemen wat hier nu gebeurt.

En dit deel waar ik het nu over heb, wat de mensbeleving is in de natuur, die ons helpt door te verblijven in de trilling van de natuur, want die denkt niet, die keurt niet af.

Door dit te doen: **mensbeleving, zetten we iets enorm groots op de agenda waar op dit moment ook alle gevechten overgaan op de Aarde.**

Want je mag rustig zeggen, dat op dit moment alle militaire toestanden, alle grote conflicten die er zijn, die allemaal door crisisteam, kun je die terug verbinden.

Je kunt de kwestie in Israël, die kun je op duizenden manieren uitrollen wat daar allemaal achter zit, welke afspraken er zijn geschonden, hoe mensen zijn belogen, wat er allemaal gebeurd is, maar die dingen die worden allemaal gebruikt om een algehele militaire mobilisatie en allerhoogste staat van paraatheid en ook een geldstroom te genereren. Om iets wat groter is buiten beeld te houden.

En dat is namelijk dat er contact in het veld is dat wordt gemeten.

SINDS 2019 ZIJN DE EERSTE CONFEDERATIES VAN DE KONINKRIJKEN GEDECTEERD

Er worden sinds 2019, daarna is de Coronaperiode uitgebroken, een zeer grote agenda die allerlei andere agenda's in één klap meeneemt.

In 2019 zijn de eerste grote Confederaties van de Koninkrijken gedetecteerd via hele krachtige, die ze hier op de Aarde hebben, die in de jaren 30 al operationeel werden en nog later door de crash van Rosswell (UFO-incident) werden geperfectioneerd.

Er zijn hele grote moederschepen en hele grote objecten in onze dimensie gedetecteerd, die niet gerelateerd kunnen worden aan de krachten achter de mensen die de macht hebben op de Aarde dat zijn bijna sferische, dus niet fysieke objecten, maar het zijn het wel.

Het zijn niet fysieke objecten, het zijn objecten die zich bevinden in een iets andere densiteit, dus een iets andere dichtheid van de materie maar het contact tussen die werelden, dat heeft niets te maken met Grace, heeft niets te maken met? dat zijn menselijke confederatie groepen en dat contact dat zijn wij aan het bewerkstelligen.

Daarbij zijn er hele grote opdrachten die we met elkaar te doen hebben, om deze wereld echt naar andere reacties te brengen, dus we moeten uit onze logica stappen.

Het is niet onmogelijk om Donald Trump te spreken voor jou. Het is niet onmogelijk om in het Pentagon te komen. Alles kan. Ik heb het zelf

ondervonden alles is mogelijk.

Je moet het alleen zien vanuit dit en niet een sprookje ervan maken.

We zijn dus dingen aan het doen en deze mensbeleving, is een direct onderdeel van een grotere mobilisatie van het hart, om jezelf in te zetten, jezelf terug te ontwikkelen, jezelf helemaal te ontplooien, te openen, ook op aards niveau, als Aardemens.

Alle geheime gevoelens die niet geleefd mogen worden open. Houd niets geheim hè! Leef het leven wat je moet hebben en dat is waarom deze mensbeleving er ook is. Dus ik wil hem ook optrekken naar een grotere context, omdat je ook kunt zien vanuit waar ik spreek en dat is niet een doel maar dat is wel waar het voor mij over gaat en de weg daarheen. Dat lopen we met elkaar op de Aarde, dus welkom dat je deze dag in dit moment hier neer hebt gezet.

Als we praten over punten scoren, heb je een punt gescoord in je eigen veld, door jezelf hier te tonen. Het gaat dus niet over mij, het gaat over jou. Je laat zien dat je je kosmische missie hebt aanstaan, dat je de missie vanuit je koninkrijk hebt aanstaan en die grote verandering, daar gaat het om. Ja daar mogen we allemaal stil voor zijn. Voordat we er zijn en alle eer aan het dierenrijk en het plantenrijk en het Waterrijk en alles wat hier is, dat ze ons er nog niet af hebben gezet.

GESPREKKEN MET MENSEN UIT 'WERKGROEPEN'

Ik had in 2016 een bijeenkomst met allemaal mensen hier in Nederland, die af en toe wel in bepaalde werkgroepen verbleven. Zo noem ik het maar, werkgroepen, het zijn overleg-groepen. Daar werd ik uitgenodigd, omdat ook bepaalde lagen van de inlichtingendiensten weten wat ik doe, wie ik ben, ik ben geen bedreiging, Ik ben niet een extremist en ik ben zeker niet iemand die de regering omver wil werpen. Totaal niet. Ik werd vroeger wel bekritiseerd hoor, door mensen binnen de spirituele elite orde in Nederland.

Toen ik met lezingen bezig was van: nou die man, die komt hierbinnen, die heeft volle zalen, dat moet er wel één van de CIA zijn, want anders wordt dat niet gedoogd.

Ik zeg: "Nou ja, doe je voordeel er dan mee, maar dat is (was) niet zo.

Ik vertel puur wat ik te vertellen heb en daar mag je op doorvragen.

Maar ik zat in een aantal werkgroepen. En dan kwam ik wel eens bij bijeen en daar zaten ook mensen van de inlichtingdienst.

Er was ook één man die ik heel goed kende, dat was een rechterhand van destijds Mark Rutte. **En die vertelde mij ook wel door middel van vragen, over dingen, die er eigenlijk gaande zijn en dus ik heb best wel wat mensen ontmoet in de afgelopen 20 jaar.**

En ik denk ook dat mensen het prettig vinden om met me te praten. Ik denk ook dat mensen het prettig vinden om met jou in gesprek te gaan, omdat je gewoon met je voeten op de grond staat. Ja dat is. Je moet het hier doen niet weg kijken hier. En dan?

Had ook toen een man bij en een vrouw bij en daar zou ik mee in gesprek gaan. Dat was dan de directrice toen van een bepaalde afdeling van de AIVD, waarmee ik in gesprek ging, over de dossiers op aarde die verzameld zijn door de vele jaren heen van waar-nemingen van UFO's hè.

Op Soesterberg (bevinden zich) hele grote dossiers, maar heel veel dossiers in Nederland. Nederland is een heel rijk land heeft enorm veel archiefmateriaal heel veel materiaal op het gebied van aanwezigheid van objecten, die

onverklaarbaar zijn, en ook contacten met andere wezens.

Daarbij was ook degene die nu de minister-president is (meneer Schoof) daar heb ik toen een mooi gesprek mee gehad. Niet heel lang, maar een goed gesprek. Mijn indruk was van deze man, dat het een hele goede luisteraar is. Dat is ook, hij kan heel goed afstemmen op een ander. Wat echt de beweegredenen zijn en ik zeg dit niet omdat ik hem promoot, maar dit is gewoon wat ik heb gezien.

Dit is de ervaring geen theorie, is wat ik heb gezien. En gesprekken met hem gehad over deze onderwerpen. En hij zegt?????.... kunnen er niks mee! Ja maar het is ook vaak een kwestie van willen. Ja maar we hebben zoveel capaciteit en dat gaat naar, nou ja, in dit geval naar de bedreigende Islamitische ideologie.

Ja het is hoe ik het invul of inkleed. Maar ik heb met verschillende mensen en ja, nu is hij dus minister-president, en ik zie overal, overal zie ik een afdruk van ons werk wat we doen. Je moet, je moet goed zien, dat de realiteit die bij je leeft, is niet een op zichzelf staande realiteit.

Ik heb kennis van de Matrix hoe dat werkt en de realiteit draait feiten echt om je heen? Dus jij bent de as van de realiteit.

Dus jou inzet, als je jezelf opent, als je jezelf schoonmaakt, als je je essentie naar boven haalt, als je je eigen energieveld genereert, als je het niet verlaat aan anderen, maar zelf dingen herdefinieert via je hart, opnieuw beslist, zaken naar voren haalt en andere zaken weghaalt, als jij dat allemaal zelf doet, dan heeft dat ook een effect op het veld.

Want het veld dat draait om jou heen, omdat het veld op dit moment wordt bestuurd door iets wat onze vrije wil juist niet tot uiting wil laten komen.

Dus ook dat hij minister-president is en ik heb nog aan heel veel dingen gewerkt samen met andere mensen en we gaan nog aan heel veel dingen samenwerken, dus er is zoveel aan de hand en zoveel mogelijk.

Dus ik zei tegen hem: "hoezo doe je daar niks mee dan?"

Hij kijkt me zo aan, het was in Wageningen, hij kijkt me zo aan...

Ik zeg: "Als ik jou nou in contact breng met die mensen?"

En toen begon de gastheer, die me heeft uitgenodigd die is inmiddels overleden, die begon verschrikkelijk hard te lachen.

Dus die licht?????? was 2015/ 2016.

Waarom ik dit vertel is om onze hartenkracht van verbondenheid geen weerstand te hebben in de wereld waarin we het het bij elkaar moeten brengen.

Scholen kunnen alleen vernieuwen als we ook werken in de vervuilde systemen, wat volgens die mensen niet per se vervuild is.

Dus ik spreek mijn waarneming uit. We kunnen in weerstand gaan tegen de elite zoals ze hier worden genoemd, maar we kunnen ook kijken of we onze eigen ruimte en tijd creëren En of we vanuit die bubbel in contact gaan met hen. Het is niet voor niets dat ze zoveel dingen hebben gecreëerd wat we weerstand noemen, daarmee duwden ze ons eruit. Ze duwden ons uit het veld, ze duwden ons uit het gevoel om te kunnen communiceren. Dat hoort allemaal bij de mensbeleving.

Dus wees niet selectief, maar zie het overal het bedrijfsleven dat zal compleet helemaal verdwijnen.

Over 5 jaar staat de wereld - ik ben geen voorspeller - over 5 jaar staat de wereld er totaal anders voor. Alles gaat veranderen en daar moeten wij bij aanwezig zijn.

Dus kijk eens goed voor jezelf wat bekrachtigen nou eigenlijk is en als je daar wat meer over wil horen zeggen, dan kun je de Crowd Powers kun je daar, dat zijn gewoon uitzendingen die we helemaal gewoon vrij doen, zoals het ook moet, dan kun je daarover uitwisselen.

En als je het gevoel hebt dat je wel eens bij een educatieve informatiedag wil zijn, dan vraag ik daar vergoeding voor want ik moet ook, maar niet veel, dus ik ben bezig om ook binnen de nieuwe website die er is, dat we daar ook kunnen aangeven van mensen die wel een bijdrage kunnen leveren.

Hartelijk welkom, dankjewel en dankbaarheid en mensen die dat financieel niet kunnen, dat die mensen dan kunnen kiezen voor nee, niet hè.

Dat dus alles open en kloppend gebeurt.

Dus je bent van harte welkom en ik voel me ook zeer welkom bij jou Ik hoop dat je een beetje fijne middag hebt gehad, om dat er wat lakens rechtgetrokken zijn of misschien zijn er wel verkreukelde lakens zichtbaar geworden.

Ik weet het niet maar daar ligt een grote opdracht op ons te wachten en die kan alleen uitgevoerd worden als we daar zelf toe komen. De macht en de kracht van jouw bewustzijn is enorm. Is dat een positief in stoppen, waar je niets kunt brengen en wees daar waar je jezelf helemaal in kunt zetten. Maak keuzes, dat maakt het leven trouwens ook een stuk makkelijker hoor (kromme zin). Ik heb ook heel veel geprobeerd te werken op terreinen waar het niet ging en toch vanuit mijn hart ben ik dat wel gaan doen. En ik kwam eigenlijk altijd in een heel grote bramenstruik terecht. Nou die doen pijn, dus dat hoeft dan niet. Gewoon keuzes maken, het echte ware bewustzijn van jezelf weet eigenlijk altijd de plek in te lopen zonder kleerscheuren te krijgen en als je kleerscheuren krijgt, ja dan doe je eigenlijk iets wat je niet moet doen, wat niet hoeft.

TER AFSLUITING

Dankjewel voor je aanwezigheid hier vandaag. Voor het brengen van jezelf en het representeren ook van je netwerk en niemand is alleen. Zelfs als je alleen voelt, er zijn zoveel mensen waar je mee verbonden bent, waar je een connectie mee hebt, een interactie, die mensen zijn hier ook dus. Dank je. Is er nog iets wat nog door jou gezegd moet worden of wil je nog wat vragen of hoe laat is het eigenlijk moet ik daar allemaal op letten? Ik weet het allemaal niet. Hoe laat is het? Ik wil een beetje rekening houden met eventuele bussen die vertrekken en zo. Het is 18.53 uur, we lopen dus nog maar een ongeveer een uur uit. Normaal loop ik altijd 6 uur uit, maar ik zag daar ergens iemand, ja, ik hoop in ieder geval dat jullie de innerlijke studiekekracht hè, die, ja, hier staat een desktop van iemand, die onlangs naar huis gegaan is en die gisteren op wonderbaarlijke wijze bij mij terugkwam en ik ja, ik vind dat toch wel heel mooi om daarmee af te sluiten het zijn een paar regels.

Groot geschreven door Henk Jan een aantal jaren geleden op een bijeenkomst. Waar we het over hadden was: het invoelen van hoe gaan we HET doen. Hé, wat dan en hij had daar een doek op een gegeven moment. En op de vellen die ik gekocht had heeft daar dus een aantal teksten opgezet en die wil ik graag even voorlezen. Het lijkt heel veel maar de tekst is groot geschreven. Het is een stukje van het convenant, waar hij voelde dat hij dat op papier wilde zetten. Heel gedreven als hij is.

- Alle informatie komt beschikbaar voor alle mensen. Zodat alle mensen kunnen meewerken aan het ten uitvoer brengen van structurele oplossingen voor het klimaat. En onder klimaat versta ik al het leven, de Aarde, de Natuur, de Mensen en het totale hele universum dat de balans in al het leven herstelt, waardoor wij mensen leven kunnen geven aan elkaar. Dus dat al het leven weer de ruimte krijgt, die het nodig heeft om volledig hier te kunnen zijn.
- Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing, het bedenken van oplossingen en het uitvoeren. het is niet voorbehouden aan specifieke mensen en organisaties. Maar ieder mens krijgt per direct de tijd en alle middelen die nodig zijn om te doen wat nodig is, voor herstel van al het leven.
- Alle mensen krijgen per direct de vrijheid om naar eigen inzicht samenwerkingsverbanden op te zetten.
- Mensen krijgen de vrijheid om te reizen om uitvoering te kunnen geven aan hun missie voor het herstel van al het leven.

Het voelt als een goede mooie wijze afsluiting van al wat gedeeld werd door jou en gevoeld werd door ons. Dank iedereen die even geluisterd heeft en dank dat we bij elkaar zijn met zijn allen en elkaar voelen en zijn wie we zijn. Ja heel mooi. Dank Henk- Jan en vele anderen die daar ook bij betrokken zijn. Er zijn in het afgelopen jaren waarschijnlijk ook bij jou toch één of meerdere mensen ook vertrokken. Zoals we dat hier ervaren, dat mensen er niet meer zijn en ik neem al deze mensen die ik ken en ook de mensen die ik niet ken, maar vanuit mijn eigen emotie, ik neem ze altijd mee in alles wat ik doe en wat ik leef en ik hou van ze en ik heb ook altijd verdriet en emotie. Ik voel dat zo, dat mensen er niet meer zijn, dat ik ze mis, dat ik dichtbij ze wil zijn, ze zijn dichtbij, maar niet hier en ik denk dat het ook goed is om te beseffen dat we allemaal die ervaringen hebben hè. Dus laat alle mensen die je in je hart draagt en waar ze ook zijn, laat die aanwezig zijn in dit enorme grote project en nog meewerken op de manier zoals dat zou kunnen, zoals dat kan wat mogelijk is.

Ik wens je een hele mooie, fijne, reis naar huis toe en wie weet tot een volgend moment. Het zijn allemaal kleine prikkels die we hier vanmiddag geven. Ja als ik het zo zie, dan is het in tijd gewoon wel heel kort. Want ja, het moment dat ik dus mijn mond moet gaan houden, dat is eigenlijk al 10 jaar geleden ontstaan, maar dat is nog niet gelukt. Omdat ik ook nog wel ervaar, dat er gewoon meer gezamenlijke, ook energie vanaf de andere kant kan komen. Dus zet jezelf aan bij een volgende ontmoeting hoe dan ook hè. Kijk maar gewoon. We zijn allemaal heel waardevol. We hebben zoveel in ons hart, we weten zoveel dus op naar een volgend moment. Misschien niet met mij. Met een ander helemaal, maakt niet uit, alle goeds! Wees zuinig op jezelf, zorg goed voor jezelf en zorg ook goed voor de ander.

Wel Thuis.



weet jij nog dat ik kon stralen als de zon
lang voordat ik in deze taal opnieuw begon
midden in die demping in verhalen
die zo moeilijk wende
tot ik jou ineens weer kende
en we samen ergens wisten dat het kon
stralen stralen als de zon

en toen ik in jou het *wij* weerzag
wist ik het zeker .. stralen mag

