

20241021-MvS-Wisdom-PeaceForce-and-Alignment-Gatherings-Zwaanshoek-PDF-29okt2024

Wisdom PeaceForce and Alignment 21okt24

Bron: Martijn van Staveren

Niet volledig weergegeven

Verslag van uitleg Martijn naar aanleiding van vragen over of het mag worden opgenomen:

M: wanneer het nou wel en niet mag...ik weet dat dat wel een punt kan zijn voor sommige mensen, er zijn mensen zelfs boos om, die komen niet meer omdat het niet meer zo open was als vroeger.

Ik geef er een draai aan.

Wat ik doe, ik doe zelf eigenlijk helemaal niks.

Als ik een voorstander zou zijn dan is het wel van alles kan open!

Er is niks geheim te houden. Voor mij is het heel normaal dat alles kan opgenomen worden. Kijk ik ben ik en een ander is iemand anders.

En ik kan niet voor andere mensen bepalen of het altijd prettig is dat zij worden opgenomen. Dat weet ik niet. Ik hoor daar natuurlijk wel eens wat over.

Dat mensen zich daar verdrietig over voelen dat ze toch iets hebben gezegd wat een hele grote uitspraak is, het delen van iets intiems, precairs, gevoelens en dan wordt dat verzonden en dan reist dat door allerlei clubjes, groepjes, op internet en dan wordt dat niet altijd door iedereen fijn gevonden.

Mijn eigen uitgangspunt is van waar ik vandaan kom is juist dat we maximaal open zijn.

Maar kijk ik heb dat niet te willen. Dus er zijn weleens dagen waar het dan specifiek hele procesmatige dingen worden gezegd en dan heb ik door de jaren heen weleens vaker gevraagd van nou als je dat niet prettig vindt dat het wordt opgenomen zeg het maar en dan is het verzoek dat de mensen het apparaat even uitzetten.

Maar dat gebeurde niet bij iedereen om de reden omdat sommige mensen het gewoon niet doen, omdat ze in de energie zitten en niet aan dat apparaatje denken en dan wordt het toch doorgestuurd, maar er zijn ook mensen die vonden dat ze dat dan wel konden doen. Ja dus waar blijf ik dan in dat verhaal, eigenlijk nergens want het is ieders eigen verantwoordelijkheid.

Aan de andere kant vind ik ook dat ja dat je wel borging geeft, maar vanuit welke plek doe je dat dan? Voor mij is dat dan vanuit een aards stuk.

Ik begrijp dat als je dingen over jeZelf vertelt misschien heel veilig dat het hier gezegd kan worden, dat dat niet prettig is dat dat via bepaalde route bij andere mensen terechtkomt en daar weer iets van wordt gemaakt.

Ja wat zeg ik dan welkom op aarde. Dat is gewoon wat hier gebeurt.

Dus ja ik wil wel en reactie geven van mag het nou opgenomen worden of niet. Ik heb alleen maar gezegd van we stoppen met opnemen, maar het is niet mijn verantwoording.

Ik zeg het om het in iedereen zelf te kunnen laten voelen van wat is dat, wat zegt deze persoon nou...ga jij bepalen voor mij of het opgenomen kan worden of niet? Ik bepaal dat niet. Met andere woorden als je wel opneemt dan is dat ook goed. Het is wel zo dat ik het bij bepaalde dagen het specifiek benoem in de aankondiging,

dan zet ik erbij bij deze dagen geen opnames.

Dan vraag ik ook echt neem hem dan ook niet mee. En ook daarin besef ik dat er altijd wel een paar mensen zijn, die het heel waardevol vinden om bepaalde dingen op te nemen, omdat een uitspraak zoveel verschillende betekenissen kan hebben in hoe je het leeft. Maar voor vandaag ja het mag opgenomen worden. Dit wordt toch allemaal opgenomen...Ik begrijp nogmaals vanuit mijn gevoel heb ik heel veel begrip, ik begrijp het volkomen dat het er soms liever niet is.

Dus misschien is het wel zo dat we moeten concluderen dat hoe we/jij er mee omgaat, de persoon die het opneemt, de energie wat het is of dat dat het instrument is in hoe het zich verder kan, door groepjesvorming wat ik toch wel veel heb gezien, hoe ga ik dat nou zeggen.... De kracht is dat we met elkaar samenwerken en met elkaar delen en ook dat er initiatieven zijn, natuurlijk, maar ik ben zelf niet van de partij dat ik dan ook alles intern als ik ergens anders opnames maak naar al die mensen in groepjes stuur.

Omdat er zoveel randverschijnselen aan kunnen kleven. Dus wees secuur, stem jeZelf af of het voor de ander ook echt, dat een ander het vraagt bijvoorbeeld, dat je het de ander aanbiedt, van waaruit bied je het aan! Wees daar gewoon secuur in. Ja verder kan ik er niks over zeggen.

Van mij mag alles opgenomen worden.

En ik heb in die vele jaren zoveel dingen gezegd, ook over mijZelf maar dat heeft nog nooit geleid tot allerlei toestanden, tenminste niet in mijn veld. Het zijn grote uitdagingen hoe je daarmee omgaat. Je moet gewoon zuiver zijn. Als we geraakt worden door onze eigen uitspraken (door die op de opname weer te horen) ja hoe mooi wil je het hebben. Of de opname gemanipuleerd kunnen worden. Dit is de wereld van de manipulatie! Alles valt of staat bij de zuivere intentie van jeZelf.

Uitschrijver: Ik heb ervoor gekozen om alle persoonlijke inbreng niet op te nemen, dus staan die ook niet in het verslag vermeld.

Deel 1

Het is van extreme urgentie om Wakker te Zijn in jeZelf!

In die wakkerheid hier elkaar samen te ontmoeten.

Afwachten op.....is al heel lang uitgestorven.

Waar wacht je op????

Het zit allemaal in je. Jij Bent Het. Alles is aanwezig. We zullen allemaal onze route vinden als we nu ergens onszelf droppen zonder te weten waar we zijn en we zullen terugkeren!

We zullen de weg van onsZelf en het Leven weer gewoon vinden. We kunnen niet verdwalen. En we zijn ook nog nooit verdwaald geraakt.

Dit is een hele belangrijke tijd waarin we leven, een hele waardevolle levenskrachtige tijd waarin wij nu zijn.

Wat leeft er aan de binnenkant in jou?

Het diepe weten waarvoor je hebt gekozen.

En de vele pogingen die er doorheen kunnen wandelen om het een beetje te vergeten, een beetje en iedere keer kom je terug.

En dat verbindt ons ook met elkaar.

De mensheid vanuit wie ze werkelijk is heeft gevoeld dat ze over haar

eigen grenzen is gegaan. Grenzen die niet van haar zijn maar worden opgelegd door het systeem. We luisteren te weinig als mensheid in het verleden naar wie en wat we werkelijk zijn. Waar we gelukkig van worden. Daardoor zijn de mensen verdwaald geraakt. En nooit echt verdwaald omdat ze weten ik kan altijd weer terug. Ken je dat dat je over je grenzen heen, door zones heen kunt gaan en voelt dat dat het eigenlijk niet is, maar dat je ook weet ik kan dit doen, want ik kan altijd weer terug naar binnen. Dat we luisteren naar de zone waar het echt over gaat in jou waar we voor staan.

En soms moet iemand avereij oplopen zonder het echt op te lopen om te voelen "dit is het niet" hier moet ik uit. Ik moet naar mijn eigen leven toe, het echte leven en dan ook het echte leven van de ander kan ontmoeten. En dat is waar we nu in aanbeland zijn.

Twee bewegingen

Je zult zien dat de tijd waarin we leven dat er twee bewegingen zijn hier in deze werkelijkheid.

1. Je kunt met mensen in contact zijn. Dat kan ook zijn dat je die mensen ontmoet via een uitzending op t.v. of op internet, dat je ze hoort op de radio, dat er een groep mensen is die zich bewust is weer terug te zijn gekomen in zichZelf. Ze gaan niet meer over grenzen heen om te leven voor andere mensen, dat ze dingen doen waar ze ongelukkig van worden. Een soort terugtrekkenden beweeg, maatschappelijk, maar eigenlijk is het een bekrachtigende beweging omdat die mensen in zichZelf terecht komen.

2. Een andere groep mensen die grenzeloos buiten zichZelf verkeert, dus ook hoog intellectueel zichzelf manifesteert. En ook een corrigerende houding hebben naar mensen die niet gehoorzaam zijn maar die zo in zichzelf laveren in hun eigen gevoel.

Twee verschillende mensen bewustzijnstrillingen heel sterk actief. Is nu heel zichtbaar.

Ben ik er klaar voor om mijZelf te ontvangen?

Je afvragen ben ik er klaar voor voor mijZelf?

Klaar voor om mijZelf te ontvangen?

Dat is een hele diepe vraag met een enorme consequentie.

Ben ik klaar in mijZelf om mijZelf in deze wereld te ontvangen?

En dat is een planetaire vraag.

Jij als medekrachtdrager dat je ziet dat een deel van het veld zich bewust is van "dit hoeft nu niet meer zo te gaan"

En "ik kan dat ook gewoon loslaten, ik hoef dat niet meer te hebben, ik hoef het ook niet meer te controleren, ik hoef er ook geen angst over te hebben als ik het niet heb, ik hoef geen vrienden te hebben, ik hoef geen materie te hebben, ik hoef ook niet een vaste vorm te hebben waarin ik mijn zekerheden ervaar, wat er op de wereld gebeurt hoeft ook niet zo en zo te zijn want het geeft mij niet meer veiligheid en ook geen minder veiligheid.

Het komt heel erg op onsZelf aan!

En dat is de eeuwige vlam, het eigen bewustzijn wat je op de aarde letterlijk ziet terugkeren.

Het is een once in a lifetime event om hier te zijn in deze dimensie die we hier

alszodanig beschrijven. Om te zien wat hier allemaal gebeurt.
Het is onmogelijk om het te zien vanuit 10 jaar of een half jaar geleden, en ook vanaf de plek van gisteren!

Je zult in het Nu in jeZelf moeten verschijnen.

En aanvaarden, is iets anders dan acceptatie, aanvaarden dat je het allemaal ziet, dat het er allemaal is, dat er allemaal verwarring kan zijn, dat er allemaal meningen kunnen zijn, gevoelens kunnen zijn, bejubeling en afkraken in jezelf, misschien ook bij andere mensen, oordelen over jezelf.

**En ook acceptatie in de vorm van "nee ik accepteer wel dit goede stuk in mijzelf waardoor een ander ook pijn kan hebben". Die heel krachtig!
Waar jij doorheen loopt loopt je buurman/vrouw ook doorheen. Het is alleen de beweging waarin het gebeurt kan net iets anders.**

Hele belangrijke taak om daar daadwerkelijk voor te kiezen.

En niet te kiezen voor wat een ander zegt.

Bewust rustig kijken "waar word ik nu gelukkig van, wanneer krijg ik die slaak van verzuchting, wanneer voel ik de natuur door mij heen, wanneer voel ik die wandeling in mijZelf dat ik voel "ik ben het, dit is oké, dit is hier land ik helemaal rustig in mijZelf en vanuit hier ga ik de wereld in deze werkelijkheid over"

Je moet hem echt bij jeZelf zoeken.

Dat betekent dat als je daar klaar voor bent dat er grote veranderingen in aankomst zijn in dat stuk wat nog invloed op je heeft.

En die zal ongenadig hard zijn, maar zeer eerlijk en zuiver!

En daar waar de mens gehecht zit daar word je echt losgeweekt!

Als je kiest voor jeZelf ontkom je jeZelf ook niet.

Aankondiging website met toevoegingen van Martijn

In het Oog van een Grote Storm

Het is aan jou om daar betekenis aan te geven. Het kan iets prachtigs zijn, het kan iets heftigs zijn.

Boodschap uit de Mah-Kesh Nahar sterrencoalitie aan hen die het horen en lezen willen:

"Er is een Grote Taak die in ieder van Ons is.

Om Werelden te bezoeken en te Dienen vanuit Vrijheid.

Om de Vrije Keuze te herstellen door deze te ZIJN, Vrij en respect met levenskracht via eigen bewustzijnsfrequenties in te brengen aan daar, deze werkelijkheid die jij ervaart.

We moeten hiervoor ook onszelf ontworstelen uit de samengetrokken levensvelden, daar, waar gebrek en angst de Titel dragen.

Vrijheid is daar, waar deze Titel angst is ontslagen en de ruimte vrij is van projecties uit de geïnstrueerde Mind.

Besef dat dit mede slaagt door vastberadenheid en actieve eigen

Bewustzijnskracht te bundelen ook met gelijke SterrenMensenWezens"

Het hoeft niet per se samenwerken te zijn maar dat je wel besef hebt dat je samen ervaart, ieder voor zichzelf maar wel samen!

In een tijd zoals deze, zien we de ogenschijnlijke wereldse chaos en afleidingen. Ongeacht wat bepaalde tegenkrachten hierover besloten lijken

te hebben, gaat de Mens in zeer grote transitie terug naar wie zij behoort te zijn en feitelijk nog steeds ís.

De transitie van 3-dimensionale biologische intelligentie naar oorspronkelijk kwantum intelligentie bewustzijn, zal doorgang krijgen en heeft topprioriteit op Aards en Kosmisch gebied.

En hoe dat werkt valt en staat met of je jeZelf de ruimte geeft om het leven in de werkelijke werkelijkheid in vreugde te mogen ervaren. En de keuzes die gemaakt worden ook daadwerkelijk vanuit je gevoel, waar je fantasie ook op kan vibreren, dat je voelt ik kan alles nu loslaten, dat het ook echt gekozen wordt dat het vanuit jeZelf wodt toegestaan om dat te ervaren. Dus hier staat iets heel essentieels.

Dat wij onze controle, ons trauma, onze angsten, die dus de hoofdtitel hebben gekregen in de beslissingen die we hebben gemaakt die is ons hebben geleid naar het moment waarin we zijn terecht gekomen, dat we die opruimen, doorzien.

Dat we begrijpen dat daar waar angst is en een tekort, controle en macht, dat daar alleen dát kan bestaan. Dus als je dingen doet voor andere mensen vanuit een soort van overtuiging of verplichting omdat je het goede moet laten zien aan die mensen omdat je bereidwillig bent voor die mensen omdat dat ook is wat je denkt dat die mensen verwachten van jou en dat je ook het etiket op jezelf hebt geplakt dat je slechts dan en alleen dan een goed mens bent als je voor andere mensen levert. Dat is een heel essentieel stuk. In de kern praat je dan over angst.

En bij het transfigureren van deze werkelijkheid is dat die twee mensengroepen waar we nou op dit moment op aarde de beweging in zien, op economisch gebied, militair gebied, politiek, overal zie je het in de samenleving.

Als je die transfiguratie van die werkelijkheid wil doorzetten, dus dat je wilt waarnemen wat er buiten jezelf verandert dan moet die aan de binnenkant ook echt in charge zijn.

Dan moet je kunnen kiezen waar het over gaat.

Dan moet gekozen worden wat je van binnen voelt.

En het is heel normaal dat in een tijd waarin je nu leeft er hele mooie dingen gebeuren, dat je ook af en toe het gevoel kunt hebben dat je ineen snelkookpan zit en dat misschien ook bijna verdampt.

Of, in een mildere vorm dat je op de bank zit en dat je niet weet precies wat je moet doen, dat je je afvraagt "en wat is het nu"?

Waar wacht je op?

Grote veranderingen komen met grote beslissingen!

Ik ontdekte dat ik al heel snel geen geachten mocht hebben over mensen in mijn familie want het was geprogrammeerd. Die mensen waren goed en ze weten het, opgeleid, dat zijn goede mensen en die moet je ook niet toespreken want dan krijg je een hele bibliotheek terug. Dat zag ik, dat hele systeem.

Je hebt forse beslissingen en uitspraken nodig om alles ter discussie te stellen.

Dus je moet dingen ook ruimte geven, zaken antwoord geven door ze niet meer te doen en het ook te zeggen, het gebeurt niet meer. Dan zul je

merken dat de reactie van de werkelijkheid waarin je zit, die moet zichzelf herpakken.

De werkelijkheid is een soort levende intelligentie waar grote strijd in woedt. "hoe moet ik nou reageren op jou als jij roet in het eten gooit?"

We hebben afgesproken dit en dat, dat is wat je moet doen, je krijgt een mooi aanbod, dat aanbod moet je aannemen daar moet je op ingaan, daar zitten alle boodschappen in waar je 5-10 jaar in hebt gewerkt en geleefd en nou ineens ga je alles op losse schroeven zetten en zeg je Nee"

En vervolgens haal je ook nog een heel belangrijk element in je bestaan ook nog een keer onderuit waar je hele werkelijkheid op vibreert. En de werkelijkheid als een intelligentie die zoekt van oooeh ...er is een primair veld wat behoorlijk zoekt naar opnieuw controle.

Hoe kunnen we zo snel mogelijk uit jouw herzieningen, uit jouw nieuwe visies en gevoelens, keuzes vanuit je hart naar het hoofd gestroomd, denkend, hoe kunnen we zo snel mogelijk kiets naar je toezenden, een upload naar je toe sturen zodat je zo snel mogelijk daar mee bezig gaat houden.

Want je hebt het ene opgezegd en dan denk je dat je vrij bent en dat angst en de titel zijn ontslagen, we sturen onmiddellijk een oplaad naar je toe, prrp boem!

En dan ga je je daarmee bezighouden. En dit keer is het iets leuks! Boem, en de ruimte om zelf te kunnen scheppen is onmiddellijk weer ingevuld.

Het einde van de machinerie

Dus het is een hele stevige tijd! En ieder mens over de hele aarde die staat voor de uitdaging om te kiezen voor wat er werkelijk wordt gevoeld en niet wat er wordt gedacht. En zo moeilijk is dat niet. En dat is een grote opdracht want dat is precies de ontknoping waarin we zitten.

Dat is het einde van de machinerie!

En dat gaat met forse klappen gepaard voor de mind.

Denk je dat je het gaat overleven?

Of ga je tenonder?

Waar sta je nu door deze vraag?

Welk circuit wordt er aangesproken in jeZelf?

Ga je het redden?

En het spel wordt doorgespeeld.

Dus het is een hele grote opdracht die in ieder mens in zichZelf aanwezig is.

Je bent zo ontzettend volgetankt en bevoorraad met allerlei andere ervaringen, dat zou hier op de aarde eigenlijk een eitje moeten zijn!

En dat weet je ook.

Zo eenvoudig om hier te zijn.

En dan kom je in een ander stuk terecht waar verplichtingen liggen.

Maar je bent bevoorraad met alles!

Laten we elkaar heel bewust ontvangen.

Jij hebt het niet alleen moeilijk, uitdagend, super goed met toch wel de nodige emoties, gevoelens, uitzichte waar ga je heen in deze wereld.

Waar ga jij heen, zeg het maar.

Waar ben je mee bezig, wat is je perceptie, wat is je gevoel, wat is je slagkracht?

Het is zo mooi als het donker is, een hele andere frequentie.

Dus ja zeg het maar.

Wat ga je doen, welke titel draag jij voor jeZelf.

Wat staat er als jij ergens komt wat staat er dan jouw veld te lezen, wat lezen al die anderen van jou.

Je komt ergens, je informeert de werkelijkheid waar jij verschijnt.

Wat laat je zien?

Wat is het?

Verbind je je met deze wereld?

Met die anderen?

Is dat een wereld, een ontmoeting in gelijkwaardigheid, een ontmoeting in vriendschap, in vreugde, dus afwezigheid van allerlei angsten, programma's?

Er staan hier wat mooie kunstwerken om ons heen (Dulce)

Het is heel goed om in de wereld te kijken, te voelen wat hier allemaal is. Want het is heel goed hoor om een keer in een moskee of in een protestantse of katholieke kathedraal te zitten. Heel goed om bij meditaies te komen waar gechannelled wordt met engelen. Alles is goed en mooi. Je moet dingen benoemen om voor jeZelf daarin te bekrachtigen. Te voelen of jij nog in staat bent om anderen mensen nog te ontvangen zonder dat er een oranje zwaailicht boven je hoofd draait van "die mensen zijn dat en dat en dat" Ons Koninklijke Hart en ons Koninkrijke Hart, ons BewustZijn, hoe jij kijkt is er één van hartelijkheid en van zeer grote ontvangst.

Maar je moet jeZelf eerst in de wereld waar we nu zijn en dat is ook een opdracht die in de grondslag van de mensheid ligt, moet je wel eerst onderscheid maken tussen wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal gebeurt. Wat loopt er allemaal door mij heen, welke overtuigingen, ben ik inderdaad geprogrammeerd. "nee ik niet"....."oha ja toch" en ze eruit halen.

En steeds dichter in jeZelf komen.

En misschien voelt dat kaler of rijker, maar het is heel goed hoor om te kijken naar de mensen die hier zijn. Het is heel goed en ontroerend om verbinding te leggen met iedereen. En als we dat niet doen dan raken we het kwijt, dan zijn we het kwijt of zijn we het nooit geweest, hier.

De opdracht die in de mensheid ligt, wie we zijn als wezens van de Oorsprong, als mensen en de andere wezens, is het zo dat we het leven overal kunnen zien en alles is goed.

Iedereen doet ertoe.

Er is niets ernstigs aan de hand.

Als je helemaal in het hart van jeZelf komt, dus in het bewustzijn van jeZelf, je gaat helemaal open, dan zul je zien, voelen dat er ook nog een laag is die probeert om je net niet helemaal in je hart te krijgen.

Dat je toch de bibliotheek van de afleiding, van de oordelen, van de interpretties over andere mensen, groepen, culturen, religies, spirituele groepen, dat oordeel erover dat je in onderzoek ontdekt dat jij dat zelf bent, om eruit te kunnen komen, dat dat frame nog net voor je in het echte hart komt, wat als een heel dun vliesje overheen ligt, dat je wel kunt kijken vanuit je eigen hart naar die mensen, maar dat die ene gedachte dat je dat zelf ooit bent geweest, meespeelt en meereist naar die mensen.

Stop het!

Weg dat vliesje.

Alles weg, helemaal open en schoon kijken.

De opracht die in de mens ligt om in contact te zijn met het leven juist als mens of wezen van een ander ras uit een andere werkelijkheid, om in contact te komen met elkaar. Dat betekent dat iedereen, zonder uitzondering, zonder mitsen of maren, zonder zelfbedacht en beargumenteerde vlieslaagje, dat ieder mens er volledig net zoveel toe doet als jijZelf.

En alleen dan en puur alleen kunnen we komen in de Oorsprong en onze missie hier met ons BewustZijn en kunnen we het veld waarin we leven het Leven brengen!

En dan voel je ook wat een ademhaling is, dat het een BewustZijnsbeweging is, dat je opneemt op jouw manier, dat kan met je zintuigen zijn, dat kan met je gevoelswezen zijn, dat met allerlei andere velden zijn, dat je de werkelijkheid opneemt en dat er eens chok en een traan door je ogen heen gaat over je wang heen gaat, dat je kunt voelen dat je de ander ervaart. En vervolgens adem je uit en breng je met jouw uitademing de beweging, je BewustZijn, je vibratie, je aandacht breng je in deze werkelijkheid...

Boem en toen kwam er weer een vliesje, een laagje dat de perceptie van totaliteit aan vrijheid opnieuw schrijft.

Want Echte Vrijheid is natuurlijk Geen Perceptie. Vrijheid is een volledig gevoel, is Alles Los. Het is gewoon goed, het is mooi, prachtig, fantastisch.

Een coherente groepsdynamische, organische trilling hier op de aarde brengen

Wie zegt er wat namens een ander, onbewust of heel bewust.

Je moet het wel zien.

Zien met hoofdletter dat er dingen gebeuren die allemaal met elkaar te maken hebben. De bijeenkomsten zijn vooral programmaloos en we zetten onsZelf volledig in, we kijken ook naar elkaar.

Daarmee helpen we elkaar wel, door elkaar te zien.

Allemaal zijn we hiernaartoe gekomen, allemaal zitten we in ons eigen cycli van allerlei gebeurtenissen en zien we elkaar en hebben we het over een grote coalitie van mensenrassen en andere wezens uit een andere dimensie.

We zijn nu hier, we komen hier aan de deur kloppen van deze wereld, we doen de deur open van deze wereld, we stappen erin, we brengen onsZelf erin en het is heel helpend als je elkaar goed bejegend.

Dat je open bent naar elkaar, dan stap je met elkaar open de wereld in.

Dan komt er een leger van Oorsprong binnen.

Geen gemaskerde mannen of vrouwen, maar wezens met een volledig transparant gezicht. Ze komen binnen en ze erkennen hun eigen kracht volledig. En ze wijzen ook naar alle anderen, die zijn er ook.

Die worden ook allemaal volledig erkend en iedereen wijst naar elkaar. Ze komen samen binnen! En het BewustZijn, de vibratie die je dan samen bent, die pakken zich uit! Die wakkeren iets wat bijna weggeprogrammeerd is geraakt opnieuw aan.

Dus het is aan jou de taak om te beslissen wat je met je bestaan wilt, wat er nu waardevol is of het daar echt over gaat.

Is het waardevol als je kiest voor je hart dat je dan voortaan een heel armoedig leven hebt? Waar zitten alle plaatjes als je kiest voor BewustZijn, voor het hart? Hoeveel programma's hop daar is weer zo'n vlies waar je doorheen gaat kijken, programma's kunnen dan draaien dat je dan een moeilijk leven krijgt.

Dat zijn pure attacks op het BewustZijn van Wie Wij Zijn!

Maar het komt ook omdat we elkaar niet volledig helpen in de dingen die we nodig hebben. Omdat mensen ook in de BewustZijns Transitie, dus terugkeer naar zichZelf, ook door de afgelopen vele jaren hebben we mogelijk en helaas ook moet ervaren dat een helpende hand op een bepaalde manier toch vaak een tegenovergesteld gevoel oproept, er toch alleen voor staat.

Dus het is wel iets enorms waar we met elkaar voor staan.

We brengen een coherente groepsdynamische, organische trilling hier op de aarde. Zonder aankleefsels, iedereen is zichZelf, goed voor elkaar zorgend in een tijd waarin dát juist de doorslaggevende factor is. Als je grote beraadslagingen houdt met elkaar, je gaat naar essentiële zaken kijken, naar gevoelens, niet buiten jeZelf, je kunt het buiten jeZelf herkennen, je pakt hem in jeZelf op. Waar zit bij mij dat onderwerp, oké daar zit het, plop, je BewustZijn draaien, open, (klick) wakker. Ik kan dit gewoon zien, ik hoef me er niet voor te schamen, niet tegen te spreken, hopsa. Dan kun je met elkaar deze hele realiteit een grote opzet, een optater vanuit het hart geven.

Dus ja. Je mag het zeggen, wat jij vindt of dat je er klaar voor bent.

Na een inbreng martijn:

Besef dat je iemand anders hoort spreken door een beleving hier op aarde, maak jij ook mee en dat dat restanten zijn van een hele grote intrige in het veld wat zich hier heeft voltrokken en dat zij ons daar los van maken.

Dus het is heel ontroerend en ook emotioneel als je ernaar kunt luisteren, dus we luisteren niet naar de persoonlijke drama's maar we luisteren naar een medereiziger ook uit een andere realiteit die aan het afstemmen is uit iets wat heel eigenaardig niet van jou is!

Dus wat jij benoemt dat je voelt even iets aandikken, het is net niet helemaal de waarheid, het klopt eigenlijk net niet en dan geeft dat een soort ongenoegelijke energie, er gebeurt iets met je BewustZijn als je de waarheid niet spreekt, er sluipt iets anders in, er gaat iets anders aan wat een inboeting doet van het Vrije BewustZijn.

En dat is iets wat in ons aanwezig is.

Iemand deelt: ik kan niet meer die avatar spelen

M: Je moet weten dat je dat niet bent en je bent hier nu wel en je moet het wel doen. Dit is waar we in terecht zijn gekomen, dit heeft iedereen en jij kunt met je commanderschap vanuit wie jij bent kun je hier op een andere manier naar gaan kijken en dat kan constant aan en het is nodig. Het is constant aan alleen jij bemoeit je er af en toe mee, en dan praat ik niet tegen jou, degene die niet uitgenodigd is, dat is dat moeilijke stuk in ons allemaal wat dan aanspringt als een soort pop-up en daarvoor zijn we juist hier om dat te zien en het ook uit te nodigen van "oh jij wil eens eventjes iets aandikken, nou kom maar eens even in mij aandikken"

Moet je eens kijken wat er gebeurt want het is een herschrijven, het is iets opruimen. Het is niet een makkelijke taak, maar dat je hier staat betekend dat je er verschrikkelijk goed in bent, anders zou je hier niet staan.

En wij als aardse mensen vinden het heel vaak niet leuk. Het punt is dat we hier nooit gelukkig van worden zoals we thuis gelukkig zijn of het punt is dat het wel kan, maar dat het misschien toch laat denken dat we dat nu moeten bereiken.

Ik weet niet of het waar is voor iedereen.

De dag dat wij ons begonnen op een bepaalde manier als, door de opleidingen die we hier hebben gekregen, begonnen te identificeren met dat geluk van het leven een weg is om te gaan ervaren, zitten we erin! Want je weet dat het geen weg is, want je kunt het zo (knip) ploep uit het niets kun je het ervaren.

Uit het niets kun je je gewoon supergoed voelen, helemaal in balans, helder, schoon, krachtig, verbonden met de natuur, verbonden met jeZelf, met de mensheid, met je Gouden Hart, je Koninkrijk aan de binnenkant en dan is er helemaal geen weg, dan is het er gewoon poef aan!

En dan belt er iemand aan de deur en dan denk je "scheer je weg" poef uit! Dus dat is niet een weg, er zit geen weg om dat te bereiken.

Er is alleen een weg om het te verstoren. Dat is iets heel anders.

We zitten nu eenmaal in dat holografische landschap van allerlei scenario's die door ons heen lopen, maar je kunt niet helen want je bent al heel. Het zijn alleen de vervelende ervaringen die er doorheen draaien. En het pure gedachten zijn, het kaneen negatieve emotie zijn, maar dat is allemaal verbonden aan de aarde, dat is allemaal verbonden aan deze matrix. En dat is niet wie je bent, dat is wat je alleen nu ervaart, wat er door je heen draait.

Annunaki hebben zich geupload in het mensenas

Kijk toen de Annunaki vetrokken uit deze dimensie hebben ze zichzelf volledig geupload in het mensenas hier!

Toen kregen we nog grote reuzen, die hebben ze allemaal opgeruimd, de mensen van de aarde hebben die reuzen opgeruimd omdat in de reuzen de Annunaki zaten, de restanten, dus de eerste generatie eruit.

Om vervolgens te ontdekken dat wij het zelf zijn!

Dus wij hebben te maken met een restant van andere intelligentie, die zit in ons.

Dat maakt ook dat we die kwaadaardigheden, weerzin gedachten kunnen hebben.

Dat we het idee kunnen hebben dat we iets naar onze hand kunnen zetten.

Maar ook dat we het idee kunnen hebben dat we iets kunnen oplossen door juiste beslissing te maken vanuit het hoofd. En dat we ook een hoger doel dienen voor iets anders en iemand anders.

Dat zijn allemaal restanten van die grote dynasties van o.a. Annunaki.

Maar daar binnenin wie jij bent, jij kiest je hele eigen richting.

En elke overeenkomst die je slaat met jeZelf en het script is een verbond met de heersers van de Annunaki!

Omdat je met je BewustZijn een brug legt tussen de werkelijke gevoelens van binnenin jeZelf, je dieper gevoel en weten "dit klopt" het gaat helemaal open dan voel juist zelfs de grootste persoon die je tegenstander is, dan voel je die kracht

van die persoon vibreren. Dan voel je achter die lagen van datgene wat je vervelend vindt van de ander dat daar een vuur van kracht is en van vrijheid en een zeer grote welkom is zelfs voor jou.

Dan moet je er wel naar toe durven gaan met je BewustZijn, je moet er wel in durven gaan.

En dat is wat we hier zijn.

Wij zitten hier in een heel groot onderzoekscentrum, wat we dan zien als deze ruimte, een groot onderzoeksmomentum, we bundelen dat bij elkaar, we mogen niet vergeten dat dat ook een sterrenopdracht is.

En dat wij ook iets representeren, ook nog los van jeZelf ook nog gedachten wie jij bent waar je mee verbonden bent, waar je vandaan komt. Daar waar jij vandaan komt is allemaal hier aanwezig via jou! Ja dus dan zit je af en toe in die drab maar het is een opdracht die in de mens zit. Een opdracht om een andere koers in te gaan, een andere keuze te maken die voortkomt uit jou! En dat moet je steeds opnieuw calibreren.

En dat zijn maar platte woorden, maar wat een enorme oneindige kracht en rust van wanneer voel ik mij nou echt gelukkig, wanneer kom ik tot ontspanning, wanneer gaan alle zorgen eraf.

Daar is het startpunt!

Daar is het!

En dat hoeft niet te zijn dat je alles in je leven op de kop moet gooien, alles in je leven gaat reageren!

Dat is iets anders.

Want als jij luistert naar jeZelf, echt luistert en je komt echt op de plek waar je voelt "hier ben ik helemaal klaar voor, dit is waar het om gaat" dan zit je op het punt van de vibratie van puur je eigen BewustZijn!

En dan begint in feite de oorlog...

Als je daar komt en ik gebruik bewust zware woorden, als je daarkomt zul je zien wat je allemaal tegenover je krijgt op allerlei hele intelligente manieren om het net niet, net niet, nou een beetje wel daner op lijkt, ja goed zo, maar het gaat niet gebeuren maar we geven je precies even dat.

Hoe dieper en hartstochtelijker je bent in je eigen gevoel, hoe meer je jeZelf durft te verbinden met wat je echt van binnen voelt en het mag best een soort affirmatie zijn op jouw eigen manier dat je je daarmee verbindt.

Elke dag word ik wakkerder hier op de aarde en ik probeer altijd mentaal bij te stellen aan hier, maar ik voel elke dag weer en als ik het niet doe voel ik het ook maar ik doe het bewust elke dag weer stem ik me af op de missie van deze aarde en op de missie die ik heb om hier te zijn.

En de missie die jij hebt om hier te zijn.

En onze ontmoeting met elkaar.

En wat die lichttoorts van BewustZijn wat dat is, wat voor trillingen dat zijn, wat voor watervibraties er komen en dat Thuis wordt gebracht in deze wereld hier, door jou. En dat hoe meer kanalen er zijn, die autonoom zijn, puur zichZelf en ook samen kunnen en willen zijn, gewoon door er te zijn, hoe groter die waterstroom in

vibratie worden.

BewustZijns Kung Fu

Over film de Matrix.

Ik vind de film opzich aanmatigend, maar als je het goede moment aan elkaar plakt dan wordt het een film. Er is een moment dat Neo Kung Fu bedrijft waarin het tegenover Morpheus met de ogen dicht moet reageren op de bewegingen die op hem af komen.

Dat is ook letterlijk wat hier aan de hand is.

Je kunt reageren, je weg vinden via datgene wat jou wil afdwingen te reageren en dan kun je het idee hebben dat je snapt wat de matrix doet, of het veld, en dan kan het zijn dat je denkt dat je de beweging hebt om het te ontwijken.

Terwijl je precies ontwijkt wat ze willen omdat je erop reageert.

Maar op het moment dat je verblind wordt, dus je maakt jeZelf blind voor de signalen en je gaat naar binnen dan zul je echt ontwijken, dan zul je de Kung Fu die je toepast die wordt toegepast vanuit de binnenkant en dán vind je echt je weg, dan weet je wat de weg is als je niet reageert.

Dus ook de behoefte hebt te ontmatrixen waar veel mensen het over hebben.

Waarom zou je ontmatrixen?

Dus de beweging om te reageren op het systeem om daar je weg in te vinden dat die niet aansluit op wat het systeem van je afdwingt van "oh ik moet me nu terugtrekken" want als je het gevoel hebt ik moet me nu terugtrekken of ik moet die kant uit dan kan het nog weleens zijn dat je er dieper in zit juist omdat je erop reageert.

En dat is nou precies waar deze intelligentie die als bots door het veld heen gaan, die realiteiten razendsnel scripten, als ik ook maar even een fractie van een nanoseconde in diezelfde perceptie zit springen ze zo in me!

En boem daar is 'ie.

Dus ik moet echt BewustZijns KungFu toepassen.

En dat is waar we ook het diepste in bedreven zijn.

Wij hebben altijd gezegd van dat we de tijd gewoon stil kunnen leggen, je kunt die gewoon pakken en naar ons toe trekken en het staat stil!

Dat is onze Masterschap.

Dan stopt het, dan is de invloed weg.

En dat is het hoge menselijk weten.

Her-inner jeZelf want voordat je het weet en we moeten daar gewoon een keer doorheen zagen met elkaar.

Ik denk dat we allemaal op de een of andere manier precies daar alle kennis nu ook volledig tot ons kunnen krijgen dat er een andere weg is.

Een andere weg om via het hogere menselijke weten hier in jeZelf om totaal andere routes, dan ga je uit de psychologie weg, geen psychologische zaken, je gaat ook uit het opvolg voelen weg.

Dus ik word geraakt door iets.

Die situatie heeft mij diep geraakt, daardoor worden er allemaal circuits in mijzelf aangeraakt, worden er allemaal gevoelens aangeraakt, daardoor word ik wakker en weet ik hoe ik ermee om moet gaan.

Die dus ook niet!!

Je moet iets laten zien wat nog niet gescript is!

En daarvoor moet je dingen aanpassen.

Vanuit jeZelf.

Je moet gewoon dát kunnen weghalen en dát kunnen weghalen.

Mijn vader snapte het vroeger nooit zo goed als ik het hier over had en toen pakte ik een zaag en zaagde één poot onder de eettafel weggezaagd. "hoe kan dat nou hij valt niet om"

Ik zeg "precies hij is niet nodig"

Dát is wat ik bedoel.

Dat is gewoon wat hier aan de hand is.

Constructiegedachten

Wij hebben zo ontzettend veel constructiegedachten over wanneer we tot leven komen, waar we ons van moeten ontdoen.

Je hoeft je er helemaal niet van te ontdoen want je bent het niet.

Er is iets anders, een andere richting en dat is dat hogere weten en het is heel goed om in die pijnen te zijn en ook de ontredding te voelen, want dat zijn de coderingen van de pijnen die er liggen opgeslagen in het menselijke ras.

Dat wisten we ook, we eten dat als we in een realiteit komen zoals deze, weten we dat we worden ingelijfd. En we weten ook dat er een weg is, een hoger weten in onsZelf, als een soort centrumtrilling, kristaltrillingsveld in ons, dat is het weten van jeZelf, heel zuiver puur jeZelf, dat je daar niet aan moet gehoorzamen, maar dat je er wel aan moet snuffelen.

Ik heb in mijn leven heel veel dingen bewust gevoeld en omdat ik wist ik moet het voelen, voelen wat het is, wie ik ben als ik dit ervaar.

Ik moet weten hoe het is om verscheurd te worden.

Omdat de ontknoping van dat wat ik niet verscheurd wil zien in mijn leven, dat ik toch moet weten wat eruit tevoorschijn komt en wat de weg van die verscheuring eigenlijk is, wat het met me doet.

Ik moet ook die pijn die er ontstaat moet ik ook voelen, want ik moet het begrijpen met mijn innerlijke kant.

Ik moet begrijpen wat lijden is, wat pijn is, dat moet ik weten.

En dat is precies wat we hier op de aarde zo zouden moeten gaan bekijken.

Je moet weten hoe het is wat je meemaakt, maar je bent het niet!

En op dat moment gaan die twee velden uit elkaar.

Dus je BewustZijn bestaat uit twee schijven als het ware.

Je eigen BewustZijn en de schijf van hier er doorheen.

En niet een gevecht hebben er tegen "van ja maar ik moet dit te boven komen"

Je komt het nooit te boven want je bent het niet!

Maar je kunt het wel als zodanig letterlijk ervaren.

En als dat dan gebeurt dan is het zo dat als je daar met volledige emotie doorheen gaat, door dat proces, dat emotie erbij ervaren dat dat de trillingen van de vervuiling, eigenlijk de restanten van een andere beschaving die hier stevig heeft huisgehouden, dat die trilling door jou wordt gevoeld en die trilling wordt gewassen.

En er komt ook een einde, een eindcyclus wordt erin geleid en ook ingeluid door dat te voelen.

Dat doe je niet voor je kinderen biologisch, dat is 3d opeenvolgende matrix, je doet voor het algehele systeem.

We zijn als een einde van de rails, een buffer, hier stopt het!

We vangen het op.

Je valt een vleugel/piano op die 12 hoog valt.

Die vang je op en je loopt niet weg.

Je zegt ik vang hem en hiermee stopt het.

Dat is wat in de frequentie van de mens gebeurt die door andere tijden, die niet in deze matrixtijd hebben plaatsgevonden maar in een andere schijf van deze dimensies, dat het hier stopt.

Het moet ook stoppen.

En dat kun je!

Het is een hele grote dubbele beweging waar je doorheen gaat.

Ik moest echt aanvaarden hier op de aarde dat ik eigenlijk andere mensen totaal niet kon helpen in hen niet kunnen kiezen of nog niet kunnen voelen of niet willen voelen van wie ze echt zijn.

Wat wil jij doen dan.

Wil jij mensen van de fiets aftrekken en zeggen weet jij wel wie jij bent, jij bent een prachtig wezen "meneer laat me los" ja maar je straalt "laat me los, engerd" ja maar je bent een en al liefde, je bent mooi je hebt een hele andere binnenkant..."die man krijgt zo twee ontplofte banden.

Je kunt het niet afdwingen.

Maar je moet wel zien waar je in zit.

En dat is precies wat we hier aan het doen zijn.

Eruit komen om in jeZelf te Zijn

Er gebeuren dingen.

Geen betekenis aan plakken.

Dingen gebeuren om een bepaalde emotie op te roepen en op basis van de emotie die wordt opgeroepen worden daar gedachten aan gekoppeld en als die gedachten die eraan gekoppeld worden en ik word de drager daarvan dan ben ik niet meer de baas over mijn eigen moment!

En dat is wat we hier allemaal aan het doen zijn om eruit te komen om in jeZelf te zijn moet je goed zien wat er allemaal om je heen gebeurt.

Hoe ze tegen je spreken, hoe ze je proberen te kneden op een positieve manier of moeilijke manier.

Het is een hele interessante gebeurtenis, hoe ga je daarmee om.

En de vraag is:

Ben je daar klaar voor voor jeZelf?

Ik ga daar niet over.

Het gaat om hoger menselijk weten.

We assisteren elkaar om op een bepaalde, de echte waarheidstrilling te komen in het moment.

Ongevraagd toegesproken worden door anderen.

Wordt door die persoon ervaren als gezien worden, voelt warm.

M vraagt heb je die schaar ook.

Als je kunt zien wat er gebeurt dan zie je dat er overal verschillende trillingsvelden zijn in de mensen, er zit ook een soort parasitair zwart trillingsveld.

Op het moemnt dat de ander tegen jou praat ben ik altijd geïnteresseerd van over wat daar wordt gevoeld, wat mag er gevoeld worden (M. klapt hard) of niet!

Snap je? Dát.

Dus niet naar betekenis zoeken maar gewoon, die vraag van wat gebeurt er nou eigenlijk met ons als we worden aangesproken door anderen.

M. vraagt kun je ook ongecensureerd spreken?

Boem, klets bam!

Als jouw achterban, als je zo gecensureerd spreekt dan is dat een heel beleefd gesprek in woord, maar de emoties zijn er toch wel.

Extreme beschadigingsversterking wordt meegestuurd

Kijk wij zijn een heel groot warm levend organisch ras en we komen elkaar ook ophalen uit het moeras. Wat er gebeurd is dat achter de bandbreedte van de woorden, dus achter de fysieke intenties en emotionele intenties worden er ook extreme beschadigingsversterking mee gestuurd.

Dat is iets waar we als commanders van het hart moeten we daar heel zorgvuldig mee om gaan. Binnen de hele coalitie die wij met elkaar zijn als sterrenmensen zie je ook dat een soort van trauma of rem die op je kan staan, of dat je steeds diezelfde gang in loopt tegen een doodlopende muur aan klapt, dat wat je dan ziet is dat we daar ook in kunnen blijven hangen.

Er is een emotie nodig, gevoeld te worden om vervolgens te transfigureren.

De waarheid, niets anders dan de waarheid wat je voelt, wat het effect is.

Als we het beest uit ons willen verjagen, plat uitgedrukt, de beklemmingen, de belemmeringen dan kunnen we niet om wille van in dit geval hele mooie woorden en mooie energie die ook worden gezonden, kunnen wij als mensen niet ons overleveren aan dat je de anderen niet kunt beschadigen.

Want dat is wat je als hartendragers, moet je van elkaar volledig kunnen aanvaarden dat als er iets wordt geraakt en daardoor een soort van emotionele lading vrijkomt of er wordt iets gevoeld dat het ook geuit kan worden.

En dat het geen aanval is op elkaar!

En ik hoop dat we met elkaar mogen beseffen dat we die veiligheid met elkaar hier gewoon hebben zodat we ook echt ons hoogste kosmische potentieel wie we van binnen zijn hier, dat we die ook juist helemaal volledig vrij gooien en niet in de fatsoensnorm terecht komen.

Als we daarin terecht komen dan wordt de onderkant van je emotie, dat zich meestal echt behoorlijk kan verstoppen, van nou dit mag eigenlijk nu niet gevoeld worden, of dit past hier niet dat dat wel open moet gaan.

En dat is wat ik bedoelde met elkaar helpen om er niet overheen te fietsen dat moet op een gegeven moment stoppen.

De plek wat geheeld moet worden in ieder mens kan alleen geheeld worden als je niet over het asfalt doorrijdt en zegt van hier is asfalt wel stuk maar ik rij gewoon door, want dan kom je het het over 3km weer tegen, want dan blijft die weg namelijk zo.

En dat is wat we elkaar moeten geven.

Want dat is niet een menselijke taak van de aarde maar het is een versterkende taak, dat is die hogere menselijke kracht wie we zijn, die binnenintelligentie dat je

opeen gegeven moment goed kunt kijken "oké we zijn op de aarde, we zijn in de aardse werkelijkheid, hier gebeurt het, dus hier moet ik ook op een andere manier naar de dingen kunnen kijken, dat kan ik" En dan ga je aan het werk met elkaar. En dan ga je betekenis geven aan elkaar...

Onze samenwerking met elkaar, we zijn commanders, liefdevolle wezens, we ervaren het leven hier, er zijn veel dingen aan de hand maar we moeten vooral door de materie heen gaan, er doorheen en niet blijven staan en dat heel veel liefde geven en daarmee koesteren, we moeten er doorheen gaan het moet namelijk opengaan.

Je trauma of de omgeving waarin je gaat navigeren om overeind te blijven, je ademt eigenlijk contsant dezelfde ruimte in, maar als je een naald erin prikt, pang, en hij gaat weg, dat heeft met overtuigingen te maken en je leven op de kop gooien, dan is de ruimte die jij eerst geïsoleerd ervaart wordt weer opgenomen in het veel grotere stuk. Dan heb je heel veel andere scenario's en heel veel andere lucht.

Deel 2

Op kwantumnivo werken met elkaar

Het zou heel goed voor onszelf en met elkaar voor de wereld kunnen zijn, ik hou het bescheiden, als wij met elkaar kunnen samenwerken, dat ieder mens zijn haar eigen plek inneemt, ook al weet je niet precies wat die plek zou zijn in een vorm, maar wel dat je voelt en weet waar je sterkste kracht in jeZelf kunt trekken "hier word ik gelukkig van" "hier ontspan ik".

Het zou toch fantastisch zijn dat we ons echt tot elkaar kunnen verhouden vandaag, dat we die start, waar we het al zo lang over hebben, allemaal in een vrijheid van jeZelf met elkaar kunnen gedeien terwijl we ook in deze wereld hier dingen kunnen laten uitvibreren, erin kunnen brengen.

Echt op het kwantumnivo werken in jeZelf met elkaar, op het kwantumnivo werken in deze werkelijkheid.

En daarom moeten deze bijeenkomsten gezien worden, over de hele aarde ontmoetingen tussen mensen, die moeten gezien worden als een verrijkende uitwisseling.

Simpel omdat je jeZelf komt laten zien en dat je jeZelf ook waardevol vindt.

Ook als allerlei dingen lijken te mislukken dat je toch weet maar ik ben er wel, en ik zie het wel en ik heb het door!

Ik voel het, ik ben er.

En zo ontmoet je elkaar en zet je ook samen in om een hele andere weg weer opnieuw open te zetten via onsZelf om de wereld waarin we leven als het ware als een postzegel los te weken van een aanzuigend script.

Wat is er sterker?

De collectieve gedachtekracht van iedereen, van 8 miljard mensen min één dat ben jij of de innerlijke keuze die er gemaakt wordt door jou?

Geen theorie maar gewoon in jeZelf kijken wat gebeurt er als jij het voelt dat het leven stroomt dat kunnen emoties zijn dat kan weten zijn, dat kan zijn dat iemand is overleden waardoor je heel diep geraakt bent, waardoor je het leven totaal anders ervaart en eigenlijk nu via die route het leven heel diep voelt of op een hele andere manier.

Wat is er sterker de collectieve gedachtekracht in het systeem wat zich als zodanig laat zien of de weg van het innerlijke hart wat ook geconcretiseerd wordt in jeZelf. Dus je voelt dit en je weet dát is het!

Dit is wat ik voel en dat is de handeling.

Dat is wie we zijn.

En het is heel bijzonder, mooi te ervaren ontdekken, als ik jou dan zie dat jij een unieke plek hebt in deze wereld en daar zit ook een mogelijkheid van een vorm in. Een vorm.

En het is ook ontroerend om te weten of te ervaren dat er zoveel mensen zijn die op de hele aarde een weg zijn doorlopen en scripten, programma's, vervelende en ook mooie dingen hebben losgelaten om gewoon in een totale open van "ik weet het niet, behalve dan dat het leven goed behoort te zijn voor iedereen" daarin terecht zijn gekomen.

Dat is een enorme troepenmacht hoor!

En het enige wat de mensheid van waar ik nu spreek onderscheid, dus de mensheid van waar uit wij bewegen zeg maar, het enige wat het onderscheid tussen wie wij zijn..ik wil geen verdeeldheid daarmee forceren maar ik wil het toch wel even zo benoemen...het enige wat ons onderscheid tussen wie wij zijn en wie die anderen zijn, die in het systeem zitten is dat zij goed georganiseerd zijn in het samenwerken in opdracht van...

Dus er wordt iets gezegd en iedereen loopt in de maat.

En daardoor krijg je groepskracht zoals die klokken die allemaal gaan synchroniseren, klokken in de buurt van elkaar allemaal tegelijkertijd gaan lopen.

Hoe kan dat?

Dat is een veldreactie van de matrix.

Gezamenlijke hartslag met elkaar

En wij, wij zijn niet georganiseerd vanuit een opdracht van iets anders.

Dus we lopen niet in de pas van de dirigent.

Wij zijn allemaal zelf dirigent.

En we moeten met elkaar zoeken naar de gezamenlijk maat, ritme.

En dat is een emotie, dat is een gevoel.

Dus wij moeten het gewoon doen, we zijn het, we doen het en door het te doen vinden we een gezamenlijke hartslag met elkaar.

Jij doet het vanuit jouw huis, jouw plek, de ander ook en heel bewust daarmee bezig zijn.

Het is ook militaire precisie vanuit het organische hart!

En dat is wat ons onderscheid.

Daarom heb je een collectieve macht tegenover je staan terwijl de troepenmacht, om het zomaar even te zeggen in aardse bewoording, van de mens, het leger van het hart die niet strijdt maar wel samen met elkaar vibreert.

Het is een Levensleger niet om aan te vallen maar om het Leven gewoon te laten zien.

Die kracht is enorm over de hele aarde.

Wie zet het in?

Ik kan niet in jouw matrix het aan zetten, kan niet in jouw veld het aan zetten.

Als samenwerking niet van de grond of afketst i.v.m. communicatie waar kets jij dan op af?

Op welke manier kan het in de weg staan om als een troepenmacht op aarde te zijn wie we zijn?

Wat is het waardoor het niet lukt?

Waar kan ik gedeine en waar houdt het ook op, dat maakt ook een eigen zone zichtbaar, en centreert ook je werk, je bewustzijn en je affiniteit vanuit je gevoel dat je noiet verder hoeft dan dat stuk waar jij echt zuiver kunt voelen.

Dus wat belmmert het stukje communicatie om te doen wie jij bent als mens, wat je fijn vindt om te doen, wat heeft communicatie daar mee te maken?

Wat is het wat communicatie dan doet of is of niet is waardoor die samenwerking niet lijkt te ontvlammen of te continueren, vooral het laatste misschien. (wordt geopperd het zit in overtuigingen en pijnvelden, primaire reacties vanuit je brein)

M. heb ik geen last van en het intresseert me ook helemaal niet.

Als je het tegen elkaar durft te zeggen dat start het verder op, je geeft het elkaar mee.

Het is een hartkracht.

Het is de afwezigheid.

Ik weet niet of jij mij begrijpt, geen idee, maar dat heeft ook helemaal niks met mij te maken.

En dat ik iets beter anders kan uitleggen of dat ik jou goed kan begrijpen doordat ik wil weten en toetsen of dat ik je goed begrijp.

Misschien toets ik dat wel aan de hand of je wel leuk naar mij kijkt of dat je vaak genoeg komt dat zou ook nog kunnen.

Stel je voor dat iedereen op deze aarde precies doet wat hij of zij fijn vindt.

Reactie: dat zijn die zwerm vogels die vliegen niet tegen elkaar aan, dus het beeld is er maar in de uitwerking mislukt het nog.

M. Wat mislukt er dan precies?

Reactie: misschien hoeft het niet te lukken.

M: het gaat er toch om wat ik doe en het is voor ons allemaal op een bepaalde manier zo, als ik nou doe wat ik ontzettend fijn vind om te doen waar ik ook voel dat ik zelf bijtank, levensenergie door krijg dan heb ik ook het volledige gevoel dat ik kan loslaten en dat ik geen verplichtingen heb aan een ander om in te vullen, als ik nou zo leef, zo gewoon ben, als ik zo ben leef ik zo, is het dan niet zo dat mensen de echtheid daarvan voelen?

Vraag: hoe komen we tot samenwerking?

Waar voel je hét wel en waar voel je hét niet

Wat is dan het project.

Wat zetten we op, wat is het wat we in deze wereld samen zijn?

Samenwerking strandt in veel gevallen als je buiten de jurisdictie komt van je hart. Doe maar puur wat je voelt.

Binnen die cirkel.

Het kan best zijn dat die cirkel ineens wegvalt dat die groter wordt maar doe puur wat jij voelt wat het is, wat je fijn vindt, wat je goed vindt.

Het kan ook best zijn dat je gewoon lekker kleding voor mensen maakt, dat zijn niet zomaar dingen, dat is pure creatie, dat is schepping.

Als je het heel puur bekijkt dan is het...kijk we zijn volledige wezens want we leven

nu hier in deze dimensie en we zien wat er allemaal gebeurt en we hebben het over projecten en wij zijn het project samen.

Maar hoe vaak worden wij verleid om buiten het stuk wat je echt voelt ook werkzaamheden te doen die niet helemaal volledig worden gevoeld, maar meer worden gedaan omdat je denkt dat dat nodig is om de ander te bereiken.

Wat is dat eigenlijk om de ander te bereiken, wat is dat?

Wanneer bereik je een ander?

Het is zeer waardevol wat we nu doornemen.

Doe maar puur wat jij voelt en misschien het is heel lastig om te ontdekken dat bepaalde activiteiten die je als mens nou uitvoert niet bij jou horen.

Het kan best zijn dat je dat kan want wij kunnen feitelijk alles doen maar het gaat er ook om of je het ook kunt voelen.

Voel je dat?

Er zit ook een natuurlijke behoefte onder, een behoefte om jeZelf te zijn via bepaalde handelingen.

En dat is wat we hier doen.

Het is zeer belangrijk dat we ons tot elkaar gaan verhouden maar wat je heel veel ziet er zitten heel vaak in handelingen, in 3d uitwerkingen, waar dat ene gevoel niet helemaal in zit.

En wat een ander dan gaat signaleren is dat het er niet helemaal in zit.

En dan ketst het af en krijg je een andere wetgeving.

Want wat door het hart gedragen wordt, wat met liefde wordt gedaan, helemaal echt wordt gedaan want daar stap je je bed voor uit omdat je voelt dat dat is je taak, dat is wat je wil doen.

M. vertelt over zijn liefde en aandacht voor zijn dieren.

Ik kan het niet doen om het te verzorgen als iemand anders mij vraagt om een dier te verzorgen dan kan ik dat doen maar ik zou dat niet langdurig kunnen doen omdat dat een andere taak wordt.

Wij kunnen in taken schuiven, vooral die samenwerking, kosmisch en aards, kunnen we in taken terechtkomen waarin je hét niet voelt.

En als iedereen daar helemaal super zuiver en eerlijk in is naar jeZelf toe dat je "hah dit is wat ik doe, hier voel ik het helemaal, nu leef ik, nu heb ik energie, dit is fantastisch, dit ga ik nog verder uitbouwen, dit kan ik met gemak 100 keer doen, maar dat andere stuk niet.

Dan zul je merken dat samenwerking in één keer in vibratie omdat BewustZijn met elkaar communiceert, er is een trillingsveld van uitwisseling dat mensen elkaar ineens naadloos aanvullen.

En dan datgene wat niet lukt dat wat jij nou al 10 jaar probeert voor elkaar te boksen en dan doet een ander dat en het lukt dan dan heb jij het nakijken.

Kijk nou toch is dat heb ik zo lang geprobeerd, ja maar de ander voelt dat en jij voelt dat niet.

En dat is voor die samenwerking zo... je moet heel goed voor jeZelf kijken wat voel ik, wat zie ik erbij, erevaar ik erbij, waar word ik heen getrokken in mijZelf."ohh hier word ik echt gelukkig van" "hier kies ik voor" "daar ga je voor"

En dat vergroot je uit met je BewustZijn en dat is het Leven!

En vandaaruit kunnen andere dingen aanspringen.

Maar vooral in het BewustZijn circuit en ik maak het zelf ook mee ik doe gewoon dingen niet die ik niet voel.

Dat is soms heel teleurstellend voor sommige mensen, maar voor mij is het

buitengewoon eerlijk en zuiver.

Omdat ik gewoon weet ik kan dat ook niet doen dat is niet mijn taak.

Maar hoe weet ik dat dat mijn taak niet is omdat ik het niet voel.

Ik voel het niet. Ik kan het wel doen, jullie ook in de waarde, dus in het belang van het al geheel.

Maar wat is dat dan?

Dat is de matrix!

Wij zijn voelende wezens, we komen hier juist om de binnenkant eerlijk open te leggen.

En dan zul je merken dat je mensen op je pad krijgt die gewoon zo niet de behoefte en die zeggen oh dat doe ik, dat kan ik, dat voel ik.

Inbreng:

Zo'n situatie brokkelt dan toch af.

M: Wat brokkelt er dan af?

I: de samenwerking.

M: Het gaat om het moment.

We moeten dingen wat bij de aarde hoort moeten we loslaten.

We moeten een andere route in, de route aan de binnenkant en die is heel snel hoor, best wel snel.

Dit is heel belangrijk, de vraag achter de energie want het stuurt ons wel, het is een collectief programma.

Hoeveel clubs spatten er uit elkaar, maar ook mensen die geen clubs zijn met elkaar.

Wat is er onder, onder je hart?

Wat is er in mijn hart nodig, wanneer word je echt gelukkig.

Voel je je ook gelukkig in je BewustZijnswerk?

Daar waar dat niet altijd is dat moet je onderzoeken en die poot moet je wegzagen.

En als dat betekent dat je daardoor jet centrum moet opzeggen nou dat is dan maar zo.

Alles is aan verandering onderhevig, alles

Alles is aan verandering onderhevig, alles.

Alles verandert.

Dingen veranderen omdat ze nodig zijn om te veranderen, want materie kan niet in dezelfde verhouding blijven staan in de vorm ten opzichte van je oude BewustZijn.

Dat kan niet.

Ik zat gisteren bij mijn vader en moeder en toen vroeg ik aan haar hoelang woon je hier "nou bijna net zo lang als dat jij leeft" dus dat 46 jaar.

Jemig ben je dan nog steeds hetzelfde als dat huis? "

Ja ik ben nog steeds hetzelfde als het huis"

Maar mij vader zei "nee dat is niet zo" en toen kwam er een heel mooi verhaal op gang. En hij merkte op dat hij helemaal veranderd was.

Toen zei mijn moeder "we gaan verhuizen".

Je moet het echt letterlijk zien.

Dingen veranderen, de materie verandert.

De waarde van wie we allemaal zijn heeft natuurlijk niets te maken met een onderwerp buiten onsZelf, het gaat om wie we van binnen zijn.

En of je nou wel of niet contact hebt met deze dimensie of van iets anders, dat

maakt natuurlijk voor het menszijn zelf niet uit.

Het kan iets extra's betekenen maar het kan ook de bottleneck gaan worden.

De Brug leggen van Thuis

Je verzorgt mensen met de maximale inzet en vervolgens verzorg je dieren en dan zeg je dat je dat met mensen niet hebt.

Je moet er niet over denken.

Puur naar de beweging kijken.

Stel je nou eens voor dat de dieren zeggen van "nou weet je, prima, maar ga jij maar lekker naar die mensen toe" Je moet zien wat de matrix doet, je moet zien hoe het gebeurt, waar weerstand zit, frictie is geen stroming van het hart, is afgesloten daar.

Ik gebruik stevige woorden maar wat de matrix doet dat is de beschadiging die er doorheen loopt die ook in ons informatieveld zit, wat die doet is hele mooie dingen oproepen zoalng je maar niet in contact komt met andere mensen.

Want als mensen elkaar kunnen zien, echt kunnen zien en dan niet vanuit de ander maar vanuit jou, daar wordt echt de brug gelegd.

Dé Brug!

De brug van thuis.

Een versmelting waar je niet opgaat in elkaar maar een versmelting van trilling die je met elkaar communiceert.

Dus het is heel beweeglijk om te zeggen goh ja met dit voorbeeld van dieren, ja ik ben ook gek op dieren maar wat voor rol zouden ze mogelijk meer kunnen hebben dan dat wat je zo liefhebt?

Je blijft zitten aan een soort reactie wat steeds een soort evolutie of een gevoel geeft van een ontwikkeling of een verbreding, zou dat zo kunnen zijn dat dat er al jaren geleden al was en nu zeg je weer een verbreding.

JeZelf zijn, geen verhalen ophangen, als je eerlijk en puur bent, gewoon puur, want wat weet je nou meer dan 10 jaar geleden, niks, alleen de onzin die ik heb verteld. Klopt natuurlijk niet want je hebt wel meer gehoord dan van mij dit is even wat ik zeg.

Dat is wie ik ben zeg jij, dat je spreekt van hart tot hart.

Is dit de tijd waarin alleen van hart tot hart gesproken wordt of is er in deze tijd nog iets anders aan de hand wat die beweging van hart tot hart spreken nog extra bekrachtigt en whoeh (met kracht) zo het veld in laat gaan, als creators, de bloem Boem (stamp) daar gaat íe.

Want er is zo 'n slagkracht in jou, dat is enorm, in ons allemaal en dat is ook de training die we met elkaar moeten hebben want wij kunnen elkaar niets leren.

Soms lijkt het er wel op maar het is niet zo.

Wij kunnen elkaar alleen assisteren.

En een beetje helpen door af en toe even een vraag te stellen en om te leggen, open te leggen om te kijken van wat is het?

Het zou misschien goed zijn om eens een keer in een situatie te zijn als Cosmic Warrior, de HartKrachtdrager, dat je tussen die aardse mensen bent waar je die verbinding niet mee kunt voelen zoals met dieren, dat je daar juist uren of misschien wel dagen in zit om te onderzoeken wat er nou op je afgevuurd wordt, hoe er met je veld wordt gespeeld. Want hoe kan het, in naam van de Universele Vrede Zijn dat wij in zo 'n frictie kunnen zitten naar leven, naar mensen, waar ze ook vandaan komen.

Hoe kan dat?

Omdat ze iets op mijn naam hebben staan of omdat ze niet duidelijk genoeg communiceren, dat ze verkeerde schoenen aan hebben, dat ze van een andere orde zijn?

Hoe kan dat?

Dáár juist in verkeren, juist daar, want dat wat het veld van buitenaf doet is niets anders dan een soort kabel leggen in je BewustZijn en dat wat erbuiten is ook binnen in jezelf te voelen.

Dus ja iemand kan wel weerstandsgedrag hebben maar moet ik daar dan weerstand door voelen.

Wie heeft dat bedacht?

Waarom zou ik nou weerstand moeten voelen omdat andere mensen mij idioot vinden.

Ik kan het niet bedenken, want ik zit met al mijn gekke dingen zit ik toch heel goed in elkaar!

Ik maak altijd ruimte voor iedereen, mijn gedachten zijn altijd goed over mensen ook als er dingen aan de hand zijn omdat ik iedereen kan zien en voelen in wie hij of ze is en ik begrijp ook wat deze wereld is.

En iedereen zit onder dat stuk van beschadiging is iedereen aan het voelen, bezig.

En op moment dat jij als mens in jouw situatie als kosmisch wezen hier via jouw persoonlijkheid in een situatie terechtgekomen waarin je niet dat gevoel kunt ervaren met mensen dan zul je schoorvoetend op een bepaald moment moeten zeggen dan dat dat nooit heeft geklopt!

En dat je al die tijd met een altergedachte rondliep, want het is gewoon kosmisch pertinent niet waar!

Jij kan met iedereen, ik kan, wij allemaal kunnen ons met ieder mens op de aarde verhouden en vanuit jeZelf een goede gedachte en goed gevoel ook over de ander hebben!

En wat er dan gebeurt is dat het hele matrixveld op een gegeven moment moet zich terugtrekken.

Die parasitaire besmetting die moet zich terugtrekken.

Die kan namelijk niet tegen dat onuitputtelijke kracht, onuitputtelijke ander mooi mens en niet denken maar het weten!

En als de ander aanvalt nou ja dan valt de ander dus aan.

Maar dat is het stukje wat je als Commander, als Krijger echt onder de loop moet houden.

En het is niet een verplichting hoor want je kunt ook het hele leven hier ervaren met ook dat gevoel. Het is alleen een keus.

En hoe mooi is het als je dat met die dieren ook kunt voelen met mensen.

Misschine vertellen die dieren je wel dát.

Dit is een mooie krachttraining in BewustZijn, goed kijken naar onsZelf.

Alles wat er hier wordt gezegd heeft op de een of andere manier met ons allemaal te maken.

Het kan zijn dat je bepaalde processen nog te gaan hebt, of die je in één tel doordat je het vandaag hebt beleefd via de ander in één keer al hebt weggehaald. Het is niet niks.

Gelijkwaardigheid

Wanneer voel jij dat veld wat gelijkwaardigheid is.

Is die gelijkwaardigheid dan is dat dan dat je bereid bent om alles van elkaar te horen en mee te nemen?

Want er is natuurlijk in zo'n wereld als hier is er nou eenmaal verschil tussen de dingen die jij weet en die de ander weet.

Het gaat er niet speciaal over weten, maar weten is wel ook energie en de een weet dit, de ander de ander weet dat, dat zijn dus verschillende energievelden.

Gelijkwaardigheid mag wel worden gezien in wat we hier op de aarde aan het neerzetten zijn dat er verschillende energiefrequenties zijn en toch is het niet onderscheidend, maar koppelt ons niet los van elkaar.

Dat stukje kennis, wat redelijk beperkt is t.o.v. onze echte kennis die we van binnen zijn op aards nivo, is het heel mooi dat je dingen aan elkaar mee kunt geven.

Invloed op de ander

Dat zeg ik ook altijd ik ga er niet over (wat een ander doet/zegt)

Maar toch er komt een moment dat je op een andere manier kunt zien dat je wel een doorgang bent in het matrixveld in de mogelijkheden die zich aandienen in jouw BewustZijn in jouw werkelijkheid waarin je leeft die iets voor de ander kunnen zijn.

Dus het klopt compleet we gaan niet over de ander, ik spreek dat ook altijd uit "ik ga daar niet over" om ook elke vorm van macht die eraan vast zou kunnen zitten om die ook weg te halen.

En toch, als we heel goed kijken, als we totaal zonder macht kunnen opereren, en dat kunnen we, dan kun je zien dat je met jouw aandacht en je aanwezigheid wel degelijk een invloed uitoefent op het welzijn van de ander en ook op de mogelijkheden.

En als je in dat stuk van jeZelf, van je hart aanwezig bent in je gevoel dat je niet een ander inderdaad wil veranderen of voor de ander wilt gaan bepalen.

Eigenlijk vanuit het Koninkrijk wordt het wel zo gezien dat mensen die zo bedreven zijn vanuit hun eigen hart te leven dat ze de ability hebben, de vaardigheid, de mogelijkheid zijn om oorzaak en gevolg van statisch naar dynamisch te brengen waardoor je eigenlijk wel invloed hebt op het leven van een ander.

Eigenlijk ga jij er hartstikke over.

Eigenlijk ga jij heel erg over het welzijn van mij.

Terwijl het vanaf een bepaald punt absoluut niet zo is.

Maar als jij eerlijk bent tegen mij en je zegt wat je voelt, waar je mee rondloopt en de druk moet er op een gegeven moment af dan is het voor mijn welzijn heel belangrijk, omdat de waarheid wordt gezegd.

En vanuit die waarheid ontstaat er ook verbinding.

En door die verbinding komt er een stroming op gang en dat is precies waar we van origine altijd in hebben verbleven met elkaar. Een bewustzijnsconnectie tussen mens en mens.

Het gaat om hogere kwaliteiten die in ons diepste hart zitten.

Een schepper vraagt om grote verantwoording om machtloos aanwezig te zijn en toch die grote job, grote taak.

Het aardse stuk wat er gewoon is maar ook je steeds loskoppelen van het aardse stuk en goed kunnen luisteren naar wat je Zelf er over denkt, voelt, herken je dit als Commander, als Hartendrager.

Kun je dit zien en dat je dat goed vasthoudt!

Goed blijft staan, want dat is ook waar de hele mensheid naar weer terugverhuist. Want de codes gaan eruit.

De codes van de vervuiling gaan eruit en die zullen zich in eerste instantie maximaal gaan centreren bij de mensen die het meest vatbaar zijn.

Dingen die met ons gebeuren, en dat is allemaal goed er is niks fout, maar wat ik zeg is is "Ho, stop, stop stop niet verder praten, denken, stop stop en dan bedoel ik ook letterlijk alles staat stil.

Stil, alles is stil.

En het is niet koud, het is warm het is mooi, alles staat stil, terug rechterhersenhelft naar het hart, naar innerlijke staat van welzijn.

Wat is het wat mij laat voelen dat ik daarnaartoe moet, dat ene gevoel, het geluk, die vreugde, die levensvonk, dáár!

En toen kwam die deur (iemand deelde dat in een situatie een deur hard dicht viel waardoor zij uit zich daarop focuste) en wat die deur doet is veel geavanceerder als wat wij op dit moment bevatten, want die deur wat helemaal waar is wat het is fantastisch als als je daar plakkers tussen zet en jij hoeft je zelf niet meer te ergeren aan die deur.

De vraag is maar of al die mensen daar ooit, dit is even het systeem hè, de vraag is maar of er ooit iemand is geweest die last heeft gehad van die deur, maar jij in ieder geval wel.

Het is even het spel wat hier gespeeld wordt hè, dat si wat hier gebeurt, maar die deur die komt wel op het eerste moment nu, terwijl je daar makelijk doorheen kunt kijken, maar die deur staat wel ergens geparkeerd in je BewustZijn, het is een vangnet van je BewustZijn zodat je doorgang van je echte vreugde die je voelt en je echte binnenkant dat die als het ware als eerste worden opgevangen en als je het zou kunnen zien hoe het bewustzijn functioneert van de matrix, van het cyber-biologische lichaam, dan zul je zien dat je lichaam krijgt te maken met een enorme gevoel van blijdschap van "wauw dat ik daar voor wordt gevraagd, dat ik daar kan gaan werken, dat ik daar mijn leven mag brengen, wat fijn dat ik daar met die mensen mag zijn, wat heerlijk, wat geweldig"

Als je dan kunt zien wat de frequentie van het cyborglichaam doet die begint gewoon op een hele andere manier te vibreren. Betekent dat het cyborglichaam in een wat bredere staat van BewustZijn komt waardoor het nog veel mer dingen wat gevoeld wordt, kan ontvangen en dan in één keer komt die deur er tussendoor.

Wij vertellen constant eigenlijk de verdeckte operaties van de matrix.

Dat vertellen wij constant aan.

Ik vraag wat je voelt, niet wat je gaat doen.

Tjaktjaktjaktjaktjaktjaktjakt.papapapapapapapapppppieieieieip oh nou ben je dood, oh nee wakker.

Blijf geroepen worden door datgene wat het echt is en haal die fluisteraars er tussenuit.

Als jij aan die deur gaat denken, als jij de macht van die deur in je BewustZijn, dat is wat hier gebeurt ze toveren iedere keer ploep dat tevoorschijn, ploep dat gebeurt er, ploep en of dat nou een reactie is door een andere intelligentie of dat het een reactie in je eigen psyche is, dat laten we los, je weet niet precies waar die vandaan komt.

We moeten hem gewoon doorzien.

Ik moet eerst iets doen, het ervaren om te voelen wat het is.

Niet vantevoren bedenken datde vrijheid heb je om er weer uit te stappen.

Dat is vrijheid.

Je bent als vrij wezen geboren maar je mind loopt gewoon ghelemaal vol.

Eerst ervaren, voelen, doen ervaren, tijdens de ervaring het voelen en loslaten als het het niet is.

Deel 3

13 coderingen Illuminati in ons bloed

Zolang gereist hè.

In het bloed wat wij ervaren zitten 13 coderingen in van allerlei andere belanghebbende en ook water, de intentie kracht waarmee jij leeft, waar jij voor gaat, hoe jij denkt, niet een bepaald moment wanneer je het beste uitkomt, dat zorgt dat het bloedwaarde verandert.

Er zijn 13 verschillende agenda's, 13 verschillende entiteiten, beschavingen die in ons bloed zitten opgeslagen en als je in lijn komt met één van die intelligenties, iets gelooft, dan zie je je bloedwaarde ook veranderen, dan zie je de bloedwaarde in trilling veranderen en komt ook via het bloed die bibliotheek ook tot leven.

Vraag: Jij hebt altijd gezegd van 12 Superrassen en je hebt het nu over 13.

M: ja dat zijn twee verschillende dingen.

Ik heb het nu over de invasieve krachten die in de 13 laatste lagen van de val van het BewustZijn, de aanpassing van het BewustZijn van de Oorspronkelijke Mens hoe die verpakt zitten in ons, wat hier dus noemen, bloed.

Onder andere de Annunaki.

De Annunaki hebben één van de sterkste, naast de Archontische intelligentie die hen ook besturen, hebben één van de sterkste directe invloeden op ons.

En daarom is ook zo'n dag als vandaag een Door de Oog van de Storm, want echt luisteren naar jeZelf en vanuit dat Zelf ook nog met elkaar in contact gaan.

Ik noem het dat de Levenskus aan elkaar overbrengen.

Ja dat vraagt om een totale niet in een geloof te zitten.

Dus allemaal puur vanuit jeZelf!

En een gezegend mens is en mens die niet gelooft, want je kunt nergens achteraanlopen.

Ook niet wat ik vertel.

Je moet volkomen jeZelf zijn.

Helemaal jeZelf worden, helemaal sec jeZelf.

Dat kan best wel kaal zijn, maar het is heel schoon en echt, dat je voelt dat je er bent.

Dat is de storm die op dit moment woedt.

En die 13 lagen waar ik net aan refereer, dat zijn ook de 13 zoals we hier zien de Illuminati.

Dat zijn invasieve intelligenties die gecodeerd zitten in het bloed van de mens en maakt ons per definitie vanuit andere orde bekeken de Illuminati.

Daarom snappen we ze ook zo goed.

En in die storm jeZelf durven zien en uit die storm komen!

De storm afleggen.
Rustig worden, kalm, gewoon puur jeZelf.
En dat vraagt heel veel, dan komen we dus op het beeld uit, gevoel,
BewustZijn, wat God dan is.
En daar kun je honder en duizend keer over spreken met elkaar maar het is
een hele oude toestand van Zijn.
En er kleeft helemaal niks aan vast.
Het is werkelijk waar tot op de laatste splinter van de matrix, van de de
eigenlijk Archontische intelligentievelden, dat de laatste splinter eruit
wordt gehaald...wat God is, dat dat helemaal kan wegtrekken.
Dat is de omkeringfrequentie.

Vraag: hoe zit het dan in verhouding met die 101 andere rassen die door je
hoofd heen...

M: die ander inplugs die in ons eigenlijk Oorspronkelijk BewustZijn via dit
lichaam ingeplugd zijn dat zijn 101 verschillende divisies die bezig zijn met
het contact leggen met ons op zowel een positieve manier als op een
zelfzuchtige manier, maar dat zijn niet die 13 bloedlijnen.
We worden beïnvloed.
We zijn al aangevallen, dat is al gebeurd.
We worden beïnvloed en geprobeerd te beletten om te doorgronden op een
eenvoudige manier wat erover blijft als het godsbeeld in welke
hoedanigheid ook vertrekt.
Daar komt het Zelf SchepperKracht weer terug, het Zelf kunnen zien en
daarmee start er ook daadwerkelijk iets zeer zuivers, iets heel kinderlijks
eenvoudig start er op wat zich weer uitbouwt en wat in kracht, in
frequentie exponentieel toeneemt op het moment dat je daar ook schoon
in bent en blijft.
En lang niet alles moeten we in onszelf zien als schoon.
Dus het Oog van de Orkaan, de strm waarin we verkeren als mensheid,
waar we middenin zitten op je werk, in je gezin, in het buurthuis, in een
land maar ook over de hele aarde op planetair gebied, wat er globaal
allemaal gebeurt.
Dat is allemaal diezelfde storm.
En die stopt op het moment dat alle Godsbeelden weg zijn en dat wat er
overblijft, puur jij, dat dat wordt ingezet!
En dta de wereld er zo dus uit ziet is nog steeds een indicatie, een indicatie
dat we nog niet toegreden zijn tot ons eigen autonome zelscheppend
vermogen.
En dat we daar ook nog niet volledig zelf denken.
Dus dat stuk Godsbewustzijn in elke vorm uitkleden, weghalen.

Je eigen macht terughalen

Het oppakken (gedachte die niet van jou is) maar het transfigureren, de ruimte die het inneemt in jou vrijmaken, want dat is wat het is.
De ruimte die het in jou inneemt, een verstoring, de ruimte, want dat is trilling, dus het neemt ruimte, dimensie in, de ruimte die het inneemt die moet wel vrijkomen!
Je moet dat innerlijke tennisracket pakken en met een enorme slag van Eigen BewustZijn raken.

Het heeft met zeggenschap te maken.

Dat is iets heel anders dan macht.

Het ligt soms heel dicht bij elkaar.

Als je geen macht uitoefent over een ander dan kun je ook macht hebben in jeZelf want datmag je wel doen.

Je mag je eigen macht terughalen.

Je eigen zeggenschap.

Dat is een emotionele uiting van jou ook op en in dat onderwerp, in die trilling.

Wat ervaar jij op dit moment waarin je nu verblijft in deze dimensie in jeZelf, wat ervaar jij bij het woord God, of ed kracht van het Goddelijke, wat betekent dat voor jou?

Jij moet je bewust zijn, ik moet mij bewust zijn dat er geen verwarring moet zijn tussen iets ervaren dat het er is en dat het er dus al is, dat we dat kunnen zien, beseffen dat dat er is die verstoring en dat we het oké vinden dat het er is.

Reactie: Besefkracht niet volstaat om in aanvaarding te zijn en dat dat mij bezighoudt besfe ik dat dat ook programma is wat mij weerhoudt om werkelijk hier te zijn.

Hoe komen we uit de storm.

Er is een oorzaak, er is iets gebeurd.

Het einde van de storm is dat we kunnen zien wat een goddeloze realiteit is en toch is er in die realiteit totaal leven en is er verbondnheid, alles leeft met elkaar, alles ademt met elkaar, de natuur is met elkaar in connectie, alle mensen en wezens zorgen voor elkaar.

Alles wordt daar gemanifesteerd, alles is daar fysiek zonder tussenkomst van een God en dat is een totale lege verdieping op dat gebied.

En dat is het einde van de storm.

Want toen er eenGod werd opgeroepen, of een behoefte daartoe toen begon het te waaien.

Dat is wel waar we naar moeten kijken.

Ook binnen de grote taken die we hebben als mensheid met elkaar en ook jijZelf alleen, op jouw manier.

En je kunt er ook mee toetsen hoe ja of er nog enige vorm van afhankelijkheid is tussen jou en een hogere vibratie die over je waakt of die je misschien wel voelt.

Als jij verbonden bent met jeZelf, zonder enige vorm van religie of godsbeeld, als je verbinding hebt met jeZelf, je legt heel bewust verbinding met jeZelf, dan gaat die verinding vanuit jeZelf ook door het veld heen en dan kun je die andere mensen ook voelen.

Dan kun je het leven voelen.

Dat dat een vorm van afwezigheid van iets groters kan laten ervaren is heel normaal.

Als godsbeelden verdwijnen, niet alleen een externe god als persoon maar ook een externe bron waar we aan verbonden zijn "wij zijn verbonden met de bron" nee wij zijn de bron!

Bij het afwezig raken van elke vorm van dat wat er ingeleerd is dat het een soort van leegte laat ontstaan.

En dat is heel begrijpelijk omdat je het Zelf bent.

En zo staat het Ras weer op!

Een Goddelijk Wezen, een Wezen wat Zelf scheidt, wat een deelgenoot is van de

grote, multidimensionale alliantie van scheppende krachten en rassen, beschavingen en allerlei verschillende werelden die met elkaar communiceren, het terughalen, het laten ontstaan dat vraagt ook, je zult het merken op aards nivo kun je het een verantwoordelijke taak noemen omdat je er Zelf voor verantwoordelijk bent, maar het is iets anders.

Het vraagt, het is echt Zelfleiderschap, eigenlijk wat we nu zien wat andere mensen over ons uitvoeren dus de meester leraar, lerares, de wethouder, de regering, de VN eigenlijk iedereen die die functie heeft en ineens gaat dat dus weg en ben je het Zelf!

Het lijkt alsof er een gapende gaat, maar zo diep zijn we dus ingeleerd en zo groot is ook de storm en de storm zal ook nog groter worden om nog meer mensen toch via de angst weer opnieuw, met hun bewustzijn weer opnieuw te verbinden met de matrix, met verschillende machthebbers achter de matrix.

Zodat je die kwantumfysichse BewustZijn alsnog verbindt met iets anders wat het bestuurt, wat voor jou zorgt.

En de waarheid is dat dat eigenlijk helemaal niet zo is.

Hier in de matrix lijkt het dat er voor je gezorgd wordt, maar in de wereld waar je vandaan komt wordt er helemaal niet voor je gezorgd.

Daar Ben je!

Daar ben je in volledige vrijheid!

In rust, in kalmte, alles is open. Je kunt tuineren, klussen, dingen maken, je kunt alles doen, je kunt reizen, er zit geen tijdsdruk op, bestaat daar niet en toch kun je alles gewoon doen zoals hier.

Lekker zwemmen. Precies hetzelfde. Alleen daar heb je dus die druk niet.

Maar daar is geen enkel godsbeeld, helemaal niets.

En daar is de wind dus weg, de storm, daar is het open.

Een leger van Bewuste Wezens

Dus het gaat hier echt over jou.

Dat is de hoofdboodschap.

Het gaat erom dat er iets is gebeurd met jou ergens, ooit waar dan ook wat zich tot op dit moment toont.

Tot op dit moment nu toont het zich dat er iets is gebeurd.

En daar draait dus ook de storm om voor mensen die die kracht uit zichZelf kunnen verwijderen, het bidden aan iets, het je richten aan iets, je overleveren aan iets, die mensen die zullen in die kaalheid, ja, zichZelf weer kunnen ervaren.

En er zij geen illusies over hoor vanuit de Grote Galactic Confederations over dat dat hele grote mensenmassa 's zijn die dat gaan doen, echt niet.

Maar er wordt wel sterk op vertrouwd dat er mensen zijn die dat zullen doen.

En de mensen die dat doen, die het eigen Hart weer ruimte geven, dat zullen ook de doorgevers van die Kracht in de mensen, die weer aanspringt in deze matrix. Dus alles valt en staat bij en volledig vrij van een godsbeeldbewustzijn.

En dan komen we in het BewustZijn van de Koninkrijken.

Heel eenvoudig, altijd aanwezig geweest, heel organisch, geen mystiek ook niet, helemaal niets.

Er zijn geen mystieke dingen.

Er zij geen spirituele dingen.

Wij zijn zelf degene die met eigen BewustZijn ons kunnen teleporteren, onsZelf als het ware fysiek kunnen teleporteren.

Op de plek waar je uit gaat dat lijkt alsof je daar verdwijnt, daar ophoudt te bestaan, je verhuist gewoon door de dimensies.

En dat wordt wel gezien als de grootste bedreiging door bepaalde intelligenties.

Dat er een leger van Bewuste Wezens is wat op elk vrij moment kan verschijnen en kan vetrekken via een bandbreedte die technisch gezien niet kan worden aangewezen, niet kan worden geduid, maar ook niet kan worden voorspeld.

Dus degene die reisde die werden niet tot bijna niet getroffen en degene die thuis waren wel! Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.

Dus we komen gewoon bij onsZelf uit.

In deze tijd waarin we leven waarin je ziet wat er allemaal aan de hand is, wat er wordt geprojecteerd, wat er wordt opgestart innerlijk in jeZelf, levensvreugde terug te halen dta je dat hier op aarde ook kunt doen, zoals we ook mensen horen praten over de mooie dingen die ze hier op aarde doen.

Ik vind het ook heel mooi om hier op aarde te zijn, ik vind wel iets maar ik vind het wel mooi, om de ontmoeting en ik voel ook dat we ruimte met elkaar creëren voor het leven.

Voor het echte leven.

Maar het is wel belangrijk, noodzakelijk, op een positieve manier te beseffen dat het gaat over iets in jouZelf.

En dan moet je dus heel scherp gaan kijken, wat er door je heen loopt, wat je denkt, wie er wat van je wil, wat er door je heen wordt gezet als belangrijk, als waardevol.

Dat je niet voor een ander leeft, maar dat je leeft voor jeZelf.

En pas op het momen dat je voor jeZelf leeft, dat je heel goed op je ZelfBewustZijn terug bent gekeerd, daar moet je Zijn.

Dat je ziet of jij denkt, wat er vanuit jou, niet vanuit of via een ander via jou, maar puur jij in de wereld wordt neergezet.

Het heeft heel lang geduurd om dit soort onderwerpen compleet helemaal los van een godsbeeld, in eerbied met het leven, in verbinding met jeZelf, in liefde naar de andere mensen toe, ook en juist naar de mensen toe die wel in bepaalde godsbeelden geloven, die elkaar in deze wereld allemaal proberen uit te roeien als ze er niet meer uit komen, om juist die energieën, om die ook te kunnen zien, die mensen liefde te geven, BewustZijn te geven, maar Zelf moet je helemaal schoon blijven.

13 bloedlagen deactiveren

Het is nog niet eerder op de aarde in deze dimensie gebeurd dat er mensen zijn die werkelijke spiritualiteitsloos zijn, helemaal zonder programma's van de matrix, zonder programma's van dit experiment, controlematrix en de vrije matrixen.

Dat isi in deze matrix nog niet eerder gebeurt dat mensen bij elkaar komen die echt finaal helemaal naar het nulpunt van zichZelf zijn gestapt.

Zo ontzettend moeilijk is het voor de biologische ewntiteiten, onze lichamen, om zonder een god te kunnen leven. Ook mede door de scriptschrijvers, die hebben dat natuurlijk voorzien, die hebben geschreven de dag dat jesus chistus niet meer wordt genoemd, dus de anti-christ al die programmeringen die erin zitten. Het is een hele grote stap voor de mensheid dat hier op de aarde lichamen zijn die al die spritualiteit, religies en godssystemen allemaal eruit hebben gehaald.

Dus het systeem, het lichaam komt vrij en dan gaan die 13 bloedlagen die worden ook gedeactiveerd in dat stuk. Er is nog nooit eerder gebeurd dat er mensen zijn in deze lichamen, biologische entiteiten die niet atheïstisch zijn, dus goddeloos of los van, bewust om het tegenovergestelde van god te zijn, maar om het gewoon helemaal niet te dragen, helemaal leeg te zijn en puur vanuit zichZelf het goed inbrengen, dus het zien en het inzien. Het is een kweekvijver. Deze werkelijkheid heeft zoveel betekenissen en functies door de langdurigheid van deze wereld hier, het is zo enorm groot. Dit loopt al honderden miljarden jaren deze dimensie op zich. Je kunt het Leven gewoon brengen. Je moet het alleen niet wensen, dat is iets anders.

M. vertelt over een boom in zijn tuin die dood is.

Ik ben naar die boom toegelopen zonder wens, twee takken vastgepakt, mijn ogen dicht gedaan, ik ben erbij gestaan en met mijn BewustZijn in mijn eigen lichaam, in mijn eigen hart via mijn handen naar die boom gegaan en naar de plekken, met mijn BewustZijn, niet via iets anders, door de hele boom heen om de levenspuls weer te brengen. En twee dagen kotm er alweer een heel zacht laag groen deeltje in de tak. Dat is niet omdat wij mystiek of spiritueel zijn, dat is gewoon wie we zijn. En dat moeten we gaan beseffen. Je moet het beseffen, dat is wie we Zijn! We zijn oneindig leven! Dus ook waar het leven even stagneert of dat noemen we hier dan dood, daar brengen we weer onsZelf in. Dat zijn de Goddelijke Krachten die niet goddelijk zijn maar menselijk in dit geval. Het is niet iets van mij hè. Dit is iets wat en wie we allemaal Zijn! En je kunt dat niet op eenzelfde manier doen dan de ander. Je doet het vanuit jeZelf. Het is niet een wens. Nee je geeft het, in het moment. Je zet het in het moment in. En daar gaat het. Het is een heel klein lichtcirkeltje. Dat is ook eigenlijk de eeuwige bloedbaan. Dat heb ik al een keertje benoemd dat in de wereld waar we vandaan komen hebben we geen hartslag. Dat heb je hier op aarde wel.

Op aarde is het hart een pomp, maar dat is niet zo.

Doordat we een hartslag hebben zijn we sterfelijk!

En waar we vandaan komen is een lus, een cyclus van energie die beweegt. Ook daar hebben we bloed alleen heel anders dan hier via organen.

Op de manier van organen wat we hier hebben, hebben we het Thuis weer heel anders.

Dat is een vrij van hartslag, beweging van informatie, want daar is het bloed ons BewustZijn.

En dat is een O, een Nul en ...zit hier??

Waarom ik het hier met jou over heb is om ons vermogen om het te kunnen zien, om het vermogen weer opnieuw extra te prikkelen.

Dit is niet een makkelijke boodschap voor, wij noemen dat hier buitenaardsen, sterker nog die boodschap uit de Vrije Werelden mag hier niet eens door hen gesproken worden omdat ze verantwoordelijk worden en in rebellie terecht komen.

Als je dit hier gaat zeggen als buitenaardse dan gebeuren er hele gekke dingen door. Je moet het van binnenuit zeggen.

Zij weten het allemaal.

Vraag: gaan deze lichamen die hartslag overnemen, zeg maar de niet hartslag...

M: dat kan, alles is hier mogelijk.

Deze werkelijkheid die we hier ervaren, overigens niet precies deze werkelijkheid want dit is een soort quarantaine toestand.

In deze realiteit waarin we nu leven komen we nooit meer terug.

Maar wat jij zegt ja dat is in heel veel werelden gebeurd.

Het is eigenlijk de bezette kracht die eruit gaat.

En het klopt ook want op het moment dat je overlijdt, vanuit hier gesproken dan, zoals het altijd ging en niet per se meer hoeft te gaan, stopt die hartslag en op dat moment ben je gelijk onsterfelijk!

Dus het is een hele andere??het is eigenlijk een levensstroomblokkade in frequentie en de hartslag zit er in om de trillingen te fabriceren via de hartslag, waardoor er vortexen ontstaan in het bloed, geometrieën, trillingen, dat zijn taalresonanties, die stromen door het bloed, die komen ook in de hersenen, die gaan overal doorheen door je hele lichaam, zit je hartslag erin om taal te kunnen inslaan en in te slaan en in te slaan.

Dat is heel geavanceerd.

En dat is om de Goddelijke Kracht van jouZelf het Scheppende Vermogen, je kale BewustZijn, wat zo diepgaand en normaal organisch is, om dat te maskeren.

Vraag: is dat dan dat ze die Nul een slag gedraaid hebben waardoor die een acht wordt, de leminscaat?

M: Ja zo kun je het ook zien, Ja, dan is dat de hartslag.

En een hartslag veroorzaakt ook een deling, een tweedeling in circuits, we noemen het hier het emotionele bewustzijn en het mentale bewustzijn, het denken en daar zit ook de hartslag tussenin.

Er zijn een heleboel mensen op de aarde die heel erg veel last hebben van hartkloppingen, een hartslag die overslaat, die niet regelmatig is, de hartslag die zoekt naar een ander ritme en eigenlijk is het hart op zoek naar een ritmeloos

bloedstroming.

Dus wie ben jij om deze grote storm waarin we zitten als mens van de aarde, wie ben jij dat je daar zo mee bezig bent?

Wie en wat is het dan?

Vraag: en waarom stoppen wij ons hart ...niet ?? en doen verder zoals het origineel bedoeld is?

M: dan kun je hier niet meer werken, op dit moment.

Je moet er op een gegeven moment doorheen zakken, door dit onderwerp, door het ijs heen zakken.

Dus niet theoretiseren in je hoofd, echt kijken van wat nu, heel zwart/wit, wat nu als in daad er geen God is?

Op geen enkele manier.

Dan blijf jij dus over.

Dan moet het, wat er ook gebeurt, moet het ook echt gebeuren vanuit jou!

En de kracht om iets vanuit jeZelf te doen, het net alsof je benen een tijdje hebben geslapen dat je ze niet voelt.

Maar de Kracht om iets vanuit jeZelf te doen en ook in te zetten en de effecten die daaruit voortkomen die zal zich exponentieel toenemen, zal veel ruimer worden als je daar ook volledig in bent én blijft!

En dan wordt die invloedkracht in het matrixveld ook veel groter.

Maar ik vraag het me af of je echt vrij bent van al die dingen.

En ik heb geen rechten, helemaal niets, ik spreek het gewoon zo uit omdat we toevallig bij elkaar zitten.

Wat is het beeld van jou van deze wereld waar je hier nu bent? W

at verbindt de wereld met elkaar?

Gewoon even gevoelsmatig vanuit het hart, theoretiseren vanuit het hart, mag ook hoofd hoor, alles kan hier natuurlijk.

Het opnieuw opzetten van een compleet ander veld, wat totaal los is van elke vorm van iets van buitenaf

Ruimte maken.

Deze twee mensen die op de kast staan getekend, geschilderd, die komen uit verschillende universa, sterrenwerelden en zij communiceren met elkaar.

Spreken ze nou met elkaar, is die verbinding er via iets, iets anders?

We hebben het over het opnieuw, eigenlijk het echt ontwerpen vanuit de gevoelskracht van binnenuit, ontwerpen van een compleet ander informatie- en bewustzijnsveld waarin wij leven.

Het opnieuw opzetten van een compleet ander veld, wat totaal los is van elke vorm van iets van buitenaf.

Dat was er al, dat is in elkaar geïmplodeerd, het grid.

Om dat weer op te zetten zonder god is elke vorm in je BewustZijn wat het een klein beetje probeert te beperken, het opnieuw opzetten daarvan, vraagt maximale aandacht.

Dat zijn eigenlijk hele dieptesessies in jeZelf.

Als wij het hebben over mensen die het hartstikke goed hebben met elkaar.

Een uitwisseling die we met elkaar hebben komt toch voort uit jou en mij en niet via een spirit etc?

Deze uitwisseling komt voort uit jou en mij en elke interventie daar tussenin wordt

gezien!

Alles wat daar verder doorheen loopt, van iets anders dan tussen jou en mij wat is dat?

Als we daar, eerst in onsZelf en dan met twee mensen en dan met drie mensen en dan met zes mensen, met twaalf mensen, eventje als voorbeeld, dan zul je zien dat er werkelijk kan worden beseft, vanuit je gevoel, dat wat je met elkaar uitwisselt dat dat er alleen maar kan zijn door de connectie met elkaar!

En dát is de Kracht.

Dát is de Kracht, de Force die bestaat, die vibreert doordat wezens pur hun aandacht op elkaar zetten.

Je kunt het ook geestelijk seksualiteit noemen.

Omdat het aandacht is en dát is de Oorsprong!

En vanuit dat stuk, daar komen wij vandaan, levn wij in een heel groot veld van verbondenheid, ja, en nou ga ik iets heel raars zeggen, in de wereld waar we vandaan komen, dan praat ik puur vanuit mijZelf, in de wereld waar ik vandaan kom kan ik totaal zonder enige vorm van aandacht op andere mensen verblijven. Er is geen interactie in het land waar ik vandaan kom, geen interactie en pure vrede.

Met volledige afwezigheid van god.

Dus de organische uitwisseling van BewustZijn naar BewustZijn, puur hè, met elkaar, echt geïnteresseerd zijn in elkaar echt, (kusgeluid) echt de kus geven aan de uniekheid naar elkaar toe, echt luisteren naar elkaar, je verbinden met de ander, dat stuk daar tussenin van wat er tussen jou en mij ontstaat, die frequentie, die energie die je met elkaar scheidt, die uitwisseling, dat is niet god dat zijn wij!

En die frequentie die we daar scheppen die is onafleuisterbaar, niets penetreert dat, niet kan daarin!!

En in die frequentie is ook alles mogelijk, maar dan moet je wel uit de storm blijven, want je komt in de storm terecht ogenblikkelijk als je ook maar enige toegift doet aan een vorm van een verbindingskracht die niet voortkomt uit jeZelf. Zo zwart/wit is het.

Dát is de Oorsprong waar we vandaan komen.

En kijk daarnaar alsjeblijft, als je het wilt voor jeZelf, kijk daar nog eens goed en herinner je je erfgoed.

Pak dat uitmaak het ruimer, maak het heel tastbaar voor jeZelf.

Dat is een heel tastbaar voorbeeld hè.

Wij zijn dus redelijk kleinschalig in ons fysieke observatie en aandachtspunt omdat onze lichamen door de invasiekrachten maar heel beperkt aandacht kunnen geven, want dan zegt het brein van "oh woeh ik moet slapen, ik kan niet meer, het lijkt wel alsof ik denk" nee het is niet alsof je denkt, het is dat dat lichaam dat nog niet helemaal volledig kan.

Dus wie het wel kan dat ben jij!

Jij kan het wel.

Dus je leert het lichaam opnieuw in wat jij wel kan maar het lichaam nog niet.

Dat je wél je aandacht op 10 mensen kunt zetten en wél op 8 miljard mensen kunt zetten en wél op 100 mensen kunt zetten.

Dát zijn de oude boodschappen.

Daarin zijn, als er interesse genoemd mag worden, zijn de coalitiegroepen van de mens in geïnteresseerd.

Het Zelfscheppende vermogen, verbinding leggen tussen elkaar via ons en niet via iets anders.

En ook niet via de natuur.

Het is heel mooi om in de natuur te zijn, via de natuur kun je veel makkelijker jeZelf voelen, maar als er geen natuur is en je staat bij TataSteel bij de hoogovens in de rook dan kunnen wij ook met z'n tweeën één op één contact leggen.

Laat je niet bedotten dat de omgeving ook maar enige vorm een soort voorwaarde schept om te kunnen voelen.

En zo ontstaan er constant weer oude praradigma terug. Wij zijn het.

Jij bent het!

Wij zijn in staat met elkaar om die bandbreedte, om die frequentie van aandacht op elkaar te scheppen.

En wat er gebeurt boem daar gaat het veld aan, whoem!

Dat scheppen wij, dat is een unieke ruimte, een unieke vrije zone die wij scheppen! En daar heeft geen één god wat in te zoeken.

En waarom niet omdat wij het Zelf zijn!

Opmerking: als er een scherm tussen zit dan kan dat ook.

M: Ja het gaat eigenlijk door alles heen.

Er is eigenlijk niets wat dat kan verstoren en als je daarover gaat kijken van wat het einde is van de storm die tussen jou en mij woedt, die tussen jou en andere mensen woedt, die tussen de mensheid woedt, dan moet je niet naar andere mensen gaan wijzen, maar dan moet je naar jeZelf wijzen!

Dan moet je zeggen van "oké, ik ga hiermee bezig, ik zet mijZelf op de rails in mijZelf met mijn voeten in mijn eigen hart, ik ga mijZelf openen"

En dan zul je ook zien dat wat jij zegt er is geen andere realiteit dan de Oorspronkelijke werkelijkheden, er is geen andere realiteit die daarin kan bestaan.

Hoor je het?

Weet je dat twee mensen als die volledig goddeloos zijn en in totale aandacht verkeren van het leven en het hart echt helemaal in zichZelf helemaal voelen en ook de liefde voor de ander voelen stormen, ongeacht wat de ander allemaal gedaan heeft, dat doet er allemaal helemaal niet toe, als het allemaal al ooit waar is wat er allemaal gebeurd is.

Kletsboek!

Allemaal programma's!

Als twee mensen hun aandacht op elkaar richten, waar je ook op de aarde bent dan is die verbinding voldoende om de hele aarde volledig helemaal compleet te bevoorraden van de trilling van wie die twee mensen zijn.

Ja en daarom worden we tegen elkaar uitgespeeld.

En dat moet gewoon stoppen.

En wij kunnen dat niet zomaar stoppen in de wereld maar we kunnen wel de boodschap van wat echte SchepperKracht is die kunnen we laten zien door met elkaar op de juiste manier om te gaan.

Het is verpletterend voor de mensheid in deze wereld om in contact te komen met beschavingen van elders, die pure liefde zijn, pure liefde.

Je ruikt gewoon de vruchten van weldaad om hen heen.

Zoveel natuurkracht is er om hen heen.

In en om hen heen!

En het zal verpletterend zijn om deze prachtige mooie mensen en niet menselijke wezens om die te horen vertellen dat god niet bestaat.

Het zal voor het merendeel van de aarde, waarin we nu zitten, is het een onacceptabele boodschap.

Onacceptabel.

En daarom ben jij hier.

Jij bent hier in de wereld om dat in jeZelf terug te halen, om wakker te worden, en ook om jeZelf wakker te houden, dat is de grootste opdracht.

Wakker worden is één maar wakker blijven is twee.

En geen compromis als je 100% wakker bent en je kunt eigenlijk helemaal niets meer met spiritualiteit, maar pure verbondenheid is terug in jou met jeZelf en met de mensen en de wereld waar je mee leeft, de dieren en alles wat er is, iemand die voorbijrijdt, maakt niet uit, iedereen is goed.

Iedereen is een goed mens, ook al hebben ze afschuwelijke daden gedaan. Ieder mens is in de Kern goed.

Dan zul je zien waartoe je in staat bent en hoe belangrijk het is.

Het is echt enorm.

Opmerking: Je hoeft ook een ander niet te kennen.

M: Nee, totaal niet.

Dat is ook iets heel aparts eigenlijk hè dat je elkaar moet leren kennen.

In de wereld waar wij vandaan komen daar ken je ook heel veel mensen niet maar op het moment dat je elkaar ontmoet zie je alles van elkaar.

Alles.

Behalve de dingen die je voor jeZelf houdt, om een bepaalde reden, wat nooit een geheim is want dat bestaat daar niet.

Je leest elkaar.

Het is gewoon het weten, je informeert elkaar, je zegt waar het op staat en je laat het ook gewoon zien.

Mensen weten ogenblikkelijk wie en wat je bent!

En daar hoeft je elkaar helemaal niet te leren kennen.

Hier ook niet.

Moet je voorstellen dat ik jou moet leren kennen dan ga ik al die nare dingen ontmoeten, jee, jij van mij niet want die heb ik niet...ik ben

helemaal perfect, ik heb geen fouten, ik ben hartstikke aardig en leuk...

Nou daar zitten we met elkaar in, dat is onze uitdaging en dat mogen we feitelijk gewoon toepassen.

Dus los, alles los en de passie en de Kracht van het Leven aanzetten en ...??

Doe je dingen met elkaar samen, dan doe het echt, echt, niet voor de helft, niet voor 90%.

Het is wel mooi hoor om het voor 90% te doen, een mooie opmaat naar 100%...maar het vraagt het allerdiepste van onsZelf en dát is de taal van Oorsprong. En dat zorgt ook dat de storm gaat liggen.

En je ziet in de tijd waarin we nu zijn zie je dat er heel veel mensen door de grote dreigingen die er worden opgeroepen, door de grote angsten die er worden opgeroepen, dat er heel veel mensen zich weer opnieuw via een buiten zichZelf zijnde kracht weer verbinden, toch uit een vorm van angst

en ook een vorm van verbondenheid met elkaar, via een bepaalde bandbreedte weer opnieuw via die kracht zich verbinden.

En wat is nou de doelstelling erachter, gewoon dat jij uitstaat!

Zo simple is het.

En als je het omdraait je kunt volledig aan staan.

En dat is wat we aan het doen zijn.

We zijn hier op de aarde een sterrenproject aan het openen en daar zijn we allemaal in nodig.

Een organisch programma, een organische gebeurtenis binnen een programma.

En dat is een hele eerbare taak.

Dat je aan gaat, dat je het ziet en het gewoon weer weet en dát ook gewoon te leven.

En dat kan op heel veel manieren.

Invloedkracht zonder Macht is enorm

Via machtige posities om elke mogelijke manier willen voorkomen dat je met ze in contact treedt.

Want als jij in contact treedt met mensen die behoorlijke macht hebben verworven, machtige functies hebben, als jij jeZelf in verbinding stelt die mens en je gaat niet denken aan die deur met die plakkertjes (het verhaal over de deur die hard dichtviel), maar je gaat echt rechtstreeks op je gevoel af en in connectie met die persoon, dan is alleen al de verbinding van jouw kant naar die persoon is al een enorme uitwerking op de ander, het is een soort prikkeling om, want die mensen gaan het voelen, die mensen voelen dat er iets gebeurt.

Dat kun je voelen.

Zij kunnen voelen dat jij iemand anders bent dan al die andere mensen.

Dat komt door je aandacht.

En dat kunnen die mensen in hun harten gaan voelen.

En daardoor springen ze aan, daardoor gaat het draaien.

En dat is zo ontzettend belangrijk dat we beseffen wij zijn het, je bent het Zelf!

We moeten dus ook juist in contact.

Juist in contact.

Juist in contact.

Niet afbranden andere mensen die hele lastige en vervelende dingen hebben gedaan en ook doen, maar in contact.

En dan maar eenzijdig je eigen aandacht opstarten en die verbinding vanuit jouw kant wordt opgestart.

En die wordt via jouw BewustZijn wel, via de navigatie van je eigen BewustZijn, wordt die wel neergelegd bij de ander.

En als de ander dan helemaal met jou geen gesprek wil, helemaal niets, dan heb je die toxch bij de ander neergelegd en dan kan het zijn dat die ander niet met jou in gesprek wil maar in een volgend gesprek met iemand anders waar hij of zij wel mee in gesprek wil dat dáár ineens jouw bijdrage, aanwezigheid in één keer in aanspringt.

En dat is waarom ik net toen zei van het wel en niet waar dat je ergens niet over gaat, want de invloedkracht zonder macht, die is enorm!

En dat zonder enige vorm van god.

En dat is waarom we verblindt zijn gemaakt.

We zijn veblind door allerlei gebeurtenissen en door geschriften en door boeken etc, ga zo maar door.

Er zijn zoveel processen die er omheen draaien die ons iedere keer weer opnieuw in die boeken laten kijken.

Ik heb gezien in de afgelopen 4 jaar hoeveel mensen die ik hier heb mogen ontmoeten die na de coronaperiode weer opnieuw zijn ingelijfd geraakt door spirituele systemen.

En jeZelf schoonhouden is een grote job.

En dat is waar het met elkaar over moeten hebben.

En dat is de hoge menselijke intelligentie.

Ik noem bewust even het woord hoge omdat je stijgt er uit weg.

En dán gaan we in gesprek met elkaar!

Dañ gaan we in gesprek, want dan zetten we het ook met elkaar neer.

Met elkaar, iedereen, samen, met elkaar.

Het is hier een wirwar.

Wij zijn BewustZijnsmobilisors

Zoals ieder mens ook niet één activiteit hoeft uit te voeren.

Sommige mensen weten dat en sommige nog niet van zichZelf.

En ik weet dat wel.

En dat is een hele lastige job.

Dat is het eigenlijk niet als je er schoon naar kunt kijken.

Dat is wat we doen.

Wij zijn en dan praat ik gelijk over ons allemaal, wij zijn BewustZijnsmobilisors!

En meer dan dat kan het ook niet zijn omdat ieder mens het eigen gevoelsveld ook vrij moet houden om het uit te voeren wat past bij jou.

Het is een hele niet rechte weg eigenlijk, voor mij ook.

Het is voor mij een rechte weg voor mijZelf, maar het is een hele kronkelende weg omdat ja ik praat en ik zeg mijn dingen die niet per se van mij zijn in de vorm omdat het gewoon een milde uitleg is, een benadering, maar het is een kronkelweg omdat ieder uniekheid van ieder mens, ook van jou, helemaal intact moet blijven.

En niet door mij moet worden ingevuld.

En dat doe ik ook niet.

Het kan soms weleens zo zijn.

Het kan door wantrouwen en allerlei andere dingen zo zijn dat het er anders uitziet maar het is niet zo.

Daar sta ik ook voor.

Maar als zelf de ervaring hebt om mensen iets met je BewustZijn toe te werpen en dat vertalen met woorden dan kun je al voelen wat de inspanningen zijn ervan.

En dat doe ik ook.

Maar het merendeel van mijn werk ligt niet hier.

Nee, maar nu doe ik dit hier ook.

En ik doe dit met volledige inzet en liefde voor wie we zijn, voor ieder mens en soms krijgt iemand een pak op z'n sodemieter van me.

Die ik niet geef, helemaal niet, maar die weleens zo kan voelen.

Dat is niet wat ik beoog, ook niet wat ik wil.

Maar ik heb ook weleens een pak op mijn sodemieter gehad, nou dat was best wel prettig, gewoon om wakker geschud te worden op bepaalde momenten.

En dat is helemaal niet zo dat ik dat doe omdat ik die taak heb of omdat ik dat zou

moeten doen omdat ik beslis dat de ander wakker moet worden.

Ik doe alleen maar wie ik ben.

En daar kunnen dingen in gebeuren en daar kun je met elkaar over praten, met elkaar...

Voor mij gaat het puur om elkaar te ontmoeten niet in een bandbreedte van daar is het aangenaam, maar om elkaar te ontmoeten in het gehele spectrum, volledig.

Dus juist ook binnen de andere dingen die misschien niet prettig zijn.

En als je dat niet wil ja dan moet je maken dat je wegkomt.

Niet naar mij toe maar uit de beweging waar je dan zelf in zit.

En ik kan het over mijZelf zeggen ik weet gewoon heel veel.

Ik weet echt heel erg veel van matrix.

En dat is ook de reden waarom ik niet zo ontzettend veel over de Oriongroepen spreek en over de grote mindcontrolsystemen.

Want er zijn al mensen die dat al doen en dat is ook mooi want het geeft allemaal extra info en dat is ook nodig, niks verkeerd over, maar ik doe puur dit, het niet bij jeZelf weg door dingen per se te moeten snappen, maar juist doorzien, doorvoelen en dicht bij jeZelf komen en al die dingen er omheen juist minder groot maken.

Ik praat bewust niet zo veel over de matrixen exact.

Want als ik daar over ga praten ga ik hele andere dingen zeggen als wat andere mensen zeggen.

En dan kon nog weleens tot hele grote vervelende omkering leiden binnen het hele proces waar het werkelijk over gaat en dat is dat we ons eigen vermogen terughalen.

Dan komen er een hoop termen te vervallen en dan komt er een hoop schokkende en onthutsende informatie naar boven.

Want zo zit het wel in elkaar.

Er gaan echt hele grote dingen gebeuren.

En de noodzaak om jeZelf weer ruimte geven en je te verbinden met jeZelf en het leven die is niet klein!

Die is helemaal niet klein!

En ik weet niet of mensen daar allemaal, ik weet niet of jij het leuk vindt om dat te horen. Ik ga het ook niet uittesten.

Misschien ga ik het weleens zeggen.

Maar misschien wel op een hele andere manier.

Dus ja.

Grote boodschappen kunnen vaak in een wereld waarin wij nu leven, grote onthutsende boodschappen, die kunnen vaak alleen worden aanvaard als er ook Eigen Kracht is!

Dus geen afhankelijkheid van iets anders. en dat is precies voor mijZelf, vanuit wie ik ben, heel erg in balans tracht te brengen op mijn manier hoe ik functioneer.

Ik heb ook een verantwoordelijkheid, kijk iedereen is verantwoordelijk voor zichZelf maar de dingen die jij tegen mij zegt daar heb jij verantwoordelijkheid bij hoe ik mij daarbij ga voelen, terwijl het eigenlijk toch mijn manier is van hoe ik het oppak, maar de manier hoe het gezegd wordt en wat erachter zit nou dat komt wel bij jou vandaan.

Dat is andersom ook zo.

Dat ik ook verantwoordelijk bent voor mijZelf in hoe ik informatie naar buiten breng, wat misschien wel dieper ontwrichtend is dan dat het iets toevoegt.

En daarom kijk ik naar de innerlijke balansmeter van moeilijke zaken voor het

bewustzijn van hier moeten ook door het eigen BewustZijn kunnen worden geabsorbeerd. En het kan zijn dat het je heel snel naar god terugstuurt.

Dat is Bewustzijnmobilisator.

Zoiets, meer is het niet.

Eigenlijk heel eenvoudig.

En daar geef ik een aantal informatie en oefeningen in mee.

En als je ze toepast zul je merken, als je vrij bent van elk aankleefsel van een godsbeeld, zul je merken dat als je dat inzet, ook als je dat samen met iemand anders doet, waar die connectie tussen jouw beiden echt heel goed is, zul je merken wat een exponentiële kracht daarvan is en hoe de werkelijkheid letterlijk reageert, echt compleet anders reageert, hoe de materie erop reageert, hoe landplaten erop reageren, hoe werelddelen verschuiven.

Je zult je versteld staan.

Er speelt zo ontzettend veel mee.

Eigenlijk zijn wij kleine miertjes, we zijn hele grote wezens, we zijn miertjes in dit Experiment.

Er speelt zo ontzettend veel mee in het experiment, in dit unversum.

Wat ook een mogelijkheid is dat is dat, en dat wordt ook beschreven in bepaalde boeken, dat het trompetgeschal, wat een wegtrekking is van electromagnetische krachtvelden die geplaatst zijn om een deel van Tarra, de Oorspronkelijke aarde, dat die magneetvelden worden uitgeschakeld, dat ze worden opgeruimd.

En dat betekent dan dat onze dimensie waarin we leven zich onmiddellijk vervoegt tot Tarra, de grote aarde.

En dat je ook direct in vrijheid bent.

En dat je ook direct van de programma's af bent, van hoe lichaam functioneert. Ogenblikkelijk wordt het hele electromagnetische spectrum die schijven zijn, die trillingsvelden waar wij in zitten, dat is eigenlijk een soort koepel, een soort projectiesysteem van het archontische hoofdras, dat zijn de draconische krachten, die door de Archontische intelligentie bezet zijn.

Het is dus een mogelijkheid dat die opgeheven wordt.

Dat is ook een mogelijkheid.

En dan zijn we in één klap in soort surrealistische toestand, want dan blijkt de aarde in één keer honderden keren groter te zijn en dat de landgrenzen niet meer stoppen, de aarde niet meer stopt bij de ronding die we nu zien, maar dat het gewoon een lap grond blijkt te zijn in Tarra.

Dat is ook een mogelijkheid.

En dat is in andere werelden ook gebeurd.

Dat is het trompetgeschal, de geluiden die er zijn die als trompetgeschal klinken, dat is het beëindigen van grote electromagnetische velden.

En dat zijn controlerasters, dat zijn projectiesystemen die op Tarra zijn geplaatst, in bepaalde lokaties waarbij de val van het menselijk ras en ook allerlei andere werelden, een soort van bezigheidsomgeving werd gecreëerd om hen die de Goden zijn van Oorsprong te laten denken dat ze moeten leren in een proces die door hen werd geschreven die ons uit onze vrijheid willen houden omdat we niet mogen scheppen.

Hier ligt ook een enorm embargo op om hierover te praten.

Maar als dit opengaat dan zul je vanuit dit moment waar je nu zit bij het

verdwijnen van het electromagnetisch veld zul je onmiddellijk onsterfelijk zijn. Hier.

Vraag: Is het een aanname dat het zou gebeuren na scheiding der geesten? Dat is een gnostieke term voor iets jij een aantal weken geleden hebt aangehaald, dat er een mogelijkheid is of dat het ging gebeuren, ik weet niet hoe je dat zei dat er een gebeurtenis komt waarbij mensen n.a.v de frequentie die ze leven, dat is mijn vertaling, dat zijn niet jouw woorden, gescheiden worden. Dat je de anderen niet meer kunt zien, dat sommige groepen vertrekken en dat frequenties waarin mensen leven eigenlijk onverenigbaar zijn. En als jij zegt dat het kan dat de grenzen tusschen deze wereld en Terra Gaia opgeheven worden, wat bij mij dan gelijk naar boven komt is de reden waarom andere beschavingen hier niet komen omdat het te gevaarlijk is, dat die dan acuut een gevaar zou voor Terra Gaia vandaar dat ik dan de aanname heb dat het dan moet gebeuren na de scheiding der geesten.

M: Het is ook maar één van de mogelijkheden.

Vraag: maar hoe rijm je het dan dat als iedereen ertoe doet hoe kan je dat dan scheiden?

M: Dat doe jij niet.

Dat is niet wat het is.

Dat zijn metingen vanuit hier.

De afrastering van een bepaalde zone van Tarra, vanuit de val van Tarra, van de aarde, de afrastering daarvan, als je eenmaal daarin terechtkomt en dat is in het verleden ook gebeurt dat er beschadigingen in die afrastering in die frequentie terechtkwamen en dat ze vervolgens zelf in die frequentie terechtkwamen, de aarde niet meer zagen, dus dat deel van Tarra niet meer zagen als een lap grond, maar terwijl ze erin kwamen dat de holografie van het Archontische systeem dat onmiddellijk als een aarde liet zien.

En daar zijn o.a. de Annunakiwezens, de nazaten ervan, de farao's die na vele duizenden jaren nog achterbleven, maar in bewustzijn zich teleporteren ze maar waar in de pyramide complexen in de hele wereld gebruikt werden om electromagnetische, het zijn niet electromagnetische het zijn hele andere frequenties. maar ik noem het electromagnetische trillingsvelden veroorzaakten, resonantievelden, waardoor ze uit dat veld konden.

Ik wens je een hele mooie reis naar huis en dat je goed kijkt wat het onderzoek voor jeZelf moet zijn.

Als we het hebben over de Scheppende Kracht in jou.

Jouw liefde.

Vraag je nou eens gewoon heel eenvoudig af wat is het voor iets bijzonders dat ik kan voelen waar ik verbinding mee leg.

Wat is dat toch?

Dat punt dat moeten we te pakken krijgen!

Dat is ook belangrijk voor het grote aardse project, het interstellair project wat we hier op de aarde neer gaan zetten.

Daar moet echt volledige vrijheid voor JeZelf in worden behaald.

We hoeven niet altijd precies concreet te weten wat onze missie is, maar als je wat meer gaat doorvragen aan elkaar, ieder mens kan het terughalen wat het gevoel is van je echte missie. Dan komen we er echt wel doorheen.
