

## **20250323-MvS-2-3-Buitenaards-contact-en-aanwezigheid-Norg-11apr2025-12<sup>e</sup>**

23 mrt 2025 Norg

### **20250323-MvS-1-2-buitenaards-contact-en-aanwezigheid-2-3-Norg met Martijn van Staveren**

Heel hartelijk welkom vandaag hier in Norg. Fijn dat ik hier mag zijn bij jullie organisatie, stichting Innerlijk Besef. Ja, inderdaad een hele bijzondere ruimte. Lekker open. Niet zo afgesloten door allemaal dichte muren, maar ja, heel leuk. Heel toegankelijk allemaal. Ja, we gaan het vandaag nogal over een hele grote, heel groot onderwerp hebben met elkaar. En ik wil daar gelijk bij zeggen, mijn naam is Martijn en ik weet het niet beter dan jij. Ik vertel hier alleen wat ik nu te vertellen heb op de manier zoals ik dat nu kan doen. En ieder mens die hier aanwezig is, die leeft, jij, op de eigen manier en volgt ook daarin het eigen pad. Het enige wat ik doe is ook andere paden aanwijzen, door middel van een stukje te vertellen over mezelf. De lezing die ik daar in 2013 voor heb geschreven, die is eigenlijk in eerste instantie gewoon puur bedoeld, als ik dat zo mag zeggen, bedoelt om reacties in ieder mens te laten ontstaan. Dat is niet iets wat ik beoog, dat er iets positiefs of iets neutraals of iets negatiefs zou moeten gebeuren. Maar ik spreek over onderwerpen die jij ook kent, op mijn manier, zodat er binnen de lezingen ook op verschillende niveaus binnenin jouw reacties kunnen plaatsvinden. Dus dat kan in een vorm van vraag zijn, maar het kan ook zijn dat bepaalde gevoelens worden getriggerd, dat je iets helemaal niet leuk vindt wat ik bijvoorbeeld zeg. Er kunnen gevoelens of gedacht zijn van wantrouwen. Het onderwerp is zo groot, maar er kunnen ook gevoelens zijn van diepe verbondenheid, liefde en warmte en dus ook vertrouwen in wat ik vertel. Het is aan jou. Ik weet waar ik voor sta en waarom ik doe wat ik doe, maar ik spreek wel heel gemêleerd. En ik wil dat ook hardop uitspreken, zodat ik niet hier sta als een persoon die met een één boodschap komt van licht en liefde. Of als een persoon die hier komt met een boodschap van "we zitten zwaar in de problemen". Dus alles bij elkaar, door elkaar heen, dat alles geopend is en dat iedereen de bevoegdheid zelf heeft om te denken en te voelen wat er gezegd kan worden, wat er ook gereageerd kan worden in jezelf. En daar zijn de lezingen in 2013 eigenlijk op geschreven, omdat er nogal wat te openen is in, laat ik zeggen, het aarde gebonden stuk mens wie we hier lijken te zijn. We zijn behoorlijk opgeleid in allerlei denk- en gevoelsniveaus. En dat houdt ook in dat we nogal de neiging hebben, ook als we dat niet zouden willen, en ook helemaal niet willen erkennen, dat we best wel de neiging hebben ons vast te houden eigenlijk aan de ingeleide modellen in onszelf. Daar gaat deze dag ook over, deze lezing, die een dag op zich is. Ja, wie ben ik eigenlijk? Wie ben jij? Wat is dit voor een wereld? Nou, ik spreek over dit onderwerp niet omdat het over buitenaardse gaat. Ik spreek over grote coalities waar de mensheid, ook van deze wereld, van origine, ook vanuit deze wereld, een onderdeel van is. En die coalities waar wij een onderdeel van zijn, die lijken spoorslag verdwenen te zijn, hoewel wij op deze aarde allemaal wel heel veel signalen naar ons toe krijgen dat dat niet zo is. Dus er wordt flink aan de deur geklopt. Bij iedereen, bij jou, bij mij, bij ons allemaal, op de hele aarde wordt er flink aan de deur geklopt, maar de handgrepen die je jezelf hebt aangeleerd of die

je hebt aangegeven gekregen door andere mensen, maken het heel vaak zo dat er wel geklopt wordt, maar dat de betekenis die de kloppartij van de coalities die de mensheid te willen is, dat de kloppartij niet gehoord wordt in de waarde en intentie van wat er nou eigenlijk wordt overgeseind. Dus ik heb het hier ook vandaag over van wie ben ik? Ben ik in staat om anders naar mezelf te kijken? Ben ik in staat om voorbij de derde dimensie, de derde aangeleerd persoonlijkheid te kijken? En durf ik ook in niveaus te kijken en te voelen waarin werkzaamheden zijn die als ik daarin ga mijn hele leven compleet, compleet [beëindig?].

Nou dan ben ik heel blij om daar met elkaar over te spreken en volgende week dan hebben we het dus over dit onderdeel "de vergeten neurologische kwantum invasie". Nou ik vind het heel belangrijk om dat wel te benoemen ik heb vorige keer al verteld en er zijn een aantal mensen er nu niet bij. Overigens het deel 1 is eigenlijk altijd een soort filter. Dat filtert niet iets goeds en het filtert ook niet iets fout. Maar het haalt primaire karakterprofielen van mensen naar voren toe of er iets gehoord kan worden of niet, of dat moet worden afgesloten, of omdat het te simpel is of omdat het moeilijk is. Ja, voor vandaag, ik heb dat vorige keer ook verteld en dat vertel ik eigenlijk altijd, waar ik het over heb, is niet iets bijzonders. Eigenlijk weet iedereen het wel. Dus ik sta hier ook helemaal niet als een bijzonder iemand. Iedereen weet wat er aan de hand is. Maar om dat een vorm te kunnen geven en het niet buiten jezelf te plaatsen, als kijk dit is wat de wereld allemaal overkomt, moet je het ook echt in jezelf kunnen herkennen. Je moet zien waar je karakter op gebaseerd is. Je moet ook zien dat jij in staat bent om je karakter te openen. En daar een andere, eigenlijk de echte, originele identiteit van jezelf tevoorschijn te halen. Het vraagt echt alles. En niet voor de helft, maar alles. Ik ben iemand ik ga voor alles, dat is waar ik voor sta. En ik doe het niet allemaal even goed, maar dat is wel waar ik voor sta. En als we vanuit het alles hier aanwezig kunnen zijn, dan krijgen we ook echt die slagvaardigheid. Wat we allemaal van binnen eigenlijk voelen, wat we allemaal ook nodig hebben in deze wereld. Maar wat ik vertel, dat is iets zwaar bevochten. Er mag eigenlijk niet over gesproken worden, en toch moet er over gesproken worden. Ik heb het ook over dat waar jij in jouw leven altijd in wordt beperkt. Of waarin de pogingen worden ondernomen om je precies op het juiste moment af te wilden, af te milden en af te serveren, rot woord misschien, maar af te serveren in wie je werkelijk bent en wat je werkelijk voelt. Het gaat erom dat als je precies op dat ene spoor zit waarvan jij voelt, dit is het. En dat kan voor een ander wel helemaal niet waar zijn, maar voor jou is dat dan, in mijn voorbeeld, wel waar. Dat je voelt, dit is het, hier gaat het om. En dan gebeurt er iets in jouw realiteit dat je achteraf, en misschien zelfs op hetzelfde moment, al denkt van wat is dit? Hoe kan dit nou nu juist gebeuren, waardoor ik zo van het spoor afgeduwd word en eigenlijk met dingen beziggehouden wordt? En ik kan ook niet anders want het is zo belangrijk, ik moet daar mee bezig en dat is dus wat ik allemaal benoem, dat is het verbod. Er is een verbod over de mensheid uitgerold dat ze wel zichzelf mag openen, ze mag zichzelf ook verruimen, ze mag ook buiten de kaders kijken, ze mag ook door de spiritualiteit heen reizen, maar er zijn zones daar mag je het niet over hebben. Dat is precies waar ik het heb dat maakt leven allemaal best wel zwaar zo nu en pittig. Maar ook heel mooi. Ik hoop dat jij een bondgenoot van mij wilt zijn, dat je me wilt steunen, ik steun jou ook, dat je mij steunt in mijn missie en in de dingen die ik hier op aarde doe omdat ik kan het ook niet alleen. Ik hoop dat je dat ook kunt doen als je het niet met mij eens bent of als je misschien nu of in de mogelijke



toekomst of iets wat er al gebeurd is dat je dat verbod wat je hebt projecteert naar mij ook eraf kunt halen. Want wat we nodig hebben is finale vrijheid van spreken, finale vrijheid van het voelend-spreken en dat we dus ook in zones terecht komen waar op dit moment de hele globale situatie waar we nu mee te maken hebben, dat we dat daarin kunnen verbinden dat we kunnen zien wat de verbindingen zijn tussen wat er hier besproken moet worden door de mensen onderling en her-INNERd moet worden, waar niet over gesproken mag worden, maar wat wel gebeurt, dat we kunnen zien dat er verbindingen zijn tussen dit grote onderwerp en de situatie waar de aarde op dit moment nu in verkeert. Dat is een heel groot onderwerp. Je kunt over ufo's spreken, je kunt over drones spreken, waar heel veel mensen het over hebben, over remote viewing, maar de misleiding is zo ontzettend groot, er wordt zo ontzettend veel informatie losgegooid, als je aan een YouTube kanaal zit, en je zou bijna kunnen zeggen, nou haal het infuus er maar af, want alle boodschappen die jou dienen om niet te zien waar het over gaat, die zijn er. Dus de kernvraag is, wie ben jij dat het leven dat jij leeft zich zo voortbeweegt zoals het nu gaat? En ik wijs er niet op een negatieve manier naar, want het kan heel mooi zijn op dit moment, maar wie ben jij eigenlijk? Dat is de hamvraag. En als we het daar eens met elkaar over kunnen hebben, dan zijn we al een paar straten verder. Ik heb het in de vorige lezing, eigenlijk bijeenkomsten, heb ik het niet zo uitvoerig gehad over allerlei verschillende intelligentie vormen. Maar daar wil ik toch iets over zeggen.

Gedurende dat ik hier ben in deze wereld, kijk ik naar de wereld zoals ik, zoals ik ben. Niet zoals Martijn is opgeleid, ik heb mij weten te behouden, dus vanuit dat stuk kan ik hier ook kijken. Ik heb in mijn hele leven hier op de aarde contact met allerlei andere levensvormen. Die contacten vinden plaats met die levensvormen zoals wij hier met elkaar zitten. Dat gebeurt niet via een droom, het gebeurt niet via channelings, het gebeurt open en wel zoals wij hier met elkaar zitten, rechtstreeks. Dit moet gewoon uitgesproken worden, omdat er heel veel werk is verricht om mensen die in hun eigen harten-kracht komen, die zich verbinden met al die grotere werkelijkheden, om die in de leiding te houden van een gedachteveld dat contact met coalities uit andere werelden, menselijke, koninklijke coalities of niet-menselijke beschavingen, dat dat allemaal, zeg maar, buiten deze dimensie plaatsvindt. Dus, met andere woorden, wij moeten onszelf verheffen naar een hogere trilling, naar een hogere liefdeskracht, voordat wij in contact kunnen komen met die andere intelligenties, die zich dus niet openlijk en fysiek tonen zoals wij hier onder elkaar zitten. Dat benoem ik hier, dat dat dus niet zo is. Wat ik hier benoem, is dat het voor ieder mens volledig mogelijk is om open in contact te treden. En ik houd het in eerste instantie altijd bij mensen, mensen zoals jij en ik, open in contact te komen, fysiek uit andere werelden, uit andere werkelijkheden. Dus uit andere sterrenwerelden kun je dat noemen, of van andere planeten, dat zijn de zienswijzen die wij daaraan hebben gegeven. Maar het zijn eigenlijk visitaties uit andere realiteiten. Die lopen hier dwars doorheen. En ieder mens, dus jij, ieder mens is in staat om in contact te komen rechtstreeks met deze mensen. Daar hoeft je niet een opleiding voor te volgen. Daar hoeft je ook niet een heel hoog spiritueel bewustzijn voor te krijgen. Ik zou hem graag willen omdraaien in het kader van de vraag van wie ben jij, wie ben ik eigenlijk daadwerkelijk. Het meest noodzakelijk is dat we finaal afscheid nemen van elk spiritueel model. Ik heb in mijn bestaan, even een korte terugblik, vooral in mijn kindertijd heel ontzettend

veel tegenwerking gehad. Zeer veel tegenwerking gehad om te spreken in de taal die ik ben. Ik ben er ook zeker van dat ik dat gewoon kan. Ik ben ook opgewassen en bestand tegen kritiek en commentaren. Ik vind dat niet altijd even leuk. Daar ben ik ook uiteraard eerlijk in. Zoals ik alles gewoon zeg. Als ik iets niet zeg, dat ik beter niets kan zeggen als dat ik een oneerlijke reactie ga geven. Dus als ik iets niet zeg, dan heb ik daar vaak een reden voor. Eigenlijk altijd. Maar wat er aan de hand is, is dat er eigenlijk in dit vraagstuk van "wie ben ik". Ik heb het over jou, even voor de helderheid. Wie ben ik werkelijk? Dat is zo'n enorme openbaring. En dat is nog veel groter, nog veel groter dan dat het aardse verstand en spirituele emotie kan bevatten. Dus ik heb in mijn leven, vooral in mijn kindertijd, eigenlijk alles meegemaakt, ik wist wie ze zijn en waarom ze zijn gekomen, om getraumatiseerd te raken. Dus ik heb een enorm pak op mijn donder gehad als aardse mens, als jongetje, klein. In de hoop, in de veronderstelling, dat ik zo zwaar beschadigd zou worden, dat ik het zou opgeven. Ik weet daardoor, ik zet mezelf graag naast je neer, ik weet daardoor, door wat ik allemaal heb meegemaakt, op aardsniveau, wat traumatiek is, wat pijn is, wat verdriet is, en onmacht, wat boosheid is, wat verlies is, ongemakkelijk te worden, en tegen je zin in, tegen mijn zin in te worden meegenomen en onderworpen te worden. Niet alleen in deze dimensie, maar ook in andere realiteiten, aan grote onderzoeken. Om bekeken te worden door honderden anderen die de macht hebben over mij. Dat is wat er is gebeurd. Daar heb ik vorige keer over gesproken. Ik vind het heel erg belangrijk om daarover te spreken. In een notendop weliswaar. Omdat dat de vraag rechtvaardig van wie ben ik. En nu jij. Kijk naar je eigen leven. Wat is er allemaal gebeurd? Wat heb je allemaal doorlopen? Welke moeilijke dingen heb je allemaal meegemaakt? Welke emotionele zaken zijn er allemaal gaande? Waar ben je doorheen? Of wat springt er af en toe weer aan? Dat zijn fundamentele vragen. Deze hele werkelijkheid waarin wij leven is eigenlijk een hele grote entertainment show en als je het oppast ga je denken dat je hier iets leert. De code, een trilling of frequentie, de sleutelcode van het hart. Het is maar een uitbeelding, want het hart en de analoge kracht, dat zit in je, dat ben je. Het is in deze wereld een uniekheid, waarin je zo wordt opgeleid om iets te doen wat een ander van je verwacht, om je hart te volgen, om te voelen wat je nou eigenlijk van binnen voelt. Wat is nou de absolute waarheid? En het luistert naar het hart, vrij van alles, maar verbonden in het nu. Het luisteren naar je eigen gevoel vanbinnen, dat is de enige waarheid, daar gaat het grote gevecht over. En laat ik het hier hardop zeggen. De mensen die steeds bewuster van zichzelf worden, en steeds duidelijker en daadkrachtiger in het nu verkeren, die ook steeds weer, ondanks de tegenwerkingen, ook onderling met elkaar. Steeds weer de boel bij elkaar pakken en zeggen, hier ben ik, ik ben goed en jij bent goed. De kracht wat daarbij ontstaat, dus de kracht van het hart, dat is de sleutelcode vanbinnen, dat is je eigen gevoel, wat je niet met 3D-logica hoeft te onderbouwen, daar gaat het grote gevecht over. En die sleutel van wie jij bent, die past ook ergens in. Vorige keer heb ik daar even kort iets over gezegd en misschien ook niet. Maar bij mij is het wel een aantal keren zo geweest, een aantal redelijke keren heb ik daarover gesproken, dat ik ook echt gestopt ben in mijn werkzaamheden door aanslagen. De afgelopen vele jaren heb ik ook geprobeerd om samen met onder andere jou en vele andere mensen op de aarde een soort verbond van die harten-kracht, het respect voor elkaar. Je hoeft het niet eens te zijn, maar je mag elkaar wel heel laten. Om daarover te spreken, en als je eenmaal in een werkelijkheid verkeert waarin er allerlei andere dingen gaan gebeuren, die



we allemaal voelen die nodig zijn voor deze wereld, dat op het moment dat dat gebeurt en er ook forse klappen worden uitgedeeld, op psychisch, emotioneel niveau, lichamelijk niveau, op vriendschapsniveau, het maakt niet uit welk niveau het is, dat je overeind blijft en dat je ziet, nu is het spel aan, nu gebeurt het. En dan moet je de dwarsverbanden zien, dus ook wat er in de wereld gebeurt, hoe mensen tegen elkaar uitgespeeld worden, hoe je daarvan lid gemaakt wordt om daar ook iets van te vinden, hoe je uit die sleutel stapt en in dit veld eigenlijk stapt. Er zijn krachten, er zijn intelligenties, en het zijn hele grote organisaties. En ze zijn fysiek van aard. Ze komen niet uit een boek dat ze opgestegen zijn ooit ergens in een donker veld terecht zijn gekomen. Er zijn krachten en intelligentie die hebben gewoon een andere zienswijze. Anders dan jouw aller diepste wens om het leven te leven. Je vrijheid. En om het leven ook met een ander te leven in vrijheid. Er zijn krachten en intelligentie die denken daar anders over. En ik heb in mijn leven daar flink wat dreunen en klappen van gehad. En ook pogingen om hier te vertrekken. Om het onderwerp wat ik bespreek, en zeg maar de grotere realiteit waar de mens van origine vanuit voorkomt, om dat dicht te houden. En daarom zeg ik ook, ik kan dat niet alleen. Je moet dat samendoen. Je moet het samen. Als jij thuis bent, zijn we aan het samenwerken. Als jij je planten water geeft, dan ben je aan het samenwerken. Als ik een muurtje aan het timmeren ben, ben ik aan het samenwerken. Er is een verbinding tussen ons allemaal. Dat moeten we heel goed beseffen. Nou ja, daar heb ik dus de vorige keer een beetje zo over gesproken. En toen kwam ik dus ook uit op dit: "Het behoud en het herstel van het oorspronkelijke aardse menselijke potentieel". Want wat is het eigenlijk? Is dat de natuur waar we altijd naar wijzen? Wat is het? Het zijn energie vragen. Je loopt de natuur in en er gebeurt iets met je vanbinnen. Daar is het. Is het dan de natuur, het oorspronkelijke, of ben jij het? Niet denken.

**Iemand:** Allebei.

**Martijn:** Of allebei? Of niet? Wat is het? Wat is de oorsprong, het oorspronkelijke deel van wie jij bent? Dat is een gevoel. Het is een bewustzijn, een organische trilling van bestaan, het er zijn. En uit alle macht is er geprobeerd, voor hele lange tijden, niet alleen in deze wereld, maar ook elders, om dat deel van alle levende mensen geprogrammeerd te houden. En daar binnen in die programma's allerlei redenen te lanceren van waaruit jij jezelf kunt ontwikkelen. Op persoonlijk niveau, maar ook op geestelijk niveau. En nog mooier, ook op spiritueel niveau. Maar als je nu zo al die boeken en al die informaties met liefde en aardigheid zo in één keer aan de kant zet, het enige wat overblijft, dat ben jij. En daar moet je het mee doen, met jezelf. En die kracht wie jij daar bent, daar gaat het grote gevecht over. En dat is ook de tijd waarin we nu zitten. En het gaat helemaal niet over alleen transhumanisme. Het gaat over veel en veel meer.

[video: <https://youtu.be/RJspMYhJ6ho> ]

[met onderbouwing muziek: John Williams – Theme From Jurassic Park]

00:23:20minuten

De kracht van ons emotionele bewustzijn, dus van jouw emotionele intelligentie, toont de oorsprong. Dit is eigenlijk de grondlegger, die frequentie, van contact met, laten we zeggen, buitenaardse beschavingen. Of dat dan mensen zijn of andere

soorten wezens, dat maakt niks uit. Als je niet in een leugen verkeert, dus dingen doet die je niet voelt, of je voert/doet dingen die je niet kunt. Dat je niet leeft op de manier zoals je niet voelt dat je moet leven. Het werk niet verricht waar je ongelukkig van wordt. Je mond houdt terwijl je eigenlijk voelt dat je moet spreken. Als dat allemaal open is, eerlijk, en dat kan soms hele stevige debatten opleveren, maar de waarheid staat als een licht zuil in het informatieveld, dan spreken we over de oorsprong van de mens. De toegang tot de oorsprong waar we vandaan komen kan alleen via jou. De toegang komt via jezelf vrij. Dus je kunt niet in een dispuut leven. Dit zijn de dingen waar zeer grote multidimensionale coalitiegroepen van menselijke origine eigenlijk zo in een keer het veld inzetten als het gesprek hier openlijk en vrij gaat plaatsvinden. Openlijk en vrij. Dan wordt er gesproken over toon je oorsprong. Laat maar zien wie je bent. Spreek het maar uit. Maak jezelf schoon door te zeggen hoe het echt zit. Heb je je daar altijd voor geschaamd? Mooi mens, mooie zuster of broeder of meer daarbinnen of daarbuiten. Zeg het maar gewoon. Spreek je uit wat er nou echt aan de hand is. En stop het nep leven in jezelf. Dat is de oorsprong. Ja, hoe groot kun je spreken over buitenaardse coalities, bijeenkomsten, situaties waar de mensheid mee te maken heeft, waar wij onderdeel van zijn. De wereld waar je vandaan komt, je echt waarachtige thuis. Het paradijs, het koninkrijk van wie je werkelijk bent. Hoe kun je eindelijk ooit praten over de grote buitenaardse aanwezigheden hier op de aarde, die hier altijd al zijn geweest, die gewoon feitelijk zijn, en helemaal niet iets met geestelijke energie te maken hebben. Hoe kun je daar ooit over spreken, als je je eigen oorsprong niet pakt? Welke taal spreken we met hen? Daarvoor hebben we dus ook een andere koers nodig, en dat heb ik de vorige keer ook voorbij laten komen. En jij weet net zo goed als ik, en waarschijnlijk weet je het ook op een andere manier dan ik, dat is ook mooi, dat we allemaal net iets anders zijn. Dat verrijkt toch, dat er een radicaal andere koers nodig is. En die radicaal andere koers, die kun je op alle mogelijke manieren zien. Die kun je zien in vriendschap. Die kun je zien in het geestelijk welzijn. Maar die kun je ook micro in jezelf zien. In welke nanoseconden gebeurt er iets in mijn bestaan, waarin ik voel dat ik onmiddellijk met mijn geestelijke kracht moet bijsturen en daar ook voor moet gaan staan en niet meer naar beneden gaan en in het programma gaan van de dark forces, ik noem het nu echt even bewust zo, die uit alle macht willen voorkomen dat je de kracht van je eigen sleutel, je eigen hart niet leeft. Maar net even ernaast, het zit heel dicht op elkaar. Wat voor mensheid willen wij met elkaar bouwen, terugbouwen? Wat hebben wij terug te halen in deze wereld? Eerst ik, eerst jij, eerst wij. En als wij er zijn, dan kunnen we muziek maken. Met ons in het bewustzijn. Dus de vraag die je best wel mag stellen, ook in deze bijeenkomst, en dat zijn allemaal energie vragen, wie wil dat? Wie wil dat contact leggen?

**Iemand:** Mag ik een vraag stellen.

**Martijn:** Je mag een vraag stellen.

**Iemand:** Want als de kennis ons afleidt van wie we zelf zijn, dan heb ik de vraag natuurlijk van wie ben ik dan? En als ik dan nog niet weet wie ik ben, hoe kan ik dan vanuit..., als ik dan contact leg, dan leg ik misschien wel scheef contact.

**Martijn:** Ja, knap hè? Dat je hierop uitkomt.

**Iemand:** Ja, maar dan is dus de vraag, dan zul je best contact hebben, maar



misschien dan..., met een soort half oog ben ik daarmee bezig.

**Martijn:** Nou, dat moet je niet uitsluiten. Maar dat is ook wat wij doen. Kijk, het is niet zo... Ik ben geen Messias, verlosser of al dat soort toestanden. Ik ben net als jij hier ben ik hier aanwezig. En wat we doen is door middel van innerlijk inzicht en het bevrijden van dingen die we helemaal niet nodig hebben. Om die eraf te halen, want wat eronder zit, dat is er al. Je weet namelijk al hoe het werkt. Je weet het al. Maar om in die innerlijke herinnering te komen. Om het besef, dat vind ik mooi van die stichting Innerlijk Besef. Om je eigen innerlijke besef weer te laten trillen, moet je de drap eraf halen en dan moet je heel stevig zijn en ook echt bereidwillig zijn naar jezelf toe om het dan maar, ook al is het misschien nog zo mooi wat je bij je draagt en wat je ook met spiritualiteit hebt ontdekt en wat allemaal waar is op een bepaalde manier, om dat allemaal eruit te halen, al die modellen weg, en dan kom je dus in jezelf en dan komt het eigen innerlijk besef, het weten, het weten wat er is in dat moment komt vrij. En precies dat, en dat is die sleutelcode van onze innerlijke gevoelskracht, onze innerlijke intelligentie, ons voelende denken, dat dat constant wordt overschreven door allerlei andere data. Data die heel fijn voelt, daar gaan we het dus ook over hebben. Maar wie zou dit contact willen leggen? Want het is wel een hele grote opdracht met de vraag op een grote verantwoordelijkheid. Want bij het leggen van contact, en dat is waar ik dus mijn hele leven hier op de aarde mee bezig ben. Om dat met jou en vele andere mensen op de aarde te bespreken. Zowel in groepen hier, als ook in andere groepen elders op de wereld, om te bespreken hoe we dat contact kunnen initiëren en wat ervoor nodig is op allerlei verschillende niveaus. Verschillende segmenten, dus binnen de burgerfrequentie, we zijn natuurlijk allemaal burgers, maar we zijn ook allemaal bedrijfsmensen. Want of je nou in een bedrijf werkt of niet, of waar je ook zit, we zijn verbonden met alles. Maar ook binnen regering en militaire instellingen. Dit is een grote bevrijding die hier plaatsvindt. En die bevrijding die ga je niet inluiden door te gaan snappen wie de cabal is. De bevrijding die kun je inluiden als je jezelf, zelf bezoekt in alle details. En dan kan de vraag mogelijk beantwoord worden met een volledig potentieel van jezelf. Ik zou dat contact wel willen leggen nu dat ik hier op de aarde ben. Denk erom, dat zijn oude informatie die ik nu geef, maar denk erom en besef het. We zijn hier maar een heel kort moment. Dat is zeg maar hoe het zich nu voordoet. Dat is hoe de matrix waarin we leven geprogrammeerd lijkt te zijn. Wat niet per definitie zo is. Maar je moet het wel durven openen, je moet gewoon kunnen zeggen van; "oké ik ben hier nu en ik ga er ook voor. En allerlei dat rompslomp die er tussendoor loopt, die mogelijk de verbondenheid, en slagvaardigheid, en eigen gevoel probeert af te remmen, die kunnen allemaal aan de kant. Want het moment dat ik hier ben, ben ik hier ook helemaal en ga ik er ook echt voor. Ik ga niet mijn hele leven lang alleen uit boeken lezen, via channelings aan het werk, via alle andere mooie bijzondere informatie die er ook allemaal zijn. En ik ga ook zeker niet alleen maar naar lezingen van wie dan ook en al helemaal niet van die Martijn. Want ik doe het zelf en ik moet het uit mijzelf halen". Dus dat zijn hele grote besefmomenten van je hebt maar een vrij kort, in de matrix wel geprogrammeerd, moment waarin je dat allemaal kunt doen. En dit is het moment, dat is niet morgen, dat speelt zich nu af terwijl we hier zitten, op de hele aarde. Dus ik heb het even in een beeldspraak vertaald met woorden. Contact met de thuiswerelden, dus contact met allerlei andere zeer geciviliseerde, liefdevolle organische beschaving. Als je die ontmoet, zul je daarin dus een ander beeld dan ontvangen dan wat we toch heel vaak wel, het hoeft niet voor jou zo te zijn hoor,

maar wat we vaak meekrijgen, we worden verzacht over buitenaardse beschavingen. Over mooie koninklijke wezens, over liefdevolle mensen. Deze mensen die zijn niet allemaal heel zacht om te ervaren. Hun bewustzijn is namelijk heel sterk. Hun bewustzijn is heel penetrerend met hun kracht waarmee ze het veld ingaan. Het is zelfs zo direct, dat is pure liefde, het is zelfs zo direct dat het in staat is om elk ongemak in jezelf in één klap te laten escaleren. En elk stuk trauma in één klap te laten ontploffen. Nou, is het toevallig zo dat wij op aarde allemaal in een redelijk getraumatiseerd, ge-programmeerd bewustzijn verkeren. En de aanloop naar open contact vraagt dus ook souplesse. Het vraagt souplesse in jezelf. Het vraagt vrede in jezelf. Laat nou de dingen los waar je de vrede niet in kunt ervaren. En richt je op de dingen die je voeden. Die je liefde geven. Ga daarin. En dan zul je merken dat je daarin versterkt. En daarmee, met die versterking, kun je ook in de kwesties waar je de liefde niet in kunt voelen, waar je de vrede nog niet hebt kunnen voelen, kun je met het versterkende effect van eerste dingen doen waar je je voelt "dit kan ik, hier voelt me goed bij", kun je met die kracht ook in de moeilijke velden komen. En dit is een uitbeelding, **contact is water in water**. Wij spreken niet meer de taal van de oorsprong. Wij moeten ons als commanders, als gezagvoerders van het eigen innerlijke huis, en ook van de wereld waar wij vandaan komen, moeten we orde op zaken stellen in onszelf, in ons gevoel. We moeten eerlijk zijn. We moeten niet meegetrokken worden door anderen. We moeten onszelf ook niet meetrekken. We moeten constant onszelf innerlijk goed doorvoelen. Hoe zit het in elkaar? Welke taal spreek ik? En dan zie je dus dat we in een verstoring verkeren, de mensheid op zich. Die verstoring die zorgt ervoor dat de oorspronkelijke taal ons eigen bewustzijn niet uitzenden. En daardoor kunnen we niet spreken met het bewustzijn van de taal van één. Want er is een organische taal. Er is een één taal, een one language. Die is er. Dat is een taal die is puur gebaseerd op vrijheid. Alle levensvormen die waar dan ook leven, spreken ook fysiek hun eigen taal. Dus dat staat er los van. Het is wat je hier op de aarde noemt, dat je voelt dat de ene de andere compassievol bejegend. Dat je voelt van; "goh als ik bij die persoon ben, weet niet wat er gebeurt, maar ik voel dat ik daar gewoon welkom ben. Wat voelt dit thuis. Haah". Dat is dus de taal van één, maar die stopt eigenlijk daar helemaal niet mee. Dat is slechts het begin. En om in die taal te komen, in de taal van één, dat is wat er dus in al die vrije werelden wordt gesproken, dat is een bewustzijnstaal waarin ieder wezen leeft vanuit een puurheid in dat moment wat er gevoeld wordt. Ook al is dat voor iemand anders lastig, ook al past het niet voor de ander, ook al kwets je er een ander zelfs mee. Want dat zijn de programma's die dat proberen te voorkomen. Je houdt er wel rekening mee. Je gaat er wel naar kijken van "kan ik dit zo op deze manier doen of kan er nog een stap tussenin?" En je zult altijd moeten uitdragen wat en wie je bent en wat je voelt en als je die taal dus de eigen emotionele intelligentie, je eigen identiteit van binnen dat is je harten-kracht, als je die durft te spreken dan spreek je de waarheid. Dat is de taal die betrouwbaar is, dat is de taal, dan maakt het niet meer uit wat ik zeg, dan maakt het niet meer uit wat jij zegt of wat iemand anders zegt want als je allemaal in die taal bent kun je ook voelen dat de diversiteit wie we allemaal in dat moment zijn één groot respectvol vredes-veld is. Ongeacht de verschillen. En dat is precies wat de versterking is. Dan komt de taal van één tot leven. En wat ik dus meemaak, en dat vind ik ook heel jammer, maar goed dat heb ik al van begin af aan steeds gezegd, blijf nou gewoon jezelf. Klim nou niet in mij, en ook niet in het verhaal wat ik zo vertel, maar klim nou juist in jezelf. Want, voor



je het weet, zit je weer in de taal van iemand ander. Nou, de taal van één, dat is de taal waarin er wordt gecommuniceerd met alle andere beschavingen die vrij zijn, die de wereld bezoeken. En deze beschavingen, dat zijn hele grote coalities, van verschillende origines, van verschillende werelden, verschillende universa, andere werkelijkheden, met andere soorten mensen, met allerlei andere achtergronden en allerlei andere histories.

*[00:36:20min, niet goed transcripteerbaar]*

*Waarvan we helemaal onszelf, van de histories die de geschiedenis op bepaalde mensen soorten die de aarde bezoeken feitelijk ten opzichte van de plek waar wij nu leven zich nog moet gaan afspelen in de toekomst vandaan.*

Dus je kunt dit niet op tijd baseren, je kunt alleen maar baseren op de diepste grondslag van jezelf van wie ben ik? Hoe ga ik daarmee om? En, ja goed als je dan kijkt naar jezelf dan mag de vraag best wel eens gesteld worden welke taal spreek ik dan eigenlijk? Ik weet wel welke taal ik spreek. Het wil niet zeggen dat iemand anders mijn overwegingen die ik heb om dingen te doen of niet te doen, dat iemand anders dat kan zien wat mijn taal daarin is.

**Iemand:** Als ik mijn waarheid ga spreken en over mijn gevoel ga praten, dan komt daar onmiddellijk..., kijk als het allemaal lief en aardig is dan is dat natuurlijk mooi. Maar daar komt onmiddellijk iets om de hoek kijken van; "verlies... verlies... verlies... je gaat alles verliezen". En dat kan niet waar zijn als ik naar je luister van wat je zegt.

**Martijn:** Ja, nou, ik herhaal dat niet. Ik doe de herhaling gewoon verpakt in mijn reactie. Het moment dat ik in deze wereld actief werd. Werd ik gelijk geconfronteerd met de leugen van de vergankelijkheid. Dat alles hier lijkt te verdwijnen. Alles lijkt hier te slijten. Alles lijkt te verliezen. Terwijl het feitelijk op geestelijk niveau juist een weg is van verrijking. Want door het leven heen, als je durft te kijken naar de binnenkant, dan zie je juist dat er verrijking is. Maar doordat we niet weten als beschaving hier wie we zijn en wat er allemaal aan de hand is, hebben we het gevoel dat we alles kwijtraken. Dat er verlies is van alles. Ik ga daar mijn visie nu over geven doormiddel van een vraag; "wat zou je nou werkelijk in het ergste geval kunnen verliezen?".

**Zaal:** Jezelf.

**Martijn:** Ja, jezelf. En is dat niet al het geval? Ik wil je dat niet aan praten want dat is niet aan mij en dat is ook helemaal niet mijn intentie. Maar het is wel de diepere reis-vraag in jezelf mag er best gesteld worden om jezelf wat helderder op je stoel te laten zitten in jezelf. Want waar zijn anders al die fantasieën op gebaseerd? Of denk je dat we ook fantasieën hebben in de wereld waar we vandaan komen? Wat zijn fantasieën? Fantasieën zijn eigenlijk aanvullingen in de tekorten die er zijn in de manifestatie in deze dimensie. Dus je hebt een fantasie en in feite zijn fantasieën ook instructies in het veld waarin we leven, dus dat zijn krachtexplosies, erupties van emotie. Maar als je dat goed durft te kijken naar fantasieën, dan zijn er beschavingen die vol zitten met fantasie, maar daar mag alleen niet over gesproken worden. Dus ik zeg het, omdat dat op een bepaalde manier, best wel als een aanwijzing zou kunnen worden gezien in dat we al heel erg

onzelf kwijt zijn. En in aanvulling daarop fantaseren wij erop los. Maar de wereld waar we vandaan komen doen we dat niet. Daar leven we dat leven. Dit zijn even eerlijke, mogelijk eerlijke schuivers vanbinnen. Van wat zou er nou eigenlijk in het ergste geval kunnen gebeuren?

**Iemand:** [niet hoorbare vraagstelling]

**Martijn:** Nou, laat ik zeggen dat ongeveer 70% van de mensheid, en dat zijn niet aan te wijzen mensen constant dezelfde, maar 70% ongeveer van de mensheid is zichzelf kwijt. Je zou ook kunnen zeggen 70% van de mensheid is geen organisch bewustzijn, maar ik wijs nu niet naar een persoon toe, dus ik hoef ook niet te denken "oh, mijn partner is misschien totaal niet organisch?"

Dat hebben we dan vaak dan gaan we naar iemand wijzen van "oh als dat maar niet een ontzielde kracht is". Maar het is meer dat het een beweging is. Kijk nou naar jezelf. Het ene moment ben je volledig in je hart, in je gevoel, je voelt alles. Je voelt het leven, je bent gewoon blij. Je voelt het gewoon, je weet gewoon zonder dat je kunt vertellen wat, maar je weet dit is het leven, zo hoort het te voelen. Nu ben ik vrij. Dit is het. Je kunt over diepe dingen nadenken vanuit je gevoel. En een ander moment, een halve dag later, of misschien eerder of later, ben je dat kwijt. En ben je gewoon een geprogrammeerde identiteit, een driedimensionaal opgeleid karakterprofiel, waarvan je moeder precies weet wie jij bent. Maar wat is er dan ertussenin? Dat is waar ik naar verwijs. 70% van het informatieveld, dus van de, we noemen dat in oude woorden "de bezieling van de aarde", het voelende bewustzijn van alle mensen die daarop leven, 70% is heel vloeibaar, maar 70% is niet organisch. 30% wel. En het is aan jou of jij constant in jezelf beslist organisch te zijn en voor jezelf te gaan, of dat je je laat meevoeren. En als je daar heel bewust van wordt, van wat ik nu benoem, dan kom je erachter dat het ook niet zomaar alleen maar een keuze is, maar het is een radicale andere koers. Dat is wat er hier wordt gevraagd in deze wereld. Om van de wereld te houden en van de mensen, van alle mensen, maar ook van de mensen in je familie, vrienden, kennissen, waar frictie zit, om van die mensen te houden. Want zij zijn, net als ik, in dat veld, de ene keer organisch en de andere keer iets niet organisch. Een soort reactieprogramma wat bij de aarde hoort. Ik heb het bij de eerste lezing, bij de eerste bijeenkomst ook genoemd, het veld waarin wij leven is een ex-oorlogsveld. Er zijn grote oorlogen geweest in deze werkelijkheid die wij nu als zodanig zien. Die zijn ge-her-ontwikkeld. Er zijn ook hele grote beschavingen gekomen die hebben zichzelf naar een onsterfelijkheidsniveau gebracht. Die zijn in het oorspronkelijk niveau terecht gekomen. Dus die zijn de taal van één gaan spreken. Dat is ook zeven keer gebeurd. Maar wij zijn de beschaving die naar aanleiding van alles wat er gebeurd is, zijn wij de beschaving die in de restanten van die oorlog, dus in de beschadigingen van het veld, die dus ons af en toe flink te pakken nemen. Dan gaan wij ons gedragen conform de beschadiging. Dat is dus ons gedrag. Daar hoef je niet voor naar een therapeut, want dat is het veld wat dat doet. Dat is de macht van het veld, de corruptie van het veld, de beschadiging, die komt in ons en wij worden beschadigde wezens. Wij uiten ons ook beschadigd, maar we kunnen ook zeggen stop, stop, dit is niet nodig. Eén van die beschavingen is de **Aneis-Inaïs beschaving**.

Dat zijn mensen, die zijn een stuk langer dan wij. Nou ben ik hier niet zo groot, zitten zo ongeveer op de 3 meter, 3,5 meter. Heel smal hoofd, heel mooi menselijk gezicht, heel smal. Gewoon fysiek he, gewoon huid, in pakken [kleding], niet



spiritueel, gewoon fysiek. Met een hele lange schedel aan de achterkant, een grote bol. Het is een hele mooie, liefdevolle, teder, tedere mensen. Hun vingers zijn ook als instrumenten, hoe ze bewegen. Ze zijn gewoon fysiek. Als je aangeraakt wordt voel je het door je lichaam heen. Alsof er muziek wat hier niet bestaat door je lichaam heen gaat. Dat is het bewustzijn van wie zij zijn. Zij zijn hier ook geweest in een andere tijd en zij hebben de evolutiesprong gemaakt. Zij hebben zich losgemaakt en hebben zich verbonden met zichzelf en verbonden met de taal van één. De één taal. En het doet mij ook echt verdriet als ik gewoon zie, dat is niet uit drama, maar dat is gewoon uit verbindingsemotie, als ik zie hoe mensen met elkaar omgaan. Heb nou eens gewoon één keer een moment van volledige aandacht. Je zult ervan genieten en je zult het nooit meer anders doen. Zo moeilijk is dat.

Ja, dus er is heel wat aan de hand. En wie ben ik wel en niet, dat is natuurlijk een enorm groot onderwerp. Dit is in 2014, inmiddels is het aantal meer dan verdubbeld. Het is meer dan 150 miljard sterrenstelsels, zoals gelijk als ons Melkwegstelsel. Nee het zijn, ik moet het even goed zeggen, ons sterrenstelsel, wat wij het Melkwegstelsel zo noemen, dat is een onderdeel van een cluster van 10.000 sterrenstelsels in dit universum. Zoals wij dat op dit moment te zien krijgen via het veld. Dat is 1 van de 10.000. Dat is gigantisch. Dan is dat een cluster die bestaat uit 80 verschillende groepen. Dus dat is echt enorm. Het sterrenstelsel waar wij in leven, daarvan is van al die miljarden sterren die er zijn is één ster bewoond. Die geeft ons licht. En geeft ons leven hier de aarde, en de warmte. Niet alleen licht, maar ook echt kracht. Het is een brandstof. En 50 miljard planeten in ons eigen Melkwegstelsel heeft 8% ervan leven. Dus dat is in 2014. Dat zijn wetenschappelijke cijfers, die gooi ik er ook gewoon in om te beseffen dat 8 miljard, dat is 8.000 in 2014, nu zijn het er 14.000, 14 miljard, 14.000 miljoenen werelden gelijk aan de aarde waar leven op moet zijn. En dat is dan een speldenknopje, een speldenknopje in een enorme oase van waar dan allemaal niets zou zijn. Dus dat is eigenlijk voorbij, het zijn maar getallen, maar het is voorbij het verstand van de mens, hè. Het is zo enorm. Moet je eens voorstellen, we morgen de doorgang openen met z'n allen en we gaan daardoor heen en we komen in een andere wereld, gelijk als de aarde, met een eigen natuur. En we komen daar en dan zien we ook mensen. Hoeveel tijd zouden wij nodig hebben om dat te verwerken? Dan heb ik het over één planeet. Maar ook als een schuttingdeur opengaat en ik loop de tuin van de burens in, en ik zie daar ook andere levensvormen, namelijk de burens. En ik kan het op dezelfde manier zien, dan zal ik het ook moeten verwerken. Dus bij de één spreek ik de taal van één, maar bij de burens die ik verafschuw, spreek ik niet de taal van één. Boem! Boem! Klets! Klets! Dit zijn de grote kosmische teachings die wij zelf altijd, dat weten we allemaal, dus het zijn geen lessen, maar ik noem het even teachings, omdat het een soort instructies zijn, die hebben we zelf altijd in andere tijden de kosmische wereld ingebracht. Ook opgerichte werelden meegeholpen, werelden die zijn gevallen, door dezelfde krachten, door andere oorzaken en gevolgen dan wat we hier op de aarde meemaken. Met grote machtssyndicaten die iets willen van de kracht die jij in jezelf draagt.

Vorige keer sloot ik hiermee af. Hoe het kan kan dat ik onlangs mijn inzet, dus alles wat je in je leven doet, ook in oude patronen steeds terug te komen. "Nou, ik heb nou mijn vriendenclub helemaal afgesloten. Deze mensen waren erg aardig lief. Ik

heb ze een vaarwel gezegd. Ik ben verhuisd. Ik heb nieuwe vrienden. De eerste twee jaar was het echt fantastisch met die vrienden, en toen kwam hetzelfde programma weer. Er kwam een andere persoon waarmee ik discussies had in een ander leven, kwam nu via die persoon tot leven. En die andere die me heel erg aardig lief is en heel zacht is, die kwam weer tot leven via die man". Dus wat is dit? Hoe kan dat? Hoe kan dat dat terwijl je zoveel doet, dat het lijkt alsof je in een soort repeat zit? En dit kun je wel proberen te begrijpen, maar wij, waar ik vandaan kom, we brengen dat naar deze wereld. Niet om het te begrijpen en daar verveeld in te raken, maar om het echt aan te pakken. Om het te pakken en erin te gaan. Om het echt te zien en niet erover te liegen. En niet te denken dat ik het na 10 keer gelezen, 10 keer gehoord en 20 keer doorleefd, en nu weet ik het wel, want dan weet je nog helemaal niks. Je moet echt volledig met je kosmische hart, met je grote mooie ogen, moet je erin gaan, en dan moet je echt zien hoe het in elkaar zit. En dan moet je het ook echt doen. Zijn we die slagvaardige kracht ja of nee? Het is een beslissing die je kunt maken. Ik heb mijn leven hier op de aarde, in deze werkelijkheid, echt daar puur op staan. Dat is gewoon hoe ik hier ben gekomen. En ik heb ook niet een makkelijk leven in die zin, omdat ik constant word geconfronteerd met allemaal dingen waar het voor mij niet om gaat. En ik wil er ook eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben, maar het blijft het toch. Nou, wat is de doelstelling? als die er mag zijn. Het aanraken van verloren gevoelens, ter activatie of ter, nou ja, in beweging laten komen. Wat van de emotionele intelligentie binnen in jezelf. En als je denkt dat je die al kent, dan moet je er ernstig rekening mee houden dat je die nou gaat leren kennen. Dat er altijd iets overheen heeft gelegen, wat heel stilletjes heeft geprobeerd te doen, alsof je weet dat je weet wie je bent, maar ook dat je dus kunt voelen dat er een groter deel van jezelf daaronder zit, maar dat dat stukje wat gesimuleerd wordt, wat je voelt, dat je denkt dat je voelt, dat dat eigenlijk echt het potentieel dichthoudt. Ik denk dat de mensheid op deze aarde, en we gaan dat binnenkort wel meemaken, dat krijgen we wel te zien, hoeven we helemaal niet bang voor te zijn, krijg je wel te zien hoe groot onze tegenstander is. En ik praat niet hier om in dualiteit te spreken. Ik spreek de feiten uit. En voor de mensen die al die jaren, eeuwenlang hebben gezegd, we moeten uit de dualiteit gaan, die zijn nu hier niet meer. Wij zitten nog steeds in dat dualiteitsmomentum. Dus het vraagt een andere route. Natuurlijk, het gaat om vrede, het gaat om neutraliteit, het gaat om dat je die dualiteit weghaalt in de zin van dat je geen aanvallend bewustzijn meer lanceert. Dat is absoluut waar. Maar de emotionele intelligentie en het bewustzijn om die weer in beweging te krijgen, moet je dus durven rekening te houden met dat de boodschap nog schokkender zal zijn, de liefdes-boodschap, dan wat je ooit in deze wereld hebt kunnen voelen. Dat is namelijk nog helemaal niet opengegaan. En dat is het terugkeer van Christus. Dat is het innerlijke gouden ei van licht. De warmte om te kunnen voelen, maar ook om heel goed, open your mind, heel goed in lijn vanuit je gevoel, dingen te kunnen doen die hiervan je gevraagd worden. Waarin jij kunt zien, dit moet ik doen. En de ander zegt; "waarom doe je dit? Je bent helemaal gek". Laat mij maar gek zijn, want ik weet, ik moet dit nu doen. Als ik dit nu niet doe, dan mis ik mezelf. Ik mis de boot. Ga ervoor. En een andere mogelijke reden is voorbereiding om onze krachten, onze vaardigheden, vind ik eigenlijk een mooier woord, als mensheid te herinneren. En in de realiteit in te brengen. Daar gaat deze lezing over, deze bijeenkomst. En die past echt niet in drie uur, ook niet in tien uur, maar die past wel in jouw leven. En daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Daar



ben ik bijzonder blij mee. Want ik heb het al druk zat met mijn eigen verantwoordelijkheden. En af en toe, en dat weet jij ook, af en toe moeten wij ook wel eens gewoon even elkaar een duw geven. Als broeders en zusters is dat nodig. Weet je, alles met de mantel der liefde, hele volkeren gingen onderuit. De waarheid moet gesproken worden. En de waarheid, om die te spreken, mag je best af en toe, in waardigheid, even iets stevig zeggen. En als daardoor een prikkel vrijkomt, wat je raakt, wat je bezighoudt, dan is het bingo. Dus in de realiteit brengen, de vaardigheid. Denk eventjes terug aan dat plaatje. Dit zijn de gesprekken, en dit zijn de grote krijgertroepen. Dat zijn eigenlijk, ja, ik hou het maar bij krijger, de krijgers doen wat er werkelijk wordt geleefd. Daar gaan de missies over. Over het terughalen van die oorsprong zelf. Je voelende. Dus niet in spiritualiteit, maar in de verpakking die jij hebt hier en nu. To the basics. Om dat naar voren te halen. En die vaardigheid, wat eigenlijk puur een Zijn is. Maar niet alleen een Zijn zoals in vele spirituele modellen dat je even moet ontspannen. Maar dat je vanuit die ontspanning, in dat Zijns-moment, dat je daar ook de vaardigheid, het in beweging zetten van dat bewustzijn, dat je dat in beweging zet die vaardigheid en daarmee het in de realiteit leeft. Dus in het informatieveld, in het bewustzijnsveld wat hier aanwezig is, waar wij nu in gedijen. Zodat je weer gehoord en gevoeld wordt. Dat zijn de masters van origine.

Nou toen ik daar over begon te spreken heel veel jaren geleden werd ik gelijk de deur uitgegoid. Eruit. Het leven is voorkeur. Voorkeuren van wat hier wel en niet gehoord mag worden. En ik ben er niet boos over en ik begrijp het ook want als jij alles gaat zeggen wat jij weet dan denk ik dat je net zo moeilijk gevonden wordt als ik. Maar we hebben een enorme dosis aards fatsoen gekregen om ons eigenlijk aan te passen aan de wensen van het veld van de matrix. En dat zijn hele grote dingen die hier aan de hand zijn. Ik ben hier nooit gekomen om 50 jaar te worden of 500 jaar te worden. Dat interesseert me echt helemaal niks. Deze dag, dit is hem. En als ik vandaag vredig hier niet meer bent dan is dat ook goed. Waar gaat het echt over? Nou, je aan-geleerdheden heb ik hier in een heel eenvoudig schilletje gezet. Op welk fundament in jezelf sta jij? Spreek jij de taal van één? Ben je bereid en klaar om echt te zien in jezelf wanneer jij hier bent of wanneer er een alter gescriptheid aanwezig is? Want je bent hier niet alleen. Er zijn een hoop klonen van jou in het veld.

De eerste cirkel, dat heb ik dan woorden gegeven, is de passieve realiteit. Die zou je kunnen zien als de realiteit waarin wij met elkaar op de aarde leven. Er is niet iets groters buiten onszelf, iets warmer of meer dan bestaat. Het is gewoon, we worden hier geboren door bevruchting. En vervolgens ga je op een dag dood. En daartussenin maak je er wat van. En dat is iets heel groots want je doet mee aan een enorme beschaving. Dus je conformeert je aan bijvoorbeeld een religie of je conformeert je aan een bedrijf waar je voor wilt gaan. Je wordt vliegtuigengineer en daar ga je voor. En dat is ook fantastisch. Dus totaal waardevol. Absoluut waardevol. Dus dat kun je zien als de passieve realiteit. Omdat het dus puur alleen in de logica met ook daarbij alle behorende emoties en gevoelens van vriendschap, leven, kindjes worden geboren, opa's en oma's zijn blij, dat hoort er allemaal bij in dat stuk, vakanties. Dus dat is een hele mooi iets, maar op geestelijk niveau, of op een niveau buiten de betekenis die de aarde lijkt te hebben, is het redelijk passief te noemen.

Dus we maken even een oversprong naar een actieve realiteit. Dat je je bewust wordt van; "ja maar wacht eens eventjes, ik heb eigenlijk veel meer in mijzelf. Ik ben veel meer dan alleen dit". Dus dat ga je zoeken. Ga je lezen, je gaat voelen, je krijgt informatie op je af, er komen mensen naar je toe, de juiste filmpjes springen aan, noem alles maar op wat er op je afkomt. En zo ga je dus zelf veel meer toeleggen op de grotere betekenissen. Je ziet dat toeval niet bestaat, dat er altijd een reden achter zit. Nou, en die reden neem je dan ook meestal aan als, "nou dat is dus dé reden". Dus die wordt vastgezet. Dus dat is de actieve realiteit. En ik zou dadelijk aan het volgende plaatje even zo willen neerzetten. Dus links is de passieve realiteit. Dat hebben we net gesproken. De actieve realiteit, die hebben we net ook gesproken, is een hele grote gevaarlijke misleidende kracht. En ik spreek het hier gewoon uit. Ik kon het de eerste tien jaar nog niet zeggen want mensen liepen boos de zaal uit. Als je die neiging nu ook hebt dan houd ik je tegen. Gaan we niet doen. Ik wil er gewoon voor gaan. Ik zeg niet dat mijn woorden allemaal goed zijn, ik spreek in bulk, maar dat mag, alles mag.

Je ziet wat er staan: "controle, manipulatie, misleiding, trauma, vrijheid". Alles wat er zich in het ontwikkelingsproces van geestelijke verheldering, verruiming, plaatsvindt. Dus het buitenaardse, opgestegen meesters, vorige levens, eigenlijk alles. Alles wat met spiritualiteit en bewustzijn te maken heeft. Ik ben even heel zwart-wit nu hoor. Dat mag in Norg had ik begrepen, dus dat doe ik dan. Dat is allemaal gebaseerd, en vindt zijn weg, haar weg, via de behoefte die jij hebt als mens. Omdat we als mens getraumatiseerd zijn, we willen dat woord niet echt gebruiken want dat valt allemaal best wel mee. Maar we zijn door, denk even aan die fantasieën we hebben fantasieën we hebben gevoelens we hebben behoeftes we zijn eigenlijk zo'n groot deel bijna alles van onszelf zijn we kwijt als beschaving. We weten niet eens waar we vandaan komen en hoe het hier allemaal ooit is gekomen en de mensen die het wel weten die maken allemaal op archeologisch niveau elkaar allemaal de kop af en klein, gelijk aan de grond want de één weet het nog beter dan de ander. Eigenlijk weet niemand het. En alles wat er geweten kan worden, kan zich dus ook manifesteren hier dus per definitie is alles waar. Maar in dat ontwikkelingstraject van controle, manipulatie, is eigenlijk de kracht van controle en manipulatie ook de route die je ingaat op spiritueel niveau. Nou, dat is geen makkelijkheid om daar echt goed doorheen te komen. Maar toch kan het gewoon. Want je gaat het gewoon zien. Je gaat zien dat er een grotere wereld is. En dat alles wat onder de vlag van spiritualiteit valt, en ik ben nu even heel boud, één grote afleiding is. En ik zeg niet dat het kwaadaardig is, dat zeg ik niet. Want ze brengen ons allemaal een stuk extra informatie, een stuk dieper voelen, een grotere verbinding ook met de wereld, dat je voelt dat je meer in verbinding komt, dat je ook de liefde weer kunt voelen. Dus als we het dan hebben over goed of fout, daar gaat het eigenlijk niet om, maar als we dat zo mogen noemen, dan kun je zeggen dat zijn hele goede ontwikkelingen. Want die processen waar ik doorheen ga, en de boeken die ik lees, en de dromen die ik krijg, en mijn gevoelens, en mijn eigen weten die daardoor weer in beweging komen, die zijn geactiveerd, die brengen mij heel veel goede dingen. Die brengen mij heel veel goede en warme gevoelens. Maar ze zijn wel allemaal gebaseerd op trauma. Ik heb het in deel 1 gezegd, tussendoor, in de wereld waar we vandaan komen, en ik hou het keurig bij mezelf, in de wereld waar ik vandaan kom, paradijs is een heel gek woord, maar dat is een wereld van vrede. En een totaal ander niveau van denken, met andere



keuzes, daar is geen spiritualiteit. Nul. En dat is waarom ik bij heel veel stichtingen, organisaties waar ik de afgelopen 15 jaar mee heb mogen samenwerken, ook bij de helft daarvan eigenlijk door van "nou dat was mooi, maar sinds jij bent geweest is onze hele organisatie uit elkaar gevallen. Mensen willen niet meer". Ik weet nog wel in Meersen, er waren 450 mensen, de volgende keer waren er 200. En toen zei die vrouw van; "ja de helft is van", want het was een combi-lezing van verschillende organisaties, "alle mensen die er niet zijn, die zijn naar de andere groep, die wilde dat niet meer horen". Maar ik voel me niet afgewezen, want ik sta me niet te bewijzen. In wat ik doe is dat ik iets benoem en dan heb je de innerlijke kracht om te voelen en te kijken wat dit zou kunnen betekenen. Aan de deur kloppen, kun je het horen? Want we zitten op het spirituele niveau op een doodspoor. En we zitten op regulier niveau op een doodspoor. Iets anders. Een andere ingang wat ook de teruggang is en ook de doorgang naar de wereld waar we allemaal als mensen zouden naar snakken. Er is iets anders wat opengelegd moet worden. En omdat dat niet open mag en niet overgesproken mag worden, dat is dus zeg maar dat extra sleutel, dus de gouden realiteit, dat benoem ik de vrijheid van ieder wezen, niet in vaagheid maar in helderheid. Niet in zwakheid maar in kracht. Niet in alleen maar ontspanning en in liefde, maar ook echt goed kunnen onderhandelen met andere beschavingen, werelden kunnen assisteren, warmte en liefde brengen, altijd in gelijkwaardigheid. Om dat in jou, wie jij werkend bent, op jouw eigen manier, dus niet zoals ik het zeg, maar op jouw manier, om dat dicht te houden, was er een kracht die de hele boel omvergooid. En dat tweede systeem de actieve realiteit, de spiritualiteit, op te roepen. En daarom heb ik net al gezegd, de mensen moeten nu eens gaan beseffen op deze wereld, omdat wij zijn namelijk niet van deze wereld, dat we met een overmacht te maken hebben op aarde-niveau van een intelligentie die ons bedient op basis van onze aardse trauma's. En als ik uit mijn aardse trauma's stap, als ik besluit dat ik dat niet meer hoeft te dragen, dat ik dat niet per se hoeft te voelen, dat ik dat niet per se hoeft te laten zien, dat ik ook dat niet hoeft te bouwen, dat ik ook geen gelijk hoeft te krijgen. Als ik al die dingen die gerelateerd zijn, komen allemaal uit de aarde mensen tevoorschijn, want zo zijn we geprogrammeerd als ex-slaven ras van anderen, dat we moesten dienen, als we dat allemaal kunnen zien, dat we dat allemaal los kunnen laten, dan blijft de taal van één over en dan zul je ook zien dat alle invloeden en manipulatiekrachten ons niet meer uit de kwantum vrijheid van onszelf, dus de echte originaliteit, houden. En dan betekent het ook dat je in één klap, boem! schoon bent. Is je mind vrij. En je gevoel ook. En je hoeft niet meer te werken aan je trauma. Want je voelt dat het lichaam, wat aarde-gebonden is, gewoon moet uithuilen. En gewoon rust nodig. En gewoon opgevangen wil worden door een ander. En daar gewoon eens 1, 2, 3, 4, 5 weken, 2, 6, 10 maanden of 800.000 jaar gewoon gedragen wil worden in de armen van de ander, die als een kribbe zal worden gevoeld. Dat is wat wij nodig hebben. En niet al die informaties eromheen.

### **Wij hebben ons als volk onszelf nodig.**

Dat is de buitenaardse boodschap die in ons ligt. Dat is de oorsprong. Dat is waar ik het over heb. En dat is ook, waarom ik praat "er is een verbod gaande, omdat dit nog veel verder gaat. Omdat de mensen heel ernstig de intelligentie van degenen die driedimensionaal deze werkelijkheid hebben gescript, aangepast, onderschatten". En daarom heb ik het er steeds over. Zie het. Zie het. Kijk in de

spiegel. Zie het. Zie wie je bent. Geef het op. Jij aardse mens. Jij hoeft hier alleen maar te zijn en dan kun je het zelf ook voelen. En als je dan al die fantasieën aanspringen dat dat is waarom je het doet. Dat dat is waarom je simuleert wat je doet, dat je simuleert wat je eigenlijk niet doet maar je doet het alsof want je simuleert het, omdat je door het simuleren krijg je er een prettig gevoel door en dan zeg je ik stop met simuleren. Ik ga het vandaag gewoon doen. Spreek de taal van thuis

**Iemand:** Die oorspronkelijke thuis is dat voor iedereen hetzelfde?

**Martijn:** De oorspronkelijke thuis is een taal van één bewustzijn die in allerlei verschillende werelden, verschillende talen heeft, dus ook verschillende werelden is. En dan mogen we best wel eens eventjes zo'n moment bij stilstaan, dat we hier in een wereld terecht zijn gekomen, hoe dan ook, waarin zoveel liefde wordt gevraagd, maar dat je die liefde niet van buiten kunt halen. Het is mogelijk om het te doen, maar het is een simulatie. Want ik kan niets betekenen als jij mij niet zou vragen of ik er voor je zou willen zijn op een bepaalde manier, en ik kan dat, dan kan ik dat niet doen via iets anders. Dan kan ik alleen met mijn hart, met mijn bewustzijn, met mijn emotionele intelligentie tevoorschijn komen, kan ik je aankijken, ik schep mijn eigen unieke ruimte en tijdfrequentie, en die breng ik met mijn geestelijke kracht in het veld. En met mijn vaardigheid die ik heb, mijn liefde, zonder dat ik iets van je wil, gaat het als een bloemenvlek met licht en warmte, schoonheid, schoon water, zuiver intentie gaat die er heen en los. Het vraagt echt enorm veel. Dus wie ben jij dat je hier bent? Wie ben jij dat je., dat het leven wat jij leeft, dat dat zo is zoals het is? Heb je er wel eens over nagedacht waarom dat zo is? Een levensles-proces, schrijf twee: je hebt iets te leren. Of denk je dat je dit hebt omdat je een vorig leven hebt gehad waarin dingen gebeurd zijn? Of omdat je voorouders alle informatie in zich dragen die jij nu moet doorwerken? Is allemaal tweede schijf. Massa's mensen op deze aarde spreken erover. En massa's mensen spreken er ook in waardigheid over. Laat ik dat heel helder ook duidelijk zeggen. Maar dit is het punt waarop de scheiding plaats mag vinden. En feitelijk ook kosmisch moet plaatsvindt. Want wie ben jij en is het werkelijk nodig om allerlei redenen van andere mensen te horen waarom je in dit pad loopt? Of stap je in je eigen cruiseschip binnenin? En ga je. En breng je de wereld, jezelf. Dan ben je een missionaris, een Koninkrijk. Dan breng je Christus ook weer terug. En dan staat Christus ook op. Dan is die kracht hier. En dat hoeft je alleen maar te doen op de manier zoals jij dat voelt. En dat is het. En dat is de verandering waar we in zitten. Ik denk dat het goed is om eventjes te pauzeren  
[pauze]

### **20250323-MvS-2-2-buitenaards-contact-en-aanwezigheid-2-3-Norg met Martijn van Staveren**

Het is maar een plaatje, maar het is wel door het ijs zakken. Het echte water in. Want als ik het heb over de spiritualiteit, dan zitten er nog een heleboel voorkeuren bij mensen. Ik heb het minutieus bekeken. Gesproken. Ik heb best wel veel mensen gesproken in deze wereld. Ik heb ook, zeg maar tussen aanhalingstekens, wat vooraanstaande sprekers zijn, op het podium over allerlei onderwerpen, en oude geschriften en boeken en... Als ik zeg van "de tegenstander van het vrije bewustzijn van de mens", dan zeg ik dat niet voor niets, niet omdat ik dat leuk



vind. Ik zeg het ook niet om angst te creëren, ik zeg het om attentie erop te krijgen. Omdat voor ieder is er wel wat wils. En het moment dat je op een gegeven moment opengaat, dat je je kosmische ogen, je kosmische gevoel, je aardse zijn, hier ook helemaal opengaat, dan moet je dus snappen, doorzien, beseffen, dat welk model er ook allemaal is, en welke mooie verhalen er dan ook zijn, en hoe oude geschriften en boeken ook allemaal betekenis hebben, dat eigenlijk alles hier is aangepast. En dat willen we vaak niet weten. We willen niet weten dat de dingen die ons ten dienste zijn ook aangepast zijn. De voorkeuren zijn groot en die moet je eerlijk opsporen. En als je het voelt, dan maakt je jezelf ervan vrij. Er is geen God en geen kracht die straft. Ook niet als je iets verkeerd denkt. En als die wel bestaat, dan hangt ons allemaal wat boven het hoofd. Maar dat spreken we tegen, omdat de dingen die wij als mensheid een voorkeur hebben gegeven, daarin zelf zijn gaan bepalen of dat dan wel of niet de waarheid is. Je eigen gevoel, ieders eigen waarheid. En ik spreek het hier gewoon uit, gewoon als jouw gelijke. Er is een stam werkelijkheid. Dat is de stam van waaruit alles vibreert en leeft. Er bestaat helemaal niet zoiets dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dat hoort bij die tweede cirkel. Willen wij werkelijk weten? Willen we ons eigen innerlijk weten terug halen? Willen we dat bij elkaar brengen? Willen we het zuivere, pure weten van wie we allemaal uniek zijn bij elkaar brengen? Waardoor datgene wat in het veld is uitgezet weer aanspringt. Daarom zijn er dus geen ruimtes meer voor voorkeuren. Die voortkomen uit misleiding, trauma, behoefte, fantasie. Mensenmassa's, tientallen miljarden mensen kwamen en zijn gegaan. Nog steeds worden mensen op deze wereld gedood. Nog steeds is dezelfde oorlog gaande als bijvoorbeeld in de geschriften, de inquisitie. Nog sterker gezegd, we zitten midden in de inquisitie. En welke kracht ons verblindt, en dat hoeft je niet uit een boek te halen, is de kracht die zich toont als jouw dag is [geleden?]. Zo zal deze kracht zich constant herpakken en opnieuw vormgeven zodat jij niet kunt zien dat die kracht er is in een vorm om jou niet te laten zijn wie je werkelijk bent. Krijger AAN. Dit stuk is de zwaarste dobber als je hier niet doorheen zaagt. En het is helemaal niet waar wat ik zeg. Als jij er anders naar kijkt, dan is het waar wat jij ziet. Maar ik ben hier om mogelijkheden open te leggen. Om scenario's open te leggen. Ik ben hier om mogelijk een barrière, die is opgericht, te doorbreken. En ik ben hier ook gekomen om muren samen met anderen, soepel, maar met de grote noodzaak omver te werken. Zodat we de horizon en voorbij de horizon kunnen kijken in die wij als mensen zijn op de aarde. Los van religie, los van religies, los van spirituele onderwerpen, los van economische achtergronden of culturele verschillen of verschillende soorten mensen wat wij rassen zijn gaan noemen. Alles omver zodat we één groot, één groot uit allemaal verschillende stammen bestaande melange van leven zijn. Die allemaal hetzelfde verdient. En elkaar ook allemaal hetzelfde kan geven. En als je die tweede cirkel niet doorzaagt, dan blijf je aan de kracht die het fantasievermogen van jou blijft ondermijnen. Want als je het zelf niet kunt denken, omdat je het zelf niet opzoekt in je eigen organische gevoel, dan blijf je aangelijnd zitten aan de grote controlemachten die als een infuus in het bewustzijn van de mensen informatie injecteren.

Ik ga even iets over die tweede groep zeggen voordat we in die derde groep komen volgende week, daar gaan we het over de derde groep hebben, maar vandaag hebben we het over wie ben ik. En wat ligt er allemaal overheen? En wie ben ik vooral ook niet? Er werd hier net ook door een aantal mensen ook op een bepaalde

manier ook over geopperd. En ik ben daar bedankt voor. Dus als ik daar nu op ga reageren, voel je alsjeblieft niet aangesproken in een aanspreektoon, maar het is een dialoog met elkaar. Ik vind het heel fijn dat je mij dingen zegt waar ik dan op mag reageren. En nogmaals niet als een alleswetende, het is een reactie. Maar ik weet wel waarover ik spreek, want anders zou ik hier niet kunnen staan. Ik sta hier voor mezelf, ik sta hier ook voor jou, schouder aan schouder, dat we allemaal doen waar we werkelijk voor zijn gekomen. En soms doet dat een beetje pijn en ongemakkelijkheid, dan geef je me maar even een duw, maar vang me alsjeblieft wel weer op.

Goed en kwaad. Dualiteit. Dit is waar de mens in een slot is gebracht. Doordat de mens op de aarde, vaak is dat in het eerste deel niet de passieve realiteit wanneer je regulier leeft ben je daar niet zozeer mee bezig. Sterker nog, in die wereld is het vaker makkelijker dan als je in een spirituele overtuiging of proces terechtkomt. Het lijkt wel alsof je, als ik nou bijvoorbeeld het buurtgebouw in loop bij mij thuis, deuren open en er zitten allemaal mensen lekker koffie te drinken, en rollatortje staat lekker daar, daar komt iemand hardlopend binnen, een rondje gelopen in de buurt. En ik kom daarbinnen en ik praat over het leven, dan lijkt het wel alsof het gesprek daar makkelijker gaat, met die mensen, over de positieve en negatieve dingen, als dat ik met mensen ga spreken die met bepaalde spirituele archieven zijn belast. Ken je dat? Dat dat soms lastig kan zijn. Of misschien ervaar je het zelf wel dat je het lastig vindt dat ik dit zeg. Dualiteit. Is waar, want dit is echt een as waarop de schijf draait waarin de mensheid tot nu toe voor een heel groot deel inactief is gebleven. Dat is namelijk accepteer maar dat de donkere stukken die je in deze wereld ziet, dat dat een stuk dualiteit is dat voortkomt uit je eigen donkere kant. Heb jij al een workshop gevolgd waar je je donkere stukken kunt onderzoeken? En dat klopt, hè? Want je kunt dat allemaal bekijken. Maar dit moet echt aan de kant, want wie zegt jou dat deze wereld een afspiegeling is, letterlijk, op de traditionele manieren van wat in spirituele systemen en ook informaties van binnenuit ontvangen. Wie zegt jou dat deze wereld een afspiegeling is op jouw innerlijke kant? Weet je hoe vaak deze truc wordt uitgehaald in werelden waar mensenwezens en ook andere wezens met het eigen vrije vermogen, dus de vrije wil noemen wij dat hier, de vaardigheid om eigen vrije wil te leven, te zijn en het ook letterlijk in te zetten, dus de vaardigheid in het veld brengen, denkend, voelend-denken in het veld brengen... om dat te voorkomen. Weet je dat als je mensen tegenover je hebt, en misschien ervaar je het zelf ook, en dan ga ik er wel in hoor, dat je gesprekken hebt van overleden mensen, met overleden mensen, dat je boodschappen krijgt, dat dat allemaal uit de tweede schijf komt. Hier durven we niet zo heel veel mensen naar toe. Hier begint het vaak wat lastiger te worden. Maar wacht eventjes "ik heb hele mooie boodschappen gekregen van mijn moeder". Ja, en? En nu? Voelt het fijn? Trauma, misleiding, manipulatie, controle erover. Het gaat zo ontzettend ver. Wij moeten beseffen dat er iets is gebeurd ten opzichte van wie wij hier als aardse mens zijn door intelligente groeperingen die niet mensen onderdrukten door hun tuin en landschap in te nemen, zoals we dat hier op de aarde doen. Maar dat er intelligenties zijn die met hun bewustzijn aan boord stapten van het bewustzijn van de mens en van Gaia, de aarde. En dat ze daar, zo noem ik het nu, de historische records van de aarde en ook de historische geheugens van de mens binnendrongen en daar met hun bewustzijn plaats namen. Het is de tijd dat we op de aarde dit zien. Gelukkig door de technologische



ontwikkelingen, ook ontdekkingen en hypothetische ontdekkingen, dan sommige op kwantummechanisch niveau, tonen ons dat de vorming van materie niet op één plek is, maar overal tegelijkertijd is. En dat de waarnemingskracht van iets en het geloof daarin, de manifestatie, de uitkomst daarvan afdwingt, of juist opheft. In dat stukje die wij nu zijn, als mensen van deze aarde, waar we allemaal onze best moeten doen om de hypotheek, of de apotheek, of wat dan ook te betalen, of de gasrekening. We doen allemaal onze best om te doen wat we moeten doen. Dat doen we allemaal. Maar wij moeten niet vergeten dat daardoor wij dingen doen die in ons zijn geplaatst. En nou lijkt het alsof ik neig naar van je moet niet meer betalen. Maar dat laat ik los. Dat laat ik aan jou. Het gaat erom dat je kunt zien hoe deze overmacht is binnengestapt in de mensheid. Ik weet dat nog volkomen en volledig, tot in detail, zoals ik mijn hele echte bestaan, volledig herinnerd. Alles. Ik ben hier in deze wereld gekomen met een soort onmogelijkheid. Ik heb als kind liggen schudden en trillen in mijn bed, dat ik echt de emoties, dus niet de emoties van de aarde, dat is helder denken, de emoties van mijn denken, van mijn bewustzijn, die mijn lichaam gewoon niet, niet in het lichaam kon krijgen, dat ik helemaal lag te schudden. Dat mijn ouders, mijn papa en mama, naar boven kwamen omdat het ijzeren bed wat met een soort van dat veer-spul, dat gevlochten ijzer wat heel erg elastisch was, kon je lekker springen, dat mijn ouders, mijn vader en moeder naar boven kwamen en mij vasthielden aan mijn arme benen omdat ik lag te schudden, omdat mijn herinnering wie ik ben niet goed in dat lichaam kon komen. Dus ik moest buiten mijn lichaam denken zeg maar. Dus het kwantum fysische bewustzijn..., of het metafysische bewustzijn, sorry correct, metafysisch. Dit is ontzettend belangrijk, want elk infuus, en het is aan jou en niet aan mij, maar elk infuus moet eraf. Dus alle geschriften die er zijn, zijn aangepast. En als je goed leest in de geschriften; "houdt u ver van occultisme en van spiritualiteit". Waarom? Omdat het je kwantum fysische vermogen van schepping drastisch beïnvloedt. En eigenlijk bijna niet in een normaal gesprek kan plaatsvinden, want we zijn afhankelijk geworden. Mensen worden woest als ik iets vertel over een bepaalde persoon uit de historie. Want wie denk ik wel niet wie ik ben. En dan stel ik me voor, en dan willen ze het niet zien. Zo verblind. Het gaat om ons, niet om mij. Het gaat om ons. Ik vertel dit omdat het over ons gaat. Als je overleden personen ziet, als je boodschappen krijgt van overleden personen, dat komt allemaal uit je tweede schijf. Vorige levens bestaan niet. Het maakt ook geen enkele logica. Mensen moeten niet meer zomaar blindelings dingen geloven. Je moet dingen ook openleggen. Je moet kijken wat is kwantummechanica, wat is kwantumfysica. Wat is de beïnvloeding met mijn bewustzijn, in liefde, wat niet gebonden is aan ruimte en tijd van deze dimensie. Wat is dat? Dat kan bewegen eigenlijk in alle sectoren wat tijdloos is. Het kan naar de toekomst gestuurd worden. Je kunt je vanuit de toekomst terugsturen naar het verleden. Je kunt met jouw bewustzijn nu teruggaan naar het verleden toe. Maar naar welk verleden? Ping-pong! Alleen in het verleden wat ons gegeven is. Wij zijn hier om met ons bewustzijn niet te voelen van wat het paradijs is uit het boek, maar te voelen wat zou jouw leven nu op dit moment moeten zijn. Kun je daar eens eerlijk voor uitkomen? Wat zou mijn leven op dit moment, niet in denken, in voelen, in volledige vrijheid, echtheid, moeten zijn? Daar ligt ie, daar ligt het paradijs. En wat je doet, is dat je met dat bewustzijn terugreist in de tijd. Nou, zij stappen aan boord van de mensheid. En om dat te voorkomen, zijn er een heleboel, ontzettend veel, grote, maar ook kleine, gedetailleerde processen tussenin gevochten. Nog een

keer, in de wereld waar ik vandaan kom, en in oude woorden zijn dat dus de oorspronkelijke werelden, dat kun je zien als een koninkrijken, maar dat zijn gewoon hele normale werkelijkheden, waarin ons vermogen van ons bewustzijn 100% operationeel is, en hier op de aarde is het amper 1% operationeel. In de wereld waar ik vandaan kom is geen spiritualiteit nodig, wij zijn dat zelf. Wij zijn de verbinding zelf. We hebben zo'n ontzagwekkende hoeveelheid warmte en liefde. Maar ook wat wij op de aarde noemen, denkend-vermogen om tot de details te komen van wat er achter de informatie zit. En hoe dat met souplesse naar boven gehaald kan worden. Altijd ten dienste van het leven. Dus niet zelfverrijking. Altijd samen met elkaar. Iedereen zorgt daar voor elkaar. Terwijl je toch echt wel je privacy hebt. In die wereld is geen spiritualiteit. Nul. Helemaal niets. In die wereld is ook geen sterven. Als je hier bent, is het er ineens wel. Hier krijg je zelfs te horen dat je meerdere keren incarneert. En als je dan uit je lichaam gaat, dan ga je je lichaam uit, en dan wordt er verder niet exact benoemd wat er dan precies gebeurt, omdat de mensen geen, eigenlijk, laat ik eerlijk zeggen, niet doorheen kijken van wat er nou eigenlijk daartussenin zit. Weet je waarom je dat niet kunt bedenken? Omdat het nooit is gespeeld. Bewust niet. Om het in de abstractie te houden. Dus hier ben jij een heel concreet mens. Een mens van vlees en bloed en een mens van geestelijke kracht. Een mens van leven, intentie en warmte. Vriendelijkheid, maar ook van aanpakken. Boem! erin. Je weet wanneer het klopt. Je weet wanneer je ergens voor moet gaan. Dat weet je hier. Hier ben je dat. En dan is er een andere wereld, en dat noemen we dan hier vanuit deze schijf [*schijf twee*], vorige levens, dan ga je uit je lichaam, het kan ook anders uitgelegd worden, dat voorbeeld kunnen we allemaal wel zelf bedenken hè. En dan ga je als een lichtpuntje, als een lichtveldje, reis je ergens anders heen, kennelijk zit je op een automatische trek, stang, straal. Word je ergens door iets, door iemand, door liefde, word je ergens heen gestuurd. En dan wordt er ergens in een bibliotheek, of in een, ik noem het allemaal even in de woorden van hier, hè, word je dan weer gedirigeerd naar een nieuw leven, kan je opnieuw worden geboren met een les die je te leren hebt zonder dat je ooit weet wat je het vorige leven fout hebt gedaan. We moeten het zien. Het zijn namelijk, dit proces wat wij hier incarnaties noemen, dat is een restant, dat is een residu van de ontwikkelaars van deze werkelijkheid die een eigen experiment hadden. Andere krachten zijn daarin gegaan en zijn in het geheugen gegaan, dat noem ik het nu, in het geheugen van de mens. Daar zijn zij ingegaan en hebben alles opnieuw gearrangeerd, opnieuw in elkaar gezet. Het is erg belangrijk dat je dat ziet. En zo moeilijk is het niet hoor, want als je alles kunt opzeggen, als je alles durft los te laten dan zijn er mensen waar jij boodschappen van hebt gekregen. Bijvoorbeeld moeder. Of je krijgt een kindje wat vroegtijdig is overleden. Die krachten, de liefde is er altijd. Die gaat niet weg. Maar denk er goed om dat door alles wat er in de tweede cyclus gebeurt wordt een spiritueel bewustzijn gekneet en gevormd die vermengd is met de aarde-mens. En dat is niet wie je bent. Dus het vraagt echt alles. Met andere woorden, als je al je zwarte stukken weghaalt, als je al je donkere stukken weghaalt. Stel hè wat we hier op de aarde allemaal hebben zijn eigen donkere stukken. Als die allemaal weggehaald worden, opgelost, dan bestaan al die andere krachten die een andere ideologie hebben nog steeds. En in zekere zin klopt het wel, dat het dan zal vertrekken. Maar dat moet geen hypothese zijn. Ben je het met mij eens? Ja? [gelach]. Waarom zou dat een hypothese moeten zijn? Je bent zo mooi. We zijn zo uniek allemaal. Allemaal worden we op een bepaald moment, dat noemen we we hier wakker, dan



kom je je bed uit, of waar je ook slaapt, op de hangmat. Allemaal doen wij ons best. Ieder mens. En alles wat we hier leren en wat we meekrijgen, wat ons probeert te besturen. Denk erom, de tegenstander van het vrije bewustzijn is zeer intelligent, zal dat niet alleen doen via vervelende dingen, maar ook via goede dingen.

Hier is een tijdlijn, dat is maar een tijdslijn. Inmiddels is het al 2025 staat daar. En na Christus zelfs. Nou ga het maar aanstaan. Is dat bewijs? Nee. Tijdlijn. Dat rode stukje bovenin, dat is zeg maar tijdlijn van dit moment. Heel kort. Maar we moeten ons even beseffen dat de tijdlijn op regulier niveau, dat is even om de zin en onzin van elkaar te onderscheiden, dat die veel langer is die tijdlijn. Dus je kunt het veel langer maken waarin allerlei dingen zijn gebeurd. Het geheugen circuit. Als je 5 miljoen jaar terugreist in het verleden, dan zie je eigenlijk dat het kleine stukje rood daar recht bovenin is. Wat ik ermee bedoel is, a, werkt de tijdlijn helemaal niet eens zo, dus dit voorbeeld slaat helemaal nergens op, het is meer een duiding. Wat ik ermee bedoel is dat we in dat korte moment dat wij hier op de aarde zijn, waarin er nu ook allemaal technologieën worden ontwikkeld, zichtbaar, van wat toegestaan is, wat wij ervan te zien krijgen. Dat is eigenlijk in een nanoseconden. Wij zijn hier in een heel kort momentum. Dus in dat stukje rood, daar rechts onderin, daarin hebben we auto's. Daarin hebben we van alles. We begonnen met een televisie. Nou, mijn vader zijn zolder staat nog steeds vol met die dingen, want hij ruimt ze maar niet op. Dat zei ik in 2014 ook, maar ze staan er dus nog steeds. Vervolgens in het hele korte moment reisden we naar een smart tv. Met ook allemaal nieuwe technieken erin. Daar denken we verder eigenlijk niet over na. Het komt naar je toe. En of je er om vraagt of niet, hij komt. Heb je ooit liggen fantaseren over het maken van een smart tv? Ik fantaseer over, echt nu ook weer, ik ben er al mee bezig met mijn tuin. Daar fantaseer ik over. Zaadjes de grond in, bloemen, planten, lekker weer leven allemaal. Weet niet waar het allemaal ontstaan, dat weet de natuur zelf wel. Daar word ik blij van. Maar dit zijn eigenlijk dingen, op dit moment zoals het zich hier voltrekt, je hebt er helemaal niks over te zeggen, maar je krijgt het gewoon. Mensenmassa's hebben nog geen schoon drinkwater, maar u heeft een smart tv. Wat is hier aan de hand? Je moet het zien. Niet iets van vinden, je moet het zien. Dat de frequenties heel erg uit elkaar liggen. In dat korte moment, we hebben nu ook projectietelevisie. In 1991, uhm... dat was, dat moet 2012 geweest zijn, heb ik een smart Phone gekocht van Panasonic. Die op gedachten de apps opende. Je kon het gewoon bestellen via internet. Dus ik had dat ding. En dan moest je één keer met je gedachten, dat ging via je ogen, moest je dat instellen op een kalibratieveldje met allemaal ruitjes. En dan kon je kijken, dan kon je de app openen en dan tikt open, open, open. [naam], mijn zoon, had dat ook gedaan. Dus ik deed die app open en hij deed die andere app open. Nou, dat werkt niet. Maar goed, waar gaan we heen in dat hele korte moment? Om ook nog eens goed te onderbouwen dat die tweede schil, waar mensen in geloven, een infusie is, om je eigen echte origineel bewustzijn op een andere manier te laten functioneren, lopen we hier gewoon nog even doorheen. Technologie wat niet meer van fysieke aard is. Technologie wat samengebalde informatie is. Wat een projectie is, een technologie, het is er allemaal al. Ik was daar zelf getuigen van, ik heb zelf heel veel intense programma's mee gedraaid waarbij we technologische projectievoertuigen weg[dachten?] aan de hand van buitenaardse ontdekkingen die zo genaamd waren neergestort maar die niets anders dan degenen die die

ruimtevoertuigen bestuurde, bewust werd gecrashed in de buurt van Amerikaanse en ook andere nationaliteiten, militaire gebieden. Altijd ongeveer in de buurt daarvan. Dus technologie, wanneer is iets nou eigenlijk echt? Is iets echt als je kunt vastpakken?

Wat is dit lichaam? Kijk als je aan het infuus zit van reïncarnaties en biologische voorplantingssystemen, dat is wat wij hier te horen hebben gekregen. Ze stapten aan boord van onze allerhoogste kennis. Daar zijn ze naar binnen gekomen. En ze herschreven de tabellen, zeg maar, de trillingsvelden van ons eigen vermogen om dingen te kunnen snappen. Zo noem ik het maar, het besef. Daar sprongen ze in. Ze herschreven zaken. Zou je het je kunnen voorstellen dat deze lichaam die wij nu hebben, dat dat technologie is? Het zijn dingen die nu allemaal aan het uitkomen zijn. De hele wereld gaat het ontdekken. En de schok zal een stuk minder zijn als heel veel mensen dat al beseffen. Maar niet omdat mensen zoals Elon Musk en veel andere mensen daarmee bezig zijn, maar omdat je het vanuit je eigen gevoel kunt voelen. Dat je kunt voelen en beseffen, wacht eens dit verklaart ook waarom ik ook gedrag kan hebben en soms ook heb van on-verbondenheid. Je moet door het ijs heen zakken. Ja, je moet door het ijs heen zakken. Als je naar die derde schijf gaat, de oorsprong, dan ben je altijd jezelf. Je bent altijd jezelf. Je hebt nooit gedrag wat je hier op de aarde hebt, wanneer je on-verbonden bent, onvriendelijk bent. Je loopt echt niet thuis altijd met een glimlach rond van totale gelukzaligheid. Echt niet. We weten daar ook wat klussen is, werken is, ontwikkelen is, ontspannen is, dat weet je. Maar niet voor bedrijven, niet voor geld en ook niet in opdracht van. Het is iets heel anders. Met een hele andere reden erachter waarom we dat doen. Voorbij de horizon van de aarde. Dat is zo ontzettend groot. Het heeft ook een hele andere denk capaciteit. Ons bewustzijn functioneert ook totaal anders. Maar het moet wel gewoon bij jou ook aanspringen, en niet van mij hoor, maar dat je kunt zien dat deze lichamen die we hier ervaren, eigenlijk technologische lichamen zijn. Dat dat cyborg lichamen zijn. En dat er een deeltje van dat lichaam nog intact is, en dat ben jij. Ja, het is misschien veel prettiger om te zien van, ja, er is geen grote macht tegenover de mensheid, er is geen geavanceerde macht tegen de mensheid, dit zijn donkere stukken die mij het leerproces geven om een beter mens te worden. Ik snap dat allemaal heel goed. Maar dat is wel het embargo waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. Eerst het spirituele model, de religieuze modellen. Het heeft ons allemaal niet verder geholpen. We hopen het allemaal van ganser harte. En we zijn hier allemaal met de liefde en het hart op de juiste plaats. Maar je moet ook kunnen zien dat deze wereld, ongeacht alle mooie voorspellingen en mooie voorstellingen van zaken, dat die er helemaal niet zo goed voor staat. Terwijl er binnenin de wereld ontzettend mooie dingen gaande zijn. Zeer liefdevol. Alles is er, ik spreek niks tegen. Maar het kan niet zo zijn dat je vanuit je eigen bewustzijn het volkomen normaal vindt, dat er oorlog woedt in jezelf en dat er oorlog woedt tussen de volkeren, dat de dieren hier ongekend lijden, dat de natuur zichzelf niet kan laten zien omdat er constant wordt ingegrepen en dat het ook nog veel verder gaat dan de aardse grens. Je moet ergens kleur bekennen en zeggen, ik moet het opgeven, ik moet naar een ander niveau in mijzelf. En als het zo is dat dit lichaam, waarin wij nu een ervaring hebben, voor het grootste gedeelte een cyborg lichaam is, en dat is precies waarover ik het heb over de invasie die er heeft plaats gevonden. En dat is ook wat ik net met die plaatjes laat zien, van dat je ziet bij de opbouw van de tijdlijn. Dat is in een paar tellen, een paar jaar, het stelt niks



voor. Wat denk jij hoe de wereld er over vijf jaar ervoor staat met deze versnellende technologie? Ik ben niet bang voor technologieën. Ik ben ook geen transhumanist of zo. Of een anti-transhumanist. Het gaat om of het bewustzijn van ons wakker is. Wat gebeurt er? Wat is er echt nodig? Ben je al uit de tweede cirkel weg?

**Iemand:** Mag ik iets over het lichaam vragen?

**Martijn:** Ja.

**Iemand:** Ik heb een ziekte die dan als zeer ernstig wordt gezien en dodelijk. En ik heb gekozen om niet het te..

**Martijn:** Die ziekte hebben we allemaal.

**Iemand:** Ja, klopt. Maar goed, iets wat we dan een lichamelijke ziekte zouden noemen.

**Martijn:** Nee, dodelijk.

**Iemand:** Ja ook nog, oh ja, dat zijn we ook allemaal. Ik heb gekozen om mijn eigen pad te volgen en ik heb alsmaar gedacht, ik laat mijn lichaam doen wat goed is. Maar als ik nu jouw verhaal hoor, dan denk ik, dat moet ik dus niet doen. Ik moet mijn ware zelf laten doen wat goed is.

**Martijn:** Dit is zo'n enorme waaier die je open kan trekken. Als een accordeon waarin elk stuk nog 100 dagen zit om erover te spreken. Volg jezelf. Als jij voelt dat het zo moet, dan is dat omdat het in jouw manier van hoe je leeft zo ook naar voren komt. Dus dan kun je daarnaar luisteren.

Wat ik aangeef is dat 99% van ons bewustzijn, 99% daarvan, er is nog 1% intact van ons bewustzijn, en 99% wordt aangevuld door een kunstmatige intelligentiemacht. Dat is wat er hier gebeurt. Veel mensen snappen ook niet, beseffen dat nu langzamerhand wel, of in een keer, waarom er zoveel controle is in de wereld. Je bent een hele liefdevolle man of vrouw, vervolgens stel je jezelf beschikbaar voor het parlement, je krijgt een ministerpost, of je wordt president. En dan zie je ineens dat mensen onder controle kunnen komen. Je ziet ze veranderen. Je ziet dat de vrijheid van spreken, de inzet waar het echt over zou gaan, dat die enigszins toch verdwijnt. De macht die de mens bestuurt, doet dat doordat zij het lichaam feitelijk voor het grootste gedeelte zijn wat wij ervaren als ons lichaam. Dit zijn de gesprekken, dit zijn de onderwerpen die bekend zijn in alle grote multidimensionale, koninklijke allianties, coalitiegroepen van mensen die wij buitenaards noemen, is dit al om de hoogte. Het is een totale, laat ik zeggen, uit de hand gelopen situatie en wij zijn nu in deze wereld onze ervaring aan het hebben om het om te buigen. Dus wat we doen, is de doorgang die zij hebben klaargelegd voor zichzelf, om een uitkomst van deze realiteit af te dwingen naar een bepaald punt, daarvoor besturen zij ons via systemen waarvan wij denken dat dat waar is.

Er is geen spiritualiteit in de koninklijke werelden. Er is geen spiritualiteit. Er is alleen maar een helder bewustzijn, van een ontzettende verbinding van leven. Het is alsof je hoofd opengaat, als ik even mag vergelijken, je hoofd gaat open en ineens gaat je eigen bewustzijn weer aan. Alles gaat aan en je voelt je hoofd en je denk- en voelvermogen enorm toenemen en een enorme heldere water- en

luchtstroom puur door je heen waaiert en alles is toegankelijk en schoon. En hier op de aarde is dat wat we hier ervaren, is helemaal naar een minimaal proces gebracht. Zijn we opgeleid om iets te denken te zijn om vervolgens beziggehouden te worden door het merendeel van de kunstmatige intelligentie die ons lichaam is. Het is nog veel ernstiger dan dat, maar we houden het vandaag leuk. En het is gewoon goed om het te benoemen. En dit past dus niet in de spiritualiteit.

Mijn vraag die ik net stelde, hoe ziet de wereld er over vijf jaar uit? Heb je gezien wat er de afgelopen drie jaar gebeurd is? Dus niet luisteren naar het verhaal van waar we het met zijn allen allemaal over hebben, en discussies over voeren, maar wat er op bewustzijnsniveau gebeurd is. En op technologisch niveau. En hoe snel dat gaat. We moeten er echt goed op letten hoor. Want het is heel belangrijk dat jij met jouw bewustzijn juist verbinding maakt met de dingen, met de onderwerpen, waarvan je liever niet hebt dat ze er zijn. Om het om te buigen. Waar denk je waar we over vijf jaar staan?

**Iemand:** Ja, intelligenter dan wij.

**Martijn:** Ook dat. Denk je, vermoed je, voel je. Dus hier, hier komen. Niet daar, hier. Pay attention, hart open, luister naar de waterval. En de bloemen die het ons ook laten zien en voelen. Het is geen doemscenario, het is iets wat we moeten zien omdat wij werkelijkheids-ombuigers zijn. En het pad waar de mensheid in is gebracht, dat is het pad waar jij ook in bent gebracht. En die conditioneringen zitten veel dieper als dat je denkt. Hoe zou het zijn als over vijf jaar de wereld helemaal niet meer zo functioneert zoals het nu functioneert? Ik moet dan altijd wel een beetje lachen om mijn biologische vader die iedere keer dan tegen mij zei van; "ja jong, maar dat kan helemaal niet. Als we straks helemaal, als die machines het allemaal overnemen en dan hebben we geen werk meer. Wat moeten we dan doen?". En daar werd dus een heel scenario op gehoopt. Ben je er al achter wat je vandaag zou doen? Als dit waar wij het allemaal over hebben niet nodig is om te bespreken, wat zou je dan echt doen? Ja, sterrenreiziger. Dat is ook wat we zijn en wie we zijn. Wat zou je doen? Niet kritisch, gewoon open. Eerlijk. Het is allemaal aan onszelf gegeven, we hebben allemaal ons eigen innerlijke huiswerk. Dat scenario moet opengelegd worden.

Ja, dus wie ben ik?

[**Martijn leest voor:**] "Op dit moment ben ik mijn ervaringen". Dat is een deel wat waar is. [Martijn leest voor:] "Ik ben wat ik mij kan herinneren door wat ik weet". Ik heb het ook over spiritualiteit, hoor. Daar heb ik het met name over. Omdat die controlegroepen die daarop zitten, die krijgen gewoon nu te voelen wat echt leven is. Kun je dit bij jezelf plaatsen wat daar staat? Gewoon bij dat deeltje. Ook al heb je het gevoel en is het ook zo, ben je er al lang voorbij, gewoon dit kunnen zien. Wie ben ik? Ik ben dus wat mij kan herinneren. Stel hier zit een knop en die druk ik in. En je geheugen is weg. Wie ben je dan nu? Denk je dat je dan nog naar de kerk gaat? Denk je dat je dan nog met spiritualiteit bezig bent? Wat is geheugen? Wat is ge-heug-en? Wat is dat? Wat voor een machtig middel is dat? En nog andersom, hoe machtig is dat als je het weg kunt halen? Ik ben wie ik ben. Hè, wie ben ik? [Martijn leest voor:] "Ik ben wat anderen van mij zien". Dus dat zijn de projecties die op je afgestuurd worden. Wat andere mensen denken van jou te weten. En dat is, je kunt daar een miljoen keer over spreken, maar als ik gewoon kijk met



hoeveel mensen ik contact heb, dan zeg ik gewoon, goh, wat weten mensen nog steeds veel over elkaar. Vertaald, wat sturen mensen nog een hoop projecties over elkaar? Hou daarmee op. Stop het. Kijk maar naar jezelf. Je voelt het. Absoluut. Mijn voorbeeld dat ik toen een computerzaken had en daarmee gestopt ben, om allerlei redenen. Op een gegeven moment komt er een man aan de deur en die vraagt van.., en ook in de stad, dat ging op een gegeven moment door natuurlijk, want die mensen kennen mij heel erg in Friesland. Vanwege de computers. Heel veel mensen kwamen bij ons in de computerwinkel. Gewoon omdat we het over deze onderwerpen hadden. [gelach]. Maar die man die zei, "jij bent Martijn van de computerwinkel toch?". Ik zeg, "nee". Dat was ie hè, phoem. Wat gebeurt er hier in jou? Wat gebeurt er als jij iemand tegenkomt en die persoon heeft een bepaalde visie over jou? En je weet dat ook. Het is ook nog geïnstalleerd in jou dat die persoon die visie heeft. Wat gebeurt er binnenin? Wat is dat? Dit is dus het cyborg deel waar ik het nu over heb. Want, dat weet jij heel goed, als je in liefde verkeert en in verbinding, dan maakt het je helemaal niks uit. Dan voel je dat ook niet. Het maakt niet uit, het komt niet binnen. Maar die invloed die er is, dus je bent ook wat andere mensen van je denken en wat ze van je weten. Die projectie wordt ook opgeroepen, Dat is de vorming van de persoon. Maar wie en wat ben ik nou eigenlijk werkelijk?

**Iemand:** Ik zei altijd ik ben Johannes en dat betekent ik ben liefde. Ik ben liefde.

**Martijn:** Ja. Dat is eigenlijk alles. Dat is een hele emotionele. Want alles gaat weg. Alles lost op en wat er over is dat ben jij. Je echte ware gevoel.

Kijk en omdat ik geen spiritueel opgeleid persoon ben, maar opgeleid ben om spirituele modellen juist om ver te gooien, moet ik dit zeggen, dat dit wat jij nou zegt, wat zeer, zeer krachtig is. Dat dat ook alleen krachtig is, dat is niet waar hoor, maar dat het ook alleen krachtig is als je het bent. Oh, dat is toch waar. Ik bedoel Zijn. En hoe kan het dan dat we dat weer kwijtraken? Omdat we worden opgeleid tot iets wie en wat we niet zijn. Wat is dit voor een ongelooflijk intelligent gebeuren? Dus ja, wie en wat ben ik? Dat is de meest interessante vraag. [Martijn leest voor:] "Ik ben wat mijn meervoudige dimensionale metabewustzijn zich weet te herinneren". Oké, ik zeg eigenlijk dat als het geheugen niet geblokkeerd zou zijn van ieder mens, dat je dan iets heel anders weet. En als je iets anders weet, en het dus ook bent, dan ben je ook niet meer gebonden aan de dingen die je dus belangrijk zou vinden, als je bent opgeleid alleen in deze wereld. Dus ineens krijg je een forse uitbreiding in wie je bent. Ik heb de ervaring dat mensen dat heel vreemd vinden. Ik heb heel veel, en ik hoor het nog, dat mensen zeggen; "jij bent vreemd". "Ja, dat klopt". "Ja, maar ik voel ook heel vaak niet echt liefde bij jou". Dat hoor ik ook. Nou, dat kan. Geef maar de definitie van wat liefde is. Hoe meer bewustzijn er is, hoe sterker je eigen identiteit zich manifesteert. En daar zijn spirituele modellen in gelegd. Omdat het origineel bewustzijn. Is eigenlijk alleen maar zachtzinnig en kabbelend als water. Maar kent geen slagvaardigheid. En daar wil ik je graag aan helpen herinneren. Jouw slagvaardigheid. Aan de inzet die jij altijd in je hebt gedragen. En de werelden die je hebt getrotseerd en de vele reizen die jij hebt gemaakt. De plek waar je van origine zelf woont en verblijft. Je huis. Je tuin. En mogelijk ook de dieren, de wezens die om je heen leven waar je een diepe vriendschappen hebt. Wie je bent is eigenlijk in onze woorden geheugen. Ik probeer met deze lezing, deze bijeenkomst, in frequentie te werken en niet per se

in taal of in beelden. Mijn intentie is om in deze bijeenkomst naar voren te kunnen laten komen dat wie je werkelijk bent sterk afhankelijk is en valt en staat met wat je je nog weet te herinneren of op welke data jouw bewustzijn draait. En ik zeg het hier hardop, een grote blokkade om in ons eigen oorspronkelijke bewustzijn te komen. De grootste tegenwerkende kracht zijn alle spirituele overtuigingen. Ik zal daar zo op een ander moment nog eens een keer een beetje verder op in spelen.

Nou dan stappen we daar nu uit. Heel rustig. Stap uit veilige, zekere, beschermende, want dat is het ook vaak, hè, spiritualiteit is een grote bescherming. En ik zie de mensen lijden, dus dat [...?]. We stappen nu uit voor ons het best bedoelde en het best voor hebbende werkelijkheidssyndroom. Want als het zo is dat het hele buitenaardse fenomeen waar we met elkaar mee te maken hebben, ook echt op militair en bewustzijnsonderzoek niveau, kwantumfysica, de wetenschap, als dat niet uitgelegd kan worden door wie wij lijken te zijn hier op aarde, hoor je dit?

Als het niet de betekenis kan krijgen via de persoon van de aarde, intermezzo, het lijkt erop dat het onderwerp buitenaardse aanwezigheid in de breedste zin niet goed geduid kan worden. Er zijn duizend en één verschillende visies over. Het lijkt er dus op dat de mensheid op aarde dat niet goed kan. En dat klopt. En daarom deze knop ook indrukken. En dat doen we. Zo

Ik weet nog de dag dat ze binnenstapten. Dat weet ik. Daar ben ik op mijn manier mee belast. En een belasting is het. Omdat het een grote emotionele gebeurtenis was. En ik ben niet bijzonder. Ik heb mijn vrijheid echt moeten geven om het zo te zeggen. En ik ben daar heel erg op gepakt. Heel erg. Ik ben heel vaak door pijn van andere mensen en door mensen die goeroe zijn, ben ik heel vaak geprobeerd de mond te snoeren, dat ik het niet mocht zeggen. Ik zeg het wel, het is een belasting. Mijn vraag aan jou, of je wilt kijken, vanuit wie wij gezamenlijk met elkaar zijn als grote coalitie van mensenrassen van elders, of je wilt kijken of je al je registers, en je doet het niet voor mij, maar ook niet omdat ik het vraag. Maar voor jezelf mogelijk, of je al je registers en overtuigingen waar overlevingsstrategieën aan vastzitten, of je die stuk voor stuk in beeld wilt brengen en die ook werkelijk gewoon volledig in respect uit je systeem, uit je bewustzijn kunt laten vertrekken.

[00:48:55]

Hier kwam een tijd geleden een groep mensen in deze wereld, na grote oorlogen, die gaan in de periode nog voor de mensheid die er nu hoogstwaarschijnlijk is, zijn er groepen hierbinnen gekomen. Dat zijn oorspronkelijke mensen, die kwamen hier binnen om de laatste, ik ga daar niet te ver op in omdat het te veel tijd kost nu, om de laatste cyclus van Gaia, dat is deze dimensie die we hier kennen, te informeren met hun bewustzijn van de grondbeginselen, dus de basis van wat menselijk bewustzijn is. Dus er kwamen koninklijke mensen hier op aarde. Die mensen die arriveerden hier, in deze frequentie, in deze trilling. We praten over een paar duizend jaren terug. Die mensen die kwamen hier met hun bewustzijn en die schreven met hun bewustzijn, organisch, die schreven met hun bewustzijn de taal van één, die etsten hun frequenties erin. En dat zijn de boodschappen en het weten van de oneindige vrijheid voor ieder mens, maakt niet uit wat er ook gebeurt. Omdat zij wisten, die volken, dat de cyclus, het beëindigen van de oorlog, de restanten, het opruimen daarvan en de terugkeer van het christusvolk, kracht van



het leven, het wassende water, dat dat een stevige en pittige missie is. En zij etsten zichzelf met hun eigen bewustzijn in het veld. En in het veld kwamen de boodschappen te liggen. En in die boodschappen werd verteld, die boodschappen zijn wie de mens is. Waar ze vandaan komen. Niet komt, komen. Wat hun functie is, ik heb het al over visie, geen spiritualiteit. Wat hun functie is, met een onuitputtelijke kracht van aanwezig zijn in de kwantumkosmos, in werelden, in realiteiten, in dienstbaarheid en in vriendschap, in warmhartigheid, en in ondersteuning, maar ook in bescherming. De kracht van wie de mens is. Dat werd geëetst in het veld, opnieuw. Er zijn 53 cycli voor ons geweest en dit is de 54e cyclus van de laatste ook van de mensheid waarin de mens wordt bevrijd, de mensheid hier, bevrijd wordt dat doen wij dus, niet van buitenaf, wij brengen die christus kracht erin en de boodschappen die erin liggen die zijn bewust gemanipuleerd en werden door de systeembezitters veranderd in boeken en in personen die nooit hebben bestaan.

[00:52:00]

Ik wil nog iets anders laten zien. En je mag best vragen stellen tussendoor.

**Iemand:** Personen en boeken die nooit hebben bestaan. Bedoel je dan Jezus bijvoorbeeld?

**Martijn:** Ja. Dat zijn stevige dingen. Ja. Ja.

**Iemand:** [vraag niet hoorbaar, niet getranscripteerd]

**Martijn:** Dat is, je bedoelt dat die informatie erin geëetst is. Die is erin geëetst na de beëindiging van de cyclus van een beschaving die hier opkwam en die ook weer ten onder ging. En wij zien het als fysieke gebeurtenissen, maar in de oorsprong, het ontwerp van deze wereld, ik heb het alleen nog over het ontwerp van deze wereld, daar zit een..., de oprichting van deze realiteit is een experiment. Daar zit een hele grote reden achter van wat van oorsprong ook menselijk beschavingen. Dus dat zijn taaltekens. Dat is allemaal op trilling gebaseerd. En we hebben in de cyclus van het moment waarin dat ingeëetst is, is dat heel doelgericht geëetst om de informatie die beschadigd is geraakt door de grote oorlogen die hier hebben gewoed. En daar bedoel ik met oorlogen dat er andere intelligenties hierbinnen zijn gekomen die de hele bibliotheek van de aarde, dus dat zijn trillingen en informaties die voor onze begrippen emotioneel bewustzijn is, die zijn zo beschadigd en om de laatste cyclus in te kunnen zetten waarbij ook menselijke rassen hier hun intrede zouden doen in deze dimensie, uit verschillende werelden, maar wel van de oorspronkelijke afkomst, om die beschadigingen van die frequenties te repareren. En dat is heel bewust toen gedaan omdat anders de Mens niet binnen zou kunnen komen met haar bewustzijn. Dus dat is, je zou kunnen zeggen, het is een bewuste keuze geweest om de eindcyclus van een project, experiment, te kunnen starten. Dus ik besef wel dat wat ik nu zeg, daarom liet ik die tijdlijn ook zien. Wij hebben gewoon als mens van deze aarde hier, als we ons daarvan uit zouden uitspreken, hebben eigenlijk geen notie van wat er allemaal nog voor ons ligt, achter ons ligt en voor ons ligt. En dat is bewust toen gedaan. En daarin was ook voorzien dat die boodschap zou worden, dus die, ik moet zeggen kennis, dat zijn eigenlijk kennisvelden. Kennis, even eenvoudig, als jij iets denkt, jij weet het en je voelt dingen. Dus je kunt ergens heel bewust aan denken met je gevoel eronder. Wat je doet is trilling zijn. Denken en voelen is een resonantieveld wat ook letterlijk

gelezen kan worden. En ook zichtbaar kan zijn als ons bewustzijn het weer toe staat. Je zou ook zien wat andere mensen denken. Dat is een taal-veld, die trillingen. Die zet je in het informatieveld. En dat is wat zij ook hebben gedaan als een groep van oud..., voor ons begrepen zijn dat mensen uit oud..., zijn dat oudheids-wezens, zoals we dat ook zien in de oude geschriften, heel basic, heel organisch, mooie kleding, eenvoudig, liefdevol gezicht, geen bezit, geen angst, helemaal niets. En die zijn hier gekomen bewust om hun bewustzijn, wat ik net als voorbeeld geef met denken en voelen, om dat heel bewust in het veld te brengen. Dat hebben ze ook gedaan. En dat bewustzijn wat ze hebben ingebracht, dat heet Jeru-sálèm. En daar brak de oorlog [bij?].

Het is zo'n gigantisch grote [shift?]. Je kunt er nagenoeg niet meer over spreken, omdat a als je iets over gaat zeggen, zou je toch een beetje moeten duiden. En je bent tegenwoordig al heel snel een anti-dit of een anti-dat. Plus, als je het helder kan uitleggen, dan zijn er ook al zoveel allerlei andere alternatieve verhalen over. Maar het feitelijke wat ik wil zeggen, is dat die stamvolkeren van de Oorsprong, dat dát de Mensen zijn die nu in dit moment over de hele aarde, een vlak jezelf alsjeblieft niet uit, je hoeft niets te weten, je hoeft het alleen te beseffen, over de hele aarde zijn er mensen wakker geworden, zich bewust geworden over dat ze iets in deze wereld komen terugbrengen. En ik zal dit nog iets anders een schuiver geven bij de volgende samenkomst, want dan gaan we het hebben over de neurologische invasiemacht die er heeft plaatsgevonden. Maar dit is wel wat we goed moeten beseffen. Het heeft er toe geleid dat het bezoek van deze mensen, die dus Jeru-sálèm hier kwamen brengen, de frequentie van het Koninkrijk, etsen kwamen in het veld, wat finaal kapot was gemaakt door een grote veldslagen die hier hebben gewoed. En voor de mensen die een beetje wat lezen her en der, daar is ontzettend veel aan de hand. Heel veel archeologische groepen over de hele aarde, doen hun best, en vinden eigenlijk totaal onlogische restanten uit andere civilisaties. Waarbij dan koolstofdateringen worden gedaan die kant nog wal slaan. Dat er dingen worden gevonden die bijvoorbeeld 25.000 jaar geleden zijn maar in werkelijkheid zijn ze al 620 miljoen jaar oud. Dus wij zitten in een opstartfase om, dat is waarom ze ook zijn gekomen, om heel gericht aan wat wij hier op de aarde doen, we maken ons juist schoon, we maken ons los van de dingen die ons zijn aangeleerd, dat kan helemaal schoon, waardoor ons eigen bewustzijn weer aangaat, jouw eigen bewustzijn gaat weer aan. Soms hoor ik van mensen, oh dat vind ik heel kaal. Ik heb helemaal niemand meer waar ik op terug kan vallen. En dan een tijd verder hoor ik, het is helemaal niet waar, want ik voel nu pas echt verbinding met mensen om me heen. Dan weer een tijd later breken er rellen uit, bij bepaalde bijeenkomsten tussen mensen, dan wordt het weer onderuit gehaald. Dus, maar dit is wat er aan de hand is en wij zijn hier op de aarde helemaal niet die personen, jij niet, wie jij bent. Wie jij bent, en dat is dat witte vlak, dat is een Krijger. En de dag dat ze je pakten en dat ze aan boord gingen van jouw bewustzijn, ik noem je kosmische geheugen, voegden ze dit wat er nu allemaal gebeurt, allemaal in. En ga daar maar eens een breekijzer in zetten. En dan kun je dus duizenden dingen over gaan vragen, maar ik wil je maar één ding meegeven. Wees eerlijk. Zeg het gewoon zoals het is. Doe wat je voelt. Ga niet in een overeenkomst zitten die je leeg trekt. Stop het. Maak jezelf weer vol en ga vanuit die kracht met de andere in gesprek. Het zijn enorme veranderingen en daar waar wij het nu over hebben is een macht die is zo ontzettend groot. Die zijn er nog steeds, maar er zijn hele grote dingen aan het veranderen. En dat komt omdat



steeds meer mensen zich losmaken van de Anunnaki black box, de Matrix die alles bestuurt. En je hoeft niet alles precies te weten hoe het in elkaar zit. Als je dat wilt weten, dan ga je helemaal diep erin en diep erin en dan wil je alles weten. En op een gegeven moment pakken ze je. Ze pakken je, want dan is het een nieuwe religie geworden. En ik zie de mensen, ik ken ze in mijn bestaan, in mijn reizen hier op de aarde, dat ik ze zie struikelen en dat ik zeg doe het maar niet. Ik spreek erover om een beetje duidelijk te geven over de noodzaak waarvan jij weer terug moet komen. In wie je echt bent. Mooi Mens. Krachtpatser die je er bent. Liefdevol wezen. Kom maar gewoon. En geef elkaar maar eens gewoon een keer een hug zonder dat je daar per se iets van over moet houden of iets dergelijks.

Dus dit hier, dit lege veld, dat is ontzettend belangrijk. Ik wil daar iets over zeggen, want ik kan daar duizenden dingen wel van opnoemen. Maar dit is het enige voorbeeld dat ik steeds benoemd. En dat gaat om symboliek, om vleugels. Alles, alles wat er hier op de aarde te maken heeft met controle, heeft een overeenkomst met een fysieke vorm van een vleugel, en vleugels. De vredesduif; vleugels. De oude Egyptische periode en ver daarvoor; vleugels. Wat is dat eigenlijk dat we vleugels zien? Wat gebeurt er op het onderbewuste niveau als we vleugels zien?

**Iemand:** Vrijheid.

**Martijn:** Het is een associatie, maar op het moment dat je het ziet, het kan met je ogen zijn, het kan ook met je bewustzijn zijn dat je vleugels ziet. Als je daar bewust van bent, dan ga je voelen en ervaren. Ik ga het heel zwart-wit zeggen hoor, dat je in kracht inboet. Het lijkt soms een bevestigende kracht van dat het iets goeds is. Maar als je in het brein gaat kijken, als wij vleugels zien, met onze ogen of met ons bewustzijn, als je in het brein gaat kijken dan ontstaat er een patroon in het bewustzijn, een informatieveld wat ook ontstaat als je een opdracht van iemand krijgt die je moet uitvoeren. Kerken zijn doordrongen van beelden, engelen, vleugels, spirituele modellen, vleugels, over de hele wereld in alle religies, in alle levensprocessen, overal komen vleugels voor. Het is niet dat dat kwaadaardig is, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het één van de symbolen zijn die een informatieveld in het fysieke brein oproepen, waarbij er een informatieveld ontstaat dat gelijk is aan het opvolgen van een opdracht. En als ik tegen jou zeg, nou moet je dit en dat een keer doen, onmiddellijk, boem, onmiddellijk word je daarop afgeschaald. Want je kunt dat zelf denken. Kijk, je ziet het [Martijn laat beeldmateriaal zien op een scherm]. Het zijn maar een paar voorbeelden hoor. Maar het gaat om informatie achter de vorm. Overal zie je het terug.

**Iemand:** Maar vleugels zijn er toch om je door de lucht te bewegen?

**Martijn:** Nee.

**Iemand:** Nee? Maar wat doen vogels dan?

**Martijn:** Ja, die vliegen door de lucht.

**Iemand:** Met vleugels.

**Martijn:** Klopt, ja. Maar wat wij zien in de realiteit, je moet het in beelden zien. Dat zijn eigenlijk een beetje ook andere dagen, maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Als ik nou dit glas pak, hij staat nog vol ook, dit glas, dat kun je nu zien, net als een vleugel of wat dan ook. Je ziet nu dit glas. Maar ons brein, ons bewustzijn,

ziet helemaal geen beelden. Ons brein, ons fysieke bewustzijn, en ook ons metafysische bewustzijn, dus voorbij het lichaam, kijkt in informatie, trilling. Het zijn taal-velden. Als er een apparaat zou zijn. "oh gaat hij weer uit" [microfoon van Marijn]. Dat gebeurt heel vaak. Ja, deze ook [andere microfoon valt ook uit]. Goed zo. Als ik over deze onderwerpen spreek dan gaan er meestal vier of vijf setjes batterijen leeg. Ik hou hem vast, hoor. [microfoon weer gereed en Martijn spreekt verder]. Wij zien deze wereld op een manier die geïnterpreteerd wordt. Dus dit glas, als je dat apparaat zou hebben, en feitelijk bestaat dat apparaat ook wel, maar ze kunnen dat niet helemaal zo traceren. In de neurologie is het zo, als je een scan zou maken van het brein, zou je dit glas kunnen zien in het informatieveld van het brein, zou je dit kunnen zien in trilling. Ja? Of denk jij dat ik glas als een plaatje in je hoofd zit? Dat is niet zo. Dit informatieveld wordt gezien, zo leg ik het nu uit. Je brein ziet alles om je heen. Je brein ervaart het als een informatieveld, is puur energie. We hebben een energiebewustzijn. Dat informatieveld, wat energie is, daar zit ook dat glas in. En als ik dat glas als manipulator eruit zou kunnen halen, dan zou jij het glas niet meer kunnen zien. Terwijl ik het wel vasthoud. Dat is wat ik bedoel met wat materie is. Materie is in feite een energieveld. Het wordt ook in je brein gezien. Nou is het zo dat er een enorme coalitie is, inter-kosmisch, die is bekend bij alle grote confederaties, noemen wij in ouderwetse woorden de confederaties van licht, de confederaties van het leven, van de vele verbindingen die er zijn, enorm grote confederaties. Die zijn zich er zeer bewust van, en dat is precies wat er allemaal al gebeurt, is dat de materiewereld die wij zien, niet op zichzelf toevallig bestaat. Onze materiewereld bestaat op basis van instructies die ons bewustzijn beïnvloedt. Dus je krijgt in deze wereld, krijg je dingen te zien in het fysieke beeld, maar die zijn ontworpen in trilling om daar een sturing in te veroorzaken in je bewustzijnstoestand. Nou dat is toch appeltje-eitje? Ik ga het nog een keer zeggen. Juist. Alles even ertussenin, tussenin geperst. Als we nu met elkaar, nu, zo, boem, hier weg, en onmiddellijk aansluitend in een mooie zand plaats zijn, met mooie bomen eromheen. Dan zul je met je bewustzijn, dus met je gevoel vanbinnen, zul je voelen dat de wereld die je daar ervaart, dus de vormen die je waarneemt, dat die daar een totaal ander impact hebben op je bewustzijn. Dit zijn echt de om-draaiers. Nu heb ik het echt over de archontische intelligenties, gaan we de volgende keer nog over hebben, dit is belangrijk, want dat gaat om wie jij bent, en dat je gaat doorzien, ook als dit vandaag gedeeltelijk wel of niet lukt, gaan we er nog een keer over hebben. Want waar het om gaat, is dat wij worden bestuurd via de fysieke wereld. Dus ook via vleugels. Dus ook in dieren. En die hebben niet die vleugels toevallig. Alles is hier ontworpen in een zichtvorm, visueel beeld. Omdat het script waaruit gemaakt is, impact heeft op je gemoed en stuurt. Oké, dat was het eerste intermezzo, dan komt het tweede.

Jij hebt, voorbeeld hè. Het gaat om herkenning, want ik kan nog zoveel vertellen het gaat om dat we het herkennen op onze eigen manier. Jij hebt een heerlijke dag. Een fantastische dag. Je hebt wat mooie beslissingen genomen in het leven en je denkt en voelt, dit ga ik nu doen. "Ja, ik heb het al heel vaak besloten en dan gebeurt er steeds iets tussendoor. Maar, nou ja, ik doe het wel". Helemaal vol met levensenergie. Je voelt je goed en gaat ervoor. Je stapt op de fiets, je rijdt weg, je fietst door de buurt en dan komt er iemand voorbij, vanaf de rechterkant, die haalt jou vlak voor je neus in, die fietst voor jou weg en die heeft een afbeelding op de achterkant van haar jas van iets, ik heb het dus nu even bewust niet over vleugels, van iets totaal anders. Iets waarvan je denkt, daar is niets mis mee. Maar doordat



je dat hebt gezien, is je onderbewustzijn in de waarneming, gereproduceerd, wat je hebt gezien, is ook in je brein gevormd. En in één tel is je gemoed ofwel miraculeus minimaal aangepast, of je hebt de smoor erin en je denkt; "ik houd ermee op". Wat is hier aan de hand? Ik zeg heel plat dat hoé de werkelijkheid nu reageert, dat de werkelijkheid op dit moment reactief is op basis van twee dingen:

- de programma's van waaruit het wordt gelanceerd. Dat we dingen te zien krijgen die niet met ons bewustzijn kijkend en voelend iets negatiefs hoeven te zijn. Maar wel dat het in de vorm waarin het wordt gelanceerd, in die trilling, je gemoed bestuurt. Dat is één, dus de omgeving beïnvloed je, dit noemen we dus de epigenetische manipulatie, en het tweede is,

- is dat je er vatbaar voor bent, omdat je niet wit bent. Blanco!

Er is één procent van je bewustzijn wat puur en zuiver is. En als je daar bewust van bent en je gaat ervoor, dan druk je die twee leidingen eromheen, die duw je gewoon weg, zo. Boem! Dan krijg je dus die symbolen. De vleugels eromheen, maar ook, het gaat om gevoel, het is intelligentie, het is bewustzijn. Kijk, ik denk niet zoals hier, dus voor mij is het heel normaal en makkelijk. Het kan zijn dat het voor ons allemaal gewoon gelijk makkelijk ervaren wordt, maar het kan ook zijn dat het even moeilijk is. Omdat het een totaal andere manier van denken heeft. Een hele andere manier van denken. Kijk, ik pak even een ander plaatje, als aanduiding, als die ertussen zit. Ja. Dus dit. Die ene procent, dat is je eigen lijn. Dat is je eigen as. Dat is je puurheid. Dat is je speelsheid, dat is het leven, waar je het leven danst en je gelukkig bent. Waar je 's morgens je bed uitkomt en de zon lacht je tegemoet, de wind die gaat over het gras en je voelt dat deze dag is zinvol. Dit is het echte leven. Maar eigenlijk weet je niet wat je zou moeten doen, maar je voelt compleet, dit is het. Ik ben thuis, dat kun je hier voelen. Die ene procent, wie wij zijn, die kracht, die moet exponentieel toenemen. Dus moet in het blanco stuk komen van onszelf, niet van wat we hebben geleerd. En daarmee drukken we de begrenzingen om ons heen, die drukken we van ons af. Want dat is in feite, we noemen dat hier DNA, maar dat zijn opgedrongen beelden van de Anunnaki, onder anderen. Die hebben dus een reactieveld gemaakt in het script waarin wij leven, waardoor wij een werkelijkheid te zien krijgen die doordrongen is van allerlei beelden die wij heel normaal vinden, maar die ons bewustzijn, ons gemoed besturen. En dat verklaart ook waarom je constant in een soort lus kunt [...?]. Je hebt het idee dat je evolueert, maar jaren later zeg je, ik ben wel een stuk wijzer geworden in mezelf, maar als ik kijk naar waar de wereld in zit, zie ik eigenlijk dat er niet zo veel verandert. En dat is waar ik het over heb. Er is dus iets aan de hand met de werkelijkheid. De werkelijkheid op zich is niet op zichzelf staand, iets losstaand. Het is een reactiekracht. Het is een reactiekracht. De realiteit is een reactiekracht. En op dit moment is de reactiekracht van de werkelijkheid onder toezicht geweest van de Anunnaki, op dit moment zijn de Albrax beschavingen daar heel erg in actief. Is ook een menselijke beschavingen van de Orion-groepen. En het is aan de mensen van het zonnelicht, dat zijn wij als mensen, om in onszelf terug te komen. En alle contracten die er zijn opgedrongen en geloof-systemen los te maken. Om dus Christus te verwelkomen. Je eigen bewustzijn, niet iets van buiten jezelf. Om dat terug te halen. En dat in het veld, met de vaardigheid in het veld te brengen. En dan kom je dus de etsen tegen, die dan ingebracht zijn. En daarmee de reactiekracht van de Anunnaki, black box die er is, om die om te buigen, te bevochtigen, en dan ineens, en dat is waarom ik zeg, de mens schept eigenlijk unieke ruimte en tijd. Dat is het innerlijke gebed, waardoor de parasieten

in het veld, dat is wat het is wat zich vormt in deze wereld, in één klap zich terugtrekken, en het veld ontspannen raakt en andere scenario's gaan laten zien. En dat speelt zich fysiek gezien op anderhalve meter rondom je af. Ik hoop dat je een beetje wat hebben aan al deze korte stukken. Dit zijn de gesprekken waar de buitenaardse Confederaties over spreken. Over wie je bent en hoe mooi je bent. En dat het allemaal niet erg gevonden hoeft te worden dat je dingen niet allemaal gelijk snapt ofzo. Het gaat om een stukje herkenning. En daar moet je met elkaar ook verder in gaan. Wij zijn die mensen uit de oudheid van Oorsprong. En niemand heeft gekozen bewust om dit leven te leiden. Het is hier ook geen leerproces.

**Iemand:** Ik zie ook op deze afbeeldingen het symbool van de twee slangen en wat ook vaak gebruikt wordt voor kundalini energie en is daar, is die kundalini energie is dat een oorspronkelijke levenskracht?

**Martijn:** Nee. Sneller kan ik hem je niet geven. Het is lastig om dat te definiëren maar je zou in de puurste vorm, uhm..., mag ik het vanuit het eigen gevoel zeggen? Ik kwam gisteren thuis, ik was even weggeweest, een aantal dagen, en ik stap uit de auto en ik ervaar de ontvangst van de dieren die om ons huis heen lopen. Geiten, konijnen, kippen en flink wat hanen. En nog een paar andere dieren. Een verwelcoming in mijn eigen bewustzijn en de ruimte die er daarmee direct is. De vrijheid die er ontstaat, de vrijheid die er is. Dat is zo'n grote ontspanning dat dat het dichtst bij de bewustzijnstoestand ligt van wie je van Oorsprong bent. Maar als je dat versterkt duizend keer, dan overtrekt het op gevoelsniveau, ik heb het hier niet over seksualiteit van de aarde, maar dan overtreft het op gevoelsniveau elke vorm van seksualiteit.

**Iemand:** Ja, maar kundalini energie is niet het eerst verbonden met seksualiteit. Kan er een aspect van zijn, maar het is een veel grootser.

**Martijn:** Ja, wat ik zeg, daarmee refereer ik niet aan kundalini hoor, daarmee refereer ik aan het stukje wat ik zelf vertel van die totale niets, rust, zeg maar. En, uhm, nee..., ik ga het niet zeggen. Nee, ik kom er nog wel op, ik heb hem geslagen.

**Iemand:** Kan je die laatste zin nog eens herhalen?

**Martijn:** Nee, nee, ik moet even nadenken. Van die rust?

**Iemand:** Ja.

**Martijn:** Ja. Dus ga ik gewoon weer terug naar waar ik net ook was, waar ik gisteren was en dus nu ben. Het is een zorgen-lo-ze staat van zijn. Ik wil niet eens vrede noemen. Vrede is ook een soort van..., het kan heel erg aanwakkerend zijn dat het vrede moet zijn. Een zorgeloze toestand. En als dat duizend keer versterkt wordt dan komt dat echt heel dicht bij het Oorspronkelijke bewustzijn. Het is zo hartelijk en warm. Nou ja kijk, seksualiteit is ook een heel onderwerp natuurlijk in deze wereld gewoon heel veel..., allerlei verschillende betekenissen heeft. Maar de waarde van onze seksualiteit is in feite ja... volledige verbondenheid.

**Iemand:** [stelt vraag of DNA strengen, niet hoorbaar, niet getranscripteerd]

**Martijn:** Ja, over DNA en strengen. Nou, ik vind dat we met die twee strengen die we hebben, wel genoeg hebben. [gelach]. Nee, dat zijn geen strengen. Nee, wij



mensen bestaan uit, wij zijn energie, we scheppen energie, we brengen energie, maar we nemen ook energie in vorm en openen om ernaar te kijken. Zo kunnen we letterlijk ziek worden door te kijken naar een situatie die verziekt is. Zo kunnen we ook letterlijk gezond worden door naar een situatie te kijken die supergezond is. Dus wij zijn observers, wij nemen dingen waar en daardoor wordt het gereproduceerd, opnieuw gecreëerd in onszelf. En we kunnen dat met ons vermogen ook de wereld inbrengen. Van origine bestaan wij 188 verschillende trillingsvelden die al direct inter-connect verbonden zijn met alle levensvormen in verschillende werelden, verschillende universa. Dat zou je kunnen zien als kosmisch DNA. Bij de invasie, daar ga ik volgende week nog over spreken, daarbij is het uiteindelijke resultaat dat we onszelf niet meer anders kunnen voorstellen dan het restant van ons voorstelling vermogen er is. En dat zijn de twee DNA's, omdat het voorstelling vermogen van onszelf wie we werkelijk zijn als soort zeg maar, wordt ingevoegd. En daardoor hebben we het idee dat we twee DNA strengen hebben. Als één dimensie extra van ons aanspringt, en dat kunnen ze hier op de aarde dus nog niet meten, maar als één dimensie van de 188 niveaus, dat zijn informatievelden die niet alleen hier zijn in deze dimensie, maar overal tegelijkertijd, omdat dat kwantum is. Als één laag extra zou aanspringen, en dat gebeurt op het moment dat je jezelf volledig vrijmaakt van elke infuus van de groepen die jouw dingen willen laten denken, wat niet voortkomt uit jezelf. Als er één laag verder aangaat, één schil aangaat, dus een extra informatieveld, dan gebeuren er twee dingen:

- de ruimte en tijd veranderen, dus de oorzaken en gevolgen waarin je zit en de mogelijkheden die er in het veld liggen, die worden verdubbeld. Je krijgt veel meer mogelijkheden wat je in de wereld gaat zien, omdat jouw observatie verandert. En het tweede is dat
- die laag die dan aanspringt ook contact betekent met beschavingen, met andere intelligenties die ook die informatie, dat bewustzijn zijn en spreken.

Dus dan zou je kunnen zeggen, dan wordt het een DNA-uitbreiding, een buitenaardse DNA-uitbreiding. Zo zou je het kunnen vertalen.

Nou ja, en zo fietsen we dus richting de hemelpoort; schijf 2. Dit plaatje heb ik er bewust even bij gezet. Dit zijn ook ontzettend belangrijke en extreem waardevolle frequenties. In de tijd waarin wij nu leven, waar de hele wereld op reageert, want het zit nog groter in elkaar dan waar wij het nu over hebben. Is het echt heel erg belangrijk en zeer waardevol dat je beseft hoe jij jezelf laat zien eigenlijk. Hoe je jezelf naar voren brengt. En je merkt het aan mij dan ook. Ik wil veel zeggen, maar ik ben me wel bewust van wat woorden voor een impact heeft. Omdat ik ook weet dat woorden beelden zijn. En dat beelden ook invloed hebben op je gemoed. En ook de oorzaak en gevolg van de ruimte en tijd weer in beweging zet. Maar wees goed, he, in communiceren. De mooiste manier om te communiceren is luisteren. Luisteren naar wat er gebeurt in een... Nou, bijvoorbeeld buiten is ineens een aanrijding. Je kunt daar onmiddellijk over gaan denken. En je kunt ook luisteren naar wat die gebeurtenis laat voelen. Zo nodig elkaar vragen stellen. In een tijd waarin we nu leven wordt alles maar tegen elkaar opgezet en tegen elkaar ingezet. Een fatsoenlijk gesprek, overal breekt oorlog uit. Dus zorg ervoor dat je de zachte route neemt en blijf ontvankelijk ook voor de ander. En deze ervaring, ook die ervaring van de ander die jou wordt verteld, om die tot je te nemen. Beleef dat eens vanbinnen, wat de ander eigenlijk ervaart. Wat ik heel mooi vind op dit moment. Wat er in de wereld gebeurt. Daar kun je allerlei betekenissen aan geven.

Ik geef één betekenis aan. Die er niet per se als enige is. Maar we hebben de afgelopen jaren hebben we gezien. En ik ben geen voor- of tegenstander. Maar we hebben de afgelopen jaren gezien. Dat er een soort frame is ontstaan over bijvoorbeeld het Russische volk. Nou ja, wat er dus is neergezet. De Russen zijn niet te vertrouwen, gevaarlijk, et cetera. De mensen die dat beweren waren zelf buitengewoon betrouwbaar en heel eerlijk. Laat ik het dan maar zo zeggen. Maar wat er zo mooi is op dit moment, is dat je dingen weer enigszins in banen krijgt, in verbinding komt met elkaar, door je te verbinden met de beleving van anderen. En dat is wat, en daar zullen allemaal verschillende dingen over gezegd worden, ik ben geen voor- of tegenstander, maar dat is wat de Taskforce van de Amerikaanse president op dit moment heel sterk doet. Legt het oor te luisteren naar wat de andere partij eigenlijk te vertellen heeft. Wat daar wordt gezegd. En ik blijf ver van politiek vandaan, omdat politiek een heel manipulatief iets is en ook niet eenduidig, omdat het ook net als dat glas cola een betekenis heeft, wat een impact heeft op je gemoed, dus ze blijkt er ook weg. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat je ook je kosmische diplomatiek weer gewoon kunt toepassen. Dat betekent dus, je kunt nog zo oneens zijn met elkaar, er kunnen nog zoveel verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, maar pijn bouwt elkaar steeds verder op, steeds meer pijn en nog steeds meer woede. En op een gegeven moment, kijk naar je eigen leven, dan kun je twee dingen doen. Je kunt of de oorlog helemaal ontketen, dat er niets meer van overblijft. Of je legt je oor nog een keertje open, in je hart, en je luistert nog eens naar wat heeft de ander nou eigenlijk beleefd? Dus ook wat ik zeg, wat beleefd de ander erbij? Welke averij ontstaat daar dan uit? En kunnen we daar dan over verder spreken en over uitwerken? Zodat dingen op hun plek kunnen vallen. Iedereen heeft het recht om te zeggen wat de beleving is. Maar ieder mens heeft ook het recht om gehoord te worden in beleving. En ik denk dat dat is iets wat we allemaal heel goed herkennen. Of we echt worden gehoord door mensen in onze omgeving. Of we ook echt worden gehoord voor onze kosmische opdrachten die we in ons hebben. En of we ook echt daadwerkelijk de moeite nemen om naar de ander te luisteren. Het zijn enorme grote onderwerpen. Ik hoop dat je vandaag, misschien als je nog wat vragen hebt dan kunnen we gewoon daarop doorgaan. Maar ik hoop dat je vandaag een paar dingen op een bepaalde manier hebt kunnen bekijken, hebt kunnen onderzoeken. Ik doe dat echt op mijn manier, en ook iedere keer weer anders. Ik heb een geen agenda erachter zitten alleen dat ik wens, om mezelf uit te spreken, mijn werkzaamheden hier uit te voeren en mensen ook terug te vinden die precies hetzelfde ook echt kunnen doen dan waar we met z'n allen ook diep in geloven, namelijk een liefdevol volk zijn. En dat vraagt dus ook een enorm onderzoek.

Op dit moment is eigenlijk alles vastgelopen op buitenaards gebied met ufo's, ruimtereizen die worden gemaakt. Ik ben zelf hier gekomen via toekomst van de aarde ben ik hier gekomen. Eigenlijk bestaat die toekomst niet meer sinds ik hier kwam. Ja, en het wordt op een gegeven moment ook tijd om een keer te vertrekken. Om een keer naar huis te gaan. En hoe dat dan ook is, dat mag iedereen zelf invullen. We zijn het eeuwige leven. We zijn onsterfelijk. Maar deze wereld waar we nu zijn, daar moet je gewoon een aantal dingen van durven noemen. En je moet ook een aantal dingen ook durven doen. En ik hoop, en dat is wat ik wens, van binnen in mezelf, in mijn hart, in mijn gevoel, dat we allemaal in staat zijn, want we zijn het, maar dat we het ook doen, dat we onszelf los kunnen



maken. En dat we allemaal tevoorschijn kunnen komen en die vaardigheid om het veld te etsen, om die vaardigheid terug te halen.

Ik was in New York, in Manhattan, dat was ook wel bijzonder. Ik was bij het gebouw van het station, in het financial center. Daar gaan op jaarbasis gaan er 4,2 miljard mensen onder door. Dat is een enorm groot terrein, plaats, metro. [..?]. [Martijn laat een foto zien van zijn bezoek aan het gebouw] Ik sta hier nu met mijn rug. Ik sta hier op Ground Zero. Zie je die boompjes die hier staan? Die staan om die vierkante bakken heen. Ik liep daar zo naartoe en ik zag dus de Anunnaki. Dat zijn de uitdrukking. 4,2 miljard mensen in het financiële district in New York. Die daaronderdoor lopen. Allemaal op een onbewust niveau heeft dat een impact. Maar ik kwam in een heel grote kathedraal. In Midtown Manhattan. Prachtig. En ik liep daar naar binnen, goed afgestemd, omdat ik van alle mensen hou. Het maakt mij niet uit waar mensen in geloven. Iedereen is gelijk. Wat wel opvallend is, is dat het vaak bij de mensen die geloven wel wat uitmaakt waar je in geloven. Maar dat weten we, dat snappen we. En ik liep die kathedraal in, heel mooi, mooie, [houten?] gelakte banken, een mooi binnenpad. Ik kwam bij het altaar en daar stond ook een hele mooie hele grote arend met vleugels zo. En daar ging een vrouw, een donkere mevrouw, echt zo lief vol gezicht, kwam ze binnen. Ze ging zitten bij het altaar en ze ging bidden. En ik liep erbij weg want ik voelde van dat moet ik..., want dat is haar moment. Maar ik keek naar haar zoals ik altijd [mee?] kijk. Omdat ik weet wie de mens is. Waar we toen in staat zijn. En ze was aan het bidden. En ik zat twee, drie bankjes achter. Niet helemaal achterin, maar vanaf de voorkant derde bankje. En ik keek naar haar. En toen ging mijn besef, het weten, het ging over ons als mensen, ging in dat moment aan. Dus ik liet me niet besturen door dat ik naar haar zou moeten kijken, laat staan dat ik iets zou voor moeten vinden ik vind er helemaal niet van. Alles is mooi, alles is echt. Ik ga niet over dingen in de wereld, ik kan alleen zeggen wat ik zeg over mezelf. En ik keek naar haar en mijn besef van wie ze is, dat daar eigenlijk, ik ga toch zo zeggen ik zoek even naar woorden. Dat ik een volk, een vrouw zag liggen van een volk wat zo lang misbruikt werd. En nog op de aarde. Gewoon door de huidskleur en alles wat er omheen speelt. Ik zag God op haar knieën liggen. Dat was emotioneel. Ik zag God op haar knieën liggen. Eén van de vele volkeren. Ik zag God op haar knieën liggen voor het altaar en ontredderd zijn. En het besef wat ik voelde en wat ik weet. Mee heb genomen in mezelf naar hier. En er gebeurde iets zoiets bijzonders. Ik heb dat in al die jaren ook nog nooit verteld. Mijn ouders waren erbij, ik heb ze meegenomen naar Manhattan. Mijn vader zijn droom was er heen te gaan. Nou, nu heeft hij heel erg parkinson. Dus toen kon hij eigenlijk al bijna niet meer lopen. Maar ik heb hem over de Brooklyn Bridge zien lopen dat ik dacht van, nou, wat een jonge God. Zo'n pijn en onrecht, allemaal weg. Omdat hij deed wat hij graag wilde... En ik keek naar die mevrouw. Met al dat gevoel, en dat besef, dat God ligt daar. En God zijn de creators. Zij brengen met hun bewustzijn nieuwe dimensies tot leven. En zij lag daar, ik besepte dat. Op een gegeven moment was ze klaar na een paar minuten. Ik weet het niet. En ze kwam overeind. Ze keek me aan. Toen zei ze, even in het Nederlands; "dit is de laatste keer dat ik tot God heb gebeden, vandaag ben ik het zelf". Het gebeurde in, ik ben even de naam kwijt, dat is een hele grote kathedraal. Het staat scheef tegenover de Rockefeller Center. En daarna ben ik naar het Rockefeller Center gegaan. Daar heb je dan zo'n ijsbaan. Ik ben naar binnen gegaan, dat is daar onderin, misschien ben je ook wel eens geweest, weet ik

niet. Daar onderin heb je ook dat koffie plekje, daar kun je koffiedrinken. En daar zaten wij. En toen kwam..., toen was het 2016, kwam meneer Rockefeller eraan. Wie stuurt er? Even kijken vanuit mijn [stuk hier...?]. Jij ook, wij zijn allemaal gelijk. Ik was met mijn liefde voor deze vrouw. En al het leven..., "gaat ie weer, hè" [batterij microfoon van Martijn valt uit op dit moment]. Ik ga het gewoon zo zeggen, want dan gaan we gewoon naar het einde toe. Ik heb acht batterijen nu opgemaakt, dus nu zijn ze op. Ik ging in het huis van waar de mens een ander moet aanbidden. Een weg vervolgen die geschreven en gebracht is ook vanuit liefde. Als een soort verlosser. In dat huis liep ik binnen, met mijn respect, voor ook de ontwerpers van die kathedraal en van het veld. Ik keek, vanuit wie ik ben, naar deze vrouw, naar dit wezen. Zo mooi en ook een symbool van onderdrukking. Dat mensen elkaar hier in deze dimensie tot op heden nog steeds aan doen of hebben gedaan. Ik keek met mijn kracht, met mijn liefde, niet lid van een partij en nooit lid geweest van een partij en ik zal het ook nooit zijn. Keek ik naar deze vrouw en ik zond uit mijn besef wie ze is en waartoe ze in staat is. En dat is allemaal concreet te maken. En dat deed ik, dat besef, in pure liefde en aandacht. Ik heb ook niets anders in die kerk gezien. Ik heb geen andere dingen in mijn herinnering. Ik weet dat ik in ben gegaan, dat ik heb gekeken, haar gevoeld en dat ik naar buiten ben gegaan. En daar zag ik haar opstaan en zei ze wat ze zei. Dat zijn instructies van de kracht. Dat zijn instructies, dat zijn commands van het hart. Weten is iets anders dan geloven. En ik liep naar buiten en ik nam mijn ouders mee naar de Rockefeller Center. En daar dronken wij een kop koffie. En vervolgens stuurde ze meneer Rockefeller. En dat is niet negatief, het is niet positief, dat is wat er achter de materie gebeurt. Hoe dichtbij wil je komen bij de kracht in jezelf? Hoe dichtbij wil je komen in de liefde van jezelf? Jij bent het, we zijn het allemaal en ik hoop dat we hier met elkaar in een snel treinvaart de aankomende tijd op aarde heel snel kunnen uitbreiden. Dankjewel, ik heb geen microfoon voor u. Jullie bedankt, klap absoluut niet. Ik hoop maar één ding en dat is dat je ook een beetje van mij houdt. Zoals ik ook van jou houd. Ik weet dat ik ook fouten maak door met mijn uitspraken. Alsjeblieft, ik doe mijn werk op mijn manier en ik ben altijd bereid om dingen ook anders uit te spreken, maar ik wil niet zeggen dat ik het ook doe. Nou wel thuis.

Organisator: Martijn, dankjewel voor deze geweldige dag. [niet verder hoorbaar]  
[eind]