

## Index

- **Openheid-en-Transparantie**
- **21090903-MvS-antwoord-op-RG-Persoonlijke-ervaring**
- **201908xx-RG-Persoonlijke-ervaring-van-Rene-Gieltjes**

### Openheid-en-Transparantie

Ik (René Gieltjes) wilde mijn persoonlijke ervaring delen met een ieder die het wil lezen, maar ik ervaarde van veel tegenwerking van andere brongenoten voor mijn openheid. Wat bij mij veel vragen opriep hoe we hiermee nu dienen om te gaan. Gelukkig kreeg ik ook veel positieve reacties in 1 op 1 en zelfs ook twee publieke steun. Maar voordat ik mijn ervaring e.v.t. breder bekend ging maken bood iemand mij aan om mijn ervaring aan Martijn van Staveren te laten lezen en te vragen hoe wij ieder met onze ervaringen dienen om te gaan zonder anderen te beschadigen.

### 21090903-MvS-antwoord-op-RG-Persoonlijke-ervaring

*Martijn heeft een PDF bestand (**201908xx-RG-Persoonlijke-ervaring-van-Rene-Gieltjes**) gelezen van René en hierop gereageerd en de vraag beantwoord die een brongenoot voor René heeft gesteld heeft aan Martijn, naar aanleiding van dit bestand(ervaring).*

Nou, ik heb het gelezen en afgezien van de tekst, daarom duurt het ook wat langer want dan lees ik ook de informatie waaruit hij die tekst schrijft.

Maar dank je voor het lezen en ik ben benieuwt naar de vraag....

**Vraag brongenoot:** De vraag gaat er om dat er in *onze samenkomst* iets speelde van openheid en transparantie. René wilde graag wat dingen delen en er was eigenlijk heel erg veel weerstand tegen. Hij had iets gedeeld ergens op een site en dat gaf heel veel weerstand in de groep en dat liep als een item door de hele week heen.

René wil zijn ervaringen heel graag delen...dit wat hij geschreven heeft...maar hij weet niet hoe en sommige mensen zijn daar faliekant tegen. Dat hele *samenkomst* moet afgeschermd worden, er mag eigenlijk niemand van buiten de groep van weten.

En dat kwam steeds terug in de hele week, dat er niks naar buiten mocht.

En toen kwam bij ons de vraag op van, hoe zit het eigenlijk met openheid en transparantie.

Want de ene is gewoon veel opener en transparanter dan de ander. Het is niet zo dat hij geen rekening wil houden met de anderen, maar het is toch wel een item.

**Martijn:** Nou zoals ik er naar kijk is het eigenlijk als volgt:

Zulke dingen spreken we altijd van te voren af, of tenminste tijdens een sessie van mensen bij elkaar en mogen we hierover praten, ja of nee...dus dat lijkt me handig om dat op dat moment te doen. Maar transparantiegehalte ontstaat gewoon op het moment dat je kunt delen wat je meemaakt in een bepaald moment en dat met andere mensen naar buiten toe ook kunt bespreken en daar hoeft je geen persoonlijke dingen bij te ventileren.

Het transparantiegehalte is voor mij zo dat je niet geheimhouding hebt, dus je zou in de kern gesproken zou je gewoon alles moeten kunnen vertellen wat er in zo'n week is gebeurd in België, met in acht nemen van namen. Want er zitten natuurlijk ook persoonlijke processen achter de gebeurtenissen. Dus als iemand iets heeft gedaan of iemand heeft iets gezegd, dan moet je voorzichtig zijn om dat naar buiten te brengen.

In ieder geval omdat je de borging wilt geven, dat die persoon die dat heeft gezegd, niet zijn of haar bewustzijn wordt ingeladen in het verhaal. Maar om het helemaal af te schermen dat is nogal wat...Dat kun je wel van te voren afspreken, in Havelte hebben we dat ook gedaan, ook omdat we met een experiment bezig zijn, maar dat hebben we van te voren afgesproken. Dus wat is transparantie...ik denk dat je moet opletten dat je geen geheimhouding krijgt en dat de mensen die dat niet willen, dus wel geheimhouding willen...nou wil ik dat woord geheimhouding even weghalen....die dat willen borgen binnen de groep, dat dat niet met een soort angst gepaard gaat. Dus ik denk dat je alles moet kunnen delen en de ervaringen die je met elkaar hebt in een groep, om die ook naar buiten toe te brengen, omdat andere mensen daar ook weer iets aan kunnen

hebben en uiteindelijk je ervaart het niet alleen voor de groep, maar voor het grote geheel. Dus dat is mijn visie erover. Maar wel een borging van namen. Dat de wezenlijke processen van de mens in hun persoonsstukken, niet geraakt hoeft te worden door het bewustzijn van andere mensen die daar ook in mee kijken. Het is dus én open maar wel borging.

**Kijk, in dit geval is het René die iets voelt en merkt, dat is dus niet alleen hij, maar daarmee spreek je een heel circuit aan van andere mensen die dat ook ervaren. Dus dat moet je juist naar buiten brengen, omdat dat andere mensen ook weer helpt en ondersteund om tot bepaalde inzichten te komen.** Kijk als wij kijken naar de reis in Frankrijk, daar hebben we ook met elkaar besloten om bepaalde dingen goed dicht te houden. Maar dat is weer een ander soort reis. Dat is ook voor onszelf een soort onderzoek geweest.  
**Uiteindelijk moet alles transparant en open zijn.**

## **201908xx-RG-Persoonlijke-ervaring-van-Rene-Gieltjes**

Ik wil graag mijn ervaring delen die ik tijdens een week samenkomst met een grote groep andere mensen (die allen verder gevorderd zijn in de visie die Martijn van Staveren met ons alleen deelt) heb mogen ervaren, hopelijk zijn er ook anderen die hierop een opbouwende ervaring & reactie willen geven zodat het mee helpt om ons allen bewustzijn verder te verhogen en dat we gaan begrijpen wat onze echte taak op aarde is.

Ongeveer een week voor vertrek voor deze samenkomst had ik weer eens in gedachte om een teken gevraagd van mijn Galactische vrienden (krijg eigenlijk nooit bewust antwoord). Ben nu 60 jaar jong en heb weinig zaken bewust ervaren qua contact met andere beschavingen. Heb alleen tijdens een Reiki Initiatie, ET Healing en bij Universal White Time healing wel per keer iets eerder bewust mogen ervaren.

Verder in het dagelijkse leven niet, behalve dat als ik andere help omtrent inzicht in bewustwording en zaken omtrent ontvoeringen door andere beschavingen positief of negatief schrijf ik vaak reacties die ook voor me zelf vaak nieuw zijn. Dat er verder geen bewust contact is had ik op zich wel vrede mee, nu ik zelf bewust was wat mijn missie op aarde is.

Maar nu kreeg ik toch na enkele dagen vooraf die week contact met iemand uit het niets waarmee ik diepe ziel verbintenis mee voelde en gaf me allerlei informatie door gaf van Arcturianen, inclusief mijn galactische naam Yanadath en hun namen waarbij ik een raar gevoel kreeg zo iets een oproep voor dienst of zo (terwijl ik niet in dienst ben geweest, dus hoe zo iets voelt weet ik bewust eigenlijk niet).

Het leek er wel op dat ik werd voorbereid op die week die ging komen en had een heel sterk gevoel dat die week zeer belangrijk werd om in contact te komen met andere beschavingen en dan samen de verbinding op te schonen van energieën die in de doorgang voor vervuiling zorgde.

Had namelijk in de voorbereiding plots o.a. zeer warm lichamelijk en vooral m'n boven schedel, leek op zware hoofdpijn, maar een gebruikelijk aspirientje bleef maar niet helpen en normaal wel altijd zo, het was wel behoorlijk pijnlijk, de pijn druk tot aan m'n beide slapen.

Ook uit mijn handen stroomde continue warmte , wat ik al heel lang niet meer gevoeld had.

In deze bijzondere week heb ik echt van alles mogen ervaren wat ik nog nooit eerder bewust voor mogelijk hield. In een soort begeleide meditatie oefening zag ik met m'n ogen dicht een heldere blauwe doorgang te zien, later tijdens het vertellen van mijn inzichten aan anderen nogmaals. Voor mij was het een duidelijke bevestiging waar we mee bezig waren en wat onze taak was in die week en verder in ons leven nu op aarde.

Maar het meest bijzondere was dat ik in een andere oefening waarbij we allen in een cirkel, met een binnen cirkel tegenover elkaar stonden en waarbij je met elkaar verbonden was en hieraan voorgaand ook een lange verbinding & zuivering oefeningen hadden gedaan, had ik opnieuw de behoefte om opnieuw en voor het eerst in m'n leven om m.b.v. het bewegen van m'n handen in

combinatie met het kijken door d'r iemands ogen zag ik de beschaving waar de persoon mee verbonden is in dit aardse leven, in de oefening stond ik achter elkaar tegenover 6 verschillende brongenoten en bij ieder zag ik een ander wezen uit een andere beschaving waar ieder mee verbonden is, wat voor een ieder niet bekend was.



Verder hebben veel ervaring op gedaan met klanken, zo iets wat je hoort bij Tibetaanse mantra's, vooral die lage bas toon, door die qua geluid van laag naar hoger te gaan, kan je verbindingen tot stand brengen op Galactische niveau en vooral ook zuiver houden als je voelt dat er negatieve krachten proberen binnen te dringen.

Er waren die week dus erg veel verschillende hoge beschavingen aanwezig om gezamenlijk in verbinding te komen en te werken aan het aardse energie niveau t.b.v. de verbinding naar en met onze galactische broeders en zusters.

Wel werd ik persoonlijk vooraf zwaar aangevallen waardoor ik totaal uit m'n voorbereiding energie werd gehaald en het gevoel kwam zelfs op om dan toch maar niet te gaan. Ook tijdens meerdere sessies in die week voelde ik sterk en ook anderen dat we echt bewust werden tegengewerkt om ons uit onze verbinding, kracht & zuivering te halen.

**Wat ik al een tijdje bemerkte dat er mensen zijn die b.v. zeer hoog gevoelig zijn en vaak al hun hele leven al beschikken over allerlei "gave" die de onbewusten vaak hebben afgedaan als belachelijk en vaak dat je ook zelf er dan ook niet echt bewust van bent, dat je ze hebt of waarom je al deze kwaliteiten hebt mee gekregen, dan loop je namelijk een groot risico dat negatieve krachten (iets als archonten, Greys, Draco's & Reptielen) verbinding met je maken, hoe subtiel ook, waardoor je op ieder mogelijk gewenst moment onbewust niet meer effe je zelf bent of je uit je kracht wordt gehaald. Dat je dan dingen denkt/doet/zegt die niet echt van je zelf zijn, zelfs als je nu toch al heel bewust bezig bent. Het lijkt erop doordat we bewuster worden wat we komen doen op aarde en de aardse energie aan het verhogen is, dat de 'aanvallen' ook steeds meer toenemen.**

Het is heel raar om dat te ervaren.

**Is wel iets heel belangrijks voor ons allen om daar eens ieder voor zichzelf eens goed na te kijken, kan best wel eens zijn dat het ons ieder verder kan gaan helpen om nog bewuster te worden, maar vooral om nog dieper in onze kracht komen en dus nog meer scheppende wezens te zijn, die we van oorsprong ook al zijn.**

Het is nu ik dit schrijf is het al meer dan een week later en ben nog steeds niet helemaal terug in m'n oude ritme, meestal na een gewone vakantie gaat dat helaas altijd veel sneller. Ik had nu de volgende dag na thuiskomst toen ik in de stad liep of ik er zelf niet echt was en zag de andere mensen echt als onbewuste mensen of ik zelf net terug kwam uit een andere dimensie, een hele

aparte ervaring.

Kijk bv deze foto van het landschap ziet er echt veel mooier uit dan wat daar met onze 3d ogen hebben gezien, maar toen ik dus weer in de stad liep, begreep ik direct, we waren echt in een hogere dimensie gekomen, maar onze 3d ogen zien het niet, we kunnen het alleen voelen en ervaren.



Ik voeg nog twee tekeningen toe van een brongenoot [Ilaina Danckaerts](#) (zie haar webpage), ze heeft in die week erg veel tekeningen gemaakt, vaak was ze niet altijd fysiek bij ons aanwezig in de oefen ruimte, maar toch tekende ze precies waar we op dat moment mee bezig waren.



Het was echt een fantastische week om zo met z'n allen die in het aardse leven allemaal zo vreselijk anders zijn qua gewoontes, levensstijl, gedachte, relaties en toch in die ene week zo met elkaar verbonden te zijn en gezamenlijk onze missie uit te voeren om de Galactisch verbintenis meer in ons aards leven te betrekken waardoor ook Moeder aarde kan opstijgen naar een hogere dimensie. In zo'n week laat je steeds meer je eigen ego varen en kom je in totale verbintenis wat in hogere dimensies heel normaal is.

Liefs

René