

20200310-MvS-Menselijk-en-Wezenlijk-contact

Bron: Martijn van Staveren

Thema: menselijk en wezenlijk contact

Subthema: hoe ervaar jij jezelf in contact met de ander

Deel 1-4

Een hele indringende en krachtige boodschap:

Het studeren en de kennis die de mens vergaart is het grootste blok aan ons been om in de kern van wie we werkelijk zijn, in het voelen dus ook in het handelen terug te keren.

Het gaat niet om wat we lezen, het gaat om wat we zijn! En daar moeten we naar toe, we moeten afstand durven nemen in alles wat we zelf denken, en hoe we dingen aanvliegen en hoe we daarmee verder gaan. We moeten hem durven omdraaien, het is een omgekeerde werkelijkheid die zich manifesteert in ons denken, door ons denken.

Op het moment dat je gaat snappen, snappen, als je denkt dat je snapt wat ik nu zeg, dat is de sanctie. Want op dat moment ben je het een vorm aan het geven. En toch heb je die vorm nodig om te kunnen begrijpen wat er wordt gezegd, maar op het moment dat die vorm voor jou leidinggevend gaat worden, maatgevend in je verdere proces nu na deze dag, in de vorm wat ik vertel wat jij denkt dat ik vertel, dat zijn de gedachten en dat is de sanctie, dan zit je er weer naast. De sanctie zit precies zo in het veld dat je hem in de vorm gaat leven in plaats van dat je hem in jezelf kunt voelen. Dus het zit heel diep buiten de vorm om.

Waardevolle informatie over menselijk contact

Hoe zuiverheid en aandacht zo helend is. Dat er niets wordt gevonden maar dat er alleen ruimte is om te zijn. Dat is echt ook deze dag in alle niet verwachtheid, in de stilte, in de warmte, in het kijken van jemig wat voel ik nou eigenlijk zelf. Want die gevolgen, we moeten het ook kunnen reproduceren, wat voel ik nou eigenlijk vandaag, wat is er nu gaande in ons, wat gebeurt er nu, hier binnenin.

Het gaat wezenlijk om iets in jezelf, er komt een bron in jezelf tot leven op het moment dat je bij mensen bent die diezelfde kracht ervaren,

Wij gaan elkaar niet vertellen hoe het zit, maar we gaan mogelijkheden openzetten. Tjoek, in één keer gaat er een projector aan, dus dit hier binnenin, hopsa oh ja. Door naar elkaar te luisteren wordt je steeds wijzer in jezelf, niet van het verhaal van de ander maar door het verhaal van de ander, de resonantie, ga je iets ervaren en dat is informatie, informatie is energie doordat te beluisteren en te voelen in jezelf, komen er informatiepatronen in jezelf tot leven, dan worden er ook herinneringen van weten wat getemperd is door het denken, gaan zich ineens openen. Dus je kunt elkaar niet beïnvloeden je kunt elkaar alleen maar verrijken. Dat is een omdraaiing in het veld.

Dus ik vraag jullie ook allemaal om niets te snappen waar we het met elkaar over hebben maar gewoon eens te luisteren met je hart en ook vooral in beelden en gevoelens dat om te zetten, dan wordt er een andere communicatie in beweging gezet, als we het alleen proberen te vangen met woorden, wat de betekenis is van het woord dan krijg je een heel klinische dag en daar gaan we niet voor.

Dus dat, geen aandacht voor elkaar hebben, geen tijd hebben dat is eigenlijk een mind concept. Je kunt tien uur luisteren naar iemand in 5 minuten tijd.

Zover zijn we dus eigenlijk al weggeleden, als samenleving, dat we zo angstig zijn geworden om nog eens een keer naar elkaar te luisteren, dat elke vorm van samenkomst al iets niet goed is of zo. Terwijl juist de menselijke ontmoeting naar elkaar toe en de eerbied die we naar elkaar toe hebben, in elkaars processen, dat die frequentie juist heel bevrijdend is. Dat is echte bevrijding.

Waar in je elkaar eert en de grote kracht in de mens eert en dat je de grote kracht van het universum eert en ook creëert letterlijk, omdat je ontdekt van ik doe het eigenlijk zelf, ik ben er zelf een deel in. Ik ben een deel van dat geheel, en zodra er ook maar een externe factor is wat leidend

gaat worden of beperkend gaat worden, in ons, in een vorm gaat zetten, dan zitten we in de definitie in het labyrint, in de gedachte, in de vorm, en is de vrijheid weg. Dus hoe kun je nu de kracht in jezelf zo coherent laten zijn met andere mensen, zo laten stromen, dat je ook werkelijk voelt van ik kan het niet benoemen, het is niet te benoemen, ik stop er ook mee, die kracht is er en ik weet dat die kracht in de ander is en dat de ander dat ook ervaart en ik weet dat als de ander wil vertellen wat hij of zij ervaart en ik wil dat ook doen en dat we dan ruzie gaan krijgen omdat we denken dat we het oneens zijn door de woorden. Laten we stoppen met praten dan stoppen de wereldoorlogen, dan stoppen de religies. Dat is waar het allemaal om gaat. Dat is de grootste stap voor het bewustzijn van deze wereld, is dat de mensen gaan beseffen, in het gevoel, wat helemaal vrijheid werkelijk is. Pas dan zal er in deze werkelijkheid de bloem ontstaan, de plant voortkomen uit het zaadje wat wordt geplant door bewustzijn.

Dus niet dat je met elkaar een bepaald veld gaat creëren en dat je vanuit het veld iets laat ontstaan, want dat is een heel aandachtspunt, dat je dus niet een gezamenlijk veld laat ontstaan waar iets uit ontstaat, maar dat je iets neerzet vanuit wat je werkelijk zelf in jezelf voelt en dat je daarin allemaal de zender bent.

Ik laat mij niet manipuleren door een zogenaamde reactie die mijn mind weet van te voren en dat ik mij daar op moet gaan afstemmen en ik in gesprek ga met dat stuk wat er nog niet is, alleen in mijn herinnering. Met andere woorden ik laat mij niet richting bepalen door de herinnering die ik aan hem heb. IK BEN HIER.

Ik heb ook heel veel gestopt waar ik heel veel van hou en ook met mensen ben gestopt waar ik ongelooflijk veel van hou. Maar ik hou van die mensen en niet van hun labyrint. Dat is dus niet uit boosheid. Ik heb dan waarde en waardering voor dat wat de ander leeft en daar blijft het bij. Mijn gedachten naar die mensen moeten dus zuiver zijn. Ik kan in mij zuiver denken over iemand die vervelende dingen doet. Als ik negatief dingen denken over iemand die negatieve dingen doet, dan ben ik een mede muzikant en denk ik met mijn denken in het labyrint van de ander.

Eigenlijk zijn conflicten in een meest simpele vorm programma's van denken waar belangen onder zitten.

Wat gebeurt als jij heel krachtig denkt. Je haakt niet aan met je denken op basis wat de ander denkt, houdt jezelf zuiver. Sterker nog, als je krachtig denkt ben je geen mind controller, je bent eigenlijk een mind mover, je brengt het in beweging. Daarmee kan het conflict programma bij de ander ten opzichte van jou gestaakt worden. Ik heb het meegemaakt dat mensen hun vijandigheid voor mij stopte, maar ik ga niet aan de kant. Ik ga niet zeggen, ik wil met jou niets meer te maken hebben. Ik ben helemaal niet bang voor jou. Er is geen angst. Je moet heel krachtig zijn en heel duidelijk zijn en niet vanuit je hoofd en voelen wat de boodschap is en het licht binnenin jezelf is en heel krachtig denken in dat moment, niet in wat de ander zegt maar krachtig denken, dat die hele situatie die in jou terecht is gekomen, door dat conflict, die situatie buiten jezelf zet, door hebt en "hier gaat het helemaal niet om".

Er is een hele grote coalitie nu op de aarde gaande, in de vorm van mensen zoals jullie en ik, die met elkaar het labyrint van binnenuit, conflicten kunnen terug teleporteren, retour afzender zonder conflict.

Wij moeten dat oorspronkelijke licht en bewustzijn in onszelf weer terughalen. Je gaat het je bewuster worden. Er liggen pleisters in ons systeem die afpleisteren wat er gebeurt en gedacht wordt. Dan worden er ook andere hele grote technieken ingezet om te zorgen in de werkelijkheid waarin jij leeft waarin iemand of mensen iets doen wat niet plezierig is, dat dat echt georkestreerd wordt, waarbij de persoon zelf niet eens betrokken is die dat doet, maar wel via hem/haar door wordt uitgespeeld en dat je een mening krijgt over je zus of je broertje en dat je daarbij niet meer de liefde kunt voelen wie dat is als mens. Dat je dus de aanvlieg route naar binnen toe van die persoon ook kwijt raakt. Dat je niets anders kunt doen dan reageren tegen die vervelende broer of zus.

Kom je in je eigen kracht in deze invasie, in het oorlogsgebied, de bezetting, als je daar kunt zijn en je zit aan de tafel met je vijanden en je spreekt alleen je eigen taal en je spreekt zo krachtig in je godsenergie dat je eerst die verbondenheid helemaal in jezelf voelt, helemaal vibreren voelt, dat je hem helemaal van binnenuit tot leven laat komen, dat je bewustzijn zich opent, dat je eerst gaat naar de universele kracht in jezelf, als je daar als eerste heengaat, dan ben je bestand tegen feitelijk alles.

Als je het echt weet van binnen vind je het niet erg meer dat een ander jou niet meer lief of niet

meer leuk vindt.

En het ware zelf in wie je werkelijk bent achter het masker van onze persoonlijkheid om die tevoorschijn te laten komen in de persoonlijkheid, zodat jouw persoonlijkheid anders gaat voelen, anders gaat denken, anders gaat handelen, en daarmee ook andere gevolgen uitnodigt, dat is waar we nu mee bezig zijn. En dan moet je echt heel goed beseffen in jezelf dat niemand anders dat voor jou kan doen, ik niet, niemand niet. Je kunt elkaar ondersteunen, je kunt elkaar inspireren, je kunt elkaar wat aanreiken, je kunt met elkaar een robbertje vechten over het onderwerp en daarna de hand schudden en zeggen zo dat was even een stevige sessie maar je moet het zelf doen omdat het van binnen uit tevoorschijn komt. Van binnen uit.

Als de ware kracht in de mens tevoorschijn komt, vervallen alle plussen en minnen. Als de ware kracht van de mens tevoorschijn komt kun je ook zien dat het niet in de vorm zit maar dat het in de mens zit. Dan kun je zelf zien dat als iemand iets vertelt wat jou niet het beste uitkomt kun je zien het licht in de ander. Dan ga je dwars door alles heen.

Dus ik luister naar jullie, jullie luisteren naar elkaar en jullie luisteren ook naar mij. En luisteren is dan openstellen en we geven leiding aan onszelf dat ons niets overkomt en dat we vooral naar de kern van wat we eigenlijk voelen, in de diepte van onszelf voelen waar we voor gaan.

Vrije waarneming, open staan voor meer mogelijkheden dan datgene wat je zou willen (voorkeur) is zeer noodzakelijk.

Als je de taal van andere beschavingen wilt spreken is de Goddelijke Taal in jezelf het startpunt. G O D is een bewustzijn frequentie, waarvan er zeer vele expressievormen zijn.

Kijk in jezelf welke taal er gesproken wordt. Daar is moed voor nodig, eerlijkheid en bereidwilligheid. Ik ben buitengewoon zeker dat deze bovengenoemde herzieningen onvermijdelijk zichtbaar aan het worden zijn. Het is aan ons Galactische inzicht en ons waarlijke Vrije bewustzijn om dieper te voelen dan voorheen mogelijk leek. En als dit alles op z'n kop zet, wat is daar dan mis mee?

We moeten ons wel realiseren dat we nu in een wereld leven hier waar eigenlijk gewoon iedereen gescript is in een bepaalde stroming en ook al ontvoerd is met de vrije gedachte, naar de gedachte van het algemene belang wat er dus achter zit. Geheime agenda's, economische modellen etc. Dus als jij met je vrije bewustzijn voor 10 ministers gaat spreken waar jij voor gaat en al is de taal nog zo duidelijk en al is je emotie nog zo zichtbaar en voelbaar dan zullen die andere mensen op geen enkele manier, op geen enkele manier zullen ze ook ruimte maken voor jou, want jouw gevoel, jouw bewustzijn zal hen in een nog grotere krachtiger programma brengen om te persisteren in dat programma van onderdrukking, claimen van dat het hun eigendom is. Maar als je tegenover 10 ministers gaat zitten met een volledig vrij bewustzijn, en je gaat dit onderwerp compleet helemaal afpellen, je gaat helemaal uit elke vorm van geloof terug, en je gaat helemaal naar binnen toe en je gaat jezelf zo krachtig voelen, niet boven de ander, krachtig in gelijkwaardigheid met al het leven. Als dat zich ontwikkelt in jezelf, en je staat dan tegenover 10 ministers dan heb je drie woorden nodig en dan is er één die crasht in zijn gedachte. Dat is de kracht van vrij bewustzijn.

En we vieren dus het vrije bewustzijn! Wat dat ook is. Want je kunt niet zeggen wat is het dan wel, je kunt wel zeggen wat het niet is. Het afstrepent, steeds dichterbij jezelf toe.

Het is het vrije bewustzijn wat zo zijn effect heeft omdat alles is trilling, wij zijn energiewezens, we zijn patronen van informatie, dus als je in een geleide gedachte zit, ook al is dat nog zo'n fijne gedachte en gevoel, als je in een geleide gedachte zit wat nog 2 miljard mensen ook in zich hebben zit je gewoon in een collectief geloofssysteem, als je in die gedachte zit, zit je in dat energieveld vast. En als jij daar dan tegenover staat, tegenover één persoon, vanuit een vrij bewustzijn dan hoef je vaak niet eens iets te zeggen. Dan worden de woorden korter, maar je weet alleen van binnen dat je zojuist naar die heup hebt gekeken. Dat is wat de mensheid is. De mensheid van oorspronkelijkheid, zijn zieners. Zij weten, zij zijn en ze komen kijken. Dat is het. En in dat kijken dragen ze gewoon de zuiverheid van kracht uit. En terwijl ze die zuiverheid uitdragen kunnen ze ook nog wat in dat veld doen, maar dat is dan ondersteunend en niet leidend. En in deze werkelijkheid niet scheppend.

Ik ben 100% bereid om alles wat ik in mij heb zitten aan beperking om dat allemaal zichtbaar te

laten zijn, en dat mijn beperkingen ook naar mij toe worden gebracht, en dat ik de beperkingen van mij ook aan andere mensen kan laten zien, en dat de beperkingen die ik ervaar door andere mensen dat ik die zonder voorwaarden kan aanvaarden, dat het dus mijn visie op de beperking van een ander niet beperkend werkt.
En dat is wat wij doen, wij zetten elkaar vast, voortdurend. En dat mag helemaal afgelopen zijn.

Dus waar wij waakzaam mogen zijn is dat we vooral kijken van waar zit ik nu. In welk proces zit ik nu, wat is nu op dit moment mijn boodschap in mijzelf, wat voel ik, waar zit ik in mijn proces, kijk je naar je eigen leven, hoe ziet mijn leven er uit, wat zijn de moeilijkheden, wat zijn mijn gemakkelikheden, wat gebeurt er in je dagelijks leven, hoe zit je relatie in elkaar, relaties families, vriendschappen, alles bij elkaar opgeteld, want daar wordt het recht in je gezicht geprojecteerd. Daar zit het, voor je neus in de vorm van waar je het liefste overheen kijkt, want daar wil je niet aan werken. Voor ons belangrijk, hoe kun je meer vreugde krijgen in je leven. Kijk naar het nu moment. Als je doelen stelt van waar jij de volgende week naar toe wilt of over een maand naar toe wilt, of wat je voor ogen hebt over een jaar, dat gaat je niet lukken. Ik zeg het maar gewoon. En waarom niet, als je overslaat in je eigen leven, nu, op dit moment, het hele scenario, het toont zich in de vorm zo, maar het is eigenlijk dat de software, de energie, die die vorm laat ontstaan. Als je dat niet oplost, als je dat laat liggen, en je gaat met je bewustzijn, ook met je hartbewustzijn naar de toekomst, je gaat daar voorbereiden, dan krijg je deze scenario's die je hier nu ziet, krijg je daar ? te zien. Dus het mooie is dat als wij op deze wereld iets willen betekenen zowel voor onszelf en de mensheid, dus voor het grote geheel, dat we gewoon er niet aan kunnen ontkomen om te kijken wat er nu gebeurt!

Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ervaar je? Waar gaat het over? en kan ook een vraag stellen; hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar de natuur? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar vriendschappelijkheid? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar negativiteit? Dus dat ik iets van een ander niet leuk vind, kan ik dat omdraaien? Als ik iets over iemand iets vindt, of iets negatiefs, kan ik dat ook omdraaien?

Ik ben de observator! Het gaat om mij dat ik dat kan zien!! die Liefde! Wat is er in ons aanwezig? Waar staan wij op dit moment? Waar willen we de vinger op leggen? Wat is het gevoel? Is het een situatie? Wat denk ik? Wat gebeurt er in en om mij heen? Ontrafelen, losmaken, en dat in kaart brengen!

Iemand die iets tegen jou doet wat je niet leuk vindt, dat kan iets heel heftigs zijn, en ik heb ook mijn eigen ervaringen daar in dit hele leven in. Ik zie ook de vergelijkingen wat er op de wereld gebeurt hoe de mensen reageren in hun denken - om daar op te reageren, dat je daar naar kunt kijken zonder enige vorm van angst, heel krachtig, dichter de ander te durven benaderen zonder een vorm van angst. Dat je in dat moment dat je met de ander bezig bent en de ander aankijkt, dat je in dat moment kijkt en niet kijkt met de ogen van wat de ander denkt door zijn/haar gedrag hoe jij dus naar de ander gaat kijken. Er komt een groot Kosmische Schaar voorbij.

Maar je moet zelf heel snel tot een besluit kunnen komen. Heel snel kunnen besluiten - beslissen in dat moment - dit is waar ik voor sta en dit is waar het om gaat. Dit is het! Iemand zegt iets tegen jou, iets heel negatiefs, iets heel krachtig wat jou behoorlijk kan aangrijpen en in dat moment pak je de schaar en knip je hem door. Je kunt dus anders kijken naar wat de ander dus zegt en doet. Je kunt de ander anders aanschouwen en op het moment dat je de ander anders aanschouwt komt er een ander veld in beweging.

Bijv. als iemand je bedreigt: Dat je in dat moment dat je dat hoort al weet van "de verkeerde video band". Op een zo diep krachtig besluit ga je iets doen wat NIET aansluit op die persoon. Ik zou in dat voorbeeld willen zeggen je bent in een totale rust, "verkeerde video band", ik ga op dat moment uit de auto stappen en je gaat eens even een bloemetje plukken. En op dat moment besluit je om een wandeling te maken. Je gaat iets compleet doen wat niet aansluit op wat die persoon zegt of denkt te zeggen. Op het moment dat dat gebeurt ben je **uit de oorzaak- en gevolg matrix** die daar is geprogrammeerd.

Dus wat je moet doen is letterlijk de schaar er doorheen halen en beseffen, ik ga hier niet in mee. In dat moment moet je ook zo krachtig naar de ander kunnen kijken dat je niet naar de ander kijkt op de manier zoals de ander wilt dat jij naar die persoon kijkt. Er is dus geen veroordeling er is geen boosheid en geen woede maar je beseft oh dat is ook zo, ik ben op deze aarde. Het stipje dat is ook

zo, hier gaat het zo maar ik ben dat niet. Je gaat je meteen identificeren met, ik ben dat niet. Ik weet dat ik dat niet ben. Ik weet dat ik dat niet ben en in dat moment komt er een krachtveld van binnen uit en kijk je naar de ander en dan sluit je niet aan op wat de ander heeft gedaan, en dan gebeurt het. Dat wat de ander denkt stopt, letterlijk, het werkt heel handig.

Op het moment dat je dat doet en je gaat deze techniek van binnenuit perceptie verschuiven toepassen, dan word je een Master of the Matrix. Niet Master daar..... **Master in jouw eigen Matrix**. Dan kunnen je dingen laten plaatsvinden of niet. Maar dat kan alleen als het niet vanuit je persoonlijkheid gebeurt. Het gebeurt alleen als je belangeloos bent.

Ik doe met mijn eigen perceptie, verschuif ik naar een ander veld. Dat veld wat daarvoor was daar spreek ik niet tegen. Dit is het onderwerp waar ik het over ga hebben. Hiermee is dit onderwerp **herziening in perceptie** - hoe je dat doet maar ook pittig en hoe mooi dat is. Het is heel erg mooi en daarmee worden de schillen die er tussenin worden gezet worden als het ware, eigenlijk gewoon niet meer beantwoord. Dat is wat we doen. We reageren niet meer op dat wat er van te voren is gezegd- wij reageren niet meer in aansluiting op maar geven een nieuwe leiding vanuit ons zelf. Dat is wat er gebeurt. Die beweging die komt van binnenuit.

Ik ervaar dat dus ook volledig als waarheid en vervolgens neem ik leiding, en zet ik mijn eigen waarheid er ook in hop maar niet aansluitend op dat stuk. Dus dat stukje, je moet voor jezelf gaan experimenteren, kun je perceptiewijziging in beweging zetten zonder dat je iets anders ter discussie stelt. Want eigenlijk zeg ik dus, als dat niet waar is - "dat is voor mij niet waar, dat geldt niet" dan zeg ik dus niet in woorden iets maar ik zeg iets in mijn bewustzijn. Dat kan ik niet meer in woorden uitleggen maar ik laat het overeind, ik laat het intact. Ik laat het in tact wat er gebeurt. Dus als iemand iets doet wat niet leuk is, dan zeg ik niet "dit is niet waar". Ik aanschouw alleen maar. Als ik dat ga bediscussiëren met mijn bewustzijn dan ga ik iets ontkennen uit de matrix en dan ga ik eigenlijk zeggen dat het niet waar is, terwijl het zich wel degelijk heeft gepresenteerd. Dat laat ik dus zo en het enige wat ik doe is schuiven met mijn bewustzijn naar een andere aansluiting die geen aansluiting heeft op dat moment.

Het gaat om die innerlijke kracht als die helemaal vormloos is, zonder belang, zonder iets te willen veranderen dan kan deze vorm, deze vormloze kracht, kan die elk moment waarin het aanwezig is en ook vrij kan kijken niet aansluitend op wat er is geweest, kan deze kracht de **matrix die net actief is geweest deactiveren**. Boem. En wordt het script, verlegt zich naar een heel ander script wat nog nooit actief is geweest.

Precies ja, ja dat is ook wat je zegt hè Het gaat dus let erop, wat je zegt is dat je niet je bewustzijn verhoogt, maar dat je **een andere perceptie krijgt** van datgene wat er gebeurt. En dan ontstaat er iets heel bijzonders en dan ben je uit die straling. Je kunt uit die straling stappen. En daarvoor moeten mensen eerst uit hun eigen persoonlijk lijden stappen. De mensen zijn zo diep in het lijden gekomen dat ze het lijden laten leiden in hun leven. En dat is de format van de mind. Daar moet je uit.

Jij hebt dat bewustzijn om Mind over Matter te hebben en ook Hearth over Matter over de materie, gedachten en gedrag over andere mensen wat ze jou vertellen wat ze naar jou willen uitzenden, eigenlijk is het allemaal mind fucking. Het is allemaal projectie projectie projectie.

Het is alleen - sluit je aan op wat een ander zegt of sluit je aan in wat jij het diepste in jezelf naar boven kunt halen. Waar geloof je in? Wat weet jij van binnen! Daar gaat het om!

En op dat moment dat het dus leeg is, helemaal stilte, dan vervalt het script, het gevolg op die oorzaak die al aan het draaien was. Wat wij doen, wij reageren steeds op alles. Maar in onze werkelijkheid is het dus ook werkelijk zo. Wij reageren nog steeds op wat er gebeurt.

Alles wat geïnstalleerd is, wat gebeurd is aan informatie wat voorbij gekomen is, is al ingeladen. Dat is er al. Dat heeft al zijn effect in de werkelijkheid. Wat je moet doen is vooral in de menselijke interactie terecht komen. Dus je moet het gaan handelen. Daarom heb ik wat over leiding nemen gezegd, leiding nemen vanuit je hartskracht moet je leiding gaan nemen over die situatie die niet aansluit op wat er dus is gebeurd.

Jij verbreekt niet wat datgene wat de ander denkt, maar je kiest een ander perceptie. Dat is een hele diepe training, dat is iets wat je echt diep moet gaan beoefenen om daarin terecht te komen.

Dus die mail is al binnengekomen, die is er, maar daar hoef je dus niets meer aan te veranderen want die is er gewoon. Maar de invloed die die mail heeft op alle mogelijke scenario's die dat kunnen beïnvloeden die moet je sterk betwijfelen en eigenlijk compleet uit je systeem weghalen. Dus je moet weten dat die mail er niet is, je moet weten dat die uitslag er niet is. Je moet weten, het gaat om het gevoel hè, je weet hier (mind) dat het er wel is, maar je moet weten dat je je niet laat manipuleren. Je moet compleet alle scenario's die dichtgegooid zijn door die illusie van die mail, die moet je gewoon finaal voor open houden. En dan is er iets nodig en dat is dat je menselijke kracht inzet om in gesprek te gaan met de ander vanuit een innerlijke kracht en een innerlijk weten zonder kwaadheid en boosheid en ook al krijg je dan iemand tegenover je die absoluut weer precies bij die mail past, dat je op dat moment weet, oh maar ja dan heb ik nu even niet de goeie persoon en dan hang ik even op en bel ik gewoon nog een keer..... Gelach..... Als je eens weet hoe vaak ik heb opgehangen met mensen waar je dus niet mee de eerste 10 seconden kon praten. Ik hang gewoon op en ik zeg: "ik merk dat dit gesprek niet goed loopt, ik bel een andere keer terug". Ik lieg dus niet, ik hang dus gewoon op, ik loop even gewoon een rondje en ik pak de telefoon en ik krijg de juiste persoon. Dat is precies waar het allemaal om draait. En dan is die mail dus niet belangrijk en dan zul je merken dat als je niet de scripten in lijn van die mail, die leidende mail laat volgen, dat die allemaal lopen, dan zul je merken dat je juist dié persoon aan de telefoon krijgt die aansluit op die frequentie binnenin.

Het is echt werken in jezelf om te kijken wat er gebeurt, de spanningsboog loslaten. Ook als ik dus enorme tegenwerking krijg, ik vind het heel erg leuk om ernaar te kijken. En dat is ook enorm bevrijdend want je krijgt ook heel veel rust in je systeem. Je krijgt ongelooflijk veel inzicht en rust van de dingen die over je en door je heen gegooid worden en dan merk je, oké, je moet weten dat wat er al gebeurd is in het script, dat dat niet leidinggevend is.

Einde mailbox, we gaan nu echt naar het berichtencentrum hier (hartfrequentie).

Aandacht naar binnen toe = buiten ruimte en tijd bezig zijn

Aandacht naar buiten toe = binnen ruimte en tijd bezig zijn

Als wij steeds herhalen, ik ook, als wij steeds herhalende ervaringen hebben, steeds weer keert het terug, houden we onszelf dan voor de gek dat we in onze kern zitten? In feite ja!. We zitten in onze kern omdat we beseffen wat er gebeurt. Dus dat is heel erg belangrijk, we hebben een ankerpunt waar we naar toe kunnen reizen, maar als een ander de macht heeft om een situatie, om dat moment te verstoren en je bent eruit, dan ben je dus niet voldoende in de diepte van je kern.

Als je daar stopt, en nogmaals ik heb het niet over jou, als je daar stopt in jezelf en dat kan in allerlei verschillende vormen zijn, dan ga je eigenlijk gewoon akkoord met de oppervlakkigheid binnen in jezelf dat je denkt en voelt wat je kern is. Want kern is: je-bent-onaantastbaar! Kern is: je-bent-onvermijdelijk-confronterend-voor- jezelf. Je blijft kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Kern is: je-bent-100%- transparant, naar jezelf en naar anderen. Je bent 100% luisterend en ontvangend. En ook dat de ander jou kan ontvangen. Dat heeft alles te maken met die kern, de kernbeweging in onszelf. Dus daar ligt het stukje van oké, van ja we zijn mooi bezig maar we zitten niet in de kern.

Want je kunt niet met weerstand en elkaar beleren, je kunt niet met onderstromende aanvallen naar elkaar toe iets tegen elkaar zeggen. Als je werkelijk begrijpt en voelt wat vrij bewustzijn is, dan laat je elkaar in tact. En dan ben je altijd transparant en open en dan vraag je aan elkaar wat je daarmee bedoelt en zou je daar iets over willen zeggen. En als jij je dan hartstikke aangevallen voelt dan heb jij gewoon werk te doen in jezelf.

Want op het moment dat ik word aangevallen dat er een discussie is een moment van onbegrip tussen twee mensen, dat is eigenlijk per definitie in een grotere context, is het dat moment eigenlijk het moment dat ik me volledig ga verdiepen in wat de ander nou eigenlijk zegt. Nou die mechanismen in ons zorgen ervoor dat we dat niet doen. We sluiten af, we gaan dicht, we vinden iets van de ander, we zeggen iets tegen de ander. Hopsa bam! En eigenlijk voelen we ons allemaal er niet goed bij. Maar toch doen we het wel, omdat we onszelf overeind moeten houden. Dan kun je

je afvragen waarom, hoe komt het dat we als mens niet goed kunnen luisteren naar de ander? Je hebt je eigen autonome bewustzijn, maar je hebt ook zoals wij kennen groepsbewustzijn, en groepsbewustzijn is het meest krachtige instrument om mensen te ontvoeren. En daarom ik zo loop te hameren, trekken en duwen over het onderwerp groepen, dat we ons bewustzijn van ja ho eens even ik moet het bewustzijn hebben dat ik niet een groep ben. Ik kan mij wel gelijk voelen in een groep met andere mensen maar ik ben die andere mensen niet. Dat is heel belangrijk. Bij het dansen zie je dat dus wel, dan wordt een frequentieveld in werking gezet en dan gaat iedereen in die zelfde energie en in feite kun je dat zien als een bewustzijnswezen, wat op dat moment gestuurd en bestuurd wordt, waardoor mensen gezamenlijk als ontvangers zelfs scripten in beweging kunnen zetten over de hele wereld.

(Opletten dat je je niet conformeert aan een groepsidentiteit)

Laat het maar een stukje bewustzijnswording in training zijn voor jezelf dat de woorden van een ander geen effect hebben op jouw kern. Want er zal nog veel gesproken worden en uitgesproken worden over de mensheid, en bij het rehabiliteren van de innerlijke kracht die je mee hebt genomen uit een andere wereld, zullen de invloeden die worden uitgesproken over de mensheid en de gedachten worden geïntensiverd. En dan zullen we die kracht moeten blijven bewaken. Dus dit is ook een stukje bewustwording in het proces.

Op het moment dat wij met elkaar in verbinding willen dan hebben we daar een idee bij hoe het het zou moeten of wat het zou moeten zijn, maar dat kan niet. Verbondenheid is een informatieveld. Dat is bewustzijn.

Verbondenheid ontstaat als je een gemeenschappelijk deler van datgene wat andere mensen ervaren durft te aanvaarden dat dat dus zo is.

Als je helemaal autonoom bent, dat je niet vangbaar bent voor de aanvallen van buiten af, als je met 10 mensen bijeen bent en die 10 mensen gaan in een schone waarneming, innerlijk weten dat die implantaten er niet zijn, zij nemen een schone rug waar dan is het schoon, bam! Onmiddellijk.

Vraag: tot in de fysieke neurale werkelijkheid?

Martijn: Ja. Dat is de oorspronkelijke schepperkracht in het vrije bewustzijn van de mens, maar als er ook maar een minste geringste aan koppeling van het bewustzijn plaatsvindt aan een geleide gedachte, neurospiegelingen, dan zit je dus niet meer in je vrije bewustzijn.

Dat je merkt van zo, doordat ik hier nu zo diep naar durf te kijken, beginnen er dingen te stromen in compleet vastgelopen stukken. Potverdorie die achterbuurman van mij die geeft nu ineens een reactie, ha ha, mijn gedachte was helemaal afgestemd op wat ik dus al die tijd in hem heb gezien en ineens komt er een reactie die past niet bij die man. Nee het past bij jou, dat je anders bent gaan denken. Het gaat om het denken, daar zit dus voelen onder het denken, en dat voelen dat is weg omdat we zo denken zoals andere mensen willen dat we denken.

En verwarring is nodig om tot heldendaden te komen in jezelf. Ik zeg wel eens tegen mensen als je het goed in jezelf kunt voelen en het goede in de ander kunt zien, en misschien wel juist bij de mensen die je helemaal nooit meer wilt ontmoeten, nou leg de lat niet te hoog maar, in ieder geval waar irritatie is of een situatie, mag ook, als je dat goede in jezelf tevoorschijn kunt halen dat je ver overstijgend kunt zijn naar wat er zich van buiten naar jou toe richt, dat je vooral in jezelf je neutraliteit en je zuiverheid weer terug kunt halen. Al zou je misschien geen woord met die persoon ooit spreken dat je het van binnenin schoon kunt maken. Als je dat goede in jezelf tevoorschijn kunt halen, dat goede, dan sta je op als mens, dan spreken we dus ook in wederopstanding. Dat is het opstaan van het menselijk bewustzijn. En op het moment dat je die kracht, al is het maar mondjesmaat, het kent geen weinig of veel, als je dat in jezelf tevoorschijn laat komen dan spreek je ook de universele taal, dat is de taal die dus wat ik zeg de vrije bandbreedte is, waarin er geen communicatie meer plaatsvindt tussen mensen en niet-menselijke, dus ook niet tussen dieren en ook niet tussen wezens in andere werelden zo, maar dan vindt er een innerlijk contact plaats. Een communicatie van een diepgaande kracht.

Als je de ware christus en vrije bewustzijn in jezelf opent dan is de reactie die vanuit het veld komt naar je toe niet het archonveld. Je moet zien dat er verschillende hologrammen door elkaar heen draaien. Maar welk hologram reageert is het hologram wat eigenlijk aansluit bij jouw bril die je draagt. En als jij weet dat je schepper van origine bent, de oorspronkelijke schepper, uit het

godenrijk waar mensen leven in volkomen verbondenheid met elkaar en met al het leven, als je dat gaat opstarten in jezelf en je gaat die bril van alles wat je hebt geleerd afdoen en je kijkt waarlijk uit je ogen, waarlijk uit je hart, dus je kunt echt zien, je ziet wat voor afleidingen er gaande zijn en waardoor je je laat sturen waar je beslissingen op gebaseerd zijn, als je daar doorheen gaat dan kijk je dus echt letterlijk met de ogen van het goddelijke in jezelf, wat dus niet god is buiten jezelf maar in jezelf, en op dat moment komt er een reactie uit het veld van deze matrix dat gevoed wordt door de oorspronkelijke wereld, vibreert er doorheen en ontstaan er dingen die aansluiten op wie en wat jij bent en presenteert. Op dat moment is archon weg.

De autonome kracht van zelfbeschikking van zelfbewustzijn, is dat je alles in je leven kunt aanvaarden zoals het is zonder enige vorm van belang.

Het klinkt zo eenvoudig maar jonge jonge wat is dat moeilijk, want we hebben het langzamerhand steeds meer door hoe diep dat geïnfilterd zit in onze structuren, en hoe onze relaties in elkaar zitten met elkaar, wat mensen van elkaar willen in een relatie, waar je aan moet voldoen, wat je diepste gevoelens zijn, wat je wel en niet mag zeggen. Gewoon heel simpel verpakt in het dagelijkse leven, je broer of je zus waar je eigenlijk iets van wil, of zij willen iets van jou en jij wilt dat juist niet, dat is precies hetzelfde als je iets niet wil. Dus het gaat om dat er op dat moment, een soort blokkerende energie in beweging komt, een verdelend emotie wat voortkomt uit het brein.

Er is een gemoedswijziging gekomen. Dat is wat er plaatsvindt. Dus dan is het niet zo dat die entiteit niet weg is geweest en weer terug is, maar je bent even dat veld uitgegaan. Je hebt je geconnect met je eigen veld binnenin waardoor die velden uitvallen en ineens ben je weer extern georiënteerd ploep en daar is 'ie weer. Dat is wat er gebeurt.

Dat hoor ik vaak van mensen "ik heb sneller effect dat ik contact heb met dieren en met kinderen dan met volwassenen." Dan zegt ons hoofd "dat is logisch want volwassenen zitten vol met referentiekaders en zijn niet eerlijk en dieren en kinderen wel". Maar dat hoeft niet zo want als je dat kunt herzien in jezelf kom jij alleen maar eerlijke mensen tegen gelijk aan de dieren en de kinderen. Dus het gaat er om wat is jouw ziener schap, dus het komt uiteindelijk altijd terug bij je eigen perceptie.

Hoe minder mensen elkaar ontmoeten, hoe minder contact er is, hoe meer dat oorspronkelijke veld als het ware wegebt, d.w.z. je innerlijke licht dooft als nooit tevoren en dat allemaal om een extern licht achterna te dragen. Ik ben geen Marcel Messing die zegt "wij zijn het licht", maar ik zeg "wij zijn god!"

Want vanuit het kader dat alles transparant is en alles energie is, is mijn informatie minstens zo belangrijk als jouw informatie, en jouw informatie net zo belangrijk als mijn informatie.

Ik denk anders, ik ga niet mee in wat het beeld daar laat zien hoe de mensen zich bewegen, waar het om zou moeten gaan, waar je met je focus naar toe moet gaan, wie er spreekt etc. Mijn bewustzijn is anders, en door mijn andere manier van denken komen de mensen in een crash terecht, dus ook de mensen die er spreken.

Welke bril zet je op? Hoe wil je kijken? Wil je een externe waarnemer zijn naar het veld wat je gepresenteerd krijgt, of kijk je in jezelf en weet je iets, iets wat afwijkt op dit moment in elke informatiestroming te zien en te horen is? Als jij zo dapper bent en dat ben je om anders te durven gaan kijken en niet te volharden in de gedachten die jou hebben gegijzeld, dan zul je tot de ontdekking kunnen komen wat die kracht nou werkelijk in jezelf is.

Muziek maken is niet een kwestie van verstand, muziek maken is een kwestie van voelen, het is het spelen, het is het tekenen, het is iets creëren en de woorden, wat jij net zei, de woorden zijn als het ware een deel van het instrument. De woorden zijn een deel van het instrument van wat we van binnen zijn en wat we kunnen voelen. Als we dus gaan luisteren naar wat er uit ons kan komen. Ons lichaam is dus een instrument. Spelen wij zelf, durven wij zelf, durven wij zelf te spelen, durven we de klank van onszelf naar buiten te laten komen.. Durven we te zeggen wat ons bezighoudt, waar onze onzekerheden liggen, durven we te zeggen wat we mooi vinden aan je zelf maar ook aan de ander. Durf je jezelf aan te raken, heb je contact met jezelf en met je lichaam? Of is het een toevaligheid dat er een lichaam is? Durf je een ander aan te raken. Echt aanraken. Muziek maken is intimiteit, is de diepste klank in jezelf. Van je stromende hart naar buiten brengen. En dat is intimiteit. Intimiteit, muziek is intimiteit en daar kun je van alles van vinden van ja nou ja dat stuk

muziek vind ik zeer intiem maar dat andere niet. Maar dat is de vorm. Maar wat er tevoorschijn komt, komt altijd uit iets anders voort. Wij zijn zelf die muziekinstrumenten en wij zijn zelf de creators die door de muziekinstrumenten innerlijke klank laten stromen naar buiten. Kunnen laten stromen naar buiten.

Wat is klank, wat is trilling, wat is frequentie, wat zijn onze gevoelens, wat is emotie. Wat is het onderdrukken daarvan? Wat is een uitbarsting van emoties, wat zit er voor het moment van die situatie waarin het zich laat zien. Hier is het tsjoek. Dit is mijn situatie op dit moment in mijn leven, zo ziet het er uit. Dit gebeurt en ik heb er geen controle over. Ik kan het niet pakken, ik kan het niet begrijpen, en ik wil van binnen er iets mee, maar wat. Wat wil ik met dat muziekstuk? Ik vind iets van dit muziekstuk, ik vind het niet mooi, mijn situatie is niet fraai. Ik vind het muziekstuk fantastisch, ik vind mijn situatie fantastisch en mooi. Wat gebeurt er als wij naar het muziekstuk toe ons afsluiten. Dan horen we de klank niet meer omdat we het niet meer kunnen voelen. Wat gebeurt er als wij iets vinden over de situatie waarin we zitten, we vinden er iets van, er gebeurt iets, de emotie en we vinden er iets van. Er iets van vinden is vaak gebonden aan dat we iets willen veranderen. De gedachte dat je het wil veranderen is het afsluiten van het luisteren naar de muziek, van die situatie en de boodschap die daarin ligt niet voor je hoofd maar voor je gevoel. Hoe diep is de mensheid gekneveld in zichzelf om vrijuit te spreken, vrijuit te spelen, vrij uit de klank naar buiten te brengen. Hoe vaak en veelvuldig houden wij rekening, ten koste van onszelf, met iets externs, onder de vlag ja maar ik doe dat vanwege mijn liefde voor de ander. Hoe sterk is de liefde en instrument om niet tot zelfexpressie te komen en te doen en te voelen wat er dus nodig is voor jezelf (klapt met handen) om die doorbraak te maken.

Dat wat de ander dus representeert is dus een deel van dat hele muziekstuk. Dus je moet gaan kijken naar wat er in jezelf gebeurt. Je moet wel durven zien dat andere proces, dus ook het externe proces van de ander, invloed heeft op jou. Of dat nou iets moois of niet moois is, het speelt dus wel mee. Je gaat je eigen proces niet uit de weg en op hetzelfde moment laat je je niet leiden door het proces van de ander, maar je aanvaardt dat proces wel. Je duwt het niet weg. Dat is een contradictie voor ons hoofd. Want wij zijn wel in gesprek met iets of niet. Ik luister wel naar jou of niet. Maar er is iets in ons en dat is het gouden gereedschap wat ik dan zo vaak benadruk, dat is zeer uniek en dat zou je zo kunnen zien als een soort dubbele manier van werken in jezelf. Je kunt namelijk iets heel erg ontvangen, dus heel veel warmte hebben voor de ander, en daar helemaal erkenning in geven vanuit je gevoel van ja dat is dus wel wat er aan de hand is, knuffel dat gewoon, het is zo ontzettend heftig en interessant en warm en verdrietig en mooi wat hier allemaal gebeurt, sluit het dus niet af, dat is bewustzijn 1. en bewustzijn 2. is het is er in mij maar ik pas mij niet aan, ik blijf in wat ik voel. Nou dan komen de uitdagingen, dat zijn dan de sancties, dat er wordt ingebroken op dat jij iets moet doen jij moet iets leveren, dus jij moet je gaan aanpassen aan de ander.

Maar toch daar voorbijgaat, niet in die oorzaak en gevolg. Dat de oorzaak dat een ander iets vervelends doet en jij hebt daar pijn bij. Dat je dan niet in het gevolg gaat, maar dat je daar dwars doorheen gaat en toch weer het contact aangaat met die ander. En als je dat moeilijk vindt, dat je dat doet door te zeggen: " ik vind het verschrikkelijk moeilijk, maar ik moet even met je samen zijn, eventjes samen onder de boom".

Maar ik ben iemand die gewoon spreekt vanuit een waarheidsveld, openheid, eerlijkheid en zuiverheid. En dat is eigenlijk wat we allemaal doen. Dat is onze ware kracht. Vanuit waarheid ontstaat altijd de resonantie van heling. En daar waar de heling geprobeerd wordt tegen te houden, daar zul je altijd een leugen tegen komen of een onwaarheid. Of een verborgenheid. Iets in de onderstroom of onder de situatie, een stiekem belang. Ja....je kunt dus ook een belang hebben en vele belangen. Als we ons dat bewust worden, in hoe dat werkt ook in onszelf, gaan we dat ook absoluut bij de ander zien. Waar wij als mensen van deze aarde heel goed in zijn is om het vooral heel erg bij de ander te zien en te zeggen dat het ook bij de ander vandaan komt. Daar komt het vandaan. Het is de ander zijn of haar schuld.

En het is ook wel het makkelijkst omdat in eerste instantie krijgen we altijd te zien van de ander wat er niet klopt, wat er anders moet. En dan is het altijd ook nog eens de perceptie wat je denkt wat je van een ander ziet.

Het scheelt vaak hele bibliotheekafdelingen lezen als je leest wat in je eigen leven gebeurt. Ga daar maar eens naar kijken. En dan ontdek je ook dat als je naar de ander kunt kijken zonder dat je de

ander te willen veranderen ontdek je ook, dat je gaat meer het vermogen ontwikkelen om ook naar jezelf te kijken. Want als je met het oog van en een oordeel en met een idee wat allemaal niet goed is met een geladen spanning over de ander, als je daar nou op die manier naar kijkt, dan zul je hetzelfde systeem ook toepassen naar jezelf...dan ga je naar jezelf ook zo kijken. Dus het is een oefening om buiten jezelf te kijken, te zien wat anders kan, wat gewoon niet leuk is. Wat misschien wel eens onbegrijpelijk is en je wel eens over je toeren maakt en je gevoelens en zo. Maar ook te voelen van maar ja het is wel de ander die dat doet. Ik ben dat niet!

Ga eens heel neutraal kijken naar die ander, dan voel je ook van wauw want zo is de ander gewoon in dat moment in dit moment! Zo dient het zich althans aan. En het bijzonder is dat als je dan met minder spanning kijkt, maar met jouw waarneming er ook voor zorgt dat er ook inderdaad nog veel meer verandert. Omdat je waarneemt. De essentie van de waarneming wordt in beweging gebracht.

Maar ik voel die betrokkenheid en op het moment dat dat gebeurt, dat ik de energie voel, voel ik eigenlijk ook dat de situatie zich afspeelt buiten mijzelf ook in mijzelf zich afspeelt. Want ik voel het. Op dat moment gebeurt er iets kwantum fysisch dat datgene wat buiten jezelf zich afspeelt ook in jezelf afspeelt. Dus het proces wat de ander doorloopt, wat ik dus heel erg bedding kan geven, speelt zich op dat moment ook in mijzelf af. En dat is een heel mooi proces.

Het leven gaat om een wezenlijk leven, niet om een spectaculair leven. Het gaat om werkelijk met elkaar in contact te zijn. Die stilte, die rust dat is een belangrijk ingrediënt om in zelfbekrachtiging te komen.

De werkelijkheid vibreert op hoe ik in dat moment kijk en de gevolgen die er uit voort komen zijn ook niet statisch. Die zijn voortdurend in beweging dus ik moet van mezelf voortdurend kijken, hè. Ik heb en aandacht voor de ander, ik luister er naar en ik heb aandacht voor mezelf want ik ga mij niet laten verloothen in de emotie van anderen, of in de angst van de anderen, of in het claimedrag van de anderen of de overtuiging is van de ander dat ik iets niet goed heb gezegd. Wat ik dan doe, ik ga daar eventjes een knipje doorheen halen door een vraag te stellen die daar niet over gaat. Je weet dat mensen geneigd zijn om eerst in de emotie te reageren en dat krijg je als eerste te horen. Maar "hoe was de rest van de avond? Hoe heb je dat beleefd?" Ha, dan gaat dus de mind al weg bij het onderwerp.

Dan vraag ik waar komt die verdachtheid vandaan die boosheid vandaan en die woede. Want ik merk dat je me eigenlijk probeert te stigmatiseren en in te lijsten volgens het beeld wat jij nu schetst. En misschien is dat wel zo vanuit jouw bril der waarneming dat dat zo is dat ik ook zo ben, dat zou best kunnen. Maar waar komt het gedrag dan vandaan? Hoe komt dat dan, wat is er met jou gebeurd? Want ik heb je toch helemaal niet iets persoonlijks gedaan?

Want wat gebeurt er als ik deze informatie, dus niet aanvullend op wat hier gebeurt, dus eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van wat mensen verwachten wat je hier doet, als deze kracht daar binnenkomt, daar wordt neergezet, wat gebeurt er dan? Dan breng jij een resonantieveld van grote, volledige kosmische bewustzijnsvelden breng je eigenlijk in het labyrintuniversum van deze werkelijkheid. En er wordt alles aan gedaan, alles, om dat te voorkomen. Alles. En wordt alles aan gedaan, door jou, als je werkelijk durft te voelen, als je werkelijk keuzes durft te maken die niet overeen stemmen met het denken maar op iets anders wat oorspronkelijk denken is in lijn van voelen, om dat te realiseren. Alles wordt er aan gedaan door jou om dat te doen. Weet je waarom ik dat durf te zeggen? Omdat je hier op deze aarde bent. Daarom!

We komen hier in essentie wat informatie delen met elkaar, in beweging zetten en daar ook heel erg in voelen wie we nou eigenlijk zelf zijn, hoe we in de eenvoud onszelf kunnen openen hè, en op menselijk niveau gebeurt dat, dat je elkaar even ontmoet en elkaar spreekt of dat je in ieder geval jezelf door barrières heen durft te plaatsen, dat je ballast durft los te koppelen, in plaats van dat je de ballast blijft koesteren en blijft hanteren als excuus waarom je niet anders zou kunnen zijn.

Toen zag ik, eigenlijk weet je, het bijzondere is dat – en dat is ook volkomen kosmisch bewustzijn en logisch bewustzijn, op het moment dat we zuiver zijn, op het moment dat je zuiver bent, eerlijk bent en je nergens voor schaamt, dan ben je beschermd. Dan is er finale bescherming en dan is het niet meer een bescherming, want dan hoeft je niet meer ergens tegen beschermd te worden, want

dan ben je zo'n zuivere resonantie dat aanvallen of frequenties van een andere orde eigenlijk helemaal geen invloed krijgen. Ze kunnen niet inbreken waardoor er dus niet een ander script in werking komt.

En als 2 mensen heel zuiver met elkaar zijn, dan kunnen ze over de meest moeilijke dingen spreken.

Maar als ze op dat moment die zuiverheid niet in zich dragen dan worden er andere invloeden er doorheen gezet. En als je dan wilt spreken over die perceptie en over dat afklikken, wegzappen, knippen of hoe je het ook wilt noemen, als je daar over wilt spreken, moet je dat inderdaad ook echt op een plek doen waar heel veel veiligheid en heel veel stevigheid in de energie is, geen gezweef hè. Fundamenteel mens zijn, op de grond staan met je voeten, het liefst met je voeten in de aarde.

En als je dan kunt zien wat er gebeurt dan mag je er alles van vinden maar doordat je het werkelijk ook echt ziet wat er gebeurt vindt er ook echt een verandering plaats in dat patroon.

Alles wat niet leuk is en zichtbaar wordt transformeert naar openheid.

Tegen wie spreek jij en vanuit wie spreek jij?

Als iemand iets tegen je zegt, dat je uitgezet wordt door de opmerking van de ander, diep geraakt dat is je persoonlijkheid, die reageert, je gaat uit je goddelijke kracht. Jij bent dat niet! Dat is je neurologische bewustzijn.

"Hier Ben Ik" Ik ben hier" Rehabilitatie! Wij kunnen onze gemoedstoestand zó omdraaien. Er wordt iets tegen je gezegd waardoor je in lijn wordt gezet van de gedachte van een ander, daarop ga je aanhaken. De invloeden nemen af naar gelang jij in je hoofd aanwezig bent.

Deze processen voltrekken zich niet alleen op de Aarde, maar in vele andere werelden ook. Besef dat de Kracht in jezelf, de Kracht zonder woorden, het volledig zelf zijn, aanwezig zijn, zuiver, die kracht is. Twee Mensen bij elkaar, zonder één woord uit te spreken, in diepe verbinding! Dat is communicatie via de Krachtzone! Elke afleiding buiten jezelf in dit Universum is een afname van de Innerlijke Kracht zolang je met een aangeleerde perceptie kijkt naar het gehele fenomeen "

Wanneer oordeelt een Mens, waar ligt "de" grens van oordelen? Is iets uitdragen in het belang van een onderzoek een oordeel? Het is nodig dat er zaken benoemd gaan worden, vanuit het Innerlijke Weten dat slechts het aanraken van kwesties beweging zet in het veld. En daarin elkaars Kracht zien, dus vanuit waarde en compassie, daadwerkelijk zoveel liefde in jezelf hebben dat het zelfs de moeite waard is, juist de moeite waard is iets te benoemen.

Waarachtige Liefde is spreken vanuit Waarheid en waarde naar elkaar. Ook als het in eerste instantie niet leuk lijkt.

Het zijn juist de weerstandskrachten welke tussen jezelf (tijdens deze processen) én het Innerlijke weten in komen staat, om je te dwarsbomen in contact te komen met een ander.

Om alle aangenomen en aangeleerde referentiekaders en persoonlijke patronen, overtuigingen en overlevingsmechanismen van onszelf te onderzoeken.

Het herstel van wezenlijke autonomie en soevereiniteit zal volledige toewijding van en aan onszelf vragen, zonder vorm, vanuit onze Kracht van bereidwilligheid, Toegankelijkheid, Verbinding, Samenwerking, Openheid en Respect. Ambassadeurschap vertegenwoordigen van planeet Aarde, zonder vast te zitten aan welke overtuiging dan ook maakt de weg finaal vrij voor Open Contact. Hoe krachtig het gereedschap van elkaar ontmoeten is. Ongeacht de wijze hoe je in het leven staat, of je het wel of niet met elkaar eens bent. Telkens weer bleek de Gouden Sleutel het elkaar ontmoeten zijn en oogcontact met elkaar te hebben. Goed luisteren met je oren, ogen én je Hart, elkaars belevingen tot je nemen en van daaruit voortgaan. Dát is waarachtig zien.

Het Hart is veelal uit balans door onevenwichtige gedachten uit het neurologische Brein.

Juist door naar elkaar te luisteren is het mogelijk om in jezelf eigen informatie vrij te laten komen.

En dat is mooi als je elkaar hierin kunt zien en ondersteunen.

Je komt iets brengen, wat uitsluitend uit jezelf kan voortkomen. En elkaar hierin zien en begeleiden is wellicht één van de grootste geschenken wat we elkaar kunnen geven. Dat kan al door elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te gaan. Gewoon, van Mens tot Mens.

Wat belangrijk is in een situatie waar respect nodig is in jezelf, naar de ander of een andere situatie, dat je observeert vanuit een rustpunt in jezelf en dat je observeert vanuit een vanzelfsprekendheid, dat dat niet gebeurt vanuit je persoonlijkheid, maar dat je observeert vanuit het veld van kracht en verbinding. Dat betekent in dit moment, dat je dus eerst werk te doen hebt om dat veldbewustzijn binnen in jezelf te ervaren. En mijn advies of tip is daarin, dat als je daar merkt dat je in een bepaald moment daar wat moeite mee hebt om respect ook te kunnen voelen, dat je in dat moment nog langer in de stilte gaat. Want hoe langer je in de stilte bent en met aandacht in jezelf, hoe rustiger het ook wordt in je neurologische systeem, in je mind, in je brein en centraal zenuwgestel. En hoe langer die rust daar zit, hoe minder effect het gevoel van boosheid eigenlijk voorkomt, dat komt niet uit je wezen maar uit je lichaam, uit je persoonlijke stuk, hoe rustiger het daarin wordt hoe dieper je jezelf in die rust kunt voelen en ineens verschuift je waarneming. En dan zie je die waarneming niet meer vanuit je persoonlijkheid en dan ga je puur observeren en dan voel je ook als je die voorstelling voor je ziet in je en voor je, dan ervaar je ineens dat jij het niet zelf meer als persoon ziet, maar je voelt ineens, als je je daar heel goed op af gaat stemmen, voel je, zo zou je het kunnen uitdrukken, dat er nog honderd miljoen andere mensen meekijken. Ineens voel je dat het collectieve bewustzijn de "force of life" hier binnenin, dat heel veel mensen tegelijk mee kijken, dat jij dus jouw blik, jouw waarneming, dat die eigenlijk gedragen wordt door heel veel andere mensen. En in dat moment is er geen ruimte meer voor geen respect kunnen voelen. Dat is dus een afstemming. Het heeft te maken met of je persoonlijke waarneming, of de afstemming op het grotere veld. Dat heeft dus ook met "remote viewing" te maken en met "remote sensing" wat buitenaardse beschavingen, die de aarde een warm hart toedragen en ook aan het doen zijn, dat ze met een vrij kleine alliantie waarnemen voor een hele grote alliantie achter hen. Dus dat er een team is zeg maar van 450 wezens aan boord van een voertuig, die zich in een ander lichtveld bevinden, de aarde dus observeren en dat zij dus voelen dat zij dat doen namens 15 miljard andere Super liefdevolle wezens. Je bewust blijven, dat je namens een heel groot veld kijkt en je bewust blijven ook in je gevoel, dat jij een expressie zelfs bent van dat veld, en dat je in tijd en ruimte hier naartoe bent gekomen, dat zorgt er voor dat je met veel groter bewustzijn en grotere hoedanigheid kunt waarnemen. En dan gaat dat hele kanaal open. Dankjewel voor je mooie vraag. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar ook afhankelijk van onze gemoedstoestand, van de dag en van de gesprekken en de invloeden die andere mensen weer op ons bewustzijn trachten uit te voeren, is het heel belangrijk om ons daar bewust van te zijn. Want we worden doorgaans de hele dag door gemanipuleerd door de meningen van andere mensen.

Het is moedig om je te onttrekken uit de publieke opinie. Dus je onttrekken aan wat andere mensen van je zouden kunnen vinden. En je onttrekken aan pogingen om je te degraderen. Je eigenwaarde letterlijk, zelfs als het af en toe best eventjes lastig is of pijn doet hè, dat je je eigenwaarde, je eigen krachtveld binnenin toch neerzet. Zelfs als het spannend is.

Arjan: Trouw blijven aan jezelf.

Martijn: Trouw blijven aan jezelf en zelfs op de plekken waar je weggejaagd wordt, dat je niet met de staart tussen je benen weg gaat, maar dat je daar voelt van, en toch is het heel fijn dat ik hier ook ben. Want ook hier mag ik in contact zijn met andere mensen. Dus als je dan gaat kijken, wat is dan het verschil? Misschien iets meer op dit moment, het is alleen maar in dit moment hè, het iets meer langere uithoudingsvermogen om het in beweging te zetten waar ik als mens, als wezen op dit moment voor ga.

Als je elkaar waarheid toespreekt en je durft dingen te zeggen, zo tjoek, en er gebeurt een haakje, er gebeurt iets dat je voelt: maar wacht eens even, daar gaat het juist om, dat ik dat haakje kan pakken in mezelf en die eruit kan halen. Waarom zou ik dit niet eens kunnen horen, waarom zou ik hier een gedachte over hebben, waarom zou ik hierdoor een onevenwichtig gevoel krijgen?

Wat is god? Wat is dat? God is betrokken raken, in kracht. Betrokken zijn, bij. Betrokken zijn bij. Het gaat niet om de woorden, lieve vrienden. Het gaat om een dieper gevoel.

Als iemand jou iets vraagt: wil jij voor mij daar en daar misschien iets in betekenen, dan kunnen er twee reacties komen – uit twee verschillende velden. Het eerste veld is – meestal op deze aarde – van "nah" en dan gaan we denken, wat er ook uitkomt. En het andere veld is, dat je al geluisterd hebt naar de ander en dat je al zoveel aandacht naar de ander hebt gezet – het gaat niet alleen om je oren - maar dat je bewustzijn zich zo richt op de ander dat er een non-verbale energie ontstaat, bewustzijn, trilling en frequentie, waardoor de betrokkenheid – dat is god, dat is schepping – de betrokkenheid op dat moment een ander gevolg heeft. Dus wat is god, god is betrokken raken en

betrokken zijn bij.

En zuivere aandacht, bij het ontstaan van zuivere aandacht, bij de aandacht die je geeft, ontstaat er – dóór de aandacht – een reactie in het veld. Dat is god, dat is een scheppersenergie. En het fundament is aandacht. Het is niet het woord, maar de trilling. Op dat moment ontstaat er een trilling, een bewustzijnstrilling, waardoor alle scripten, gevolgen, die daarop kunnen aansluiten ter discussie worden gesteld, alleen maar omdat jij jezelf daarin vervoegt, wham. Dit mechanisme, wat ik hier nu vertel, is wat er op aarde helemaal weg is. Dat moeten we in onszelf weer terughalen.

Op het moment dat je vanuit aandacht gaat leven, dus niets gaat zomaar meer voorbij, niets, en dat is echt een oefening, een training in jezelf hoor. Dat kan niemand je vertellen hoe dat werkt, maar dat is iets daar moet je gewoon jezelf toe aan zetten. Op het moment dat je met aandacht naar de werkelijkheid kijkt, naar bepaalde dingen die er gebeuren en aandacht is dus betrokken raken in dat moment, het gaat niet zomaar even buiten jezelf voorbij maar je aanschouwt het van "oh hé dit is er dus" "hé" Simpel hè uitgelegd met woorden. "dit is het dus, dit is wat er nu gebeurt" Dus ook bij een ander "dit is wat er nu bij een ander nu gebeurt" althans "dit is wat er nu op mij afkomt in mijn oorzaak en gevolg wat er lijkt te gebeuren" Nou ben ik iets genuanceerd. En op het moment dat je daar naar kijkt met aandacht, dan is het koppelmoment, dus het aandacht moment van je bewustzijn naar datgene wat er plaatsvindt, dat is een koppelmoment, dat is eigenlijk een bevestigmoment. Want jouw bewustzijn, het is even een beetje technisch dit, maar het is gewoon in beelden goed te volgen hoor. Anders herhaal ik het zo nog allemaal even. Je bevestigt met jouw bewustzijn wat er gebeurt volgens wat jouw stukje aandacht is. Kwantummechanica hè! Door met aandacht naar iets of iemand te kijken bevestig je dat moment van bestaan. Dat moment van hoe het zich voor lijkt te doen. En door jouw aandacht te brengen daarheen, breng je een goddelijke stempel, klik, in het veld. En als je dan voelt van binnen dat het niet zoiets is wat voorbij komt, iets positief of negatief, we maken geen onderscheid, op het moment dat je daar met diepe aandacht naar kunt kijken dat je ziet "dit is dus wat er gebeurt".

Dus je gaat niet denken, het enige wat je doet is je neemt het waar, je voelt en beseft dat dit dus nu gebeurt, "dit is dus wat er gebeurt, wat ik zie" en dan kun je met je bewustzijn, en dat is nogmaals iets, dat gaan we nog wel benaderen vandaag, maar het is iets wat je echt zelf moet gaan doen, dat kan een ander gewoon niet uitleggen, maar je gaat met je bewustzijn contact maken met dat moment! Dus je ziet het gebeuren en je neemt rust en eventjes een moment van aandacht en dan zie je dat, je laat je niet meevoeren door wat je buiten jezelf ziet, je ziet het, "dit is dus wat er gebeurt, hmm, hmm, en het enige wat je doet is dat het stuk pijn wat je ziet, het hele scenario wat je ziet, dat aanschouw je, dat neem je waar en op dat moment bevestig je in dat moment wat je ziet, wat je daar waarneemt, bevestig je de waarneming eigenlijk de godskracht, de bronkracht in dat moment van hoe werkelijkheid zich gedraagt! Dat is wat je doet. Dus je kunt op twee verschillende manieren kijken. Je kunt ook zeggen "hé ho, blijf met je poten van dat kind af" een heel logische reactie. Dus ik roep niet op om niets te doen, daar heb ik het niet over, ik heb het over die laag van aandacht eronder. Daar gaat het om. Dat primaire veld. En dan komt het dus weer aan op kwantummechanica, je aandachtsveld zorgt voor een verandering van trilling waardoor er andere gevolgen uit voortkomen. Uit dit labyrint van ongelofelijk veel mogelijkheden in deze werkelijkheid. Nou als je dat door gaat hebben dat je dit kunt doen, dat je met aandacht kunt gaan naar een bepaalde situatie naar mensen of naar dieren of wat dan ook, als je begrijpt dat dat zo werkt, volgens jou hoe je dat gaat ervaren, dan ga je ook communiceren met het veld. Want het veld gaat namelijk een reactie teruggeven naar jou. Omdat het goddelijke laat zich zien, dat is bewustzijn, het bewustzijnsfrequentieveld, wat jouw bewustzijn is, schijnt deze werkelijkheid in, de waarneming gaat naar binnen, dat is wat er gebeurt, de waarneming zegt eigenlijk van tjoek, tjoek, tjoek hier ben ik, hè, ik heb het gezien, en dan komt er een reactie uit de matrix die buiten die, die in die 98% zitten die gedeactiveerd zijn! Dus eigenlijk zeg ik wij zijn scriptopeners als wij beseffen hoe dat werkt. Dus van alle mogelijkheden die in dit kosmische veld van dit universum liggen, dit is maar een deeltje van een veel grotere werkelijkheid, maar alles wat hier aanwezig is aan mogelijkheden die zich kunnen gaan laten zien, ja, daarvan moet jij misschien gaan durven concluderen "ik ben een scriptopener, ik open reactievelden" en dat openen van reactievelden dat kan ik eigenlijk alleen maar doen door betrokken te raken bij de moment waar ik op dit moment zo wat

Deel 2-4

De mensen die in erbarmelijke omstandigheden verkeren, die maximaal worden geraakt door jouw waarneming, door jouw aandacht, die komen in een ander script terecht doordat jij er bent! En om die kracht zijn we gedeactiveerd.

Maar binnen het moment dat jij je moet aanpassen aan de ander pas jij je eigenlijk aan aan het trauma van de ander. Dus de traumatische reacties worden als aanlijn moment gebruikt, dus ook van andere mensen, om jou in je persoonlijkheidsreactiepatroon terug te brengen. Dus wat ga je doen, je gaat meestal ga je als mens een soort middenweg zoeken, hoe kun je dan met de ander omgaan, om geen conflict te laten ontstaan, maar je kunt ook tegen de ander zeggen van "nou dat accepteer ik niet dat je zo met mij omgaat" Dus dat zijn twee wegen. Beide wegen komen uit de persoonlijkheid voort. Zo simpel is het. "ja dat is toch niet waar, er kunnen toch dingen van binnenuit komen?" ja natuurlijk want dat is waar we het over hebben dat dat kan en het gebeurt. Als een extern persoon hier op aanlijnt op dat gedrag van de ander, dus gebaseerd op die traumahandeling, dus een traumahandeling kan een manier zijn hoe je toegesproken wordt of hoe iemand met je omgaat, of iets wat niet plezierig is, wordt het vervolgscript door het denken wat er in jou plaatsvindt wordt omgezet. Dit is even in een soort slow motion beweging om naar die bron naar toe te kunnen gaan om in het dagelijks leven te kunnen zien van "hé wat gebeurt hier?" Eigenlijk hebben we het over linken, dus breinlinks tussen de handelingen, handelingen zijn ook gedachten, dus reactievelden, informatievelden, denken is heel krachtig, heel krachtig informatieveld. We hebben het dus over de breinlink tussen de handelingen en de velden die daar op reageren. Dus je moet maar goed zien wat hier eigenlijk staat. Dus iemand heeft een vervelende manier van benaderen naar jou en dan toch in jouw stroming blijven staan! Dit is geen utopie hoor, dit kan. En het is niet dat je simuleert dat je vriendelijk bent, dat is iets anders. Maar er is dus iets daaronder van "ja hoe kom je daar dan?" Daarom noem ik het nog even een paar keer op zodat we allemaal als wijsheid dragers van ooit, zo noem ik dat dan maar op dit moment, terug kunnen gaan, allemaal op onze eigen manier naar dat hele diepe zuivere aspect wat door onze persoonlijkheid eigenlijk wordt weg geprogrammeerd. Omdat we sneller reageren, de slide hiervoor over paniek, paniek laat ons vaak de meest voor de hand liggende reactie nemen. Dat is in de psychologie uitvoerig onderzocht. Dat is gewoon leuk.

Als mensen in een trauma komen of in een negatief beeld, of in een soort paniecreactie dan reageren ze altijd meestal op de meest eenvoudige manier, ze nemen beslissingen die het meest dicht te nemen zijn.

En zo is het ook met het denken als je in paniek schiet, schiet je daarheen wat het dichtstbij ligt in de persoonlijkheid. Dus het komt er echt op aan dat als je terug wilt in jezelf in je eigen kern, naar een menszijn, mens, dus het echte menszijn, niet het menszijn wat we nu vertegenwoordigen dat we dus in discussies gaan of dat we eigenlijk in het denken terecht komen, door een ander zijn/haar trauma. Ja dan moet ik daar dus heel diep in durven kijken en dat vind je dus niet buiten jezelf hè? Dan moet je dus die Matroesjka poppetjes tevoorschijn halen, dan moet je dus in jezelf gaan kijken van wat is dat eigenlijk wat er in mij gebeurt. Wat bestuurt mij hier. Wat is die gedachte, wat is dat, je gaat ze ineens zien. Je ziet dat je een bepaalde gedachte hebt die je overneemt. Als je je daar niet bewust van bent, als het bewustzijn daar niet in zit, dan heb je het idee dat jij die gedachte bent en dan is die gedachte die er is, is eigenlijk aan het regeren. Dus je moet terugkeren in de gedachte, je bewustzijn moet zich eigenlijk zetelen in het moment dat die gedachte er is en bij het ontstaan van die gedachte, of bij het aanwezig zijn van die gedachte, is het mogelijk dat je met je bewustzijn, gedachtenvelden wat dus energievelden zijn, zijn matrix, holografische matrixen, om deze secundair te maken. Dus dan voel je, dat er iets verandert in jezelf. Je gaat dus anders naar de ander kijken.

Iedereen heeft traumatische reactievelden, maar ik reageer dan niet meer, ik ga naar nul. Maar dat is mijn bewustzijn. Dus in de fysieke uitwerking komt er geen reactie, maar ook geen gedachte. Mijn gedachten stoppen. Als er dan iets naar mij toekomt wat zeer onheus is of zeer onaardig is, of er wordt iets afgedwongen of er wordt iets geclaimd of er wordt iets onaardigs gezegd. En er zitten dus gedachtenvelden in, want dat zit dus allemaal in het veld, en dat ga je dus oppikken, dan ga je het dus gewoon lezen, en dan zie ik dat, en dan zie ik het enige van: oh ja, dit is er dus ook nu. Ik heb geen gevecht met die gedachte. Dat is er dus. En alleen het bevestigen, van dat het er is, en het inzicht, en dan komen we dus op kwantum mechanica uit, dat het 1 van de ontelbare mogelijkheden is aan velden, scripten die zich hebben geopend, ontslaat mij door middel van mijn innerlijk weten, uit een reactie vanuit het brein.

Even in simpelheid gezegd, je kunt echt anders naar de dingen kijken. Dat wil niet zeggen dat je je gevoelens dus ontkent, want dat is iets anders. Maar dan kun je wel anders je gevoelens gaan ervaren.

Gek, die woorden daaraan te koppelen misschien, maar het is eigenlijk wel wat er gebeurt, zij gaan vanuit hun bewustzijn, naar hun trauma, hun denken met jou praten, dan stem jij je daar, uit alle fatsoen, stem je daar op af.

Er komt toenadering tussen jou en die andere beschaving, in dit geval, het Zwitsers echtpaar, ja? En die mensen vinden je hartstikke aardig, dus je stemt je daarop af, en vervolgens komt er een soort overname van dat datgene wat je waarneemt buiten jezelf, komt ook tot stand in jezelf. Want wat je waarneemt buiten jezelf wordt ook in energie manifest in het neurologische systeem. Dus die beelden van die persoon, de geluiden van die persoon, ook het denken van die persoon, alles is informatie, wordt gedownload, zintuiglijk in jezelf. En vervolgens ben je die beschaving. Op dat moment draag je alle informatie van die 2 mensen die heel liefdevol praten, draag jij in jezelf. Als jij nou niet in je kern zit van jezelf, dan loop jij als dat echtpaar weer weg. We hebben het nu over holografisch transmissie codes. Het gaat om waarnemen, downloaden, en eigenlijk zijn dat de holografische implants, die plaatsvinden door het fysieke lichaam en ons bewustzijn is niet aanwezig, dus wat doet dat energieveld, dat gaat regeren. Als die twee samensmelten, als dus de hartsfrequentie aanwezig is, een harts intelligentie, dus je bent met je Bron in je evenwicht en in verbinding, en dat komt dus in het brein dan zul jij, luisterend naar die twee mensen in dit voorbeeld in Zwitserland, zal je die twee mensen vanuit je eigen autonome Bron kunnen aanschouwen, je kunt ze voelen, je download daar informatie in dit lichaam, maar je wordt er niet door bestuurd.

Dus je neemt het waar en het valt weer uit elkaar.

Dan kun jij naar die mensen kijken, hen observeren en door naar hen te kijken vanuit de Bron en met aandacht en te beseffen wat er allemaal gebeurt in dat moment, is jouw aandacht en jouw toenadering zo'n krachtig instrument dat die gedachten die niet kloppen bij de stroming en de diepste bron in jezelf, dat die bij de mensen komen te vervallen. En dan lijkt het net alsof het een soort manipulatie is. Maar het is niet zo. Want je zit slechts in een script.

Als we het hebben over die bron. Aandacht ontvangen. Als je aandacht krijgt, als jij aandacht krijgt, échte aandacht hè, dus niet van "hoe is het met jou" en vervolgens slaan de oren dicht. Maar echt van "ik zie jou". "Wat fijn dat ik je zie". "het is fijn" Dat hoeft niet allemaal ingevuld te worden met woorden. Het gaat om dat zuivere moment. Maar op het moment dat je aandacht ontvangt is de aandachtskracht, dat is trilling- en informatieveld en dat is dus god en dat is dus schepping, is levenskracht op dat moment. En als jij aandacht krijgt, zuivere oprechte aandacht, zonder een dubbele bodem, dan wordt je dus aangekeken met de frequentie van aandacht waardoor er ook een veld tot bewustzijn komt door degene die jou waarneemt. Eigenlijk is dan in die zin de waarneming of het aandachtsveld is eigenlijk ook een soort bevestiging van dat jij er bent.

Maar als je geen aandacht krijgt, dus geen voeding, dan is er een tekort aan levenskracht. Dat is vaak een hele grote leegte. Op deze aarde zie je dat mensen leeg zijn. Mensen zijn helemaal leeg. Ze zoeken zich, ik zou bijna zeggen te pletter naar een vorm van aandacht. Dat zijn ook reflexen uit de verstoring van de stroming. Dus er is stroming, het stopt, dan komt er een verslaving, een verslaving om aandacht te krijgen. Dus er is een tekort aan voeding waardoor er een gigantische leegte is en die voeding is dus de aandacht en aandacht is god. Zuivere aandacht naar elkaar toe laat een veld ontstaan in de matrix die als het ware alle lopende scripten op losse schroeven zet. Dus je moet hem helemaal diep durven benaderen. Staat er iets tussenin, weg! Vind je iets van de ander weg! Binnenin, kern! Dit is wat mij met het leven verbindt. Dus ik ga jou maximaal zien, ik ga lekker heel diep naar je toe, mooi mooi mens dat je er bent, zo mooi mens!

Die twee bovenste hier (scherm) de aandacht aan jezelf geven en aandacht is bevestiging van bestaan. Hoeveel aandacht geef je jezelf? Als jij tekort hebt aan aandacht en je hebt nooit die vibraties van echte aandacht gevoeld. Mensen uit andere werelden die volledig in hun kracht staan die raken je zo met hun aanschouwen van wie je bent, ze raken je aan en hun bewustzijn, zij reizen niet door je heen, maar hun waarneming die wordt zo voelbaar in jezelf, het zit niet in het lichaam maar het is in het hele informatieveld, waardoor je, zeg maar, wordt opgeladen in een bewustzijn wat zo helder en krachtig is dat je in huilen uitbarst. Zo diep, zo diep is de waarneming. Het aandachtsveld. Pure aandacht. En als wij aandacht tekort hebben dan is mijn vraag "waarom geven wij geen aandacht aan onszelf?" En dan niet aandacht vanuit de persoonlijkheid maar aandacht vanuit de bron naar binnen toe. Want het bijzondere is dat als je iets nooit hebt ontvangen, je hebt

dus eigenlijk nooit brandstof gekregen doordat andere mensen je niet zien. En ik weet gewoon dat hier in de zaal een heleboel mensen zitten die niet worden gezien. Niet in wie je werkelijk bent wat je ten diepste in jezelf voelt. Je doet hartstikke je best en toch weet je dat je niet werkelijk gezien wordt ten diepste van wie je werkelijk bent En daar moeten we ook denk ik heel goed beseffen hoor dat wij daar allemaal een rol in hebben naar elkaar toe om met aandacht te werken. Dan zijn wij ook zeg maar een voorbeeld naar toe en in onszelf hoe we daarmee omgaan. Maar het moment dat er geen aandacht is en je gaat met aandacht naar jezelf toe dan is datgene, het aandacht veld voor jezelf is hetzelfde als dat je aandacht zou krijgen van iemand anders.

Zo diep gaat het. Voor ons als mensen is het nu moeilijk te bevatten omdat wij het ook proberen met onze mind te begrijpen. Wij gaan het pas begrijpen als we ons bevrijden uit de blokkades in ons systeem. Dus als ik een negatieve gedachte heb over een ander, de energie die ik naar een ander stuur, lanceer, die is eigenlijk een emotie in mij, onbegrepen in mijzelf. Als ik daar in kan komen, vind ik dus ook niks meer van de ander. Op het moment, dat die emotie vrij komt, dat ik het geen negatieve betekenis geef, dan komt die emotie vrij, dat is een resonantie, is een holografisch, geometrisch bewustzijn, en dat wordt zo sterk, waardoor dat het ook het hersenprogramma aanpast en zegt van: ha kracht. Ja.

Dus iemand doet lelijk tegen je en in dat moment voel jij in jezelf: haaa, oei en dan ga je er naar kijken, en dan ga je heel krachtig met je bewustzijn schakelen in dat moment, ik doe dit niet als Martijn, ik besef dat ik hier in dit moment wel een Martijn rol heb, ik switch vanuit die andere rol, voorstelling, komt er gelijk een ander veld tevoorschijn, switch ik door mijn hele lichaam heen, ik ervaar wat er gebeurt. Ik haal er nog eens flink adem bij, dus die hele cellen, die die informatie op dat moment dragen van pure kracht, want dat is pure kracht van oorsprong, pure emotionele scheppingskracht, die wordt geclassificeerd door het brein als pijn en die mogen we dus vrij maken, we mogen dat gevoel weer terughalen. Dus eigenaarschap nemen in dat moment en niet wegduwen. En wat er gebeurt als we dat doen met voorstelling door het lichaam heen en we stoppen dat ook nog eens in het hart en we maken heel diep met onze voorstelling contact met ons hart in stilte, als we in een stiltemoment gaan dan verschuift de hersenengolfstaat een beetje naar een lagere trilling en die trilling wordt dus langzamer en bij het langzamer worden van het hersenencomplex komt dit veld (hart) vrij, overschrijft ie het veld (hoofd) hier en op dat moment hebben we een nieuw creatieveld in onze mind en zenden we vanaf dat moment anders uit naar buiten.

En dat is wat we te doen hebben. En ja, concreter dan dat kan ik het op dit moment niet zeggen, behalve dan dat dat veld dat we op dat moment uitzenden niet alleen in dit hologram uitgezonden wordt maar ook dwars door de intermoleculaire ruimte.

Het komt hierop neer: alles wat wij aan emotionele krachten ervaren en meestal is het zo'n 90% van het krachtveld van de mens waar schepping wordt ervaren en geclassificeerd als pijn, dat die velden, die wij uitzenden op het moment dat wij die voelen, die prikkels hè oeps er overkomt je een emotie, gevoelens kun je nog reguleren, maar emoties zijn bam die zijn er gewoon, dat op het moment dat we dat ervaren plus of min, dat dat overal in het hele veld tegelijkertijd aanwezig is. Dus met andere woorden, wij voeden én naar binnen toe de wereld en wij voeden ook naar buiten toe de wereld. Dat zijn verschillende werelden door elkaar heen.

En wat ons te doen staat zagezegd, is die velden, die we in ons dragen en afgepleisterd worden door pijn, te bevrijden met onze aandacht om vervolgens die kracht volledig te kunnen leven, zonder een vorm van angst, zonder een vorm van tegenwerking finaal open, dan kun je met je ogenschijnlijk grootste vijanden kun je samen heel erg fijn een wandeling maken en dan is die pijn eraf.

En dat veld is een heel krachtig veld, want de mens beschikt in het uurwerk van emoties bekeken, beschikt de mens over een klein stukje van het gigantische uurwerk wat schepping is. Dat kleine stukje in de mens wordt onderdrukt door onbereidwilligheid en pijn. En zodra wij die gevoelens in onszelf weer aanzetten, we ruimen die pijn op, kunnen we er echt doorheen, dan zenden we die kracht ook weer uit, dan houden we niet vast uit pijn, dan zenden we weer uit en dan is ie beschikbaar voor de rest.

En dat heeft te maken met een waanzinnige, weggehouden historie van de mensheid, de oerwereld, de oorspronkelijke wereld, ik zeg wel eens: het land van Ooit, waar we vandaan komen en dat voelen we dus ook als we in de natuur zijn, en dat we gelieerd zijn aan een wereld, waar alles aan gedaan wordt om dat weg te halen en dat de meest waanzinnige scripts uitgewerkt zijn om de mens te misleiden. Zolang ze maar buiten zichzelf blijft, voldoe je precies aan dat script.

Vinden ze niet leuk, dat ik dat nu zeg omdat wij er nu een lading aanklikken, dus het is een

buitengewoon volwaardig gesprek maar voor hen is dat echt ultra low basic en daarom is het ook zo belangrijk als je liefde in jezelf voelt, dat je die liefde losmaakt van concepten van welke spiritualiteit dan ook, dat je liefde echt vanuit jezelf kunt voelen. Liefde bevrijdt je in jezelf als je maximaal al je traumabeelden naar voren haalt. Ga maar eens gewoon kijken in je dagelijkse leven, waar zitten je weerstandsvelden, wat vind je eigenlijk van een ander, goh hoe komt het dat je zoveel van een ander moet vinden hè. Ga maar eens kijken, het zit zo diep geïnfiltreerd in het dagelijks leven, zo diep.

Arjan: Je hebt wel eens de suggestie gegeven inderdaad om in de ochtendbekrachtiging, dat jij dat deed zeg maar, je zegt ook: "Vandaag geef ik de opdracht om betekenisvolle verbindingen aan te gaan" en dat verbinding heel belangrijk is.

Ik heb dat ook een tijd gedaan en doe ik ook nog steeds, het is onvoorstelbaar wat er daardoor gebeurt, hoe belevendigd het wordt zeg maar als ik even een gesprekje heb met iemand in de supermarkt, die ik niet ken, dat is echt onvoorstelbaar wat er dan kan gebeuren. Dat is echt heel bijzonder.

Martijn: Wat je dan doet is letterlijk, dat je met je eigen kracht iets in beweging zet. En alles is gebaseerd op menselijk bewustzijn.

Op het moment, dat ik als mens de moeite neem vanuit mijn eigen besluit contact te leggen met een ander vanuit gelijkwaardigheid en respect, dan komt er dus een verandering in het veld. En ik heb al een keer eerder iets verteld over het Artanis bewustzijn, waar ik van oorsprong vandaan kom als mens, daar is dit gewoon een complete normaliteit. Daar is alleen maar open contact en daar is alleen maar interesse in elkaar. En dat wil niet zeggen dat iedereen zich met elkaar bemoeit, totaal niet. Maar er is een veldbewustzijn en dat is dus het tegenovergestelde van een brein-link, dat is een heart-link zeg maar, dat is een heel ander veld waar enorme krachtige emoties aanwezig zijn en er wordt ook gesproken en gecommuniceerd door middel van emoties. In die wereld is er alleen maar respect en interesse voor elkaar. Alleen maar. Zonder verwachtingen. Daar mogen wij hier ook naar toe. En dan is het wel belangrijk om ook te leren schakelen tussen al die verschillende krachten, die in jezelf zitten, ze ook te zien, te kunnen pareren, erover te kunnen spreken. Maar wel vanuit respect.

Persoonlijkheid en ego zijn ook 2 verschillende dingen.

Arjan: Wat is het verschil daartussen dan?

Martijn: Je ontwikkelt je persoonlijkheid, je kunt ook een persoonlijk spiritueel bewustzijn ontwikkelen, dat heel erg past bij dit leven, dat is ook het spirituele beeld wat je het beste kan begeleiden om je goed te voelen in het leven, hoeft overigens niet iets te maken hebben met oorspronkelijke spiritualiteit, en ego ontstaat op het moment dat er te weinig inzicht is in de persoonlijkheid. Als de persoon in kwestie in een bepaalde situatie geen inzicht in zichzelf heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt iets gaan bevragen over jezelf: "Hmm wat gebeurt hier eigenlijk, kun jij misschien iets zeggen wat je bij mij ziet," of jezelf bevragen. Dus dat is open. Je kunt hem ook dicht gooien, bang zijn voor het feit, in dat moment, dat je een tekort aan inzicht in je eigen persoonlijkheid hebt, en dan kun je schakelen tussen verschillende processen. Of je kunt heel erg in het slachtofferstuk terecht gaan komen dat je denkt van, oh ik kan het niet handelen, ik kan het niet managen dit stukje persoonlijkheid, dus ik moet maar in de slachtofferrol. Dus ik moet geholpen worden.

Arjan: Het ego is dan een soort gedegenereerde persoonlijkheid.

Martijn: Ja

Arjan: Terwijl de persoonlijkheid is in de matrix en als je daar niet lekker in functioneert of naar binnen gaat op een verkeerde manier dan ontwikkel je een ego.

Martijn: Ja, je hebt een rol van slachtofferschap, je kunt ook heel erg graag andere mensen gaan redden en andere mensen gaan adviseren, dan ga je in dat stuk. Maar je kunt ook in de aanvallende modus gaan. Het verschil zeg maar is, dat ego een tekort aan inzicht in de persoonlijkheid is. En daar geef ik dus heel veel aandacht aan. Het is ook belangrijk om je af te vragen van, hoe kun je aandacht geven aan je persoonlijkheid vanuit je persoonlijkheid? En in feite sla ik die stap dan niet zozeer over, maar wel dat we eerst kijken naar de batterij is al weer leeg hè (apparaatje van Arjan heeft alweer lege batterijen) ja dat dacht ik al, nee maar dat is logisch (ingehouden gegrinnik van Arjan).

Ik spreek wel degelijk over de stukken van de persoonlijkheid, maar op het moment dat mensen zich bewust gaan worden en durven toe te geven aan zichzelf dat ze heel veel al in de persoonlijkheid hebben vastgezeten, gereageerd en geleefd, op het moment dat ze zich daar bewust

van worden, dan smelt de persoonlijkheid al een beetje naar een al wat kleinere vorm. Dus alles is ook op kennis en bewustzijn gebaseerd. Ik sla het zeker niet over, nee, maar ik doe het op een andere manier.

Wij leven nu en laten we het daar maar mee afsluiten, wij leven in een fysiek lichaam, we hebben allemaal te maken met kwantum fysieke wetgevingen en kwantummechanische wetgevingen, en één daarvan is, als je bewust wordt van je lichaam, dat is één, je wordt je bewust dat je in een lichaam leeft, dat is twee en als je je ook nog bewust wordt van de mogelijkheid dat je durft aan te nemen: ik kom niet van deze wereld maar kom ergens anders vandaan, je gaat dan naar binnen toe en je gaat jezelf dat voorstellen, dan vindt er een verschuiving en een verandering plaats van het elektromagnetisch beeld van het lichaam, dus van je brein. Op het moment dat dat gebeurt vindt er dus ook een verandering plaats in je persoonlijkheid.

Iemand zegt wat woorden, informatiebewustzijn, gemoedstoestand, er wordt iets gevoeld bij die persoon en die gaat het vertalen in woorden en die worden informatiebewustzijn in het lichaam van de ontvanger, dus ook het verhaal erachter, het gevoel van die persoon, dat bewustzijn heb je ook gedownload en daar moet je je van bevrijden, of je gaat in gevecht of je negeert het en je blijft de hele dag met dat gevoel zitten of je zorgt ervoor dat je de kwantummechanica toepast dat je met je bewustzijn je lichaam observeert zodat dat geïnstalleerde veld als het ware uit het patroon gaat wat jouw systeem gijzelt, dat het informatieveld komt te vervallen. Dat je dat bewustzijn maximaliseert, voortdurend in je draagt, dan maakt het niet uit wat andere mensen tegen je zeggen. Dit leidt tot krachtige vrede op aarde.

Als jijzelf in evenwicht verkeert en dat ben je niet als je je op je persona richt, want dan heb je een belang, als je gaat voor het grotere geheel, "ik ga voor het evenwicht in het grotere geheel" "het gaat mij erom dat iedereen in evenwicht komt" dan komt jouw bewustzijn ook in dat evenwichtsveld. Als je dan een beeld hebt, visie over iets wat je niet kunt bevatten maar het gaat over het geheel, dan zendt jouw bewustzijn in jouw werkelijkheid een signaal af naar de ruimte rondom de situatie/persoon waar onbalans is.

Je moet niet de wereld willen veranderen. Als iedereen verandert naar dit stuk in zichzelf dan verandert het hele informatiebewustzijn, dan komt het paradijselijke van deze wereld die nagebouwd is aan de hand van allerlei andere oorspronkelijke scripten, dan komt het oorspronkelijke paradijselijke script wat bij deze werkelijkheid hoort, komt tot leven, maar pas op het moment dat je het niet wilt veranderen! Want elke vorm van iets willen veranderen is gelinkt aan de mind.

En je moet ook luisteren naar wat een ander je vertelt. Niet dat wat een ander je vertelt altijd waar is, maar als een ander tegen mij zegt van "nou dat en dat vind ik wel moeilijk bij jouw persoon want ik vind dat het heel erg afsluitend is " dan ga ik niet zeggen "ja dat is jouw hologram" Goed luisteren met oren en hart naar wat wordt gezegd. Wat gebeurt er nu in mij, ik moet er toch ergens naar kijken, niet dat het perse zo hoeft te zijn maar kijk er gewoon naar. Met je bewustzijn zal je als het ware, het is een zalving, door die informatie, want jouw aandacht, ook al is het een klacht van een ander, jouw aandacht, jouw bewustzijn gaat daar wel doorheen! En dat zorgt wel voor dat op dat moment, want het speelt op dat moment, of het dan waar of niet waar is, het speelt, het komt tevoorschijn, op dat moment zorg je er wel voor dat je het met aandacht bekijkt en dan wordt het rustig en dan wordt het vloeibaar, dan wordt het niet puntig. Dus je moet én aan je persoonlijkheid moeten durven werken, je moet kijken van in welke rol zit ik, waar blijf ik aan hangen, en tegelijkertijd moet je beseffen dat dat dus niet ter zake doende is! Het is niet belangrijk! Het gaat om wie daar in zit, in jou.

En dat moment dat je ergens commentaar op gaat hebben, dat komt ergens vandaan, commentaar kun je ook ombuigen door het vast te stellen. Jij kunt in jezelf commentaar leveren in datgene waar je naar durft te kijken aan jezelf en aan de situatie waar je mee verbonden bent. Dan is het commentaar leveren vanuit een heel diep weten van verbondenheid, dus je ziet dat het niet klopt, je durft er commentaar op te leveren d.m.v. hoe je er naar kijkt, je neemt er dus geen genoegen mee, je brengt je bewustzijn erin, je initieert en op dat moment neem je de leiding! En ineens verandert er iets. Het is de kwantumscheppingswet. En ook in dit universum functioneert het.

Meegeven om er geen weerstand op te hebben op wat je ziet, op de situatie, dat op z'n minst. Dus dat je het neutraal kunt aanschouwen, het kan ook zo zijn dat je er met heel veel liefde naar kunt

kijken naar een situatie van nou dit is niet nodig. Maar weerstand, nee, observeer het maar. Het kan zijn dat je veel gevoelens door je lichaam voelt stromen, wat dan ook. Daarom ook neem de tijd om te schouwen in je hoofd. Soms heeft het 10 seconden, 1 minuut of een paar minuten nodig. Om daar heel kernachtig naar te kijken.

Je moet opletten dat jij bent gaan denken wat het systeem wil dat jij denkt. En daar moet je je uit terugtrekken. Elke vorm van gevecht, hoe dan ook, al heb je nog zo gelijk, elke vorm van gevecht zorgt eigenlijk tot en nog grotere verwijdering van jezelf. Je moet terugkeren in de basis, je hebt nu de keus aan jezelf of je het los wilt laten en dat je die nieuwe bomen laat ontstaan uit de kleine zaden die je hebt gezaaid die er al zijn en laat dat zo snel mogelijk gebeuren.

We mogen het leven eren. Desnoods geloven we helemaal niets meer. Helemaal terug naar de kern van het leven. Evenwicht, eerbied, dankbaarheid en elkaar niet in de steek laten. En als er een keer iemand iets tegen je zegt, ook juist binnen de bewustzijnsgroepen gebeurt er een hoop, als je elkaar werkelijk begrijpt, kom je naar elkaar toe, en dan zeg je "ik vond het echt niet leuk wat je daarnet zei maar ik hou wel van je" en dan geef je elkaar een kus. Niet op reageren, je moet het in jezelf doorbreken. Vraag nooit om een excuus van een ander, je moet tot jezelf komen.

En niet alleen de "groepjes van Martijn" die niet bestaan, dat is wat er nog weleens in het energieveld is, maar het zit wezenlijk in onszelf. En dat wij elkaar ontmoeten bijvoorbeeld hier of elders, waar dan ook ter wereld, dat maakt niks uit, dat is alleen maar fijn, kostbaar en ook heel moedig. Dus het is in wezen overal waar jij bent is het jouw groepje. Dat moet je goed beseffen. Besef dat heel diep, dat waar je ook komt dat dat een groepje is die ontstaat rondom jou. Dus niet dat jij bij een groepje komt maar het ontstaat rondom jou.

Maar hé mijn gedachten mogen er ook zijn, hoewel ik ze niet uitspreek, ze mogen er gewoon zijn. Op dat moment door je bewustzijn erin te brengen gaat je gedachte stromen door het veld, dan wordt die atmosfeer dus ook geraakt doordat jij je bewustzijn erin zet. En als je daar je bewust van wordt van dit hele eenvoudige maar zeer doeltreffende denkmechanisme, gebaseerd op inzicht en bewustzijn zul je merken dat jouw gedachten ineens enorm er toe doen. En wat wij doen is teveel in de stiltezone zitten.

Je kunt heel verborgen over iemand denken, over een persoon, je kunt heel verborgen denken en dan ben je dus heel voorzichtig in denken en dan voel je ook, als je daar heel eerlijk in bent, het gaat gewoon om eerlijkheid, dan voel je als je daar naar gaat kijken dat je door die verborgenheid, de gedachte over een ander, dat je daarmee een soort stiekem energie creëert, vibratie bij jezelf. En dat hoeft helemaal niet want wij zijn mensen die stromen met elkaar van oorsprong en dat moeten we hier dus op de aarde terugzetten en dat kan alleen maar starten in onszelf. Als je een gedachte hebt over een ander die je begrenst, het gaat niet eens over het uitspreken, dat is natuurlijk helemaal formidabel, maar dat volgt automatisch, of het nog nodig is ja of nee, als je innerlijke gedachte daar ook stroomt, als je dan doorhebt dat je een gedachte hebt over de ander die je heel erg bij jezelf houdt, dat is een soort stiekemheid, een verborgenheid, als je dat doorhebt kun je dat omzetten, kun je namelijk die gedachte die je hebt in één keer de remmen losgooien en dan kun je die gedachte los laten gaan en ook richting diegene waar het over gaat. Dan ben je heel transparant en eerlijk. Dan zeg je ja in de energie en de kracht als wezen in de vibratie van liefde en kracht en werkelijk bewustzijn, dus niet geprogrammeerd bewustzijn, dan zeg je alles wat ik denk "oh ik denk nu ook even aan jou" "jij mag best weten dat ik dit denk" En dat kan over mensen, kan over dieren, kan over situaties, en dat is dus gebaseerd op bewustzijn in jezelf. En gedachte is een machtig wapen.

Ik maak altijd eerst verbinding met de ruimte waar ik ben want de ruimte waar ik ben kan heel eenvoudig in dienst staan van andere krachten die in dat hologram functioneel zijn, maar op het moment dat ik mijn dankbaarheid en mijn verbondenheid in die ruimte zet kan ook andere krachten die mee observeren, kunnen ook toegang krijgen doordat ik mijn bewustzijn erin zet. Dus ik voel ook dat hele veld veranderen.

En ik doe dat dus gewoon om ook de aanzet te geven van kijk eens naar die momenten wat heel normaal lijkt te zijn, zet jezelf daar eens dieper in. En doordat ik mijzelf met aandacht daar diep in zet, in dat moment en het ook fijn vind "oh wat gebeurt er allemaal, allemaal energie" en ik kijk

naar die mevrouw, ik zie dat ze geërgerd wordt door iemand anders, ik kijk nog krachtiger naar haar, ik laat niet die ergernis die binnenkomt in mijn gedachte binnen, want anders zou ik gaan meekijken met haar bril! en ben ik geërgerd voor haar omdat zij geërgerd is door die man, waardoor ik geërgerd aan die balie sta en geërgerd een flutkamer krijg. Dat is wat er dan gebeurt. Zo functioneert de matrix. Dus ik kijk alleen maar vanuit die warmte en vanuit die kracht naar haar en vervolgens krijg ik dus een kamer die aansluit bij de situatie die er afspeelt bij mij. Dat is wat we moeten doen. We moeten de matrix durven leven.

Je kunt op verschillende manieren naar buiten spreken. Je kunt dus spreken vanuit je oude patronen en je ballast. En als je dus vindt dat je ballast aandacht nodig heeft, gegarandeerd ga je vanuit je ballast ook naar andere mensen praten. En daar is niets mis mee want dit is het oude patroonsysteem, dat geprogrammeerde bewustzijn en de ballast die er nog zit, dus ook de stagnerende werking die op ons bewustzijn geplaatst is in het fysieke veld, die moet je ergens zien te herkennen. En voor mensen die hiermee bezig zijn, zoals jij, is het mogelijk om vrijuit te spreken met dát in het bewustzijn, want het gaat over iets anders. Want je hoeft niet meer vanuit die oude patronen en ballast te spreken. En als je dat wel zou doen dan is de gedachte dat dat een reactie oplevert of dat andere mensen daar op gaan reageren, dat je daarop wordt beoordeeld, is in feite een gedachte die voorkomt uit die oude patronen en ballast. Dit gaat primair over jezelf. Niet wat andere mensen zeggen. Jij moet jezelf laten schijnen en uiting geven aan dat wat er binnenin jezelf zit.

Als je je irriteert dan kom je hier terecht, wat is dan een bekrachtiging? Wat is een bekrachtiging. Op het moment als je geïrriteerd bent naar een ander, zit je eigenlijk al in je patronen en ballast frequenties en dit lijkt wel een soort neurotisch iets te worden van "ja maar wraah" ja maar het gaat daar gewoon om, het gaat er om dat je niet reageert vanuit die irritatie, die irritatie is er wel, dat moet je niet maskeren want dan ga je onderdrukken en ontkennen, dus je moet hem gewoon ervaren, en op dat moment pak je een stoel of je pakt iets anders en neem de tijd met je bewustzijn door te beseffen van "oké wacht even ik ben geïrriteerd" Dat is heel eenvoudig. Je voelt dat je geïrriteerd bent, op het moment dat je een stap daartussen zet merk je dat je geïrriteerdheid al een andere functie gaat krijgen. Dus eerste reactie, het reactieve van de mens die uit de patronen en ballast is om gelijk, bom, die irritatie in te zetten. Atjak! En voordat je dat doet zit een gedachte. En is dat denken van jou wel in lijn met wat je werkelijk voelt? Of zit je al in de kluis van iets anders? Dus als jij spreekt over van "ja ik vind het heel moeilijk" natuurlijk is dat moeilijk, maar dit, wat hier nou zo'n beetje staat in energie, wat hier binnenin ons zit wie we zijn, dat moet je systematisch aanvliegen en ontmantelen. Je moet hem dé-activeren door je bewustzijn erin te brengen.

Het gaat eerst om dat je gedachte niet meer in lijn staat van die reactie. Dus dat is een heel diep proces en we praten nu om het bewustzijn omkeer proces van de mens. Dit is waar we het nu over hebben. Want het hele systeem op deze aarde is doordrongen van reflexen en reactieve patronen die in feite het tegenovergestelde zijn van waar we het met elkaar over hebben, want we willen juist vervloeiing hebben met elkaar, we willen elkaar bereiken. We willen, ook al ben je nog zo verschillend, zie je dingen anders, je wil met elkaar tot een vibratie komen van "weetje het is helemaal oké dat jij het totaal anders ziet maar desalniettemin hou ik gigantisch veel van jou en er is helemaal niets in mij wat jou weg wil duwen omdat jij het niet met mij eens bent, dus ik geef je gewoon nog een dikkere knuffel" Dus dat er geen blokkades tussen zitten. Wat maakt het nou uit dat je het niet met elkaar eens bent? Het idee dat je het met elkaar eens moet zijn voordat je elkaar kunt voelen dat is er één niet van de mens! Is volslagen waanzin. Het gaat dus om het uiten van jezelf maar vooral eerst om het voelen daarvoor en ook dat je de gedachten die daar uit voortkomen, hoewel ze vaak niet stromen met je innerlijke beleid van wie je bent werkelijk, dat je dat ook durft te ventileren. Zet dat maar naar buiten.

Dat is een hele diepe reis, want je wordt tot het diepste getest, gepest, test, er gebeurt iets. Het gaat dus om je eigen bewustzijn. En het mooie is ook dat als je daarin volhard in jezelf dan merk je ook van dat het hele veld wat daarachter ligt, wat eventueel rumoer of onrust veroorzaken wil, dat dat niet doorzet en dat dat in één keer luwt. En het bijzondere is dat je met je gedachtekracht vanuit de vervloeiing, dat je weet, het moet nu stoppen in mijzelf, deze oorlog, op het moment dat je dat weet dan voelt de ander het ook.

Wij zijn wezens die heel krachtig zijn, die door het veld gaan, in contact zijn met de ander, ook al

worden we geclaimd, die daar niet in mee gaan en altijd dat schone zuivere balansveld altijd laten zien aan de ander, waardoor het andere wezen geïnformeerd wordt door jouw informatie bewustzijn en in feite, als de ander dat goed observeert en durft te aanvaarden, dat ook in zichzelf kan voelen en de keuze kan maken van ja maar dit is ook een deel van mij, hier kan ik ook in navigeren.

We hebben te maken met een ander informatiebewustzijn en dat is wie we werkelijk zijn, maar dat is als het ware weg geweven. Dus je kunt denken in lijn van het lichaam en je kunt zelfs voelen in lijn van het lichaam. Maar dat is iets heel anders dan het innerlijk weten. Als we allemaal werkelijk zouden leven vanuit ons innerlijk weten dan zouden we echt een kwantum sprong maken op de aarde. En het wordt echt tijd dat mensen zich daar op zijn minst vrijuit over gaan denken in lijn met hun eigen gevoel, en dat ze daar ook op z'n minst een gezamenlijke boodschap eigenlijk over gaan verkondigen, als een soort decreet in de atmosfeer, van "dit is wie de mensen van origine zijn, zij, wij, ik sta voor hup, hup, hup hup dit is waar het om gaat!" Een heel groot collectief bewustzijn wat dat uitdraagt in de atmosfeer.

Maar het komt dus voort uit de manier hoe ik denk en hoe ik handel. Ik denk dat het daarom is waarom ik dit deel, dat je goed beseft waar je staat in dit leven en wat je doet en dat je alles met aandacht en met betrokkenheid benadert, dieper. En niet zomaar als een toevallige ontmoeting ziet maar dat die ontmoeting wat minder toevallig wordt op het moment dat jij je erin vervoegt.

De deuren staan open, alleen in deze frequenties ga ik niet met jou communiceren, want ik ga niet met jouw geprogrammeerde bewustzijn in debat. Ik wil graag met jou in debat. En als ik met jou in debat ben en zo moeten we naar de wereld ook kijken, en zo moeten we het debat wat je op dat moment voert vanuit die kracht, dan kan er genoeg ruimte zijn dat er ook af en toe persoonlijke aanvallen tussendoor worden gezet, maar dan is de basis al gelegd van zo'n sterk fundament dat je binnen, dat zie je ook binnen spirituele en bewuste mensen dat er af en toe flinke clashes zijn, maar dat die clashes niet maatgevend zijn voor de rest, maar dat ze er zijn, bam, dan ligt er een fundament onder. En dat fundament moet je er wel zelf inzetten in je bewustzijn.

Als je altijd vanuit reflexen en programma's functioneert en leeft, ook op een bewustzijnsniveau, moeten we beseffen dat de mind eerst omgebogen moet worden, dus je zet eerst een mindconcept in lijn met binnen, met voelen, zet je door dat oude mechanisme heen.
En door het weer anders te bekijken ontstaan er hele andere gevolgen uit.

Ik weet gewoon dat bron uiteindelijk alleen maar is wat in mijzelf zit en dat is een behoorlijke klus om daar in te komen, maar ik kom er eigenlijk alleen maar in door elk informatieveld van wat het niet is te dé-activeren.

Dus je moet steeds dieper gaan beseffen dat je met je eigen brongenoot te maken hebt. En dat is een heel belangrijk onderwerp omdat één van de redenen, zolang wij dat niet beseffen als mensen, kunnen ook andere beschavingen eigenlijk niet in dit veld hier komen want ze krijgen met een heel ver en gebrokkeld bewustzijn te maken en in feite met je persoonlijkheid waar dus geen bron in aanwezig is.

Als je zo communicatie durft te beschouwen, zoals ook nu met elkaar, we lanceren dus onze eigen klank d.m.v. een woord, als we hem niet op onszelf betrekken of naar de ander, maar meer van hé dat is dus de reactie, want dat is waar ik het in het begin over had, vrij denken, zet hem maar in het veld, met woord of gedachte dan voel je ook dat je eigenlijk niet tegen elkaar spreekt als persoon maar dat je informatie en bewustzijn lanceert om in het veld te laten ontstaan. Want elke opmerking in energie of taal doet er toe .

Dus als we iets zeggen tegen elkaar dat we beseffen dat we het niet letterlijk op de persoon afsturen maar dat het informatie- en bewustzijn responsen zijn op het veld wat er achter zit en dat het goed is dat het elkaar dat ontmoet. Het is heel interessant om dan heel diep in jezelf te kijken wat er met jezelf gebeurt en of je in je bron kunt zitten terwijl er iets gezegd wordt en in beweging wordt gezet zonder dat je persoonlijkheid daar in gaat reageren. En dat is een heel fijn mechanisme, heel fijn, dan kom je in het onschendbaarheidsdeel van jezelf terecht.

Want je spreekt uit wat er dus binnen in jezelf gevoeld wordt, je spreekt het uit en je zet het in het veld neer. Dat is een vorm van je ware zelf, dat staat los van allerlei andere gedachten en je

verbondenheid met iets zou je ook kunnen zien als bron.

Dat je lekker als je persoonlijkheid daar kan zitten op het moment dat ik zonder allerlei gedachtes kan observeren, op dat moment zit ik in een vormloos geprogrammeerd iets, zit ik in mijn ware zelf. Dus dat is eigenlijk een bronfrequentie. En dat heeft niet een bepaalde etiket maar ontstaat op het moment dat je iets voelt, iets wezenlijks voelt vanuit jezelf wat niet gelijnd wordt vanuit een theorie of vanuit een model. Dat is eigenlijk bron. Goed jezelf ervaren in een balans en genieten van dat moment. Dan kan je balans gedachten krijgen, balans waarnemingen kun je voelen. Mensen die uit onbalans naar jou toe spreken, daarin kun je balans voelen in jezelf, op dat moment ontstaat er een krachtveld die dus niet manipuleerbaar is en niet meer onderuit te halen is waardoor je je vervelend gaat voelen, maar overeind blijft, op dat moment is er een krachtveld, dat is dan het bronveld het frequentieveld van soeverein, autonoom bewustzijn. Bron is eenvoud, dat is een hele eenvoudige kracht.

En elke vorm dat je het wilt snappen, iets nodig hebt iets van buitenaf dan komt het gewoon niet uit jezelf. Dat is een hele trilling in het bewustzijn.

Die broncode is eenvoudig en dat is luisteren naar wat je zelf in jezelf voelt in elke situatie en dat het kan ontstaan van binnenuit zonder dat er een leiding in zit van een ander. Daar ligt het.

Iets beweegt door elkaar heen en toch hoef je het niet te worden. Maar je kunt er wel bestaansrecht aan geven zonder te vechten, dat is een reactie. Essentieel voor mij was mijzelf gaan voelen, mijzelf gaan voelen, dan kan ik ook bestaansrecht aan anderen geven.

Maar nou komt de volgende stap die daar weer achter zit: hoe kijk jij naar al die andere mensen? Want het draait om jouw innerlijke bron. Het is jouw innerlijke kracht. En als je dit helemaal niet weet dan zul je dus eigenlijk nooit datgene doen wat je werkelijk kan en wat je bent, namelijk toegang verschaffen tot. Dus de godskracht is dat zij kijkt in de matrix en die matrix laat stromen vanuit zichzelf! En in één keer boem! Komt datgene tevoorschijn, kan gebeuren, wat jij van binnen voelt. En als jij je vader blijft zien als je vader en als een niet bezield wezen of als een wel bezield wezen, het enige wat je kunt doen is dit weghalen, tjoek weg, en in je ware zelf! En kijken of je van deze man kunt houden op een manier die helemaal vanuit jezelf komt. Dat is het enige wat je kunt doen. Dat is de humanoïde kracht.

Het heeft te maken met we zijn verschillend. Er zijn andere manieren van hoe je het leven ervaart. En daar ligt dus ook een embargo op in ons bewustzijn. Want waar we het net over hebben gehad is al die verschillende godsvelden, al die verschillende bronrasters als het ware, is dus een bronveld wat voortkomt uit het zijn van alle menselijke wezens.

Iets in ons onderbewustzijn wat ingevoegd is wil dat het allemaal gelijk is. En daarmee zijn we ook gelijk geworden aan de heersers.

Dus als je geen voorkeur hebt dan kun je met al die velden communiceren. Maar er is iets in de mens en dat is heel belangrijk, want zo wordt de mens ook herinnerd in haar geheelheid door alle universa heen, het gracieuze humanoïde bewustzijn wat niet krachtiger is dan iets anders, maar gewoon krachtig is van zichzelf, heeft het potentieel om te verbinden en te communiceren tussen al die verschillende velden en kan dat tegelijkertijd. En op het moment dat het bewustzijnsveld, dus het informatiebewustzijn van het menselijke ras, die functie heeft en is, waarbij het bewustzijn zo krachtig ruimhartig georiënteerd is op alles wat er is, is de mens ook een soort kosmisch schakelbewustzijn wat verbinding legt tussen alle levensvormen. En daarom moest de mens dood in haar bewustzijn!

En wat wij dus moeten doen is, in dit proces, is dat wij in het verzamelcentrum ook leiding nemen en daar ook gecoördineerd van binnen, dus je mag denken in lijn van wat je daar voelt, en dat je de gedachte die dus stroomt dat je die coördinerend inzet in lijn met hier en krachtig naar buiten brengt. En dan moet je eens opletten wat een kracht de mens van binnenin zich draagt, toegang verschaft tot het lijf, en vervolgens zo krachtig naar een ander kan denken die in een zware verwarring zit en in 3,4,5, minuten, 1 seconde of 4 uur, zorgt ervoor dat de krachtige gedachten in deze matrix op basis van innerlijk weten, zorgt dat het informatieveld waar de verstoring in de ander zit in één keer terug resoneert naar balans. En de ander vraagt aan jou wat heb je gedaan? Eigenlijk helemaal niks. Jij hebt je gericht op jezelf, ik heb dat gedaan en ik heb je heel sterk

waargenomen.

Dus als iemand aan jou zou vragen "wat voel je nou" dat is helemaal niet van belang, dus die vraag hoef je eigenlijk niet eens aan jezelf te stellen, het is meer van "ik neem waar dat..dit neem ik waar" En dan weet je voor jezelf wat er aan de hand is. Dus het gaat om statische mentale energie in beweging te zetten met een ander informatieveld. Dus het ene veld is plat, tjak, dat is de persoonlijkheid, die verzamelt alles in het platte datacentrum en dat andere is naar binnen, is vibrerend en trillend, is rond, is warm, en komt als een bubbel tevoorschijn, en geeft zoveel kracht dat de mind eigenlijk niet eens weet wat hij daarmee moet.

En het gaat dus dan niet zozeer om dat je een ander gaat lopen verbeteren of beleren of gaat aanvullen of tegen gaat spreken maar dat je vooral kijkt van ja wat gebeurt er nou eigenlijk naar mij toe, hoe ga ik daarmee in mijzelf, kan ik daar in schakelen, kan ik het in mijzelf opruimen en als dat niet lukt kan ik dan dat stukje wat niet lukt gewoon delen met de persoon waar het mee te maken heeft. Het gaat om maximale openheid en transparantie en als je dat durft weg te halen bij dat het een persoonlijke situatie is wat alleen maar met jou te maken heeft maar je durft in één keer ook te zien van "ja wacht even dit beïnvloed eigenlijk het hele veld, het hele bewustzijn" dan wordt je nog dieper betrokken bij datgene wat je in je aan het opbouwen bent. En we zijn samen aan het metselen, we zijn het samen aan het neerleggen, de kernwaarde van wat werkelijk het leven is in eerlijkheid, oprechtheid, waarde, kostbaarheid. En dat is best wel een punt van aandacht. *En daar maximaal open en eerlijk in te zijn als dingen toch pijnlijk zijn waarbij je het direct uit het veld weghaalt "oké dit deed het met mij, dit zeg ik tegen je, dit is wat ik er bij voel", even als voorbeeld hè, "dit vond ik echt niet prettig wat hier nu gebeurde en ik ben ook niet boos op je, maar ik moet het wel even zeggen en je hoeft er ook niet op te reageren, het is een uiting, dit is wat er is gebeurt is in mijzelf" En dat de ander, als dat tegen jou of tegen mij wordt gezegd volledig kan aanvaarden dat dat op dat moment een uiting is, dus een persoonlijk naar mij toe gericht of naar jou toe, maar een uiting is in de atmosfeer en in feite een uiting is van heling, door kristal helder te laten zijn en uiting te geven wat er eigenlijk is. En dit punt dat is een heel groot aandachtspunt.*

Maar als het blijft haken en je merkt dat dat in de weg staat en je hebt het gevoel dat je jezelf kunt bekrachtigen door dat uit te spreken en dat het ook belangrijk is dat jij in dat stuk en dat is per situatie verschillend, dat je het tegen de ander kunt zeggen en dat je daarmee juist een verbinding tot stand brengt door dat te zeggen, dat kan juist met woorden ook heel belangrijk zijn, dan doe je dat. Maar ja, kunnen we dat van elkaar aanvaarden, want we hebben het over het opruimen van beschadigingen en het maximaal openzetten. Maar kunnen we werkelijk naar elkaar luisteren, ja dat kunnen wij!

Want het gaat er niet om dat je perse overal elkaar moet ontmoeten, het gaat erom dat je beseft dat je je eigen plek inneemt. En daarin doe je datgene wat je doet.

Want god hoeft niets te bedenken, bewustzijn hoeft niets te bedenken. Bewustzijn weet. En geeft precies de reactie.

En als het problemen oproept dan kun je niets anders dan vaststellen van oké er wordt hier flink op wat knoppen gedrukt zodat mijn zintuiglijke en mijn breinwaarneming extra wordt belast. En ga ervoor!! Ga naar het hart, breng jezelf in balans, kijk ernaar, maar ga dan niet altijd keihard aan werken aan wat er naar je toekomt, want anders kan het zijn dat je in een bezigheidstherapie terecht komt, want de krachten achter de schermen doen er alles aan om op een knop te drukken zodat je daar mee bezig bent. Dus er is een laag ergens in jezelf dat je voelt van oké ik heb 'm bingo, tjak, ik doorzie hem en dat is het dan, is 'ie al omgedraaid. Je hoeft hem alleen te herkennen. De afleidingen.

Dus wat is dan neutraal, neutraal is waarnemen en beseffen dat het helemaal niets met jou te maken heeft! Op het moment dat je dat iedere keer beseft dan wordt het heel rustig van binnen. *Dus ik hoef mij niet aangevallen te voelen. En als wij het gaan beseffen dat alles wat we om ons heen zien dat het iets zegt over wat zich daar afspeelt dan gaan we dus beseffen dat datgene wat er zich bij ons afspeelt dat dat kan stoppen.*

In dat moment ga ik even kijken in mijzelf van wat gebeurt hier nou eigenlijk, niet buiten hè maar

binnen in mijzelf, wat gebeurt er, wat voel ik nu, wat gaat er door mijn lichaam heen, niet wat ik denk, maar wat voel ik, wat is mijn bewustzijnsstaat op dit moment, en terwijl ik daar naar toe ga met mijn aandacht komt er gelijk een andere energie van binnen uit, het andere is weg van geïrriteerdheid in een flits, van hè gaan ze dubbel wegen afsluiten ik ga er iets van vinden van diegene die dat coördineert, dat gaat weg door met mijn aandacht naar binnen te gaan,

Ja we gaan naar de universele taal terug, naar een taal in onszelf. Je kunt iets alleen maar zichtbaar maken wat er niet is door er over te gaan spreken of het zou kunnen bestaan. Het is ook nodig om te spreken over wat niet leuk is, om het vervolgens ook open te kunnen breken.

En mijn talent, mijn kennis en mijn kracht is juist om een brug te leggen tussen het huidige mentale denken van de mensen hier op aarde naar het eigen innerlijke krachtveld binnenin.

Ik heb heel weinig dat ik ergens iets van vind, als er iets gebeurt dan gebeurt er iets, wat ik dan zie is gewoon dat dat dus gebeurt. Ik ga niet lopen uitzoeken waarom dat gebeurt, wat ik daar van vind, ik hoef geen dader daar voor te zoeken, ik hoef het geen betekenis te geven. Ik zie dat het gebeurt dus iemand doet bijv. iets heel erg stoms, waar een ander heel boos over wordt, het eerste wat ik voel in mijzelf is dat datgene wat de ander doet wat daar onder ligt waarom het gebeurt, dat is wat ik dus voel, die informatie is bij mij aanwezig, waarbij ik direct ook in dat veld zit en niet in wat ik zou moeten denken met mijn hoofd op basis van wat ik denk te zien wat een ander doet. Dus ik heb verbinding met wat er in dat wezen gebeurt. En dat is lastig soms als je met andere mensen leeft die dan toch niet kunnen begrijpen, het lijkt dan alsof je er geen waarde aan hecht. Als je in het nu leeft dan is er geen voorkeur, als je in het nu leeft dan ben je dat moment dan ben je dat, dan hoef je niet eens te denken, hoef je ook helemaal niet iets te vinden, dat is gewoon wat er ontstaat, eigenlijk kan je dan pas zeggen dat het veld, het veld waarin we leven, gaat reageren op wat je bent. Je representeert het leven in jezelf en dat is voor ons is dat dus het grote onderzoek. Dus naar binnen gaan in onszelf, starten van alles wat we doen, starten dus zonder de verwachtingen.

Hoe kun je dat wat je binnen in weet voelt hoe kun je dat ook zo laten zijn dat het buiten je een reactie geeft, waardoor je werkelijk in je geluk komt? En ik heb dus die keus gemaakt en dat was een hele normale beslissing. Ik besloot namelijk dat er geen besluit nodig was, ik hoefde helemaal niks te doen, te veranderen, ik hoefde eigenlijk alleen maar te zeggen wat ik voel en wat ik ben en waar ik voor sta. Die opening. Dus de vraag net van de boodschap, wat is jouw boodschap aan je zelf, voor de wereld, dat is een hele fundamentele boodschap voor jezelf. Door je die vraag te durven stellen zet je iets van binnen uit in beweging en is het er dus ook!

Wat ik ermee wil zeggen is dit. Voortdurend leven wij in de gedachte, in de overtuiging dat alles los van elkaar staat, dat jij daar bent en ik hier en dat de muur hier tussen ons in ons scheidt. Dat is dus niet zo. Alles loopt dwars door elkaar heen. Die moeder die dus achter die muur stond, haar energie gaat gewoon dwars door de muur heen, omdat er geen muur is, omdat die muur ook gewoon een energieveld is. Dus alles loopt dwars door elkaar heen. Dat stopt niet, dus het heeft ook helemaal geen zin om relaties te beëindigen, want er valt niets te beëindigen. Het verandert alleen iets in de beleving.

Als jij het weet dan kun je met je innerlijk weten zo'n krachtige focus brengen naar iemand of iets zonder dat je je bemoeit met die situatie maar je raakt hem met je innerlijke kracht en met je denken op basis van je innerlijke kracht, raak je die ander aan en je laat het los. En op dat moment gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt het resonantieveld van wie wij zijn in beweging.

Maar waar het vooral om gaat dat ik nog veel dieper in ga op wie wij zijn. Want er wordt met hele grote ogen gekeken naar ons op kwantum level. De aarde wordt heel diep gemonitord en bestudeerd, heel diep. En heel veel beschavingen zijn betrokken bij wat er in jou gebeurt. Dus cijfer jezelf niet weg! Denk niet dat het om een ander gaat, denk niet dat het om de wereld gaat. Het gaat heel specifiek over jou! En dat het gevecht gaat, de beïnvloeding, de strijd over jou, is het van belang dat je tot de kern komt waar het in jou om gaat! Dat je andere mensen gaat ontmoeten die ook met die kern bezig zijn. En dat je ook beseft dat het vooral gaat om jezelf te bevrijden vanuit al die gedachtes en geloofssystemen helemaal naar de kern in jezelf en dat je vanuit die bevrijding ook de bevrijding verder brengt in de wereld.

Dus je kunt een ander niet veranderen. Je kunt alleen maar af en toe een reactie geven. Voor mij is het zo vanuit de kwantumfysica vanuit de schepping in wie ik ben, de werkelijkheid om mij heen heeft een leidende rol naar mij toe of ik ga opstaan als dat ik zelf leiding ga nemen waarbij die twee leiders bijeen komen en samen gaan vloeien. Als ik op een gegeven moment stop mijn menselijkheid te tonen vanuit wie ik ben en niet om een ander te veranderen, als ik daarmee stop ga ik de taal spreken ga ik reageren op de taal van deze werkelijkheid. Dus dan is de reactie van de ander wordt leidend voor mij. Dit zijn hele simpele zaken. Als de reactie van een ander invloed gaat krijgen op hoe ik daar op reageer, dan klik ik als het ware met mijn bewustzijn in de reactie op wat de ander doet, klik ik daar op aan, dan ben ik per definitie mijn ware menselijk reactie gewoon kwijt. Als je dat dus gaat toepassen dan gaan er heel veel dingen veranderen. Heel veel. Dus het gaat om communiceren in onszelf.

Ik ben aan het communiceren in mijzelf met de kracht die ik communiceer in mijzelf, met mijn eigen kracht en met het Levensveldkracht en ik communiceer en in dat moment komen die lichtbollen tevoorschijn, doven weer uit. Op het moment dat je met je hart in verbinding bent en vanuit je hartskracht kijkt en niet vanuit je persoonlijke kader, dan hou je de leiding in dat moment. Er vindt een enorme upgrade plaats van energie. Ik ben én bewust dat ik een lichaam ben, ik ben me én bewust van de werkelijkheid buiten mijzelf, maar ik reageer niet vanuit mijn persoonlijkheid. Ik reageer dus niet vanuit leidend vanuit Martijn.

Op het moment dat de mens in weerstand verkeert verwijder je jezelf uit het veld waar je je in bevindt. Onthoud dat goed, op het moment dat je in weerstand zit verwijder je jezelf uit het veld. Dat is niet positief en ook niet negatief, het is een reactie. Op het moment dat je in een weerstand verkeert, laten we het concreter maken. Je voelt weerstand naar een persoon en daar speelt het zich hoofdzakelijk in af op de aarde, je hebt een weerstand naar een persoon, dat is een enorme weerstand, je komt niet meer met die persoon in contact, er zijn allerlei redenen waarom je dat niet wilt, en al die redenen zijn legitiem, het is allemaal bewezen dat je compleet gelijk hebt, dat je niet nooit never ooit nog één keer met die persoon iets te maken wilt hebben, dat krachtveld binnen in jezelf, dat is een krachtveld een energieveld, dat is iets dat joudzelf verwijdert uit het moment, uit het bewustzijnsveld van waar uit je leeft, waar in je leeft. Want bewust zijn, een zuiver bewustzijnskracht kent geen weerstanden, kent geen grens, maar is finaal open voor alles. Dus als je hem helemaal zou omdraaien dan is het zo van dat jij, als er een diepe weerstand is naar die persoon dat je de moeite neemt om voor jezelf te onderzoeken waar die weerstand op gebaseerd is. Je hoeft niet te denken, want dat weet je al, de uitslag is gebaseerd op het gevoel. Je gaat dus juist wel naar die persoon toe, of je gaat even die persoon bekijken b.v. met een foto, dat is ook een observatie, waarbij je misschien de neiging krijgt om iets te gaan typen wat beslist net bevorderend is voor een mogelijk nieuw contact. Je voelt daar is dat gevoel, ga goed kijken in jezelf wat de gevoelens zijn. Weerstanden doorbreken dat vindt altijd plaats als je je ervan bewust bent dat dat er is. Want daar waar menselijke observatie is, waar menselijke aandacht naar toe reist, waar menselijk bewustzijn in terecht komt, daar vindt een verandering plaats in die energie. Alles wat we als materie hebben gedefinieerd is geen materie, het is alleen maar samenballing van energie, alles is energie, een mens waar je weerstand tegen hebt is ook energie, die energie wordt gedownload. Als je weerstand hebt in jezelf naar die persoon dan is die gerelateerd aan die persoon. Er kan wel iets zijn met die persoon dat hij of zij iets vertegenwoordigt wat lijkt misschien wel op je broertje of je zusje die jou heel erg vervelend heeft behandeld, het kan een heel klein gedragspatroon zijn wat herkend wordt in die persoon. Dan is er een weerstand naar die persoon maar die energie, die observatie wordt gedownload in je bewustzijn, in je energieveld met jouw weerstand erbij en toch als je daar naar gaat kijken gaat het open. Alles verandert en dat is iets dat moet je durven aanvaarden dat als je ergens naar gaat kijken dat het verandert en aangezien de mensen op deze aarde zo getraind zijn in daar waar pijn ligt en weerstand ligt en ook al vastgelegd is hoe het in elkaar zit, dat daar niet meer naar gekeken wordt, dus echt het vermijden, er is een etiket op geplakt van hopsa, weg, afgeserveerd, niets mee te maken hebben, dat kan een mens zijn dat kan een situatie zijn, dat kan een religie zijn, een gebeurtenis zijn, het kan zijn de hele situatie op aarde, dan plak je er op "complot" of een complottheorist, of een complotaanhanger, dus een situatie overal waar weerstand op geplakt wordt, waar je uit weg trekt. Als je de weerstand durft te gaan zien in jezelf komt er dus ook beweging in dat hele veld. Dat is de kosmische wetgeving en dat kun je niet voorkomen.

Weerstand is trauma, afwijzing is trauma, trauma pijn is niet begrepen kracht, trauma en pijn is

gerelateerd wordt opgeslagen in je neurologische systeem, in je brein, in je lichaam, in je cellen, daar wordt trauma opgeslagen, als jij reageert vanuit trauma en weerstand dan verwijder je je uit het vrije creatieveld, dan sta je onder controle van je lichamelijke conditioneringen, want je geeft op dat moment gevolg aan een neurologische reflex, pijn, en zit je in het veld van controle mechanisme, dus de krachten die het menselijk bewustzijn besturen en beïnvloeden. Maar eigenlijk zit je op dat moment in de afgescheidenheid die door verschillende beschavingen wordt bestuurd, buiten deze matrix om, maar eigenlijk is het een draconisch veld. Dus alle mensen die spiritueel zeggen te zijn en geen contact willen omdat ze voorkeuren hebben waar ze zich mee bezig willen houden dat is fantastisch, dat is je eigen keus, maar op moment dat je je weerstanden niet doorbreekt ben je eigenlijk in de spirituele cult, geloofssystemen aanwezig, wil je overeind houden waar jij aan vast hebt gehouden, en op dat moment zit je onder controle van het draconisch bewustzijn. Dat is een nogal behoorlijke uitspraak die ik nu doe, maar dat is de eerste.

Dus als ik van binnenuit, ik ben niet gekoppeld aan een geloofssysteem, aan een spiritueel model, ik leef helemaal vrij uit, ik ken geen angst, ik ken daarbij ook geen tegenhanger van liefde, ik kan helemaal vanuit verbondenheid met alles wat is leven, kan ik doen, dan is het veld waar ik in leef dus deze werkelijkheid, is dienstbaar naar mijn visie, mijn innerlijke visie. Dus er komt een reactie van buiten af wat voortkomt uit, een gevolg is van het Oorspronkelijke zuivere vrije hart zonder aannames, zonder dat ik ga flipperkasten en alleen maar de leuke dingen tegen komen, nee ook de vervelende dingen. Op het moment dat we spreken over het veld, dan is dat het veld wat in zijn volledigheid reageert op de vrijheid van het bewustzijn wat daar in leeft. Als ik zeg je verwijderd je uit het veld door in een weerstand te gaan zitten, verwijder je je uit dat veld. Door in een weerstand te gaan zitten ben je niet meer vrij, is een vrij kleine bandbreedte van emoties, dus ik zou kunnen zeggen emoties is een gigantisch spectrum, eigenlijk kun je het niet uitdrukken in getallen. Maar stel je voor dat het 100% vermogen is, dat alle emoties die in het universum 100% zijn, dat de mensheid hier op aarde daar misschien 1 % van ervaart, 1% dat het lichaam niet meer dan alleen dat deeltje van de volledigheid van emoties kan ervaren, en van die 1% het volledige emotionele spectrum, dus een lichtspectrum, dat van de 1 % wat wij ervaren dat 90% daarvan wordt ervaren als een negatieve emotie, bij ons, door onszelf, dan zijn wij op het moment dat wij in een negatieve emotie zitten, dus weerstand, sluiten wij ons af van het volledige deeltje van die ene procent en daarbij communiceren wij niet met de rest van het hele bewustzijn. Het veld zou je kunnen zien als dienstbaar in je energie wat reageert op innerlijk vrij bewustzijn. En als je in de weerstand zit dan wordt je geregeerd, want eigenlijk wordt je geregeerd door die weerstand.

Doordat ik bijv. geraakt wordt doordat iemand uit mijn familie die willens en wetens geen interesse heeft in mijn verhaal, dan komt bij mij de vraag van oké, vind ik dat nou vervelend, erg, kan het zijn dat ik dat vervelend vind dan ga ik het uitspreken naar die persoon dat dat dus iets met mij doet, "ik merk dat de manier hoe je nu met mij omgaat dat je mij volledig belachelijk maakt, dat dat iets met mij doet", dus ik deel dat, ik bevrijd mijzelf, ik sluit het niet op, want dat is ook een weerstand opbouwen, dus ik geef uiting aan wat ik voel, en op het moment dat ik dat dus doe, kom ik er ook achter of ik het nog belangrijk vind om met die persoon nog persoonlijk contact te blijven onderhouden. En vergis je niet hoe diep de mens gepoogd wordt een leven te leiden in weerstand, dat kent geen diepere uitleg dan in de ervaring ook te durven leven.

Kosmische kennis: menselijke observatie dat kan zijn met een zintuiglijke waarneming. of met een innerlijke waarneming, dus met voorstelling naar binnen toe, menselijke aandacht, heeft invloed op een elektrisch magnetisch bewustzijn.

Het is echt mogelijk om je hoofd ten dienste te zetten van je hart, het is echt mogelijk om je persoonlijkheid uit te lijnen met je innerlijk kosmisch bewustzijn.

Het gaat om herziening in jezelf, herziening in jezelf is een opdracht, is de instructie, en de command betekent samenwerking met de Schepping als wezen binnen in jezelf, met alles wat er is, hoe abstract het ook kan zijn, dat is in feite ook gebaseerd op waarneming, dus de waarneming, het waarnemen is de opdracht, begrijp dat op het moment dat je dat dus uitspreekt naar een ander is het een woord, op het moment dat je het niet meer uitspreekt maar in jezelf doet is het waarnemen, het zelf autonoom waarnemen, dat is de command., dat is de opdracht, dat is het doen, het zelf doen dat is iets heel analogoos, iets zelf aanschouwen, iets zelf veronderstellen, iets zelf aannemen bewust van een ander informatie, dat sta je zelf toe, daar zit jij zelf achter het stuur dat is iets heel anders als dat jij zonder dat je er zelf in aanwezig bent, gedachten hebt wat niet van jouzelf is. Dat er iets tegen je gezegd wordt wat je zomaar aanneemt zonder dat je daarbij zelf aanwezig bent. Ik

heb het hier over volgzzaam zijn, geloven, óf positief kritisch aanwezig zijn en je eigen bewustzijn inbrengen. Dat is iets heel belangrijks, dus het herzien van patronen, het herzien van energiepatronen, daar hebben we het over. Dus command.

Deel 3-4

Dit is belangrijk om een start te maken in onze eigen directe omgeving. Als wij werkelijk hier uit willen komen zullen we die moeite ook moeten nemen. De schoonste communicatie met elkaar is luisteren naar elkaar en ook vragen aan elkaar stellen en ook elkaars ervaringen tot je nemen, dus voelen wat de ander ervaart. Hoeveel mensen gaan het nog aan om één op één in verbinding te zijn met de ander, want je hebt geen tijd, of je hebt vaak geen zin, of je ziet dat andere mensen iets hebben, waarvan je denkt daar komen ze toch niet doorheen, dus het heeft geen zin om daar mee bezig te zijn.

Als wij het bewustzijnsveld van deze planeet, die ernstig beschadigd en besmeurd is geraakt, als wij deze écht willen herstellen, als wij deze toegankelijk willen maken voor andere beschavingsvormen...wij willen zelf in contact komen, zullen we daar een steentje dienen bij te dragen aan het bewustzijn in onszelf in relatie met andere mensen.

En ik denk dat dat de allerbelangrijkste boodschap is.

Om velden te pakken met woorden en ze op te ruimen. Dus de kracht van het gesproken woord is enorm. Dat is een enorm krachtig informatieveld.

Ik denk dat als we elkaar ondersteunen in het proces door naar elkaar te luisteren dat er heel veel kan plaatsvinden door de manier hoe iemand naar een ander luistert.

Andere krachten die het menselijk bewustzijn beïnvloeden, kwantumwetenschap, zijn niet in staat om jouw innerlijke kracht en jouw innerlijke licht en jouw verbondenheid uit te schakelen. Dat kan niet en dat blijkt ook wel want dat zien we in de mensheid hier helemaal op bloeien, de bloem wordt steeds groter en krachtiger. En als we dat beseffen in de momenten dat we elkaar ontmoeten, dan ontmoet je elkaar kwantum! Dan ontmoet je elkaar niet als Pietje Puk en Truusje, maar dan ontmoet je als twee wezens die een restant zeg maar van wie we van oorsprong zijn, in zich dragen en elkaar daarin kunnen zien. Dat is een heel diep eerbaar moment.

Dat zou je als een missie kunnen zien dat de mensheid naar elkaar gaat luisteren en dat we dat ongekaderde doen, dat we dat niet doen vanuit dat is waar of niet waar, of hij snapt er alles van of nog lang niet, dat we kunnen luisteren wat de ander allemaal meemaakt en ervaart.

En dat noem ik dan het oorspronkelijke licht. Het licht van de wereld waarin vrijheid is. Het licht van de wereld waar geen verdrukking is en geen verschillen zijn, waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin ieder mens en ieder wezen, ieder dier volledig tot expressie kan komen. En dat is wat we hier op de aarde komen brengen, met eigen kracht en vanuit eigen vermogen.

We hebben twee keuzes: of we gaan voor de heelheid, eenheid met elkaar, waarbij we allemaal onafhankelijk zijn en blijven of we gaan voor de tweedeling. Een andere keuze is er niet.

En als er iets is wat ik uit alle macht blijf uitspreken is dat ik nergens bij hoor, jullie ook niet. Je bent in een moment van uitwisseling that's it. We zijn allemaal soevereine autonome wezens met een oorspronkelijk vermogen in ons.

En dat openen en toegang geven tot, daarbij moeten onvermijdelijke pijnpunten aangeraakt worden. En als je dat doet vanuit liefde en vanuit vriendschap dan voel je ook dat het veilig is om het daar met elkaar over te hebben.

Stap uit de vorm, stap uit wat je tot nu toe hebt gedaan, maar verlies je kern niet, daar gaat het om.

Er is zoveel gaande, zoveel verdieping in de mensen die ik mag ontmoeten en jullie ontmoeten die mensen ook, waarbij je ook merkt dat niet iedereen in dezelfde beweging zit als jij. Dat is dus niet dat de één verder is dan de ander, maar dan zit je in andere stukken.

Het gaat in de kern over vormloosheid, de kracht ervaren, erkennen in jezelf, en deze zonder oordeel te delen, met andere mensen die dat van jou niet accepteren. Dat is de ware christus, dat is het ware licht.

Kijk wij zijn mensen wij komen nu dieper in onszelf terecht waardoor we meer voelen, maar tussen de woorden mag zoveel ruimte komen, dat er zoveel gevoeld wordt dat we eigenlijk die woorden niet eens meer nodig hebben. Maar het is ook zo dat we in die verschillende lagen leven, dus we leven in een wereld waar het gesproken woord, de mind regeert, dat is wat er gebeurt, als alle mensen op deze aarde 30 dagen niets zouden zeggen dan zou de betekenis van vrede werkelijk zichtbaar worden. Maar de woorden zijn de instructies en dat is de hypnose.

Maar vergis je niet wat er gebeurt dat als je een klank inzet met daadkracht met innerlijk vermogen van binnenin en je spreekt het uit met woorden, wat er gebeurt. Zo zou je een heel orkest of eigenlijk een heel koor kunnen maken waarin er woorden worden gesproken om en om, nou heb ik het over heling uit bijvoorbeeld Siriaanse velden, waarin mensen bij elkaar komen en heel krachtig in focus van de godskracht naar binnen gaan, heel krachtig in verbinding met de natuur en allemaal datgene paraat hebben wat ze in zichzelf voelen en wat ze naar buiten uitzenden met klank, en aan die klank zit dus een weten vast, er ontstaat een koor, whoem, whoem, whoem whoem, dat zijn dan 10.20.30. een paar honderd mensen tegelijkertijd waardoor er een frequentieveld ontstaat dus van binnenuit, in de geometrie van binnenuit, dat zijn krachtvelden waarbij ook gesproken woorden naar buiten gaan en rimpelen door het informatieveld van het denken.

Dus daar nemen de wezens, die mensen daar nemen de moeite om in hun werkelijkheid bijeen te komen in groepen en zo krachtig te spreken, te voelen binnenin en zo krachtig te spreken dat ze daarmee de vervuilingen die er dus subtiel zijn die kunnen leiden tot een enorme vervuiling en weer een ineenstorting van dat bewustzijn, door instructies, want dat is wat er gebeurt, dat zijn traumavelden, dat die dus worden gepareerd, voorkomen worden op voorhand, door daar met kracht steeds weer dat uit te spreken met elkaar. En dat is ook waar de mens hier op deze wereld nog geen zicht op heeft gekregen, die dacht altijd van ja dat zijn ceremonies, dat zijn betoveringen, dat is een gebed, nee maar het is iets innerlijks. En hier ligt zo iets groots en dat is nog niet geboren hier op deze wereld en ik zou het heel graag met veel mensen zowel in Nederland als in het buitenland dit durven te gaan onderzoeken. Maar daarbij is dus stemgeluid nodig. Klank! Ja Power is daarbij nodig! Dat is wat we zijn, kracht, power, en dan maakt niet uit of dat stemgeluid hard is of zacht, fragiel of extreem sterk, het gaat er om dat het er is en dat je elkaar daar ruimte in geeft, helemaal vanuit gelijkwaardigheid. En dan ontstaat er de oorspronkelijke analoge geometrie doordat via het stemgeluid, waar een gevoel onder zit, wat naar buiten wordt gebracht. En dan krijg je een patroon wat door dit veld heen gaat en dat wordt gevoeld in elke cel van het levensveld, van de planeet, van de planten, alles wordt geraakt daardoor. Dat zijn hele krachtige sessies. En dat is nogal wat wat ik nu ven opnoem. Maar dit is wel een deel van laat ik zeggen de geneeswijze die we als mensen in beweging kunnen zetten. En hoe fantastisch, en ik vind dat echt geweldig, is het om dat in een wereld waarin we zo zijn afgedwaald van die daadkracht en zo ondergeschikt zijn geraakt en zo uit ons gevoel zijn gestapt, hoe geweldig is het dat we in een wereld waar het geld leidend is, waarin de format waarin we nu moeten leven, dat juist in die wereld, in een Westers land als Nederland, waar de spionageactiviteiten het hoogst zijn om het menselijk denken te coördineren, hoe geweldig is het om juist daarin zo iets, zo iets natuurlijks van een natuervolk dat je met de kleding die we hier aan hebben dat we dit neerzetten! Ja zo diep van binnenuit, nou ik ga er gewoon voor. En dit is geen spiritueel spelletje, dat hoeft ik ook niet te zeggen, dit is puur een krachtveld. En dan moet je wel echt van wanten weten in jezelf dat je ergens voor gaat.

Als je die weg dus omdraait, je kijkt achterstevoren, nu zitten wij dus in die klanken die anders zijn, we voelen dat die woorden gewoon eigenlijk voldoende moeten kunnen zijn om te vertellen wat we bedoelen, maar het zit hem niet in de woorden, we proberen het met woorden, maar het zit hem in de weg daarachter. Dus de woorden hoeven we niet te verruimen, ons innerlijk bewustzijn verruimt. En daarom kunnen veel mensen jullie wel verstaan en veel mensen jullie niet verstaan.

We moeten eerst bouwen op ons hart. We moeten teruggaan naar de kern in onszelf dat we liefde kunnen voelen, dat ons hart voelt van dit is er nodig, hier binnenin aandacht, een knuffel, warmte, genegenheid, dat is het allerbelangrijkste. Dat je dat kunt voelen en dat we ook allemaal in

hetzelfde proces zitten. Allemaal, ik ook, wij allemaal. Er is hier niemand verder dan de anderen.

Dat je werkelijk vanuit een ónvoorwaardelijk stuk, dus in een situatie zónder voorwaarden durft te staan. En dat is wat nodig is als wij de planeet willen besturen terug naar een oorspronkelijk veld. Als wij wérkelijk de wereld willen een impuls geven, dan zullen wij dat zelf dienen te zijn. En dan gaat het er niet meer om dat we het alleen maar bespreken en dat betekent ook niet dat we dominee hoeven te zijn, zoals mijn rolletje op dit moment...(lach)

Nee, het gaat erom dat we allemaal gelijkwaardig zijn, dat we het herkennen in onszelf, het zien in elkaar. En dat we ook zien dat we er allemaal anders mee omgaan. En als je spreekt over buitenaardse en interdimensionale groepen dan is dat het punt waarop zij wachten dat de mensheid uit die modellen stapt. Een model dat door mindcontrole in werking wordt gehouden.

In die lijn van wat ik net naar voren breng is het zo, dat ik kan jouw trilling niet versterken, ik kan alleen mijn eigen trilling versterken, jij zit ogenschijnlijk in mijn werkelijkheid en ik zit ogenschijnlijk in mijn werkelijkheid, zoals we het nu ervaren, maar in een nog veel grotere uitleg eromheen zitten we allemaal in verschillende districten van dit universum, energetisch, hebben we allemaal verschillende kaarten zeg maar, wat uiteindelijk het hele boek bij elkaar brengt, en als jij je volledig richt op jezelf, op je eigen kracht en ik richt mij ook op mijn eigen kracht, dan ontstaat er iets achter het boek, wat we met elkaar samen vormgeven, gebeurt er iets achter het boek in een andere werkelijkheid en in die werkelijkheid verandert er iets wat effect krijgt op deze hele matrix.

Dat is eigenlijk wat we steeds mogen doen, een andere bril opzetten. Niet vanuit één perceptie kijken maar vanuit verschillende zienswijzen kijken naar anderen maar ook naar onszelf, hoe wij zelf handelen.

Alles wat de mensheid denkt is in lijn met de gedachtegoed van de ander. Alles wat we zijn is elkaars hypnotiseur. We moeten elkaar deprogrammeren!

Wat hier aan de hand is is dat we een herziening nodig hebben in de manier hoe wij denken. Dat lijkt wel eenvoudig, maar dat is wel wat de te doen hebben. Het denken moet onderbroken worden, de lijn van ons denken moet onderbroken worden door onszelf door een ander reactieveld in onszelf in werking te laten komen.

Er is dus een inzicht nodig in jezelf hoe je de werkelijkheid buiten jezelf ervaart. Dat ervaar je in jezelf en het gaat om wat er buiten je gebeurt en wat het met jezelf doet en wat je in jezelf bij die waarneming werkelijk voelt. Dus er is iets in je leven of er is iets in deze wereld, een situatie of een mens, maakt niks uit, daar ervaar je iets bij. Wij worden door onze zintuiglijke waarneming naar buiten gelokt, wij kijken naar wat er gebeurt. Wij vinden daar iets van als mensen. Wij hebben daar een gedachte over en ook een gevoel bij, Op dit moment overheerst deze externe werkelijkheid, het gedachtegoed zeg maar van de wereld waarin we leven, door het zgn. eigen denken, het zgn. eigen denken in lijn met die externe werkelijkheid afgestemd te houden. Dus op dit moment overheerst de externe werkelijkheid om ons heen, doordat ons denken, daar willen het veel mensen niet over hebben omdat ze vinden dat ze niet denken maar voelen. Nou dat zijn thema's daar kunnen we echt 2 weken lang voor naar Hawaï met elkaar, met de dolfijnen zwemmen en dan komen tot de conclusie dat we na 2 weken niet voldoende hebben. Dat je dus denkt dat je voelt, en dat je die moet aanpassen. Dus een werkelijkheid buiten onszelf overheerst door de manier hoe wij denken en dat het denken in lijn wordt gehouden met de manier hoe de werkelijkheid buiten onszelf bestaat. Dat is tovenarij. Je denkt en voelt iets over een situatie, dit gaat ons allemaal aan hè, we denken iets en we voelen iets over een situatie, we voelen en denken iets over een ander mens, een ander persoon. Je handelt vanuit dit gevoel en denken terug deze werkelijkheid in. Dus je voelt iets over een ander, dit heeft alles met sterven te maken. Je voelt iets over een ander, je denkt iets over een ander en vervolgens is datgene wat je voelt en denkt, dat is de informatie die jij uitdraagt, uitzendt, ook al zou je het niet eens zeggen, zet je terug in de werkelijkheid. En waarom, omdat je een membraan bent, een membraan, een frequentiewezen, wat informatie representeert en het gaat naar buiten. Menselijke structuren en systemen, buiten onszelf, passen zich aan zodra jij doorziet in welke geharnaste denkwijze én gevoelswijze je vastzit. Jemig, wacht even. We leven dus in een werkelijkheid en die werkelijkheid overheerst door de manier hoe ik denk en ook door de manier hoe ik voel. Als ik dan uit het denken kan stappen, van hoe ik dus denk en uit mijn gevoel kan stappen, ik hoef niets meer te bewaken, ik heb geen belang meer voor iets goeds of iets kwaadaardigs, ik

stap uit het systeem van dat denken, ik hou niets overeind, ik haal hem weg, ik maak hem leeg. Op dat moment, nu komt 'ie hè, gaat die externe werkelijkheid die aansluit, dat is het archon bewustzijn, wat aansluit op mijn perceptie, gaat vertragen. Op het moment dat je niet meer gelooft en niets meer vasthoudt, daarom moeten we afscheid nemen van goed en kwaad, maar we moeten naar de innerlijke lichtvonk van wie we ten diepste zijn, onze innerlijke boodschap, als we daar naar toe kunnen gaan en we kunnen de god in onszelf erkennen, krijgen we inzicht dat als we dat kunnen voelen, daar binnen in, en helemaal vrij zijn van iets buiten onszelf, krijgen we inzicht dat we vanuit dat autonome krachtveld, en dat kun je alleen maar voelen gaan, dat er een reactie komt in de buitenwereld wat niet voortkomt uit de controle matrix.

Op dit moment overheerst die externe werkelijkheid door het zogenaamde eigen denken hier in lijn met die externe werkelijkheid afgestemd te houden.

Je denkt en voelt iets over een situatie, of je voelt en denkt iets over een persoon, je handelt vanuit dit gevoel en denken terug de werkelijkheid in, dat is wat wij doen.

Menselijke structuren en systemen, passen zich aan zodra je doorziet in welke geharnaste denkwijze en gevoelswijze je zit.

De gevangenis van hoe jij jezelf ziet in deze werkelijkheid

Zo'n 2000 jaar geleden in de aardse werkelijkheid en zij kwamen informatie brengen en dat ging voornamelijk om dienstbaarheid, het ging voornamelijk over luisteren wat er gebeurt bij de ander en bij jezelf, uitwisselen met elkaar, aandacht geven aan elkaar, wat is er nou werkelijk wat je voelt, niet van wat is er nou allemaal aan de hand daar, wat voel je, de boodschap diep van binnen.

Dus niet stellen dat ik het weet, dat jullie het weten, we zijn hier en we dragen kracht in ons, en we zijn aan het onderzoeken hoe die kracht zich kan manifesteren, hoe die zich kan laten zien. Dat ontstaat alleen maar door je te focussen op jezelf. En niet op de ander, op geen enkele manier. Eenvoudig voorbeeld, maar je zou er de hele dag nog verder over kunnen praten waar de scheidingslijn is tussen de Draconische energie, de overheersende energie, overnemende energie of energie die vanuit verbondenheid en openheid komt. Als je nu kijkt hoe de hele wereld geregeerd wordt, daar zit dus een groot, een besmetting zit er eigenlijk.

De draad van waar wij het allemaal over hebben is dat we ergens beseffen van er klopt iets niet, er klopt eigenlijk helemaal niets van wat we tot nu toe allemaal zien, we hebben er wel mee te maken, maar er is veel meer in mij ligt er verscholen, wat aandacht mag hebben, waar ik naar mag gaan kijken, en dan open je die doos met al die informatie in jezelf, en dan komen heel veel vragen, dan kan er ook verwarring komen, er komen ook paden uit van helderheid. Eén van de belangrijkste boodschappen voor ons is dat de paden die er uit ontstaan, die ons helderheid brengen dat we dat niet gaan aanhangen als waarheid omdat dat helder is. *Als je werkelijk wilt weten dan kun je alles nu vinden, maar wee degene die verstrikt raakt in het heldere pad dat hij denkt dat hij weet hoe het zit en dát pad gaat presenteren als de ultieme waarheid. Want dan ga je de onduidelijkheden mijden.*

Besef voor jezelf dat je hier bent in deze werkelijkheid absoluut uit een noodzaak, niet een noodzaak om de wereld te redden, wat ik al zei de wereld is al in zijn perfectheid aanwezig, maar om ons eigen bewustzijn te bevrijden. Daar gaat het om.

En je doet het nooit voor een ander. Je doet het zuiver voor jezelf! En daarmee ben je een zuiverste baken van oorspronkelijk licht voor deze wereld. En die ontdekking en het herstel van mensen onderling met elkaar, die kracht, die geboorte, die wederopstanding, die kracht, dat is de kracht die aanwezig is bij al die andere bezoekers uit andere werelden. En zij zien dat die kracht hier nu aan het stromen is. Dus hoe meer we beseffen dat alles met elkaar verbonden is en hoe jij daar een deel in bent. Stel je eens voor dat iedereen in deze wereld er is om jou van je pad af te houden. Dan heb je geen keus dan alleen maar je eigen pad te volgen.

Dat we terugkeren naar het mens zijn, keuzes gaan maken die horen bij het mens zijn en niet bij wat er in deze matrix gebeurt. En dat ook niet om geld verdienen gaat, maar dat het gaat om uitwisseling in geven en ontvangen, niet om het geld maar om de energie. Dat we elkaar ontmoeten niet omdat we elkaar iets willen leren maar om elkaar te zien. Heel menselijk, heel basis.

Ik spreek dus vanuit een vriendschapspositie, vriendschapsrol als mens zeg maar met elkaar. Waar liggen er nog de vraagtekens, waar liggen dan nog de wantrouwen, waar liggen dan nog de haakjes zeg maar om niet met elkaar samen te willen werken? Omdat ik de vorige keer iets heb gezegd wat niet leuk was? Of omdat jij de vorige keer een stomme vraag hebt gesteld en dat je misschien te kritisch bent, want dat speelt er allemaal omheen. Daar moet je echt goed naar gaan kijken. Als wijsheids drager moet je daar heel diep naar durven kijken. Het is niet zomaar een spiritueel hocus pocus model van je gaat even in jezelf iets doen en dat rol je even uit, nee wij spreken hier echt over een complete kanteling van het menselijk bewustzijn, een uitbreiding daarvan.

Het is echt een fantastische tijd. En ik vraag iedereen om zijn mond en hart open te zetten en spreek alsjeblieft gewoon vrijuit en hou jezelf nooit meer voor de gek en spreek jezelf niet tegen. Ga een ander niet vermijden, ga jezelf niet vermijden, ga kijken wat er aan energie recht te trekken en recht te zetten en doe dat gewoon, doe dat in eerbied en eerlijkheid en maak je van mond ook niet een slot. Spreek het uit, deel het, voel je niet aangevallen als een ander eens iets tegen jou zegt. Ga gewoon kijken, het is zo diep, het spel speelt zich in de woorden tussen ons uit.

Als we denken vanuit voelen, vanuit die verdieping overtuigingen van deze werkelijkheid, dan klopt het, wat je zegt. Maar als we uit die verdieping stappen, dan ga ik zeggen, als mens, ik heb nog niet krachtig genoeg mijn vrije gedachte naar goddelijke informatie en mijn bewustzijn en mijn liefdeskrachtveld, heb ik nog niet echt goed laten doordreunen naar een ander. Als daar maar iets tussen zit, iets doorheen gevlochten zit, dan is het niet 100% analoog. Als die 100 procent analoog is, dan ga je dwars door alles heen en je kan alles en iedereen bereiken, aanraken en openkrijgen alleen maar door hoe jij daarnaar kijkt.

Dus we hebben werkelijk terug te gaan naar de kern van deze wereld hier. We moeten teruggaan naar wat het leven echt is. We moeten teruggaan naar de eerbied, maar ons niet gek laten maken. Je moet voor jezelf opkomen, zonder in gevecht te gaan met de ander. Je moet het pad banen, openmaken, zonder te ondermijnen en aan te vallen. Je moet in de kernboodschap blijven in jezelf en toch moet je de leiding nemen. Dus je moet leiding nemen, beslissingen nemen op basis van een diep innerlijk weten, in verbinding met deze werkelijkheid, niets afdwingen, en toch de keuze maken in jezelf dat is wat ik zie en dat is wat ik mij trakteer, hier is mijn licht, bam. *Je moet het doen, als je het doet, dat is nou juist het bijzondere, als je het doet, dan pas spreekt god weer. En dan is het in de kwantum ook aanwezig.*

Als jij met je aandacht naar je hart gaat op jouw manier, vindt er een verschuiving plaats in je neurobewustzijn, en als je dan met aandacht in jezelf kijkt naar bijvoorbeeld de aarde dan is het zo dat alles wat jij ziet in jezelf, je kijkt naar de aarde, dat dat een schepping op zich is, dat de mens scheidt op basis van voorstelling onderbouwt zelfs met emoties, de krachten van emoties, zet je in het veld in het master universe, en het hoofdelijk universum, wat hier dwars doorheen loopt zet jij die creatie, die schepping zet je zo in het veld. Want alles wat de mens ziet in zichzelf en alles wat de mens daarbij voelt, dat is direct gecreëerd en geschapen dat is de oorspronkelijke kracht van de mens. De mens wordt niet voor niets ziener genoemd, wat zij ziet in zichzelf, wat zij voelt en uitademt is gelijk in het universum aanwezig.

Je kunt het alleen maar ervaren wat er gebeurt en als je weet dat die innerlijke kracht in jezelf zo sterk is dat je alle scenario's die er maar zijn kunt aanschouwen, dat menselijke observatie daarin de sleutel is tot een verandering daar, is het misschien wel meer dan voldoende. Zodra je daar iets aan wilt koppelen dan kom je in het script. Het gaat om puur louter waarnemen.

Ik zet hier een bloem neer en dat is onze Kracht en niemand weet wanneer de bloem tot bloei komt, dat weet jij alleen maar zelf. Je moet het maximale scenario tevoorschijn halen om jezelf in het moment neer te zetten en leiding te nemen in het moment van wat je voelt. Dus ja het kan, en ja de misleidingen, de miscommunicatie, de ontvoeringen met woorden, de fijne gevoelens, het steeds weer iets voor elkaar willen doen. Je moet eerst tot je eigen kracht komen. Kom je in je eigen kracht in deze invasie, in het oorlogsgebied, de bezetting, als je daar kunt zijn en je zit aan de tafel met je vijanden en je spreekt alleen je eigen taal en je spreekt zo krachtig in je godsenergie dat je eerst die verbondenheid helemaal in jezelf voelt, helemaal vibreren voelt, dat je hem helemaal van binnenuit tot leven laat komen, dat je bewustzijn zich opent, dat je eerst gaat naar de universele kracht in jezelf, als je daar als eerste heengaat, dan ben je bestand tegen feitelijk alles..... maar het

hangt er vanaf hoe je op de stoel zit..... Gelach. Je geeft hem hier..... (niet te verstaan) De verslagenheid is groot, de ontreddeing is groot, maar de Kracht in ons is nog veel groter en wij moeten soms tot diepe verslagenheid komen..... Jonge jonge tot het ten diepste geboren wordt in jezelf.

Ik bedoel niet dat ik dat bewust doe maar mijn energie, die kracht van waarneming is dan dermate krachtig dat de ander uit zijn denken schiet, of ze kunnen niet meer een vraag stellen, Ik heb dat verschillende keren gehad met interviews dat mensen bij me zitten en dat er dan een soort crash optreedt doordat ik anders naar de mensen ga kijken. Ik moet altijd voorzichtig zijn met waarnemen, en dat geldt voor ons allemaal. Krachtig waarnemen maar ook invoelen van niet dat het verstorend voelt voor de ander. Het gaat om waarnemen dat is de sleutel, wij worden daar ook in waargenomen, dus hoe krachtiger jij durft om te denken, hoe krachtiger je durft waar te nemen, vanuit die kracht, hoe krachtiger jij ook wordt waargenomen door andere spirituele beschavingen die ook weer meekijken door het hele hologram.

Besef dat het heel bijzonder is dat je dit doet. Ga nooit denken dat je de ander moet snappen en begrijpen, geef het ook ruimte en tijd. Dit is echt iets heel groots, dit is het einde van religie, het einde van de hele verdeeldheid, onderscheid en ongelijkwaardigheid. Dit is heel iets groots wat we met elkaar zonder dat we naast onze schoenen gaan lopen, met elkaar zijn we allemaal herziening aan het aanbrengen en dat is iets enorms, een soort kweekvijver.

Je wordt je bewust van het grotere veld, de grotere werkelijkheid, en je wordt je bewust van die innerlijke kracht in jezelf. Je gaat inzicht krijgen wanneer je in een reflex zit van lichamelijke conditionering en je gaat je bewust worden wanneer je in een innerlijke bewustzijn zit van jezelf. Oké nu ben ik heel erg in de reflex van Martijn en nu zit ik heel erg in de energie van binnen uit. En hoe dieper je dat gaat zien hoe meer je dat gaat voelen, hoe krachtiger het wordt, in jezelf, hoe dieper je dat in jezelf bewust wordt, hoe meer je gaat zien in de wereld. En hoe meer je gaat zien in de wereld, hoe meer kracht jij presenteert, want hoe meer je ziet, hoe meer je waarneemt, op welke manier dan ook, hoe meer de kwantum fysische wetgeving in beweging is, en daar waar observatie heen gaat, wat jij ziet daar komt beweging in.

De command is dus de waarneming. En de waarneming kan dus met je ogen zijn, zintuiglijk of innerlijk, maar het gaat om dat je jezelf toegang geeft tot het geheel, het is de manier hoe je kijkt, ik noem het ook weleens verschuiving van het innerlijk bewustzijn waarin je voelt dat het er ongelooflijk toe doet dat jij dit ziet, dat jij dit ervaart, dat je het waarneemt, dat je iets door hebt, dat je er doorheen kijkt. Want jouw waarneming heeft invloed op het geheel. En de command dat is de kracht van de verandering doordat er beweging komt in de software.

Dus als we de aanvliegroute in de waarneming naar een ander toe, als we die niet afstemmen op hoe de ander zichzelf presenteert, die persoon is heel gevoelig dan kom ik een beetje gevoelig.., maar die persoon daar kun je gewoon tegen zeggen wat er.. nou dan kan ik tegen die persoon.. dus eigenlijk word ik bestuurd in mijn bewustzijn door de manier hoe een ander in zijn of haar rol zit, ja kom nou, dat kan niet. Dus in mijn volledige bewustzijn ik aanschouw iemand, niet op uiterlijk, maar ik doe dat in mijn innerlijk weten dat iedereen eigenlijk dezelfde kracht in zichzelf draagt en ik ga daar dus met mijn bewustzijn anders naar kijken. Ik observeer de ander anders. Ik hoef ook geen medelijden te hebben, ik hoef geen ander te sparen, maar ik hoef ook niet overdreven veel liefde te geven. Het gaat gewoon om oprechtheid. En als je dan anders naar mensen kijkt dan geeft het een enorme verstoring in de ander omdat de mensen effect krijgen, want lichtdelen worden omgebogen doordat ik er anders naar kijk en dat is wat wij met elkaar moeten gaan doen. Maar eerst in onszelf, dieper dan dat we tot nu toe hebben gedacht.

Een waarneming is per kosmische definitie gewoon waar. Het maakt niet uit wat je waarneemt of dat nou een fantasie is of van jezelf of van een ander, alles is informatie en informatie is bewustzijn.

Dat de manier hoe je ergens naar kijkt de werkelijkheid buiten jezelf anders laat reageren. Dat je niet gelooft in wat er wordt gezegd, maar dat je vooral kijkt waar geloof ik in waardoor het niet gebeurt.

Vraag wat doe je als je twee mensen op straat ziet vechten en de één trekt een mes...

Er wordt gekeken naar ons of wij in staat zijn om die macht in ons in te zetten zonder dat 'ie wordt

misbruikt. Eigenlijk gaat het er dus om dat wij in het moment dat we iets buiten onszelf zien gebeuren want we leven wel in deze werkelijkheid, dat we daar aanwezig kunnen zijn, niet vanuit een reflex vanuit het hoofd of de persoonlijkheid, maar dat we in eerste instantie herkennen dat er een tekort is aan levenskracht, daardoor gebeurt dat. Dat ga je niet denken, ik rij niet voorbij en oh die krijgt er één op zijn wang oh dat is een tekort aan levenskracht nee dat denk je niet. Het is een energie, je detecteert dat, je voelt, je beseft wat daar gaande is, daar is een verstoring, dan beseft je dat en door met je bewustzijn daar naar toe te reizen, hè je ziet het, is het de mogelijkheid dat je d.m.v. je waarneming je niet meegetrokken wordt in hoe de mensen er naar kijken volgens het programma en dat je in dat moment je mácht kunt gebruiken in overwicht zonder te beïnvloeden, de macht is de kracht van het innerlijke bewustzijn, en dat je op dat moment in die bewustzijnstoestand iets kunt zeggen, zonder politieagent te worden, zonder te beleren, zonder te sturen. Dus het gaat om de aanwezigheid, je stapt uit de auto, je zet je voeten op de grond en het moment lost zich al op. Dat is wie de mens ook is, de zieners van ooit. Zij zien, zij kijken, zij zijn aanwezig. Het is een bewustzijnsstaat. Je moet pogen vrij te blijven van de energie die zich daar afspeelt, en blijf autonoom waarnemen. Dit is nogal veel gevraagd van ons in de wereld waarin we leven maar het kan wel. We leveren onze bijdrage maar wel vanuit een bep bewustzijnstoestand.

Jemig ik ben in een omgeving waar verschillende evolutionaire processen zijn, die tegendraads van elkaar zijn, wij noemen dat oorlog, dat zou je ook anders kunnen benoemen, een tegendraadse evolutionaire ontwikkeling, en daarin mag ik iets heel moois doen zowel voor mijzelf als ook voor een ander. En zolang de mens zich daarin niet kan herkennen en dat steeds koppelt aan strijd en dat is zoals veel mensen het hebben gebracht, en dat zien we in heel veel modellen terug, tussen licht en duister, dan kun je niet vanuit die kracht waarnemen, dan zit je ook in dat veld. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het echt mogelijk is om met hele negatieve duistere krachten oog in oog te staan, gewoon zo, en volledig vanuit die driehoek, dan wordt het weer een cirkel, want dat is een driehoek die je weer aanzet, je scheppingskracht, leidinggeven en nemen in jezelf en onthecht zijn, zodra die drie krachten worden gevoeld, dan wordt het weer een cirkel, dan stroomt hij weer, dan gaat hij helemaal draaien, als je vanuit die drie punten durft waar te nemen dan is dus ook geen strijd in het moment tussen het andere wezen en jou. Dat is heel bijzonder, dan verandert er iets in het script van dit holografisch universum. Probeer de dwarsverbanden te zien tussen deze werkelijkheid hier, dus de artificiële werkelijkheid en het emotioneel bewustzijn.

Als je hier leeft en je spreekt over de politieke verdeeldheid en dan heb je links en dan heb je rechts geloof ik ook nog, en dan heb je midden, dan is dat dus wel degelijk een systeem wat gebruikt wordt in onze werkelijkheid hier. Hier hebben we ermee te maken. Maar als je uit durft te zoemen en naar achteren gaat kijken, en je ziet het grotere geheel dan zie je dat het hele systeem een verdeel en heerssysteem is en in feite zie je dan hmmm het is propaganda. Want die kracht achter die top die blijft in feite gewoon aan de macht.

En ik heb het niet speciaal over een belegerde wereld op militair gebied maar vooral op bewustzijnsgebied. Als wij ons denken niet kunnen leegmaken dan blijven wij voortdurend dingen denken die het niet zijn. Als wij er achter gaan komen wat ons denken voor invloed heeft op deze matrix, dus deze werkelijkheden die wij ervaren dan komen we er ook achter dat we onze eigen gevangenis op dit moment gewoon simpelweg zelf in stand houden.

Als we de informatievelden wat wij werkelijkheid noemen, niet de matrix, maar een energieveld, als we deze werkelijkheid wat wij hier ervaren beschouwen als een zuivere energievorm die onzuiver wordt door de manier hoe die wordt geïnterpreteerd door onszelf. En het gaat er niet om dat we dat zelf hebben gecreëerd, want dat hebben we niet, wij creëren namelijk geen negatieve en slechte dingen. Wij zijn creators, wij brengen liefde en kracht en openheid en transparantie.

Wat denk je over de wereld, wat denk je over de ander? En dan nog eens wat hè, hoe denk jij eigenlijk over jezelf? De manier hoe je over jezelf denkt moet je ernstig betwijfelen. Je moet het open zetten. Ik weet ook niet wie ik ben. Ik weet wel dat ik mij op een bepaalde manier manifesteer. En ik weet ook dat iedereen dat anders ervaart. Maar ik weet ook dat de waarneming van andere mensen energie zijn die bij mij ook weer vastleggen dat ik inderdaad dat ben. En dan moet ik me daar weer uit los trekken en dat kan alleen maar door duidelijk te zeggen waar ik voor ga. Ik roep jullie allemaal op om op jullie eigen manier niet twijfel te zaaien in jezelf maar zaken te heroverwegen. Is het waar dat je geen contact meer hebt met je moeder om die reden die jij vasthoudt? Is het waar dat jij op zoek bent naar bevrijding door de ballast die er in je ligt geprogrammeerd? Is dat werkelijk waar? Bewustzijn heeft invloed op de materie, Nog sterker,

vanuit bewustzijn ontstaat materie. En als wij ons bewustzijn inzetten door te voelen wat er eigenlijk in onszelf nou aan de hand is, dan kunnen wij die velden in onszelf met ons bewustzijn in feite pakken, en met ons bewustzijn losmaken, en afvoeren. Wij denken dat wij mensen zijn maar op dit moment belichamen wij lichamen die onder controle staan van ander intelligenties. En het bewijs is geleverd door de hoeveelheid woede uitbarstingen, achterdocht en wantrouwen die er in ons zit. Want dat hoort niet bij de mens. Dat is een taal die mens van oorsprong helemaal niet kent. Dus we moeten vaststellen dat we onszelf moeten opschonen. En dat kan nooit en te nimmer als je blijft denken in de oorzaak en gevolg. Je moet daar uit, want je hebt nog nooit zelf gedacht! Dacht je of dacht ik dat? Of is dit waar? Of is dit niet waar?

Ons hele denksysteem, in lijn met, is zo geavanceerd dat is zo iets geavanceerds van dit lichaam, dat ons denken als dat eenmaal in lijn staat van een overtuiging, wat die overtuiging ook is, dan is het denken krachtiger dan de innerlijke vermogens, om vrij te komen van het gedachtegoed. En dat is natuurlijk niet waar want wij zitten hier en vele mensen op deze planeet die er achter komen dat dat dus open kan. Dus het is niet krachtiger. Maar het is net zolang krachtiger totdat je ontdekt dat jij er bent! En dan heb ik het over jou als wezen, als bewustzijn.

Hoe ziet jouw dag eruit? Wat ervaar je? Waar gaat het over? en kan ook een vraag stellen; hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar de natuur? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar vriendschappelijkheid? Hoe vaak ga ik met mijn bewustzijn naar negativiteit? Dus dat ik iets van een ander niet leuk vind, kan ik dat omdraaien? Als ik iets over iemand iets vindt, of iets negatiefs, kan ik dat ook omdraaien? Er is heus ook wel goeie dingen over die persoon te zien.

Wij maken onbewust keuzes met wie we wel en niet omgang willen. Op basis van allerlei referentiepunten, vergelijkingstabellen die het brein maakt, wie wel en wie niet. Lijk jij toevallig op mijn oom die toen ik een jaar of 2 was een hele grote dronkaard was die de hele bende kort en klein sloeg, dan wordt jij vergeleken door mijn brein en jij gaat niet met mij in gesprek, want je lijkt op mijn oom. Dus zoveel onbewuste patronen zijn er en nog veel meer dan dat. Dus we moeten kijken naar die mechanismen, wat dat is.

Als we nu kijken naar onszelf, we zijn de goden, wij worden aangeraakt door onze diepste gevoelens binnenin, dat noem ik dus de echo van onze werkelijkheid. We worden aangeraakt diep in onszelf, we weten, dat het niet klopt. We weten, dat er geen regering hoeft te zijn op deze manier, we weten, dat we geen militaire industrieën nodig hebben, we weten dat we geen inlichtingendiensten nodig hebben en spionagesysteem.

Het enige wat we nodig hebben is in balans te leven met de Aarde, dit script, en in balans leven met elkaar, moeten we luisteren om wat er met ons en met elkaar aan de hand is. En ik denk, dat er daarvoor, nu kijken naar deze driedaagse, moeten we daar, denk ik, vooral naar toe gaan om te kijken, welke gedachte, welke systemen zitten er in ons, die losgeweekt moeten worden, die eigenlijk, heel uitvergroot voor ons gehouden moeten gaan worden door onszelf, en dan mag je elkaar ook ten dienste zijn als je elkaar aankunt, zonder dat je daardoor grote clashes van krijgt. Omdat de persoon kan op een gegeven moment zeggen: "Nu heb ik een halfuur heel liefdevol naar jou geluisterd, en nu is het heel gauw afgelopen. Nu komt er persoonlijkheid tevoorschijn en daar heb ik genoeg van". Dat kan, met het oefenen en werken, maar waar het om gaat is kijken, wat is met onszelf aan de hand, daar moeten we naar toe, we moeten de rol, laten we het deprogrammeren, het is een virtuele persoonlijkheid, die wel "echt" is, maar niet is wie je bent. Daar moeten we gaan kijken, wat staat ons nou in de weg, daar gaan we zo bewegen. En dan gaan we ook begrijpen, hoe pittig het is, maar ook dat het kan. Het belangrijkste wat we te doen hebben, daarom moeten we het beseffen, dat het niet gemakkelijkste is om te doen, maar als je het met elkaar in alle openheid en redelijkheid weet te benoemen, dan wordt het ook geen zweefcult, en wordt het ook, ik weet niet, iets onhaalbaars, het gaat om basis als mens durven zien.

Er komen allemaal vragen uit voort waar breng je dan beweging in? Elke vorm van weerstand, twijfel hoe je het ook zou noemen, dat is eigenlijk denken, hoe raar het ook even klinkt, maar het is een soort kosmische definitie dat als je twijfelt of als je weerstand hebt naar mensen toe of wat dan ook, dat je door die energie die er ontstaat daarvan, je zelf verwijderd uit het veld. Kun je me volgen, energetisch, uit het veld waarin je dus leeft, het hele script. Als je in de weerstand zit of je gelooft iets niet, of je bent het oneens met iemand, waarom zou ik daar boos om worden als iemand het met mij oneens is? Wat voel je als je boos wordt? Weerstand, wat voel je bij die weerstand? Dan wil ik weggaan, vind ik je stom, weer zo iemand die alles beter weet. Door die gevoelens die je

beschrijft met woorden, die gevoelens in jezelf, dat kan naar jezelf zijn, in dit geval naar mij toe, het gaat om fysiek bewustzijn waardoor je jezelf verwijderd uit alle mogelijke scenario's die tevoorschijn kunnen gaan komen als je leeft vanuit je innerlijk ik. Dus het grootste gedeelte van de scenario's die er zijn die komen niet tevoorschijn, je cijfert jezelf weg, je verwijderd jezelf uit het veld.

Maar we kunnen alleen maar starten in het moment waarin we nu zijn en dan heel goed naar onszelf kijken, wat gebeurt er in mijzelf, waar wil ik bij wegblijven, waar zitten de weerstanden, waar voel ik me gemakkelijk bij. De grootste waarheid is de waarheid die de mensheid niet zou willen accepteren wie ze op dit moment is en welke rollen ze vertegenwoordigen.

Dus ik ga in één keer met een ander bewustzijn tegenover jou staan en ik ga jou aanraken en dan gaat het in één keer dwars door jou heen, waarbij je het gevoel krijgt dat je identiteit wordt ontnomen, zo krachtig kan dat zijn. Op dat moment moet je dus overeind blijven en je eigen identiteit behouden maar voelen wat gebeurt er in mijzelf. En er zijn twee dingen, je kunt ofwel dat helemaal in jezelf onderzoeken en voelen wat er in jezelf gebeurt of je gaat het er uit duwen en je gaat in een conflict. Nou wij mensen hebben een zo sterke identiteit ontwikkeld dat we er alles aan doen om die identiteit overeind te houden. Alles.

Ons bewustzijn wat we in ons dragen wat schoon en zuiver is, wat buiten het menselijke bewustzijn wat er doorheen loopt wat beslist niet zuiver is, dat is dat deel waar we naar kijken, maar dat dat zuivere deel in ons dat we als een stem mogen beschouwen. En met dat zuiver zijn met elkaar dwars door alles heen wat we voor ons zelf durven te erkennen wat onzuiver is, daar begint de erkenning dat er iets uit te zuiveren is, als je dat als autonoom wezen samen bij elkaar durft in te zetten, vanuit het hart in de wereld, dan kun je hele mooie dingen bereiken.

Dus waar wij naar toe mogen gaan is eerst loskomen van de gedachte dat het om iets gaat, iets specifiek, elke vorm die we er aan geven, elk idee, een betekenis, maakt eigenlijk dat het alleen dat is en de rest valt af. Dat is de kwantumfysica. We mogen beseffen dat als we iets doen omdat het gaat over....en dan vul jij het in voor jezelf, dat dat een afsluiting is voor het grote geheel.

Focus, de oorspronkelijke kracht en dat we niet in oordelen gaan stappen over wat andere mensen doen, wat ze willen, wat wel of niet goed is, het gaat niet over goed of fout, er zijn verschillende scripten gaande en als andere mensen in dat script zitten en jij in dat script zit behandel de ander ook zoals jij voelt dat jij behandelt wilt worden in jouw script. Maar deins er niet voor terug om af en toe iets over jezelf te vertellen. Dat volste recht heb je, want over jezelf praten is krachtig en over een ander spreken is vaak besmeurend. Dat is heel essentieel.

Misschien is het wel zo dat als je werkelijk gaat beseffen dat het leven op zich, door het te leven, dat jouw sporen die je nalaat in al je scripten, als alle mensen dat doen komt er dus een andere energie in die scripten tevoorschijn, een ander bewustzijn er in, misschien dat het gaat om dat je zo goed mogelijk en vrij mogelijk leeft, bewust leeft en gaat beseffen dat je een leven leidt als een reiziger vanuit een andere werkelijkheid, en dat jij in een andere werkelijkheid terecht komt die al helemaal voorgedookt is, waar je helemaal niets aan kunt veranderen zelfs, maar het enige dat je kunt veranderen is hoe je het ervaart.

Tijdens die reis en hoe je jezelf daar diep in ervaart is de herziening dus niet dat de manier hoe je iets doet veranderd moet worden, maar de manier hoe je jezelf ervaart in het moment. Het gaat er niet om hoe je iets doet, het gaat om hoe je jezelf ervaart in dat moment.

Dus iemand iets tegen je zegt, dat je uitgezet wordt door de opmerking van een ander, even naar het negatieve toe. Iemand zegt iets, het raakt je, je klapt dicht, je voelt je onbegrepen. Op dat moment is je goddelijke leiding weg, je wordt gewoon uitgezet, klik, je persoonlijkheid reageert, bam, op basis van eerdere referentiepunten van al die andere reacties. Dat zijn de wapensystemen, die tegen je worden ingezet, in feiten, doordat jij altijd hebt gevoeld, dat jij diegene bent, die dat altijd overkomt. Maar dat ben jij niet, dat is je neurologische bewustzijn. Hallo, je hoeft toch niet te luisteren naar je neurologische bewustzijn?! Op emotioneel-psychisch vlak, je hebt toch ook een mening als een bewust wezen hier binnen. Dat is de opstanding, in feite, van de mens. Maar op moment, dat dat dus gebeurt, dat je uitgezet wordt, dan zou je eigenlijk moeten zeggen: ja, maar hou eens eventjes, dat is bijzonder, ik voel nu - letterlijk dit, dus heel open - dat is

bijzonder, er wordt iets tegen mij gezegd, dat en dat, en ik voel me gewoon hartstikke ongelukkig door, ik voel me zo Gatverdamme akelig, ik voel me in een keer alsof als een mat wordt ik uitgeveegd, ik voel me totaal onbegrepen, ik voel me uitgelachen, ik voel me, nou, ga (zo maar door). En ik weet, dat het helemaal niet waar is, want kijk, hier ben ik. Kijk dan, wat er dan gebeurt op het moment, dat je dat gaat zeggen. Wat gebeurt op het moment, dat je dat zegt? Dan spreekt hier binnen in god, want god zoekt altijd evenwicht, dat is het wezen in ons. Op het moment, dat je dat gaat zeggen, dan wordt het van binnenuit gevoeld, dan van binnenuit wordt het gerehabiliteerd en het brein luistert in lijn met dit. Het wordt gezegd, boem, dan gaat ie. En dan kan best zijn, dat jij staat te trillen, en te schudden, en te huilen, maar je voelt, dit is god, die hier spreekt, dit is het leven. Op dat moment rehabiliteer je je jezelf, moet je eens kijken, wat er in het veld gebeurt.

Iemand denkt iets over mij, er gebeurt iets er wordt iets gezegd, en datgene komt dus naar mij toe, het raakt mij, het doet iets met me. En in het moment dat dat gebeurt en dan heb ik het nog niet over de andere mensen daarin meenemen, het is alleen maar heel ..?? die ene met mij op dat moment is er even een korte verbinding in het veld, tussen de bron zeg maar waar het vandaan komt, en ik de ontvanger, op dat moment is die informatie verplaatst. Even zo uitgelegd. Energiepatroon was daar, tsjoek, is nu hier. Vervolgens is dat moment eigenlijk al lang voorbij, ja het was maar (knipt met vingers) een heel kort moment. Toch blijft het invloed op mij houden. Potverdorie en die persoon denkt nog steeds aan mij ik word er vet psychisch van, ik ga hem eens opbellen wil jij ophouden aan mij te denken, en jij bent mij maar aan het aanvallen. Niet? Dan ga ik je op facebook zetten. Maar die persoon is al helemaal niet meer aan het aanvallen. En elke bevestiging daarvan is eigenlijk via de matrix en andere mensen totaal niet belangrijk want het moment is al geweest. Dus dat moment van die vibratie die informatiepatroon is al van a naar b en ik ben dus gewoon de drager ervan.. Eenvoudig, simpel zat, meer moet je er ook niet van maken. Ik ben die informatiedrager van die situatie en ik maar denken dat ik nog steeds verbonden ben met die energie van die ander, hij blijft maar nadenken over mij, hij blijft maar nadenken, maar in de kern is het net andersom. Ik ben degene die die drager is van die informatie want dat veld is in mijn systeem terecht gekomen en dat informatieveld houdt mij bezig om te denken over de ander. Oeps. Weer bellen. Nee hoor ik was het inderdaad zelf, op facebook zetten? , nee op facebook blijf jij de schuldige, doeg. Ik ben dus degene die de informatie heeft overgenomen. Het gaat hier niet om dat ik nu zelf verantwoordelijk ben want daar wil ik helemaal niet naar toe, het is helemaal niet van belang wie er verantwoordelijk voor is, het gaat er meer om van wat kan ik daaraan doen? Wat kan ik ermee doen. Informatie is energie. Op dat moment is die informatie en dat is puur energie, is in mijn systeem aanwezig. En die energie dat is eigenlijk de situatie waar je wel naar toe moet gaan, je moet gewoon kijken van wat is de situatie, dat is de situatie, daar zit ik mee, oké dus eigenlijk zit ik helemaal niet buiten mijzelf te kijken ik zit potverdikkie met mijn aandachtspunt in mijn eigen informatieveld, gatverdamme. Maar hoe om ik daar nou van af. Dat is wat ik net heb uitgelegd, in een vorm. En wat die informatie ook is of dat nou iemand is die iets over mij heeft gezegd wat dan ook of het is iets wat ik toevallig heb gezien op t.v. wat mij bezighoudt, of het is iets wat mij 30 jaar geleden gebeurd is dat ik misbruikt ben, het zit in mij, ik ben die informatiedrager, ik ben in feite mijn eigen drager van datgene wat mij beklemmt waarvan ik wil dat een ander het oplost en de verantwoordelijkheid in neemt en mij excuses aanbiedt, ja nog een keer excuses aanbiedt, ook ten overstaan van iedereen, jij moet excuses aanbieden.. het zit in mij gatverdamme. En het is in feite een gedachte! Het zijn implants van gedachten. Informatievelden. Resonantie.

Ik ben dus de drager van dat informatieveld, dat beheerst mijn leven. De informatie die hier zit daar moet ik naar kijken. Dus ik moet naar binnen toe en ik moet gaan voelen wat mijn boodschap is, ik moet mij niet laten afleiden naar die situatie, want dan ben ik dus ook die situatie en ben ik dus uit mijn kern. Snap je zo simpel is het eigenlijk.

Maar van oorsprong is het zo dat bewustzijn zich in verbondenheid kent met het leven. Dus je kijkt naar de ander en je ziet dat het goed gaat met de ander of niet, de persoon zegt het niet maar je voelt het wel, eigenlijk zou je zonder iets te willen met je aandacht naast die persoon willen zitten en die persoon niet aanraken want je voelt dan dat je eigenlijk al interventie pleegt. Je zit naast die persoon, je gaat ook niet naar die persoon kijken, of ik kan toch niets doen, nee je zit in rust en in eerbied in aandacht en jouw waarde naar de ander toe, want je hebt waargenomen dat de ander het moeilijk heeft. Die trilling in jou, dat bewustzijn in jou, dat is zo'n krachtveld, dat dat een fundamentele bijdrage kan leveren aan het welzijn van de ander. Daar hoeft de ander niet eens bij aangeraakt te worden. Die kracht die dragen we allemaal in ons. En het belang wat uitgerold wordt over de mens is te voorkomen dat de mens zich bewust is van die kracht. Omdat die kracht zo

enorm veel teweeg brengt in dit script waarin wij nu leven dat dat script veranderend werkt.

Wij zijn frequentie wezens dus we geven als het ware met ons gedrag en met onze aandacht geven we die frequentie door aan een ander, daarom hebben we ook een ander nodig dat iemand de schuld krijgt, met je mind moet je er naar toe geprojecteerd worden, op dat moment dat je het bij een ander kunt neerleggen is die trilling bij jou weg, dus je hebt hem in de matrix door gekopieerd naar een ander. En dat is soms zo zalig, maar je bent er niet van af want je bent er verbonden mee. Het is alleen de illusie dat je er van af bent. En datzelfde werkt ook niet alleen met negatieve maar ook met positieve emotie we noemen dat dan liefde, dan voel je dat en ga je die liefde zo ontielig veel aan die ander geven en dan lijkt het ook alsof de liefde die je aan die ander geeft dat die in jezelf minder wordt. Dat is namelijk hetzelfde als bij negativiteit. Daar staan we vaak niet bij stil. Dat wil ik je heel graag meegeven, hoe liefde een instrument is, niet kan zijn maar is, dezelfde beweging om hem in jezelf minder te voelen. Mag ik dan geen liefde meer aan een ander geven ja natuurlijk wel, je mag een ander ook verrot schelden, dat is eigenlijk hetzelfde, Ik druk het even aards uit, dat zijn dezelfde bewegingen en de ene is de classificatie van iets positiefs, en bij de ander is de classificatie van iets negatiefs, negatief daar willen we zo snel mogelijk van af, die gooien we weg boem naar een ander of naar een situatie. Is het iets positiefs dan gaan we het gelijk delen met de ander maar daarbij ligt het grote gevaar op de loer dat we daar bij onze innerlijke kracht van die positieve energie ook weggeven. Ik heb heel veel mensen in het leven onderuit zien gaan door de liefde oeh de liefde wat wij denken dat liefde is.

Dus de trilling van de emotie, de frequentie is hetzelfde, de trilling verandert op het moment dat de hersenen zich ermee gaan bemoeien.

Dat heeft met het bewustzijnsstaat te maken. Het is voor ons van groot belang dat we dat dus ook doorgronden en het ook kunnen zien in onszelf maar in verbinding met wat er in de wereld gebeurt. In de wereld worden steeds alle referentiepunten naar ons toe gezet, het is goed, het is kwaad, KimYong Un is fout, Trump is nog fout, zijn voorganger was ..beter . Dat zijn al die referentiepunten die we al getrakteerd hebben gekregen in vormen. Wij denken dat we zelf beslissen en wij denken dat onze mind, dat we zelf voelen maar dat is niet zo. Dus het gaat om trilling, frequentie, de emoties zijn oorspronkelijke taal. Als wij vrij kunnen komen, in ieder geval de moeite nemen om dit te overstijgen, overstijgen ten opzichte van onze eigen gedachten en betekenissen vandaar dat ik net ook een paar dingen onderuit heb gehaald met die vragen, als we daar naar durven kijken dan komen we in de oorspronkelijke vormloze taal, waarbij de mind, het hoofd, het hele gebeuren, de referentiepunten, zich minder gaat bemoeien met wat er werkelijk gevoeld zou kunnen gaan worden! Wat er dus van oorsprong niet is, die betekenis gaat er af. Dan kom je in het kosmische oorspronkelijke bewustzijn. Dan kom je niet in de taal die aards humanoïde is onder controle van belanghebbenden, maar dan kom je in het vrije bewustzijn, de vrije zone van communicatie, en kun jij ook contact leggen met andere werelden.

Misschien heb je in je leven iemand die je minder leuk vindt, er is altijd wel ergens een uitdaging te bedenken, en het hoeft ook niet iemand te zijn waar je een ongelofelijke hekel aan hebt, ga eens kijken naar je eigen gevoelens, het kan ook een wereld thema zijn, maar een persoon is vaak een betere oefening. Het speelt zich in in jou af, dus je verandert ook niks aan de ander. Als je iemand hebt waar je moeilijkheden mee hebt of gevoelens hebt dan is dat eigenlijk een soort geïnstalleerd denken! In deel 1 heb ik gezegd dat een externe programmeur jou anders kan laten denken, door een externe instructie verandert er fysiek bewustzijn. Jij denkt dus zelf ook over iemand iets, ga eens in alle stilte in je hoofd, in contact met je lichaam alleen maar die persoon zien. In jezelf, dus je gaat niet naar buiten, en terwijl je in jezelf bent en je hebt die persoon gezien, je hoeft niet perse de hele tijd naar die persoon te blijven kijken, je hebt die persoon gezien, het kan ook een weten zijn, een foto of een plaatje zijn, dan zie je die persoon en je blijft alleen maar in ontspanning in je lichaam, want je beseft dat de perceptie van die persoon alleen maar geïnstalleerde informatie is in jouw lichaam. Dat is niet wie die persoon is. Dus je bent je bewust dat je terwijl je kijkt naar die persoon, met aandacht in je hoofd, je voelt je lijf, dan ben je bewust dat je niet kijkt naar hoe die persoon is maar je kijkt naar jouw beeld van die persoon en als je dat beeld niet in beweging gaat zetten dan zul je dat andere mooie van die persoon ook nooit kunnen zien omdat dat beeld gaat er steeds voor staan, bam. Sterker nog, als je met die persoon afspreekt spreek je ook met dat beeld af, gegarandeerd. En andersom, dat als je het beeld wil vervangen, dat er ook externe krachten zijn die dat oude beeld naar je toe laten komen, dat jij op dat moment niet mee gaat in dat externe beeld. Dus dit is de kracht de Oorspronkelijke kracht in de mens dat ze eerst werkt in haar eigen

boardcomputersysteem wat zo vervuult is geraakt, door eigen ervaring, dat kun je levenslessen noemen maar je kunt het ook ernstige bemoeienissen door belanghebbenden om jou je hele leven lang de perceptie te laten hebben van de wereld en van de ander én van jezelf wat het niet is! Daar mogen wij uit opstaan en dat behoeft aandacht. Dat is een hele mooie reis en soms ook een hele verdrietige reis. Er valt ook heel veel bij je weg aan percepties, het brengt ook wel eens verwarring en leegte.

Een actie en reactieveld, dit script is een groot actie-reactieveld. Elke nanoseconde ontstaan gewoon tientallen miljarden scripten uit voort, afhankelijk van welke je kiest. Daar moet je gaan kijken. Tegen wie spreek jij en vanuit wie spreek jij. We moeten even op het moment ons bewustzijn ertussen zetten. Dus voordat iets gebeurt, want onze emotie is meer besmeurd door onze eerdere ervaringen in dat moment, en als je die los kunt trekken, dan zeg je hem op een hele andere manier. En dan straal je met zo'n kracht, en dan voel je: ik kan het gewoon zeggen.

Ik ben 100% zeker van de kracht in ons allemaal. We beschikken allemaal over dezelfde vermogens, we hebben wel allemaal een ander lichaam en we hebben ook allemaal een andere historie, een andere opvoeding gehad, andere opleiding, werk etc gedaan dat maakt ons als mens heel erg anders, maar in de kern in het etherische bewustzijn zijn we allemaal gelijk. Dus voor de één is het wat moeilijker om de persoonlijkheid te ontvlechten of om een nader onderzoek te onderwerpen, van wat is dat en voor de ander is dat wat makkelijker. Maar doordat je bij elkaar bent, dat is de epigenetica van ons DNA, versterkt dat veld. Dus wat er in mij transformeert door bij elkaar zijn is mijn DNA in communicatie in het veld hier die communiceert ook met jullie DNA. En jullie DNA communiceert ook met mijn DNA. En daarom is het goed om af en toe ook even bij elkaar te zijn. Dus niet dat ik steeds met de microfoon sta, maar dat we gewoon vriendendagen organiseren in Nederland, op verschillende plekken waar mensen bij elkaar kunnen zijn vanuit dezelfde intentie gewoon samen zijn waarbij er epi genetisch gecommuniceerd kan worden. Dus niet met de mond maar in de velden. En als je dan een gelijkwaardige afstemming hebt met elkaar wordt die informatie bij elkaar in beweging gezet, omdat wij heelheidsbewustzijn van oorsprong zijn is dat proces waar ik bijvoorbeeld ontzettend veel moeite mee heb waar het bij lijkt waar ik niet doorheen kom, ineens doordat ik een paar keer bij andere mensen ben geweest, is er een informatie uitwisseling en ploep ik ben er zo in één keer doorheen. Je kunt elkaar wel ondersteunen maar je hoeft niet steeds in de oude cyclus te zitten.

Je hoeft niet een volgeling van iemand, of mij of van je buurvrouw te zijn om informatie in jezelf te voelen, je volgt kortstondig iets van een ander om iets in jezelf te voelen en daarmee zelf verder te gaan. En natuurlijk is het een groot aandachtspunt om daar niet van afhankelijk te zijn.

En laten we dan ook zorgen dat we elkaar ook anders gaan ervaren in dat moment. Dat is echt heel fijn. Dus ik heb het ook over intimiteit met elkaar, intimiteit want ik hou heel erg veel van jullie allemaal. Ik kan jullie allemaal niet bereiken en misschien jullie mij ook niet echt, door de ruimte en tijd en de afstand maar in de energie wel. Dat is wat je met elkaar kunt afspreken dat je elkaar ziet, dat je elkaar kunt voelen. En dat is een intimiteit waarin mensen zichzelf openstellen en als we daar straks ook een andere plek in kunnen nemen, wat ik ook durf te voelen en dat geldt ook voor jullie dat je enorm gewaardeerd wordt in dat moment, dat je hier bent en dan heb ik het specifiek over dit nu-moment. En dat je niet zomaar een deelnemer of deelnemster bent maar dat je werkelijk ook iets in komt brengen, vibratie en dan zie je van ja wacht eens even, wij zijn wel allemaal individuele mensen, wij zijn wel allemaal individuele bewustzijnswezens maar eigenlijk is het één groot kwantum organisch bewustzijn opgedeeld, gerepresenteerd door allemaal verschillende reizigers. Dus ik kan niet zeggen van ja nou ja je kunt ook meedoen als je niet meedoet want je doet eigenlijk altijd mee. In mijn ervaring hoe ik jullie ervaar heeft het verdieping nodig maar ook hoe jullie mij ervaren en hoe we elkaar ervaren. Dus dat is echt leuk ..? een hele verandering in een bekrachtiging, dan ontstaat er namelijk een ander energiepatroon, een ander informatieveld en een ander script zeg maar wat gedragen wordt vanuit het vrije hart.

Dan ga je weer terug naar de aarde en dan kom je hier en zit je dus hier en ga je ontdekken dat er mogelijkheden is om zelf te leven en dan gaat het niet eens zo zeer om het leven hoe je dat naar buiten laat zien, maar gaat het hoofdzakelijk om het innerlijk leven, dat je innerlijk jezelf bevrijdt. Dat je het ware potentieel in de mens laat opstaan. Dat betekent dat je niet meer mee gaat in het denken, het voelen, het geloven van het algemeen aanvaard beeld waar je op dit moment nog in

vast zit. Je moet elk anker losgooien, weg, alles moet weg, alles moet helemaal vrij, want pas als er vrijheid is in je hele bewustzijn dan kun je het Oorspronkelijke ook echt voelen binnen in jezelf wat dat vrijheidsbewustzijn is.

Maar ben jij hier nou om de wereld te veranderen? Nee. Het gaat er om dat je in essentie ziet dat het er om gaat dat je zelf gaat ontdekken wat leven is, wat het ook is, niet volgens het model van mij of van een ander maar van jezelf. Dat je tot eigen keuzes kunt komen doordat je je vrij maakt van de keuzes die je altijd hebt gemaakt. Dat je je vrij maakt van de elementen die die keuzes hebben veroorzaakt. Dat je durft te kijken wat is daar onder die keuzes nog aan de hand. Het gaat er om dat er goede mensen zijn. Hoeveel goede mensen leven er op deze wereld, echte goede mensen en dat is heel dualistisch uitgedrukt omdat je dan ook zou kunnen zeggen dan zijn er ook geen goede mensen, maar ik beoog over te brengen met het woord goed de energie van dienstbaarheid, transparantie, openheid, mededogen en ook echt kracht. Geen softies, kracht. Krachtige wezens die in staat zijn om iets te overstijgen ook voor de ander. Voor jezelf en met elkaar.

Nou die afwijzing dat is Lucifer. Dat is de kracht van het tegenovergestelde van de verbondenheid en de transparantie, het is het afgeslotene, het dichte en verborgene. Dat zijn frequentievelden die heersen in het menselijk bewustzijn.

Je ziet op t.v. een kind onder erbarmelijke omstandigheden. Je beseft dat er aan de andere kant van de wereld een kind is die het ongelofelijk moeilijk heeft, jij bent daardoor geraakt, ten diepste in verbondenheid van binnen ben je naar jezelf naar binnen toe gegaan, in dat gevoel dat er in jezelf is, innerlijk weet je doordat dat komt doordat je dat kind net hebt gezien, en in deze situatie richt je niet je aandacht op het kind maar op jezelf, dus je blijft met aandacht bij je hart, en innerlijk weet je dat dat kind er is en je blijft met je aandacht bij je eigen hart, terwijl dat gebeurt adem je rustig en diep in en heb je verbinding met je lijf, blijf met aandacht bij je hart, en ga je daar rustig op in en uitademen, je gedachten gaan niet weg bij jezelf, ze blijven bij jezelf, aandacht bij je hart en innerlijk weet je dat dit voortkomt uit het schouwen van dat moment van dat kindje aan de andere kant van de wereld, doe je ogen maar open. Het is namelijk zo dat het oorspronkelijke deel van wat bewustzijn wordt genoemd dus ook geen herziening kent. Dus wat wij in het hoofd doen met het schouwen, en vervolgens daar een andere situatie neerzetten, schouwen waarnemen heeft invloed op dat veld, dat is dus iets fysieks, eigenlijk zeg ik tussen de regels door dat als je werkelijk vanuit je hartskracht werkt dat je dan alleen maar als godswezen alleen maar in het moment waarin je verkeert, dat ene specifieke moment dat moment wat je voelt wat je ervaart, dat je ten diepste geraakt bent, alleen dat moment is het moment, dat is de Power of Light, dat is het Oorspronkelijk Kracht in de mens. En dan ga je alleen maar je aandacht richten op dat moment wat je voelt en je ziet niet eens dat kind aan de andere kant van de wereld, want op het moment dat je dat doet, dan doe je iets wat hoort bij de matrix, zelfs als je dan met aandacht bij je hart zit, doe je iets wat bij de matrixhouders hoort. Dit is wel een behoorlijke stap, is maar een heel klein verschil, maar is een gigantische stap in ons bewustzijn. Dus je luistert in het moment van de Oorspronkelijk geraaktheid, Ja die hou je vast, dat is bewustzijn, de oorspronkelijke geraaktheid daar zit je in. En elke gedachte en wens of prayer gebed naar binnen toe, creatie dat het dus beter gaat naar die persoon is eigenlijk gebaseerd op intrinsieke waarde van de mens hier op aarde, maar dat heeft niets te maken met wie we echt zijn, het Oorspronkelijk zijn. Dat is het Oorspronkelijk bewustzijn, daar zit geen mening in geen verlangen geen uitkomstverwachting in, er zit niets trakteren aan een ander in er zit alleen zuiver zijn en dat is puur gebaseerd op jouw aanwezigheid hier. Dat is de herinnering van de Oorspronkelijke vlam bewustzijn, en om daar in terecht te kunnen komen ga je ontdekken wat je neiging en reflex is in jezelf dat het beter moet gaan met de ander. Zo diep zit íe. Dit is volkomen niet meer menselijk waar we het nu over hebben, is gebonden aan de aardse mens, waar we het over hebben, die reflex dat het beter gaat met de ander, dat is echt spiritueel bewustzijn geprogrammeerd in het menselijk bewustzijn van de aarde. De command is alleen maar waarneming van je eigen bewustzijn wat er met jou gebeurt.

We moeten kijken hoe we onszelf hier nu vrijmaken, vrijmaken van alle perceptuele beïnvloeding.

Elk moment wordt er gemanipuleerd, zo is het en het is aan jou om te ontdekken, hoe jij een gemanipuleerde situatie kunt aanvliesen en daar ruimte in kunt creëren met je bewustzijn. En daar kom je achter door gewoon te leven, door alle deurtjes open te trekken en er in te kijken zonder enige vorm van angst. Dan ga je ook ontdekken wat er allemaal is, we hebben ervaringen nodig hier

op deze wereld om dat te doen. Dan komen we er achter op onze eigen manier wat manipulatie is, en of manipulatie ook nog manipulatie is op het moment dat je het herkent. Want dan verandert er namelijk iets. Dan buigt het om.

Deel 4-4

En als dan iemand tegen je zegt van goh wat fijn dat ik je weer zie, en je afgestemd bent op de Oorspronkelijke Taal in jezelf, dan hoor je aan de voorkant de woorden, en iedereen reageert daar op en jij reageert niet meer daar op, jij reageert op de informatie daarachter. Dat is eigenlijk de Oorspronkelijke Taal, en als we daar in terecht willen komen in onszelf, dan kun je niet anders dan daarin gaan zoeken in jezelf, van wat is er nou werkelijk ten diepste in mijzelf gaande, wat voel ik, wat is dan ik, wat is gevoel, wat is gedachte, dus al die thema's komen tevoorschijn.

Eén van de redenen waarom de mens hier op deze aarde helemaal niet open in het contact staat met andere beschavingen is omdat zij de taal niet spreken van de kosmos, dat is een kosmische taal, dat is niet een taal van dit universum, maar het is een taal wat bestaat uit alle werelden bij elkaar opgeteld, waar alles samen is, één gigantisch onuitputtelijk oneindig veld van bewustzijn, dat is dus kosmos, kosmos is de optelsom, even wiskundig gezegd, van alles wat is, en die kosmische taal, die trilling spreekt de mens op aarde niet, we zijn aanwezig in een lichaam wat gericht is op modellen, op systemen, op denken hoe de ander denkt. En jij moet denken zoals de ander ook denkt, anders begrijpt een ander jou niet meer en dan voel jij je eenzaam en misschien wel uitgestoten en als je je uitgestoten voelt gaat er een ander programma lopen en dat is misschien wel van ja als ik uitgestoten ben of dan hoor ik er niet bij, en als ik er niet meer bij hoor, ik tel niet meer mee dan ben ik zielig, ben ik niet meer in de kudde, en misschien word ik dan wel opgegeten door een roofdier. Dus die energie zit er vaak achter. We moeten ons zoveel mogelijk in de kudde vinden daar ben je het veiligst, tussen alle andere dieren ben je het veiligst. Ik heb ervoor gekozen, heel bewust, om niet in die kudde te zijn, maar ik doe vaak wel alsof, omdat dat ook een instrument is om in die kudde te zijn. Dus wat ik doe is dit, voor mijzelf ben ik me bewust dat ik op mijn eigen manier mag leven, en dat doe ik ook ten diepste, en dat is niet altijd het makkelijkst en dat zullen jullie ook ervaren, maar dat betekent niet dat ik mij helemaal in de afzijdigheid moet houden om zuiver te zijn. Als je je eigen innerlijke kracht weet te ontwikkelen en dat heb ik zoals ik er naar kijk redelijk voor elkaar, lang niet op alle vlakken want dat is de uitdaging ook voor mij, dan ben ik net als ieder mens ook mee bezig, maar de uitdaging is dat op het moment dat je die kracht goed kunt ontwikkelen, dat je met die kracht niet perse buiten de kudde blijft. Want als we het hebben over vermenging van energie, is het ook nodig om in die kudde, het bewustzijn van de mensen en dan is die kudde iets heel dienstbaars omdat het de mensheid zelf is die heel mooi is, die ook die taal spreekt, om daar in aanwezig te zijn, en daar in te leven, ben ik dus autonoom, ik leef in die diversiteit van mensen, maar ik ga niet die taal spreken van die mensen, dus ik ben er in aanwezig, ik blijf bij mezelf, en ik blijf mijn eigen taal spreken. En dat is wat wij allemaal tegenkomen, hetzij op je werk, je vriendenkring, waar dan ook, je merkt dat het iets is met jou wat toch anders is dan de hele hoeveelheid aan mensen zeg maar, er is iets bijzonders aan de hand.

Dat is een diepste staat van liefde in jezelf, van zijn waarin je zonder te denken weet van binnen dit is waar het om gaat, deze taal, dit is de wereld, het universum. Wat ik nu voel, deze energie, wat ik nu ben, dit is wat het is, hier gaat het om. Dát gevoel is dus een veld en dan hebben we nog een ander veld en dat is onze persoonlijkheid, en dat is ook een energieveld, die persoonlijkheid is geïnstalleerd in een fysiek lichaam en onze persoonlijkheid, fysieke en neurologisch bewustzijn wat een deeltje is van een veel groter kwantumbewustzijn van het wezen, als dat niet aan de kant wil gaan, een beetje, het hoeft zichzelf niet weg te cijferen, maar dienstbaar aan de kant kan gaan, zo oké ik maak ruimte maar ik weet niet waarvoor, maar ik maak ruimte voor iets in mijzelf, als dat niet gebeurt dan blijft die persoonlijkheid altijd aan de voorkant staan voor, het blijft altijd zorgen dat datgene wat er binnenin is niet naar buiten kan komen. En dat is het resultaat wat we hier op de aarde zien, dat mensen de ruimte aan zichzelf niet geven en ook een ruimte daardoor aan een ander niet geven. Als ik de ruimte van iemand niet krijg om te zijn wie ik ben, dan weet ik, kosmische wet, dat de ander dat voor zichzelf ook niet doet. Dus dan vind ik het ook volkomen normaal dat ik die ruimte niet krijg, dat is een innerlijk weten, ik weet dat, moet ik dan ook boos worden op die ander? Nee. Die ander kan het dus op dat moment gewoon niet. Ik hoef er niet over te oordelen, niet over te denken, geen mening over te hebben. Als iemand daar naar vraagt, wat denk je daar dan van?

Dan moet ik echt zoeken in mijn systeem, dan moet ik echt antwoord geven, niets, ik denk daar niets van. Het is er gewoon zo niet. Ik ervaar dus gewoon dat iets is zoals het is.

Wat er gebeurt is je kunt keuzes maken, hoe je ergens in staat, je kunt keuzes maken om in het moment er ook uit te stappen, snap je, dus het gaat om een diepere laag van gevoel. Er gebeuren heel veel dingen in ons dagelijks leven waar de mens voor verblind is. Dat is dus die kosmische taal. De kosmische taal is dat als je niet in het denken mee gaat, je durft er dus uit te stappen, dat is voor veel mensen in het begin heel raar om te ervaren, dat je ineens ergens mee stopt of wegloopt. Ik kan het wel rigoureuus doen en sommigen zeggen dat ik dat beter niet kan doen maar voor mij voelt het dan niet kloppend. Maar door te stoppen met denken, koppel je jezelf los met je bewustzijn neurologisch van het denken uit die matrix, uit dat concept, uit die informatie, stap je eigenlijk uit weg. Door daar helemaal uit te stappen dus helemaal stoppen met denken, ga je iets anders doen, door uit het denken te stappen, kun je beter weer voelen, je hebt je geddisconnect, je hebt losgelaten, dan gebeurt er iets altijd dat is gewoon een wetgeving, dan gebeurt er iets in je directe omgeving waar je heel alert op moet leren zijn zonder dat je alert wordt hier in je hoofd, anders zit je alsnog hier (hfd). Dus er gebeurt iets in je omgeving, iets heel subtiels meestal, wat, dat is net als met die man in de rolstoel, die man heeft eengemoedstoestand, het had dus ook iemand kunnen zijn die heel mentaal was, dat is iets wat mij opvalt, ik voel dat ik merk dat, ik ben er direct mee in verbinding in mijzelf, en doordat ik die verbinding in mijzelf heb en ik dus compleet anders ben dan de mensen om mij heen, met mijn eigen bewustzijn, verandert er ook iets in het veld. En dan ik terug de actie in, dus ik ga er uit en er in, ik ga er uit en er in, dat is wat ik doe de hele dag door, er uit en er in. Vraag (verkort, niet te verstaan) dus als het niet stroomt voel je de energie, je laat het niet blijken, je gaat er uit.

Martijn: *de keuze die gemaakt wordt, nog dieper inzetten, is dus niet eens een keus, dit is eigenlijk het mechanisme van kunnen voelen in jezelf, van je werkelijke zijn, is dat je niet een keus maakt van oh dit is, nu zit ik in het denken nou daar stop ik dus even mee, nee want ik ga nu eens even heel diep voelen, dat is wel een mooie beweging om er in te komen in het begin. Het heeft te maken met inzicht, je denkt niet van oh ik zit te denken ik moet weer naar het voelen, nee je stelt vast dat je in het denken zit of je stelt vast, zoals ik het vaak benoem, je zit op een dood spoor. Ieder mens, wij allemaal kunnen voelen wanneer we op een dood spoor zitten. Wat is een dood spoor, als ik het zou definiëren dan is voor mij een dood spoor dat ik dat ik geen voor...?heb in mijn gevoel dat er niet iets achteraan komt uit zichzelf, dus dan moet ik gaan denken op het gevolg. Dus ik ben iets aan het doen en vervolgens loopt het niet en dan moet ik gaan nadenken over wat er daarna zou gaan gebeuren. Dat is voor mij een dood spoor. En als we dit heel eerlijk en transparant voor onszelf bekijken dan doen we het de hele dag. Echt de hele dag.*

Het zit hem in de kracht wie jij bent en het is mooi als je vanuit een diepere laag in jezelf, heel snel, dat moment waarin jezelf zit wat eigenlijk helemaal niet gebonden is met die persoon, maar met jouzelf, dat je daar heel snel uit kunt stappen. Dus je voelt iets, het is er, hm..en het is weg. Dat is geen utopie. Trek het je niet aan maar los het op met je bewustzijn.

Dus dat is niet het spelletje, dit is echt kwantummechanica, dus werkelijk toetreden tot de orde van de schepping in jezelf en weer terugkeren in de orde van de schepping van het geheel, geheel beeld. Kun je voorstellen, dat als dit van dit brein hoort en functioneert in deze verdieping, dit universum, het is de uitvoerende tak, het hoort gewoon volledig te functioneren. Kun je voorstellen, dat als je tot je vermogen komt van je – dit stukje alleen, ik heb het niet over de Harts intelligentie – als je tot vermogen komt in je brein aanwezig te zijn, dan als iemand (ik ga een gek voorbeeld geven), als iemand wil jou iets aandoen of een klap wil geven, dan de gedachte van de ander, dat hij of zij dat wil doen, bij jou al aanwezig is voordat die actie in beweging komt, en dat je zo'n meester bent over je eigen gedachte, dat je in je gedachte ziet, dat je niet geraakt kunt worden. En dat de ander het ook niet kan. Dat is een bepaalde bewustzijnsschil. Dat is een grid, die uitgeschakeld is doordat wij niet daarmee bezig zijn geraakt nagenoeg weggeëbd is. Dit is alles oorzaak en gevolg, we denken dus, dat als iets van buiten afkomt, dan komt het in tijdlijn opvolgend lijn bij ons terecht, maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Dat is hoe we het ervaren. Als alles informatie is en vervolgens hier terecht komt, dus ook herinneringen, gebeurtenissen, reflexen, pijn, trauma, dat komt ook ergens vandaan. In feite, is die gedachte, die opgepikt wordt, zelfs, als er iemand op je wil schieten met een pistool, is de gedachte zo scherp afgestemd, dat jij het pistool op slot zet met je gedachte. Dat is maar in kleine greep uit het assortiment, dat wij bij ons dragen, en het brein is daar finaal op afgestemd. Nu gaat het niet om het pistool, maar het is een voorbeeld wat ook bescherming kan zijn

zonder in strijd te zijn, Jij kunt jezelf in veiligheid brengen. Betekent ook lichamelijke condities, geestelijke condities, eigenlijk is alles informatie. Maar we moeten ook realistisch zijn en zeggen, oké, maar waar staan wij nu als mensen? Want voor je het weet, zit je in een hele verwachtingspatroon, we moeten wel kijken, waar staan we nu. Maar het is niet zo, dat wij op de onderste trede staan. Het is misschien, dat wij even bij een van de onderste treden even inzetten om vervolgens – tjak – tjak – tjak- tjak – tjak. Maar we moeten niet denken, dat wij de hele weg te gaan hebben, wij moeten het gewoon doen. Daar komt het wel op neer.

Op het moment dat wij met z'n allen allemaal zeggen van wij hoeven helemaal geen verkiezingen meer en niemand gaat die verkiezing in, wie wint er dan...hè..het is een simpel voorbeeld en wij spirituele mensen zullen dus ook echt in deze passieve realiteit waarin we nú leven, zullen we ook echt tot een bepaalde actie moeten komen, niet om iets te doen en op de barricade te gaan staan, maar om als eensgezindheid vanuit een ander dimensionaal vlak iets te bewerkstelligen wat niet gesnapt wordt door diegene die dat onderdrukt.

Dus die onderdrukkers die zijn er... en ze zijn uitermate slim.

Ik werd onderuit gehaald energetisch maar dat gebeurde niet, waarom niet? Hierdoor, met deze beweging die heb ik zo diep in mijzelf paraat, dat ik bij de zwaarste aanval die iemand op mij uitvoert ik mijn lichaam voel, ik ben aanwezig, ik wordt niet mee getrokken met de ellende van buiten, dus dat geldt voor ons allemaal, de uitdaging om aanwezig te zijn, ik voel mijn lijf, ik zie het, ik blijf naar hier kijken, ik zie het en ik voel ook deze plek hier (hoofd?). en in de verbinding met deze plek hier (hart?) dat ik mij bewust ben. En nóg verder, komt die plek te vervallen want die plek is alleen maar een plek, want het hele energieveld is er gewoon, maar op het moment dat ik me bewust ben van die plek is mijn brein simpelweg niet in staat om mee te gaan in de oorlogsverklaring van de ander. No way en dat hoeft ook niet.

Verdediging, wat gebeurt er als jij je aangesproken voelt en je moet je verdedigen? Waar zou je je eigenlijk tegen moeten verdedigen? Gewoon een hele eenvoudige vraag. Als je naar dat gedeelte hier gaat, empathie, vanuit je empathisch vermogen hoef je eigenlijk helemaal niets te verdedigen, want empathie betekent gewoon dat je open bent en empathisch verbonden met de ander. Dus als de ander nou leuk doet of niet leuk doet maakt eigenlijk niets uit. Toch vindt er een soort schakelaar plaats, er vind een verandering plaats in menselijk bewustzijn, er gebeurt iets boem en je moet je verdedigen. Zodra je je moet verdedigen gaat het denken, het fysieke bewustzijn, georkestreerd worden vanuit het reptiliaanse bewustzijn. In feite is dit hele gedeelte hier het aardse model, zoals dat functioneel is dus qua geldsystemen, verdienmodellen, ook religie het hoort daar allemaal bij, gecontroleerde modellen, valt eigenlijk allemaal hier in. Jij moet elke maand een bep. bedrag op tafel zien te leggen anders raak je je huis kwijt, dus dat is op zich al overlevingsdrang. Denken we vaak niet bij na omdat we dat heel normaal vinden, maar eigenlijk is dat dus al overlevingsdrang, je moet op de een of andere manier overleven. Daar zit ook heel veel boosheid onder vooral omdat mensen doen wat ze niet willen. Er zit een bep boosheid, teleurstelling onder, verdediging van bezit en territorium, want je wilt het niet kwijt, vervolgens heb je instinctief gedrag erbij door het overlevingsmechanisme ga je naar instinctief gedrag toe, schakelen, dan ben je al helemaal niet meer wie je in essentie bent. Je krijgt aanval- en vluchtgedrag, dus eigenlijk heel eenvoudig gezegd ons hele model is er op gebaseerd op deze aarde dat de mens eigenlijk voortdurend door het reptiliaanse complex wordt geprikkeld.

Waar wij naar toe gaan en waar we ook vandaan komen en waar we het met elkaar over de hele wereld over hebben is dit. Dat de mensheid terugkeert in empathische processen, dat de mens terugkeert in fantasie, voorstelling, dat ze zichzelf kan voorstellen hoe het is om....aaaaahh en het gebeurt. Het manifesteert zich.

Don't believe it. Ik zeg niet dat je negatieve krachten moet ontkennen, dat is iets anders, ik zeg dat als je de kwantum fysische wetgeving gaat onderzoeken, dat je gaat snappen, dat iets wat geprojecteerd wordt in jouw bewustzijn dat je dat waarde kunt toekennen, waardoor het ook macht gaat krijgen over jouzelf en dáár moet je vanaf stappen. En dat moet je doen door het gewoon te doen. Gewoon doen boem bam. Je bent onsterfelijk, je bent krachtig, organisch bewustzijn en je hoeft nergens ook maar angst voor te hebben, zelfs ook geen overdreven liefde, want liefde wordt hier op de aarde gebruikt vanuit het spirituele model om eigenlijk naar toe te vluchten vanwege de grote angst. En als die twee opgeheven worden in jezelf dan kun je nog steeds liefde voelen maar dan is het niet meer een claimende liefde, dan is het niet meer een liefde vanuit angst, dan wordt het een hele grote brede kracht, heel groot, heel breed.

God is een universele kracht, het is een bandbreedte van bewustzijn wat alles met elkaar verbindt. Je kunt God eigenlijk alleen maar ontmoeten in jezelf. Op het moment dat je God in jezelf ontmoet, dat is een kracht, een bewustzijnswezen in jezelf, als je dat in jezelf herkent en het ook kunt erkennen, dan ga je communiceren met die kracht in jezelf, dan ben je het zelf en dán vind je hem ook buiten jezelf. Dus dan vind je hem in de bloemen, je vindt hem in de bijen, je vindt hem in beschavingen van andere werelden, bij sommige is die afwezig.

Hoe meer je naar de kern toe gaat in jezelf dat je elkaar dus ook beter gaat begrijpen, want je komt uiteindelijk in dezelfde taal terecht.

Jij bent de enige die kan voelen als je diep naar binnen gaat en er radicaal anders in durft te zijn en bent, ben jij de enige die kan voelen dat de reactie die in jouw veld tevoorschijn komt, of die werkelijk uit het vrije veld komt of dat íe uit de matrix komt. Ik hoor mij eigenlijk zeggen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn in de matrix zaken te ontvangen die uit de vrije zone komen. Dat intergalactische schakelaartje zit hier bij jou en om daar te komen moet je alles durven ter discussie te stellen. Zelfs datgene wat je het meest lief is. Van chantage naar innerlijke vrijheid. Echte innerlijke vrijheid, leven vanuit jezelf, je eigen kracht, en daarom moet de mensheid gemonitord worden en geobserveerd, hele grote beschavingen die de mensheid bekijken, en observeren in hoeverre wij dat durven te aanschouwen in jezelf, of we werkelijk vrij kunnen komen van die reflexen. Het is geen probleem om contact te leggen met andere beschavingen, dan moeten we eerst leren ons innerlijk bewustzijn weer terug te halen, hier. En dat is ook de taal die de buitenaardse spreken. Niet-mensen uit andere werelden die spreken niet de taal van hier, die spreken de taal van hier en dat ontstaat vanuit stilte.

Je mag er van uitgaan dat in deze hele realiteit waarin jij leeft, centraal zich manifesteert rondom jouw super bewustzijn, jouw Oorspronkelijk bewustzijn, dus op moment dat jij in de kracht zit in jezelf, dan is het niet eens meer relevant wat er met die ander gebeurt. Ons denken, ons zien, ons voorstellen, is allemaal gerelateerd aan het menselijk denkpatroon, aan het menselijke emotionele patroon. Dus je ziet iets in jezelf, dan is dat nog steeds een menselijk perceptie. De oorspronkelijke Taal van Schepping is alleen maar een staat van zijn, dat is een bewustzijnsstaat, waar niet eens beelden bij horen, het is innerlijk puur in het zijn verkeren, gebaseerd op de gevoelens en het proces wat zich op dat moment aandient in jezelf, dáár gebeurt het dáár ontstaat het. Het komt hier van binnen uit. Het is wel nodig om dat woord command te gebruiken omdat ons brein ten dienste staat van andere intelligenties dus we moeten het commando eerst weer terughalen in onszelf. Eigenlijk moeten we weer controle krijgen over de mind.

Een gesprek: maar het gaat om de inhoud, het verplaatsen van informatie.

Het gaat om hoe je kijkt, dáár gaat het om, je kunt in de droomstaat van een ander, je kunt in de droom van een ander terecht komen en anders gaan kijken waardoor datgene wat er gebeurt wordt geraakt door jouw waarneming, dan gebeurt er iets in het hele script.

Er komt informatie, die persoon is informatie, er gebeurt iets, een ander scenario komt tevoorschijn, en de vraag is komt dat tevoorschijn omdat we de keus hebben gemaakt die past bij een bep denken of hebben we een keus gemaakt waardoor we uit het denken zijn gestapt en gewoon hebben gedaan?

Dat gaat om hier binnen in, dat is de ware christus in de mens, het hoeft niet perse gerelateerd zijn aan het woord christus, maar dat is het Oorspronkelijke Vrije Bewustzijn buiten het denken om. Dat kun je allemaal open doen, ik wil het eigenlijk open doen, iets wat gebeurt is in het verleden kun je opnieuw openen met je bewustzijn. En als je een vriend of vriendin hebt gehad die je 20 jaar niet hebt gezien, en je hebt behoefte om die persoon te zien, zonder dat je er van uit gaat dat alles wat je nu gaat doen moet leiden tot een ontmoeting, dan ga je alleen naar binnen toe ga je terug in jezelf kijken naar die persoon, in jezelf, bij het schouwen van die persoon en het volledig openen van je oorspronkelijk gevoel naar die persoon toe, wie die persoon ook is, is op dat moment niet van toepassing, je kijkt alleen in dat moment, in de essentie, dan open je dat moment met je bewustzijn en komt er ineens, terwijl je bijvoorbeeld al hier (tekening) zit in het uiteindelijke verhaal, je zit 20 jaar terug daar, dan gaat dit gene wat er hier tussen in is gebeurd, ogenschijnlijk geweest is, gaan

er ineens andere sporen lopen, alles tik tik tik boem, komt daar ineens een vervolg uit wat voortkomt uit iets wat nooit is gebeurd, wat nooit heeft plaatsgevonden. Dat is kwantum holografie. Dat is dus gebaseerd op ons voelen. En niet spiritueel voelen. Heeft met kracht te maken, besluitvaardigheid, niet het spirituele naar buiten, het is naar binnen toe. En krachtig ook durven beslissingen te nemen in jezelf door naar iets te kijken.

Jij hebt jouw hologram. Ik kan alleen maar kijken naar mijn hologram. De rest wat ik allemaal tegenkom inclusief jou, is allemaal onderdeel van het programma waarin ik leef. Dus jij bent de oorzaak en gevolg dat ik jou ontmoet door alles wat ik heb gedaan in dit leven. Ik ben heel blij dat ik allemaal keuzes heb gemaakt waardoor ik jullie allemaal heb mogen ontmoeten.

We zitten dus met z'n allen in een eigen holografisch veld, dus we hebben allemaal een uniek eigen universum waarin jullie mijn representanten zijn en ik jullie representant ben in jullie universum, maar dat is niet wat we met elkaar delen. Dus als ik in mijn universum werk dan werk ik eigenlijk alleen maar in mijn hologram. Dat is wat je in het begin zei, dus als ik in mijn eigen holografisch bewustzijn, in mijn eigen energieveld veranderingen, dus als bringer van de dageraad functioneer, binnen in mijn hologram, dan is het a. belangrijk om te beseffen van dat als ik het niet doe dan kunnen jullie het allemaal wel doen, maar dan zijn we eigenlijk soldaten en figuranten in mijn hologram en ik weet helemaal niet of jullie het wel doen, (klik) waakzaamheid, dus ik doe het zelf, op het moment dat ik vertrouw dat dit hologram zich multidimensionaal afspeelt ook tegelijkertijd in jullie hologram en jullie dat ook doen in jullie hologram, dan vindt de verandering plaats in mijn hologram maar dan wordt er een impuls gegeven in allemaal onze eigen unieke universum, wat bij elkaar opgeteld resulteert in een synchronisatie van het geheel waardoor de verandering overal tegelijkertijd wordt doorgevoerd. Raktaktaktaktak daar is íe. En dat is een netwerk bewustzijn. Dat hoort dus allemaal bij sectie nul (zie doc overlijden). Dat is heel geavanceerd hoor. Dan hadden we het maar niet moeten uitvinden.

We ontmoeten elkaar allemaal echt maar toch hebben we ook allemaal een eigen universum en door in de diepste klank van je hart van het vrije hart te communiceren bereik je de ander via jouw hologram in de andere hologram.

En dat wat er helemaal anders aan de hand is, dat heeft te maken met het onderdrukkingsmechanisme en controle door de mens heen. Ik kan er voor zorgen dat de aankomend drie weken niemand mij gaat bellen...terwijl de telefoon aan blijft staan. Ik kan in mijn werkelijkheid, in mijn hologram in mijn universum, we hebben een gezamenlijk eindresultaat, maar in mijn bewustzijn, kan ik iets doen waardoor andere mensen niet over mij gaan denken. Of als ze over mij denken dat dat niet binnenkomt, waardoor het geen effect heeft in mijn werkelijkheid.

Het meest zuivere gebed wat je je maar kunt voorstellen is op het moment dat je geraakt wordt of dat nou iets positiefs of negatiefs is dat maakt niet uit, dat je die kracht, want dat is in jou aanwezig, jij bent geraakt, er is buiten jezelf niks wat er geraakt wordt alleen jijzelf, en dat moment dat je dan door je hoofd heen volledig in bewustzijn met je lichaam, naar binnen toe reist in stilte, en dat je er niks van vindt. Alleen maar in stilte en dan schakelt het denken uit. Het kan, het is eventjes doorpakken en doorzetten en ineens gebeurt er iets in je leven plotseling waardoor het denken weg is dan ben je aanwezig in het niets, je weet dat je er bent maar er is niet iets, je wil het niet definiëren, en dat moment dat veld is het belangrijkste. En dat is niet belangrijk voor de wereld, het is belangrijk voor jouw script, en jouw reis, dat de gevolgen die voortkomen uit het nu moment wat gebaseerd is op voelen, alle scripten die daar uit voortkomen, die komen dan te vervallen.

Dus door naar binnen te gaan in stilte en niet iets te willen veranderen, alleen maar in die stilte te schouwen, vol eerbied in jezelf, niet iets willen veranderen aan jezelf of aan de wereld, als dat er dus niet is, alleen maar in stilte, dat gedeelte, dat is wanneer er wordt gesproken over in godsgenade vallen dat is van je eigen kracht, dus je valt in de eigen kracht van jezelf, in dat moment wordt er ruimte gecreëerd, komt er licht, zonder betekenis, vorm, komt er licht tussen de beeldjes in. En daar hoef jij niks mee te doen. En daar kan de matrix ook niks mee. Maar wee degene die dat betekenis gaat geven in een vorm want dan wordt 'ie begrepen en dan wordt íe hop doorgezet door het hele script alles wat er op kan volgen. En jij zit je rot te creëren. Dus je maakt dit helemaal leeg in stilte, dan zit 'ie daar, meer doe je niet.

En dat is ook met een bekrachtiging op zich, als je dus hier (brein) werkt waar het omgaat en je gaat naar je hart en je bent daar niet passief, je bent hier met een hele duidelijke daadkracht aanwezig hier binnen in, van zo hier ben ik, haaaah zo in de stilte, dat is bijna conflicterend om iets actiefs te doen zonder te denken, maar vanuit innerlijke binnenkracht ook dat toch te doen, je neemt je ruimte in. En dat is precies wat is weggehaald door de mens, dat deel van dat zij godskracht zelf heeft en is, dat ze in een passiviteitsmodus zit. Ga daar maar eens thuis mee oefenen dat je ruimte durft te nemen waar dan ook, met mensen om je heen en je ogen dicht te doen. Door dat dus ook te doen, door het te besluiten want daar zit de kracht achter, door te besluiten ben je actief aanwezig in die stilte. Je moet wel in je lijf aanwezig zijn.

Vraag: als je het heel erg oneens bent met de ander dat je dan eerst naar binnen gaat van wat gebeurt er?

Martijn: Ja, ik heb altijd de moeite genomen om te kijken in de beleving van de ander, en dan kon ik altijd voelen, volgens mij hoe ik het heb ervaren, ik kon altijd voelen hoe de ander daar in staat. Ik kon ook begrip hebben voor de zienswijze van de ander. Ik kon ook begrip hebben voor de afwijzing van de ander naar mij. En daardoor begreep ik ook dat het opeens zinloos is om het met elkaar eens te zijn, omdat je allemaal anders in je evolutie staat.

*Vraag wat doe je dan als je midden in gesprek zit en je bent het niet eens? **Martijn:** Dit wat we hier vertraagd doen, naar binnen naar ons hart dat gebeurt in een nanoseconde en omdat het ons voortdurend overkomt zien we het niet. Dus we worden er door geleid, op dit moment worden we geleid door de snelheid en de reflexen waar we in zitten. We vertragen het om inzicht daarin tot leven te laten komen van dat er nog momenten tussen zitten waar je in kunt schaken. Het is een beweging in bewustzijn, je doorziet wat er gebeurt, zodra het zich aandient weet je het al. En als je je bewustzijn zo ver kunt openen door met inzichten te werken dan zit je voortdurend in dat bewustzijn. Dus ook al is een ander oneens aan het worden, in het aller begin stadium, dan heb jij het al gezien, gevoeld en creëer je volledig ruimte om dat er te laten zijn. Dus je moet ook durven kijken naar wat de ander ervaart.*

Je kunt zelf ook d.m.v. je voorstellingsvermogen in beweging laten komen, door je voor te stellen dat je niet uit deze werkelijkheid komt. Alleen al dat veld, dat elektro magnetisch spectrum wat daarbij ontstaat, zorgt voor een ander aanvlieging, dat heeft een andere rol. Eigenlijk een soort zelfhypnose waarin je verschuift in de rol waar je in je lijf zit.

Je hebt sowieso niks te zeggen over een ander. Wat andere mensen doen is in feite bezigheids therapie voor jou.

Je moet heel erg op leren letten in je leven wat je gemoedstoestand is, daar wordt de mens op gestuurd op wat je gemoedstoestand is. Als je kijkt naar de wereld hoe die er nu uitziet en hoe de mensen zich hier voelen en hoe ontmoedigd ze zijn, de gemoedstoestand is zuur, teruggetrokken, ze verwijderen zichzelf uit het veld, ze willen niet meer, daarmee trekt het wezen zich eigenlijk terug, het wezen, de kracht binnenin trekt zich gewoon terug, naar minimaal. Wat er gebeurt is dat er een soort levend organisch bewustzijn is en als jij met je bewustzijn, anders ben je hier namelijk niet mee bezig, of je het wel of niet kunt voelen dat is iets heel anders, jouw innerlijk bewustzijn zit in je anders kun je hier niet mee bezig zijn. Hier ga je niet mee bezig als je hier helemaal niets mee te maken hebt, dan loopt het gewoon niet. Dat is een kosmisch gegeven. Terwijl je hiermee bezig bent en jouw bewustzijn vergroot, verruimt, ga je nog krachtiger schouwen kijken in de wereld, je laat nog meer je licht schijnen in de wereld door te kijken, vanuit waardigheid te kijken, heel basic maar op een hele menswaardige manier, dan is die trilling op de manier hoe je kijkt, heeft invloed op het geheel, en heeft ook invloed hierop(?) Dus meer wezens krijgen toegang tot het lichaam. Daarom is het menselijk oogcontact zo belangrijk. Als mensen in diepe problemen zitten, helemaal verstoten zijn van hun innerlijke kracht dan is een hele diepe blik in de ogen voldoende, als jij kijkt vanuit die kracht, is voldoende om de andere neurologische persoonlijkheidsbewustzijn iets te laten vervangen waardoor er iets ontstaat uit het veld uit die persoon zelf, en in één keer komt het binnen, boem! En dan wordt iemand echt pas geboren.

Ons bewustzijn, jouw bewustzijn, met elkaar wat we doen, we zijn grenzen aan het doorbreken, we zijn niet aan het benoemen dit is meer waar en dat is minder waar, we zijn grenzen aan het doorbreken, het bewustzijn aan het oprekken, we zijn verder aan het kijken naar andere scenario's

en daarmee lanceren we die in het bewustzijn en dat heeft effect op het hele veld waardoor de kinderen ofwel het zijn geen kinderen, het zijn bewustzijnswezens uit andere werelden, die dus ook de reis maken om in die de broncode van de infectie te komen, dat zij daardoor het hele aankoppelingssysteem, zo noem ik het maar, het is een heel complex iets, ze krijgen er toegang, dat is wat er gebeurt. Dus de lichamelijke ontvangstmogelijkheden van de cellen waar baby's zijn uit opgebouwd, die toegankelijkheid is anders. Dus wij doen voorwerk nu om een generatie hierna, als je het als generatie wilt uitdrukken, om dan meer innerlijk vermogen binnen te laten komen.

Dat is wat kinderen meemaken, ze worden helemaal herschreven in het neurobewustzijn, ze identificeren zich met iets wie ze niet zijn. Dan zie ik gelijkenissen met ons.

Als er dingen zijn in je omgeving, in je leven waar dan ook, wat je niet wilt aangaan, waar je bij weg blijft, waarvan je denkt dat is gewoon klaar, ik kom er dus nooit meer, ga ervoor, doorbreek het, stap er in, go! Er is niets wat jouw bewustzijn tegen kan houden behalve je eigen geloof in dat het niet nodig is. Waar heb ik het nu over? Ik heb het echt over de scheppingswetten. Daar waar aandacht naar toe gaat van de mens, vrij bewustzijn, dus niet onder controle van geloofssystemen, daar vindt verandering plaats in de energie. Als ik in mijn familie een situatie meemaak iemand die alles flauwekul vindt waar ik mee bezig ben en het onderuithaalt, en dat zou heel groot worden in de familie, dan zou ik kunnen denken van ja als jij dat zo denkt prima, dan kom ik niet meer bij jou, dan scheiden hierbij onze wegen. Maar dat kan niet, die wegen kunnen niet gescheiden worden, dat is een illusie van de mind. Want er is voortdurend verbinding, alles wat ooit met elkaar in verbinding is geweest dat zal altijd met elkaar in verbinding blijven. Dat is een soort kwantum holografisch DNA gegeven. Op het moment dat ik dus zeg nou daar blijf ik bij weg, tabé, ik bemoei me er niet meer mee, op moment dat ik dat dus denk, en voel, op basis van een persoonlijk syndroom, dan moet ik heel eerlijk kunnen kijken, dan ga ik in een tweedeling, dan ga ik in een tweedeling in de energie met de ander. Wat ik zou moeten durven doen is in aanvliegen, voelen van binnen er is helemaal geen reden om afscheid te nemen, er is geen reden om te zeggen het is klaar, want alle redenen die je daarbij kunt bedenken zijn concepten van de mind. Dat is ook om in te leggen hoe diep wij gestuurd worden door de mind. Als je daar uit kunt stappen door het tegenovergestelde te doen, kom je in een andere laag van jezelf terecht. En dan gebeuren er hele bijzondere dingen.

Ik heb in mijn leven veel mensen tegenover mij gehad en die mensen hadden heel veel moeite met zichzelf, omdat ik oprecht niet voel dat een ander tegen mij is maar gewoon zie dat de andere reageert volgens het vermogen wat de ander op dat moment in zich draagt. En als voor mij op dat moment van nou dan is het hiermee klaar, jij kunt mij niet zien, als ik dat doe dan geef ik me over aan iets wat niet hoort bij mijn bewustzijn. Want in mijn bewustzijn ligt altijd 100% toegankelijkheid. En het is mogelijk die 100% toegankelijkheid in jezelf te ontwikkelen. Ik heb heel veel gezegd in woorden, maar achter die woorden heb ik heel veel met jullie gedeeld, want dat is oorspronkelijk wie wij zijn. Als we het voorbeeld in de wereld willen zijn, dan moeten we ook beseffen dat andere mensen ook voorbeelden zijn voor ons. En als wij het voorbeeld in de wereld willen zijn, naar buiten toe, dan zullen we onszelf voortdurend dieper moeten afvragen van in wiens voetstappen sta ik nu, zijn dit mijn stappen of sta ik toch in de gedachten van een ander of sta ik in het concept van oorzaak en gevolg van een georkestreerde werkelijkheid. Als je alles durft open te stellen, als je je bewustzijn daar doorheen zet dan komt er beweging, en wij zitten vast in een script wat niet door onszelf bedacht is. En als je die mogelijkheid durft open te leggen dan ontstaat er pas vrije wil. Dan ontstaat er een energie die niet van deze wereld is, dat komt uit jezelf, dat is de Alkracht van al het verbondene en die komt als het ware tussen de beelden door waar deze werkelijkheid simpel gezegd uit bestaat. Dus dan breng je iets in deze werkelijkheid in, doordat je zelf vrij bent van wat je wel of niet zou moeten beslissen te doen, er wel heen te gaan of er niet heen te gaan. En het veld is dan open, het gaat er niet om om ergens heen te gaan, maar het gaat er om dat er geen besluit komt van buiten af, behoudens vanuit jezelf. Dat is een heel diepgaand thema.

Oké er valt nog weinig nog te ontkennen, want ik ben er dus een deelgenoot van, ik heb zelf ook draconisch gedrag want als iemand mij uitscheldt of er is ruzie nou dan weet ik heel goed hoe ik moet reageren en de energie die daarbij ontstaat is niet die bij jouw vrije oorspronkelijke bewustzijn hoort.

Dat kan dus een situatie zijn met je familie. Je zult merken dat als je je daar bewust van bent gaan

worden dat er ook onderhuids pogingen worden genomen om jou tot orde te roepen naar het algemene gedachtegoed, en op het moment dat je dat dus ziet, je hebt het door, en je blijft vooral heel erg bij jezelf, dan is die autonome kracht, al zou je niet eens wat zeggen is de ruimte die gecreëerd wordt omdat jouw energieveld verandert. Dat is gemeten dat de gemoedstoestand waarin de mens verkeert, ook het bewustzijn, dus ik heb het over het energieveld van het lichaam, zie het ook verschuiven. Dus ook in zo'n moment is het waarnemen het zien wat er gebeurt, is een verandering in de kracht en dat zend je uit, en als je je daar in gaat ontwikkelen, en dat zijn we aan het doen, zul je merken dat op het moment dat er manipulaties zijn om je heen, dat de manipulatie stil valt. Mensen stoppen met praten. Als er onwaarheid wordt gesproken, als er pogingen worden ondernomen om een ander in het gedachtegoed te brengen van de groep en daar komt een autonoom wezen binnen en dat autonoom wezen ziet het, kijkt iedereen aan, hoeft niet met de ogen maar kan ook energetisch zijn dat je het voelt, dan is daar silence, stilte, iedereen stopt met denken en met praten, het stopt, puur alleen maar door die kracht. Hoe kan dat? Daar gaan die oefeningen ook over.

Voorbeeld, je wilt iemand ontmoeten maar het lukt je niet. Dan komt dat omdat je dus denkt over de manier hoe je iemand ontmoeten wil. Dat heb ik met bepaalde mensen in mijn leven ook meegemaakt, dat lukt dus gewoon niet.

De gedachte is gebaseerd op een bepaald probleem of behoefte. Terwijl die behoefte wel heel belangrijk is om met die persoon te spreken en ik heb dat ook met mensen in Den Haag meegemaakt. Dan ga je een plan bedenken en op basis van het denken wordt je actie, dus de manier hoe je het gaat doen, uitvoeren. Dan gebeurt het niet, dus je moet helemaal naar voren toe, voor dat moment van dat denken. Daar moet je heen. Dat is dus niet alleen met afspraken maken, maar dat is ook met een project opzetten. We moeten naar de eenvoud naar de kern toe van waar het echt om gaat. Daar moet je naar toe, alles wat je daar over kunt denken en besluiten en kunt uitvoeren als je dat kunt deleten, dat kunt weghalen, je ziet het wel, en ik vind het ook niet fout maar je zet hem even aan de kant dan kom je weer terug in die kern en die kernkracht binnenin dan voel je dus van nou daar gaat het om, daar moet ik mij met die energie met die kracht moet ik mij zelf verbinden in mijzelf. Mijzelf mijn kracht.

En ik zie daar dus wel mijn rol in, het enige dat ik kan doen in het verhaal is dus niet afsluiten maar openen, luisteren, voelen wat er stroomt. Daardoor kan er ook die communicatie in beweging zijn. Daar gaat het om, dat is het grootste goed. We hebben nu alle twee die grote veren op het hoofd hè? Het gaat om respect en niet om elkaar gelijk te geven en de zin te hebben om elkaar gelijk te geven maar om te voelen dat de frequentie waarin de ander de waarheid ervaart die dus ook werkelijk op dat moment aan de gang is, dus in die schil. Dat je die ook kunt voelen. En dan praat je over groot meesterschap van wie we van oorsprong zijn. Dus ik kan dus niet aangevallen worden, ik kan wel zien dat het een aanval is in de energie, dat is iets anders, maar ik kan ook zien dat degene die dat uitspreekt, ik heb het niet over jou of over iemand hier in de zaal, maar ik kan wel zien ja het is heel belangrijk dat het wordt gezegd. Dat is zo belangrijk, anders kunnen we nooit met elkaar in contact komen.

Dat deze werkelijkheid een reactiepatroon is van hoe wij er zelf naar kijken, en dat wij gaan ontdekken dat wij zelf helemaal niet kijken, maar dat er iets door ons heen kijkt! En dat de strijd die dus gevoerd wordt, gevoerd wordt over het gedachtegoed van de mens. Want als er collectief een beschaving in een bepaalde gedachte verkeert, een bepaalde stroming verkeert, dan zal de uitkomst, dus de oorzaak en gevolg wetgeving op kosmisch niveau vanuit dit universum, aansluiten op wat de mens collectief denkt. En zal er maar een kleine bandbreedte van alle mogelijke scenario's die er al zijn, zich openen. Alleen het kleine stukje. Dat is wat je hier komt doen, je komt hier niet zomaar een beetje liefde brengen, want dat zijn we al! Je komt hier ook niet zuiverheid brengen en harmonie, want dat ben je al, je hoeft dus ook niet op zoek naar zuiverheid want dat is wie je bent. Je gaat op zoek naar de onzuiverheid, in jezelf en de relatie tussen dat wat jij in jezelf draagt en hoe je in het leven staat. Waarom de problemen buiten jezelf zich steeds repeteren, waarom in relatie tot jezelf een bepaalde onzuiverheid en dat wil niet zeggen dat iets negatief is, maar onzuiverheid is een persoonlijk iets. De persoonlijkheid zou je kunnen aanduiden als onzuiver bewustzijn, op dit moment op de aarde, op dit moment.

Ik denk dat het handzaam kan zijn als we in het moment dat we iets meemaken in ons leven, dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, dat we ons niet helemaal door die situatie laten meenemen dat

dát het is waar het om gaat. Dat doen we wel omdat we geraakt worden. Dat is heel normaal. We worden geraakt door emoties en dat moeten we ook niet onderdrukken, dat moet gewoon gevoeld worden. Maar in hetzelfde moment moeten we ons bewustzijn er doorheen leggen, er overheen leggen van oké dit is dus de situatie, dus jij met je dochter, die situatie op zich je noemt je dochter en jij, maar dat is de situatie niet. Je kunt hem omdraaien en uit de vorm. Dit is wel wat jij denkt op dit moment omdat jij vaststelt dat het zo is. Want daar presenteert het zich in. Maar wat daar gebeurt is iets uit een andere kwantumwerkelijkheid wat daar aan de hand is waar jij mee verbonden bent en dat informatieveld wordt omgezet en presenteert zich in deze werkelijkheid. Dat is wat er gebeurt. Dus waar je vooral in moet beseffen is dat dat het niet is. Je hebt er wel mee te maken maar dat is het probleem niet. Je moet daar dus eventjes op een afstand naar gaan kijken. Bij het afstand nemen van de situatie, anders observeren, en beseffen dat het niet om de voorkant van het verhaal gaat, dat is dus de template, dat is dus de situatie tussen jou en je dochter en alles wat doorheen speelt, dat is de template. Het gaat eigenlijk om iets diepers in die situatie. En dat zit niet in die situatie maar het zit 'm in jou. Daar zit iets wat niet met die situatie te maken heeft maar daar wat je draagt uit die andere werkelijkheid dat zit in jou, daar ben je een draagster van in dit fysieke menselijke vrouwenlichaam, ben je de draagster ervan, en in het moment dat je dat bewust wordt dat die situatie jou iets doet binnenin kun je ook die bewustwording verder oprekken en zeggen van ja maar het is niet zo dat die situatie iets met mij doet binnenin mij, binnenin mij is een informatieveld aanwezig en dat zorgt ervoor dat dat script tot leven komt. Dat is wat er gebeurt. Dus je moet heel goed kijken wat er in jouzelf aan emoties, gevoelens en gedachten aan de gang zijn, niet in dat model met jou en je dochter maar in jezelf. Daar moet je naar gaan kijken wat dáár gebeurt. En geen vraag stellen van ja maar waar is het mee verbonden en zo, dat hoeft je allemaal niet te weten. Het weten brengt ons weer naar een model wat het niet is. Het gaat om de aandacht die je er aan durft te geven. Want het is laat ik zeggen een krachtig moment uit een andere werkelijkheid, dat is een informatie, een scheppingsbewustzijn, heel krachtig bewustzijn, wat zich in feite omdat je vertaald bent naar een andere werkelijkheid, dat is de kwantummechanica dat je dat informatieveld nog steeds in je draagt, en dat veld word gebruikt om precies dat uit te laten ontstaan, een reactie op dat veld is dus de situatie met je dochter. Dat is wat er gebeurt. Je creëert het dus niet zelf. We moeten dus gewoon kijken naar wat gebeurt er in onszelf en dan zul je ook merken dat de situatie verandert. En dat gebeurt gewoon, punt uit! Dat durf ik gewoon te zeggen, punt uit, iets verandert op het moment dat je er echt anders naar gaat kijken. En dat heb je nog niet gedaan. En waarom omdat je gevangen genomen wordt door die situatie, je wordt gegijzeld, energetisch.

Maar als jij, wij, het probleem niet kunnen zien maar wij denken dat we het probleem zien omdat het ook zichtbaar is, zichtbaar oh ja daar is het bewijs...dan is de gedachte over dat probleem de geleide van de oplossing wat nooit een oplossing is op de werkelijke oorzaak van wat er gaande is in jouw denken. Dat is dus de kwantummechanica, dus dat onze werkelijkheid een op energetisch, op een taal, zijn gescript, energie, gebaseerde werkelijkheid is, die vooral in stand wordt gehouden en wij creëren dus niet perse zelf, maar vooral in stand wordt gehouden door de manier hoe je jezelf ervaart, hoe je denkt over de situatie etc. etc. etc. En dat is buitengewoon interessant want dan praat je over van oké ben ik in staat om alles gewoon te herzien, ben ik werkelijk in staat om wat ik denk in het moment dat ik die gedachte te pakken heb, dat ik 'm zie en dat ik 'm in één keer gewoon zo aan de kant zet en weet van dat is het helemaal niet. En in het gevecht terecht komend, dat kan, van ja maar ik weet dat het wel zo is dus ik ga hem niet wegzetten. Dat je dat toch weg kunt doen, aan de kant zetten. Nou dat is de grootste opgave van de mens, wij zijn die mensen, allemaal. In de programma's, in de reactiepatronen.

Ik heb het ook gewoon over je denken en over hoe je dus kijkt naar de wereld, hoe je met je familie omgaat, en welke rol jij daar in jezelf representeert, of het nog klopt in de persoon wie je bent of dat je door kunt lopen omdat je dat niet bent. "hee wat leuk zeg dat jij er bent" "wie bedoel je, mij?" "ja jou" "goh interessant wat vind jij dan leuk dat ik er ben, wat vind jij dan leuk aan mij?" Bewustzijn, het gaat om bewustzijn. Doe je dat niet dan ga je zo in de perceptie van de ander acteren en wie ben je dan daar nog? Wat is dan dat unieke stuk? Wat wil de ander van jou. Hé is het mogelijk dat de ander d.m.v. die vreugde jou al zo tsjoek afstemt in de rol die jij daar vlak na bent gaan vertegenwoordigen. Wat gebeurt hier. Tjeeee. Dit is toch super interessant hè. En dit is dus bewustzijn in de kern. We noemen het weleens mindcontrol maar eigenlijk is het afwezigheid van onze eigen leiding, het is afwezigheid van onze eigen kracht, en ons eigen zelfbeschikking, om in het moment te kijken van wat je nu werkelijk voelt, klopt het wat ik nu denk.

Als alle mensen vandaag, in dit moment over de hele wereld, de kernboodschap kunnen voelen van wat mens zijn is, dan vallen alle sancties uit het hoofd weg, alle gedachten wat je van elkaar vindt en wat je van elkaar moet, en wat je niet leuk vindt, dan is het weg, en op dat moment (knipt met vingers) gaat er een gedachtegoed en dat is het oorspronkelijke collectieve bewustzijn wat bij het humanoïde ras hoort, komt binnen, wordt ontvangen, de hersengolven veranderen, er komt een ander intellectueel, spiritueel bewustzijn terug in de mens en ineens is de mensheid veranderd. Totaal. En wij maar denken wanneer veranderen die 8 miljard mensen nou eens. Wanneer.

Dus pas op het moment dat de mens anders gaat denken door zichzelf anders te ervaren, door niet te handelen op basis van alles wat er is geweest, maar in nieuwe momenten te voelen wat er gebeurt, boodschap van binnenuit door het hoofd laat stromen en op basis daarvan handelt, dan pas ontstaat er een ander veld en gaan de scripten daar op aansluiten. Dus in feite staan wij gewoon zelf uit, in geleide gids, en worden die andere reactievelden niet in beweging gebracht. En pas op het moment dat wij die scripten openen, die reactievelden openen, wat aansluit op ons emotionele bewustzijn, daarom is er ook zo ontzettend veel te doen in de momenten dat je in hele diepe emoties terecht komt, dan ben je echt gewoon een middelpunt van kosmisch onderzoek, dat wil je gewoon wel weten. Als jij diep, diep in een emotionele kracht zit, dus heel heftig en heel krachtig, dan wordt er naar je gekeken met gouden kijkers van wat gaat hier nu gebeuren, ga je mee in het probleem, gaat het daarom ooooh, kijken.... af. Of gaat het gebeuren, ja het veranderen van het denken is gestart. En op dat moment wordt je gezien als een script rearanger, een herschikker.

Hij stond te trillen van emotie door de waarneming. Dat is wat vrij bewustzijn doet. Vrij bewustzijn is ook confronterend. Vrij bewustzijn is op heel veel verschillende manieren effectief in het bewustzijn van de ander. Sommige mensen drijft het tot woede, sommige mensen worden zo boos van vrij bewustzijn dat ze proberen de ander finaal onder controle te krijgen of te demoniseren, te vertrappen en uit te spugen. Dat is wat jij in jezelf draagt. In het dagelijks leven, in deze werkelijkheid waarin wij leven, in elk moment dat je niet mee stapt in het scenario, het schilderij wat er al is, maar dat je bent en blijft bij jezelf, dat je voelt ik ben hier niet gekomen omdat ik ben uitgenodigd (verjaardag) en ik word meegetrokken door die uitnodiging maar ik heb heel zelfstandig gevoeld en goed doorleefd van binnen dat ik kom, dan kom ik en dan kom ik ook heel schoon waarnemen, als je kijkt naar alle mensen die er zijn. Ook al kun je ze niet allemaal één voor één aankijken, maar je voelt en kijkt even die hele energie door. Op dat moment is die waarneming zo krachtig van het vrije bewustzijn, ik eer alle mensen, ook in die hele setting daar, ik vind alle mensen hele mooie bijzondere mensen want ik zie dat ieder mens zijn eigen leven heeft. En wie ben ik om daar iets van te moeten vinden, dat is dus helemaal niet aan de orde. Maar ik kijk wel naar die mensen vanuit mijn bewustzijn en dan krijg je dus die kwantum fysische werking dat waarneming resonanties in beweging zet.

Wij moeten het compleet, jij, normaal vinden, heel normaal vinden dat datgene waar iedereen een probleem mee heeft, normaal vinden in jezelf dat de oplossing er daarvan al is, zonder te willen weten hier wat dat is. En dat is het schaken met frequenties.

Ja maar hoe kun je dan iets laten gebeuren? Ja dat doen wij dus ook niet! Wij laten ook niets gebeuren. Zodra wij gaan denken dan gebeuren er dingen in het veld aansluitend op ons denken, dus we moeten uit het denken vandaan.

Ik kom het ook vaak tegen, dat ik bepaalde dingen niet weet en dan besluit ik van ik ga daar gewoon in. En dan ga ik er in, zuiver, maak ik contact met mijzelf, in mijn lichaam, ik voel mijzelf, ik ontkoppel, er was een aantal aspecten die mee kunnen spelen, aardig te willen zijn, "ik wil helemaal niet aardig zijn" boem weg, moet ik goed begrepen worden door anderen mensen, nee is niet relevant voor mij, ik hoef dus ook niet heel duidelijk te zijn, die haal ik dan allemaal weg. Dan blijft er dus een heel schoon deel van mijzelf over, dan ga ik die situatie in en dan voel ik wat er gebeurt. En dat is denk ik wel ook een logische vraag want iedereen stelt zich die vraag. Ja wanneer weet je nu wanneer iets wel of niet van jezelf is? En dat is nou precies waar het ook om draait. Misschien moeten we wel concluderen dat we daar nooit achter komen. Dan zijn we er gelijk van af.

Als de mens zo op die manier leeft en dus nergens in geloofd, dan keert de mens terug in een leidinggevend bewustzijn. En ik heb het niet over leiding naar buiten toe over een ander, ik heb het over leiding in jezelf. Als je de leiding terughaalt, en dat is een beetje moeilijk woord maar ik

gebruik hem wel omdat daar een hele grote smet op ligt, omdat wij als mensen zo onderuit gehaald zijn doordat leidinggevendenden de mens onderdrukken, al wel of niet bewust, maar de leiding terughalen, zuiver in jezelf, die kracht, als de mens terugkeert in zichzelf, en ze haalt leiding terug dan heeft ze vanuit die leiding die ze in zichzelf voelt, de verbondenheid, geen geloof, heeft zij met haar bewustzijn een één op één communicatie met het veld, een informatieveld, het bewustzijnsveld onze werkelijkheid in dit geval waarin zij leeft.

Ze kunnen alleen met hun mind kunnen ze proberen iets te fantaseren op gedachte maar niet op basis vaneen emotioneel veld. En de kracht van wat er in de mens ligt is dus emotie, en op basis van een emotie kan er een fantasie plaatsvinden, heel simpel gezegd, waardoor er een werkelijkheid zich naar gaat gedragen. En wat ze hebben gedaan is die interpretatie, dus eigenlijk het fantasievermogen, verstoord. Dat is wat ze hebben gedaan. En bij de verstoring van die fantasie viel de mens in een andere ervaring, en die eerste ervaring die daar ontstond was het witte licht.

Je hebt digitale geometrieën en analoge geometrieën, je hebt de harts intelligentie geometrie, dus de creatiegeometrie en het brein en lichaams geometrie dat is eigenlijk artificieel, dat is een controle systeem daarbij kun je de reacties van buiten af van die andere intelligentie...ik ga bijna zeggen voorkomen maar je voorkomt niks want het is er nooit, het opent zich niet. Jouw eigen rol daarin is het allerbelangrijkst. Dan moet je eens voorstellen als je dit een beetje gaat doorgronden hoe oorzaak en gevolg werken en wat ons breinreactie vanuit onze persoonlijkheid of het diepere niet gelovende innerlijke kracht, wat ook een heldere kracht is, gewoon fundamenteel aardse mens zijn hier, maar krachtig, krachtig. Dan zul je merken wat die kracht tevoorschijn brengt en aan reacties geeft van buiten af en dan merk je dat er een ander veld in feite aansluit op jouw goddelijke zienswijze, jouw goddelijke perceptie naar buiten toe.

Je moet ook vaststellen dat je zo diep vertrouwen hebt, onsterfelijk, zo'n diepe kracht in jezelf draagt, dat je elke reactie van buiten af weet dat het geen zins ook maar iets te maken heeft met jouw perceptie. En dan zul je zien dat het wegebt. Dat is de kracht! Dat is de kracht hier binnenin.

En als je dan volledig daarin gaat staan met je bewustzijn, dan zul je merken dat als dat script echt niet bij jou hoort, dan stopt het, doordat je daarin stap, maar niet eruit. Dus wij moeten tot het besef komen, dat wij in feite alleen nog maar tot het begin zijn gekomen van een cyclus, die leidt tot de ontknoping. En daarom moeten wij in ons dagelijks leven kijken hoe wij als mensen van deze wereld, hier en nu, los kunnen komen van de gedachten, die door ons heen lopen en kunnen pakken met ons bewustzijn wat er door ons heen loopt, kijken wat er in ons lichaam is, kijken wat er in ons energieveld is, kijken wat er in onze psychische energie is, wat er in onze emotie-banen aanwezig is, wat gebeurt er allemaal. Dit is een gigantisch arsenaal. En het mooie is, als je kwantum begrijpt, hoe dat functioneert, dan snap je ook dat als je met kwantum werkt, als jij weet, dat jij een godswezen bent en alles met elkaar in verbinding staat, weet je ook, dat wat jij doet, ook effect heeft op andere mensen. En ik heb in mijn leven hier op de aarde heb ik gemerkt, dat mensen allemaal dit deden, later er gebeurde eigenlijk in het geheel gezien, gewoon te weinig. En het is helemaal niet erg, want ik heb in mijn geheel gewoon te weinig gedaan. Dus we zijn allemaal in de fase waarin we van te weinig naar meer kunnen gaan. Als wij dat met elkaar kunnen bereiken door in onze eigen leven te doen waar het om gaat, goed kijken, goed alert zijn, je hele denken afstemmen op de binnenste in jezelf, goed opletten, wat je gaat denken, omdat een ander tegen je gaat praten, let op hoe het in elkaar zit, dan kom ik tot een heel grote stap.