

# **20240328-MvS-xxx-Samenvatting-Over-Sterven- Ontkoppelen -Rouwen-Contact-Na-Overlijden**

Lieve mensen, hieronder deel ik het 2e deel van 'Er is een buitenaardse macht in ons aanwezig (MvSt) 1e deel gepost op 28/02.

[https://youtu.be/FlqczS7ZsZc?si=zJv76HEbj4zLwU\\_j](https://youtu.be/FlqczS7ZsZc?si=zJv76HEbj4zLwU_j)



<https://www.youtube.com/watch?v=S6eW7B9knV8>



## **Een deel ervan gaat over: OVER 'STERVEN' / ONTKOPPELEN / ROUWEN / CONTACT NA OVERLIJDEN... is van +/- 22'42 tot 36'17.**

Dit deel heb ik ook uitgeschreven, omdat het nog gloeiend actueel is in mijn leven, tgv overlijden van mijn man verleden jaar. Iets uitschrijven helpt me altijd verwerken, en eens iets lezen kan ook anders binnenkomen dan iets beluisteren. Ik deel het uitgeschreven hieronder:

## **OVER 'STERVEN' / ONTKOPPELEN / ROUWEN / CONTACT NA OVERLIJDEN...**

Na het overlijden van mijn man (januari 2023) kreeg ik van verschillende mensen de vraag of ik al contact met hem had gehad. Ik voelde al direct dat zij vanuit de veronderstelling dat dit bij mij zeker "zo zou zijn", een positief antwoord verwachtten. Maar daarop antwoordde ik heel eerlijk en kordaat: NEEN, dat WIL IK NIET!

Dit antwoord kwam uit het diepste van mijn Zijn, zonder motivatie, wel vanuit een 'weten' dat dit niet was wat er moest gebeuren, en ik schrok van mijn eigen kordaatheid ;-).

Misschien kwam dit mede omdat ik me in de verte een uitspraak van MvS herinnerde, die me helder was bijgebleven (ik weet niet meer in welke lezing dit was), maar het was de volgende:

"Rouwen en rouwprocessen zijn een gebrek aan inzicht omtrent "de dood" en bijgevolg ook een 'porgramma' "!

Deze uitspraak was me wel héél sterk bijgebleven, alhoewel ik ze héél 'hard' vond, tóch ben ik daar veel mee bezig geweest en probeerde ik voelend te begrijpen. Het enige wat me met wat tijd duidelijk werd in gevoel en 'weten' was dat ik voelde dat ik mijn man VRIJ wilde laten en dat er hier in onze wereld ivm contact nemen met overledenen iets niet klopte.

Wel had ik nog 1 ervaring met mijn man – het leek eerst een droom - maar naderhand niet. Ik ben ervan overtuigd dat deze ervaring mij ten deel viel omdat ik héél consequent naar naar de juistheid van mijn gevoel en 'weten' bleef STAAN. Kortom, deze ervaring voelde ècht als een geschenk!

Ik heb deze ervaring uitgeschreven in volgend bijgevoegd document.

Nu ik onverwacht op deze lezing stuit waarin M 'toevallig' in detail over dit thema spreekt, voel ik één en al bevestiging, als nóg een geschenk en ben ik zooooo blij en dankbaar dat ik dit graag met jullie deel.

Het gaat om de lezing:

"Er is een buitenaardse Macht in ons aanwezig" – Deel 2 – uitbarstingen van Zelfbestuurschap op Aarde) Hierin spreekt hij in detail over rouwen en verdriet, pijn als programma! Vanaf: 22'42 tot 36'17.

22'42:

Iemand stelt een vraag ivm het 'niet meer terugzien' van iemand die overleden is, ze vraagt zich af wat daarachter zit????

M: in deze wereld hier hebben we te maken met een collectieve intelligentie die bij deze werkelijkheid hoort – de indianen noemen dit de 'cloud'-people – dat je neurologische bewustzijn, dat is jouw idenditeit, dus als jij achter blijft en iemand anders overlijdt – dus vanuit de plek dat jij het waarneemt, zie je dus dat die persoon overlijdt en gaat de 3-dimensionale intelligentie van die persoon wat behoort bij het lichaam, = de persoonlijkheid, dié gaat als het ware in water op. Ja je wordt eerst verbrand of je gaat de grond in, maar uiteindelijk ben je allemaal watermoleculen en ga je terug in de waterintelligentie van de blauwe planeet van deze wereld – en dat gaat op in 'the cloud', dus dit is wel een digitaal woord, maar is dus 'de wolk van het leven' – dáárin liggen alle facetten van iemand opgeslagen.

24'15:

Dus op het moment dat jij hier weg gaat uit deze werkelijkheid, dan word je 3-dimensionale persoon, bvb MvS, de identiteit van het lichaam en dus ook het denken, wat stoffelijk bij het lichaam hoort, blijft aan de Aarde verbonden en gaat op in het veld van de Aarde. En als je dan bvb iemand tegenkomt, iemand die terugkeert naar deze wereld, dan komt dit uit de collectieve intelligentie van de Aarde, maar dat is NIET de persoon zèlf!



Omdat de persoon, het Wezen, de persoon zelf uit een andere wereld, deze is NIET overleden en die moet je bekijken vanaf de plek van die persoon en dat is een compleet andere werkelijkheid die merkt dat de werkelijkheid losgaat en die blijft gewoon overeind en wordt alleen maar completer en vollediger en is in een andere dimensie.

25'13:

En als je daar nou naast zou staan, je zou samen die reis maken, dan zou je samen als je alletwee ook samen bent vertrokken, of door een parasitaire besmetting bent geraakt waardoor je bent ingepakt door deze dimensie als dat de route zou zijn, dus als zou je samen overlijdt, die werkelijkheid uit je wegtrekt, dan kijk je naar mekaar en zeg je van:

*"Nou, daar zijn we mooi van af"* – ik heb er geen andere woorden voor.

25'45:

Mijn uitspraken zijn gebonden/verbonden aan de situatie nu op Aarde.

Want de Aarde is een 'no-go zone'.

Dat is waarom de Buitenaardsen hélemaal niet staan te springen om deze wereld in te gaan, want deze wereld wordt gezien als een hele zware zwarte zwerm parasitaire infectiehaard en alle beschavingen die de Aarde bezoeken doen dat in uiterste zorgvuldigheid en zijn zich héél erg bewust van wat er kan gebeuren – en er zijn ook behoorlijk wat buitenaardsen die in andere tijden in de wereld hier gekomen zijn en gecrasht zijn met hun bewustzijn en technologie in de wereld en verstrikt raakten in deze wereld, die zijn er ook en misschien ben jij er wel een van!!

Ik weet het niet," niemand weet het, maar ivm het gevoel van 'ga je terug naar deze wereld' is verbonden aan het moment waarin we nú zitten met de parasitaire besmetting die erdoor heen loopt, is dat heel erg weinig aanwezig in procenten maar in aantallen best wel groot maar dan is dat niet zo als we terug gaan dan worden we opnieuw geboren maar er zijn speciale acties / teams / groeperingen die samenwerken met anderen en die zich bewust verbinden met de coördinaten van een infectiehaard, waardoor ze juist hiér terecht komen, die zijn er ook!

Ik (M) heb dat gedaan.

Maar dat zie ik niet als een incarnatie, maar ook niet als een lolletje hihi

27'16:

Dus door wie word je bezocht? Als je moeder of je zuster of je broer iets heeft laten horen?

Welk model is het?

En hoe diep willen we geconfronteerd worden?

Hoe groot is de behoefte en gehechtheid vanuit onze 3<sup>e</sup> dimensie aan degene die overleden is?

27'32:

Kijk als mijn moeder straks overlijdt, ze is nu 78 en gaat nog 300 jaar mee, dat zegt ze zelf, en dat zal wel... Ik hou ontzettend veel van haar, als Wezen, mijn moeder is een héél lieve vrouw, ze is een lieve schat – en ook zij dobert gewoon in allerlei stukken, net zoals wij allemaal. We zijn allemaal uit een andere wereld gekomen, het is hier moeilijk en lastig. Maar als zij weggaat dan zou ik het héél fijn vinden, vanuit de 3<sup>e</sup> dimensie, dat ik natuurlijk een bezoek krijg van haar. Maar ik

weet, wéét dat er niemand is die die bezoeken ècht gaat brengen. Dus ik zal waarschijnlijk ook nog wel een keer getest gaan worden op mijn gehechtheid, die ik op voorhand al zwaar heb verslagen... het zijn stevige programmas, maar er is een andere reden in ons waarmee we het contact met die andere kunnen onderhouden, en we moeten dit niet via het model doen, we moeten daarin héél goed waakzaam zijn, want poeh!!! Ze zijn zo slim, zó slim dat ze anticiperen en rekenen op onze behoefte vàn! ... Dat we het nodig hebben dàt .... Dat is zo diepgeworteld ...

29'00:

Dus, ik zou eigenlijk willen zeggen: geen contact op die manier - boven alles!! en mijn vertrouwen van verbinding met degene die het is, wààr deze persoon ook is, in volwaardigheid hier uit – Eens komt het moment dat je elkaar weer ziet! ... en dan hoef je helemaal niet mijn moeder te zijn in mijn voorbeeld, want dat was de constructie die hiér is georchestreerd of geensceneerd, maar wié je bent, ik heb je hier leren kennen, en zoals ik hier van je hou, zo hou ik ook daar van je en misschien ben je daar al in een heel andere sterrenwereld aan het leven, heb je een heel andere functie – het maakt niets uit – ik zie je, en dan zal ik dan je in mijn armen houden en je nóg s bedanken voor het feit dat je mijn moeder en mijn liefdeskracht bent geweest, àls moeder.

29'53:

Maar ik ga niet koppelen daaraan, en ik doe het allemaal, ik zeg het op deze manier om jou een stukje van mezelf te laten zien, om te kijken ook voor ons: zijn er nog haken?

En ja dit soort dingen kan héél verwarrend zijn, maar Waarachtig Bewustzijn, daarvoor is MOED nodig! En Kracht! We worden zwaar onder druk gezet onder de mensheid, door tekorten, door angsten door pijn door behoefte aan liefde.

30'21:

Als je man waar je zo ontzettend veel van houdt is gegaan, het is een onnatuurlijke situatie, het is ook ongeoorloofd, het is niet toegestaan, het is in vrije werelden niet toegestaan, dat als iemand uit de werkelijkheid weg gaat waar je bvb door middel van je bewustzijn of technologie of een ervaring een uitstap maakt, of als iemand gaat zoals wij dit hier zien als overlijden, is het niet toegestaan dat het geheugen daarop blokkeert.

Het is NIET TOEGESTAAN!

Er zijn hier on-eigenlijke situaties aan de hand, en het lijden en het verdriet en alle spirituele modellen daaroverheen, die dat wat verzachten, het is allemaal hartstikke mooi dat dit er allemaal is, maar *het verzacht ons zo diep dat onze kracht daarbij weg gaat*; maar het is NIET TOEGESTAAN dat jij niet contact kunt hebben met degene die heeft geëxtubeerd (?) uit zo een wereld zoals hier.

31'13:

Maw: als jouw partner, of jouw moeder of je zusje of je tante, of wie dan ook hé, waar je een ongelooflijke diepe connectie mee hebt, uit jouw leven weggaat, is het in een wereld waar geen parasitaire besmetting is, maar wel hoog-geëvolueerd bewustzijn, is het volstrekt normaal dat je ten alle tijde met elkaar kunt communiceren!!!!

Dat gebeurt hier niet, hier vindt de verbreking plaats! En dat is, ten spijt van alle mensen die denken dat dit gewoon een afspraak is, en dat dit allemaal goed is...



Het is NIET zo!

Binnen alle grote confederaties van de interdimensionale groeperingen, is dit een héél grote zorg omdat dit ons heel veel groot extra verdriet en pijn geeft bij het verlies van iemand en dat je alleen achterblijft.

32'03:

Dan kun je nog een foto en een kaarsje neerzetten, en je kunt je verbinden – en dat is er allemaal wel, want dat is gewoon ook onze kracht, maar dit is *niet bevorderlijk voor ons geestelijk welzijn!*

Het gaat lijnrecht in tegen de basisvibratie van openheid.

Niemand hier op deze wereld zal kiezen uit zichzelf (want dat is de vrije-geestekracht) voor het feit van: dag lieve schat ik ga jou missen, dag mam, dag lieverd, dag lieve partner; er is niemand die zal zeggen, nu ga je weg en dan kies ik ervoor dat ik daarna de rest van mijn leven je niet meer kan zien, je niet meer kan voelen, je niet meer kan aanraken, je niet meer kan ruiken, niet meer kan communiceren en alleen nog maar een herinnering heb of pijn in me draag, en dat ik daar met mijn eigen kracht wel doorheen kom.

32'58:

Er is niemand die er uit vrije kracht daarvoor kiest.

Je moet daar de Kosmische Logica bij pakken.

Er is NIEMAND die daarvoor kiest, dit is VOOR ons gekozen!

En daar moet ook een einde aan komen en daar zijn we héél hard mee bezig.

Ik kom uit de wereld van Antarra en we werken aan het beëindigen van dit TRAGISCHE PROGRAMMA!! Daar ben ik mijn héle leven daar al mee bezig, daar ligt ook mijn grote hart – het overlijden.

(M verwijst hier naar iemand die in een lezing in Kerkeveld vroeg waar zijn grote passie en gevoel ligt).

Voor M is dit een extreem belangrijk iets omdat we een compleet andere beschaving door worden. Als dít opengaat, en het MOET opengaan, want dit heeft ook te maken met onze eigen verdichting – daarom is deze informatie, die puur trilling is – is héél erg belangrijk om het gewoon te benoemen.

33'50:

Alles wat ik zeg heeft altijd zijn kanttekeningen, zijn keerzijdes, er zijn ook mensen geweest waarvan hun kinderen uit het leven zijn gestapt en hadden juist op die manier dan de kracht door te gaan en zijn dan bij mij geweest en feliciteerden omdat ik al hun stoelpoten weggezaagd had, dat is wel wat, en het is héél diep, en ik ben er mij bewust van en ik voel het ook in mijn borstkast, die job om daarover te praten.

Maar er is zoveel pijn, en wie ben ik om pijn te veroorzaken, en als ik weet hoe het zit, wie ben ik om daarover niet te spreken? Nou ik ben ik en ik spreek daarover omdat die val en opstaan van het bewustzijn alles te maken heeft met het ontstaan van de zogenaamde dood en de leugen die er omheen gesponnen is. En op een gegeven moment moet je daarover spreken.

34'34:

En als je dit gaat zien, en gaat voelen en die grote werkelijkheid erachter gaat voelen, dan is het zelfs, zoals ik het ervaar, is het zelfs een gift om te weten dat er niet terug gecommuniceerd wordt door overleden personen, omdat dat iets anders

is. Maar dat er een oneindig geduld en weten in mezelf is van "er komt een moment en dan zie ik je weer" – en ik kan aan je denken en de aandacht die ik aan jou geef die komt al quantum bij jou terecht.

35'00:

Dus ik kan op mijn manier wel gaan communiceren, doe ik vanuit mezelf en die lijn die voelt héél schoon, en die mensen die medemensen die zulke processen doorlopen, daar voel ik me heel verantwoordelijk voor – ik ben het niet, maar ik voel het zo omdat ik diegene ben die de zaag pak en die stoelpoten eronder wegzaag, maar ik heb met meerdere mensen mogen doorlopen en alle mensen hebben me gezegd na verloop van tijd "ik moest gewoon nog veel dieper uithuilen"! En toen ik helemaal uitgehuild was, tot op de bodem, toen kon ik de rust voelen, en toen voelde ik ook ja, ze zijn er gewoon. En daar heb ik ook gewoon 'weten' in. En dat moment dat is er gewoon, ze bestaan, ze zijn er, en ik hoef ze niet in een soort gehechtheid en pijn met een soort claim van het eigen levensgeluk, hoef ik ze niet constant in mijn leven terug te halen, want ik ben er mijn hele leven mee bezig geweest, 10 jaar lang ermee bezig geweest om die mens in mijn leven terug te halen en nu voel ik eindelijk vrijheid.

En dat is juist die schil eromheen waar ik het erover heb.

Er zijn andere dingen aan de hand en wij moeten daarnaar durven kijken, we doen het voor onszelf maar we doen het ook voor de wereld.

!! Quantum-Bewustzijn bevrijdt  
als wij  
onzelf déblokkeren !!

Aansluitend deel ik ook nog een ervaring die met hetzelfde thema te maken heeft.

'KOSMISCHE ERVARING' nacht van 27 – 28/01/2024

Ter inleiding:

*Het was rond 02u en ik kon de slaap niet meer vatten.*

*Omdat ik zo helder wakker was besloot ik om naar een lezing van MvS te luisteren.*

*Het was de lezing van 20230423 Breda deel 2*

*Ik had de dag ervoor al naar deel 1 geluisterd en vond het super – interessant, vooral omdat er uitleg werd gegeven ivm de aard van onze lichamen in de oorspronkelijke wereld. (± vanaf 1u in deel 1).*

*Daarin legt Martijn uit dat we in wezen in de oorspronkelijke wereld een soort ectoplastische lichamen hebben maar dat daarin allerhande hologrammen geplaatst werden o.a. door Oriongroepen....*

*Al mijn hele leven ben ik sterk aangetrokken naar alles wat met het lichaam te maken heeft, en ik denk dat dit ook deel uitmaakt van mijn band met de 'Designers' waarbij ik bij het horen van hun informatie steeds sterke reacties heb, psycho-emotioneel en lichamelijke.*



Het volgende gebeurde nadat ik deel 2 had beluisterd:

Ik moet terug in slaap gevallen zijn en het begon als het ware als 'een droom'. Ik was ergens samen met Guido (mijn overleden man) en we hadden 'n grote plant in huis waarbij ik opmerkte dat er "vuil" – of "beestjes" op aanwezig waren. Ik zei aan Guido dat we deze plant eens extra moesten gaan verzorgen. Ik riep naar Guido, maar ik zag hem niet. Er kwam eerder een ectopisch vibratieveld tevoorschijn en daaruit stulpte een lichaam uit, wat voor mij de figuur van Guido bleek te zijn, en toch weer niet.... In alle geval er bewoog een lichaam, alsof het naar buiten en dan weer naar binnen in dit veld bewoog.... Alsof het eruit wilde en zich telkens weer opnieuw terugtrok in dit 'ectopische veldlichaam'.

Ik voelde daarbij dat het wel Guido was maar toch zéker niet in de persoon die ik gekend heb hier op aarde. In feite voelde het niet goed en na een tijdje deze bewegingen van dit lichaam geobserveerd te hebben en ook de vibratie ervan te voelen werd ik toch een beetje ongemakkelijk. Er kwam zelfs een lichte vorm van paniek-emotie naar boven. Vooral omdat het voor mij niet die zachte stille vredevolle man was die ik hier op aarde gekend had. Het was alsof het wel Guido was maar in een andere persoonlijkheidsvorm die zich probeerde uit te stulpen uit dit 'ectopisch veld'....

Tergelijkertijd voelde ik dat er zich een sterk vibratieveld opbouwde in de rechterkant van mijn borstkast.

Op dit moment kwam een van mijn broeders naast mij staan.  
*(Ik heb 2 siriaanse wezens-broeders waarvan ik als 3<sup>e</sup> een deelaspect ben - dit beleefde ik in mijn QHHT – sessie)*

Deze broeder zei me héél zacht: straal hem in.... Ik begreep dat ik dit lichaam dat zich wilde uitstulpen uit dit 'licht-vibratie-ectopisch veld' moest instralen met de frequenties die ik voelde in mijn borstkast.

Dat deed ik dus, en het lichaam dat ik waarnam in dat 'ectopische veld' staakte de bewegingen, het loste zich helemaal op in het 'ectopische veld' en verdween.

Meteen kwam ik terug uit deze ervaring, bewust wordend dat ik in mijn bed lag ;-)

Daarbij had ik het gevoel dat ik een ferme klus gedaan had!!!  
Ik voelde me super ontspannen, viel opnieuw in slaap en heb nog een paar uur diep lekker geslapen....

Mireille

- <https://matrix-nl.freevar.com/Samenvattingen.html>
- <https://matrix-nl.freevar.com/>
- [https://matrix-nl.freevar.com/#Index\\_Lezingen-weblinks-Youtubes-pdfs-Epubs-sublink-naar-uitgewerkte-lezingen](https://matrix-nl.freevar.com/#Index_Lezingen-weblinks-Youtubes-pdfs-Epubs-sublink-naar-uitgewerkte-lezingen)
- <https://linktr.ee/yanadath>